

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

38

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ



ΑΘΗΝΑΙ 1952

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΥ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Ε. Μ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2006

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

38

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΤΣΟΥ

ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ



ΑΘΗΝΑΙ 1952

ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ  
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τὸν καιρὸ πού ὁ ἔνοπλος ἀγώνας ἐναντίον τοῦ κομμουνισμοῦ βρισκόταν στή μεγαλειτέρῃ του ἔνταση, αἰσθάνθηκα χρέος μου νὰ βοηθήσω ὅπως μπορούσα καλύτερα τὴν παράταξη ἐκείνων πού πιστεύουν στὴν ἰδέα τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ νὰ διατυπώσω σὲ μιὰ σειράν ἀπὸ δοκίμια τὶς σκέψεις πού ὁ ἀγώνας αὐτὸς μοῦ προκάλεσε. Μερικὰ ἀπὸ τὰ δοκίμια αὐτὰ δημοσιεύονται σὲ τοῦτο τὸ βιβλίο. Θεωρῶ τιμὴ μου πού παίρουν θέση στή σειρά τῶν ἐκδόσεων τῆς ᾽Αποστολικῆς Διακονίας τῆς ᾽Εκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ᾽Εκκλησία μας οὔτε ἔμεινε οὔτε μπορούσε νὰ μείνη ἀμέτοχη στὸν ἀγῶνα αὐτόν. Ἰδεολογικὰ ἀντίπαλος τοῦ ἱστορικοῦ ὕλισμοῦ, ἀποκρούοντας τὴ μονοπώληση τῆς δικτατορικῆς ἡγεσίας καὶ μέσα στήν ᾽Εκκλησία καὶ μέσα στήν Πολιτεία, εἶναι καὶ ἠθικὰ ἀντίθετη πρὸς ἓνα κοινωνικὸ σύστημα πού στηρίζεται στή βία καὶ στὸ μῖσος. Εἶναι λοιπὸν φυσικὸ νὰ θέλη, κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη της, νὰ δημοσιευθοῦν ἀπόψεις πού ριζικὰ ἀντιμάχονται τὸν κομμουνισμό. Μέσα στή μακρὰ σειρά τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων πού τὴν ἀπασχολοῦν δὲν εἶναι αὐτὸ τὸ μικρότερο. Τώρα μάλιστα πού πέρασε ἡ πολεμικὴ φάση τοῦ ἀγῶνα τὰ ἠθικὰ ὅπλα παίρουν τὴν πρώτη θέση καὶ εἶναι αὐτονόητο ὅτι τῶν ἠθικῶν αὐτῶν ὅπλων φορέας κύριος θὰ εἶναι ἡ ᾽Εκκλησία. Οἱ σελίδες αὐτὲς ἄς θεωρηθοῦν μία ἀπαρχὴ σὲ ὅλα ὅσα, πιὸ καίρια, πιὸ συστηματικά, πιὸ ὑψηλὰ μπορεῖ νὰ πῆ καὶ θὰ πῆ ἡ ᾽Εκκλησία.

Στὸν ἀγῶνα αὐτόν, τὸν τόσο σύμφωνο μὲ τὰ χριστιανικὰ ἰδανικά, ἡ ᾽Εκκλησία δὲν ὑπηρετεῖ κανένα κοινωνικὸ ἢ οικονομικὸ καθεστῶς, δὲν προασπίζεται καμμιά καθιερωμένη ἀδικία, δὲν συγκαλύπτει καμμιάς τάξης τὶς ὕλιστικὲς ροπές. Πολεμᾷ, ἐν ὀνόματι τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ἀγάπης, τὴν ἀδικία, τὴν ἰδιοτέλεια καὶ τὴν κακία πρὸς ὅλες ἐξ ἴσους τὶς κατευθύνσεις. Μόνο ἄγνοια ἢ συκοφαντικὴ διάθεση μπορεῖ νὰ χαρακτηρίσῃ τὴν ᾽Εκκλησία σὰν προασπιστὴ τοῦ σύγχρονου ἀστικοῦ καθεστώτος καὶ τῶν ἀδικιῶν πού περικλείνει.

Τὰ δοκίμια πού δημοσιεύονται πάρα κάτω διαιροῦνται σὲ τρία μέρη.

Τὸ πρῶτο μέρος ἀποτελεῖ μιὰ παραίνεση πρὸς τοὺς Ἕλληνες πού πίστεψαν στὸν κομμουνισμό· τὸ δεύτερο μιὰ παραίνεση πρὸς ἐκεί-

νους πού, ἂν καὶ ἐχθροὶ του, δὲν στάθηκαν ἄξιοι νὰ τὸν πολεμήσουν ὅπως πρέπει. Στὸ τρίτο μέρος, πὸ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὰ τρία τελευταῖα δοκίμια, ἐπιχειρῶ νὰ καθορίσω τὴ σωστὴ θέση τῶν ἑλλήνων διανοουμένων στὸν ἀγῶνα αὐτόν. Τὸ δεύτερο δοκίμιο εἰδικώτερα ἀπὸ τὰ τρία τελευταῖα, ἀναφέρεται σὲ μιὰ συζήτηση πὸ εἶχε ἀνοίξει, τὴν ἐποχὴ τοῦ συμμοριτοπολέμου, στοὺς λογοτεχνικοὺς μας κύκλους γιὰ τὴ θέση πὸ ἔχει καθῆκον νὰ παίρνῃ ὁ πνευματικὸς ἄνθρωπος μέσα στοὺς ἐθνικοὺς καὶ τοὺς πολιτικοὺς ἀγῶνες. Φυσικὰ ἡ συζήτηση ἀφοροῦσε εἰδικὰ τοὺς ἑλληνες διανοουμένους καὶ τὴ στάση τους μέσα στοὺς σύγχρονους ἀγῶνες τοῦ ἔθνους μας ἐναντίον τοῦ κομμουνισμοῦ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΝΣΙΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΤΣΙΟΣ