

ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ;

Τὸν περασμένο αἰώνα οἱ ἔλληνικὲς σπουδὲς σημείωσαν μεγάλη ἐπίδοση. Στὴν ὑπερβολή της ἡ κίνηση αὐτὴ παραγγόρισε τὸν πνέυματικὴν κληρονομίαν ποὺ δημιούργησεν ἡ χριστιανικὴ παράδοση καὶ ἔχολουθοῦσε, μὲ τὴν προκατάληψη τοῦ Ντεκάρτ, νὰ βλέπῃ μὲ κάποια περιφρόνηση τὸ φιλοσοφικὸ—θὺν ἀσχοληθοῦμε ἐδῶ μόνο μὲ τὴ φιλοσοφία—ἔογε τῶν μεσαιωνικῶν χρόνων, τὴ σχολαστικὴ φιλοσοφία. Ἀνάλογη στάση τηροῦσσην καὶ φιλοσοφικὲς ἀπόψεις παὺ εἶχαν μεγάλη ἀπήχηση, ὅπως ὁ ὄντισμὸς καὶ ἡ θετικὴ φιλοσοφία τοῦ Κόντ (Comte). Προάλληλα δικαῖος δίδιος αὐτὸς αἰώνας εἶναι μιὰ μεγάλη, ἡ μεγαλύτερη ἶσως, ἐποχὴν ἰστορικῶν ἐπιδόσεων. Γιὰ πρώτη φορά, σὲ τόση ἔκταση καὶ τόσο ἔντονα, δίστορικὸς νοῦς ἀποπειρίθηκε μὲ ἵση ἀντικειμενικότητα νὰ συλλάβῃ καὶ νὰ φωτίσῃ μὲ τὸ κοιτικὸ καὶ ἔρευνητικὸ του βάδισμα ὅλο τὸ προελθόν, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Ἔτσι στραφῆκε μὲ ἴδιαίτερη προσυχὴ στὴν ἔρευνα καὶ μελέτη καὶ τῆς σχολαστικῆς καὶ γενικὰ τῆς χριστιανικῆς φιλοσοφίας.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ γενικὸ γιὰ δίστορικὲς ἔρευνες ἐνδιαφέρονται ἡ στροφὴ αὐτὴ πρὸς τὴν χριστιανικὴ φιλοσοφία ἔχει βέβαια καὶ ἴδιαίτερα κίνητρα. Νὰ φέρῃ λόγου χάρη στὸ προσκήνιο τῆς πνευματικῆς ζωῆς τὸν μεταφυσικὸ ἀνθρώπο, αὐτὸν ποὺ δὲ ἐπιστημονισμὸς τῆς θετικῆς φιλοσοφίας παραμέριζεν ἐντελῶς. Ἀλλὰ δὲ θὰ σταματήσωμε τώρα σ' αὐτὸ τὸ σημεῖο, γιατὶ ἡ ἀνάπτυξη του θὰ μᾶς ἔφερε τέλος ἀπὸ τὸ θέμα μας.

Οταν πλήθυναν οἱ δίστορικὲς ἔργασίες ποὺ ἀναφέρονταν στὴ μεσαιωνικὴ καὶ γενικὰ τὴν χριστιανικὴ φιλοσοφία τότε διατυπώθηκε τὸ ἀκόλουθο ἐρώτημα: Ὅπάρχει πραγματικὰ χριστιανικὴ φιλοσοφία; Τὸ ἐρώτημα ἔδωσε ἀφορμὴ σὲ μακρὰ συζήτηση. Μπῆκαν ἐπὶ τάπητας πολλὰ ζητήματα, διατυπώθηκαν ἐνδιαφέρουσες ἀπόψεις, πολύτιμες γιὰ τὴ διεύχρινη καὶ τῶν δύο ὅρων ποὺ περιέχει ἡ ἐκρραση χριστιανικὴ φιλοσοφία καὶ ποὺ ἐπιτρέπουν νὰ δοθῇ στὸ ἐρώτημα ἀπάντηση ὅχι στενὰ ἀποκλειστική, ὅπως ἀλλοτε.

Ἐπειδὴ ἡ παροῦσα ἔργασία ἀναφέρεται σὲ θέματα χριστιανικῆς καὶ Βυζαντινῆς (πάλι χριστιανικῆς δηλαδὴ) φιλοσοφίας, θεώρησα καλὸ νὰ παρουσιάσω συνοπτικὰ τὸ πολὺ ἐνδιαφέροντα θέματα. Ὁ ἀναγνώστης ἔτσι θὰ πρακτούθησε πιὸ κατατοπισμένος τὰ θέματα ποὺ ἀκολουθοῦν. Πολύτιμη βοήθεια γιὰ τὴ συνοπτικὴ ἐκθεση ποὺ θὰ

δώσω βροῆκα στὸ ἔογο τοῦ Etienne Gilson, *L'esprit de la philosophie médiévale* (¹). Τὰ δυὸ πρῶτα κεφάλαια του εἶναι ἀφιερωμένα στὸ θέμα μας. Καὶ στὸ τέλος τοῦ πρώτου τόμου παρατίθεται ἀναλυτικὴ πλούσια βιβλιογραφία, στὴν ὃποια μπορεῖ νὰ ἀνατρέξῃ, ὅποιος θὰ ήθελε ἴδιαίτερα νὰ ἀσκοληθῇ μὲ τὸ θέμα.

“Ας ἔρθωμε τώρα στὸ ἔρωτημα ποὺ διατυπώθηκε. Ἡ ἐκφραση χριστιανικὴ φιλοσοφία φαίνεται πολὺ φυσική. Ἡ συζήτηση ὅμως ποὺ ἔγινε ἔδειξε ὃτι εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ τὴν ὁρίσωμε. Δὲν εἶναι δυνατὸ φυσικὰ νὰ ἀμφισβηθῇ ὃτι εἴχαμε φιλοσοφικὴ κίνηση στὸ Βυζάντιο, στὸ Δυτικὸ Μεσαίωνα στοὺς Ἀριθμούς καὶ τοὺς Ἰουδαίους, (τὴν ἕδια δυσκολία προβάλλουν καὶ οἱ ἐκφράσεις Μωαμεθανικὴ καὶ Ἰουδαϊκὴ φιλοσοφία), καὶ ὃτι ἀσκησιν ἐπίδραση ἦ μιὰ πάνω στὴν ἄλλη. Τὸ ἔρωτημα ποὺ μπῆκε οὕτε ἀμφισβητεῖ, οὕτε μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσῃ αὐτὸ τὸ ίστορικὸ γεγονός. Προχωρεῖ σὲ ἕνα ἄλλο πολὺ σοβαρὸ σημεῖο. Ἐσωτοῦν: ἡ ἐκφραση χριστιανικὴ φιλοσοφία ἔχει νόημα; λέγει τίποτε; Δὲν ρωτοῦν ἀν ὑπῆρξεν χριστιανοὶ φιλόσοφοι, ἀλλὰ ἀν ὑπάρχουν φιλόσοφοι χριστιανοί. Ὁπως λέμε δηλαδὴ φιλόσοφοι ἰδεαλιστές, φιλόσοφοι ἐμπειρικοί, ἐρωτοῦν ἀν μποροῦμε νὰ πιῆμε καὶ φιλόσοφοι χριστιανοί, καὶ νὺ ἔχει κάποιο νόημα δ. δρας, νὰ ὑποδηλώνη δηλαδὴ ὥρισμένη φιλοσοφικὴ στάση. Πιὸ πέρα, ἀν ἡ σχολαστικὴ φιλοσοφία εἶναι πραγματικὰ φιλοσοφία.

Οἱ κυριώτερες ἀπαντήσεις ποὺ δέθηκαν στὸ ἔρωτημα, ἔτσι βαλμένο, εἶναι οἱ ἀκόλουθες. Ἀρκετοὶ ίστορικοὶ τῆς φιλοσοφίας διαπιστώνων ὃτι δὲν ὑπῆρξε φιλοσοφία στὸ Μεσαίωνα, φυσικὰ οὕτε καὶ στὸ Βυζάντιο. Ράκη Ἑλληνικὸν φιλοσοφιῶν, κομμάτια πότε ἀπὸ τὸν Ιλλάτωνα πότε ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη, ἀδέξια ωχημένα στὸ σῶμα τῆς θεολογίας, αὐτὸ σχεδὸν εἶναι, λέγουν, δ.τι μᾶς ἔδωσαν. Δὲ συναντοῦμε στὸ Μεσαίωνα καμιαὶ φιλοσοφία θεμελιακὰ χριστιανικὴ καὶ ἀληθινὰ δημιουργική. Ο χριστιανισμός, προσθέτουν, δὲν ἐπλούτισε καθόλου τὴ φιλοσοφικὴ κληρονομία τῆς ἀνθρωπότητας.

Αὐτὸ ποὺ οἱ ίστορικοὶ τῆς φιλοσοφίας πιστεύουν ὃτι διαπιστώνουν ἔρχονται οἱ φιλόσοφοι καὶ προσπαθοῦν νὰ τὸ ἔξηγήσουν. Δὲν παρατηρεῖται, λέγουν, στὴν ίστορία χριστιανικὴ φιλοσοφία, γιατὶ ἡ ἔννοια αὐτὴ εἶναι ἀντιφατική. Οἱ καθαροὶ δρεπολογιστές, ἐκεῖνοι δηλαδὴ ποὺ δέχονται δ.τι δ λόγος πρέπει νὰ εἶναι κριτής τῶν πάντων, λένε δια ἀνάμεσα στὴ θρησκεία καὶ τὴ φιλοσοφία ὑπάρχει οὐσιαστικὴ διαφορὰ

ποὺ κάνει ἀδύνατη κάθε συνεργασία. "Οἱοι τους δέχονται ὅτι ἡ θρησκεία δὲν ἀνήκει στὴν τάξη τοῦ λόγου, ὁ λόγος λοιπόν, ποὺ ἀνήκει στὴν τάξη τῆς φιλοσοφίας, δὲν μπορεῖ νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν τάξη τῆς θρησκείας. Δὲ ὅταν ἔρχόταν, προσθέτουν, στὸ νοῦ κανενὸς νὰ μιλήσῃ σήμερα γιὰ χριστιανικὰ μαθηματικά, χριστιανικὴ βιολογία, χριστιανικὴ ιατρική. Διότι τὰ μαθηματικά, ἡ βιολογία καὶ ἡ ιατρικὴ εἶναι ἐπιστῆμες καὶ οὐκ ἐπιστήμη εἶναι ως εἰςαγόρη ἀπὸ τὴν θρησκεία καὶ στὰ συμπεράσματα καὶ στὶς ἀρχές της. Γιὰ τὸν ἕδιο λόγο, συμπεραίνουν, καὶ οἱ ἔκφραση χριστιανικὴ φιλοσοφία δὲν εἶναι λιγότερο παράλογη καὶ ἀντίφατική καὶ τὸ καλύτερο ποὺ ἔχομε νὰ κάμωμε εἶναι νὰ τὴν ἔγκαταλείψωμε. "Ανακύπτει, δπως βλέπομε, στὴ συζήτηση τοῦ θέματός μας τὸ περίφημο πρόβλημα: θρησκεία καὶ ἐπιστήμη, πίστη καὶ λόγος, ποὺ τόσο ἀπασχόλησε τὴ σκέψη στοὺς νεώτερους χρόνους.

Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι καὶ ὅσοι καλλιεργοῦν τὴ χριστιανικὴ φιλοσοφία κατὰ τὰ τελευταῖα πενήντα χρόνια, οἱ ὅπιδοὶ λόγου χάρη τοῦ Ἀγίου Θωμᾶ, οἱ νέο·θιωμιστές, καὶ οἱ ὅπαδοὶ τοῦ Αὐγουστίνου δὲν κατώρθωσαν νὰ φτάσουν σὲ ίκανοποιητικότερα ἀποτελέσματα ὡς πρὸς τὸν δρισμὸ τῆς χριστιανικῆς φιλοσοφίας. Οἱ ἀπόψεις μάλιστα τῶν πρώτων συγγενεύοντων πρὸς τὶς ἀπόψεις τῶν καθαρῶν ὀρθολογιστῶν. "Υποστηρίζουν ὅτι ὁ Θωμᾶς ὁ Ἀκινάτος εἶναι ὁ μόνος χριστιανὸς στοχαστὴς ποὺ κατώρθωσε νὰ ίδρυσῃ φιλοσοφίαν ἀλλὰ η φιλοσοφία τού εἶναι μοναδική γιατὶ εἶναι θεμελιωμένη σὲ καθαρὰ ὀρθολογικὸ πεδίο. Μόνο ὁ θωμισμός, λέγουν, εἶναι σύστημα σκέψεων ποὺ τὰ συμπεράσματά του πηγάδουν ἀπὸ προκείμενες καθαρὰ λογικές. "Αν, προσθέτουν, δὲν ἔρχεται σὲ ἀντίφαση μὲ τὴν πίστη, εἶναι γιατὶ η πίστη εἶναι ἀληθινὴ καὶ η ἀληθινεία δὲν μπορεῖ νὰ ἀντιφάσκῃ στὴν ἀληθινεία. Δέχεται μὲ ἄλλα λόγια ὁ θωμιστής, ὅτι ὁ Θωμισμὸς εἶναι ἀβίαστη ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπινου λόγου, ποὺ δλα τὰ ἀποδεικνύει γωρὶς νὰ προστρέχῃ στὴν πίστη. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι, ἀν ὁ θωμισμὸς εἶναι ἀληθινὴ φιλοσοφία δὲν εἶναι ἐπειδὴ εἶναι χριστιανική, ἀλλὰ ἐπειδὴ εἶναι φιλοσοφία. "Ωστε ἀντὶ νὰ μᾶς ποῦν οἱ νέο·θιωμιστές τί εἶναι χριστιανικὴ φιλοσοφία, τὴν ἀρνοῦνται δπως οἱ ὀρθολογιστές. Θέλουν μιὰ χριστιανικὴ φιλοσοφία ὑπὸ τὸν ὅρο ὅμως νὰ εἶναι μόνο «φιλοσοφία».

"Ἀντίθετα οἱ ὅπαδοὶ τοῦ Αὐγουστίνου δέχονται καθαρὰ ὅτι μόνος σκοπός των εἶναι νὰ ἀκολουθοῦν τὴν πίστη. "Ανάμεσα στὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη, ποὺ στηρίζονται μόνο στὸ λόγο, καὶ σὲ μᾶς μεσολαβεῖ η χριστιανικὴ ἀποκάλυψη, ποὺ ἔφερε βαθειὰ μεταβολὴ

στοὺς ὅρους μέσα στοὺς ὅποίους ἔνεργει ὁ λόγος, ἔνωσε μιὰ νέα πνευματικὴ ὅραση. Αὐτὸς εἶναι γεγονός. Πῶς εἶναι δυνατὸ λοιπὸν ἔκεινοι ποὺ ἔχουν τὴν ἀποκάλυψην νὰ φιλοσοφοῦν ὅπως ἔκεινοι ποὺ δὲν τὴν εἶχαν; Οἱ πλάνες ἵσα ἵσα τοῦ Πλάτωνα καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη εἶναι οἱ πλάνες τοῦ καθαροῦ λόγου. Καὶ κάθις φιλόσοφος ποὺ θὰ ἴσχυρισθῇ ὅτι εἶναι αὐτάρκης θὰ ἔχειται στὶς ἔδιες, ἥ καὶ σὲ ἄλλες χειρότερες· "Ἐτσι ἡ μόνη ἀσφαλῆς μέθοδος ἀπὸ δῶ καὶ πέρα εἶναι νὰ ἔχωμε γιὰ δδηγό μης τὴν ἀποκάλυψην καὶ νὰ προσπαθοῦμε νὰ ἐπιτύχωμε κάποια κατανόηση τοῦ περιεχομένου της. Αὐτὴ ἀκοιβῶς ἥ κατανόηση τῆς Ἀποκάλυψης εἶναι ἥ φιλοσοφία. Μιὰ τέτοια στάση ὅμως ἀρνεῖται τὴν φιλοσοφία, τὴν φυσικὴ δηλαδὴ καὶ εὔλογη κίνηση τοῦ στοχασμοῦ. "Ωστε οἱ δπαδοὶ τοῦ Αὐγουστίνου, ἀντίθετα πρὸς τοὺς νεο-Θωμιστές, δέχονται χριστιανικὴ φιλοσοφία, ἀλλὰ ὑπὸ τὸν ὅρο νὰ εἶναι μόνο χριστιανική καὶ νὰ πάψῃ νὰ εἶναι φιλοσοφία.

Ολες αὗτες οἱ ἀπαντήσεις, ποὺ εἶναι καὶ οἱ κυριώτερες, ἀδυνατοῦν, ὅπως βλέπομε νὰ δρίσουν τὴν χριστιανικὴ φιλοσοφία. Θὰ ποῦμε λοιπὸν ὅτι ὁ ὅρος αὗτὸς περιέχει πραγματικὴ ἀντίφαση, καὶ ὅτι δὲν ἔχει πραγματικὰ περιεχόμενο; "Ἄν προσέξωμε καλύτερα τὸν τρόπο μὲ τὸν ὅποιο καταλήγουν στὰ συμπεράσματά τους, δὲ θὰ δυσκολευτοῦμε νὰ παρατηρήσωμε ὅτι εἶναι ἀποκλειστικός, θὰ λέγαμε μάλιστα δογματικός. Εἴτε ξεκινοῦν, ὅπως οἱ καθαροὶ δρυθολογιστές, εἴτε καταλήγουν, ὅπως οἱ ἄλλοι, σὲ ἓνα δρισμὸ τῆς θρησκείας καὶ σὲ ἓνα δρισμὸ τῆς φιλοσοφίας ἥ τῆς ἐπιστήμης. Καὶ ἐπειδὴ οἱ δρισμοὶ των αὐτοὶ εἶναι ἀντιφατικοί, εἶναι φυσικὸ νὰ καταλήγουν σὲ ἀδιέξοδο, νὰ μὴ μποροῦν δηλαδὴ νὰ βγοῦν ἀπὸ τὴν ἀντίφαση ποὺ βρίσκουν ὅτι περικλείει ὁ ὅρος χριστιανικὴ φιλοσοφία. Δὲν πρόσεξαν ἀρκετὰ ὅτι στὸ ἐρώτημα ἀνύπαρχη χριστιανικὴ φιλοσοφία τὴν ἀπάντηση δὲ θὰ τὴν ζητήσωμε ἀπὸ λογικὴ διερεύνηση καὶ ἀνάλυση τὸν ὅρον, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἰστορικὴ πραγματικότητα καὶ μόνο ἀπὸ αὐτήν. Θὰ πρέπει δηλαδὴ νὰ ἔξετάσωμε ἀν, καὶ πότε ἥ φιλοσοφικὴ σκέψη καὶ ἥ χριστιανικὴ πίστη εἶχαν ἀμοιβαῖες σχέσεις. Τί αἰσθάνονταν ὅτι ἔδιναν καὶ ἔπαιρναν ἥ μιὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη. Μόνο ἥ μεθοδικὴ ἔρευνα τῶν ἐρωτημάτων αὐτῶν θὰ μᾶς ἔδινε στερεὴ βάση γιὰ νὰ συλλάβωμε τὴν ἔννοια χριστιανικὴ φιλοσοφία. Τούτη εἶναι ἥ ἀποψη τὴν ὅποια ὑποστηρίζει καὶ ἀναπτύσσει ὁ Gilson. Καὶ στὸ πεδίο αὐτὸ ὅμως δὲν ἔλειψαν οἱ ἀρνητές, σιφοὶ δηλαδὴ ποὺ ἀρνοῦνται ὅτι εἶχαν ἀμοιβαῖες σχέσεις ἥ φιλοσοφικὴ σκέψη καὶ ἥ χριστιανικὴ πίστη. "Ἐτσι ὁ περίφημος Γερμανὸς θρησκειολόγος Hartack ὑποστήριξεν ὅτι ὁ χριστιανισμὸς τῶν πρώτων χρόνων εἶχε ἀποκλε-

στικὰ πρωτικὸ χαρακτῆρα καὶ ἡταν ἔνος πρὸς κάθε θεωρία. Καὶ τὴν ἀποψή του τὴν ἀκολούθη ταν πολλοὶ ἄλλοι. Σὲ δέ σημεῖο ἐννοοῦν μὲν τὸ δὲ ὅτι ὁ χριστιανισμὸς δὲν εἶναι φιλοσοφία, κανεὶς δὲ θὰ εἰχε ἀντίρρηση. Τίποτε τὸ πιὸ φανερό. Ὅταν δέ μως ἑποστηρίζουν δὲ τὸ ἀκόμη καὶ στὸ καθαρὰ θρησκευτικὸ πεδίο ὁ χριστιανισμὸς δὲν ἔφερνε μαζὶ του κανένα θεωρητικὸ στοιχεῖο, ἀλλὰ ἡταν «κίνηση ἀλληλοβοήθειας», τότε εἶναι φανερὸ δὲ τὸ ἔπειρον δέσα ἡ ἴστορικὴ ἔχεννα ἐπιτρέπει νὰ βεβαιώσωμε. Θὰ πρέπει τότε νὰ παρατρέξωμε πολλὰ κείμενα, δχι πιὰ χριστιανὸν φιλοσόφων, ἀλλὰ τῆς Ἰδιας τῆς Καινῆς Διαθήκης ὅπως λόγου χάρη τὴν πρώτη καθολικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἰωάννου καὶ ὅλη τὴν μυστικὴ χριστιανικὴ θεωρία ποὺ θεμελιώθηκε πάνω σ' αὐτήν. «Ο Θεός, λέγει, φῦς ἐστιν καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἐστιν οὐδεμία. Ἔὰν εἴπωμεν δὲ τὸ κοινωνίαν ἔχομεν καὶ ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν, ψευδόμεθα καὶ οὐ ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν. Ἔὰν δὲ ἐν τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτός ἐστιν ἐν τῷ φωτί, κοινωνίαν ἔχομεν μετ' ἀλλήλων καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ Υἱοῦ καθαυτίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀμαρτίας». Καί : «Ἡμεῖς οἴδαμεν δὲ τὸ μεταβεβήκαμεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν, δὲ τὸ ἀγαπῶμεν τοὺς ἀδελφούς· ὃ μὴ ἀγαπῶν μένει ἐν τῷ θανάτῳ. Πᾶς δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἀνθρωποκτόνος ἐστίν, καὶ οἴδατε δὲ τὸ πᾶς ἀνθρωποκτόνος οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν αὐτῷ μένουσαν». Αὐτὰ εἶναι θεωρητικὰ κείμενα, καὶ δὲν εἶναι τὰ μόνα. Θὰ πρέπει νὰ ἔχασωμε ἀκόμη καὶ τὴ διδασκαλία τοῦ Ηαύλου γιὰ τὴ θεία χάρη, πάνω στὴν δποία θεμελιώθηκε ἡ φιλοσόφια τοῦ Αὐγουστίνου. Ἀλλὰ καὶ τὸν πρόλογο τοῦ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγελίου ποὺ περιέχει τὴ διδασκαλία περὶ τοῦ Λόγου καὶ πλῆθος διδασκαλίες τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν οὐρανὸν λόγου χάρη πατέρα, τὸν Θεὸν ποὺ εἶναι πρόνοια, γιὰ τὴν αἰώνια ζωὴ στὴν αἰώνια βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Θὰ ἔχασωμε ἀκόμη δὲ τὸ διατιανισμὸς στὴν ἀρχὴ ἡταν πολὺ στενὰ δεμένος μὲ τὸν Ιουδαισμὸ καὶ δὲ τὴν Η Παλαιὰ Διαθήκη περιέχει πλῆθος νοήματα γιὰ τὸ Θεὸν καὶ γιὰ τὴν κυβέρνηση τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸ Θεό.

"Όλα αὗτά, οὓς μὴν ἔχουν καθαρὰ φιλοσοφικὸ χαρακτῆρα, εἶναι θρησκευτικὲς θέσεις μὲν θεωρητικὸ περιεχόμενο καὶ περιμένοντα τὸ κατάλληλο ἔδαφος ποὺ θὰ βγάλῃ ἀπ' αὐτὰ τὶς φιλοσοφικὲς ἀπόψεις καὶ τὰ πορίσματα ποὺ περικλείουν. "Ετσι θὰ ἐννοήσωμε τὴν ἐπίδραση ποὺ ἔχει ἔξασκήσει ἡ Γραφὴ στὴν ἔξελιξη τῆς φιλοσοφίας. Γιὰ νὰ τὴν ἐξηγήσωμε εἶναι ἀρκετὸ νὰ διαπιστώσωμε ὅτι ὁ χριστιανικὸς βίος περιεῖχε εὐθὺς ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ θεωρητικὰ στοιχεῖα, ποὺ αὐτὰ ἀνοιξαν σφραγίσμένους νέους δρόμους στὴ φιλοσοφικὴ σκέψη.

Κάτι τέτοιο ἔγινε πραγματικά; "Εἰφερε δηλαδὴ ὁ χριστιανισμὸς μεταβολὴ στὸ δρόμο τῆς ἱστορίας τῆς φιλοσοφίας, ἀνοίγοντας στὸ λόγο, μέσον τῆς πίστεως, προοπτικὲς ποὺ μόνος του ὁ λόγος δὲν τὶς εἶχεν ἀκόμη ἀνακαλύψει; "Ενα ἀπλὸ βλέμμα, λέγει ὁ Gilson, στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφίας τῶν νεωτέρων χρόνων φτάνει νὰ μᾶς κάνῃ νὰ πιστέψωμεν ὅτι ἔτσι πραγματικά ἔγινε.

Εἶναι, νομίζω, πολὺ ἐνδιαφέρον νὰ παρακολουθήσωμε πῶς ὑποστηρίζει καὶ ἀποδεικνύει τὴν γνώμην αὐτῆς.

"Εὐλέγει για αὐτὸν ἔνα σπουδαῖο φιλόσοφο, αὐτὸν ποὺ δίκαια θεωρεῖται ἰδουτής τῆς νεώτερης φιλοσοφίας τὸν Γάλλον Descartes. Συνδέομε, λέγει, καὶ εἶναι πολὺ σωστό, τὴν μεγάλην ἀνάπτυξην τῆς φιλοσοφίας κατὰ τὸ 17^ο αἰώνα μὲ τὴν ἀνάπτυξην γενικὰ τῶν φυσικῶν καὶ τῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν. Σ' αὐτὸν κυρίως τὸ σημεῖο στηρίζει ὁ καρτεσιανισμὸς τὴν ἀντίθεσή του στὴ σχολαστικὴ φιλοσοφία. "Οταν δημιουργοῦμε ἔτσι τὰ πράγματα, βλέπομε μόνο τὰ μισά. Θὰ δοῦμε, παρατηρεῖ πολὺ ὁρθὰ ὁ Gilson, ὅλον τὸν Descartes καὶ ὅλη τὴν νεώτερη φιλοσοφία, δταν ἐξετάσωμε καὶ σὲ πιὰ σημεῖα ἀντιτίθεται ἢ ἔχωρίζει ἀπὸ τοὺς Ἑλληνες μεταφυσικούς. Θὰ βροῦμε τότε ὅτι ὑπάρχει ἀπ' αὐτὴν ἄποψη στὸ Descartes κάτι τὸ διαφορετικό, τὸ νέο, καὶ, τὸ σπουδαιότερο, δτι αὐτὸν τὸ διαφορετικὸν καὶ τὸ νέον ὀφείλεται στὴ διεργασία τοῦ λόγου ἀπὸ τὴν χριστιανικὴν πίστην. Μιὰ τέτοια ἔρευνα θὰ ἔδειχνεν, δτι ἡ νεώτερη φιλοσοφία ἀπὸ τὸν Descartes ὥστε τὸν Kant καὶ πιὸ πέρα ὥστε τὸν 19ον αἰώνα,—γιατί ὅχι ὥστε σήμερα, θὰ λέγαμε, ὥστε τὸν James καὶ τὸν Bergson;—δὲ θὰ ἦταν ὅτι ἀκριβῶς εἶναι ὃν δὲν εἶχαν προηγηθῆ ὁι χριστιανικὲς φιλοσοφίες ἀπὸ τοὺς πρώτους πρώτους αἰώνες ὥστε τὴν Ἀναγέννησην. Θὰ ἔδειχνε μὲ ἄλλα λόγια ὅτι στὴν ἐπίδραση τοῦ χριστιανισμοῦ ὀφείλει σὲ μεγάλο μέρος ἡ νεώτερη φιλοσοφία μερικὲς ἀπὸ τὶς κατευθυντήριες ἀρχὲς ποὺ τὴν ἐμπνέουν.

Ποιὲς εἶναι αὐτές; "Ἐνας Γάλλος φιλόσοφος τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰώνα μας ὁ Hamelin⁽¹⁾ μιλώντας γιὰ τὸν Descartes εἶπεν: «ἔρχεται ὕστερα ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους, σὰ νὰ μὴν ὑπῆρχε τίποτε σχεδὸν ἀνάμεσα σὲ κείνους καὶ σ' αὐτόν...». Πῶς πρέπει νὰ ἐννοήσωμε, ἐωτᾶ ὁ Gilson, αὐτὸν τὸ σχεδόν; Τί πρέπει νὰ περιλάβωμε δηλαδὴ μέσα σ' αὐτό; Πρέπει, λέγει, πρῶτα πρῶτα νὰ ὑπενθυμίσωμε τὸν τίτλο τοῦ ἔργου τοῦ Descartes «Στοχασμοὶ πάνω στὴ μεταφυσική... δπου ἀποδεικνύεται ἡ ὑπαρξὴ τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς». Οἱ ἀποδείξεις ποὺ

1. Ἐγελιανός, σπουδαῖος μελετητὴς τοῦ Ἀριστοτέλη.

δίνει γιὰ τὴν ὑπαρξη τοῦ Θεοῦ συγγενεύουν μὲ τὶς ἀποδείξεις ποὺ δί-
νουν δ Θωμᾶς δ Ἀκινάτος καὶ δ Ἀνγούστινος. Οὕτε εἶναι ἀδύνατον
δεῖξωμε τὶ διφεύλει ἡ καρτεσιανὴ θεώρᾳ γιὰ τὴν ἐλευθερία στοὺς στο-
χασμοὺς τῶν χριστιανῶν φιλοσόφων γιὰ τὶς σχέσεις τῆς θείας χάριτος
καὶ τοῦ αὐτεξουσίου. Ἀλλὰ ἀρχεῖ, προσθέτει, νὰ παρατηρήσωμε δτὶ
διλο τὸ σύστημα τοῦ Descartes στηρίζεται στὴν ἴδεα ἐνὸς παντοδυνά-
μου Θεοῦ, ποὺ κατὰ κάποιο τρόπο δημιουργεῖ μόνος τὸν ἑαυτό του,
ποὺ κατὰ μείζονα λόγο δημιουργεῖ τὶς αἰώνιες ἀλήθειες, ἀκόμη καὶ τὶς
μαθηματικές, ποὺ δημιουργεῖ τὸ σύμπαν ἀπὸ τὸ τίποτε, καὶ τὸ δια-
τηρεῖ στὴν ὑπαρξη μὲ ἀδιάκοπη δημιουργία κάθε στιγμῇ χωρὶς αὐτὴν
τὴν ἀδιάκοπη δημιουργία, λέγει δ Ντεκάρτ, μᾶλα τὰ πράγματα θὰ ξα-
γάπεφταν ἀμέσως στὸ μηδέν, στὸ χάος, ἀπὸ τὸ δποῖο τὰ ἔφερε στὴν
ὑπαρξη ἥ θέληση τοῦ Θεοῦ.

Τὸ πρόβλημα τῆς δημιουργίας δὲν ἀπασχύλησε μὲ τέτοιο πνεῦμα
τὸνς "Ελληνες φιλοσόφους. Εἶναι φανερὸ δτὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ δ Ντε-
κάρτ ἔχειται ἀπ' εὐθείας ἀπὸ τὴ βιβλικὴ παράδοση καὶ ἀπὸ τὴν
ἀνάπτυξη ποὺ τῆς ἔδωσαν οἱ Πατέρες τῆς Ἔκκλησίας καὶ οἱ σχολα-
στικοί. Ἀλλὰ πᾶς βλέπει δ Ντεκάρτ τὸ Θεὸ γενικά; Ἀπειρο, τέλειο,
παντοδύναμο, δημιουργὸ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ποὺ ἔπλασε τὸν
ἄνθρωπο «κατ' εἰκόνα καὶ δμοίωσίν» του καὶ διατηρεῖ μᾶλα τὰ ὅντα
μὲ τὴν ἴδια τὴ δημιουργικὴ πράξη ποὺ τὰ ἔγεννησε. Δὲν ξεχωρίζομε σ'
αὐτὰ τὴν οὐσία καὶ τὰ κατηγορήματα τοῦ Θεοῦ τῶν χριστιανῶν; Ἀς
βεβαιώνει δ Ντεκάρτ δτὶ σὲ τίποτε δὲν ἔχειται ἀπὸ τὴ Θεολογία οὔτε
ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη, δτὶ μᾶλις οἱ ἴδεες ἀπὸ τὶς δποῖες ἔκεινα εἶναι ἴδεες
σαφεῖς καὶ καθαρὲς τὶς δποῖες ἀνακαλύπτει μέσα του δ φυσικὸς λόγος,
φτάνει νὰ ἀναλύσῃ λίγο καὶ μὲ προσοχὴ τὸ περιεχόμενό του. Ἀς τὰ
βεβαιώνει αὐτά γεγονός μένει δτὶ οἱ ἴδεες αὐτὲς οἱ καθαρὰ νοητικὲς
καὶ λογικές, δπως λέγει, συμφωνοῦν ἀκριβῶς μὲ κεῖνες ποὺ εἶχε διδά-
χει δ χριστιανισμός, δεκάτη δλόκληρους αἰῶνες πρὸν ἀπ' αὐτόν, στὸ
ὄνομα τῆς πίστης καὶ τῆς ἀποκάλυψης. Τούτη ἥ συμφωνία δείχνει κα-
θαρὰ δτὶ στὸ χριστιανισμὸ πρέπει νὰ ἀναζητηθῇ ἥ διεργασία, ἥ προ-
παρασκευὴ τοῦ φιλοσοφικοῦ νοῦ τῶν νεωτέρων χρόνων, τουλάχιστο σὲ
ὅσο σημεῖο καὶ στοὺς Ἑλληγες φιλοσόφους.

Τὸ σπουδαῖο εἶναι δτὶ, δν συνεχίσωμε τὴν ἐπισκόπησή μας στὴ
νεώτερη φιλοσοφία, θὰ δοῦμε δτὶ ἥ περίπτωση τοῦ Ντεκάρτ δὲν ἀπο-
τελεῖ ἔχειρεση εἶναι σχεδὸν δ κανόνας. Ὁ Μαλεμπράνς, δ Μπέρκελεϋ, δ
Χιοῦμε, δ Λάζιμπνιτς—χωρὶς νὰ ἀναφέρωμε τὸν Πασκάλ ποὺ ἥ σκέψη
του εἶναι δη βυθισμένη στὸ χριστιανισμὸ καὶ ἰδιαίτερα στὸν Αὐγού-

στῖνο, οὔτε τὸν Κιρκεγόδο (19ος αἰώνας) ποὺ εἶναι δλότελα βιβλικὸς—βλέπομε, ὅχι μὲ δυσκολία, ὅτι πηγή τους ἔχουν γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ τους οὐσία τὴ χριστιανικὴ φιλοσοφικὴ παράδοση καὶ ὅχι τὴν Ἑλληνικὴ τῆς ὅποιας κυρίως ἀκολουθοῦν τὶς μεθόδους.

Στηριζόμενοι σὲ τοῦτες τὶς διαπιστώσεις θὰ μπορούσαμε γενικεύοντας νὰ ποῦμε ὅτι ὅταν ἐνας νεώτερος φιλόσοφος βλέπει τὰ πράγματα μὲ τρόπο ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ φιλοσοφικὴ παράδοση, μὲ νέα μάτια, ἢ ἀνάλυση θὰ μᾶς δεῖξῃ ὅτι πάρα πολλὲς φορὲς αὐτὴ ἡ νέα ὅραση ἔχει τὴ εἰς της στὴ χριστιανικὴ ἀνθρωπολογία, στὸ μεταφυσικὸ ἀνθρωποποὶ ποὺ μᾶς δδήγησε νὰ ἀνακαλύψωμε μέσα μας ἢ χρηστιανικὴ ἀποκάλυψη. Τέτοια εἶναι καὶ ἡ γνώμη τοῦ Λάζαρπνιτς. Τὸ ἔργο του: «Ἄργος γιὰ τὴ μεταφυσική», ὅπου πραγματεύεται τὴν ἐννοια τοῦ τελείου καὶ ἐλευθέρου ὅντος, τοῦ Θεοῦ δηλαδή, αἰτιολογεῖ τὴ φεία πρόνοια, τὸ κλείνει μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια: Οἱ ἀρχαῖοι, λέγει, πολὺ λίγο γνώρισαν τὶς σπουδαῖες αὐτὲς ἀλήθειες· δὲ Ἰησοῦς Χριστός, μόνος αὐτός, τὶς διατύπωσε μὲ τρόπο θεῖκό, ἀλλὰ καὶ τόσο καθαρὰ καὶ οἰκεῖα ποὺ καὶ οἱ πιὸ ἀξέστοι τὶς κατάλαβαν· ἔτσι τὸ Εὐαγγέλιο του ἀλλαξε ἐντελῶς τὴν ὅψη τῶν ἀνθρωπίνων πριγμάτων». Δὲν πιστεύει, ὅπως βλέπομε, ὅτι ἔρχεται ἀμέσως μετὰ τοὺς Ἑλληνες, σὰ νὰ μὴ εἶχε ὑπάρξει τίποτε ἀνάμεσα σὲ κείνους καὶ σ' αὐτόν.

Τὸ ἐρευνητικὸ βλέμμα ποὺ ἔρχεται δὲ Gilson στὴν νεώτερη φιλοσοφία δείχνει, γομίζω, καθαρὰ ὅτι ὁ χωρισμὸς φιλοσοφίας καὶ θρησκείας δὲν ἔται, ποτὲ σχεδόν, ειζικός, καὶ ὅτι ἡ μεταφυσικὴ τὸν νεώτερων φιλοσόφων ἔχει ἐπηρεαστῆ ἀπὸ τὴν οὐσία τῆς χριστιανικῆς ἀποκάλυψης πολὺ πιὸ βαθειὰ ἀπὸ δο συνήθιως πιστεύομε. Εὔκολα διαπιστώνομε ὅτι πέρασαν ἀπὸ τὴ χριστιανικὴ ἀποκάλυψη στὴν καυχῷ φιλοσοφία φιλοσοφικὲς ἴδεες· ἡ μεταφυσικὴ δέχτηκε λοιπὸν κάτι ἀπὸ τὴ Βίβλο καὶ τὸ Εὐαγγέλιο. Κλασικὸ παράδειγμα πάνω σ' αὐτὸς εἶναι ἡ κριτικὴ τοῦ πρακτικοῦ λόγου τοῦ Κάντ, χριστιανικὴ στὴν ἔμπνευσή της, ποὺ ἔρχεται νὰ συμπληρώσῃ τὴν κριτικὴ του τοῦ καθαροῦ λόγου, τὴν Ἑλληνική, νὰ ποῦμε, τὴ θεωρητική, τὴ λογικὴ οὐσία τοῦ λόγου. Διαπιστώνομε δηλαδὴ στὸ βάθιος ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ κατανοήσωμε ὅτι τὸ σύστημα τοῦ Ντεκάρτ, λόγου χάρη, ἢ τοῦ Κάντ, ἢ τοῦ Λάζαρπνιτς θὰ εἶχαν συγκροτηθῆ ἔτσι ὅπως εἶναι, ἀν δὲν εἶχαν δεχτῆ τὴν ἐπίδραση τῆς χριστιανικῆς θρησκείας. «Ολα αὐτὰ ἐπιβάλλονται νὰ δεχτοῦμε ὅτι ἡ ἐπίδραση τοῦ χριστιανισμοῦ στὴ φιλοσοφία εἶναι πραγματικὸ γεγονός, καὶ καθορίζουν μὲ τρόπο καθαρὸ ὅν ἔχει νόημα

καὶ ποιὸ γόημά ἔχει ἡ ἔκφραση χριστιανική φιλοσοφία. Ἡ πίστη εἶναι πηγὴ ποὺ τροφοδοτεῖ τὸ φιλοσοφικὸ λόγο.

Στὶς ἀρχὲς τοῦ περασμένου αἰώνα ὁ Γάλλος φιλόσοφος Κόντριντ ὁ ἰδρυτὴς τῆς θετικῆς φιλοσοφίας πίστεψεν ὅτι εἶχε συλλάβει κατὰ τρόπο ὄριστικό, μὲ τὸν περίφημό νόμο του τῶν τριῶν σταδίων, τὸ ωριθμὸ τῆς ἴστορίας τοῦ πολιτισμοῦ. Τὸ πρῶτο στάδιο ήταν τὸ μυθολογικό, ἡ περίοδος τοῦ μύθου. Ἀκολούθησε ἡ μεταφυσικὴ περίοδος, κατὰ τὴν ὥραν ἣ σκέψη εἶναι λογική, ἀλλὰ ὅχι σὲ ἀναφορὰ πρὸς τὰ πράγματα. Τὴν περίοδο αὐτὴν διαδέχτηκε στοὺς νέους χρόνους ἡ τρίτη καὶ ὄριστική, ἡ ἀληθινὴ πιὰ στάση τοῦ πνεύματος ἡ θετικὰ ἐπιστημονική. Μὲ τὸ νόμο αὐτὸν πίστευεν ὁ Κόντριντ ὅτι ἔκαμε τὸν ἐπικήδειο στὴ Θεολογία καὶ τὴ μεταφυσική. Πέρασαν ὅμως πάνω ἀπὸ ἑκατὸν χρόνια ἀπὸ τότε καὶ οἱ δυό τους, ὅχι μόνο ἔξακολουθοῦν νὰ ζοῦν ἀλλὰ καὶ ἀναγεωμένη ἀνθηση γνωρίζουν.

Πολὺ βραχύτερη εἶναι ἡ σκέψη ποὺ διατύπωσεν δ Λέσσιν: «δίχως ἀμφιβολία, εἶπε, οἱ θρησκευτικὲς ἀλήθειες ὅταν ἀποκαλύφθηκαν δὲν ἦταν ἔλλογες, ἀλλὰ ἀποκαλύφθηκαν γιὰ νὰ γίνουν ἔλλογες». Μ' ἀλλα λόγια ἡ γριστιανισμὸς δὲν ἦρθε ὡς φιλοσοφία, ἀλλὰ οἱ ἀλήθειες ποὺ προβάλλει μποροῦν νὰ ἐκλογικευθοῦν. Σ' αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ ἔργο ἀφοσιώνονται οἱ χριστιανοὶ φιλόσοφοι, βάζοντας σκοπό τους νὰ ἐκλογικέψουν τὸ περιεχόμενο τῆς πίστεως. Καὶ ἡ μελέτη τοῦ ἔργου τους θὰ μᾶς δείξῃ ποιὸν φιλοσοφικὸν ωριθμοὺς τοὺς ἐνέπνευσε τὸ δόγμα, ποιὰ ἐρωτήματα τοὺς διήγειρε, τί κατεύθυνση καὶ τί μεθόδους ἀκολούθησαν γιὰ νὰ μένουν πιστοὶ στὸ πνεῦμα τῆς θρησκείας, μὲ μὰ λέξη τί κέρδιζεν ὁ νοῦς των μὲ τὸ νὰ ἐμπνέεται ἀπὸ τὴ Βίβλο ταὶ τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ ποιὰ εἶναι ἡ φιλοσοφικὴ ὑφὴ τοῦ ἔργου των.

• Ἀφοῦ λοιπὸν ὑπάρχει φιλοσοφία στὸ ἔργο τους καὶ ἀφοῦ ὁ χριστιανισμὸς ἔξακολουθεῖ νὰ ἐπηρεάζῃ ἀκόμη καὶ σήμερα καὶ νὰ ἐμπνέη τὴ σκέψη πολλῶν φιλοσόφων ἡ ἔκφραση χριστιανικὴ φιλοσοφία, παρὰ τὶς ἀντιρρήσεις τῶν δριθολογιστῶν δὲν εἶναι ἀντιφατική, ἔχει νόημα καὶ ἐκφράζει συγκεκριμένο ἴστορικὸ γεγονός. «Οσο ὁ πιστὸς χριστιανὸς θεμελιώνει τὶς βεβαιώσεις του ἀπάνω στὴν ἐσωτερικὴ πεποίθηση ποὺ τοῦ προσφέρει ἡ πίστη εἶναι ἔνας καθαρὸς πιστός, δὲν ἔχει ἀκόμη εἰσέλθει στὴν περιοχὴ τῆς φιλοσοφίας» ἀπὸ τὴ στιγμὴ ὅμως ποὺ ἔχωρίζει ἀνάμεσα στὶς πεποιθήσεις του ἀλήθειες ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν ἀντικείμενα ἐπιστήμης, γίνεται φιλόσοφος. Τὰ νέα του αὐτὰ φῶτα τὰ ὀφείλει στὴ χριστιανικὴ θρησκεία, σωστὸ λοιπὸν εἶναι νὰ ὀνομασθῇ χριστιανὸς φιλόσοφος.