

εξη τὸν ἔχθρὸν γιὰ τὸν ἑαυτόν του γιὰ νὰ ἔχωρίζῃ ἀπ' αὐτόν.
 Ἀλλον ἔχθρὸν δὲν ἀνέχεται, παρὰ ἐκεῖνον, στοῦ ὅποιου τὸν χαρακτῆρα δὲν ὑπάρχει τίποτα ποὺ νὰ περιφρονῇ καὶ πάρα πολὺ ποὺ νὰ τὸν τιμάῃ! Ἀπ' εἶναι ἄλλη μεριὰ φαντάσου τὸν «ἔχθρο», διὰς τὸν ἀντιλαμβάνεται ὁ μνησίκακος ἀνθρωπος—κι ἐδῶ εἶναι ἀκριβῶς ποὺ βλέπουμε τὸ κατόρθωμά του, τὸ δημιούργημά του· ἔχει σχηματίσει τὴν ἔννοια τοῦ «κακοῦ ἔχθροῦ», τοῦ «κακοῦ» ὡς θεμελιώδη ἔννοια, ἀπὸ τὴν ὅποια τώρα ἀναπτύσσει ὡς ἀντίθετη καὶ ἀντίστοιχη τὴ μορφὴ τοῦ «ἀγαθοῦ», ποὺ εἶναι αὐτὸς ὁ ίδιος.

4

Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑ τὰ μεγάλα πρέπει κανένας ἢ νὰ σωπαίνῃ, ἢ νὰ φωνάζῃ δυνατά:—δυνατά—δηλαδὴ μὲ κυνισμὸ καὶ ἀφέλεια.

Αὐτὸ ποὺ θ' ἀναφέρω τώρα, εἶναι ἡ ἱστορία τῶν δυὸ αἰώνων, ποὺ μᾶς ἔρχονται. Θὰ περιγράψω, τί θὰ συμβῇ, τί κατ' ἀνάγκην θὰ συμβῇ: Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ.

Ἡ ἱστορία αὐτὴ μπορεῖ νὰ γραφῇ, ἀπὸ τώρα· διότι ἔργαζεται ἡ ἀνάγκη ἡ ίδια, γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχῃ. Τὸ μέλλον αὐτὸ διαχύνεται ἀπὸ τώρα μὲ χίλια δυὸ σημάδια· σὰν τὸ μοιραῖο ἀναγγέλλει παντοῦ τὸν ἔρχομό του· ὅλα τ' αὐτιὰ εἶναι ἡδη τεντωμένα ν' ἀκούσουν τὴ μουσικὴ αὐτὴ τῆς αὔριον. Ολόκληρος ὁ πολιτισμός μας τῆς Εὐρώπης σπαρταράει μὲ τὴν ἀγωνία τῆς ἀβεβαιότητας, ὅλο καὶ μεγαλώνει ἀπὸ δεκαετία σὲ δεκαετία, σὰν νὰ περιμένῃ κάποια καταστροφή: ἀνήσυχος, βίαιος, ἀνω κάτω, σὰν ποιάμι ποὺ θέλει νὰ φθάσῃ στὸ τέρμα του καὶ δὲν σκέπτεται πιά, φοβᾶται μάλιστα νὰ σκεφτῇ.

Ἐξ ἄλλου δ συγγραφέας, ποὺ γράφει τοῦτα, ὡς τώρα τίποτα ἄλλο σχεδὸν δὲν ἔκανε παρὰ νὰ συλλογιέται καὶ νὰ μελετᾶ, σὰν φιλόσοφος καὶ ἐξ ἐνστάκτου ἀναχωρητής, ποὺ βρῆκε καλύτερη τὴν ἀπομόνωση—νὰ μένῃ ἀπ' ἔξω, παράμερα, μὲ ὑπομονή, μὲ δισταγμό, μὲ καθυστέρηση· σὰν πνεῦμα ποὺ ζυγίζει καὶ κάνει δοκιμὲς κι' ἔχασε τὸ δρόμο του μέσα στοὺς λαβυρίνθους τοῦ μέλλοντος· σὰν πνεῦμα προφητικοῦ πουλιοῦ, ποὺ κοιτάζει πρὸς τὰ πίσω, ἐνῶ πρόκειται ν' ἀναγγείλῃ, τὶ θὰ συμβῇ· σὰν δ πρῶ-

Μάνν: 'Ο Νίτσα

τος, τέλειος Εύρωπαίος μηδενιστής, ποὺ στὴν ψυχή του ὅμως μέσα τὸν ξῆσε τὸν Μηδενισμὸν ὡς τὸ τέλος—ποὺ τὸν ξεπέρασε, τὸν νίκησε, τὸν ἀπέρριψε.

Διότι δὲ ἀναγνώστης δὲν πρέπει νὰ παρανοήσῃ τὴν ἔννοια τοῦ τίτλου, ποὺ ἔδωσα στὸ Εὐαγγέλιο αὐτὸν Μέλλοντος (1) Μὲ τὸν τύπον αὐτὸν ἐκφράζεται κάποια ἀντίθετη κίνηση καὶ ὡς πρὸς κάποια ἀρχὴ καὶ κάποια ἀποστολή κίνηση, ποὺ σὲ κάποιο ἀπότερον μέλλον θ' ἀντικαταστήσῃ τὸν τέλειο αὐτὸν Μηδενισμόν· ἢ δποία ἐν τούτοις τὸν προϋποθέτει καὶ λογικὰ καὶ ψυχολογικά· ἢ δποία ἀσφαλῶς δὲν θὰ μπορέσῃ νάλθη, εἰμὴ ἐπ' αὐτοῦ καὶ ἐξ αὐτοῦ. Γιατί εἶναι ἀναπόφευκτος πλέον σήμερα δὲ θρίαμβος τοῦ Μηδενισμοῦ; Διότι αὐτὲς οἱ ἴδιες οἱ ἀξίες ποὺ ἰσχύουν σήμερα σὲ μᾶς, θὰ φτάσουν στὴν ἔσχατη λογική τους συνέπεια—μὲ τὸ Μηδενισμὸν—διότι δὲ Μηδενισμὸς εἶναι ἡ μόνη δυνατὴ λογικὴ συνέπεια τῶν μεγαλυτέρων μας ἀξιῶν καὶ ἴδιανικῶν,—διότι πρέπει πρῶτα νὰ δοκιμάσουμε τὸ Μηδενισμόν, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ καταλάβουμε τὴν πραγματικὴ ἀξία δλων αὐτῶν τῶν «Ἀξιῶν». Ἁργὰ ἢ γρήγορα θὰ χρειασθοῦμε ΝΕΕΣ ΑΞΙΕΣ.

Ο Μηδενισμὸς κρούει τὴν θύρα μας: ἀπὸ ποῦ μᾶς ἔρχεται δὲ ἀπαίσιος αὐτὸς ἐπισκέπτης; πρῶτα πρῶτα εἶναι σφάλμα νὰ λέμε, ὅτι αἰτία τοῦ Μηδενισμοῦ εἶναι τὰ «κοινωνικὰ κακά», δὲ «ψυστιολογικὸς ἐκφυλισμός», ἢ ἀκόμα ἡ διαφθορά. Ἡ ἐποχὴ αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ τίμα, ἡ πιὸ συμπονετική, ποὺ ὑπῆρξε ποτέ· Τὸ κακό, εἴτε ψυχικό εἶναι, εἴτε φυσικό, εἴτε πνευματικό, καθ' ἔαυτὸ δὲν εἶνε ἴκανὸ νὰ φέρῃ τὸ Μηδενισμόν, δηλαδὴ τὴν ἀπόλυτη ἀρνηση ἀξίας, σκοποῦ, ἐπιθυμητοῦ. Τὰ κακὰ αὐτὰ ἀλλως τε ἐπιδέχονται ἐντελῶς διαφορετικὴ ἐρμηνεία. Ὅπάρχει δμως κάποια ἐρμηνεία τῶν φαινομένων ἐντελῶς καθωρισμένη: δὲ Μηδενισμὸς εἶνε φωλιασμένος στὴν καρδιὰ τῆς Χριστιανικῆς ἡθικῆς.

Ἡ καταστροφὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ—ἐκ τῆς ἡθικῆς του, (ποὺ εἶναι ἀναντικατάστατη), ποὺ τέλος στρέφεται ἐναντίον τοῦ ἴδιου Χριστιανικοῦ Θεοῦ, (ἢ ἔννοια τῆς ἀλήθειας, ἢ δποία διὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀναπτύχθηκε στὸν ὑπέρτατο βαθμό, ἐπαναστατεῖ ἐπὶ τέλους ἐναντίον τῆς ψεύτικης καὶ φανταστικῆς ἐρμηνείας τοῦ κόσμου καὶ τῆς ἴστορίας του, ποὺ δίνει δὲ Χριστιανισμός. Ὁ ἀντίκτυπος τοῦ «Θεὸς ἐστὶν Ἄληθεια» εἶναι ἡ φανα-

(1) Ἡ θέληση γιὰ τὴ δύναμη: Δοκίμιο Μεταξιώσεως δλων τῶν «Ἀξιῶν».

τική Πίστη εἰς τό: «Τὸ πᾶν ἐίναι ψεῦδος», Βουδδισμὸς τῆς ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ...).

‘Η ἀμφιβολία στὴν ἡθικὴν εἶναι παράγων ἀποφασιστικός. ‘Η πιώση τῆς ἡθικῆς ἔρμηνείας τοῦ σύμπαντος, ή δποία μόλις δοκιμάση νὰ καταφύγῃ εἰς τὸ ὑπερπέραν, χάνει τὴν RAISON D’ ETRE τῆς, καταλήγει στὸ Μηδενισμό. «Κανένα πρᾶγμα δὲν ἔχει σκοπό», (τὸ ἀσύντατο μιᾶς καὶ μόνης ἔρμηνείας τοῦ κόσμου, στὴν ὁποία οἱ ἀνθρώποι ἔχουν ἀφιερώσει τεράστια ἐνέργεια—διεγείρει τὴν ύποψία, μήπως τυχὸν δλες οἱ ἔρμηνείες εἶναι ψευδεῖς). Τὸ χαρακτηριστικὸ τοῦ Βουδδισμοῦ: πόθος τῆς ἀνυπαρξίας, (οἱ Ἰνδικὸς Βουδδισμὸς δὲν ἔχει στὴν ἴστορία του θεμελιωδῶς ἡθικὴ ἀνάπτυξη· γι” αὐτὸν τὸ λόγο ὁ Μηδενισμὸς τοῦ Βουδδισμοῦ σημαίνει μόνο ἡθικὴ μὴ ἔπερασμένη· ή ὑπαρξη θεωρεῖται ως τιμωρία καὶ ἐννοεῖται ως πλάνη· ἔτσι η πλάνη θεωρεῖται ως τιμωρία—ἡθικὴ ἀξιολόγηση). Προσπάθεια φιλοσόφων νὰ ξεπεράσουν τὸν «ἡθικὸ Θεό» (Hegel Πανθεϊσμός). Ἐξαφάγιση τῶν λαϊκῶν ιδανικῶν: τοῦ μάγου, τοῦ ἄγίου, τοῦ ποιητῆ. Ἀνταγωνισμὸς τῶν «ἄληθές», «ῶραῖον», «ἄγαθόν».

Ἐναντίον τῆς «μὴ ὑπαρξης σκοπιμότητος» ἀφ’ ἐνὸς καὶ ἀφ’ ἔιέρου ἐναντίον τῶν ἡθικῶν ἀξιολογήσεων: μέχρι τίνος σημείου ἔχει ως τώρα καλλιεργηθῆ κάθε ἐπιστήμη καὶ φιλοσοφία ὑπὸ τὴν ἐπίδραση ἡθικῶν κρίσεων; Καὶ δὲν ἔχομε τὸν πρόσθετο παράγοντα ἐπὶ πλέον—τὴν ἐχθρότητα τῆς ἐπιστήμης; “Η τὴν πρόληψη κατὰ τῆς ἐπιστήμης; Κριτικὴ τοῦ Σπινοζισμοῦ. Οἱ Χριστιανικὲς ἡθικὲς κρίσεις στὰ σθεσιαλιστικὰ καὶ θετικιστικὰ συστήματα παρουσιάζονται παντοῦ ως κατακάθια. Λείπει ἐντελῶς η κριτικὴ τῆς χριστιανικῆς ἡθικῆς.

Οἱ Μηδενιστικὲς συνέπειες τῶν σημερινῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, (μαζὶ μὲ τὶς προσπάθειές των νὰ διαφύγουν εἰς τὸ ‘Υπερπέραν). Ἀπὸ τὴν καλλιέργειά τους, ἔρχεται τέλος ΩΣ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ κάποια αὐτοκαταστροφή, μιὰ κατάσταση ἀνταγωνισμοῦ πρὸς ἑαυτὰς — ἔνα εἶδος ἀντιεπιστημονισμοῦ. Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Κοπερνίκου ὁ ἀνθρώπος κυλάει μακρὺ ἀπ’ τὸ κέντρο πρὸς διεύθυνση Χ.

Οἱ Μηδενιστικὲς συνέπειες τοῦ πολιτικοῦ καὶ τοῦ πολιτικοοικονομικοῦ τρόπου τοῦ σκέπτεσθαι, δπου δλες «οἱ ἀρχὲς» γίνονται θεατρινισμοί: η πνοὴ τῆς μετριότητας, τοῦ ἀσημάντου,

τῆς ἀνειλικρινείας, κτλ. Ὁ Ἐθνικισμός, δὲ Ἀναρχισμὸς κτλ. Ἡ τιμωρία. Δὲν ὑπάρχει δὲ λυτρωτής, εἴτε ὡς κοινωνικὴ τάξη, εἴτε ὡς ἔνας ἀνθρωπός—δὲ δικαιωτής.

Οἱ Μηδενιστικὲς συνέπειες τῆς ἴστορίας καὶ τῶν «πρακτικῶν ἴστορικῶν», δηλ. τῶν Ρωμαντικῶν. Ἡ θέση τῆς τέχνης στὴ νεώτερη ζωὴ δὲν ἔχει καμμιὰ πρωτοτυπία. Ἡ μελαγχολία της. Ἡ μελαγχολία της. Ἡ λεγομένη Ὀλυμπία κατάσταση τοῦ **Goethe**.

Ἡ τέχνη καὶ ἡ προπαρασκευὴ τοῦ Μηδενισμοῦ : Ὁ Ρωμαντισμὸς (δὲ Wagner τελειώνει **ΤΟΝ ΚΥΚΛΟΝ ΤΩΝ ΝΙΒΕΛΥΝΓΕΝ**).

Τί σημαίνει Μηδενισμός ;—“Οτι οἱ ἀνώτατες ἀξίες χάνουν τὴν ἀξίαν τους. Δὲν ὑπάρχει σκοπός. Λείπει ἡ ἀπάντηση στὸ ζεύγτημα: «πρὸς ποιό σκοπό»;

Ο Ριζικὸς Μηδενισμὸς εἶναι ἡ πεποίθηση, δτι ἡ ζωὴ δὲν ἔχει νόημα, δταν πρόκειται γιὰ τὶς ἀνώτατες ἀνεγγνωρισμένες ἀξίες. Είναι ἀκόμα ἡ ἀποψη δτι δὲν ἔχουμε οὔτε τὸ παραμικρὸ δικαίωμα νὰ δεχθοῦμε, δτι ὑπάρχουν ὑπερβατικὰ δντα ἡ πράγματα καθ' ἐαυτά, ποὺ εἶναι ἡ θεία ἡ ἡθικὴ ἐνσαρκωμένη.

Ἡ ἀποψη αὐτὴ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὑπερβολικῆς ἀνάπτυξης τῆς «φιλαληθείας»: ἐπομένως συνέπεια καὶ αὐτὴ τῆς πίστης στὴν ἡθική.

Ποιά πλεονεκτήματα παρουσίασε ἡ ὑπόθεση τῆς Χριστιανικῆς ἡθικῆς:

1) Ἐδωσε στὸν ἀνθρωπὸ ἀπόλυτη ἀξία, παρὰ τὴν πρωτοφανῆ τον μηδαμινότητα καὶ τὴν ὑποταγὴ του στὴν τύχη μέσα στὴν αἰάνια ροή τοῦ γίγνεσθαι καὶ ἀπόλλυσθαι.

2) Ἐξυπηρέτησε τοὺς συνηγόρους τοῦ Θεοῦ, ἐπειδὴ ἔδωσε στὸν κόσμο τὸν χαρακτῆρα τῆς τελειότητας παρὰ τὶς θλίψεις του καὶ τὰ κακά του—ἔδωσε ἐπίσης στὸν κόσμο τὴν παροιμιώδη ἔκείνη «ἔλευθερία»—:Τὸ κακὸ θεωρήθηκε ως γεμάτο ἀπὸ νόημα.

3) Δέχθηκε, δτι δὲ ἀνθρωπὸς μπορεῖ νὰ λάβῃ γνῶση τῶν ἀπολύτων ἀξιῶν καὶ μὲν αὐτὴ γνῶση τῶν σπουδαιοτάτων πραγμάτων.

4) Προφύλαξε τὸν ἀνθρωπὸ ἀπὸ τὸ νὰ περιφρονῇ τὸν ἐαυτό του ὡς ἀνθρωπὸ, ἀπὸ τὸ νὰ στραφῇ κατὰ τῆς ζωῆς καὶ ν' ἀπελπιστῇ, δτι μπορεῖ νὰ γνωρίσῃ: ἢταν μέσην αὐτοσυντήρησης.

Μὲ δυὸς λόγια: ἡ ἡθικὴ ἦταν τὸ μέγα ἀντίδοτο κατὰ τοῦ πρακτικοῦ καὶ θεωρητικοῦ Μηδενισμοῦ.

‘Ο Μηδενισμὸς θὰ ἔκδηλωθῇ ὡς ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, πρῶτα, ὅταν θὰ ἔχουμε ἀναζητήσει σὲ κάθε τι θυμβαῖνον ἔνα σκοπό, ποὺ δὲν ἔνυπάρχει: εἰς τρόπον ὥστε ὁ ἔρευνητης στὸ τέλος χάνει τὸ θάρρος του. Μηδενισμὸς ἐπομένως εἶναι ἡ συνειδητοποίηση τῆς μακρᾶς σπατάλης δυνάμεων, ἡ θλίψη τοῦ «μάτην», ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ ἀδυναμία νὰ ἡσυχάσουμε κάπως, νὰ ἔπιτύχουμε κάποια γαλήνη, ἡ ντροπὴ γιὰ λογαριασμό μας, σὰν νὰ εἴχαμε τόσον καιρὸν ἔξαπατήσει τὸν ἑαυτό μας... ‘Η ἔννοια τῶν ἀγωτέρων μπορεῖ νὰ ἦταν: «ἡ πραγματοποίηση» ἐνὸς ἀνωτάτου ἡθικοῦ κανόνα εἰς δλα τὰ κοσμικὰ φαινόμενα, ἡ ἡθικὴ τάξη τοῦ κόσμου· ἢ ἡ αὐξηση τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀρμονίας στὶς σχέσεις τῶν δυντων· ἢ ἡ προσέγγιση πρὸς κάποια γενικὴ κατάσταση εὔτυχίας· ἢ ἀκόμα καὶ ἡ πορεία πρὸς γενικὴ ἀνυπαρξία.— ὅποιο τέρμα ἀποτελεῖ πάντα ἔνα σκοπό. ‘Ο γενικὸς παράγων σὲ δλα αὐτὰ νὰ εἴδῃ τῶν παραστάσεων εἶναι, δτι πρέπει κάτι νὰ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ· καὶ ἀντιλαμβανόμαστε δτι μὲ τὸ Γίγνεσθαι δὲν πετύχαμε τίποτε, δὲν πετυχαίνουμε τίποτε. ‘Ἐπομένως ἡ ἀπογοήτευση ὡς πρὸς αὐτό, ποὺ ὀνομάζουμε σκοπὸν ὑπάρχεις, ὡς αἰτία τοῦ Μηδενισμοῦ: εἴτε ὡς πρὸς ἔντελῶς καθωρισμένο σκοπό, εἴτε δταν γενικῶς ἀναγνωρίζουμε, δτι δλες οἱ ὑποθέσεις, ποὺ ἔγιναν ὡς τώρα περὶ τοῦ σκοποῦ τῆς ζωῆς καὶ ἀναφέρονται στὴν δλη «’Εξέλιξη», εἶναι ἀνεπαρκεῖς (ὅ ἀνθρωπος δχι πλέον συνεργάτης της, πολὺ λιγώτερο ἡ ἀποκορύφωση τῆς ἔξελικτικῆς πορείας).

‘Ο Μηδενισμὸς θὰ ἔκδηλωθῇ δεύτερον ὡς ψυχολογικὴ κατάσταση, δταν ὁ ἀνθρωπος καθορίσῃ μιὰ δλότητα, μιὰ συστηματοποίηση, ἀκόμη καὶ δργάνωση ἐντὸς τῶν φαινομένων καὶ δπισθεν αὐτῶν, εἰς τρόπον ὥστε ψυχὴ ποὺ διψάει γιὰ θαυμασμὸ καὶ λατρεία, νὰ ἐντρυφάῃ στὴν ἵδεα κάποιας ἀνώτατης δύναμης, ποὺ ρυθμίζει καὶ κυβερνάει, (ἐὰν εἶναι ψυχὴ ἀνθρώπου ποὺ καταγίνεται μὲ τὴ Λογικὴ, ἡ σειρὰ τῶν συμπερασμάτων καὶ ὁ τελικὸς συλλογισμὸς θὰ ἀρκοῦν νὰ τὰ συμβιβάσουν δλα...). ‘Ἐνα είδος ἐνότητας, κάποιος τύπος «μονισμοῦ»: καὶ ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πίστης ὁ ἀνθρωπος κατέχεται ἀπὸ ἔνα αἰσθημα, δτι συνέχεται καὶ ἔξαρτᾶται ἀπὸ κάποιο ἀπείρως ὑπερέχον “Όλον, ἔνα είδος θεότητας. «Τὸ γενικὸν συμφέρον ἀπαιτεῖ

τὴ ψυσία τοῦ ἀτομικοῦ...», ίδοὺ δμως ποὺ ἔνα τέτοιο γενικὸ δὲν ὑπάρχει! Κατὰ βάθος ὁ ἄνθρωπος χάνει τὴν πίστη στὴ δικῆ του ἀξία, δταν δι' αὐτοῦ δὲν ἔκδηλώνεται κάποιο ἀπείρως ἀξιο "Ολον—ἔχει δηλαδὴ σχηματίσει τὴν ἔννοια ἐνὸς τέτοιου "Ολον, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΗ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΑ.

Ο Μηδενισμὸς ως ψυχολογικὴ κατάσταση ἔχει ἀκόμα κι² ἔναν τρίτο καὶ τελευταῖο τύπο. "Αν δεχθοῦμε τὶς δύο ἐπόμενες ἀπόψεις: δτι δὲν μποροῦμε ν³ ἀποδώσουμε κανένα σκοπὸ στὸ Γίγνεσθαι καὶ δτι δὲν ὑπάρχει καμία μεγάλη ἐνότητα, ποὺ νὰ κυβερνᾷ πίσω ἀπὸ κάθε Γίγνεσθαι, μέσα στὴν δποία πρέπει νὰ βυθισθῇ τὸ ἀτομο σὰν σὲ στοιχεῖο ὑψίστης ἀξίας: τότε μένει ως διέξιδος νὰ θεωροῦμε ὀλόκληρο τὸν κόσμο τοῦ Γίγνεσθαι ως αὐταπάτη καὶ νὰ ἀνακαλύψουμε κάποιον ἄλλον πέρα ἀπὸ τοῦτον ὡς τὸν πραγματικὸ κόσμο. Μόλις δμω; ἀντιληφθῇ ὁ ἄνθρωπος, δτι τὸν κόσμο αὐτὸ τὸν ἔχει κατασκευάσει, πρὸς μόνο τὸ σκοπὸ νὰ ἔκπληρώσῃ μερικὲς ψυχολογικὲς ἀνάγκες, καὶ δτι ἐπ⁴ αὐτοῦ δὲν ἔχει κανένα ἀπολύτως δικαίωμα, τότε δημιουργεῖται ὁ τελικὸς τύπος τοῦ Μηδενισμοῦ, ποὺ δὲν πιστεύει σὲ μεταφυσικὸ κόσμο, καὶ ποὺ ἀρνεῖται νὰ ἔχῃ πίστη στὸν πραγματικὸ κόσμο. Ἀπὸ τὴν ἀποψὴ αὐτὴ ἡ πραγματικότητα τοῦ Γίγνεσθαι εἶναι ἡ μόνη δεκτὴ πραγματικότητα: δλα τὰ μονοπάτια πρὸς ἀπόχρυφους κόσμους καὶ ψευδεῖς θεότητες ἔγκαταλείπονται—ἄλλα ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΗ ΝΑ ΤΟΝ ΑΡΝΗΘΗ.

Τί δμως ἔχει συμβῆ πράγματι; Τὸ αἰσθημα τῆς ἀπαξίας γεννήθηκε, δταν ἔνόησαν, δτι οὔτε ἡ ἔννοια τοῦ «Σκοποῦ», οὔτε τῆς «Ἐνότητας», οὔτε τῆς «Ἀληθείας», μποροῦσε νὰ ἔρμηνεύσῃ τὸ γενικὸ χαρακτῆρα τοῦ εἶναι. Μ⁵ αὐτὸ τίποτε δὲν κατορθώνεται, τίποτε δὲν ἐπιτυγχάνεται· ἡ ἐνότητα, ποὺ παρεμβαίνει στὴν πληθώρα τοῦ γίγνεσθαι, λείπει ὀλότελα: ὁ χαρακτῆρας τοῦ εἶναι δὲν εἶναι «ἀληθῆς», εἶναι ψευδῆς· δὲν ὑπάρχει πιὰ κανένας λόγος νὰ πιστεύῃ κανένας, δτι ὑπάρχει πραγματικὸς κόσμος. Μὲ δυὸ λόγια, οἱ κατηγορίες «Σκοπός», «Ἐνότητα», τὸ «εἶναι», ποὺ ἔδωσαν κάποια ἀξία στὴ ζωή, αἴρονται—καὶ ὁ κόσμος μᾶς φαίνεται τώρα χωρὶς ἀξία.

Ο Μηδενισμός. Δυὸ πράγματα μπορεῖ νὰ εἶναι:

A. Μηδενισμός ως σημάδι, δτι αὐξησε ἡ δύναμη τοῦ πνεύματος: ἔνεργητικὸς Μηδενισμός.

Β. Μηδενισμὸς ὡς σημάδι κατάπτωσης καὶ παρακμῆς τῆς πνευματικῆς δύναμης: παθητικὸς Μηδενισμός.

Μηδενισμός, κανονικὴ κατάσταση.

Μπορεῖ νὰ εἶναι σημάδι ἵσχυος· ἢ πνευματικὴ ρώμη μπορεῖ νὰ μεγάλωσε σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε οἱ σκοποί, πρὸς τοὺς δποίους ἐβάδιζε ὡς τώρα δ ἀνθρωπος, («οἱ πεποιθήσεις», ἀρθρα πίστεως), δὲν ταιριάζουν πιά, (διότι ἡ πίστη ἔκφραζει γενικὰ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν ὅρων τῆς ὑπαρξῆς, ὑποταγῇ στὴν ἔξουσία τῶν περιστάσεων, ὑπὸ τὰς ὅποιας ἔνα πλάσμα, εὐδοκιμεῖ, ἀναπτύσσεται, ἀποχτάει δύναμη...) ἀπ’ τὴν ἄλλη μεριὰ μπορεῖ νὰ εἶναι σημάδι, διτὶ δὲν ὑπάρχει ἀρχετὴ δύναμη, γιὰ νὰ καθορίσῃ ἔνα σκοπό, ἔνα «πρὸς τί», μιὰ πίστη.

Φτάνει εἰς τὸ ἀνώτατο σημεῖο σχετικῆς δύναμης, ὡς βίαια δύναμη καταστροφῆς: ὡς ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ Μηδενισμός.

Τὸ ἀντίθετό του θὰ ἦταν δ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ Μηδενισμός, δ ὅποιος δὲν εἶναι πλέον ἐπιθετικός: περίφημος τύπος του, εἶναι δ Βουδδισμός: ὡς ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ Μηδενισμός, σημάδι ἀδυναμίας: ἢ πνευματικὴ δύναμη μπορεῖ νᾶχει κουρασθῆ, ἔξαντληθῆ, εἰς τρόπον ὥστε οἱ σκοποὶ καὶ οἱ ἀξίες ποὺ ἐπικρατοῦσαν ὡς τώρα, δὲν τοῦ ταιριάζουν πλέον, καὶ οἱ ἀνθρωποι δὲν τὰ πιστεύουν—ὥστε ἡ σύνθεση ἀξιῶν καὶ σκοπῶν, (ἐπὶ τῶν δποίων βασίζεται κάθε ἵσχυρὸς πολιτισμός), διαλύεται καὶ οἱ διάφορες ἀξίες ἀντιμάχονται ἢ μιὰ τὴν ἄλλη: Ἀποσύνθεση, τότε πᾶν, δ,τι ἀνακονφίζει, θεραπεύει, καθησυχάζει ἢ ἀποναρκώνει, παρουσιάζεται ἐμπρὸς ὑπὸ διανόδους μεταμφιέσεις, θρησκευτικές, ἡθικές, πολιτικές, ἢ αἰσθητικὲς κ.τ.λ.

Ἐρχεται ἐποχὴ, ποὺ θὰ πρέπει νὰ πληρώσουμε, γιὰ τὸ διτὶ ὑπήρξαμε Χριστιανοὶ ἐπὶ δύο χιλιάδες ἔτη: χάνομε τὸ στερεὸ ἔδαφος, ἐπὶ τοῦ δποίου μπορούσαμε νὰ ζήσουμε—γιὰ πολὺν καιρὸ δὲ θὰ ξαίρουμε, πρὸς ποιά κατεύθυνση ταξιδεύουμε. Ριχνόμαστε ἔξαφνα μὲ τὰ μοῦτρα στὶς ἀντίθετες ἀξιολογήσεις, μὲ τόση ἐνέργεια ποὺ τότε μόνο θὰ μποροῦσε ν ἀναπτύξῃ δ ἀνθρωπος, θν ἐδινε ὑπεράξια στὸν ἔαυτό του.

Τώρα δλα εἶναι ἀπὸ ρίζα ψεύτικα, λέξεις, μόνο λέξεις συγκεχυμένες, ἀδύνατες, ἢ παρατεντωμένες.

α) Ὁ ἀνθρωπος ἐπιζητεῖ ἔνα εἶδος ἐπίγειας λύσης τοῦ προβλήματος τῆς ζωῆς, ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἔννοια ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ τῆς ἀλήθειας, τῆς ἀγάπης, τῆς δικαιοσύνης (Σοσιαλισμός: «ἰσότητα τῶν προσώπων»).

β) Προσπαθεῖ ἐκίσης νὰ κρατήσῃ ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΙΔΕΩΔΕΣ (μὲ πρῶτες, ἀρετὲς τὸν ἀλιρουΐσμο, τὴν αὐτοθυσία καὶ τὴν ἀρνηση τῆς θέλησης).

γ) Προσπαθεῖ μάλιστα νὰ κρατήσῃ καὶ τὸ «Ὑπερπέραν» : κι ἀς εἶναι ἔνα ἀντιλογικό Χ· ἔρμηνεύεται δῆμος ἀμέσως κατὰ τέτοιο τρόπο, ώστε νὰ ἔξαχθῇ ἀπὸ αὐτὸν ἔνα εἶδος μεταφυσικῆς παραμυθίας παλαιοῦ τύπου.

δ) Προσπαθεῖ νὰ διαβάσῃ τὰ φαινόμενα τῆς ζωῆς κατὰ τέτοιον τρόπο, ώστε νὰ νομίζῃ, ὅτι κατευθύνεται δὲ Θεός, δπως πίστευαν ἄλλοι, μὲ τὴ δύναμη ποὺ ἔχει νὰ ἀμείβῃ, νὰ τιμωρῇ, νὰ παιδεύῃ καὶ νὰ φέρῃ γενικὰ πρὸς τὸ καλύτερο τὰ πράγματα τοῦ κόσμου.

ε) Οἱ ἀνθρώποι πιστεύουν, δπως καὶ πρῶτα, στὸ καλὸ καὶ στὸ κακό· ἔτος ποὺ ἡ γίκη τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἡ ἔξαφάνιση τοῦ κακοῦ νὰ θεωρῆται ως καθῆκον, (αὐτὸν εἶναι Ἀγγλικόν τυπικὴ περίπτωση τοῦ μωροῦ John Stuart Mill).

στ) Ἡ καταφρόνηση τῆς «φυσικότητας» τῶν ἐπιθυμιῶν, τοῦ ἔγώ: προσπάθεια νὰ θεωροῦν ἀκόμα καὶ τὴν ὑψιστη πνευματικότητα καὶ τέχνη ως ἀποτέλεσμα ἀπροσώπου καὶ ἀφιλοκεδοῦς στάσεως.

ζ) Ἔπιτρέπουν στὴν Ἐκκλησία, ἀκόμα καὶ τώρα, νὰ ἀνακατώνεται σὲ δλα τὰ οὖσιώδη συμβάντα καὶ περιστατικὰ τῆς ζωῆς τοῦ ἀτόμου, μὲ σκοπὸ νὰ τὰ καθαγιάσῃ καὶ νὰ τοὺς δώσῃ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ νόημα: ἔχουμε ἀκόμα καὶ σήμερα τὸ «Χριστιανικὸ Κράτος» καὶ τὸ «Χριστιανικὸ γάμο».

“Υστερα ἀπὸ χιλιάδες χρόνια πλάνης καὶ σύγχυσης εἶχα τὴν εὐτυχία ν’ ἀνακαλύψω ἐκ νέου τὴν ὁδόν, ποὺ ἀγει εἰς τὸ Ναι καὶ εἰς τὸ Ὁχι.

Διδάσκω τὸ Ὁχι σὲ κάθε τι ποὺ μᾶς φέρει στὴν ἀδυναμία καὶ τὴν ἔξαντληση.

Διδάσκω τὸ Ναι σὲ κάθε τι, ποὺ φέρνει δύναμη, διατηρεῖ δύναμη καὶ δικαιολογεῖ τὸ αἰσθημα τῆς δύναμης.

‘Ως τώρα κανένας δὲν δίδαξε οὔτε τὸ ἔνα οὔτε τὸ ἄλλο, παρὰ μόνο τὴν ἀρετή, τὴν ἀφιλοκέρδεια, τὸν οἴκτο, ἀκόμα καὶ τὴν ἀρνηση τῆς ζωῆς. ‘Ολα αὐτὰ εἶναι ἀξίες τῶν ἔξαντλημένων ἀνθρώπων.

‘Αφοῦ ἀσχολήθηκα γιὰ κάμποσον καὶ ὃ μὲ τὴ φυσιολογία τῆς ἔξαντλησης, ἔφτασα στὸ ἔρωτημα: κατὰ πόσο οἱ κρίσεις

ξέαντλημένων ἀνθρώπων ξέχουν εἰσχωρήσει στὸν κόσμο τῶν ἄξιῶν.

Τὸ ἀποτέλεσμα, στὸ δποῖο κατέληξα, ἡταν καταπληκτικό, όσο δὲ φαντάζεται κανένας—ἀκόμα καὶ γιὰ ἀνθρωπο σὰν ἐμένα, ποὺ γνώρισα καλὰ τόσους παράξενους κόσμους: Ἀνακάλυψα, δτι ὅλες οἱ ἐπικρατοῦσες ἀξίες—ὅλες δηλαδὴ δσες εἶχαν ἐπικρατήσει στὴν ἀνθρωπότητα, ἵτη τουλάχιστο στὸ πιὸ ἔξημερωμένο μέρος της, ὅλες μποροῦσε κανένας νὰ τὶς ἀναγάγῃ στὶς κρίσεις ξέαντλημένων ἀνθρώπων.

Κάτω ἀπ’ τὰ ιερώτερα δνόματα ἀνακάλυψα τὶς πιὸ καταστρεπτικὲς τάσεις· οἱ ἀνθρωποι εἶχαν δώσει τὸ δνομα «Θεός» στὸ κάθε τι ποὺ ἀδυνατίζει, ποὺ διδάσκει τὴν ἀδυναμία καὶ ποὺ μολύνει μὲ τὴν ἀδυναμία... βρῆκα, δτι «ὁ ἀγαθὸς ἀνθρωπος» ἡταν ἡ μορφὴ αὐτοκαταφάσεως τῆς παρακμῆς.

Ἐκείνη ἡ ἀρετὴ ποὺ ἀκόμα κι’ ὁ Schopenhauer τὴν εἶχε διακηρύξει ως τὴν ἀνώτερη ὅλων καὶ ως τὸ θεμέλιο ὅλων τῶν ἀρετῶν: ἀκόμα κι’ ὁ οἶκτος αὐτὸς ἀναγνώρισα, δτι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο ἐλάττωμα. Τὸ νὰ ἔξουδετερωθῇ ἐν ἐπιγνώσει δ νόμος τῆς ἐπιλογῆς τῶν εἰδῶν καὶ τὰ φυσικὰ μέσα, γιὰ νὰ ἐκκαθαρίζωνται ἀπὸ τὰ ἐκφυλισμένα μέλη—αὐτὴ ὠνομαζόταν ως τὴν ἐποχὴ τὴ δική μου ἡ ἀρετὴ PAR EXGELLENCE...

Πρέπει νὰ τιμοῦμε τὴ μοῖρα ποὺ λέει στὸν ἀδύνατο: «νὰ καταστραφῆς»!

Στὴν ἀντίθετη αὐτῆς μοῖρα, ποὺ καταστρέφει τοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἀφίνει νὰ σαπίζουν, σ’ αὐτὴ ἔδωσαν τὸ δνομα «Θεός». Δὲν πρέπει νὰ λαμβάνη κανένας τὸ δνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ματαίῳ...

Ἡ ράτσα ἔχει διαφθαρῆ—δχι ἀπὸ τὰ ἐλαττώματά της, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγνοιά της: διεφθάρη, γιατὶ δὲν ἀναγνώρισε τὴν ξέαντληση ως ξέαντληση: ἡ αὐτία ὅλου τοῦ κακοῦ εἶναι οἱ φυσιολογικὲς παρανοήσεις. Ἡ ἀρετὴ εἶναι ἡ μεγαλύτερή μας παρανόηση.

Πρόβλημα: Πῶς κατώρθωσαν οἱ ξέαντλημένοι νὰ κάμουν τοὺς νόμους τῶν ἄξιῶν; Μὲ ἀλλα λόγια, πῶς κατώρθωσαν αὐτοὶ ποὺ εἶναι οἱ ξσχατοι νὰ ἔλθουν στὴν ἀρχή;... Πῶς συνέβη τὸ ξεντικτο τοῦ ζώου «ἄνθρωπος» νὰ στέκη μὲ τό κεφάλι κάτω;...

Ἡ καταστροφὴ παρουσιάζεται ως αὐτοεκμηδένιση, ως ἐνστικτώδης ἐπιλογὴ ἔκείνου ποὺ πρέπει νὰ φέρῃ τὴν καταστροφή. Τὰ συμπτώματα τῆς αὐτοκαταπροφῆτος αὐτῆς τῶν μειονεκτικῶν καὶ τῶν κακοφτειασμένων ἀνθρώπων: ἡ αὐτοανατομία, ἡ

δηλητηρίαση, ή μέθη, ὁ ωμαντισμός, καὶ πάνω ἀπ' ὅλα ὁ ἔνστικτώδης ἔξαναγκασμὸς εἰς πράξεις, μὲ τὶς δύοις κάνουν τοὺς ἴσχυροὺς θανάσιμους ἔχθρούς, (σὰν νὰ προπονοῦσε κανένας τοὺς δημίους του), ή θέληση πρὸς καταστροφήν, ώς δύναμη κάποιου βαθύτερου ἐνστίκτου, τοῦ ἐνστίκτου τῆς αὐτοκαταστροφῆς, τῆς Θέλησης πρὸς Ἀνυπαρξίαν.

Ποιά τάξη ἀνθρώπων θ' ἀποδειχθῆ, ὅτι εἶναι οἱ ἴσχυρότατοι στὴν νέα τάξη πραγμάτων; Οἱ μετριοπαθέστεροι—αὗτοὶ ποὺ δὲ χρειάζονται καμιὰ μορφὴ πίστης τῶν ἄκρων, αὗτοὶ ποὺ δχι μόγο παραδέχονται, ἀλλὰ καὶ ἀγαποῦν μιὰ μικρὴ ποσότητα τύχης καὶ ἀνοησίας· αὗτοὶ ποὺ θεωροῦν τὸν ἀνθρωπὸν ὡς μετριωτάτης ἀξένας, χωρὶς γι' αὐτὸν νὰ γίνωνται μικροὶ καὶ ἀδύνατοι· οἱ πλουσιώτεροι εἰς ὑγείαν, ποὺ μποροῦν ν' ἀνθέξουν στὶς μεγαλύτερες δυστυχίες κι ἐπομένως δὲν φοβοῦνται καὶ πολὺ τὴ δυστυχία—ἀνθρωποι, ποὺ εἶναι βέβαιοι γιὰ τὴ δύναμη τους καὶ ποὺ ἐκπροσωποῦν μὲ συνειδητὴ ὑπερηφάνεια τὴ δύναμη τοὺς κατώρθωσε ν' ἀποχτήσῃ ὁ ἀνθρωπος.

* * *

Πῶς μπορεῖ ἔνας τέτοιος ἀνθρωπὸς νὰ σκεφθῇ, ὅτι ὑπάρχει Αἰωνία Ἐπανάληψη;

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ: παντὸς εἴδους προσπάθειες γιὰ νὰ διατηρήσουν τὸ παλαιὸν καὶ νὰ ἀνακόψουν τὴν πρόοδο τοῦ νέου.

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ: οἱ ἀνθρωποι βλέπουν, ὅτι τὸ παλαιὸν καὶ τὸ νέο εἶναι ψημελιωδῶς ἀντίθετα· ὅτι οἱ παλαιὲς ἀξίες γεννιῶνται ἀπὸ τὴν κατιοῦσα ζωή, ὅτι νέες ἀξίες γεννιῶνται ἀπὸ τὴν ἀνιοῦσα—ὅτι ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ εἶναι ἔχθρικὰ πρὸς τὴν ζωή, (τῆς παρακμῆς γεννήματα εἶναι καὶ τὴν παρακμὴ δείχνουν, ὅσο κι' ἀν παρουσιάζονται μὲ τὰ ὡραῖα Κυριακάτικα φορέματα τῆς ἡμικής). τὸ καταλαβαίνουμε τὸ παλαιό, ἀλλὰ δὲν εἴμαστε ἀρκετὰ ἴσχυροι γιὰ τὸ νέο.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΘΩΝ: τῆς περιφρόνησης, τοῦ οἴκτου, τῆς καταστροφῆς.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ: ή έμφάνιση κάποιας διδασκαλίας που θὰ κοσκινίσῃ τοὺς ἀνθρώπους.... ποὺ ἀναγκάζει τοὺς ἀδύνατους νὰ λάβουν κάποια ἀπόφαση, ἐπίσης καὶ τοὺς ἰσχυρούς.

‘Η βραδεῖα έμφάνιση καὶ ἀνάπτυξη τῶν μεσαίων καὶ κατωτέρων τάξεων (συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν κατωτέρων εἰδῶν πνεύματος καὶ σώματος), ή ὅποια ἥδη πρὸν ἀπὸ τὴν Γαλλικὴ ἐπανάσταση εἶχε ἀρχίσει δῶ καὶ κεῖ καὶ ποὺ θὰ εἶχε καὶ χωρὶς τὴν ἐπανάσταση πάρει τὸ δρόμο της—μὲ δυὸ λόγια λοιπὸν ἡ ὑπεροχὴ τῆς ἀγέλης ἐπὶ δλων τῶν βουκόλων καὶ τῶν ὄδηγῶν φέρει μαζί της:

α) Συσκοτισμὸς τοῦ πνεύματος, (ή συνύπαρξη στοιχῆς καὶ ἐπιπολαίας φαινομενικῆς εὐτυχίας, ποὺ ἴδιαζει στοὺς ἀνωτέρους πολιτισμούς, ἐλαττώνεται· ἀφίνουν νὰ φαίνωνται καὶ ν' ἀκούωνται πολλὰ βάσανά τους, ποὺ πρῶτα τὰ κρατοῦσαν κρυμμένα).

β) Ἡθικὴ ὑποκρισία (ἔνας τρόπος νὰ θέλῃ κανένας νὰ διακρίνεται διὰ τῆς ἡθικῆς, ἀλλὰ μὲ τὶς ἀρετὲς τῆς ἀγέλης: τοῦ οἴκτου, τῆς προνοίας, τῆς μετριοπαθείας καὶ δχι μὲ τὶς ἀρετὲς ἔκεινες ποὺ ἀναγνωρίζονται καὶ ἐκτιμῶνται ἔξω ἀπὸ τὴν σφαῖρα ἐπιφρονίης τῆς ἀγέλης).

γ) Ἐνα μέγα πράγματι ποσὸν συμπάθειας, μὲ πόνο καὶ χαρά, μαζί, (ἔνα αἰσθημα ἥδονῆς ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν συμβίωση καὶ ποὺ εἶναι ἴδιον δλων τῶν ἀγελαίων ζώων—«κοινὴ γνώμη», «πατριωτισμός» κάθε τι, δπου τὸ ἀτομο δὲν ὑπολογίζεται.

Γιατὶ τὸ πᾶν γίνεται θεατρινισμός.—‘Ο νεώτερος ἀνθρώπος στερεῖται τὸ ἀσφαλὲς ἔνστικτο (ὑπὸ τὴν ἔννοια, ὅτι τὸ ἔνστικτο εἶναι προϊὸν μακροῦ δμοιομόρφου τύπου ἐνέργειας ἐνὸς εἴδους ἀνθρώπων)· ή ἀνικανότητα νὰ παραγάγουν κάτι τέλειο, εἶναι ἀπλῶς ἀποτέλεσμα τούτου:—τὸ ἀτομο μόνο δὲν μπορεῖ ν' ἀναπληρώσῃ τὴν προκαίδευση, ποὺ θὰ ἐπρεπε νὰ τοῦ εἶχαν μεταβιβάσει οἱ πρόγονοί του.

Αὗτὸ ποὺ δημιουργεῖ μιὰ ἡθικὴ ἥ ἔνας κώδικας νόμων: τὸ βαθὺ ἔκεινο ἔνστικτο, μὲ τὸ δποῖον κατορθώνεται ὁ αὐτοματισμὸς καὶ ἡ τελειότητα στὴ ζωὴ καὶ στὸ ἔργο.

Σήμερα δμως φτάσαμε στὸ ἀντίθετο σημεῖο· ναί, τὸ θελήσαμε νὰ φτάσουμε—στὴν ἄκρα αὐτοσυνείδηση καὶ τὴν αὐτοενδοσκόπηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἰστορίας: κι ἔτσι ἀπομακρυνθήκαμε τόσο ἀπὸ τὴν θελειότητα τοῦ εἶναι, πράττειν καὶ

βούλεσθαι: οἱ πόθοι μας—άκομα καὶ ἡ θέληση τοῦ γιγνώσκειν—εἶναι συμπτώματα φοβερῆς παρακμῆς. Τείνουμε πρὸς τὸ ἀντίθετο ἐκείνου ποὺ θέλουν ΟΙ ΔΥΝΑΤΕΣ ΡΑΤΣΕΣ, οἱ ΔΥΝΑΤΕΣ ΦΥΣΕΙΣ—τὸ ἐννοεῖν εἶναι ΤΕΡΜΑ....

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΙΩΝΕΣ

Τὰ διάφορα εἴδη τοῦ αἰσθάνεσθαι μποροῦμε ἵσως νὰ τὰ ἐκφράσουμε μὲ τὸν καλύτερο τρόπο ἥξης:

ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ: Descartes, ἥ βασιλεία τοῦ ΛΟΓΙΚΟΥ, ἀπόδειξη, δτι, κυριαρχεῖ ἥ ΒΟΥΛΗΣΗ.

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ: δ Rousseau, ἥ βασιλεία τοῦ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ, ἀπόδειξη δτι κυριαρχοῦν οἱ αἰσθήσεις: ὅλα ψευδολογίες.

ΑΝΙΜΑΛΙΣΜΟΣ: δ Schopenhauer, ἥ βασιλεία τῶν ΠΑΘΩΝ, ἀπόδειξη δτι κυριαρχεῖ τὸ ζωῶδες, πιὸ τίμο τοῦτο ἀλλὰ ζοφερό.

‘Ο δέκατος ἔβδομος αἰώνας εἶναι **ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ**, ὅλα τὰ ἔχει σὲ τάξη, ἀγέρωχος πρὸς κάθε τι ζωῶδες, αὐστηρὸς πρὸς τὴν καρδιά, «ἀμείλικτος», καὶ μάλιστα ἐλεύθερος συναισθήματος, «μὴ Γερμανικός», ἀηδιάζει δτι κωμικὸ καὶ φυσικό, γενικεύει καὶ κρατεῖ κάποια ὑπερήφανη στάση ὡς πρὸς τὸ παρελθόν: διότι πιστεύει στὸν ἔαυτό του. Κατὰ βάθος εἶναι ἀρπακτικὸ ζῶο καὶ συνηθίζει στὸν ἀσκητισμό, γιὰ νὰ κυριαρχῇ. Εἶναι δ αἰώνας τῆς ἴσχυρῆς θέλησης καὶ τοῦ ἰσχυροῦ πάθους.

‘Ο δέκατος δύγδοος αἰώνας δεσπόζεται ἀπὸ **ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ**, εἶναι ὀνειροπόλος, πνευματώδης καὶ ρηχός· ἀλλὰ μὲ πνεῦμα ποὺ ἔχει πηρετεῖ τὶς ἐπιδιώξεις του καὶ τὴν καρδιά, ἔκλυτος στὶς ἥδονὲς τοῦ πνεύματος, ὑποσκάπτει κάθε ἔξουσία· συναισθηματικὰ μεθυσμένος, φαιδρός, σαφῆς, φιλάνθρωπος καὶ κοινωνικός, ψεύτικος πρὸς τὸν ἔαυτό του καὶ κατὰ βάθος πολὺ πρόστυχος.

‘Ο δέκατος ἔνατος αἰώνας εἶναι πιὸ **ΖΩΩΔΗΣ**, καταχθόνιος, ἀηδῆς, φεαλιστικός, χυδαιος κι’ ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ «καλύτερος», «ἐντιμότερος», ὑποτάσσεται εύκολώτερα στὴν «πραγματικότητα» δποιουδήποτε εἴδους καὶ ἀληθινώτερος· ἀλλ’ ἀδυνάτου θέλησης, κατηφής, μὲ σκοτεινοὺς πόθους καὶ μοιρολάτρης. Δὲν ἔχει τὸ αἰσθημα τῆς δειλίας ἢ τοῦ σεβασμοῦ εἴτε πρὸ τοῦ «λογικοῦ», εἴτε πρὸ τῆς «καρδιᾶς»· ἐντελῶς πεπεισμένος γιὰ τὴν κυριαρχία τῶν ἐπιθυμιῶν, (δ Schopenhauer ἔλεγε «Βούληση»,

ἀλλὰ τίποτα δὲν εἶναι πιὸ χαρακτηριστικὸ τῆς φιλοσοφίας του ἀπὸ τὴν ἐντελῆ ἔλλειψη παντὸς πραγματικοῦ (βούλεσθαι). Ἀκόμη καὶ τὴν ἡθικὴ τὴν κατέβασε ὡς τὸ ἔνστικτο («Οἶκτο»).

‘Ο Auguste Gomte συνεχίζει τὸ δέκατο δύδοον αἰώνα, (κυριαρχία τῆς καρδιᾶς ἐπὶ τοῦ λογικοῦ, σενσουαλισμὸς στὴ θεωρία τῆς γνώσης, ἀλτρουιστικὴ φαντασιοσκοπία).

Τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἐπιστήμη κυριαρχεῖ τόσο σήμερα, ἀποδείχνει, καὶ ως χειραφετήθηκε ὁ δέκατος ἔνατος αἰώνας ἀπὸ τὴ δεσποτεία τῶν Ἰδανικῶν. Κάποια ἀπουσία «ἀναγκῶν» καὶ ἐπιθυμιῶν—καθιστᾶ δυνατὴ τὴν ἐπιστημονικὴ μας περιέργεια καὶ ἀκριβεία—αὐτὸς εἶναι τὸ δικό μας εἶδος ἀρετῆς.

‘Ο φωμαντισμὸς εἶναι ὁ ἀντίχτυπος τοῦ δεκάτου δύδοον αἰώνα: ἔνα εἶδος ἐπισωρευμένος πόθος γιὰ τὸ μεγαλοπρεπὲς ὑφος ἔκεινον καὶ τὴ φαντασιοσκοπία του (στὴν πραγματικότητα ἀνακατεμένος μὲ θεατρινισμούς καὶ αὐταπάτη: ἡθελαν νὰ παραστῆσουν τὴν ἰσχυρὴ φύση καὶ τὸ μέγα πάθος).

Κατὰ τοῦ Rousseau.—‘Ο ἀνθρωπὸς δυστυχῶς δὲν εἶναι πλέον ἀρκετὰ κακός· οἱ ἀντίπαλοι τοῦ Rousseau, ποὺλένε, ὅτι «ὅ ἀνθρωπὸς εἶναι ζῶο ἀρπακτικό», δὲν ἔχουν δυστυχῶς δίκιο. ‘Οχι ἡ διαφορὰ τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλὰ ἡ ἐκμήλυνση καὶ ἡ ἡθικολογία του εἶναι ἡ κατάρα του. Στὴν περιοχὴ ποὺ ὁ Rousseau χτύπησε βιαιότατα, ὑπῆρχε ἀκόμα ὁ σχετικὸς ἰσχυρότατος καὶ λίαν ἐπιτυχῆς τύπος ἀνθρώπων, (ὅ τύπος, ποὺ εἶχε ἀκόμα ἀθικτὰ τὰ μεγάλα πάθη: Τὴ Θέληση γιὰ Δύναμη, τὴ Θέληση γιὰ Ἡδονή, τὴ Θέληση καὶ τὴν Ἰκανότητα τοῦ “Ἀρχειν”). Τὸν ἀνθρωπὸ τοῦ δεκάτου δύδοον αἰώνα πφέπει νὰ τὸν ποραβάλουμε μὲ τὸν ἀνθρωπὸ τῆς Ἀναγέννησης, (ἐπίσης μὲ τὸν ἀνθρωπὸ τοῦ δεκάτου ἑβδόμου αἰώνα στὴ Γαλλία), γιὰ νὰ καταλάβουμε περὶ τίνος πρόκειται: ὁ Rousseau εἶναι σύμπτωμα αὐτοπεριφρόνησης καὶ σφοδρᾶς ματαιοδοξίας—καὶ τὰ δυὸ σημάδια, ὅτι ἡ δεσπόζουσα βούληση λείπει: Κάνει ἡθική, ἀναζητεῖ νὰ βρῇ τὴν αἰτία τῆς δικῆς του δυστυχίας, δπως ὁ ἐκδικητικὸς ἀνθρωπὸς στὴν ΑΡΧΟΥΣΑ τάξη.

‘Η πρόοδος τοῦ δεκάτου ἔνατου αἰώνα ὡς πρὸς τὸν δέκατο δύδοο (κατὰ βάθος ἐμεῖς οἱ καλοὶ Εὑρωπαῖοι εἴμαστε ἐμπόλεμοι πρὸς τὸν δέκατον δύδοον αἰώνα):

α) «‘Η ἐπιστροφὴ στὴ Φύση» πφέπει νὰ νοηθῇ ἀκριβέστερα κατὰ τρόπο ἀντίστροφο πρὸς τὴ φράση ποὺ συνήθιζε ὁ Rousseau

seau—ΜΑΚΡΥΑ ΑΠ' ΤΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΠΕΡΕΣ!

β) Πάντα πιὸ πολὺ ἀντιδεαλιστής, πιὸ ἀντικειμενικός, πιὸ ἀφοβος, πιὸ φιλόπονος, πιὸ ἐγκρατής, πιὸ φιλύποπτος πρὸς τὶς ξαφνικὲς μεταβολές, **ΑΝΤΙΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ**.

γ) Τὸ ζῆτημα τῆς ὑγείας τοῦ σώματος τίθεται ἔντονα πρὸ τῆς ὑγείας «τῆς Ψυχῆς»: ἡ τελευταία νοεῖται ως ἀποτέλεσμα τῆς πρωτης, τουλάχιστο ως προϋπόθεση τῆς ὑγείας τῆς Ψυχῆς.

Είναι καταμεσήμερο, ἡ ὥρα τῆς φοβερῆς ἀντηλιᾶς: τὸ δικό μου εἶδος ἀπαισιοδοξίας: ἡ μεγάλη ἀφετηρία.

α) Θεμελιώδης ἀντίθεση πολιτισμοῦ καὶ ἀνύψωσης τοῦ ἀνθρώπου.

β) Οἱ ἡθικὲς ἀξιολογήσεις θεωροῦνται ως ἴστορία τοῦ ψεύδους καὶ τῆς τέχνης τοῦ συκοφαντεῖν εἰς τὴν ὑπηρεσία τῆς Θελησης γιὰ Δύναμη (τῆς θέλησης τῆς ἀγέλης, ποὺ ἔναντιώνεται κατὰ τῶν ἰσχυρῶν ἀνθρώπων).

γ) Οἱ ὅροι ποὺ προσδιορίζουν κάθε ἀνύψωση πολιτισμοῦ, (ἡ διευκόλυνση ἐπιλογῆς ποὺ γίνεται εἰς βάρος τῶν μαζῶν), είναι οἱ ὅροι γιὰ κάθε ἀνάπτυξη.

δ) Ἡ πολυμορφία τοῦ κόσμου ως ζῆτημα **ΔΥΝΑΜΗΣ**, ποὺ βλέπει ὅλα τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν προοπτικὴ τῆς ἀνάπτυξης των. Οἱ Χριστιανικὲς ἡθικὲς ἀξίες νὰ θεωροῦνται ως ἐπανάσταση καὶ ψευδολογία δούλων (ἐν συγκρίσει μὲ τὶς ἀριστοχρατικὲς ἀξίες τοῦ ἀρχαίου κόσμου).

III

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ

ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ἐχει νὰ κερδίσῃ πολλὰ ἡ αἰσθητικὴ καὶ ως ἐπιστήμη, δταν ἀντιληφθοῦμε, ὅχι μόνο μὲ τὸ συλλογισμὸ τῆς λογικῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν ἀμεση βεβαιότητα ποὺ δίνει ἡ διαισθηση, δτι ἡ συνεχὴς ἀνάπτυξη τῆς τέχνης συνδέεται μὲ δυὸ στοιχεῖα, τὸ **ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ** καὶ **ΔΥΟΝΥΣΙΑΚΟ**: ἀπαράλλακτα δπως ἡ γέννηση ἔξαρταται ἀπὸ δύο φῦλα καὶ περιλαμβάνει συνεχεῖς συγκρούσεις μὲ περιοδικὲς μόνο ἀνάμεσα συμφιλιώσεις. Τὶς δυὸ