

βλημάτων, τοῦ κοσμολογικοῦ καὶ τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ προβλήματος.

Ἡ φιλοσοφικὴ Σκέψη στὴ φιλοσοφικὴ μελέτη καὶ διερεύνησή της τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ προβλήματος, στὸ φῶς τοῦ καθαροῦ θεωρητικοῦ Λόγου στὴν ἐσωτερικὴν αὐτοενόρασή του, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς καθαρῆς Λογικῆς, φτάνει στὴν πρώτη στιγμὴ τῆς στὶς σφαιραῖς τοῦ κοσμολογικοῦ προβλήματος, τῆς κοσμολογικῆς Φιλοσοφίας. Τὸ πρόβλημα τοῦ Ἀνθρώπου ἐνορᾶται ἐδῶ ὡς μέρος τοῦ ὅλου προβλήματος τοῦ Κόσμου. Ἀπὸ τὶς σφαιραῖς τῆς κοσμολογικῆς Φιλοσοφίας ἡ φιλοσοφικὴ Σκέψη, στὴ δεύτερη στιγμὴ τῆς ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς καθαρῆς Λογικῆς, ὑψώνεται στοὺς οὐρανοὺς τοῦ θεολογικοῦ προβλήματος. Καὶ τὸ ἀνθρωπολογικὸ πρόβλημα ἐνορᾶται τώρα καὶ ἀντιμετωπίζεται ὡς μέρος καὶ πτυχὴ τοῦ θεολογικοῦ προβλήματος.

Καὶ ἡ φιλοσοφικὴ Σκέψη δλητὸς τῆς Ἀνθρωπότητας, στὴν κριτικὴ φιλοσοφικὴ διερεύνησή της καὶ μελέτη της καὶ στὸ φιλοσοφικὸ διαφωτισμό της τοῦ θεολογικοῦ προβλήματος, ὡς τῆς κορυφῆς δλῶν τῶν ὀντολογικῶν προβλημάτων τῆς Φιλοσοφίας, καὶ τοῦ ἀνθρωπολογικοῦ καὶ τοῦ κοσμολογικοῦ καὶ τοῦ θεολογικοῦ προβλήματος, θέτει στὸ Ἀνθρώπινο Πνεῦμα, ἀπὸ τὴν ἀποψη τοῦ "Οντος καὶ τῆς Φιλοσοφίας, ὡς καθαρῆς θεωρητικῆς 'Οντολογίας, τὸ ἀβυσσαλέο κι' ἐναγωνιώτατο ἔργοντημα: Πῶς δὲ Ἀνθρωπος ἀνεβαίνει στὸ Θεό; Ποιὸς εἶναι δὲ ἀληθινὸς πνευματικὸς δορύμος (ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς δρυθῆς καθαρῆς θεωρητικῆς 'Οντολογίας), ποὺ διδηγεῖ τὸ καθαρὸ θεωρητικὸ Ἀνθρώπινο Πνεῦμα, μὲ ἀπόλυτη θεωρητικὴ βεβαιότητα, στὴν πανυπέρτατη ὀντολογικὴν μεταφυσικὴν 'Αλήθεια, τὴν ἀλήθεια δλῶν τῶν ἀληθειῶν τῆς ἀνθρώπινης Ζωῆς καὶ τῆς ἀνθρώπινης Μοίρας, τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ; Ποιά εἶναι ἡ πραγματικὴ πνευματικὴ σκάλα, ποὺ ἀνεβάζει τὸν 'Ανθρώπο στὸ Θεό;

### III.

Ο 'Ανθρωπος, ὡς πνευματικὸ καὶ ἥθικὸ δῆν, στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητά του, εἶναι ἐν' ἀτομικὸ δῆν ποὺ ζεῖ μέσα στὴν ἀνθρώπινη Κοινωνία — Πολιτεία. Μὲ ὅλους λόγους δ 'Ανθρωπος, στὸ βάθος καὶ στὴν ἀληθινὴ οὐσία του, εἶναι ἐνα κοινωνικὸ δῆν, ἐνα δργανικὸ μέλος τοῦ δλοξώντανού δργανισμοῦ μιᾶς ἀνθρώπινης Κοινωνίας — Πολιτείας. 'Ως κοινωνικὸ δῆν δ 'Ανθρωπος εἶναι ἐνα δῆν, ποὺ εἶναι, ὑπάρχει καὶ ζεῖ (αἰστάνεται, στοχάζεται, βούλεται, ἐνεργεῖ) μέσα στὴ ζωὴ καὶ τὴν ίστορία τῆς Κοινωνίας — Πολιτείας. Ἡ ζωὴ του καὶ ἡ μοίρα του μέσα στὸν Κόσμο ἐξαρτιέται, τόσο ἀπὸ τὴν ἀτομικὴν προσωπικὴν ζωὴν του, τὴν ἀτομικὴν πνευματικὴν καὶ ἥθικὴν συγκρότησή του, δοσο καὶ ἀπὸ τὴν ζωὴν, τὴν ίστορίαν καὶ τὰ ίστορικὰ κοσμικὰ πεπρωμένα τοῦ γύρω του Κόσμου, τὴν ζωὴν, τὴν ίστορίαν καὶ τὰ πεπρωμένα τῆς Κοινωνίας — Πολιτείας. Καὶ ἡ θέση τῆς ζωῆς καὶ τῶν κοσμικῶν πεπρωμένων τοῦ 'Ανθρώπου, ὡς ἀτόμου — προσώπου καὶ ὡς κοινωνικοῦ ὄντος σὲ μὰ ὀρισμένη στιγμὴ τῆς ζωῆς του μέσα στὸν 'Απειρο Χῶρο καὶ τὸν 'Απειρο Χόρνο, προσδιορίζεται καὶ προδιαγράφεται ἀπὸ τὴν φύση, τὴν οὐσίαν καὶ τὸ ὕψος τοῦ πραγματικοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ

τοῦ λαοῦ του, ποὺ δργανικὰ συμπλέκεται στὴν Ἰδια στιγμὴ μὲ τὸν πνευματικὸν πολιτισμὸν ὅλης τῆς Ἀνθρωπότητας.

Οὐσία τῆς ζωῆς τῆς Κοινωνίας — Πολιτείας καὶ πανυπέρτατος σκοπὸς της εἶναι ἡ δημιουργία πνευματικοῦ καὶ ἥθικοῦ πολιτισμοῦ, βγαλμένου ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς τοῦ κόσμου της. Ὁ πνευματικὸς πολιτισμὸς τῆς Πολιτείας εἶναι ὁ σπουδαιότατος καὶ κυριώτατος παράγοντας τῆς ζωῆς καὶ τῆς μοίρας, τῆς εὐτυχίας ἢ τῆς δυστυχίας τοῦ Ἀνθρώπου, ὃς πνευματικοῦ καὶ ἥθικοῦ ὄντος, ὃς πνευματικῆς καὶ ἥθικῆς ἀτομικότητας καὶ προσωπικότητας. Ὁ ἀληθινὸς καὶ στὸ ὕψος του δημιουργικὸς πνευματικὸς πολιτισμὸς τῆς Πολιτείας εἶναι ἀληθινὴ πηγὴ χαρᾶς, προκοπῆς καὶ εὐδαιμονίας ὅλων τῶν κοινωνικῶν ἀτόμων τοῦ κόσμου της. Ἡ ἀπουσία ἀντίθετα ἀληθινοῦ καὶ στὸ ὕψος του δημιουργικοῦ πνευματικοῦ καὶ ἥθικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς Πολιτείας καὶ ἐνσαρκώνται τὴν ψυχὴ τῆς Πολιτείας, ἔχει ὃς φυσικὸν ἀποτέλεσμα τὴν πραγματικὴν κακοδαιμονία, δυστυχία καὶ τραγωδία ὅλου τοῦ κόσμου τῆς Πολιτείας.

Οἱ περίοδοις τῆς Ἰστορίας τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ ὅλης τῆς Ἀνθρωπότητας εἶναι κυρίως δύο. Ἡ περίοδος τῆς Ἰστορίας τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Κόσμου καὶ ἡ περίοδος τῆς Ἰστορίας τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ Νεώτερου Εὐρωπαϊκοῦ Κόσμου.

Ἡ πιὸ ψηλὴ κορυφὴ τοῦ πνευματικοῦ πολιτισμοῦ ἐνδές λαοῦ, ὃς καὶ ὅλης τῆς Ἀνθρωπότητας, εἶναι ἡ κορυφὴ τῆς Φιλοσοφίας. Ἡ φιλοσοφικὴ Σκέψη ὅλων τῶν μεγάλων φιλοσόφων καὶ Ἰστορικῶν τοῦ Πνεύματος καὶ τῆς Ἰστορίας τῆς Νεώτερης Εὐρώπης στὴ φιλοσοφικὴ διερεύνηση καὶ τὴν κριτικὴ φιλοσοφικὴ θεώρηση καὶ μελέτη τῆς Ἰστορίας τῆς Φιλοσοφίας καὶ ἔβαροιστὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Φιλοσοφίας, ὃς βασικὴ ἀρχὴ τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Νεώτερου Εὐρωπαϊκοῦ Κόσμου προβάλλει καὶ θεωρεῖ τὴν ἀρχὴ τῆς Ὑποκειμενικότητας (Subjectivité). Τὴν ἀρχὴ τοῦ γνωστικοῦ ἡ στοχαστικὸς Ὑποκειμένου, τοῦ Ἀνθρώπου, τοῦ ὑποκειμενικοῦ Πνεύματος, τὴ θεμελιώδη ἀρχὴ καὶ τῆς θρησκείας τοῦ Χριστιανισμοῦ. Καὶ οἱ δύο κορυφαῖοι φιλόσοφοι τοῦ Νεώτερου Εὐρωπαϊκοῦ Κόσμου, ὁ Descartes καὶ ὁ Ἐμ. Κάντ, τὰ φιλοσοφικὰ συστήματά τους θεμελιώνουν ἀπάνω στὴν ἀρχὴ αὐτὴν τῆς Ὑποκειμενικότητας.

Ξεκίνημα καὶ πρώτη ἀλήθεια τῆς Φιλοσοφίας, στὰ μάτια τοῦ Descartes, εἶναι τὸ «Cogito» τοῦ Ἀνθρώπου, ἡ Ἀνθρώπινη Σκέψη, ἡ πνευματικὴ Αὐτοσυνείδηση τοῦ Ἀνθρώπινου "Οντος, ὃς καθαροῦ θεωρητικοῦ ὄντος, ὁ στοχαζόμενος γιὰ τὸν Κόσμο καὶ τὴν Πραγματικότητα καὶ τὴν ἀληθινὴ ούσία τοῦ Κόσμου πνευματικὸς Ἀνθρωπος. Τὸ ἀνθρωπολογικὸ πρόβλημα εἶναι τὸ πρῶτο καὶ βασικὸ πρόβλημα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Descartes. Τὸ πρόβλημα τοῦ Κόσμου, τῆς "Υπαρξῆς, τοῦ "Οντος, τοῦ Ἀντικειμένου, τοῦ Ἀπολύτου, τὸ ἀληθινὸ πρωταρχικὸ πρόβλημα τῆς Φιλοσοφίας, δὲν προβάλλεται καὶ δὲν ἀντιμετωπίζεται πνευματικὰ καὶ φιλοσοφικὰ στὴν ἀφετηρία τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Descartes. Τὸ πρόβλημα αὐτὸν ἔρχεται μετέπειτα, ἀπὸ τὸ πρόβλημα τοῦ "Υποκειμένου, ποὺ ἔχει τὸ πραγματικὸ πρόβλημα

στή φιλοσοφική σκέψη του καὶ στὸν καθαρὸν θεωρητικὸν ἐνοραματισμό του καὶ διαφωτισμό του.

Ο φιλόσοφος τοῦ ἔακουσμένου «Λόγου πεὸν τῆς Μεθόδου» καὶ τῶν «Μεταφυσικῶν Στοχασμῶν» ἀπὸ τὸν κόσμο τοῦ Λόγου, τῆς Σκέψης, τῆς πνευματικῆς Αὐτοσυνείδησης, ὡς ἔκεινημα, προχωρεῖ στὸν κόσμο τοῦ «Οντος, τῆς Ὑπαρξῆς. Καὶ σὲ ἀπόλυτη μονονία μὲ τὴ φιλοσοφικὴ μεθοδολογία τοῦ Descartes καὶ δλητὴν ἀνθρωπολογικὴ φιλοσοφία του εἶναι καὶ ἡ θεολογία του.

Η θεωρητικὴ θεολογία τοῦ Descartes ἀποκορυφώνεται στὴν περίφημη, στὴν 'Ιστορία τῆς Παγκόσμιας Φιλοσοφίας, θεωρία του τῆς δντολογικῆς ἀπόδειξης τῆς ὑπαρξῆς τοῦ Θεοῦ (Βλ. σ. 469 — 471). Η θεωρία τῆς ἀπόδειξης αὐτῆς ἀπὸ τὴν ὑποκειμενικὴν ἰδέαν τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν ὑποκειμενικὸν κόσμο τοῦ Ἀνθρώπινου Λογικοῦ καὶ τῆς ψυχολογίας τοῦ Ἀνθρώπου θέλει νὰ προχωρήσῃ, καὶ ἀγωνίζεται καὶ προσπαθεῖ νὰ προχωρήσῃ, στὴν δντολογικὴν ὑπαρξην τοῦ ἀπολύτου «Οντος, τοῦ Θεοῦ. Αλλὰ στὴν καθαρὴ θεωρία τῆς ἀπόλυτης πραγματικότητας τοῦ ἀπολύτου «Οντος ἀβύσσος χωρίζει τὴν ὑποκειμενικὴν ἰδέαν τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν πραγματική, τὴν δντολογικὴν ἀντικειμενικὴν ὑπαρξην τοῦ Θεοῦ. Η ἰδέα τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει μόνο μέσα στὸν κόσμο τοῦ καθαροῦ Ἀνθρώπινου Λόγου, τὸν ὑποκειμενικὸν κόσμο τῆς καθαρῆς Λογικῆς τοῦ Ἀνθρώπου. Εἶναι καθαρὰ ὑποκειμενικὴ ἰδέα, πλάσμα τοῦ Ἀνθρώπινου Νοῦ, καὶ δὲν ἔχει καμμιὰ ἀπολύτως δντολογικὴ σχέση μὲ τὸ ἀπόλυτο «Ον, τὸ ἀπόλυτο Πραγματικό. Εἶναι λογικὴ ἰδέα, ἀλλ' ὅχι καὶ δντολογικὴ ἢ μεταφυσικὴ ἀρχὴ τοῦ ἀπολύτου δντολογικοῦ ἢ μεταφυσικοῦ κόσμου καὶ τῆς δντολογικῆς ἀντικειμενικῆς ὑπαρξῆς τοῦ Θεοῦ.

Ο μόνος ἀληθινὸς δρόμος τοῦ Πνεύματος, ποὺ δδηγεῖ στὴν τελεία ἀπόδειξη τῆς ἀντικειμενικῆς ὑπαρξῆς τοῦ Θεοῦ, δὲν εἶναι δ δρόμος τῆς ἀρχῆς τῆς Ὑποκειμενικότητας, τῆς ὑποκειμενικῆς ἰδέας τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' δ δρόμος τῆς ἀντικειμενικότητας (Objetivité), δ δρόμος τοῦ «Οντος, τοῦ Πραγματικοῦ, καὶ ὅχι μόνο τοῦ Λόγου στὸ ὑποκειμενικὸν ψυχολογικὸν νόημά του, δ δρόμος τῆς Φιλοσοφίας ὡς καθαρῆς θεωρητικῆς «Οντολογίας καὶ ὅχι ὡς θεωρητικῆς Ψυχολογίας. Μὲ ἄλλους λόγους ἢ πραγματικὴ καὶ βάσιμη δντολογικὴ ἀπόδειξη τῆς ἀντικειμενικῆς ὑπαρξῆς τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ στηριχτῇ μόνο στὴν δντολογικὴ πραγματικότητα τοῦ Κόσμου, τὴν ἀντικειμενικὴν ὑπαρξην τοῦ Θεοῦ μέσα στὸν πραγματικὸν κόσμο τοῦ ἀπολύτου «Οντος.

Καὶ τὴν δντολογικὴν ἀπόδειξη τῆς ὑπαρξῆς τοῦ Θεοῦ τῆς φιλοσοφικῆς θεολογίας τοῦ Descartes — δντολογικὴ ἀπόδειξη μόνο στὰ χαρτιά καὶ ὅχι στὴν ἀπόλυτη ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα — καταδικάζει καὶ δ Κάντ στὴν πρώτη Κριτική του (Κριτικὴ τοῦ Καθαροῦ Λόγου), ὡς τελείως ἀβάσιμη ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς καθαρῆς κριτικῆς Φιλοσοφίας, καὶ συνεπῶς ὡς φιλοσοφικὰ ἀπαράδεχτη. Καὶ ἡ καταδικαστικὴ αὐτὴ Κριτικὴ τοῦ Κάντ εἶναι ἀπόλυτα δρυμὴ καὶ ἀκλόνητη.

Στὸν ἵδιο δμως δρόμο, τὸ δρόμο τῆς ἀρχῆς τῆς «Ὑποκειμενικότητας τοῦ καθαροῦ θεωρητικοῦ Λόγου καὶ τῆς Φιλοσοφίας, προχωρεῖ πράγματι καὶ ἡ φιλοσοφία τοῦ Κάντ. Στὸν Πρόδολο γ τῆς πρώτης Κριτικῆς του δ

Κάντ τονίζει τὴν ἀνθρωπολογικὴν ἀρχὴν δλης τῆς φιλοσοφίας του. Καὶ ἡ περίφημη Κοκερνικανικὴ στροφὴ τῆς Φιλοσοφίας, ποὺ τονίζεται ἀπὸ τὸν Κάντ στὸν ὕδιο Πρόλογο, ὡς οὐσιαστικὸν γνώρισμα δλης τῆς φιλοσοφίας του, δὲν εἶναι ἄλλη παρὰ ἡ στροφὴ πρὸς τὴν ὕδια ἀρχήν, τὴν ἀρχὴν τῆς 'Υποκειμενικότητας. Καὶ στὴν θεωρητικὴν Φιλοσοφία τοῦ Κάντ τὸ πᾶν εἶναι τὸ 'Υποκείμενο, ἡ Σκέψη, ἡ ἀνθρώπινη 'Εμπειρία, ὁ Λόγος, ὁ 'Ανθρωπος. Τὸ βασικὸν πρόβλημα τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Κάντ, ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς μεθοδολογίας τῆς Φιλοσοφίας, εἶναι τὸ ἀνθρωπολογικὸν πρόβλημα. Καὶ ἀπὸ τὸ πρόβλημα τοῦ 'Ανθρώπου καὶ ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη τοῦ Κάντ ἀγωνίζεται νὰ ὑψωθῇ στὸ πρόβλημα τοῦ Κόσμου καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ Θεοῦ.

Φυσικὸς δόδιμος αὐτὸς τῆς ἀνθρωπολογικῆς φιλοσοφίας τοῦ Κάντ δὲν ὀδηγοῦσε σὲ γρνιμα ἀποτελέσματα, ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς ὀρθῆς καθαρῆς θεωρητικῆς 'Οντολογίας (Μεταφυσικῆς) καὶ μάλιστα τῆς ὀρθῆς θεωρητικῆς Θεολογίας, καὶ τελικὰ δὲν ἥταν δυνατὸ νὰ ὀδηγήσῃ, ὅπως καὶ ὀδήγησε, καὶ τὸν ὕδιο τὸν Κάντ, παρὰ μόνο στὸ θεωρητικὸν ἀδιέξοδο καὶ στὴν ἀρνηση τῆς θεωρητικῆς Μεταφυσικῆς. Καὶ δλη ἡ Φιλοσοφία τοῦ Κάντ, θεωρητικὴ καὶ ἡθικὴ κι' αἰσθητικὴ εἶναι ἡ πιὸ τρανὴ ἀπόδειξη τοῦ ἀδιέξοδου αὐτοῦ.

Τὸ γενικὸ συμπέρασμα τῆς κριτικῆς θεωρητικῆς Φιλοσοφίας τοῦ Κάντ εἶναι τὸ συμπέρασμα, πῶς τὸ καθαρὸ θεωρητικὸ 'Ανθρώπινο Πνεῦμα δὲν ἔχει τὴν θεωρητικὴν δύναμη καὶ ἴκανότητα καὶ δὲν εἶναι σὲ θέση, ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς καθαρῆς θεωρητικῆς Φιλοσοφίας, οὔτε νὰ βεβαιώσῃ, ἀλλ' οὔτε καὶ ν' ἀρνηθῇ, μὲ ἀπόλυτη θεωρητικὴ βεβαιότητα, τὴν πραγματικὴν ἀντικειμενικὴν ὑπαρξὴν τοῦ Θεοῦ καὶ συνεπῶς καὶ τῆς 'Αθανασίας τῆς 'Ανθρώπινης Ψυχῆς. Δὲ βεβαιώνει θεωρητικὰ οὔτε δτι ὑπάρχει, ἀλλ' οὔτε δτι δὲν ὑπάρχει ὁ Θεός. 'Ο Θεός, ἡ 'Αθανασία, ἡ 'Ελευθερία, στὸ ἀληθινὸ νόημα τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Κάντ, εἶναι αἰτήματα (postulats) τοῦ καθαροῦ πρακτικοῦ (ἡθικοῦ) Λόγου, μὲ ἀλλούς λόγους μόνο λογικὲς ὑποκειμενικὲς σκέψεις τοῦ 'Ανθρώπινου Νοῦ καὶ μόνο κανονιστικὲς ἀρχὲς τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ 'Ανθρώπινου Λόγου στὴν ἡθικὴν ζωὴ τῆς 'Ανθρωπότητας, ἀλλ' ὅχι καὶ ὀντολογικὲς ἢ μεταφυσικὲς ἀρχὲς τοῦ ἀπολύτου ἀντικειμενικοῦ πραγματικοῦ Κόσμου. 'Ο νοητὸς μεταφυσικὸς κόσμος τῶν καθαρῶν πνευματικῶν οὖσιῶν, τοῦ Θεοῦ, τῶν ἀνθάνατων ψυχῶν, τῆς 'Ελευθερίας, κατὰ τὸ τελικὸ συμπέρασμα τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας τοῦ Κάντ, εἶναι τελείως ἀπροσπέλαστος, ἀσύλληπτος, ἀγνωστος καὶ ἀγνώριστος ἀπὸ τὸ 'Ανθρώπινο Πνεῦμα.

Τὸ γενικὸ αὐτὸ συμπέρασμα δλης τῆς φιλοσοφίας τοῦ Κάντ ισοδυναμεῖ στὸ βάθος μὲ ἀπόλυτη χρεωκοπία τοῦ θεωρητικοῦ 'Ανθρώπινου Πνεύματος, μὲ τελεία ἀρνηση τῆς ἀντικειμενικῆς ὑπαρξῆς τοῦ νοητοῦ μεταφυσικοῦ κόσμου καὶ συνεπῶς καὶ τοῦ Θεοῦ. Καὶ μὲ τὸ νόημα αὐτὸ ἐρμηνεύτηκε δλη ἡ φιλοσοφία τοῦ Κάντ στὴν ἐποχή του. Καὶ σύμφωνα μὲ τὴν ἐρμηνεία αὐτὴν ὁ Κάντ ἐθεωρήθηκε, στὰ χρόνια του, ὡς ὁ φιλόσοφος ποὺ ἐγκρέμιζε, μὲ τὴν κριτικὴ φιλοσοφία του, ἀδίσταχτα καὶ ἀδυσώπητα καὶ δριστικὰ καὶ γιὰ πάντα, δλες τὶς θεωρητικὲς φιλοσοφικὲς ἀποδείξεις τῆς ὑπαρξῆς τοῦ Θεοῦ καὶ δλου τοῦ μεταφυσικοῦ κόσμου τοῦ Πνεύματος, ἀποδείξεις αἰώνων καὶ χιλιάδων χρόνων, καὶ ἀφηγε στ' ἀληθιγά, ἀπὸ τὴν ἀποψη

τῆς καθαρῆς κοιτικῆς Φιλοσοφίας, δλη τὴν Ἀνθρωπότητα μέσα στὸ κενὸν καὶ στὸ χάος. Ἡ ἀπόλυτη τραγικὴ ἀλήθεια εἶναι ἡ ἀλήθεια, πὼς ἡ Ἀργὸς τῆς Μεταφυσικῆς τῆς καθαρῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας τοῦ Κάντ ναυαγεῖ μέσα στὰ σκοτεινὰ πέλαγα τοῦ τρικυμιασμένου ὄχεανοῦ τῆς Μεταφυσικῆς, χωρὶς καμμιὰ ἀπολύτως ἐλπίδα νὰ φτάσῃ κάποτε στὸ λιμάνι τῆς ἀπόλυτης καθαρῆς θεωρητικῆς Ἀλήθειας στὴν περιοχὴ τῆς Μεταφυσικῆς, τῆς ἀλήθειας τῆς ἀντικειμενικῆς, τῆς δυτολογικῆς, ὥπαρξης τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ὑποκειμενιστικὴ Φιλοσοφία τῶν δύο μεγαλύτερων φιλοσόφων τοῦ Νεώτερου Εὐρωπαϊκοῦ Κόσμου, μὲ τὴν τεράστια ἀπήχησή της καὶ τὴν κολοσσιαία ἐπίδρασή της σ' δλη τὴ Νεώτερη Εὐρωπαϊκὴ Φιλοσοφία, εἰχε πολὺ μεγάλες δυσδεστες συνέπειες στὴν πνευματικὴν Ἰστορία δλης τῆς Εὐρώπης καὶ δλης τῆς Ἀνθρωπότητας στὸν τελευταίον αἰῶνας. Ἡ ἀρχὴ τῆς ‘Ὑποκειμενικότητας στὴ ζωὴ τοῦ Πνεύματος καὶ μάλιστα τῆς Φιλοσοφίας, εἶναι δοχὴ Σχετικισμοῦ (Relativisme) καὶ στὸ βάθος Σκεπτικισμοῦ. Ὁ Σχετικισμὸς δδηγεῖ, μὲ μαθηματικὴ βεβαιότητα, στὸ Σκεπτικισμό. Καὶ δ Σκεπτικισμός, μπ' τὸ δόλλο μέρος, δπως τοιίζει καὶ δ ἴδιος δ Κάντ στὸν ίδιο Πρόδογο τῆς πρώτης Κοιτικῆς του, εἶναι ἔνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἔχθρούς τῆς γνήσιας δημιουργικῆς πνευματικῆς ζωῆς δλου τοῦ Κόσμου καὶ στὸ τέλος δδηγεῖ τὴν Ἀργὸς τῆς Μεταφυσικῆς μέσα στὰ ζοφερὰ θανατεόλα λιμάνια τοῦ ‘Υλισμοῦ καὶ τοῦ Ἀθεϊσμοῦ.

‘Ο ‘Ὑποκειμενισμὸς — Σχετικισμὸς — Σκεπτικισμὸς τῆς Νεώτερης Εὐρωπαϊκῆς Φιλοσοφίας ξαναφέρονται στὴν πνευματικὴν ζωὴ δλου τοῦ Κόσμου καὶ στὸ χῶρο τῆς Φιλοσοφίας τὴ Φιλοσοφία τοῦ ‘Ὑποκειμενισμοῦ — Σχετικισμοῦ — Σκεπτικισμοῦ τῶν ἀρχαίων ‘Ελλήνων σοφιστῶν, τὴ Φιλοσοφία τῆς περιλάλητης ἀρχῆς τοῦ κορυφαίου ἀπὸ τοὺς σοφιστές τῆς ‘Ελληνικῆς Ἀρχαιότητας, τοῦ Πρωταγόρα, τῆς ἀρχῆς τοῦ λόγου του «Πάντων χρημάτων μέτρον ἔστιν δινθρωπος, τῶν μὲν διντῶν ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ διντῶν ὡς οὐκ ἔστιν» (Diels Προσωκρ. 80 (74) B.1). Τῆς ἀρχῆς, ποὺ ἔγκρέμισε ἡ Φιλοσοφία τοῦ Σωκράτη — Πλάτωνος καὶ στὴ θέση της ὑψώσα τὴν ἀρχὴ τοῦ λόγου «δ Θεὸς ἥμιν πάντων χρημάτων μέτρον» (Πλάτ. Νόμ. 716Γ).

Ἡ Φιλοσοφία τοῦ Descartes καὶ τοῦ Κάντ, μὲ τὸν ὑποκειμενικὸν χαρακτήρα της, βασισμένη ἀπάνω στὴν δοχὴ τῆς ‘Ὑποκειμενικότητας, εἰχε ὡς φυσικὸν ἀποτέλεσμα, μὲ τὴν κολοσσιαία ἐπίδρασή της στὴ Φιλοσοφία δλης τῆς Εὐρώπης τῶν τελευταίων αἰώνων, τὴν ἐνίσχυση τοῦ Σκεπτικισμοῦ — ‘Υλισμοῦ — Ἀθεϊσμοῦ στὸν ίδιους αἰῶνας. Ἀπόδειξη τῆς ἀλήθειας αὗτῆς εἶναι τὸ χαρακτηριστικότατο πραγματικὸν ἰστορικὸν γεγονός, δτὶ δ Κάντ στὴν ἐποχὴ του ἐκρίθηκε ἀπὸ πολλοὺς ὡς δ Ροβερσπιέρος ποὺ ἐκαρατόμησε τὸ Θεό. Ἐπίσης χαρακτηριστικοὶ γιὰ τὴ φιλοσοφία τοῦ Descartes εἶναι οἱ λόγοι τοῦ Jules Lachelier, ἐνδὲς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους φιλοσόφους καὶ μεταφυσικοὺς τοῦ 19ου αἰώνα τῆς αἰωνίας Γαλλίας: «Ἡ φυσικὴ φιλοσοφία τοῦ Descartes, τονίζει δ Lachelier, εἶναι πραγματικὸς καθαρόδες ὥλισμός. Στ' ἀληθινὰ εἶναι ἔνας ἀφηρημένος καὶ ίδεαλιστικός ‘Υλισμός μὲ τὸ δικό του τρόπο. ‘Υλισμός πολὺ διαφορετικός ἀπὸ τὸν ὥλισμὸν τοῦ Ἐπίκουρου καὶ τοῦ Gassendi. Ἄλλα δὲν εἶναι λιγώτερο ἔνας ὥλισμός στὸ νόημα πὼς εἶναι

ένας μηχανισμός. Καὶ δὲ Descartes μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ὡς δὲ ὑπεύθυνος, κατὰ τὸ μέγιστο μέρος, γιὰ τὸ θρίαμβο τοῦ δίχως ονομά 'Υλισμοῦ τοῦ 18ου αἰώνα» (\*Εργα τοῦ Jules Lachelier, "Εκδ. Alkan, Paris, τόμ. 2ος, σελ. 221 — 22).

Καὶ φυσικὰ δὲ Descartes εἶναι δὲ ὑπεύθυνος γιὰ τὸ θρίαμβο τοῦ 'Υλισμοῦ ὃχι μόνο στὸ 18ο αἰώνα, ἀλλὰ καὶ στὸ 19ο αἰώνα, ἐν θεωρηθῇ ἡ ἐπίδραση τοῦ 'Υλισμοῦ τοῦ 18ου αἰώνα καὶ στοὺς δύο τελευταίους αἰῶνες.

'Αλλ' ἡ δοθῆ Φιλοσοφία τῆς 'Ιστορίας καὶ τοῦ Πολιτισμοῦ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κόσμου τῶν τελευταίων αἰώνων, στὴν καθαρὴ φιλοσοφικὴ θεώρηση τῆς ἀπέραντης πνευματικῆς καὶ ἡθικῆς τραγωδίας δλης τῆς 'Ανθρωπότητας τοῦ 20οῦ αἰώνα ποὺ ἐδημιούργησε κυρίως ἡ κυριαρχία τοῦ μεταφυσικοῦ 'Υλισμοῦ — 'Αθεϊσμοῦ — Πεσσιμισμοῦ — Μηδενισμοῦ στοὺς τελευταίους αἰῶνες, μὲ τὸ χαραχτηριστικότατο καὶ τραγικότατο γιὰ δλη τὴν 'Ανθρωπότητα ἀποτέλεσμα τοῦ παγκόσμιου πνευματικοῦ μῆγχους τῆς ἐποχῆς μας, ἀποκαλύπτει καὶ διακηρύσσει, πὼς δὲ πνευματικὸς δρόμος τῆς Νεώτερης Εὐρωπαϊκῆς Φιλοσοφίας, δὲ δρόμος, ποὺ ἔκεινάει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς 'Υποκειμενικότητας καὶ προχωρεῖ μὲ τὸ πνεῦμα τῆς ἀρχῆς αὐτῆς, δὲν εἶναι δὲ ληθινὸς πνευματικὸς δρόμος τῆς δοθῆ δημιουργικῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς γνήσιας πνευματικῆς ζωῆς καὶ πὼς δὲ δρόμος τῆς φιλοσοφικῆς πορείας τῆς 'Ανθρωπότητας πρὸς τὸν κόσμο τῶν πραγματικῶν Ιστορικῶν περιφορῶν της, τὸν κόσμο τῆς δοθῆ Μεταφυσικῆς καὶ τῆς δοθῆ Θεολογίας, ὡς μοναδικὸ δέρματο σκοπὸ τῆς δοθῆ Φιλοσοφίας, πρέπει ν' ἀλλάξῃ.

'Ο μοναδικὸς ληθινὸς δρόμος τῆς δοθῆ Φιλοσοφίας, ὡς δοθῆ Θεολογίας, ποὺ ἀγεβάζει στ' ἀληθινὰ τὸν "Ανθρωπὸ στὸ Θεό, δὲν εἶναι δὲ δρόμος τῆς Νεώτερης Εὐρωπαϊκῆς Φιλοσοφίας, ἀλλ' δὲ δρόμος τῆς 'Αρχαίας 'Ελληνικῆς Φιλοσοφίας.

'Ο 'Αρχαῖος 'Ελληνικὸς Κόσμος, μὲ τὸ ἀθάνατο φωτεινὸ δημιουργικὸ πνεῦμα του, εἶχε κατορθώσει ν' ἀνακαλύψῃ τὸν ἀληθινὸ πνευματικὸ δρόμο, ποὺ ὅδηγει τὸν "Ανθρωπὸ, μὲ ἀπόλυτη θεωρητικὴ βεβαιότητα, στὸ ἀπόλυτο κι' αἰώνιο πνευματικὸ φῶς, τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ. Καὶ δὲ πατέρας τῆς 'Αρχαίας 'Ελληνικῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς Φιλοσοφίας δλου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κόσμου, δὲ Θαλῆς, καὶ δὲ μέγας φιλόσοφος τῆς 'Αρχαίας 'Ιωνίας, δὲ 'Ηρόκλειτος, διακηρύσσουν τὴν ἀπόλυτη κι' αἰώνια ἀλήθεια τοῦ ἀθάνατου λόγου «Πάντα πλήρη Θεῶν». Καὶ ἡ ἀλήθεια αὐτὴ εἶναι ἡ γενικὴ ἀλήθεια τῆς μεταφυσικῆς κοσμοθεωρίας δλων τῶν μεγάλων φιλοσόφων δλης τῆς 'Αρχαίας 'Ελλάδας, καὶ τῆς Προσωρινοῦ ἐποχῆς καὶ τῆς κλασσικῆς ἐποχῆς τοῦ 'Αρχαίου 'Ελληνισμοῦ.

'Ο δρόμος τῆς 'Αρχαίας 'Ελληνικῆς Φιλοσοφίας πρὸς τὸ Θεό εἶναι ἀντίθετος ἀπὸ τὸ δρόμο τῆς Νεώτερης Εὐρωπαϊκῆς Φιλοσοφίας. 'Ο δρόμος αὐτὸς δὲν εἶναι δὲ δρόμος τῆς 'Υποκειμενικότητας, τῆς πνευματικῆς Αὐτοσυνείδησης, τοῦ Λόγου, στὸ νόημα τῆς Ψυχολογίας, τῆς ἀνθρωπολογικῆς Φιλοσοφίας, ἀλλ' δὲ δρόμος τῆς ἀρχῆς τῆς 'Αντικειμενικότητας, τῆς ἀρχῆς τοῦ ἀπολύτου "Οὐτος — Πραγματικοῦ, τῆς κοσμολογικῆς Φιλοσοφίας. Τῆς

Φιλοσοφίας τοῦ Κόσμου καὶ τοῦ Ἀνθρώπου, ὡς ἀπειροελαχίστου μορίου τοῦ Κόσμου μὲ τὴν ψυχὴ στὰ βάθη του δλου τοῦ Κόσμου καὶ τοῦ Θεοῦ.

‘Αρχὴ καὶ ἔκβινημα τῆς ‘Αρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας είναι τὸ Ἀγ-  
τικείμενο, τὸ δύντως “Ον, δ Κόσμος. Ἡ πρώτη περίοδος τῆς ‘Αρχαίας Ἑλ-  
ληνικῆς Φιλοσοφίας, τῆς Φιλοσοφίας τῶν πρώτων Ἑλλήνων δυτολόγων,  
κοσμολόγων καὶ θεολόγων, (τῶν πρώτων «παμπαλαίων θεολογησάντων»  
μὲ τοὺς λόγους τοῦ Ἀριστοτέλη) ὡς καὶ δλων τῶν μεγάλων Προσωκρα-  
τικῶν φιλοσόφων, είναι τῇ περίοδος τῆς κοσμολογικῆς Φιλοσοφίας (Θέση).

Καὶ ἀκοιβῶς ἐδῶ καὶ στὴν θέση αὐτὴν ἔγκειται δλο τὸ ἀσύγκριτο καὶ  
ἀνυπέρβλητο πνευματικὸ μεγαλεῖο τοῦ ‘Αρχαίου Ἑλληνικοῦ Κόσμου, στ'  
ὅτι τὸν “Ἀνθρώπο δὲ θεωρεῖ ὡς ἐν’ ἀπομόναχο καὶ παντέρημο δν μέσα  
στὸν Κόσμο (Solipsism), δπως τὸν θεωρεῖ δ Νεώτερος Εύρωπαϊκὸς Κό-  
σμος, δ πεστιμετικὸς καὶ μηδενιστικὸς στὴν οὐσία του Εύρωπαϊκὸς Κό-  
σμος, ἀλλὰ τὸν βλέπει ὡς ἐνα δν, ποὺ δυτολογικὰ ἀγκαλιάζει ἀδεοφρικὰ δλο  
τὸν Κόσμο, τὸ ἀπειρο κι’ αἰώνιο Σύμπαν, καὶ τῇ ζωῇ του είναι σὲ ἀπόλυτη  
δυτολογικὴ ἐνότητα, ταυτότητα καὶ μορμονία μὲ τὴν ψυχὴ καὶ τῇ ζωῇ δλου  
τοῦ Κόσμου, τοῦ πνευματικοῦ, στὰ μάτια του, στὴν οὐσία του Σύμπαντος.

‘Ἡ δεύτερη περίοδος τῆς ‘Αρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (‘Ἀντίθεση)  
είναι τῇ περίοδος τῆς δινθρωπολογικῆς Φιλοσοφίας. Τῆς Φιλοσοφίας τῶν  
ἀρχαίων Ἑλλήνων σοφιστῶν (περίοδος κριτικῆς βέβαια Φιλοσοφίας, ἀλλὰ  
καὶ Φιλοσοφίας κατάπτωσης καὶ παρακμῆς (Decadence)).

‘Ἡ τρίτη περίοδος (Σύνθεση) τῆς ‘Αρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας  
είναι τῇ περίοδος τῆς ἀληθινῆς καὶ γνήσιας Φιλοσοφίας, τῇ περίοδος τῶν  
αἰώνιων κορυφῶν τῆς δοθῆτος Ἑλληνικῆς δημιουργικῆς Φιλοσοφίας — Θεο-  
λογίας (Σωκράτης — Πλάτων — Ἀριστοτέλης).

‘Ἡ πρώτη ἀλήθεια τοῦ δοθοῦ μεταφυσικοῦ Λόγου, στὰ μάτια τῶν  
πνευματικῶν Τιτάνων τῆς Φιλοσοφίας τοῦ ‘Αρχαίου Ἑλληνικοῦ Κόσμου,  
δὲν είναι τῇ ἀλήθεια τοῦ Λόγου, τοῦ ‘Υποκειμένου, τῆς Σκέψης (Cogito),  
τοῦ ψυχολογικοῦ Λόγου τοῦ Descartes, ἀλλ’ τῇ ἀλήθεια τοῦ Κόσμου, τοῦ  
‘Ἀντικειμένου, τοῦ “Οντος, τοῦ Σύμπαντος, τῆς “Υπαρξης, τοῦ δυτολογικοῦ  
Λόγου καὶ συνεπῶς καὶ τοῦ Ἀνθρώπινου “Οντος, ὡς μέρους τοῦ δλου  
ἀπειρονού “Οντος — Σύμπαντος. Καὶ τὸ Σύμπαν δ ‘Αρχαιος Ἑλληνικὸς Κό-  
σμος ἐνορᾶ πνευματικὰ ὡς θεῖο Σύμπαν («πάντα πλήρη θεῶν»). Τὰ πάντα  
μέσα στὸν Κόσμο, στὰ πνευματικὰ μάτια του, είναι θεῖα, δημιουργήματα,  
παιδεύματα καὶ μορφώματα τοῦ Θεοῦ καὶ μόνο τοῦ Θεοῦ, ὡς μοναδικῆς  
πανυπέρτατης πρώτης ἀρχῆς κι’ αἰτίας καὶ πανύψιστου τελικοῦ σκοποῦ τοῦ  
Παντός.

Τὸ ἀθάνατο θεῖκό ‘Αρχαιο ‘Ἑλληνικὸ Πνεῦμα ἐνορᾶ τὰ πάντα μέσα  
στὸν Κόσμο ὡς ἔργα τῶν Θεῶν. Οἱ Θεοί, στὰ μάτια τοῦ θρησκευδμένου  
‘Αρχαίου Ἑλληνικοῦ Κόσμου, δὲν είναι πλάσματα τοῦ Ἀνθρώπινου Ναῦ,  
τῆς δημιουργικῆς Φαντασίας τοῦ ‘Ἄνθρωπου, οἰστοηλατημένης ἀπὸ τὰ πά-  
θος καὶ τὸν οἰστρο τῆς μεταφυσικῆς δδύνης καὶ τῆς μεταφυσικῆς ἀγωνίας  
του κάτω ἀπὸ τὸ ἀσφυχτικὸ καὶ ἀποπνικτικὸ ἀγκάλιασμα τοῦ Θανάτου, τῆς

δημιουργίας τοῦ Μύθου καὶ τῆς ὑποκειμενικῆς ίδέας τοῦ 'Ανθρώπινου Λογικοῦ, ἀλλ' ἀπολύτως ἀντικειμενικὲς δυτότητες καὶ πραγματικότητες, δυτολογικὲς δημιουργικὲς μάχες καὶ ἀξίες, δλοζώντανες, μὲ σάρκες καὶ κόκκαλα μπρὸς στὰ μάτια του, ἀείζωες δυτότητες.

Οἱ Θεοὶ τοῦ 'Αρχαίου 'Ελληνικοῦ Κόσμου εἶναι μέσα στὴ ζωὴ τοῦ 'Ανθρώπου ἀπάνω στὴ Γῆ, μέσα στὸν πραγματικὸν μπρὸς στὰ μάτια του αἰσθητό, δρατὸ καὶ ἀπτὸ Κόσμο. Οἱ Θεοὶ ζοῦν, κατοικοῦν καὶ περπατοῦν ἀπάνω στὴ Γῆ καὶ στὶς πιὰ ψηλὲς κορφὲς τῆς Γῆς. Ἡ πιὰ ὑψηλὴ καὶ πιὰ οὐσιαστικὰ χαραχτηριστικὴ ἀρχὴ τῆς Θεολογίας τοῦ 'Αρχαίου 'Ελληνικοῦ Κόσμου δὲν εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς Θεολογίας τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ ἀρχὴ τῆς 'Υπερβατικότητας (Transcendence) τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἡ ἀρχὴ τῆς 'Ενδοκοσμικότητας (Immanence) τῶν Θεῶν.

**Ο 'Αρχαῖος 'Ελληνικὸς Κόσμος** ἔβλεπε δλο τὸν Κόσμο, ὡς πνευματικὸν καὶ θεῖον, καὶ δχι μόνο ἔνα μέρος του, δπως βλέπει δ ἔχονταν οὐσιαστικὸν Κόσμον μέσα στὸ πνεῦμα καὶ τὸ κλῖμα τοῦ μεταφυσικοῦ Δυτικοῦ του. Ο 'Αρχαῖος 'Ελληνικὸς Κόσμος ἐπίσης δὲν πιστεύει στὸ Θεὸν μὲ ὑποκειμενικὴ πίστη, δπως δ ἔχονταν οὐσιαστικὸν Κόσμον, καὶ φυσικὰ πολλὲς φρονδὲς μὲ τὴ φυσικὴ καὶ ἔμφυτη στὴν ὑποκειμενικὴ πίστη ἀμφιβολία, στὶς στιγμὲς τῆς ἀδυνατίας τῆς 'Ανθρώπινης Ψυχῆς, γιὰ τὴν ὑπαρξὴν τοῦ Θεοῦ, ἀλλ' ἐνορᾶ τοὺς Θεοὺς μπρὸς στὰ ίδια τὰ μάτια του. Τοὺς Θεοὺς τοὺς αἰστάνεται δλοζώντανος μέσα στὸν Κόσμο καὶ μέσα στὴ ζωὴ δλον τοῦ Κόσμου. Οἱ Θεοὶ προσδιορίζουν καὶ προδιαγράφουν τὴ ζωὴ καὶ τὴ μοίρα δλων τῶν ἀνθρώπων μέσα στὸν Κόσμο. Οἱ Θεοὶ του δὲν εἶναι ὑπερβατικοί, ἔξω καὶ ἀπάνω καὶ μακριὰ ἀπὸ τὸν Κόσμο, ἀδρατοι, ἀγνωστοι καὶ ἀγνώστοι, μυστηριακοί, ἀπροσπέλαστοι, ίδεατοι, ἀσύληπτοι, ἀλλ' ἐνδοκοσμικοί, χεροπιαστοί, αἰσθητοί, δρατοί, ἀπτοί. Οἱ Θεοὶ καὶ δ θεῖος δλων τῶν Θεῶν εἶναι ἡ ψυχὴ καὶ ἡ ζωὴ, ἡ φωτιὰ καὶ ἡ φλόγα καὶ τὸ φῶς (τὸ 'Ηρακλειτικὸν «ἀείζωον πῦρ») τῆς δλοζώντανης παγκόσμιας καὶ παναιώνιας θείας ἀντικειμενικῆς Πραγματικότητας. "Ολος δ Κόσμος, δλο τὸ ἀπειρο μέσα στὸ Χῶρο καὶ τὸ Χρόνο Σύμπαν, εἶναι θεῖο καὶ δ αἰώνιος" Ανθρώπος, ὡς μόριο τοῦ θείου Σύμπαντος, εἶναι θεῖος. Θεῖο δημιούργημα τῆς παντοδυναμίας, τῆς πανσοφίας, τῆς παναγαθότητας, τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς δυτολογικῆς καὶ ἡθικῆς παντελειότητας τοῦ Θεοῦ (Πλατ. Τιμ. 29 — 30). Τὸ Θεῖο καὶ τὸ 'Ανθρώπινο, στὰ μάτια τοῦ 'Αρχαίου 'Ελληνικοῦ Κόσμου, εἶναι σὲ ἀπόλυτη ἐνότητα. Οἱ Θεοὶ καὶ οἱ "Ανθρώποι ζοῦν ἀπάνω στὴ Γῆ, συνυπάρχουν, συνοικοῦν καὶ συμβιώνουν. Καὶ ἡ ὑπέρτατη στιγμὴ τῆς συμβίωσης τῶν Θεῶν καὶ τῶν θείων 'Ανθρώπων εἶναι ἡ στιγμὴ τοῦ θείου "Ἐρωτος. Ο θεῖος "Ἐρωτος, στὸ βάθος καὶ στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα (Πλάτ. Συμπόσιον), ἐνώνει τοὺς Θεοὺς καὶ τοὺς θείους 'Ανθρώπους (τὸ αἰώνιο θεῖο Θηλυκό, τὴν αἰώνια οὐρανία 'Αφροδίτη τῆς Γῆς) καὶ οἱ θεῖοι "Ανθρώποι, οἱ θεογένητοι ἀπὸ τὸν ξερωτα τῶν θεῶν καὶ τῶν θείων θνητῶν 'Ανθρώπων (γυναικῶν) "Ηρωες, οἱ θεῖοι "Ανθρώποι τῆς 'Αρετῆς, τοῦ ἡθικοῦ 'Ηρωϊσμοῦ καὶ τῶν μεγάλων κι' αἰώνιων θαυμάτων στὴ ζωὴ τοῦ Κόσμου, ξερωτεύοντας τοὺς Θεούς, (τὶς ἀθάνατες Θεές).

‘Η φιλοσοφική Σκέψη θέτει ήδη έδω τὸ μεγάλο φυσικὸ ἔρωτημα: Πῶς τὸ Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πνεῦμα ἀνεβαίνει στὸ Θεό; ‘Η δρθὴ ἀπάντηση στὸ ἔρωτημα αὐτὸ εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἡρακλειτικοῦ κοινοῦ Λόγου, τοῦ Ἡρακλειτικοῦ «ἀείζωον πυρός» (Diels Προσωκό. 22 (12). B.1,2,30). ‘Ο Ἡρακλειτικὸς κοινὸς (Ξυνδεῖ) Λόγος δὲν εἶναι δ «Λόγος» τῆς Νεώτερης Εύρωπαϊκῆς Φιλοσοφίας, δ «Λόγος», στὸ ὑποκειμενικὸ καὶ ψυχολογικὸ νόημά του, τὸ Ἀνθρώπινο Λογικό, ἀλλ’ δ ἀπειρος παγκόσμιος καὶ παναιώνιος δυτικολογικὸς Λόγος, τὸ ἴδιο τὸ ἀπειρο πνευματικὸ Σύμπαν, δ ἀπειρος καὶ αἰώνιος θεῖος κοσμικὸς Λόγος, μ’ ἐνα λόγο δ ἴδιος δ Θεός.

‘Η θεμελιώδης ἀρχὴ τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ἡρακλείτου καὶ δλων τῶν μεγάλων Προσωκρατικῶν φιλοσόφων (Θαλῆ, Ἀναξίμαντρος, Εενοφάνη, Ἡρακλείτος, Παρμενίδη, Ἐπιπεδοκλῆ, Πυθαγόρα) εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς μεταφυσικῆς κοσμοθεωρίας τοῦ ἀπολύτου μονιστικοῦ Σπιριτουαλισμοῦ (Πανπνευματισμοῦ), τῆς κοσμοθεωρίας τῶν λόγων τοῦ Θαλῆ καὶ τοῦ Ἡρακλείτου «Πάντα πλήρη θεῶν».

Στὸ ίεοδ καὶ θεῖο φῶς τῶν ἀστροαπῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ μεταφυσικοῦ Λόγου, τὸ φῶς τῆς πανπνευματολατοικῆς αὐτῆς μεταφυσικῆς κοσμοθεωρίας, δλος δ Κόσμος, τὸ ἀπειρο καὶ αἰώνιο Σύμπαν, εἶναι “Ἐν. Καὶ τὸ ἀπειρο Πᾶν — “Ἐν εἶναι πνεῦμα καὶ μόνο πνεῦμα. Πλήρες Θεῶν, πλήρες Θείου, πλήρες Πνεύματος. Καὶ τὸ ἀπόλυτο, ἀπειρο καὶ αἰώνιο Πᾶν — “Ἐν — Πνεῦμα, τὸ ἀείζωο δημιουργικὸ Πνεῦμα («ἀείζωον πῦρ»), εἶναι δ Θεὸς καὶ μόνο δ Θεός. Τὰ πάντα μέσα στὸν Κόσμο εἶναι πνευματικά, θεῖα, αἰώνια, ἀφριθαρτα, ἀνώλευθα, ἀκατάστορτα, ἀχάλαστα, ἀθάνατα. Καὶ τὸ Ἀνθρώπινο “Ον, ως μόριο τοῦ πνευματικοῦ καὶ θείου Ἀπείρου, τῆς ἀείζωης φωτιᾶς τοῦ Σύμπαντος, εἶναι ἐνα πνευματικὸ καὶ θεῖο, αἰώνιο καὶ ἀθάνατο “Ον.

Καὶ ἡ βασικὴ ἀρχὴ αὐτὴ τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Θαλῆ καὶ τοῦ Ἡρακλείτου, ἡ ἀρχὴ τοῦ μεταφυσικοῦ Πανσπιριτουαλισμοῦ, εἶναι ἡ θεμελιώδης ἀρχὴ δλης τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας. Καὶ τῆς Προσωκρατικῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς κλασσικῆς Ἀττικῆς Φιλοσοφίας καὶ αὐτῆς ἀκόμη τῆς κοσμοθεωρίας τῆς ἐποχῆς τοῦ ἡλιοβασιλέματος τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας (Πλωτῖνος).

Καὶ στὸ φῶς τῆς ἀρχῆς αὐτῆς δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἀπολύτως ἀβυσσος δινάμεσα στὸ Λόγο καὶ τὸ “Ον, τὸ Ὑποκείμενο καὶ τὸ Ἀντικείμενο, τὸν Ἀνθρωπο καὶ τὸν Κόσμο, ἀλλὰ καὶ τὸ δύντως “Ον καὶ δ Λόγος, στὸ βάθος καὶ στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα, ταυτίζονται ἀπόλυτα καὶ εἶναι μιὰ καὶ ἡ αὐτὴ οὐσία, δυτότητα καὶ πραγματικότητα, κι’ ἔχουν μόνο μιὰ καὶ τὴν ἴδια πρώτη ἀρχή, τὸ παγκόσμιο καὶ παναιώνιο “Ἐν, τὸ ἀπόλυτο, ἀπειρο κι’ αἰώνιο δημιουργικὸ Πνεῦμα. Καὶ τὸ ἀπόλυτο, ἀπειρο κι’ αἰώνιο δημιουργικὸ Πνεῦμα εἶναι δ Θεὸς καὶ μόνο δ Θεός. ‘Ο Κόσμος καὶ δ “Ἀνθρώπος εἶναι σὲ ἀπόλυτη ἐνότητα καὶ ἀρμονία, εἶναι μιὰ οὐσία κι’ ἔχουν μιὰ ψυχή, μιὰ ἀρχή, τὸ Θεό. ‘Ο Κόσμος, δ “Ἀνθρώπος καὶ δ Θεός, στὸ φῶς τῆς δρθῆς θεωρητικῆς Μεταφυσικῆς — θεωρητικῆς Θεολογίας, οὐσιαστικὰ εἶναι “Ἐν.

‘Η θεμελιώδης πνευματική δόξη όλου τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Κόσμου είναι ἡ ἀρχὴ τῆς παγκόσμιας καὶ παναιώνιας ἐνότητας καὶ ἀρμονίας. Τῆς ἀρμονίας τοῦ «Μακροκόσμου», τοῦ ἀπείρου Σύμπαντος, καὶ τοῦ «Μικροκόσμου», τοῦ Ἀνθρώπου. Ὁ «Μικρόκοσμος», δὲ κόσμος τοῦ Ἀνθρώπου, είναι ὁ καθρέφτης τοῦ «Μακροκόσμου», τοῦ ἀπείρου Σύμπαντος. Καὶ τὸ ἀπειροῦ καὶ αἰώνιο Σύμπαν καὶ ὁ Ἀνθρωπὸς είναι σὲ ἀπόλυτη ἐνότητα καὶ ἀρμονία μὲ τὴν πρώτην ἀρχὴν καὶ αἰτία τους, τὸ Θεός. Ὁ Θεός είναι ἡ πρώτη ἀρχὴ καὶ αἰτία, ἡ Ψυχὴ καὶ ἡ Ζωὴ τοῦ Παντός. Καὶ ἡ Ψυχὴ καὶ ἡ Ζωὴ, στὸ γόνημα δλῶν τῶν Προσωκρατικῶν φιλοσόφων ὡς καὶ τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τοῦ Πλωτίνου, είναι ἔνα καὶ τὸ αὐτό. Καὶ ἡ Ψυχὴ καὶ ἡ Ζωὴ δλοῦ τοῦ Κόσμου καὶ τοῦ Ἀνθρώπου είναι ὁ Θεός καὶ μόνος ὁ Θεός. Διχως τὸ Θεό δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως τίποτα μέσα στὸ Σύμπαν. Οὔτε ὁ Κόσμος, οὔτε ὁ Ἀνθρώπος, οὔτε ἡ Ψυχὴ, οὔτε ἡ Ζωὴ. Τὸ Πᾶν είναι ὁ Θεός. Καὶ ἡ Ψυχὴ — Ζωὴ είναι δημιουργία τοῦ Θεοῦ καὶ μόνο τοῦ Θεοῦ. Πνοή, ψυχὴ καὶ ζωὴ, ἀπειρη αἰώνια φωτιὰ καὶ φλόγα, μόνο τοῦ Θεοῦ. Διχως τὸ Θεό δὲν ὑπάρχει μόνο τὸ Μή — “Ον, ὁ Θάνατος, τὸ Μηδέν. Καὶ τὸ Μή — “Ον, ὁ Θάνατος, είναι μόνο ἀφηρημένη ἔννοια τοῦ Ἀνθρώπινου Νοῦ, χωρὶς καμμιὰ ἀπολύτως ἀντίστοιχη ὄντολογικὴ πραγματικότητα. ‘Η ἀπόλυτη Πραγματικότητα είναι μόνο τὸ δύντως” Ον, ἡ Ζωὴ, ἡ ἀπειρη αἰώνια πνευματικὴ Δημιουργία, ἡ Αἰωνιότητα, ἡ Θεότητα!

Τὸ ἀθάνατο Ἀρχαῖο Ἑλληνικὸ Πνεῦμα ἐνορᾶ πνευματικὰ τὰ πάντα καὶ δλο τὸν Κόσμο καὶ τὸν Ἀνθρώπο στὴν ὄντολογικὴ σχέση τους καὶ τὸν ὄντολογικὸ δεσμὸ τους μὲ τὴν πρώτην ἀρχὴν καὶ αἰτία τους, τὸ Θεό. Τὸ αἰώνιο μυστικὸ τῆς ἀρχῆς αὐτῆς τοῦ ὄντολογικοῦ δεσμοῦ τοῦ Κόσμου, τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ, είναι τὸ μυστικὸ τῆς κεντρικῆς ἀρχῆς δλης τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας, τῆς ἀρχῆς τῆς πνευματοθεωρίας τῆς ἀπόλυτης ἐνότητας καὶ ἀρμονίας τοῦ Σύμπαντος. Τῆς ἀρχῆς τῆς δμοιογένειας καὶ δμοιορφίας, μὲ ἔνα λόγο τοῦ δμοουσίου τοῦ Κόσμου, τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ. Τῆς μεταφυσικῆς κοσμοθεωρίας τοῦ Πανψυχισμοῦ — Πανπνευματισμοῦ, ίδεαλιστικοῦ Πανθεϊσμοῦ, μὲ ἔνα λόγο τῆς κοσμοθεωρίας τῆς Παγκόσμιας Ἀδερφοσύνης. Στὸ φῶς τῆς κοσμοθεωρίας αὐτῆς δλος ὁ Κόσμος καὶ ὁ Ἀνθρώπος ταυτίζονται καὶ είναι μιὰ οὐσία, πνευματικὴ οὐσία, ἡ οὐσία τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀνθρώπος είναι ἔνα μόριο τοῦ πνευματικοῦ Ἀπείρου, τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀνθρώπος είναι θεῖος, ἔνας θεάνθρωπος. ‘Η αἰσθητὴ μορφὴ καὶ εἰκόνα καὶ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ Ἀνθρώπινος Λόγος είναι θεῖος Λόγος, σπίθα ἀπὸ τὴν ἀείζωη φωτιὰ τοῦ Θείου Λόγου.

“Ερχεται ἡδη ἐδῶ τὸ φυσικὸ ἐρώτημα τοῦ δρυθοῦ φιλοσοφικοῦ Λόγου: Πῶς ὁ Ἀνθρώπινος Λόγος φτάνει στὰ ὕψη αὐτὰ τῶν ἀπολύτων παγκόσμιων καὶ παναιώνιων πνευματικῶν ἀληθειῶν τῆς μόνης δρυθῆς φιλοσοφίκης Μεταφυσικῆς — Θεολογίας;

‘Η ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα αὐτὸ είναι ἡ ἀπάντηση τῆς αὐτοσυνείδησης τοῦ Ἀνθρώπου, ως θείου δύντος. Τῆς αὐτοσυνείδησης τοῦ Ἀνθρώπου,

νου Λόγου, ως θείου Λόγου, μὲ τὸ φυσικὸ φῶς τοῦ Θεοῦ μέσα στὰ βάθη τῆς ἀνθρώπινης πνευματικῆς Αὐτοσυνείδησης (Ψυχῆς).

Τὸ Ἀνθρώπινο Πνεῦμα βυθίζεται ἐδῶ μέσα στὸ δύνατα τῶν ἀδύτων τοῦ πνευματικοῦ κόσμου τῆς Αἰωνίας Ἑλλάδας, τοῦ κόσμου τῆς θεμελιακῆς ἀρχῆς ὅλης τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας.

Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς Φιλοσοφίας τῆς «Μετοχῆς» (Ἡράκλειος), τῆς «Μεθέξεως» (Πλάτων), τῆς «Μεθέξεως» καὶ «Μεταλήψεως» (Ἀριστοτέλης) τοῦ Ἀνθρώπου στὸ Θεό.

Στὸ θεῖο φῶς τῆς μεταφυσικῆς αὐτῆς κοσμοθεωρίας (Βλ. Κεφ. «Τὸ πρόβλημα τοῦ Θεοῦ»), δος Ἀνθρωπος συμμετέχει στὸ Θεό, φέροντες μέσα του τὸ Θεό, κορχεταὶ ἀπὸ τὸ Θεό καὶ πάει στὸ Θεό. Ἡ οὖσία του εἶναι ἀπὸ τὴν ἕδια τὴν οὐσία τοῦ Θεοῦ. Καὶ δος Ἀνθρώπινος Λόγος, στὸ βάθος του, εἶναι θεῖος Λόγος. Μὲ δὲλλους λόγους δος Ἀνθρωπος εἶναι θεῖος καὶ κλείνει μέσα στὰ βάθη του τὸν ἕδιο τὸ Θεό. Μέσα στὰ βάθη του δος Ἀνθρωπος ἀνακαλύπτει τὸν ἀληθινὸν ἔαυτό του, τὸν αἰώνιο θεῖο ἔαυτό του, ἀνακαλύπτει μὲν ἔνα λόγο τὸν ἕδιο τὸ Θεό. Οἱ ἀστραπὲς καὶ οἱ κεραυνοὶ τοῦ Ἀνθρώπινου Λόγου στὰ αἰώνια ὕψη τῶν κοσμογονικῶν στιγμῶν τῆς πνευματικῆς δημιουργίας τῶν ἀθάνατων καὶ αἰώνιων θεόπνευστων πνευματικῶν θεουργῶν τῶν θαυμάτων τοῦ θείου Πνεύματος, τῆς θείας Θρησκείας, τῆς θείας Τέχνης, τῆς θείας Φιλοσοφίας, τῶν μεγάλων θεμελιωτῶν τῶν θρησκειῶν, τῶν ἀθάνατων ποιητῶν, καλλιτεχνῶν, μουσικῶν, φιλοσόφων, στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα, εἶναι ἀστραπὲς καὶ κεραυνοὶ τοῦ θείου Λόγου στὴ ζωὴ τῆς Ἀνθρωπότητας μέσα στὸ ἀπειρο Σύμπαν, μέσα στὸν ἀπειρο Χωρόχρονο.

Ἡ κυριώτατη ἀρχὴ τῆς Μεταφυσικῆς, ἡ ἀρχὴ τῆς μεταφυσικῆς κοσμοθεωρίας τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Κόσμου, τῆς κοσμοθεωρίας τοῦ δυντολογικοῦ δεσμοῦ τοῦ Κόσμου, τοῦ Ἀνθρώπινου "Οντος καὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς δυντολογικῆς συμμετοχῆς τοῦ Ἀνθρώπου στὸ Θεό, βασίζεται ἀπάνω στὴν ἄλλη ἐπίσης θεμελιώδη μεταφυσικὴ ἀρχὴ τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Κόσμου, τὴν ἀρχὴ τῆς παγκόσμιας ἀρμονίας, τῆς ἀπόλυτης ἐνότητας τοῦ Σύμπαντος, τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ. (Στὸ βάθος καὶ οἱ δύο αὐτὲς ἀρχὲς εἶναι μιὰ καὶ ἡ αὐτὴ ἀρχὴ). Καὶ δος πνευματικὸς δορμός τῆς Μεταφυσικῆς αὐτῆς, τῆς Μεταφυσικῆς τῆς δυντολογικῆς ἐνότητας καὶ ἀρμονίας τοῦ Σύμπαντος καὶ τῆς συμμετοχῆς τοῦ Ἀνθρώπινου Πνεύματος (Λόγου) στὸ Θεό εἶναι δος μόνος πνευματικὸς δορμός ποὺ δδηγεῖ στὴν ἀπόλυτη μεταφυσικὴ Ἀλήθεια. Τὴν Ἀλήθεια τοῦ Κόσμου, τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τοῦ Θεοῦ. Ο μόνος ἀληθινὸς πνευματικὸς δορμός, ποὺ δδηγεῖ, μὲ ἀπόλυτη θεωρητικὴ βεβαιότητα, δίχως πνευματικὰ σφάλματα καὶ παραστρατήματα, στὸ Θεό. Ο "Ἀνθρωπος, ως ἀπειροελάχιστο μόριο τοῦ πνευματικοῦ Ἀπείρου, τοῦ Θεοῦ, ἀνεβαίνει πνευματικὰ στὴν πρώτη πηγὴ του, τὸ Θεό. Μέσα του ἀκούει τὴ φωνὴ τοῦ πατέρα του καὶ δημιουργοῦ του, τοῦ πνευματικοῦ Ἀπολύτου καὶ τοῦ πνευματικοῦ Ἀπείρου, τοῦ Θεοῦ. Μέσα του ἀστράφτει καὶ φωτοκατακλύζει δλο

τὸ ἔγώ του, ὅλο τὸ εἶναι του, δλη τὴν ὑπαρκή του, δλη τὴ ζωή του, τὸ φῶς τοῦ πνευματικοῦ Ἀπείρου, τοῦ Θεοῦ. Μέσα στὰ βάθη του δ "Ανθρωπος ἀνακαλύπτει τὸ Θεὸν καὶ αὐτοανακαλύπτεται καὶ αὐτοαποκαλύπτεται, στὸ φῶς τῆς θείας ἀρχῆς τοῦ πνεύματός του, ὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, ὡς παιδὶ τοῦ ἀληθινοῦ πατέρα του, τοῦ δλοῖσθντανου πνευματικοῦ Ἀπείρου καὶ παναιωνίου παντέλειου, παντοδύναμου, πάνσοφου, πανάγαμου, πάγκαλου καὶ πανωραίου προσωπικοῦ ὑπερβατικοῦ Θεοῦ.

"Ο "Ανθρωπος εἶναι σὲ πραγματικὴ ἀμεση διντολογικὴ σχέση κι' ἐνδητα μὲ τὸ Θεό. Καὶ διειδότας καὶ ἀπάνω ἀπ' ὅλα τὰ θεία μεταφυσικὰ πνεύματα τῆς πνευματικῆς Ἰστορίας δλης τῆς Ἀνθρωπότητας Πλάτων μιλάει στὰ ἔργα του για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (Συμπόσ. 211, 212 Α, Πολιτεία 484 Β, 490 Β, Τίμαιος 90 Γ, Φαίδων 67 Β).

Τὸν "Ανθρωπο ἀνεβάζει στὸ Θεὸ μόνο ἢ ἀμεση ἐσωτερικὴ "Εμπειρία του, ἢ θρησκευτικὴ του Ἐμπειρία. Ο δρόμος τῆς ἀμεσης πνευματικῆς Ἐμπειρίας τοῦ Ἀνθρώπου, τῆς ἀμεσης ἀστραφτερῆς πνευματικῆς ἐνδρασης μέσα στὰ βάθη τοῦ ἀπολύτου καὶ τοῦ αἰωνίου "Οντος, εἶναι δ μόνος δρόμος ποὺ δδηγεῖ τὸν "Ανθρωπο, μὲ ἀπόλυτη θεωρητικὴ βεβαιότητα, στὸ Θεό. Η πνευματικὴ Ἐμπειρία τοῦ Ἀνθρώπου, στὸ βάθος καὶ στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα, εἶναι ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ, ΦΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤ' ΑΔΥΤΑ ΤΩΝ ΑΔΥΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ. Η σκάλα τῆς θρησκευτικῆς πνευματικῆς Ἐμπειρίας τοῦ Ἀνθρώπου εἶναι ἢ μόνη πνευματικὴ σκάλα ποὺ ἀνεβάζει τὸν "Ανθρωπο στὸ Θεό. Μέσα στὰ βάθη τοῦ ἀπολύτου ἐσωτερικοῦ ἔγώ μας εἶναι δ Θεὸς καὶ τὸ ἀπόλυτο κι' αἰώνιο φῶς, τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ. Τὸ φῶς τῆς θρησκευτικῆς Ἐμπειρίας τοῦ Ἀνθρώπου εἶναι τὸ φῶς τῆς ἀμεσης πνευματικῆς ἐνδρασης τοῦ νοητοῦ πνευματικοῦ μεταφυσικοῦ Κόσμου καὶ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν "Ανθρώπο.

Στὸ θεῖο φῶς τῆς ἀπόλυτης μεταφυσικῆς Ἀλήθειας δ Θεὸς εἶναι ἢ μόνη ἀπόλυτη Πραγματικότητα, ἢ μόνη ἀπόλυτη κι' αἰώνια Ἀλήθεια. Η μόνη δύναμη μεταφυσικῆς λύτρωσης καὶ σωτηρίας τοῦ Ἀνθρώπου, ἢ αἰώνια Ζωή, ἢ αἰώνια Δημιουργία, τὸ αἰώνιο Φῶς, ἢ αἰώνια Εύδαιμονία — Μακαριότητα — Ολβιότητα. Μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ εἶναι τὸ αἰώνιο Μηδέν, δ αἰώνιος Θάνατος, τὸ αἰώνιο Ἔρεβος. Κοντὰ στὸ Θεὸ ἀντίθετα δ φωτισμένος καὶ θεοεμπνευσμένος "Ανθρωπος εἶναι ἔνας ἄλλος πραγματικὸς Θεὸς μέσα στὸν Κόσμο, ἔνας ἀληθινὸς Θεός, ἔνας κοσμοποιὸς καὶ κοσμοκυβερνήτης Θεός. Μακριὰ ἀπὸ τὸ Θεὸ δ "Ανθρωπος εἶναι τὸ τίποτα, ἔνα σκουλήκι, τὸ σκουλήκι δλων τῶν σκουληκιῶν δλης τῆς Γῆς, ποὺ μόνη μοίρα του εἶναι ἢ συντριβή του, ἢ σκόνη καὶ ἢ λάσπη, δ Θάνατος, τὸ Μηδέν.

Η πανυπέρτατη ἀλήθεια τοῦ Ἀνθρώπινου Λόγου, ποὺ ἢ οἶζα του κρατάει ἀπὸ τὸ Θεῖο Λόγο, ἢ ἀλήθεια δλων τῶν ἀληθειῶν, εἶναι ἢ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ μόνο ἢ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ.

Η ἀνακάλυψη τοῦ Θεοῦ μέσα στὰ βάθη τῆς ἀπ' τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ ἔβλεπαγμένης Ἀνθρώπινης Ψυχῆς. Η ἀνακάλυψη καὶ ἀποκάλυψη, στὰ πρε-

ματικὰ μάτια δλου τοῦ Κόσμου, τῆς ἀστραφτεοῦς ἀπόλυτης κι' αἰώνιας ἀλήθειας ΤΗΣ ΘΕΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, ΩΣ ΜΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. Τῆς ἀλήθειας τῆς συμμετοχῆς τοῦ Ἀνθρώπου καὶ δλου τοῦ Κόσμου στὸ Θεό. Ἡ αὐτοανακάλυψη καὶ αὐτοαποκάλυψη τοῦ Ἀνθρώπου, ως μιούσου τοῦ πνευματικοῦ Ἀπείρου, τοῦ Θεοῦ. Ὡς οὖσίας ποὺ κρατάει ἀπὸ τὸ Θεό καὶ μοίρα δλων τῶν μοιρῶν του εἶγαιν· ἀνέβη πάλι στὸ Θεό καὶ νὰ ζήσῃ αἰώνια μέσα στὸν Κόσμο τοῦ Θεοῦ καὶ κοντὰ στὸ Θεό («μετὰ θεῶν οἰκήσει» Πλάτ. Φαίδων 69Γ).

Ο μεταφυσικὸς Δόγος εἶναι ἐδῶ στὰ αἰώνια ὕψη τῆς Μεταφυσικῆς. Καὶ στὰ ὕψη αὗτὰ δ Δόγος εἶναι κέντρο ἀστραπῶν καὶ κεραυνῶν καὶ ἀστράφτει καὶ ἀστραφτοβολάει ἀπὸ τὸ ἀπειρον κι' αἰώνιο φῶς. Τὸ ἀπόλυτο κι' αἰώνιο φῶς τοῦ πνευματικοῦ Ἀπείρου, τοῦ Θεοῦ. Τὸ Πᾶν φωτοκατακλύζεται ἀπὸ τὸ φῶς τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀπειρον κι' αἰώνια φυσικὴ Δημιουργία εἶναι πνεῦμα καὶ μόνο πνεῦμα. Ἡ πρώτη μορφὴ καὶ στιγμὴ τῆς ἀπειροντος ἀλυσσίδας τῆς ἀνοδικῆς Ἱεραρχικῆς δημιουργικῆς ἐξέλιξης τοῦ ἀπολύτου "Οντος, ἀπὸ τὸ πρῶτο καὶ κατώτατο στρῶμά της πρὸς τὴν πανυπέρτατη τελικὴ μορφὴ της καὶ στιγμὴ της, τὴ μορφὴ καὶ στιγμὴ τοῦ ἀπολύτου καὶ τελειότατου "Οντος, τῆς ἐντελέχειας δλων τῶν ἐντελεχειῶν, τοῦ πνεύματος δλων τῶν πνευμάτων, μ' ἔνα λόγο τοῦ Θεοῦ. Τὸ Πᾶν εἶναι Δημιουργία καὶ μόνο Δημιουργία. Ἀπειρον δύναμη ἀνείζουν δημιουργικοῦ φωτός, ἀπειρον δύναμη πνευματικῆς αὐτενεργείας, πνευματικῆς αὐτοδημιουργίας, δημιουργικῆς ἐλευθερίας, δημιουργικῆς ψυχῆς, δημιουργικῆς ζωῆς.

Τὸ αἰώνιο μεταφυσικὸ πρόβλημα, τὸ πρόβλημα τῆς πραγματικῆς οὐσίας τοῦ ἀπολύτου κι' αἰώνιου "Οντος (Πραγματικοῦ), ἐντοπίζεται στὸ πρόβλημα τῆς "Ἐλευθερίας, ως ἀνεξαρτησίας ἀπὸ τὴ λεγόμενη "Υλη καὶ αὐτενεργείας τοῦ ἀπολύτου "Οντος (Πνεύματος).

Καὶ ἡ Φιλοσοφία τοῦ 20οῦ αἰώνα, στὸ φῶς καὶ τῶν ὑπερθαυμαστῶν Ιλιγγιωδῶν ἐκπληκτικῶν καὶ καταπληκτικῶν ἀνακαλύψεων, προσδων καὶ κατακτήσεων καὶ θεωριῶν τῶν θετικῶν "Επιστημῶν, τῆς Φυσικῆς (Μικροφυσικῆς) καὶ τῆς Βιολογίας, βεβαιώνει, μὲ ἀπόλυτη βεβαιότητα, ἀντίθετα πρὸς τὴν "Επιστήμη καὶ τὴ Φιλοσοφία τοῦ 19ου αἰώνα, τὴν ἀπόλυτη ἀλήθεια τῆς τελείας ἀνεξαρτησίας τοῦ Πνεύματος ἀπὸ τὴν "Υλη καὶ τῆς δημιουργικῆς αὐτενεργείας καὶ αὐτονομίας, τῆς δημιουργικῆς "Ἐλευθερίας, τοῦ Πνευματικοῦ ἡ Ψυχικοῦ.

Ἡ λεγόμενη φυσικὴ Δημιουργία, στὸ βάθος καὶ στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα, εἶναι ἡ αἰσθητὴ μορφὴ κι' ἐνσάρκωση τοῦ Πνευματικοῦ, ἡ αἰσθητὴ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Ἡ "Ιστορία τοῦ φυσικοῦ Σύμπαντος (τῆς φυσικῆς Δημιουργίας) εἶναι ἡ "Ιστορία τῆς αἰσθητῆς ζωῆς καὶ ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ. Τὸ Πᾶν εἶναι δ Θεὸς καὶ μόνο δ Θεός! Ἡ πνοή, ἡ ψυχή, ἡ ζωή, ἡ ἀπειρον κι' αἰώνια πνευματικὴ αὐτενέργεια καὶ αὐτοδημιουργία! Ἡ ἀπειρον κι' αἰώνια φωτιὰ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ψυχὴ τῆς Ἀνθρώπινης "Ατομικότητας — Προσωπικότητας, ως μόριο τῆς καθολικῆς ἀπειροντος κι' αἰώνιας ψυχῆς τοῦ κοσμικοῦ πνευματικοῦ Σύμπαντος, τῆς ἀνώλεθρος καὶ ἀθανάτης

αἰώνιας Κοσμοψυχῆς, ὡς καθαρὰ πνευματικὴ οὐσία εἶναι ἀθάνατη. Ἡ Ἀθανασία καὶ ἡ Αἰωνιότητα τῆς ψυχῆς — ζωῆς τοῦ ἀπείρου πνευματικοῦ "Οντος (Σύμπαντος) εἶναι ἀπόλυτη ἀλήθεια. Τὸ μόνο ἔργο τημα, ποὺ θέτει ἡ φιλοσοφικὴ Σκέψη ἐδῶ, ἀπάνω στὶς ἀβυσσαλέες στιγμὲς τῆς μεταφυσικῆς ἀγωνίας τοῦ Ἀνθρώπου, εἶναι τὸ ἔργο της ἀθανασίας ἢ μὴ τῆς ἀτομικῆς ἢ προσωπικῆς Ἀνθρώπινης Ψυχῆς. Ἄλλα οἱ ἀτομικὲς ψυχές, ὡς μόρια τῆς καθολικῆς ἀπειροῦς κι' αἰώνιας ἀθάνατης ψυχῆς ὅλου τοῦ Κόσμου, (τῆς Κοσμοψυχῆς), εἶναι ἀθάνατες. Γίποτ' ἀπ' ὅ,τι ζεῖ μιὰ φορὰ μέσα στὸν Κόσμο, στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα, δὲν πεθαίνει ποτέ. Ἐν ἐπέθαινε, ποιὸς δὲ λόγος τῆς δημιουργίας του; Ποιὸς δὲ λόγος τῆς δημιουργίας τῶν ἀπειρων ἀτομικῶν ἢ προσωπικῶν ψυχῶν; Ἡ Ζωὴ εἶναι αἰώνια δημιουργία. Καὶ ἡ Ζωὴ εἶναι ἀθάνατη. Ἡ δημιουργικὴ ἀρχὴ τῆς ἀτομίκευσης τοῦ ἀπείρου δημιουργικοῦ καὶ ἀθάνατου "Οντος, μὲ τὴ δημιουργικὴ φωτιὰ τῆς ἀπειροῦς ζωῆς τῆς καθολικῆς Κοσμοψυχῆς μέσα σὲ κάθε μοριακὴ ἀτομικὴ ἢ προσωπικὴ Ψυχή, ἐπιβάλλει τὴν ἀθανασία τῶν ἀτομικῶν ψυχῶν.

Οἱ ἀτομικὲς ψυχὲς εἶναι μόρια τῆς ἀπειροῦς καθολικῆς ἀθάνατης ψυχῆς ὅλου τοῦ Κόσμου, τῆς Κοσμοψυχῆς, καὶ συνεπῶς φέρονται μέσα τους τὴν ἕδια τὴν οὐσία τῆς ἀθάνατης καθολικῆς ψυχῆς ὅλου τοῦ Κόσμου, μ' ἕνα λόγο εἶναι ἀθάνατες.

Στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα δὲν ὑπάρχει θάνατος μέσα στὸν Κόσμο, τὸν ἀπειρο, αἰώνιο καὶ ἀθάνατο Κόσμο τῆς Ζωῆς. Ὁλος δὲ Κόσμος εἶναι ζωὴ καὶ μόνο ζωὴ. Καὶ ἡ Ζωὴ εἶναι καθαρὰ πνευματικὴ ζωὴ καὶ ὡς πνευματικὴ ζωὴ φέρεται μέσα της τὴν οὐσιαστικὴ ἕδιστητα τοῦ Πνεύματος, τὴν Ἀφθαρσία καὶ τὴν Ἀθανασία. Ἡ Ζωὴ εἶναι ἀνώλεθρη, ἀθάνατη, αἰώνια. Αἰώνια δημιουργία, αἰώνια δημιουργικὴ φωτιά, «ἀείζωο πῦρ». Ὁ Θάνατος εἶναι μόνο ἀπλῆ φαινομενικότητα, ὄντειρο, φαντασία τοῦ Ἀνθρώπινου Νοῦ, πνευματικὴ αὐταπάτη. Τὸ Πᾶν εἶναι Πνεῦμα. Καὶ τὸ Πνεῦμα εἶναι συνειδητὴ ζωὴ, συνειδητὴ βιούληση, συνειδητὴ σκοπιμότητα. Καὶ ἡ ἀρχὴ τοῦ πανυπέρτατου, ἀπολύτου, ἀπειρού κι' αἰώνιου Πνεύματος, τοῦ Θεοῦ, ἐπιβάλλει, γιὰ τὸ λόγο τῆς ἀγαθότητας τοῦ Θεοῦ, (Πλάτωνος Τίμαιος), τὴν ἀρχὴ τῆς Ἀθανασίας, τὴν ἀρχὴ τῆς συνειδητῆς πνευματικῆς δημιουργίας, τῆς σκόπιμης καὶ θεληματικῆς δημιουργίας, τῆς Ζωῆς — Δημιουργίας — Ἀθανασίας.

Στὶς αἰώνιες αὐτὲς κορυφὲς τῆς Μεταφυσικῆς — Θεολογίας ἀνεβάζει μόνο τὸ φῶς τοῦ Ἱεροῦ καὶ Θείου Λόγου τῆς Φιλοσοφίας — Μεταφυσικῆς τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Κόσμου, τοῦ Κόσμου τοῦ αἰώνιου ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ πνευματικοῦ θαύματος. Ὁ Ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς Κόσμος εἶχε κατορθώσει νὰ βρῇ, ὕστερο ἀπὸ μακρότατους, σκληρότατους, ὑπερανθρώπινους καὶ τιτάνιους πνευματικοὺς καὶ ἥθικοὺς ἀγῶνες, τὸ μοναδικὸ ἀληθινὸ πνευματικὸ δρόμο ποὺ ἀνεβάζει στὸ Θεό. Τὸ μεγαλύτερο πνευματικὸ κατόρθωμα, δὲ πιὸ τιτανικὸς ἀθλὸς δλῶν τῶν πνευματικῶν ἀθλῶν τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ Κόσμου, εἶναι δὲ ἀθλὸς τῆς φιλοσοφικῆς ἀνακάλυψης καὶ ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὑπερβατικοῦ προσωπικοῦ πνευματικοῦ Θεοῦ τῆς αἰώνιας ζωῆς, καὶ τῆς φιλοσοφικῆς θεμελίωσης τοῦ Θεῖσμον. Ἡ ἀπειροῦς κοσμογο-

νικῆς καὶ κοσμοῖστορικῆς σημασίας καὶ δέξιας ὑπηρεσία καὶ προσφορὰ τοῦ αἰωνίου ‘Ελληνικοῦ Κόσμου πρὸς δὴ τὴν αἰωνία ‘Ανθρωπότητα εἶναι ἡ ὑπηρεσία καὶ ἡ προσφορὰ τῆς φιλοσοφικῆς ἀνακάλυψης καὶ ἀποκάλυψης τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς φιλοσοφικῆς θεμελίωσης τῆς ἀθάνατης κι’ αἰώνιας μεταφυσικῆς κοσμοθεωρίας τοῦ φιλοσοφικοῦ Θεῖσμοῦ. Καὶ τὸ ἔογχο τῆς πνευματικῆς αὐτῆς προσφορᾶς τοῦ κόσμου τῆς Αἰωνίας ‘Ελλάδας πρὸς δὴ τὴν ‘Ανθρωπότητα εἶναι κυρίως ἔογχο δλῶν τῶν μεγάλων φιλοσόφων τῆς ‘Αρχαίας ‘Ελλάδας καὶ προπάντων τοῦ Πλάτωνος. ‘Ο Πλάτων εἶναι δὲ μεγαλύτερος πνευματικὸς ‘Ανθρωπος, ποὺ ἔγενη μήτε ὡς σήμερα ἀπάνω στὴ Γῆ σ’ δλους τοὺς αἰώνες. ‘Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος, μεταφυσικὸς καὶ θεολόγος δλου τοῦ Κόσμου καὶ δλῶν τῶν αἰώνων. ‘Ο τιτανικὸς δημιουργὸς τοῦ Τίμαιου καὶ δλῶν τῶν ἄλλων αἰώνιων φιλοσοφημάτων – ἀριστουργημάτων του εἶναι τὸ ἀντικείμενον τερεβο, οραλιστικό, βαθύτερο καὶ ὑψηλότερο, ἐνορατικότερο καὶ διεισδυτικότερο μεταφυσικὸ πνεῦμα, ποὺ εὗτάχησε γὰρ ίδη ὡς σήμερα δλῆτὴ ‘Ανθρωπότητα. ‘Ο μεταφυσικός, ποὺ εἶδε βαθύτερα ἀπὸ κάθε δλλο φιλοσοφικὸ πνεῦμα δλου τοῦ Κόσμου καὶ δλῶν τῶν αἰώνων μέσα στὰ αἰώνια βάθη καὶ σκοτάδια τοῦ ἀπολύτου, ἀπείρου κι’ αἰωνίου “Οὐτος (Πραγματικοῦ) καὶ μέσα στοὺς ἀπειρους κόσμους τοῦ μεταφυσικοῦ προβλήματος τῆς ζωῆς τοῦ ‘Ανθρώπινου” Οὐτος μέσα στὶς ἀβύσσους τοῦ ‘Απείρου Χώρου καὶ τοῦ ‘Απείρου Χρόνου (τῆς Αἰωνιότητας).

‘Ο μεγαλύτερος πνευματικὸς ἀθλος τοῦ Πλάτωνος εἶναι τὸ πραγματικὸ γεγονός, δτι μὲ δὴ τὴ φιλοσοφία του, ἀποκορύφωμα δλῆς τῆς ‘Αρχαίας ‘Ελληνικῆς Φιλοσοφίας, ἀνακάλυψε καὶ ἀποκάλυψε σ’ δλο τὸν Κόσμο τὸν ἀληθινὸ πνευματικὸ καὶ ἡμικὸ Θεό. ‘Ο μεγαλύτερος τίτλος τιμῆς κι’ αἰώνιας δόξας τοῦ ἀθάνατου ‘Αρχαίου ‘Ελληνικοῦ Κόσμου εἶναι δὲ τίτλος τῆς δημιουργίας μὲ τὴ φιλοσοφία του Θρησκείας. Τῆς κατ’ ἔξοχὴν καὶ μόνης ἀληθινῆς θρησκείας τῆς πνευματικῆς ‘Ιστορίας δλῆς τῆς ‘Ανθρωπότητας, τῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας. Τῆς Θρησκείας τῆς ἀπόλυτης κι’ αἰώνιας ἀλήθειας τῆς λατρείας τοῦ Πνεύματος, τοῦ ἀπολύτου κι’ αἰωνίου δημιουργικοῦ θείου, στὴν ζεία του, Λόγου, τῆς λατρείας τοῦ ἐνδεικτοῦ δειξου, πάμφωτου καὶ πανωραίου προσωπικοῦ πνευματικοῦ Θεοῦ. Τῆς Θρησκείας τοῦ ‘Ελληνικοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ Χριστιανισμοῦ τοῦ ἐλεύθερου ‘Ελληνικοῦ Πνεύματος καὶ τῆς ἐλεύθερης ψυχῆς τοῦ παναιώνιου ‘Ελληνισμοῦ. Μὲ δλλούς λόγους τῆς μοναδικῆς Θρησκείας τοῦ ἐλεύθερου, ίδεατον καὶ τελείου ἥλιογέννητου κλαστικοῦ ‘Ελληνικοῦ ‘Ανθρώπου, τοῦ τελειότερου, φωτεινότερου καὶ ὁραιότερου αἰωνίου ‘Ελληνικοῦ ‘Ανθρώπου ποὺ εἶδε ὡς σήμερα δλη ἡ ‘Ανθρωπότητα.

Τὰ αἰώνια βάθρα τῆς ἀληθινῆς Χριστιανικῆς Θρησκείας εἶναι τὰ βάθρα τῆς ‘Αρχαίας ‘Ελληνικῆς Φιλοσοφίας καὶ προπάντων τῆς Πλατωνικῆς Φιλοσοφίας. Δίχως τὸ θαῦμα τῶν θαυμάτων τῆς ‘Αρχαίας ‘Ελληνικῆς Φιλοσοφίας καὶ ίδιως δίχως τὸ θαῦμα δλῶν τῶν θαυμάτων τῆς ‘Ιστορίας δλου τοῦ Κόσμου, τὸ θαῦμα τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Πλάτωνος, δὲ θὰ ήταν δυνατὸ πότε νὰ θεμελιωθῇ καὶ γὰρ ζήσῃ ἡ Χριστιανικὴ Θρησκεία μὲ τὴ μερ-

φή της τῶν δύο τελευταίων χιλιάδων χρόνων τῆς πνευματικῆς ζωῆς τοῦ πιὸ πολιτισμένου Τμήματος δὲ τῆς Ἀνθρωπότητας.

Ο αἰώνιος δημιουργικὸς Ἑλληνισμὸς ἐδημιούργησε, μὲ τὸ ἀθάνατο πνεῦμα του καὶ τὴν ἀθάνατη ἥλιογέννητη ψυχὴ του, μὲ τὴν ἀθάνατη Φιλοσοφία του, Θρησκεία, τὴν ὑψηλότερη, τελειότερη καὶ ὁραιότερη καὶ πιὸ ἀχτινοβόλα, ποὺ εἶδε ως σήμερα δὲν Κόσμος, Θρησκεία. Ἀντίθετα δὲ Νεώτερος Εὑρωπαϊκὸς Κόσμος, παρ' ὅλες τὶς τιτάνιες πνευματικές του προσπάθειες καὶ ὅλους τοὺς πνευματικοὺς ἀγῶνες του, δὲν κατώρθωσε ποτὲ ως σήμερα ν' ἀνακαλύψῃ τὸν ἀληθινὸν φιλοσοφικὸν Θεόν καὶ νὰ θεμελιώσῃ δική του, ἀσάλευτη, γνήσια καὶ γόνιμη πνευματικὴ Θρησκεία ἀληθινοῦ πνευματικοῦ φωτὸς καὶ δημιουργικῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ Θρησκεία τοῦ θρησκευόμενου κόσμου τῆς Εὐρώπης, ή Θρησκεία τοῦ Χριστιανισμοῦ τοῦ Εὑρωπαϊκοῦ Κόσμου, δὲν εἶναι τίποτ' ὅλλο παρὰ μόνο σειρὰ σχολίων ἀπάνω στὴν Χριστιανικὴ Θρησκεία, ποὺ ἐδημιούργηθη κι' ἐθεμελιώθηκε ἀπάνω στὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχὴ τοῦ παναιώνιου Πανελληνισμοῦ, τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχὴ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλοσοφίας. Τὸ μόνο ποὺ κατώρθωσε ως σήμερα δὲ Νεώτερος Εὑρωπαϊκὸς Κόσμος, ἀπάνω στὸ πεδίο τῆς Θρησκείας, μὲ τὴν ἐπιστήμη του καὶ τὴν φιλοσοφία του, εἶναι νὰ δδηγήσῃ τὴν Ἀργὸ τῆς Μεταφυσικῆς στὰ σκοτεινὰ λιμάνια τοῦ Ὑλισμοῦ — Ἀθεϊσμοῦ καὶ τοῦ μεταφυσικοῦ Πεσσιμισμοῦ — Μηδενισμοῦ καὶ νὰ πολεμάῃ μὲ λύσσα καὶ μανία γιὰ νὰ κλονίσῃ τὴν θρησκεία τοῦ Χριστιανισμοῦ, ποὺ ἐθεμελίωσαν τὸ Ἑλληνικὸ Πνεῦμα καὶ ή 'Ἑλληνικὴ Ψυχὴ. Καὶ δὲ κίντυνος τοῦ 'Ὑποκειμενισμοῦ — Σχετικισμοῦ — Σκεπτικισμοῦ — 'Ὑλισμοῦ — Ἀθεϊσμοῦ — Μηδενισμοῦ — τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Νεώτερου Εὑρωπαϊκοῦ Κόσμου εἶναι δὲ μεγαλύτερος κίντυνος τῆς ζωῆς ὅλου τοῦ Κόσμου στὸν 20ὸ αἰώνα. Τὸ πνευματικὸ ἄγχος, ποὺ κατέχει στὰ χρόνια μας ὅλο τὸν Κόσμο τοῦ 20οῦ αἰώνα, καὶ ή τρομερὴ πνευματικὴ καὶ ἥθικὴ κατάπτωση ὅλου τοῦ Κόσμου — καὶ μάλιστα στὰ χελλή ζωές τῶν ἀβύσσων ἐνδὲ πυρηνικοῦ πολέμου<sup>1</sup> — εἶναι ή τελειότερη ἀπόδειξη τῆς ἀλήθειας αὐτῆς καὶ τῆς πραγματικῆς πνευματικῆς θέσης δὲ τῆς Ἀνθρωπότητας στοὺς σημερινοὺς καιρούς. Πηγὴ τοῦ πνευματικοῦ ἄγχους ὅλου τοῦ σύγχρονου Κόσμου εἶναι ή μεταφυσικὴ κοσμοθεωρία τοῦ 'Ὑλισμοῦ — Ἀθεϊσμοῦ τῆς Εὐρώπης τῶν τελευταίων αἰώνων.

Καὶ ή βαθύτερη αἰτία τοῦ πνευματικοῦ ἄγχους τοῦ Μηδενισμοῦ τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς τῶν καιρῶν μας εἶναι ή αἰτία τῆς ἀπιστίας τους στὸ Πνεῦμα. Τὸ Πνεῦμα δὲ Νεώτερος Εὑρωπαϊκὸς Κόσμος θεωρεῖ μόνο ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς Ψυχολογίας καὶ ὅχι τῆς Μεταφυσικῆς. Τὸ Πνεῦμα βλέπει μόνο ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς ἀρχῆς τῆς 'Ὑποκειμενικότητας, τῆς Ψυχο-

1. Πρβλ. τὸ ἔργο «Ἡ ἀτομικὴ μπόμπα καὶ τὸ μέλλον τοῦ Ἀνθρώπου» τοῦ μεγαλύτερου φιλοσόφου τῆς Εὐρώπης τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ Karl Jaspers ("Εκδ. Piper καὶ Σο τοῦ Μονάχου 1958, 8η ἔκδοση 1959).

λογικῆς ἀρχῆς τοῦ γνωστικοῦ ‘Χποκειμένου, τοῦ Ἀνθρώπου, καὶ δχι ὅπως τὸ ἔβλεπε δὲ Ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς Κόσμος, ὃς δυντολογικὴ (μεταφυσική) δημιουργικὴ ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος καὶ τοῦ Ἀνθρώπου, ὃς θείου δύντος, ποὺ ἔχει τὴν φύσια του στὸ Θεό, ὃς δημιουργικὸς στοργικὸς πατέρας καὶ κυβερνήτης τοῦ Σύμπαντος καὶ ὡς μοναδικὸς ὑπέρτατος σκοπὸς τῆς Ζωῆς καὶ δλῆς τῆς Δημιουργίας στὴν Αἰωνιότητα.

## IV

**Καὶ τὸ ἀθάνατον Ἀρχαῖον Ἑλληνικὸν Πνεῦμα** δὲν ὑψώθηκε μόνο στὰ ὕψη τῶν κορυφῶν τῆς αἰωνίας Φιλοσοφίας — Μεταφυσικῆς — Θεολογίας, ὃς καθαροῦς φιλοσοφητικῆς Ἐπιστήμης τοῦ ἀπολύτου “Οντος (Πραγματικοῦ) καὶ τῆς ἀπόλυτης αἰώνιας μεταφυσικῆς Ἀλήθειας, τῆς ἀλήθειας τοῦ πνευματικοῦ Σύμπαντος, τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ καὶ στὰ ὕψη τῶν αἰωνίων κορυφῶν τῆς Ἡθικῆς, ὃς καθαροῦς φιλοσοφητικῆς δεοντολογικῆς Ἐπιστήμης τῆς Ἀρετῆς καὶ τοῦ Ἡθικοῦ Χρέους, ὃς θελήματος κι’ ἐπιταγῆς τοῦ Θεοῦ.

Στὴν Αὐγὴ τῆς ζωῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Δημιουργίας τὸ ἀθάνατο πνεῦμα τῆς Αἰωνίας Ἑλλάδας, στὸ φῶς τῶν ἀστραπῶν τῶν αἰωνίων δημιουργικῶν στιγμῶν του, ἔδωσε σ’ δλη τὴν Ἀνθρωπότητα, μὲ τὴ γλώσσα τοῦ θείου συμβολισμοῦ του, τὴ γλώσσα τοῦ Μύθου, τὸ τελειότατο πρότυπο τοῦ ἥλιογέννητου Ἀνθρώπου τῆς Ἀρετῆς. Τὸ κλασικὸ πρότυπο τοῦ αἰωνίου ἴδαινικοῦ καὶ τελείου Ἀνθρώπου, τοῦ δημιουργικοῦ καὶ ἡρωϊκοῦ Ἀνθρώπου, ποὺ ἀγκαλιάζει δλο τὸν Κόσμο καὶ ἀπάνω ἀπ’ δλα ὑψώνει τὰ αἰώνια ἴδεώδη τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς μέσα στὸν Κόσμο, τὰ ἴδεώδη τῆς Ἀλήθειας καὶ τῆς Ἀρετῆς καὶ τῆς Ωμορφιᾶς, τοῦ Φωτὸς καὶ τῆς Καλωσύνης, τῆς Εὑψυχίας καὶ τῆς Μεγαλοψυχιᾶς, τῆς Ἐλευθερίας καὶ τῆς Δικαιοσύνης, τῆς Ἀγάπης καὶ τοῦ Ἀλτρουΐσμοῦ, τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, τοῦ πνευματικοῦ Ἡρωϊσμοῦ καὶ τῆς Αὐτοθυσίας, τῆς Γενναιοφροσύνης καὶ τοῦ Ψυχισμοῦ, τοῦ ἡρωϊκοῦ καὶ δημιουργικοῦ Ψυχισμοῦ. Καὶ τὸ πρότυπο αὗτὸ τοῦ τελείου Ἑλληνικοῦ Ἀνθρώπου δὲ Ἀρχαῖος Ἑλληνικὸς Κόσμος ἔδωσε σ’ δλη τὴν Ἀνθρωπότητα μὲ τὸ μῆνι τοῦ Προμηθέα, τοῦ Χριστοῦ τοῦ παναιτωνίου Πανελληνισμοῦ, ποὺ ἀπὸ ἀγάπη καὶ γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴν εὐδαιμονία δλου τοῦ Κόσμου τοῦ χαροῦται τὸ πρῶτο καὶ ὑπέρτατο ἀγαθὸ τῆς ζωῆς του μέσα στὸ Σύμπαν, τὸ ἀγαθὸ τῆς φωτιᾶς καὶ τοῦ φωτός, καὶ γιὰ τὴν πράξη του αὐτῆς, παρὰ τὴ θέληση τῶν θεῶν, αὐτοθυσιάζεται καὶ καρφώνεται ἀπὸ τοὺς θεοὺς αἰῶνες ἀπάνω στοὺς βράχους τοῦ Καυκάσου.

Καὶ στὰ ἔδια αἰώνια ὑψη τῶν κορυφῶν τῆς Ἑλληνικῆς Ζωῆς καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Δημιουργίας τὸ ἀθάνατο Ἑλληνικὸ Πνεῦμα, στὸ ἀποκορύφωμα, μὲ τὴ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ αἰωνίου Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ θαύματος, τὸ ἴδαινικὸ τῆς Ἀρετῆς, ὃς ἀποκάλυψης κι’ ἐνσάρκωσης τοῦ Ωραίου, τοῦ Ἀληθινοῦ καὶ τοῦ Ἀγαθοῦ, ὑψωσε στοὺς οὐρανοὺς τῆς Αἰωνιότητας καὶ στὸ κέντρο τοῦ συστήματος δλων τῶν ἀπολύ-