

‘Ο Hegel είναι πανθεϊστής. ‘Ο πανθεϊσμός του είναι ίδεαλιστικός ή σπιριτουαλιστικός Πανθεϊσμός σε διντίθεση ποδός τὸ φανταχαλιστικὸν ἢ ψιλιστικὸν Πανθεϊσμὸν τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Spinoza.

10. RAVAISSON. Τὸ μεγάλο οεῦμα τῆς Φιλοσοφίας τῶν δύο τελευταίων αἰώνων είναι τὸ οεῦμα τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Πνεύματος, τῆς Φιλοσοφίας τοῦ σπιριτουαλιστικοῦ Ρεαλισμοῦ. Ἡ σπιριτουαλιστικὴ Φιλοσοφία τῆς ἐποχῆς αὐτῆς συνεχίζει τὴν μεγάλην παράδοσην τῶν μεγάλων σπιριτουαλιστῶν φιλοσόφων τῆς Γαλλίας Descartes, Malebranche, Ravaission, Maine de Biran κ.ἄ. Οἱ χωριώτεροι ἐκπρόσωποι τοῦ Σπιριτουαλισμοῦ τῆς Γαλλίας τῶν δύο τελευταίων αἰώνων είναι οἱ φιλόσοφοι Ravaission, Lachelier, Boutroux, Bergson, Lavelle. Ἐνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους σπιριτουαλιστὲς φιλοσόφους τῆς Γαλλίας τῆς ἐποχῆς αὐτῆς είναι καὶ δ Ravaission. Ἡ μεταφυσικὴ κοσμοθεωρία τοῦ Ravaission είναι ἡ κοσμοθεωρία τοῦ ἀπολύτου σπιριτουαλιστικοῦ Ρεαλισμοῦ ἢ μονιστικοῦ Σπιριτουαλισμοῦ. Κεντρικὴ ἀρχὴ τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ravaission είναι ἡ ἀρχὴ τοῦ Πνεύματος, ἡ ἀρχὴ τῆς πανπνευματικότητας τοῦ Σύμπαντος. Τὸ ἀπόλυτο “Ον, στὰ μάτια τοῦ Ravaission είναι πνεῦμα καὶ μόνο πνεῦμα. Οὐσία τοῦ Πνεύματος, ἀπ’ τὸ ἄλλο μέρος, είναι ἡ δημιουργικὴ αὐτενέργεια, ἡ Ἐλευθερία.

Μέσα στὸ Σύμπαν, κατὰ τὸν Ravaission, ὑπάρχει τάξη. Τάξη ιεραρχικῆς ὀργάνωσης δλης τῆς Δημιουργίας. Τὸ κατώτατο σκαλοπάτι τῆς ἀπειροῦς σκάλας τῆς πνευματικῆς ιεραρχικῆς τάξης τοῦ Σύμπαντος είναι ἡ “Υλη. Ἡ “Υλη είναι ἡ σκιὰ τοῦ ἀπολύτου “Οντος. Τὸ ἀνώτατο “Ον, ἡ κορυφὴ τῆς ιεραρχικῆς τάξης τοῦ ἀπολύτου “Οντος, είναι δ Θεός. Ο Θεός είναι τὸ ἀπόλυτο, ἀπειρο καὶ αἰώνιο Πνεῦμα. Ἡ ἀπόλυτη πνευματικὴ καὶ ἡθικὴ τελειότητα. Ἡ ἀπόλυτη Ἐλευθερία.

‘Η πιὸ βαθειὰ οὐσιαστικὴ ἴδιότητα δλων τῶν πνευματικῶν δντων δλης τῆς πνευματικῆς Δημιουργίας, κατὰ τὴν Φιλοσοφία τοῦ Ravaission, είναι ἡ τάση πρὸς τὸ Τέλος, τὸ Ἀγαθό, τὸ Ωραῖο. Τὸ ἀπόλυτο Πραγματικό είναι ἡ Ζωή. Καὶ ἡ Ζωή, στὴν ἀληθινὴ φύση της, είναι πνευματικὴ οὐσία, ἐνέργεια πνευματική, βούληση πνευματική. Υπέρτατη ἀρχὴ δλων τῶν πνευματικῶν δντων δλου τοῦ Κόσμου είναι ἡ Ἐλευθερία, ἡ ψυχὴ καὶ ἡ οὐσία τοῦ Πνεύματος.

11. JULES LACHELIER. Ο Lachelier, ἐνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους μεταφυσικοὺς τῆς Γαλλίας, είναι δ θεμελιωτής τοῦ κριτικοῦ Νεοσπιριτουαλισμοῦ στὴ Γαλλία τοῦ 19ου αἰώνα (ἐπίδραση Leibniz, Kant καὶ Ravaission).

‘Η Φιλοσοφία τοῦ Lachelier είναι σύνθεση τοῦ Ἰδεαλισμοῦ τοῦ Kant καὶ τοῦ Σπιριτουαλισμοῦ τῶν φιλοσόφων Maine de Biran καὶ Ravaission. Ἡ κεντρικὴ θεωρία τῆς φιλοσοφικῆς αὐτῆς σύνθεσης είναι ἡ θεωρία τοῦ σπιριτουαλιστικοῦ Ρεαλισμοῦ, τῆς πνευματικότητας τοῦ ἀπολύτου “Οντος. Ο ἴδιος δ Lachelier στὸ τέλος τοῦ ἔργου του «‘Η βάση τῆς ἐπαγγελγῆς» («Le fondement de l’Induction») γράφει τὰ ἔξης: «‘Η ἀληθινὴ Φιλοσοφία

τῆς Φύσης είναι ένας σπιριτουαλιστικός Ρεαλισμός. Στὸ φῶς τῆς φιλοσοφίας αὐτῆς, κάθε ὅν είναι μιὰ δύναμη, καὶ κάθε δύναμη είναι μιὰ σκέψη (*pensée*), ποὺ τείνει σὲ μιὰ συνείδηση, δλοέναι καὶ τελειότερη αὐτοσυνείδηση» ("Εργα Lachelier" Εκδ. Alcan, 1933, τόμ. I. σελ. 92).

Μὲ τὰ ἔδια τὰ λόγια τοῦ φιλοσόφου οὖσία τοῦ ἀπολύτου "Οντος (Πραγματικοῦ)" είναι τὸ Πνεῦμα. Καὶ οὖσία τοῦ Πνεύματος είναι ἡ φυσικὴ τάση πρὸς τὸ Τέλειο, πρὸς τὸ Φῶς, τὸ ἀπόλυτο κι' αἰώνιο πνευματικὸ Φῶς.

"Η πιὸ θεμελιώδης θέση τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Lachelier είναι ἡ θέση τῆς ἀπόλυτης ταυτότητας τῆς Συνείδησης καὶ τῆς φυσικῆς Πραγματικότητας (αὐτόθ. σ. 200), μὲ ἄλλους λόγους ἡ θεωρία τῆς ἀπόλυτης ἔνότητας τοῦ Πνεύματος καὶ τοῦ "Οντος".

"Απάνω στὸ σπιριτουαλιστικὸ αὐτὸς Ρεαλισμὸ τοῦ Lachelier θεμελιώνεται ἡ ἐπιστήμη δλων τῶν ἐπιστημῶν, ἡ Μεταφυσική. Κεντρικὴ ἀρχὴ τῆς μεταφυσικῆς του ἡ ἀρχὴ τῆς προοδευτικῆς δημιουργικῆς διαλεκτικῆς κίνησης τοῦ Πνεύματος (Σκέψη). "Απὸ τὴν πρώτη συνείδηση, τὴν αἰσταντικὴ συνείδηση, ἡ Σκέψη ὑψώνεται διαλεκτικὰ στὴ δεύτερη ὑψηλότερη συνείδηση, τὴν πνευματικὴν διανοητικὴ συνείδηση καὶ τέλος στὴν πιὸ ὑψηλὴ συνείδηση, τὴν καθαρὴ συνείδηση ἡ στοχαστικὴ γνῶση, τὴ φιλοσοφικὴ μεταφυσικὴ γνῶση («*conscience pure*»).

"Η ὑπέροτατη στιγμὴ τῆς Μεταφυσικῆς αὐτῆς τοῦ διαλεκτικοῦ Σπιριτουαλισμοῦ είναι ἡ 'Ἐλευθερία, ἡ ἀπόλυτη ἀνεξαρτησία καὶ ἀπολύτωση ἀπὸ δλο τὸν ὄλικὸ Κόσμο καὶ ἡ ἀρχὴ δλων τῶν ἀρχῶν τοῦ πνευματικοῦ "Οντος. "Η ἀρχὴ τῆς πνευματικῆς δημιουργικῆς αὐτενεργείας (αὐτόθ. σελ. 208). Οὖσία τοῦ Πνεύματος ἡ 'Ἐλευθερία. Τὸ θαῦμα τοῦ "Οντος, στὰ μάτια τοῦ Lachelier, είναι ἡ δημιουργία τῆς 'Ιδέας. Καὶ ἡ 'Ἐλευθερία είναι «ἡ ἴδεα δλων τῶν ἴδεῶν.» "Η πιὸ ὑψηλὴ ἀπὸ δλες τὶς ἴδεες γεννιέται ἀπὸ μιὰ ἐλεύθερη βούληση καὶ δὲν είναι καὶ ἡ ἔδια παρὰ μόνο ἡ 'Ἐλευθερία (αὐτόθ. σελ. 213)». «Ἐίμαστε ἐλεύθεροι, μόνο καὶ μόνο γιατὶ είμαστε ἔνα 'Ἐγώ, ἢ γιατὶ ὑπάρχει μέσα μας κάτι ποὺ προῦπάρχει ποὺν ἀπὸ τὴν αἰσθηση ἢ ἀντίληψη (perception) καὶ ἀπὸ τὸν νόμους ποὺ τὴν διέπουν» (Αὐτόθ. σελ. 198). Φυσικὰ ἔνα πνευματικὸ 'Ἐγώ, ποὺ στὴν ἀνώτατη γνῶση, τὴν πνευματικὴ ἔνδραση ἡ φιλοσοφικὴ μεταφυσικὴ γνῶση είναι ἀπόλυτη ἐλευθερία.

"Η Μεταφυσικὴ τοῦ Lachelier είναι ἡ Μεταφυσικὴ τοῦ Πνεύματος, ὡς οὖσίας καὶ δύναμης δημιουργικῆς αὐτενεργείας καὶ ἀπόλυτης πνευματικῆς αὐτοσυνείδησης (ἀπόλυτης ἀλήθειας), ἡ Μεταφυσικὴ τοῦ ἀπολύτου πνευματικοῦ φωτὸς καὶ τῆς 'Ἐλευθερίας. «'Η σφαίρα τῆς Ψυχολογίας είναι ἡ σφαίρα τῆς αἰσταντικῆς συνείδησης (conscience sensible). "Απὸ τὴ Σκέψη δὲ γνωρίζει (ἢ Ψυχολογία) παρὰ μόνο τὸ φῶς ποὺ φίχνει ἡ ἔδια ἀπάνω στὸ αἰσθημα. "Η ἐπιστήμη τῆς Σκέψης αὐτῆς καθαυτῆς, τοῦ Φωτός, στὴν πρώτη πηγή του, είναι ἡ Μεταφυσικὴ» (Αὐτόθ. σελ. 219).

"Η πρώτη πηγὴ τοῦ 'Ιδεαλισμοῦ καὶ τοῦ διαλεκτικοῦ Σπιριτουαλισμοῦ τοῦ Lachelier είναι ἡ Φιλοσοφία τοῦ Πλάτωνος. «'Η πνευματικὴ συνείδηση,

τονίζει δέ Lachelier, πρόπει νὰ βγάζῃ μέσα ἀπὸ τὸν ίδιο τὸν ἑαυτό της τὸ φῶς, ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν ν' ἀναβούῃ ἀπὸ τὴν αἰσταντικὴ συνείδηση. Πρόπει νὰ ὑπάρχῃ μέσα μας, ποὺν ἀπὸ κάθε ἐμπειρίᾳ, μιὰ ίδεα ἔκείνου ποὺ πρόπει νὰ ὑπάρχῃ, ἵνα ίδεωδες esse (εἶναι, ὑπάρχειν, ὅν), δπως τὸ ήθελε δέ Πλάτων. Καὶ τὸ ίδεατὸν αὐτὸν εἶναι (esse) εἶναι δέ τύπος καὶ τὸ μέτρο τοῦ πραγματικοῦ εἶναι. 'Η ίδεα αὐτὴ εἶναι ή μόνη ποὺ ὑπάρχει καὶ εἶναι ή μόνη ποὺ μπορεῖ νὰ ἔναι ὑποκείμενο τῆς γνώσης, γιατὶ δὲν εἶναι καθόλου ἓνα πρᾶγμα, ἀλλ' εἶναι ή ἀλήθεια a priori δἰλων τῶν πραγμάτων. Καὶ ή γνώση δὲν εἶναι παρὰ μόνο ή αὐτοσυνείδηση τῆς ίδεατῆς αὐτῆς ἀλήθειας ποὺ ἀποκτᾶ στὴν αὐτογνωσία της μέσα στὰ πράγματα ποὺ τὴν πραγματοκοινήν» (Αὐτόθ. σ. 207).

'Η μεταφυσικὴ κοσμοθεωρία τοῦ Lachelier, μὲ τοὺς ίδιους τοὺς λόγους τού, εἶναι ή κοσμοθεωρία τῆς πανπνυματικότητας καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ τελολογικῆς ἐσωτερικῆς δύναμονίας τοῦ Σύμπαντος. 'Η κοσμοθεωρία τοῦ ἀπολύτου μονιστικοῦ Σπιριτουαλισμοῦ ή σπιριτουαλιστικοῦ Ρεαλισμοῦ. 'Ο ίδιος διλόσοφος στὶς σχετικὲς παρατηρήσεις του στὸ ἀρχόντο «Spiritualisme» τοῦ φιλοσοφικοῦ Λεξικοῦ τῆς Γαλλικῆς φιλοσοφικῆς 'Εταιρίας ('Εκδ. Lalande) δίνει τὸ ἀληθινὸν νόημα τοῦ Σπιριτουαλισμοῦ του: «Μποροῦμε νὰ δνομάσουμε, μ' ἓνα γενικὸ τρόπο, γράφει ἔκει δέ Lachelier, «Spiritualisme» κάθε φιλοσοφικὴ διδασκαλία, ποὺ ἀναγνωρίζει τὴν ἀνεξαρτησία καὶ τὴν προτεραιότητα τοῦ Πνεύματος, δηλαδὴ τῆς συνειδητῆς Σκέψης. 'Υπάρχει ἕνας Σπιριτουαλισμὸς τοῦ πρώτου βαθμοῦ, ποὺ θέλει τὸ Πνεῦμα ἀπάνω ἀπὸ τὴ Φύση, χωρὶς νὰ προσδιορίζῃ τὴ μεταξύ τους σχέση. 'Αλλ' ὑπάρχει κι' ἕνας βαθύτερος καὶ τελειότερος Σπιριτουαλισμός, ποὺ στὴν ούσία του ζητάει στὸ Πνεῦμα τὴν ἐρμηνεία τῆς ίδιας τῆς Φύσης καὶ παραδέχεται, πὼς ή ἀσυνείδητη Σκέψη, ποὺ ἐργάζεται αὐτὴ καθαυτή, εἶναι ἔκεινη ποὺ γίνεται συνειδητὴ μέσα μας καὶ ποὺ δὲν ἐργάζεται παρὰ μόνο γιὰ νὰ φτάσῃ νὰ δημιουργήσῃ ἕνα δραγανισμὸ ποὺ τῆς ἐπιτρέπει νὰ περάσῃ (μὲ τὴν παράσταση τοῦ Χώρου) ἀπὸ τὴν ἀσυνείδητη στὴ συνειδητὴ μορφή. 'Ο δεύτερος αὐτὸς Σπιριτουαλισμὸς εἶναι, στὰ μάτια μου, δ Σπιριτουαλισμὸς τοῦ Ravaission.» 'Ο Σπιριτουαλισμὸς αὐτὸς τοῦ Ravaission εἶναι κατὰ τὸ Γάλλο φιλόσοφο L. Brunschwig καὶ δ Σπιριτουαλισμὸς τοῦ Lachelier (Αὐτόθ. τόμ. II σελ. 221, τόμ. I σελ. XXII).

12. BOUTROUX. 'Η φιλοσοφικὴ Σκέψη τοῦ Boutroux προχωρεῖ στὸ δρόμο ποὺ ξένοιξε στὴ Γαλλικὴ Φιλοσοφία δὲ κοιτικὸς Νεοσπιριτουαλισμὸς τοῦ Lachelier. 'Ο Boutroux ἐκθέτει τὴν κοσμοθεωρία του στὰ δύο κύρια φιλοσοφικὰ ἔργα του «'Η ἐνδεχομενικότητα τῶν φυσικῶν νόμων» καὶ «'Η ίδεα τοῦ φυσικοῦ νόμου». Καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἔργα του γκραμμέζουν κι' ἐκμηδενίζουν τὴν κοσμοθεωρία τοῦ ὑλιστικοῦ Αἰτιοκατισμοῦ καὶ μηχανιστικοῦ Ντετερμινισμοῦ.

'Η κεντρικὴ θεωρία τῆς μεταφυσικῆς τοῦ Boutroux εἶναι ή θεωρία τῆς ἐνδεχομενικότητας (Contingence), καὶ δχι τῆς ἀπόλυτης ἀναγκαιότητας, τῶν φυσικῶν νόμων τοῦ φυσικοῦ Σύμπαντος, μὲ ἀλλούς λόγους ή θεωρία τῆς ἐλεύθερης δημιουργικότητας τοῦ Πνεύματος.

‘Η ἀντιντερμηνιστικὴ Φιλοσοφία τοῦ Boutroux, ποὺ εἶδε τὸ φῶς στὴν ἔποχὴ τοῦ 19ου αἰώνα, ποὺ σ’ αὐτὴ κυριαρχοῦσαν στὴν Εὐρώπη οἱ θεωρίες τοῦ ‘Υλισμοῦ, ἐπαληθεύτηκε ἀπὸ τὴ Νέα Φυσικὴ (Μικροφυσικὴ) τοῦ 20οῦ αἰώνα. Καὶ ἀπάνω στὴ βασικὴ αὐτὴ θεωρία του δ’ Boutroux θεμελιώνει ὀλόκληρο τὸ οἰκοδόμημα τῆς μεταφυσικῆς του Φιλοσοφίας. Οἰκοδόμημα Ἱεραρχικῆς κατὰ στρώματα ἢ βαθμοὺς ὀργάνωσης τῆς πνευματικῆς καὶ ἡθικῆς τάξης τοῦ Κόσμου.

‘Η μεταφυσικὴ τοῦ Boutroux ἀποκορυφώνεται στὴ θρησκεία του, στὴν ἰδέα τοῦ ὑπέρτατου πνευματικοῦ “Οντος, τοῦ Θεοῦ. ‘Η Θρησκεία, κατὰ τὸν Boutroux, ἀποκαλύπτει τὴ δημιουργικὴ δύναμη τοῦ Πνεύματος. Οὐσία τοῦ Πνεύματος ἢ Ἐλευθερία.

J3. BERGSON. ‘Η κριτικὴ νεοσπιριτουαλιστικὴ Φιλοσοφία τῶν Lachelier καὶ Boutroux φτάνει στὸ ἀπόγειό της στὴ Φιλοσοφία τοῦ Bergson. Ο Bergson εἶναι ὁ ἐπιστημονικὸς θεμελιωτὴς τοῦ Σπιριτουαλισμοῦ στὸν 20ὸ αἰώνα.

‘Η θεμελιώδης θεωρία τοῦ Bergson, στὴν περιοχὴ τῆς Γνωσιολογίας, εἶναι ἡ θεωρία τῆς πνευματικῆς ἐνορατικῆς γνωστικῆς δύναμης τοῦ ‘Ανθρώπινου Πνεύματος (Intuition). ‘Η Ἐνόραση, στὸ νόημα τοῦ Bergson, εἶναι ἡ γνωστικὴ δύναμη τοῦ Πνεύματος, ποὺ ἀρπάζει ἀμεσα τὴν ἀληθινὴν οὐσία τῶν ὅντων καὶ γνωρίζει τὸ συγκεκριμένο ἀπόλυτα πραγματικό, ἐνιαῖο καὶ ἀιώνια μεταβαλλόμενο καὶ δημιουργικὰ ἔξελισσόμενο καὶ γιγνόμενο ἀπόλυτο δλοῖσθντανο “Ον. Τὸ ἔνζω Εἶναι — Γίγνεσθαι τοῦ Κόσμου καὶ τῆς Ζωῆς. Στὸ φῶς τῆς ἐνορατικῆς Φιλοσοφίας τοῦ Bergson τὸ ἀπόλυτο “Ον, ἡ ἀπόλυτη Πραγματικότητα, εἶναι ἡ Ζωὴ καὶ μόνο ἡ Ζωὴ. Καὶ ἡ Ζωὴ, στὴν ἀπόλυτη καὶ ἀιώνια οὐσία της, εἶναι δημιουργικὴ Ζωὴ. Δημιουργικὴ τάση, ὀρμὴ (élan vital), κίνηση καὶ ἔξελιξη, μὲν ἓνα λόγο ‘Ἐλευθερία.

‘Η κεντρικὴ ἀρχὴ τῆς μεταφυσικῆς τοῦ Bergson εἶναι ἡ ἀρχὴ τῆς ἀπόλυτης ἐνότητας καὶ ταυτότητας τῆς Ζωῆς, τοῦ ἀπολύτου “Οντος — Πραγματικοῦ, καὶ τοῦ Πνεύματος. ‘Η οὐσία τῆς Ζωῆς, στὸ φῶς τῶν θεωριῶν τοῦ Bergson, θεωριῶν ἐπιστημονικῆς φιλοσοφίας, εἶναι καθαρὰ πνευματική. ‘Η Ζωὴ καὶ τὸ Πνεῦμα, κατὰ τὸν Bergson, δὲν εἶναι δύο οὐσίες, ἀλλὰ μιὰ καὶ ἡ αὐτὴ οὐσία, μι’ ἀντικειμενικὴ πραγματικότητα, μιὰ δυτολογικὴ ὄντότητα. ‘Η φύση τῆς Ζωῆς, στὰ μάτια τοῦ Bergson, εἶναι ψυχολογική. ‘Η Ζωὴ «εἶναι ἡ ἐκτοξευμένη μέσα ἀπὸ τὴν “Υλη Συνείδηση» (la conscience lancée à travers de la matière). ‘Η πνευματικὴ Συνείδηση εἶναι ἡ κινητικὴ ἀρχὴ τοῦ “Οντος, τῆς Ζωῆς. Καὶ ἡ Συνείδηση δὲν εἶναι μηχανικὴ σύνδεση τύπων ποὺ ἔχουν πλαστῆ πρωτήτερα μέσα στὸν ἐσωτερικὸν κόσμο τοῦ πνευματικοῦ ἔγώ τοῦ ‘Ανθρώπου, ἀλλ’ ἀντίθετα εἶναι δημιουργικὴ συνείδηση (conscience créatrice), μὲ ἀλλούς λόγους εἶναι αὐτενέργεια, δημιουργικὴ ἐπινόηση ἢ ἐφεύρεση (invention), ἀδιάκοπο ἀνάβον-

σμα καὶ φανέρωμα νέων μορφῶν: «Τὸ Πᾶν γίνεται σὰ νὰ διαπερνᾷ τὴν
ζὴν ἔνα μεγάλο κῦμα συνείδησης». Ἡ συνείδηση γενικὰ εἶναι «συνεκτατι-
κὴ μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Σύμπαντος» (coextensive à la vie universelle). "Ἄρα
ἡ Ζωὴ τοῦ Σύμπαντος καὶ τὸ Πνεῦμα ταυτίζονται ἀπόλυτα καὶ εἶναι ἔνα
καὶ τὸ αὐτό. Τὸ Πνευματικὸν ἢ Ψυχικὸν εἶναι τελείως ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸ
Σωματικό, ἀπὸ τὴν "Υἱη. Ὁ ἐγκέφαλος, κατὰ τὶς θεωρίες τοῦ Bergson,
δὲν εἶναι ἡ πηγὴ τῆς Συνείδησης, ἀλλ' ὅργανο τοῦ δημιουργικοῦ στὴν φύ-
ση του καὶ τὴν ἀληθινὴν οὐσία του καὶ ἀπολύτως ἀνεξάρτητου ἀπὸ τὴν
"Υἱη Πνεύματος. Τὸ ἀπόλυτο "Ον — Πραγματικὸν εἶναι ἡ δημιουργικὴ
Ζωὴ. Καὶ ἡ δημιουργικὴ Ζωὴ, στὴν καθαρὴ μορφή της, ἡ Ζωὴ μέσα στὸ
Χρόνο, εἶναι καθαρὰ πνευματικὴ Ζωὴ. Τὸ Πνεῦμα εἶναι δημιουργικὴ αὐτε-
γέργεια, ἐλευθερία, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὰ βάθη τοῦ πνευματικοῦ στὴν οὐσία
του δημιουργικοῦ Ἐγώ. Τὸ Πνεῦμα καὶ ἡ Ζωὴ εἶναι ἔνα καὶ τὸ αὐτό. Ὁ
Πανζωϊσμὸς — Πανψυχισμὸς — Πανπνευματισμὸς εἶναι ἡ ἀληθινὴ οὐσία
τοῦ Μπερζονισμοῦ. Ἡ πιὸ βαθειὰ καὶ ἡ πιὸ βασικὴ θεωρία τῆς μεταφυσι-
κῆς τοῦ Bergson εἶναι ἡ θεωρία τῆς ἀρχῆς τῆς ἀπόλυτης δημιουργικότη-
τας τῆς Ζωῆς. Ἀλλ' ἡ ἀρχὴ αὐτὴ εἶναι ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀπολύτου δημιουργι-
κοῦ Πνεύματος, οὐσίας καὶ ψυχῆς τοῦ ἀπολύτου "Οντος, τῆς Ζωῆς. Ἡ με-
ταφυσικὴ τοῦ Bergson εἶναι ἡ μεταφυσικὴ τοῦ ἀπολύτου μονιστικοῦ Σπι-
ριτουαλισμοῦ, καὶ μάλιστα τοῦ μυστικιστικοῦ μονιστικοῦ Σπιριτουαλισμοῦ,
διπλῶς ἀναπτύσσεται στὸ τελευταῖο μεγάλο ἔργο του «Οἱ δύο πηγὲς τῆς Ἡ-
θικῆς καὶ τῆς Θρησκείας» (1933).

14 LAVELLE. Ὁ Lavelle εἶναι ἐν' ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα φιλοσο-
φικὰ πνεύματα τῆς Γαλλίας τοῦ 20οῦ αἰώνα, καὶ μάλιστα ἐν' ἀπὸ τὰ μεγα-
λύτερα μεταφυσικὰ πνεύματα τῆς αἰωνίας Γαλλίας. Ὁ Lavelle εἶναι δὲ κυ-
ριώτερος ἐκπρόσωπος τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Πνεύματος στὴ Γαλλία τοῦ αἰώ-
να μας. Ἡ Φιλοσοφία του εἶναι ἡ Φιλοσοφία τοῦ ἀπολύτου ὑπαρξιακοῦ
μονιστικοῦ Σπιριτουαλισμοῦ. Ξεκίνημά της καὶ βασικὴ ἀρχὴ της ἡ ἀρχὴ
τῆς ἐσωτερικῆς ἐμπειρίας τοῦ καθαροῦ πνευματικοῦ, τοῦ ὑπεραμπειρικοῦ
προσωπικοῦ Ἐγώ. Κεντρικὴ θεωρία τῆς μεταφυσικῆς του ἡ θεωρία τῆς Συμ-
μετοχῆς (Participation). Τὸ ἀπόλυτο "Ον εἶναι δημιουργικὴ Ἐνέργεια. Καὶ
ἡ ἀτομικὴ Σκέψη, ἡ ἀτομικὴ Συνείδηση, εἶναι συμμετοχὴ στὴν ἀπειροη δη-
μιουργικὴ δύναμη τοῦ ἀπολύτου ἀπειρον Πνεύματος. Τὸ ἀτομικὸν πνευμα-
τικὸν Ἐγώ συμμετέχει στὸ ἀπόλυτο ἀπειρο πνευματικὸν Ἐγώ. Μὲ ἀλλούς
λόγους τὸ ἀπόλυτο "Ον καὶ τὸ ἀπόλυτο Πνεῦμα ἔχουν τὴν ἴδια οὐσία, εἰ-
ναι ἔνα καὶ τὸ αὐτό. Ἡ ζωὴ τοῦ πεπερασμένου προσωπικοῦ πνευματικοῦ
"Οντος εἶναι παρουσία μέσα σ' αὐτὴ τοῦ ἀπολύτου καὶ ἀπειρον πνευματι-
κοῦ "Οντος, τοῦ Θεοῦ.