

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

‘Η ζωὴ τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ Σύμπαν εἶναι σωστὴ ἀβυσσος. Ἀ-
βυσσος εἶναι τὸ αἰώνιο μυστήριο τοῦ ἔρχομοῦ τοῦ Ἀνθρώπου στὸν Κό-
σμο, ἀβυσσος τὸ τρομερὸ δρᾶμα τοῦ βίου του ἀπάνω στὴ Γῆ καὶ τῆς διάβα-
σῆς του μέσ’ ἀπ’ τὸ Σύμπαν, ἀβυσσος ἡ ἀσύλληπτη σὲ φρίκη καὶ τραγικότη-
τα καὶ ἀγωνία κοσμοσυγκλονιστικὴ τραγωδία τοῦ θανάτου του. Ἀβυσσος ὁ
Κόσμος, ἀβυσσος ἡ Ζωὴ, ἀβυσσος κάθε μορφή, κάθε στιγμὴ τῆς Ζωῆς. Ἀ-
βυσσος ἀβύσσων τὸ Ἀπειρο, ἀβυσσος ἀβύσσων καὶ τὸ ἀπειροελάχιστο μό-
ροι τοῦ Ἀπειρου, τὸ Ἀνθρώπινο Ὁν. Ἀβυσσος τὸ Πνεῦμα, ἀβυσσος ἡ
“Υλη, ἀβυσσος ὁ Χῶρος, ἀβυσσος ὁ Χρόνος, ἀβυσσος ὁ Ἐρως, ἀβυσσος ὁ
Θάνατος, ἀβυσσος ἡ Στιγμή, ἀβυσσος ἡ Αἰωνιότητα, ἀβυσσος τὸ Πᾶν. Τὸ
Πᾶν βγαίνει ἀπὸ τὴν “Ἀβυσσο καὶ πάει στὴν “Ἀβυσσο...

Τὴν ζωὴν μας μέσα στὸ Ἀπειρο ζώνουν δυὸ ἀπέραντοι ώκεανοι, δυὸ
ἀβυσσες, ἡ ἀβυσσος τῆς Αἰωνιότητας ποὺν ἀπὸ τὴ γέννησή μας καὶ ἡ ἀβυσ-
σος τῆς Αἰωνιότητας ὕστερος ἀπὸ τὸ θάνατό μας.

Τὴν ζωὴν μας μέσα στὸ Σύμπαν πλακώνουν βαρειά, βαθειά, πηχτά, ἀ-
διαπέραστα, φριχτά, αἰώνια σκοτάδια. Πατέρας μας ὁ Ζόφος, μάνα μας ἡ
Ἀγωνία.

‘Η ζωὴ τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ Ἀπειρο καὶ τὴν Αἰωνιότητα εἶναι
ἀτέλειωτη φριχτὴ μαρτυρικὴ πορεία μέσ’ ἀπὸ γκρεμνοὺς καὶ βάραθρα, ἀπὸ
ἀβυσσες καὶ χάη. Ἀπὸ γκρεμνὸ σὲ κάθε στιγμὴ ὁ Ἀνθρωπος γκρεμίζεται
μέσα σὲ γκρεμνό, ἀπὸ βάραθρο πέφτει σὲ βάραθρο, ἀπὸ χάος σὲ χάος, ἀπὸ
ἀβυσσο σὲ ἀβυσσο.

Φουρτουνιασμένος ώκεανὸς ἡ ἀνθρώπινη ψυχή. Αἰσθήματα δέους καὶ
ἀγωνίας, θρησκευτικῆς κατάνυξης κι’ ἔκστασης κατακλύζουν τὴν ἀνθρώπινη
ψυχὴ στὴ σκέψη τῶν ἀβύσσων τοῦ προβλήματος τοῦ Σύμπαντος καὶ τῆς
παρουσίας τοῦ Ἀνθρώπινου Ὁντος μέσα στὸ Σύμπαν. Τὸ μεγάλο πρό-
βλημα, τὸ πρόβλημα δλων τῶν προβλημάτων, τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνθρώπου
μέσα στὸν Κόσμο εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς ἀνθρώπινης μοίρας καὶ σ’ ἐτού-
την ἔδω τὴ ζωὴ μέσα στὸ Χρόνο καὶ στὴν ἄλλη, τὴν ἄγνωστη καὶ μυστη-
ριακὴ κατάστασή μας ὕστερος ἀπὸ τὸ θάνατό μας, τὴν κατάσταση τῆς ὑπαρ-
ξῆς μας μέσα στὴν Αἰωνιότητα. Στὴν αἰωνιότητα τῆς ἀθανασίας τῆς Ζω-
ῆς γιὰ τοῦ Θανάτου;

Τὸ πρόβλημα τῆς ἀνθρώπινης μοίρας εἶναι ἡ καρδιὰ τοῦ μεταφυσι-
κοῦ προβλήματος τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ Σύμπαν. Τὸ μεταφυ-
σικὸ πρόβλημα εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς θέσης τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸν

Κόσμο, μέσα στὸν "Απειρο Χῶρο καὶ τὸν "Απειρο Χρόνο. Τὸ πρόβλημα τοῦ ἀπολύτου πραγματικοῦ, τοῦ δυντολογικοῦ, δεσμοῦ τοῦ Ἀνθρώπου μὲ τὸ Σύμπαν, τὸ "Απειρο καὶ τὴν Αἰωνιότητα.

Τὸ πανυπέρτατο, ἵερωτατο καὶ θειότατο ἔργο τοῦ Πνεύματος μέσα στὸν Κόσμο, καὶ τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Τέχνης καὶ τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῆς Ἐπιστήμης, εἶναι τὸ ἔργο τῆς πνευματικῆς σύλληψης καὶ θεωρίας τῆς ἀληθινῆς εἰκόνας τοῦ Σύμπαντος καὶ τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ Σύμπαν, μὲ ἄλλους λόγους τὸ ἔργο τῆς πνευματικῆς αὐτοσυνείδησης τοῦ Ἀνθρώπου στὴ ζωὴ του μέσα στὸν Κόσμο, τῆς φωτεινῆς ἀρπαγῆς καὶ κατοχῆς τοῦ ἀληθινοῦ νοήματος τῆς ζωῆς του μέσα στὴν ἀπειροτητὴν καὶ ἀιώνια Δημιουργία.

Μόνο τὴν προβολὴν τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ "Απειρο καὶ τὴν Αἰωνιότητα καὶ ἡ βαθειὰ πνευματικὴ συγείδηση τῆς πραγματικῆς σχέσης καὶ τοῦ ἀπολύτου ἀληθινοῦ οὐσιαστικοῦ ἢ δυντολογικοῦ δεσμοῦ τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνθρώπου μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Σύμπαντος μπορεῖ νὰ μᾶς ὑψώσῃ στὸ φῶς τῆς ὑψηλῆς πνευματικῆς συνείδησης τῆς πραγματικῆς κοσμικῆς θέσης μας καὶ τῆς ἀληθινῆς μοίρας μας μέσα στὶς ἀβύσσους τοῦ "Απείρου καὶ τῆς Αἰωνιότητας. Η ζωὴ τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ Σύμπαν εἶναι μιὰ δικτυωτή τέλος πνευματικὴ καὶ φαντασμαγορικὴ κινηματογραφικὴ ταινία ἀπειρων εἰκόνων καὶ δραμάτων, ποὺ γιὰ τὴν ἀρπαγὴ καὶ τὴν κατοχὴ τοῦ βαθύτερου καὶ ἀληθινοῦ νοήματος της πρέπει νὰ προβληθῇ στὴ διάστασή της τοῦ βάθους, στὸ βάθος τοῦ "Απείρου καὶ τῆς Αἰωνιότητας. Η ζωὴ τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸν Κόσμο δὲ σταματᾷ ἀπάνω στὴ Γῆ καὶ μέσα στὸ Χρόνο, ἀλλ' ἀπλώνεται μέσα στὸ "Απειρο καὶ σφιχταγκαλιάζει τὸ "Απειρο καὶ τὴν Αἰωνιότητα. Η ζωὴ μας ἀπάνω στὴ Γῆ συμπλέκεται καὶ σφιχτοδένεται, μ' αἰώνιους ἀτσαλένιους δεσμούς, μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Σύμπαντος. Η κοσμικὴ μοίρα μας ταυτίζεται ἀπόλυτα μὲ τὴ μοίρα δλού τοῦ Κόσμου. Ο "Ανθρώπος στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα εἶναι καὶ παιδί καὶ ἀδερφὸς τοῦ Σύμπαντος καὶ ἔχει τὴν ψυχὴν καὶ τὴ μοίρα τοῦ Σύμπαντος.

Τὸ φῶς τοῦ ἀβύσσου σαλέου αὐτοῦ προβλήματος εἶναι δὲ ὑπέρτατος σκοπὸς καὶ μόχθος καὶ ἥ μεγάλη ἀγωνία καὶ τραγωδία τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὴ Δημιουργία. Η συνείδηση καὶ τὸ φῶς τοῦ Σύμπαντος! Η συνείδηση καὶ τὸ φῶς τῆς ζωῆς καὶ τῆς μοίρας τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸν "Απειρο Χῶρο καὶ τὸν "Απειρο Χρόνο!

Η Ἐπιστήμη τῆς ἐποχῆς μας δίνει σ' δλη τὴν πνευματικὴ Ἀνθρωπότητα τὴν πιὸ μεγαλειώδη καὶ πιὸ θαυμαστὴν εἰκόνα τοῦ Σύμπαντος, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἐγγνώρισε δλος δ Κόσμος σ' δλους τοὺς αἰώνες τῆς πνευματικῆς ζωῆς του καὶ ίστορίας του. Στὸ φῶς τῆς κοσμολογικῆς ἐπιστήμης τοῦ 20οῦ αἰώνα μέσα στὸ "Απειρο πλανιῶνται, μέσα σὲ ἀγνωστο καὶ ἀπορσιδιόριστο Χρόνο, ἕνα δισεκατομμύριο (1.000.000.000.000.000) ἀγνωστοι καὶ μυστηριακοὶ ἀστρινοι κόσμοι. Ήνα τρισεκατομμύριο (1.000.000.000) ἀπὸ τοὺς κόσμους αὐτοὺς εἶναι μόνο οἱ Γαλαξίες. Κάθε Γαλαξίας ἀπ' τὸ ἄλλο μέρος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια ἀστραφέα. Καὶ δ Γαλαξίας, ποὺ στὸ κοσμικὸ ἀστρινὸ σύστημα

του καὶ συγκρότημά του ὑπάγεται καὶ δι πλανήτης μας, εἶναι συγκροτημένος ἀπὸ διακόσια πενήντα δισεκατομμύρια (250.000.000.000) ἄστρα.

“Ιλιγγιᾶ στ’ ἀληθινὰ καὶ σαλεύει δὲ νοῦς τοῦ Ἀνθρώπου στὴ σκέψη τῶν ἀριθμῶν τῶν ἀστρων τοῦ φυσικοῦ Σύμπαντος καὶ τῶν ἀποστάσεων τους. Ἡ Ἐπιστήμη τοῦ αἰώνα μας μετρᾷ τὶς ἀποσπάσεις τῶν ἀστρινῶν κόσμων τοῦ Σύμπαντος μὲν ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια χρόνια φωτός. Καὶ γίνεται ἡδη στὶς ἡμέραις μας ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς ἀστρονόμους λόγος γι’ ἀποστάσεις τῶν ἀστρων ἐνδός καὶ δύο καὶ δύτῳ καὶ δέκα καὶ Ἰσας καὶ περισσότερων δισεκατομμυρίων χρόνων φωτός!

Τὸ ἕδιο Ιλιγγιᾶ καὶ σαστίζει τὸ πνεῦμα τοῦ Ἀνθρώπου καὶ σαλεύει ἀπὸ τὰ θεμέλια του ὅλου ληροῦ τὸ οἰκοδόμημα τοῦ πνευματικοῦ ναοῦ του στὴ σκέψη τῆς μεγαλοσύνης καὶ τῆς ἀπεραντοσύνης τῶν ἀστρινῶν κόσμων τοῦ Σύμπαντος. Ἀπὸ τὰ πιὸ μικρὰ ἀστρα τῆς Δημιουργίας ἡ μικροσκοπικὴ Γῆ μας, στ’ ἀληθινὰ ἔνα σπειρὶ ἀμμου μέσα στὸ ἀπειρο Σύμπαν. Τὰ περισσότερα ἀπὸ τ’ ἄλλα ἀστρα εἶναι χιλιάδες κι’ ἑκατοντάδες χιλιάδες φορές μεγαλύτερα ἀπὸ τὴ Γῆ. Καὶ ἄλλοι ἀστρινοι κόσμοι εἶναι ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτεροι ἀπὸ τὴ Γῆ. Καὶ δὲ Γαλαξίας τοῦ κοσμικοῦ συστήματός μας εἶναι διακόσια δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτεροις ἀπὸ τὸν Ἡλιο. Καὶ ἄλλα ἀστρα μέσα στὸ Ἀπειρο, ποὺ ἡ Ἀστρονομία τῶν χρόνων μας δνομάζει «ἀστρα γίγαντες» καὶ «ἀστρα ὑπεργίγαντες», εἶναι δέκα χιλιάδες φορές φωτεινότερα ἀπὸ τὸν Ἡλιο. Καὶ καθένας ἀπὸ τοὺς ἀστρινοὺς κόσμους τῶν ἀπόμακρων νεφελωμάτων συγκροτιέται ἀπὸ ἑκατομμύρια ἥλιους !

“Ο μεγάλος ἀστρονόμος, ἀστροφυσικὸς καὶ φιλόσοφος τοῦ αἰώνα μας James Jeans στὸ ἀποκαλυπτικό βιβλίο του «Τὸ μυστηριῶδες Σύμπαν» τονίζει, πὼς δ ὅλικδες ἀριθμὸς τῶν ἀστρων τοῦ Σύμπαντος εἶναι πιθανὸ νὰ φτάνῃ τὸ σύνολο δλων τῶν κόκκων τῆς ἀμμου δλων τῶν ἀμμουδιῶν δλων τῶν ἀκρογιαλιῶν δλου τοῦ Κόσμου. Ὁ ἕδιος ἀστρονόμος στὸ ἕδιο βιβλίο του παρομοιάζει τ’ ἀπειρα ἀστρα τοῦ Σύμπαντος μὲ καράβια ποὺ πλέουν μέσα στὸν ἀπέραντο, δίχως ἀρχὴ καὶ τέλος, ὠκεανὸ τοῦ Ἀπείρου. Μὲ τὴν ἕδια εἰκόνα τὸ Σύμπαν πρέπει νὰ πορομοιάζεται μὲ τεράστιο καὶ κολοσσιαῖο ὑπεργιγαντιαῖο καὶ ἀπειρων διαστάσεων ὑπερωκεάνειο, ποὺ πλέει μέσα στὸν ἀπειρο ὠκεανὸ τῆς Αἰωνιότητας, μέσα στὸ Ἀγγωστο, στὸ αἰώνιο Μυστήριο, στὴν αἰώνια Νύχτα. Καὶ πλέει αἰώνια γιὰ ποὺ καὶ γιὰ πιὸ σκοπό;

“Ἐν” ἀπὸ τὰ καράβια αὐτὰ ποὺ πλέουν μέσα στὸν ἀπειρο ὠκεανὸ τοῦ Σύμπαντος καὶ μέσα στὴν Αἰωνιότητα εἶναι καὶ ἡ Γῆ. Μέσα στὴν Ιλιγγιώδη κι’ ἔξουσθενωτικὴ αὐτὴ εἰκόνα τοῦ Σύμπαντος πρέπει νὰ προβάλλεται καὶ νὰ ἐνορᾶται πνευματικὰ καὶ ἡ θέση τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ Σύμπαν, ἀν πρόκηται, ἔστω καὶ στὴ φαντασία μας, νὰ πάρουμε μιὰ ωχρότατη Ἱδέα τοῦ ἀληθινοῦ νοήματος τῆς ζωῆς μας μέσα στὸ Ἀπειρο καὶ τὴν Αἰωνιότητα. Ὁ “Ἀνθρωπος εἶναι ἐν” ἀπειροσλάχιστο μόριο τοῦ Ἀπείρου — Παντὸς — “Ἐνδεις. “Ἐνας πολίτης τῆς παγκόσμιας καὶ παναιώνιας Πολιτείας τοῦ Σύμπαντος. Καὶ τὸ ἀληθινὸ κι’ αἰώνιο μυστικὸ τῆς ζωῆς καὶ τῆς μοίρας

μας μέσα στὸ Σύμπαν εἶναι τὸ ἕδιο τὸ αἰώνιο μυστικὸ τῆς ζωῆς καὶ τῆς μοίρας τοῦ ἀπείρου κι' αἰωνίου Σύμπαντος!

Ο "Ανθρωπος ἔεσφεντονισμένος ἀπὸ ἀγνωστες, ἀνεξιχνίαστες καὶ μυστηριακὲς δυνάμεις, μέσα στὸ "Απειρο εἶναι ἔνα τραγικώτατο ὅν, ποὺ ἡ "Ανθρώπινη Σκέψη δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ συλλάβῃ τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τῆς κοσμικῆς θέσης του καὶ τῆς ἀπέραντης κοσμικῆς τραγωδίας του. Τὸ "Ανθρώπινο Πνεῦμα δὲν πλέυσει παρὰ μόνο μιὰ ωχούτατη ἴδεα τοῦ Κόσμου καὶ τῆς τραγωδίας τοῦ "Ανθρώπου μέσα στὸν Κόσμο. Σκαρφαλωμένος δ "Ανθρωπος, ἀπὸ τὴ μυστηριώδη κοσμικὴ φύση του καὶ μοίρα του, ἀπάνω στὰ κατάρτια τοῦ μυστηριακοῦ καραβιοῦ του, τῆς Γῆς, πλέει μέσα στὸν ἀπέραντο ὄκεανὸ τοῦ τρισκότεινου "Άγνωστου καὶ τοῦ αἰωνίου Μυστηρίου. Δὲν ξέρει ἀπὸ ποῦ ἔρχεται, δὲν ξέρει ποῦ πάει. Δὲν ξέρει ποῦ εἶναι καὶ ποῦ βρίσκεται, ποιὸς εἶναι, ποιὰ ἡ ἀληθινὴ φύση του, ποιὰ ἡ ἀρχή καὶ ποιὸ τὸ τέλος του, ποιὰ ἡ οὐσία του καὶ ποιὰ ἡ ὑπαρξή του. Δὲν ξέρει, ποιὰ εἶναι ἡ πρώτη ἀληθινὴ ἀρχὴ κι' αἰτία καὶ ποιὸς δ ἀληθινὸς τελικὸς σκοπὸς τοῦ Κόσμου, δὲν ξέρει ἂν ἔχῃ δ Κόσμος καὶ ἡ ζωὴ μέσα στὸν Κόσμο κάποιο σκοπό, κάποιο νόημα, καὶ ποιὸς εἶναι δ σκοπὸς αὐτὸς καὶ ποιὸ τὸ νόημα τῆς ὑπαρξής του καὶ τῆς ζωῆς του μέσα σ' ὅλη τὴν ἀπειροη κι' αἰώνια Δημιουργία. Δὲν ξέρει δ "Ανθρωπος, τὶ θέλει στ' ἀληθινὰ καὶ τὶ ζητάει πραγματικὰ μέσα στὸν Κόσμο, ποιὰ ἡ μοίρα του μέσα στὸ Σύμπαν καὶ τὴν Αἰωνιότητα, ποιὸς δ κοσμικὸς προορισμός του καὶ ποιὸ τὸ κοσμικὸ χρέος του. Ποιὸ τὸ μεγάλο καὶ ἵερο χρέος του στὴ ζωὴ του μέσα στὸν Κόσμο καὶ ποδὲς τὸν ἕδιο τὸν ἐσαυτό του καὶ προπάντων πρὸς ὅλη τὴν "Ανθρώποτητα. Πρὸς δλα τὰ ἀλλα μέλη τῆς ἀνθρώπινης Κοινωνίας, ποὺ ἔχουν τὴν ἕδια φύση, τὴν ἕδια ὑπαρξη, τὴν ἕδια ζωὴ καὶ τὴν ἕδια μοίρα μέσα στὸν Κόσμο, πρὸς τοὺς πραγματικοὺς κοσμικοὺς ἀδερφούς του. Δὲν ξέρει ποιὰ ἡ μοίρα του ὑστερο' ἀπ' τὸ θάνατό του καὶ ἀναρωτιέται: "Ιδια εἶναι ἡ μοίρα δλων τῶν ἀνθρώπων πέρο' ἀπ' τὸν τάφο; "Ιδια ἡ μοίρα τοῦ καλοῦ, τοῦ δίκαιου, τοῦ δόκιμου "Ανθρώπου, καὶ ἡ μοίρα τοῦ κακοῦ καὶ τοῦ ἀδικοῦ καὶ τοῦ ἐγκληματικοῦ 'Ανθρώπου; "Ιδια εἶναι ἡ μοίρα τοῦ 'Ανθρώπου—Σκουληκιοῦ καὶ ἡ μοίρα τοῦ 'Ανθρώπου—Θεοῦ; 'ΙΙ μοίρα τοῦ ἀνθρώπινου κτήνους καὶ ἡ μοίρα τοῦ πνευματικοῦ καὶ ἡ μικρῆ ἡρωική, τοῦ Θεοῦ, ποὺ καρφώνεται γιὰ δλο τὸν Κόσμο στὸν Καύκασο καὶ σταυρώνεται καὶ ξεψυχάει ἀπάνω στὸ Σταυρὸ καὶ στὸ Γολγοθᾶ; Δὲν ξέρει τὶ γίνονται, ποὺ πῆνε καὶ ποὺ βρίσκονται ὑστερο' ἀπ' τὸ θάνατό τους τὰ ἵερα καὶ ἀγια, στὰ μάτια του, πρόσωπα, ποὺ ἀγάπησε κι' ἐλάτεψε μὲ ὅλη τὴν ψυχή του, μὲ θρησκευτικὸ πάθος καὶ θρησκευτικὴ λατρεία στὴν ἐφήμερη καὶ διαβατάρικη ἀπὸ τὸν Κόσμο τούτη ζωὴ του ἀπάνω στὴ Γῆ, πρόγονοι, γυναῖς, πατέραις, μάνα, γυναίκα, παιδιά, ἀδέρφια, συγγενεῖς, ἀδερφικοὶ φίλοι, ήθωνικὲ πρόσωπα τοῦ θαυμασμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς λατρείας δλου τοῦ Κόσμου. Δὲν ξέρει τ' εἶναι στὸ βάθος ἡ Ζωὴ καὶ τ' εἶναι δ Θάνατος. Δὲν

ξέρει, άν διαφέρη τή Ζωή ἀπό τὸ Θάνατο, κι' ἀν στὸ βάθος τή Ζωή δὲν ἔναι θάνατος καὶ ὁ Θάνατος ζωή. Δὲν ξέρει, άν τή Ζωή τή δ Θάνατος στὴν πραγματικότητα δὲν ἔναι αἰώνιος ὕπνος κι' αἰώνιο ὅνειρο. Δὲν ξέρει, άν δὲν ἔναι πιὸ καλὰ νὰ πεθαίνῃ κανεὶς παρὰ νὰ ζῆ, άν δὲν ἔναι ἀπόλυτη ἀλήθεια ὁ λόγος τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων «Πεθαίνει νέος ὁ π' ἄγαπανε οἱ Θεοὶ» καὶ ὑπέρτατη σοφία οἱ λόγοι τοῦ Σειληνοῦ καὶ τοῦ Θέογνι: «Κάλλιο νὰ μὴ γεννηθῇ ποτὲ ὁ Ἀνθρωπος ἀπάνω στὴ Γῆ καὶ νὰ μὴν ίδῃ ποτὲ τὸ φῶς τοῦ Ἡλίου κι' ἀν γεννηθῇ νὰ σπεύσῃ, δσο μπορεῖ πιὸ γλήγορα, νὰ περάσῃ τὶς πύλες τοῦ Ἄδη καὶ νὰ κοίτεται μέσα στὴ Γῆ μὲ σωροὺς χῶμα ἀπὸ πάνω του.» Δὲν ξέρει, άν δὲν ἔσαν πιὸ κοντά στὴν Ἀλήθεια οἱ Θράκες τῶν Ἀρχαίων Καιρῶν, ποὺ ἔκλαιγαν καὶ θρηνοῦσαν στὴ γέννηση τοῦ Ἀνθρώπου κι' ἔχαιραν καὶ γλεντοκοποῦσαν στὸ θάνατό του (Ἑρόδοτ. Ε.4). Δὲν ξέρει, άν πέρα ἀπὸ τὸν τάφο ἔναι τὸ βασίλειο τοῦ Μηδενὸς καὶ τῆς Ἀνυπαρξίας γιὰ τὸ βασίλειο τοῦ κόσμου τῶν ἥλιονησιῶν τῶν θείων Μακάρων, τῆς Ἀθανασίας καὶ τῆς ἥλιακῆς Αἰωνιότητας.

Ἐτί ζωὴ τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ δίχως ἀρχὴ καὶ τέλος ὠκεανὸς τοῦ Σύμπαντος, στὸ πρῶτο πνευματικὸ ἐγόραμά της, εἶναι τή ζωὴ τοῦ καταραμένου θαλασσινοῦ τῶν μυστηριακῶν θρύλων τῶν λαῶν τῆς Βόρειας Εὐρώπης, ποὺ μοίρα του εἶναι νὰ γυρίζῃ αἰώνια μέσα στὶς φουρτουνιασμένες θάλασσες, τ' ἀγριεμένα καὶ λυσσασμένα πέλαγα καὶ τοὺς μανιασμένους ὠκεανούς, χορεύοντας σ' ὅλη τὴ ζωὴ του μὲ τοὺς σίφουνες καὶ τοὺς κυκλῶνες καὶ τοὺς τυφῶνες, χωρὶς ποτὲ ν' ἀράζῃ σὲ κανένα λιμάνι καὶ ποτὲ νὰ βρίσκη καὶ νὰ χαίρεται τὴ λύτρωση καὶ τὴ γαλήνη. Μὲ μι' ἄλλη ζοφερώτατη, ἀλλὰ πραγματικότατη εἰκόνα τή ζωὴ τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ Σύμπαν εἶναι τή ζωὴ τοῦ ταξιδευτῆ, ποὺ ταξιδεύει σ' ὅλη τὴ ζωὴ του κλεισμένος καὶ ἀλυσσοδεμένος μέσα σὲ σιδερόφραγχο τραῖνο ποὺ τρέχει ἀδιάκοπα κι' αἰώνια σὰν ἀστραπὴ μέσα σὲ ἀπέραντο, δίχως ἀρχὴ καὶ τέλος, τρισκότεινο τοῦγελ.

Ο "Ἀνθρωπος μέσα στὸ Σύμπαν εἶναι ὁ μυστηριώδης καπετάνιος τοῦ μυστηριακοῦ καραβιοῦ τῆς Γῆς, ποὺ πλέει αἰώνια μέσα στὸν ἀπέραντο ὠκεανὸς τοῦ Ἀγνώστου καὶ τοῦ αἰώνιου Μυστηρίου ἀνάμεσα σ' ὅλα τ' ἄλλα ἀπειρα μυστηριακὰ καράβια δλων τῶν ἀλλων ἀστρινων κόσμων τοῦ Σύμπαντος. Ριγμένος καὶ πεταμένος ὁ "Ἀνθρωπος μυστηριακὰ μέσα στὰ σταυροδρόμια τῶν ἀβύσσων τοῦ Ἀπείρου καὶ τῆς Αἰωνιότητας στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα δὲν εἶναι παρὰ ἔνα μετέωρο μέσα στὸ "Ἀπειρο, ἔνα κλωτσοσκοῦφι τῶν ἀπειρων μυστηριακῶν δυνάμεων δλων τῶν κόσμων τῆς Δημιουργίας, ἔνας ἐρημίτης τοῦ Σύμπαντος, ἔνα τραγικώτατο ἔκθετο τοῦ Σύμπαντος, ἔνα πεντάρρεφανο καὶ παντέρημο ἔκθετο, ποὺ ἀξίζει μόνο ἀπειρη λύπηση καὶ συμπόνια, ἀπειρη στοργὴ πατρικὴ καὶ μητρικὴ καὶ ἀγάπη ἀδερφική. "Ενα σφαχτάρι γιὰ τὸ χασάπικο τοῦ Χάρου, ἔνας μελλονιάνατος ισόβιος κατάδικος ἀλυσσοδεμένος μέσα στὸ κελλι τῆς φυλακῆς του, ποὺ ζεῖ

δλες τὶς ἡμέρες δλης τῆς ζωῆς του ἀναμένοντας τὴν ἐκτέλεσή του. Μόνη του μοίρα, ή μοίρα δλων τῶν μοιρῶν του, ή ἀναμονὴ τῆς ἐκτέλεσής του ἀπὸ τὸ δῆμιό του, τὸ Χάρο.

‘Η ζωὴ τοῦ Ἀνθρώπου μέσα σ’ ἔτοῦτον ἔδω τὸν πραγματικὸν μπόδις στὰ μάτια μας κόσμο, τὸν δρατὸν καὶ χεροπιαστὸν φυσικὸν κόσμο, στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα – ἀλήθεια, στὸν πρῶτο πνευματικὸν ἐνοραματισμό της, δὲν εἶναι τίποτ’ ἄλλο παρὰ μόνο ἀτέλειωτο ταξεῖδι, ἀδιάκοπη σκληρή, φριχτή, τραγική, ἀπαίσια πορεία, μέσ’ ἀπὸ γκρεμνοὺς καὶ βάραθρα, ἀπὸ ἀβύσσους καὶ χάρη, πρὸς τὸ Θάνατο, πρὸς τὰ βασίλεια τῆς αἰώνιας Νύχτας, τοῦ Μηδενὸς καὶ τῆς Ἀνυπαρξίας. ‘Η ὑπέροτατη σοφία μιᾶς Ἰσπανικῆς λαϊκῆς παροιμίας λέει: «Τὴν ἴδια στιγμὴν, ποὺ γεννιέται ὁ Ἀνθρώπος, ἔκκινάει καὶ τὸ σκουλῆκι ποὺ θὰ τὸν φάῃ». Τὸ Σκουλῆκι, δὲ φτερωμένος ἀρχιδάκοντας τοῦ Ἀπείρου καὶ τῆς Αἰώνιότητας! Τὸ Σκουλῆκι, δὲ μοναδικὸς παντοδύναμος καὶ ἀκατάλυτος παναιώνιος παντοκάτορας ὅλου τοῦ Κόσμου! ‘Ο Θάνατος, δὲ ἀδερφὸς τοῦ Χρόνου, ἀπολυταρχικὸς μονάρχης τῆς πολιτείας τοῦ Σύμπαντος! ‘Ο Χάρος, δὲ μοναδικὸς μέσα σ’ ὅλο τὸν Κόσμο μυστηριώδης σαλπιγκτής τοῦ τελευταίου σαλπίσματος τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ Σύμπαν, τοῦ σαλπίσματος τοῦ Μηδενὸς καὶ τῆς Ἀνυπαρξίας! ‘Ο Θάνατος, ή ἀπόλυτη πραγματικότητα, ή ἀπόλυτη ἀλήθεια, τὸ Α καὶ τὸ Ω τοῦ Παντὸς καὶ τῆς Ζωῆς, ή ἀβύσσους δλων τῶν ἀβύσσων, τὸ μυστήριο δλων τῶν μυστηρίων! ‘Η πρώτη ἀρχὴ καὶ δὲ τελικὸς σκοπὸς τοῦ Σύμπαντος! ‘Ο Θάνατος, τὸ ἀπόλυτο κι’ αἰώνιο “Ον, τὸ δντως “Ον, τὸ παντελῶς ”Ον! ‘Ο Ἀνθρώπος μόνο ἔνα τίποτα, τὸ ἀπόλυτο μηδέν. ‘Ο αἰώνιος ταξειδευτής μέσα στὸν ἀπειρονό δικεανὸ τοῦ Μηδενός!

Μὲ τὸ ἴδιο αὐτὸν πνεῦμα, τὸ πνεῦμα τῆς μηδαμινότητας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ τῆς ἀπόλυτης παγκυριαρχίας τοῦ Θανάτου καὶ τοῦ Μηδενὸς μέσα στὸ Σύμπαν καὶ τὴν Αἰώνιότητα, δίνει μιὰ φρικιαστικὴ εἰκόνα τῆς θέσης τοῦ Ἀνθρώπινου “Οντος μέσα στὸν Κόσμο διαγχορονος Γερμανὸς φιλόσοφος A. Wenzl στὸ βιβλίο του «Ἡ Ἀθανασία» (Γαλ. μετάφρ. Εκδ. Payot, Paris, 1957, σελ. 16) μὲ αὐτὰ τὰ λόγια: «Στὴν πραγματικότητα δὲν εἴμαστε παρὰ πεθαμένοι σὲ ἀδεια.» Μὲ ἄλλους λόγους δλοι οἱ ἀνθρώποι σ’ ὅλη τὴ ζωὴ μας μέσα στὸν Κόσμο δὲν εἴμαστε παρὰ νεκροί, ποὺ ἔχουμε βγεῖ ἀπὸ τοὺς τάφους μας καὶ περπατᾶμε ἀπάνω στὴ Γῆ μὲ τὴν ἀδεια τοῦ θεοῦ τοῦ κάτω Κόσμου, τοῦ Θανάτου, ὥσπου ν’ ἀκούσουμε τὴ μουσικὴ τοῦ ξαναγυρισμοῦ μας μέσα στοὺς τάφους μας. Στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα στὴ ζωὴ μας μέσα στὸν Κόσμο δὲν εἴμαστε παρὰ ζωντανὸ πτώματα καὶ φαντάσματα, ποὺ γυρίζουμε ἀπάνω στὴ Γῆ μὲ τὴν ἀδεια τοῦ Χάρου. ‘Η Ζωὴ, στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα, εἶναι Θάνατος, δνειρο ζωῆς — θανάτου, ποὺ σβύνει μέσα στὸ ζόφο τοῦ Μηδενός. “Ονειρο πεθαμένων ποὺ δνειρεύονται, πῶς εἶναι ζωντανοί, ἐνῶ στὴν ἀπόλυτη πραγματικότητα δὲν εἶναι παρὰ δραπέτες ἀπὸ τὰ βασίλεια τοῦ Ἀδη, ποὺ πλανιῶνται μέσα στὸν Κόσμο ὥσπου νὰ ἥχηση τὸ μεγάλο προσκλητήριο τοῦ ξαναγυρισμοῦ τοὺς μέσα στὰ κελλιὰ τῆς αἰώνιας φυλακῆς τους μέσα στὸν κάτω Κόσμο.

‘Η ζοφερώτατη αὐτὴ εἰκόνα τῆς ζωῆς τοῦ Ἀγιθρώπου μέσα στὸ Σύμπαν εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνθρώπου στὴν πρώτη πνευματικὴ ἐνόρασή της ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς Στιγμῆς μέσα στὴν Αἰωνιότητα, τὴν ἀποψη τοῦ Χρόνου, στὴν πνευματικὴ ἐνόραση τῆς ζωῆς τοῦ Ἀνθρώπου, ὡς φυσικοῦ ὄντος, ὡς ἀπειροελάχιστου μορίου τοῦ ἀπείρου φυσικοῦ Σύμπαντος. ‘Αλλ’ ἡ φιλοσοφικὴ Σκέψη ὅλου τοῦ Κόσμου θέτει τὸ ἐναγώνιο ἐρώτημα: ‘Η εἰκόνα αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ ἀπόλυτα ἀληθινὴ εἰκόνα τῆς ζωῆς μας μέσα στὸν Κόσμο; Στὸ ἐρώτημα αὐτὸ διεγενικὴ προσπάθεια θὰ γίνη νὰ δοθῇ ὁρθὴ ἀπάντηση στὰ κεφάλαια ποὺ θάρσουν πιὸ κάτω.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΩΝΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ