

ζωή καὶ τὴν ψυχὴν τῶν πολιτειῶν χαρίζει σ' ὅλη τὴν Ἀνθρωπότητα τὴν ἀπόλυτην κι' αἰώνια φιλοσοφικὴν ἀλήθειαν, πὼς ή Δημοκρατία ἔχει πίστη, γιατὸς εἶναι ἡθικὴ δύναμη, ἐνῷ ή Ὁλιγαρχία δὲν ἔχει καμμιὰ πίστη καὶ συνεπῶς καμμιὰ φιλία, γιατὶ θρησκεία τους ἔχουν οἱ ὀλιγαρχικοὶ πάντα τὸ ὑλικὸν συμφέροντα καὶ μόνο τὸ ὑλικὸν συμφέρον. Ὁ στοχασμὸς τοῦ Δημοστένη, βαθύτατα φιλοσοφικός, εἶναι ἀποκαλυπτικότατος τῶν βαθύτερων αἰτίων τῆς πραγματικότητας αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ζωῆς ὅλων τῶν λαῶν («οὐ γὰρ ἔσθι δπως ὀλίγοι πολλοῖς καὶ ζητοῦντες ἀρχειν τοῖς μετ' ἵσηγορίας ζῆν τοιούτοις εὖνοι γένοινται» ἀν⁴).»)

Στὸν ἕδιο λόγο τοῦ ὁ Δημοστένης μὲ πύρινους λόγους κηρύσσει τὸ αἰώνιο Εὐαγγέλιο ὅλων τῶν ἐλευθέρων ἀνθρώπων, τὸ εὐαγγέλιο τοῦ ἀδυσώπητου καὶ θανάσιμου, ἀμείλιχτου κι' ἔξοντωτικοῦ μίσους καὶ πολέμου ἐναντίον τῆς Ὁλιγαρχίας καὶ ὅλων τῶν ὀλιγαρχιῶν: «...τὸν δὲ τὰς πολιτείας καταλύοντας καὶ μεθιστάντας εἰς ὀλιγαρχίαν κοινοὺς ἔχοντας παραινῶ νομίζειν ἀπάντων τῶν ἐλευθερίας ἐπιθυμούντων.» (20) Καὶ ὁ Δημοστένης δὲν εἶναι μόνο διεγάλος καὶ ὑπέροχος πολιτικὸς καὶ μιὰ μεγάλη ἡθικὴ συνείδηση, ή πιὸ μεγάλη ἴσως ἡθικὴ συνείδηση καὶ προσωπικότητα ὅλης τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας, ποὺ κηρύσσει τὴν πολιτικὴν ἀλήθειαν καὶ τὸ ὑπέρτατο ἡθικὸν χρέος καὶ θυσιάζει καὶ τὴν ἕδια τὴν ζωή του γιὰ τὸ πολιτικὸν καὶ ἡθικὸν πιστεύω του, ἀλλὰ κι' ἔνας μεγάλος φιλόσοφος ποὺ αἰρεται σὲ ὑψη φιλοσοφικὰ ἀπροσπέλαστα ἀπὸ ὅπου εἰσδύοντας μέσα στὰ αἰώνια σκοτάδια καὶ μυστήρια τῆς ἀπόλυτης πραγματικότητας τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς θεμελιώνει τὴν πολιτική του καὶ τὴν ἡθική του ἀπάνω σ' αἰώνιες φιλοσοφικὲς ἀλήθειες: «... δεῖ γὰρ τὸν εὐτυχοῦντας περὶ τῶν ἀτυχούντων ἀεὶ φαίνεσθαι τὰ βέλτιστα βουλευομένους, ἐπειδήπερ ἀδηλον τὸ μέλλον ἀπασιν ἀνθρώποις.» (21)

Χαραχτηριστικοὶ τῆς ὑψηλῆς συνείδησης τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἡθικοῦ χρέους ποὺ είχε ὁ Δημοστένης, τοῦ ἡθους καὶ τῆς προσωπικότητάς του, εἶναι οἱ λόγοι του πρὸς τὸν Ἀθηναίους τῆς ἐποχῆς του, ἐποχῆς παρακμῆς: «Ἐγὼ δὲ δίκαιον μέν εἶναι νομίζω κατάγειν τὸν Ῥοδίων δῆμον ... Διὰ τί; δτι, πάντων μέν, δὸν διδοεις Ἀθηναῖοι, τὰ δίκαια ποιεῖν ὠρμηκότων, αἰσχρὸν ἡμᾶς μόνους μὴ ἰθέλειν ἀπάντων δὲ τῶν ἀλλων ὅπως ἀδικεῖν δυνήσονται παρασκευαζομένων, μόνους ἡμᾶς τὰ δίκαια προτείνεσθαι, μηδενὸς ἀντιλαμβανομένους, οὐ δικαιοσύνην ἄλλ' ἀνανδρίαν ἡγοῦμαται» (28)

Ἡ αἰώνια Ἑλληνικὴ Ψυχὴ συγκλονίζεται ἐδῶ ἀπὸ Ἱερὸ δέος καὶ Ἱερὴ φροντίαση στὸ ἀκούσμα τῶν ἀθανάτων λόγων ἐνὸς ἀπὸ τὰ ὑπεροχώτερα παιδιὰ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς. Μόνο ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν βαθειὰ ἡθικὴ συνείδηση καὶ συνάμα βαθειὰ γνῶση τῆς ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας στὴν Ῥόδο,

1. Δὲν εἶναι ποτὲ δυνατὸ οἱ λόγοι ν' ἀγαποῦν τὸ Λαὸν (τοὺς πολλοὺς) καὶ ὅσοι θέλουν νὰ εἶναι τύραννοι τῶν πολλῶν δὲν μποροῦν ποτὲ ν' ἀγαποῦν ἐκεῖνους ποὺ θέλουν νὰ ζοῦν σὲ καθεστώς ισονομίας καὶ ισοπολιτείας (Δημοκρατίας).

2. Σ. Σ. Δίκαιο νομίζω τὴν ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας στὴν Ῥόδο.

δραμάτων και τραγωδιῶν τῆς Παγκόσμιας 'Ιστορίας ἐναντίον ἀτόμιων και ὁλοκλήρων λαῶν, ἔγκλημάτων μόνο τῶν λίγων τυράννων και ἐκμεταλλευτῶν τῶν λαῶν, και βλέπουν τὴν τραγικὴ και φριχτὴ κατάσταση ὅλης τῆς Ἀνθρωπότητας τοῦ καιροῦ μας, οἵ λεγόμενες, κατ' εὐφημισμό μόνο, Μεγάλες Δυνάμεις τοῦ Κόσμου νὰ βυθίζωνται κάθε μέρα δλοένα και πιὸ βαθειὰ μέσα στὸ βούρκο και τὸ βρόβιορο και τὸ ζόφο τῶν πιὸ μεγάλων και πιὸ ἀνατριχιαστικῶν ἔγκλημάτων ἐναντίον τῶν μικρῶν λαῶν, μόνο και μόνο γιατὶ τολμοῦν νὰ ξητοῦν τὸ θερώτερο δικαίωμα τοῦ Ἀνθρώπου ἀπάνω στὴ Γῆ, τὸ δικαίωμα τῆς Λευτεριᾶς κάτω ἀπ' τὸν "Ηλιο, ἔγκλημάτων ἐναντίον τῆς Κύπρου, τοῦ Ἀλγερίου, τοῦ "Αντεν, τῆς Κένυας και τόσων ἄλλων λαῶν τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀσίας, τῆς Ἀφρικῆς και τῆς Νοτ. Ἀμερικῆς, εἶναι σὲ θέση νὰ αἰστανθοῦν ἡ ψυχὴ τους νὰ συγκλονίζεται σύρραιξα και νὰ διγῇ στὸ ἀκουσμα τῶν λόγων τοῦ Δημοστένη, πὼς τὸ νὰ μὴ μάχεται κανεὶς γιὰ τὸ Δίκαιο και γιὰ τὴν κατάλυση τῆς Ἀδικίας και τῆς Τυραννίας εἶναι σωστὴ ἀνατρία. Μόνο ἡ ἀθάνατη Ἐλληνικὴ Ψυχή, ποὺ ὅλη ἡ ίστορία της εἶναι ίστορία ἀδιάκοπων κι' αἰώνιων ἀγώνων, αἰμάτων, δραμάτων, τραγωδιῶν, θυσιῶν και δλοκαυτωμάτων γιὰ τὴν Ἀρετή, γιὰ τὸ Δίκαιο και τὴ Λευτεριά, εἶναι σὲ θέση νὰ αἰστανθῇ και νὰ συλλάβῃ τὸ πνευματικὸ μεγαλεῖο και τὸ ἥθικὸ θύμος τῆς προσωπικότητας τοῦ Δημοστένη ποὺ τὴ ζωή του πρόσφερε δλοκαύτωμα στὸ βωμὸ τῆς Ἐλληνικῆς Ἀρετῆς και τῆς Ἐλληνικῆς Ἀθανασίας.

Στὸν τοίτο Ὁλυνθιακό του λόγο δ Δημοστένης μὲ βαθύτατη πνευματικὴ ἐνορατικότητα ἀποκαλύπτει τὸ ἀθάνατο ὑπεραιώνιο ἰδεαλιστικὸ πνεῦμα τῆς Ἀθηναϊκῆς πολιτείας και τὰ βαθύτερα αἴτια τῆς ίστορικῆς μεγαλουργίας τῶν Ἀθηναίων τῶν κλασσικῶν χρόνων: «... πέντε μὲν και τεττακόντα¹ ἔτη τῶν Ἐλλήνων ἦρξαν ἐκόντων, πλείω δ' ἥ μύρια τάλαντ² εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἀνήγαγον, ὑπήκουε δ' ὁ ταύτην τὴν χώραν³ ἔχων αὐτοῖς βασιλεύς, ΩΣΠΕΡ ΕΣΤΙ ΠΡΟΣΗΚΟΝ ΒΑΡΒΑΡΟΝ ΕΛΛΗΣΙ, πολλὰ δὲ και καλὰ και πεζῇ και ναυμαχοῦντες ἔστησαν τρόπαι⁴ αὐτοὶ στρατευόμενοι, μόνοι δ' ἀνθρώπων κρείττω τὴν ἐπὶ τοῖς ἔργοις δόξαν τῶν φιλονούντων κατέλιπον. Ἐπὶ μὲν δὴ τῶν Ἐλληνικῶν ἦσαν τοιοῦτοι· ἐν δὲ τοῖς κατὰ τὴν πόλιν αὐτὴν θεάσασθ⁵ δποῖοι, ἐν τε τοῖς κοινοῖς κάν τοῖς ιδίοις. Δημοσίᾳ μὲν τοῖνυν οἰκοδομήματα και κάλλη τοιαῦτα και τοσαῦτα κατεσκεύασαν ἡμῖν ιερῶν και τῶν ἐν τούτοις ἀναθημάτων, ὥστε μηδενὶ τῶν ἐπιγιγνόμενων ὑπερβολὴν λελεῖφθαι· ἵδια δ' οὗτω σώφρονες ἦσαν και σφρόδρ⁶ ἐν τῷ τῆς πολιτείας ἥθει μένοντες, ὥστε τὴν Ἀριστείδου και τὴν Μιλτιάδου και τῶν τότε λαμπρῶν οἰκίαν εἰ τις ἄρο⁷ οἶδεν ὑμῶν δποία ποτ⁸ ἔστιν, δρᾶ τῆς τοῦ γείτονος οὖδεν σεμνοτέραν οὖσαν· οὐ γάρ εἰς περιουσίαν ἐποάττετ⁹ αὐτοῖς τὰ τῆς πόλεως, ἀλλὰ τὸ κοινὸν αὔξειν ἔκαστος φέτο δεῖν. Ἐκ δὲ τοῦ τὰ μὲν Ἐλληνικὰ πιστῶς, τὰ δὲ πρὸς τοὺς θεοὺς εὑσεβῶς, τὰ δ' ἐν

1. Σ. Σ. Τὴ Μακεδονία. Στὴν ἐποχὴ τῆς ἐκστρατείας τοῦ Ζέρξη ἐναντίον τῆς Ἐλλάδας ἡ Μακεδονία ὑποτάχηκε στὸ βασιλιά τῆς Περσίας, ποὺ «ὑπήκουε» στοὺς Ἀθηναίους ὑστερ¹⁰ ἀπὸ τὶς κοσμογονικὲς νίκες τους στοὺς Ἐλληνοπερσικοὺς πολέμους.

αὗτοῖς ἵσως διοικεῖν, μεγάλην εἰκότως ἐκτήσαντ' εὑδαιμονίαν.» (24–26)

Ἄπὸ τὴν χρυσῆν ἐποχὴν τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνισμοῦ δὲ Δημοστένης μεταπηδᾷ στὴν ἐποχὴν του καὶ βυθίζοντας, μὲ βαθειὰ μελαγχολία, τὰ μάτια του στὴν τραγικὴν εἰκόνα τῆς Ἑλλάδας τοῦ καιροῦ του ἀποφαίνεται, μὲ ὑψηλότατο πάντα φιλοσοφικὸν πνεῦμα, γιὰ τὸ ἀνθρώπινα καὶ τὰ Ἑλληνικὰ πράγματα: «Τὶ δὴ τὸ πάντων αἴτιον τούτων, καὶ τί δὴ ποθὸς ἄπαντος εἶχε καλῶς τότε καὶ νῦν οὐκ ὁρθῶς; ὅτι, τὸ μὲν πρῶτον καὶ στρατεύεσθαι τολμῶν αὐτὸς ὁ δῆμος δεσπότης τῶν πολιτευομένων ἦν καὶ κύριος αὐτὸς ἀπάντων τῶν ἀγαθῶν, καὶ ἀγαπητὸν ἦν παρὰ τοῦ δήμου τῶν ἄλλων ἔκαστῳ καὶ τιμῇ καὶ ἀρχῇ καὶ ἀγαθοῦ τινὸς μεταλαβεῖν. Νῦν δὲ τούναντίον κύριοι μὲν οἱ πολιτευόμενοι τῶν ἀγαθῶν, καὶ διὰ τούτων ἄπαντα πράττεται...» (30–31) Ὁ Δημοστένης διακηρύσσει ἔδω τὴν αἰώνια ἀλήθεια, πώς ἡ Δημοκρατία ὑπῆρξε ἡ μητέρα τοῦ Ἑλληνικοῦ μεγαλείου καὶ τῆς Ἑλληνικῆς δόξας καὶ εὑδαιμονίας καὶ ἡ θεοκατάρατη Ὄλιγαρχία ἡ μοναδικὴ αἵτία τῆς Ἑλληνικῆς καταστροφῆς.

Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει πάντα μπρός στὰ μάτια του δὲ Δημοστένης καὶ ἐπικαλεῖται σὸν δλους τοὺς λόγους του σὸν δλες τὶς στιγμὲς τῆς πολυτάραχης Ἑλληνικῆς Ἰστορίας τῆς ἐποχῆς του, ὅταν καλῇ τοὺς Ἀθηναίους τοῦ καιροῦ του νὰ ὑψωθοῦν στὰ ὕψη τῶν ἴστορικῶν πεπρωμένων τῆς πατρίδας τους, εἶναι ἡ «Ἀρετὴ» τῶν Ἀθηναίων τοῦ παληοῦ καλοῦ καιροῦ, ἡ Ἀρετὴ τῶν ἡρωϊκῶν ἀγώνων γιὰ τὴν κοινὴ σωτηρία δλῆς τῆς Ἑλλάδας: «..ΥΜΙΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΓΕΡΑΣ ΕΚΤΗΣΑΝΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΛΙΠΟΝ ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» (Φιλίππ. Γ, 74).

Ἄλλ’ ἔκει ποὺ ἀποκορυφώνεται καὶ φωτοβολάει σὸν δλη τὴ λάμψη του τὸ πάθος τοῦ Δημοστένη γιὰ τὴν Ἀθηναϊκὴ πολιτεία εἶναι τὸ ἀθάνατο ἀριστούργημά του, δὲ λόγος του «Περὶ τοῦ στεφάνου», ποὺ γιὰ νὰ τὸν ἀκούσουν ἐπλημμύρισαν τὴν Ἀθηναϊκὴ Γῆ πλήθη ἀπὸ δλες τὶς ἄλλες Ἑλληνικὲς πολιτεῖες. Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ Δημοστένη, κατὰ τὴν κριτικὴν δλων τῶν αἰώνων, εἶναι «τὸ ἀριστούργημα ἐνὸς ζήτορα ποὺ δὲν εἶχε ποτὲ στὴν Ἰστορία δλῆς τῆς Ἀνθρωπότητας τὸν ἰσάξιό του» (A. καὶ M. Croiset, Histoire de la Littérature Grecque, ἔκδ. B. τόμ. IV. σελ. 587).

Ο λόγος τοῦ Δημοστένη «Περὶ τοῦ στεφάνου» εἶναι τὸ ἀποκαλυπτικώτερο καὶ χαραχτηριστικώτερο πνευματικὸν μνημεῖο τῆς ἐποχῆς τοῦ Δ'. π.Χ. αἰώνα, ποὺ δίνει σὸν δλη τὴ δραματικότητά της τὴν τραγικὴν εἰκόνα τῆς σύγκρουσης καὶ τῆς τρομερῆς πάλης τῶν δύο παναιώνια ἀντίμαχων κόσμων τῆς Ἑλληνικῆς Ἰστορίας, τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος τοῦ ἐθνικοῦ Φωτὸς καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος τοῦ κόσμου τοῦ ἐθνικοῦ Ἐρέβους. Στὸ λόγο του αὐτὸς «ἡ δύναμη τῆς διαλεκτικῆς καὶ ἡ ὁρμὴ τοῦ πάθους παρασέρνουν τὸν ἀναγνώστη σὰν ποταμὸς» (Croiset. τόμ. IV. σελ. 586). Ἡ ψυχὴ τοῦ Δημοστένη, τονίζει δὲ ἵδιος σοφὸς Ἑλληνιστὴς (αὐτόθ. σ. 561), «ὅταν πλασμένη ἀπὸ φωτὶ ποὺ ἔκαιγε κι ἔφλεγε πάντα». Καὶ ἡ πύρινη ψυχὴ τοῦ Δημοστένη εἶναι δλη μέσος στὸ λόγο του «Περὶ τοῦ στεφάνου».

Ἄπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τοῦ λόγου του δὲ Δημοστένης ἐγκωμιάζει τὴν

«εύσέβειαν καὶ τὴν δόξαν» ως τίς κατ' ἔξοχὴν ἀρετὴς τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Κόσμου. (1) Τὴν Ἀθηναϊκὴν πολιτείαν καταυγάζει ἡ θεϊκὴ αἴγλη τῆς παγκόσμιας πνευματικῆς καὶ ἡθικῆς ἀχτινοβολίας της σ' δλους τοὺς αἰῶνες: «...ἀεὶ περὶ πρωτείων καὶ τιμῆς καὶ δόξης ἀγωνιζομένην τὴν πατρίδα, καὶ πλείω καὶ χρήματα καὶ σώματ' ἀνηλωκυῖαν ὑπὲρ φιλοτιμίας καὶ τῶν πᾶσι συμφερόντων ἢ τῶν ἀλλων Ἑλλήνων ὑπὲρ αὐτῶν ἀνηλώκασιν ἔκαστοι.» (66)

‘Η ἀρετὴ δλῶν τῶν ἀρετῶν τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων ἦταν ἡ βασίλισσα δλῶν τῶν ἡθικῶν ἀρετῶν στὸ μεγαλοπρεπέστατο οἰκοδόμημα τῆς Ἡθικῆς τοῦ Ἀριστοτέλη (Ἡθικ. Νικομ. Δ.γ), ἡ μεγαλοψυχιά: «‘Ὑμεῖς δ’, οἱ καὶ μεμψάμενοι πολλὰ καὶ δίκαιοι’ ὃν ἐκείνοις¹ εἰκότως περὶ δν ἡγνωμονήκεσαν εἰς ὑμᾶς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, οὐ μόνον οὐ μητικακοῦντες, οὐδὲ προιέμενοι τοὺς ἀδικουμένους, ἀλλὰ καὶ σφέζοντες ἔφαίνεσθε’ ἐξ δν δόξαν, εὔνοιαν παρὰ πάντων ἐκτᾶσθε.» (94)

Οἱ Ἀθηναῖοι μὲ τὸ ὑψηλὸν ἀνθρωπιστικὸν καὶ ἰδεαλιστικὸν πνεῦμα τοὺς καὶ μὲ τὴν θεϊκὴν μεγαλοψυχιά τοὺς, ποὺ εἶχαν ως «γεννήματα καὶ παιδεύματα τῶν θεῶν,²» ἔγιναν οἱ δάσκαλοι τοῦ γνήσιου ἱπποτισμοῦ σ' δλους τοὺς αἰῶνες καὶ δὲν ἐγκατέλειπαν ποτὲ ἀπροστάτευτος δλους ἐκείνους ποὺ κατάφευγαν στὴν πόλη τους καὶ ζητοῦσαν ἀσύλο καὶ προστασία στὶς κακοτυχιές καὶ στὰ δεινοπαθήματά τους: «...ἄλλ’ οὐ διὰ ταῦτα προΐεντο τοὺς καταφεύγοντας ἐφ’ ἑαυτούς, ἀλλ’ ὑπὲρ εὑδοξίας καὶ τιμῆς ἡθελον τοῖς δεινοῖς αὐτοὺς διδόναι, δρυθῶς καὶ καλῶς βουλευόμενοι. Πέρας μὲν γὰρ ἄπασιν ἀνθρώποις ἔστι τοῦ βίου θάνατος, κανέναν ἐν οἰκίσκῳ τις αὐτὸν καθείδεις τηροῦ· δεῖ δὲ τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐγχειρεῖν μὲν ἄπασιν ἀεὶ τοῖς καλοῖς, τὴν ἀγαθὴν προβαλλομένους ἐλπίδα, φέρειν δ’ ἀν ὁ θεὸς διδῷ γενναίως.» (97)

Φεγγοβολάει ἐδῶ τὸ ὑψηλὸν φιλοσοφικὸν πνεῦμα τοῦ Δημοστένη, ποὺ ἀντανακλᾷ τὶς πιὸ ὑψηλὲς κι’ αἰώνιες ἀρχὲς τῆς Μεταφυσικῆς καὶ τῆς Ἡθικῆς τοῦ ἔξι κι’ ἀπάνω ἀπὸ τὸ Χρόνο Ἑλληνισμοῦ («Πέρας μὲν γὰρ ἄπασιν ἀνθρώποις ἔστι τοῦ βίου θάνατος... δεῖ δὲ τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας... φέρειν δ’ ἀν ὁ θεὸς διδῷ γενναίως.»)

Τῆς παναιώνιας αὐτῆς μεταφυσικῆς Κοσμοθεωρίας καὶ ἡθικῆς Βιοθεωρίας τῆς Αἰωνίας Ἑλλάδας ἀνταύγεια καὶ ἡ ἀρετὴ δλῶν τῶν ἀρετῶν τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Κόσμου καὶ οἱ πράξεις κοσμικοῦ ἐνσαρκωμοῦ της σ' δλη τὴν ἴστορία της: «Ταῦτ’ ἐποίουν οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι’ (98)...Καὶ γάρ τοι πᾶσι τοῖς Ἑλλησιν ἐδείξατε ἐκ τούτων ὅτι, κανέναν δτιοῦν τις εἰς ὑμᾶς ἐξαμάρτη, τούτων τὴν δργὴν εἰς τάλλον ἔχετε· ἀν δ’ ὑπὲρ σωτηρίας ἢ ἐλευθερίας κίνδυνός τις αὐτοὺς καταλαμβάνῃ, οὔτε μητικακήσετ’ οὔτε ὑπολογιεῖσθε... Μυρία τοίνυν ἔτερον εἰπεῖν ἔχων παραλείπω, ναυμαχίας, ἐξόδους πεζάς, στρατείας καὶ πάλαι γεγονυίας καὶ νῦν ἐφ’ ἥμῶν αὐτῶν, ὃς ἀπάσας ἡ πόλις τῆς τῶν ἀλλων Ἑλλήνων ἐλευθερίας καὶ σωτηρίας πεποίηται.» (99—100)

‘Ο φιλοσοφικὸς στοχασμὸς τοῦ Δημοστένη ὑψώνεται σὲ ὕψη, δπου μόνο ὑψηλὰ φιλοσοφικὰ πνεύματα καὶ λαοὶ μὲ ἀνώτερο καὶ ἀληθινὸ πνευματικὸ πολιτισμὸ καλλιεργημένοι, δπως πρῶτος δὲ Ἀθηναῖκὸς Λαός, κατωρθώνουν νὰ ὑψώνωνται στὶς μεγάλες Ἐποχὴς τῆς Ἰστορίας των, καὶ ἀπ’ τὰ ὕψη αὐτὰ ἐνορᾶ τὸν κοινοβουλευτικὸ ἢ δημοκρατικὸ ἔλεγχο δλοκλήρου τοῦ ἔθνικοῦ σώματος γιὰ τὸ ἀγαθὸ καὶ τὸ δίκαιο τοῦ Ἐθνικοῦ Συνόλου, ἀνθος καὶ καρπὸ ὑπέρτατης πολιτικῆς σοφίας, δις τὸ θεμέλιο δλων τῶν θεμελίων τοῦ Ἀθηναῖκοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος καὶ ὡς τὴν κυριώτερη πηγὴ τοῦ Ἀθηναῖκοῦ μεγαλείου: «Οἰκοδομῆσαι δὲ τοὺς προγόνους ταῦτα τὰ δικαστῆρι ὅπειληφα, οὐχ ἵνα συλλέξαντες ὑμᾶς εἰς ταῦτα ἀπὸ τῶν ἴδιων κακῶς ἀπόρρητα λέγωμεν ἀλλήλους, ἀλλ’ ἵν ἐξελέγχω μεν ἐάν τις ἡ δικηκὼς τι τυγχάνῃ τὴν πόλιν.» (123)

‘Ο Πανηγυρικὸς τῆς ἀθάνατης πολιτείας τῆς Παλλάδας χτυπάει τώρα τὸν οὐρανὸ τῆς Αἰωνιότητας καὶ δὲ ἀθάνατος ποιητῆς του ἀναδείχνεται ὑπεράξιος της: «... νῦν δὲ δρῶν Ἐλληνίδας πόλεις τὰς μὲν ὑβριζομένας, τὰς δὲ ἀναστάτους γιγνομένας, δεινὸν ἥγεῖται εἶναι καὶ ἀνάξιον τῆς τῶν προγόνων δόξης τὸ περιορᾶν τοὺς Ἐλληνας καταδουλούμενους’ διὸ δέδοκται τῇ βουλῇ καὶ τῷ δῆμῳ τῷ Ἀθηναίων, εὐξαμένους καὶ θύσαντας τοῖς θεοῖς καὶ ἥρωσι τοῖς κατέχουσι τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν τὴν Ἀθηναίων, καὶ ἐνθυμηθέντας τῆς τῆν προγόνων ἀρετῆς, διότι περὶ πλείονος ἐποιοῦντο τὴν τῶν Ἐλλήνων ἐλευθερίαν διατηρεῖν ἢ τὴν ἴδιαν πατρίδα, διακοσίας ναῦς καθέλκειν εἰς τὴν θάλατταν... καὶ τὰς πεζὰς καὶ τὰς ἵππικὰς δυνάμεις ἐξάγειν·» (183—184). Νὰ χάσῃ ἡ Ἀθηναϊκὴ πολιτεία τὴν λευτεριά της «ἀνάξιον εἶναι καὶ τῆς τῶν Ἐλλήνων δόξης καὶ τῆς τῶν προγόνων ἀρετῆς» (185). “Ολοι οι ἀνθρώποι δὲν εἶναι δυνατὸ ποτὲ νὰ ὑπομείνουν τὴν σκλαβιὰ καὶ νὰ φανοῦν ἀνάξιοι τῆς πατρογονικῆς ἀρετῆς καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ ἡθικῆς κληρονομιᾶς τους καὶ πῶς καταφρονοῦν πάντα τοὺς δυνατοὺς καὶ θύουν μόνο στὸ βωμὸ τῆς λατρείας τοῦ Δικαίου καὶ τοῦ ‘Ωραίου: «Ἀλλ’ οὐκ ἦν ταῦθ’ ὡς ἔοικεν, τοῖς Ἀθηναίοις πάτρια οὐδ’ ἀνεκτὰ οὐδ’ ἔμφυτα, οὐδ’ ἐδυνήθη πώποτε τὴν πόλιν οὐδεὶς ἐν παντὸς τοῦ χρόνου πεῖσαι τοῖς ἴσχυουσι μέν, μὴ δίκαια δὲ πράττουσι προσθεμένην ἀσφαλῶς δουλεύειν, ἀλλ’ ἀγωνιζομένη περὶ πρωτείων καὶ τιμῆς καὶ δόξης κινδυνεύουσα πάντα τὸν αἰῶνα διατετέλεκε. Καὶ ταῦθ’ οὕτω σεμνὰ καὶ προσήκοντα τοῖς ὑμετέροις ἡθεσιν ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε’ εἶναι ὅστε καὶ τῶν προγόνων τοὺς ταῦτα πράξαντας μάλιστ’ ἐπαινεῖτε. Εἰκότως τὶς γὰρ οὐκ ἀν ἀγάσαιτο τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῆς ἀρετῆς, οἱ καὶ τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν ἐκλιπεῖν ὑπέμειναν εἰς τὰς τερήραις ἐμβάντες ὑπὲρ τοῦ μὴ τὸ κελευόμενον ποιῆσαι, τὸν μὲν ταῦτα συμβουλεύσαντα Θεμιστοκλέα σρατηγὸν ἐλόμενοι, τὸν δὲ ὑπακούειν ἀποφηγάμενον τοῖς ἐπιταττομένοις Κυρσίλον καταλιθώσαντες, οὐ μόνον αὐτόν, ἀλλὰ καὶ αἱ

γυναῖκες αἱ ὑμέτεραι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. Οὐ γὰρ ἔξήτουν οἱ τότε Ἀθηναῖοι οὔτε ὁήτορες οὔτε στρατηγὸν διὸ δτού δουλεύσουσιν εὐτυχῶς, ἀλλ᾽ οὔδε ζῆν ἥξίουν, εἰ μὴ μετ' ἐλευθερίας ἔξεσται τοῦτο ποιεῖν. Ἡ γε το γὰρ αὐτῷ νέκα στος οὐχὶ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ μόνον γεγενῆσθαι, ἀλλὰ καὶ τῇ πατρίδι. Διαφέρει δὲ τί; ὅτι δὲ μὲν τοῖς γονεῦσι μόνον γεγενῆσθαι νομίζων, τὸν τῆς εἶμαρμένης καὶ τὸν αὐτόματον θάνατον περιμένει· ὁ δὲ καὶ τῇ πατρίδι, ύπερ τοῦ μὴ ταύτην ἐπιδεῖν δουλεύουσαν ἀπομνήσκειν ἐθελήσει, καὶ φοβερωτέρας ἡγήσεται τὰς ὕβρεις καὶ τὰς ἀτιμίας, ἃς ἐν δουλευούσῃ τῇ πόλει φέρειν ἀνάγκη, τοῦ θανάτου.» (203—205)

Κεραυνοβολώντας δὲ Δημοστένης μὲ τοὺς κεραυνοὺς τῆς οητορικῆς μεγαλοφυίας του τοὺς ἀνάξιους τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρετῆς πολιτικοὺς ἀντιπάλους του καὶ θάβοντάς τους γιὰ πάντα κάτω ἀπὸ τὴν λάβα τοῦ ἡφαιστείου τῆς πύρινης ψυχῆς του καὶ μέσα σ' αἰώνια κατασχύνη βροντοκραυγάζει στοὺς Ἀθηναίους τῆς ἐποχῆς του: Δὲν εἶναι ψέμα, δὲκτενέα ἀμάρτημα ἡ ἀθάνατη ἐποκοιεῖα τῶν κοσμοίστορικῶν ἀγώνων τῆς Αἰωνίας Ἀθήνας στὸ Μαραθώνα, στὴ Σαλαμίνα καὶ στὶς Πλαταιές. «Ἀλλ' οὐκ ἔστιν, οὐκ ἔστιν ὅπως ἡμάρτετε», ἀνδρες Ἀθηναῖοι, τὸν ύπερ τῆς ἀπάντων ἐλευθερίας καὶ σωτηρίας αἰνδυνον ἀράμενοι, μὰ τοὺς Μαραθῶνι προκινδυνεύσαντας τῶν προγόνων καὶ τὸν ἐν Πλαταιαῖς παραταξαμένους καὶ τοὺς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχήσαντας καὶ τοὺς ἐπ' Ἀρτεμισίῳ, καὶ πολλοὺς ἑτέρους τοὺς ἐν τοῖς δημοσίοις μνήμασι κειμένους ἀγαθοὺς ἀνδρας, οὓς ἀπαντας δομοίως ἡ πόλις τῆς αὐτῆς ἀξιώσασα τιμῆς ἔθαψεν, οὐχὶ τοὺς κατορθώσαντας αὐτῶν οὐδὲ τοὺς κρατήσαντας μόνους. Δικαίως· «Ο μὲν γὰρ ήν ἀνδρῶν ἀγαθῶν ἔργον, ἀπασιν πέπρακται· τῇ τύχῃ δ', ήν δὲ δαίμων ἔνειμεν ἐκάστοις, ταύτην κέχρηνται.» (208)

Τὰ δραιότατα κι' αἰώνια ἔγκώμια τῆς δόξας καὶ τῆς ἀθανασίας τῆς Ἀθηναϊκῆς πολιτείας, στὰ μάτια τοῦ Δημοστένη, εἶναι τρία, «τὰ κάλλιστα, ἐν μὲν ἀνδρίας, ἐτερον δὲ δικαιοσύνης, τρίτον δὲ σωφροσύνης.» (215) Θεοσέβεια, Ἀντρεία, (τὸ πνεῦμα τοῦ ἡρωϊσμοῦ καὶ τῆς νίκης ἐναντίον τῶν ἔξωτερικῶν ἔχθρων), Σωφροσύνη (τὸ πνεῦμα τῆς ἐσωτερικῆς γιγαντομαχίας καὶ νίκης ἐναντίον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τοῦ ἐσωτερικοῦ ἔχθροῦ μας), Δικαιοσύνη, εἶναι οἱ αἰώνιες Ἀρετὲς—Ἀξίες, οἱ ἀθάνατες Θεὲς τῆς Ἀθηναϊκῆς πολιτείας, ποὺ φωτίζουν καὶ ἔξηγοῦν τὸ μυστήριο τῆς παγκόσμιας ἀχτινοβολίας τοῦ ἀστρου τοῦ Ἀρχαίου Ἀθηναϊκοῦ—Ἑλληνικοῦ Κόσμου ἀπάνω ἀπὸ τὴν ἀβύσσο τῆς Αἰωνιότητας. Ἀπάνω ἀπ' ὅλες αὐτὲς τὶς Ἀρετὲς—Ἀξίες—Θεὲς ἡ Δικαιοσύνη, μητέρα, ψυχὴ καὶ οὐσία καὶ φλόγα καὶ τῆς Θεοσέβειας καὶ τῆς Ἀντρείας καὶ τῆς Σωφροσύνης! Καὶ τὸ μυστήριο τῶν πρωτείων τῆς Δικαιοσύνης στὴν ἰεραρχία δλῶν τῶν ἀνθρωπίνων Ἀξιῶν διαφωτίζει δὲδιος δὲ βαθυστόχαστος δημιουργὸς τοῦ ἀθάνατου λόγου «Περὶ τοῦ στεφάνου»: «Θεάσασθε τοῖνυν ως σαυδόν, ως ἔσικεν, ἔστι φύσει πᾶν ὅτι ἀν μὴ δικαίως ἢ πεπραγμένον.» (227) «Σάπιο εἶναι στὴ ζωὴ δλου τοῦ Κόσμου κάθε τι ποὺ δὲν εἶναι δίκαιο καὶ δὲ θεμελιώνεται

ἀπάνω στὸ Δίκαιο.» Εἶναι μιὰ ἀπόλυτη ἀλήθεια, ποὺ ἔκφραζει τὴν αἰώνια οὖσία τῆς Ἑλληνικῆς Ψυχῆς. Μιὰ ἀπὸ τὶς ἀπόλυτες κι' αἰώνιες ἀλήθειες ποὺ μ' αὐτὲς ἡ Αἰώνια Ἑλλάδα κατάκτησε δὴ τὴν Ἀνθρωπότητα καὶ ποὺ κρατοῦν καὶ θὰ κρατοῦν τὸν Ἑλληνικὸν Κόσμον στὴ ζωὴ ὃσο θὰ ὑπάρχῃ ἡ Δημιουργία. «Ἡ Δικαιοσύνη Παναγία παντάνασσα δλου τοῦ Κόσμου σ' δλους τὸν αἰῶνες! Ἡ αἰώνια δόξα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνθρώπου, ἡ μυστικὴ μητέρα δλων τῶν μητέρων τῆς Ἑλληνικῆς Ἀθανασίας! Ἡ Δικαιοσύνη, ἀρχὴ καὶ μέση καὶ τέλος, αἴτια καὶ σκοπὸς τοῦ Παντός, θεμέλιο καὶ τῆς Μεταφυσικῆς καὶ τῆς Ἁθηναϊκῆς! Στὰ μάτια τοῦ αἰωνίου Ἑλληνικοῦ Ἀνθρώπου, ἀπάνω ἀπ' δλα στὴν Ἰστορία δλης τῆς Ἀνθρωπότητας ὁ Ἑλληνικὸς Ἀνθρωπισμὸς καὶ ψυχὴ καὶ οὖσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνθρωπισμοῦ ἡ Δικαιοσύνη! Ὁ κόσμος δίχως Δικαιοσύνη, στὸ ἥλιοφῶς τῆς φιλοσοφίας τῆς αἰωνίας Ἑλληνικῆς Μεταφυσικῆς καὶ Ἁθηναϊκῆς, δὲν ἔχει κανένα ἀπολύτως νόημα, εἶναι αἰσχρὸν κατασκεύασμα σκοτεινῶν δυνάμεων, τῶν δυνάμεων τοῦ Ζόφου καὶ τῶν Ἀβύσσων τῆς Ζωῆς, τῶν δυνάμεων τοῦ Μηδενὸς καὶ τοῦ Θανάτου.

«Σαμόδον ἔστι φύσει πᾶν ὅ,τι ἀν μὴ δικαίως ἡ πεπραγμένον.»

Μόνο ἡ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ Ψυχὴ ἔχει τὸ μοναδικὸν αἰώνιο προνόμιο νὰ χρησιμοδοτῇ μὲ τέτοια ὑψηλὰ κι' αἰώνια ρήματα καὶ τέτοιους μυστηριακοὺς χρησμοὺς ποὺ φτάνουν στὴ Γῆ ἀπὸ τὸν οὐρανοὺς τοῦ Υπερπέραν. Μόνο ἡ ἀθάνατη Ἑλληνικὴ Ψυχὴ ἔχει τὸ αἰώνιο προνόμιο νὰ θεμελιώνῃ ἀπάνω σὲ τέτοιους χρησμοὺς τὴν κοσμικὴν μοίρα της καὶ τὴν κοσμικὴν μοίρα δλου τοῦ Ἀνθρώπινου Γένους (εἶναι ἀπόλυτη ἀλήθεια, πὼς πᾶν ὅ,τι ὑπάρχει μέσα στὸ Σύμπαν, Ἰστορία, Πολιτισμός, Φιλοσοφία, Τέχνη, Ἐπιστήμη, Θρησκεία, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς τυφλές δυνάμεις τῆς φυσικῆς Δημιουργίας, εἶναι Ἑλληνικὸν στὴ φύσια του). Ἡ Ἑλληνικὴ Ψυχὴ θεμελιώνει τὴν μοίρα της καὶ τὴν μοίρα δλου τοῦ Κόσμου ἀπάνω στὸ Δίκαιο! Ἄλλα τί ἄλλο εἶναι τὸ Δίκαιο παρὰ ἡ αἰώνια Ἱδέα, τὸ αἰώνιο ἀπόλυτα αὐτόνομο δημιουργικὸ Πνεῦμα, ὁ αἰώνιος παγκόσμιος ποιητικὸς Νοῦς – Νομοθέτης τοῦ Ἀριστοτέλη; Καὶ χρησιμοθετώντας ἡ Ἑλληνικὴ Ψυχὴ τὴν αἰώνιαν αὐτὴν ἀλήθειαν δὲν ἀποκαλύπτει τὴν ἀληθινὴν οὖσία της, τὴν πνευματικὴν οὖσία της, καὶ δὲ διακηρύσσει σ' δλη τὴν Ἀνθρωπότητα δλων τῶν αἰώνων, πὼς ἀπάνω ἀπ' δλα εἶναι τὸ Πνεῦμα καὶ μόνο τὸ Πνεῦμα καὶ πὼς τὸ Πᾶν μέσα στὸν Κόσμο καὶ στὴν Ἰστορία τοῦ Κόσμου εἶναι πνεῦμα καὶ μόνο πνεῦμα;

Ἐκεῖνο ποὺ οὖσιαστικὰ χαραχτηρίζει τὸν Ἑλληνικὸν Κόσμο καὶ τὸν ἔχωρίζει ἀπ' δλους τὸν ἀλλούς λαοὺς δλης Γῆς εἶναι ἡ θρησκεία τῆς λατρείας τῆς Ἱδέας. Ἡ αἰώνια δόξα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου εἶναι ὅτι εἶναι ὁ μοναδικὸς κόσμος δλης Γῆς καὶ δλης τῆς Παγκόσμιας Ἰστορίας ποὺ ἐπίστεψε σ' δλους τὸν αἰῶνες καὶ πιστεύει στὸ Πνεῦμα καὶ στὴν ὑψηλότερη στιγμὴ τῆς ζωῆς του καὶ τῆς πνευματικῆς δημιουργίας του, στὴ γηγένη τῆς Φιλοσοφίας τοῦ θείου Πλάτωνος, εἶδε καὶ ἀποκάλυψε σ' δλα τὸν Κόσμο τὶς ΙΔΕΕΣ ὡς μεταφυσικὲς διντότητες καὶ ἀπόλυτες ὑπερβατικὲς πραγματικότητες ποὺ δοίζουν τὴν ζωὴν καὶ τὰ ἴστορικὰ πεπρωμένα τοῦ Ἀνθρώπου μέσα στὸ Σύμπαν! Ἡ αἰώνια οὖσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου εἶναι

Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ. Καὶ τί ἄλλο εἶναι δὲ Ἐλληνικὸς Θεός, δὲ Θεὸς τοῦ Πλάτωνος, παρὰ τὴν θεοποίηση καὶ τὴν λατρεία τῆς Αἰωνίας Ἰδέας, τῆς ἀπόλυτης πνευματικῆς Ἀλήθειας, τῆς ἀπόλυτης πνευματικῆς Ωμορφιᾶς, τῆς ἀπόλυτης πνευματικῆς καὶ τὴν θεϊκῆς Ἀρετῆς;

‘Η Κριτικὴ τῆς Ἐλληνικῆς Ἰστορίας ἔθεσε, στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων, ἔνα μεγάλο ἔρωτημα, τὸ ἔρωτημα τῆς ἀληθινῆς οὐσίας καὶ τῆς μοίρας τῆς θεωρίκης, ἀλλὰ καὶ τραγικῆς μορφῆς τοῦ μεγάλου ἀγωνιστὴ τῆς Ἐλληνικῆς Ἐλευθερίας στοὺς καιρούς τοῦ λυκόφωτος τῶν Ἐλληνικῶν θεῶν. Στὸ ἔρωτημα αὐτό, σὺ νὺν ἐπορθεπε τὴν θέση του, ἀπαντᾷ δὲ τὸ ίδιος δὲ Δημοστένης. Τὸ μέταλλο, ποὺ ἀπ’ αὐτὸν εἶχε πλαστεῖ τὴν ψυχὴν του καὶ εἶχε σφυρηλατηθῆναι τὸ χαρακτήρας του, τὸ ἀποκαλύπτουν, καλύτερα ἀπὸ κάθε ηριτική, οἱ ίδιοι οἱ λόγοι του. Ἡ ἀρετὴ δὲ λων τῶν ἀρετῶν τοῦ Δημοστένη εἶναι τὴν Εἰλικρίνεια. Εἰλικρίνεια δῆμος θὰ εἰπῇ θάρροις, τόλμη, εὐτρυπχία, ἀντρεία, ἀγωνιστικὴ καὶ θεωρίκη διάθεση καὶ θέληση, θεωρίκδ μένος, θεϊκδ σιθένος, θεϊκὴ νίκη στὴ Ζωή, μὲν ἔνα λόγο Η Θ Ο Σ, ἀνθος πνευματικοῦ φωτὸς καὶ θεϊκῆς ἀρετῆς: «Ἄξει δὲ μετὰ παρόδησίας· καὶ γὰρ οὐδὲ οὐδὲν ἄλλως δυναίμην». (Χερρον. 24) Ἡ θεϊκὴ Δύναμη, τὴν Ἀρετὴν, τὸ θεϊκὸ Χρέος, ὃς ἐσωτερικὴ ἐπιταγὴ καὶ μοίρα, ὃς ἀπόλυτα ἀλύγιστη καὶ ἀδυσώπητη καὶ ἀμείλιχτη ἐσωτερικὴ ἀνάγκη,¹ διπως τὴν ἀνάγκη στὸ ηράτος τοῦ φυσικοῦ κόσμου! Στὸν ἀγώνα τῆς σωτηρίας τῆς πατρίδας του δὲ Δημοστένης ἔδωσε μὲν ἀπόλυτη αὐταπάρνηση δὲ τὸν εἴαυτό του, δὲ τὴν ψυχὴν του, δὲ τὴν ζωὴν του: «...ἔδωκεν εἴμαυτὸν ὑμῖν ἀπλῶς εἰς τοὺς περιεστηκότας τῇ πόλει κινδύνους.» (Στεφ. 179) «...ἔχων, δὲ ἀνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ τριηραρχίας εἰπεῖν καὶ χορηγίας καὶ χρημάτων εἰσφορὰς καὶ λύσεις αἰχμαλώτων καὶ τοιαύτας ἀλλας φιλανθρωπίας, οὐδὲν δὲ τούτων εἴποιμι, ἀλλ’ διτὶ τῶν τοιούτων πολιτευμάτων οὐδὲν πολιτεύομαι, ἀλλὰ δυνάμενος δὲν ζωσ, ὥσπερ καὶ ἔτεροι, καὶ κατηγορεῖν καὶ χαρίζεσθαι καὶ δημεύειν καὶ τἄλλα ποιοῦσιν οὗτοι ποιεῖν, οὐδὲν δὲν τούτων πώποτε ἔμαυτὸν ἔταξα οὐδὲ προήχθην οὕθεν δέποτε κέρδους οὔτι δέποτε φιλοτιμίας, ἀλλὰ διαμένω λέγων ἔξ δὲν ἔγω μὲν πολλῶν ἐλάττων εἰμὶ παρὸν ὑμῖν, ὑμεῖς δέ, εἰ πείθοισθε μοι, μείζους δὲν εἴητε... Οὐδὲν δὲνοιγε δοκεῖ δικαίου τοῦτο εἶναι πολίτου τοιαύτα πολιτεύμαθεν εὑρίσκειν, ἔξ δὲν ἔγω μὲν προάγεσθαι διδάσκοντα τὸν ἀγαθὸν πολίτην». (Χερρον. 70 – 72). «...ἔθηκα νόμον καθ’ δὲν τοὺς μὲν τὰ δίκαια ποιεῖν ήναγκασα, τοὺς πλουσίους, τοὺς δὲ πένητας ἔπαυστος ἀδικουμένους, τῇ πόλει δὲ διπερ τὴν χορησιμότατον, ἐν καιρῷ γίγνεσθαι τὰς παρασκευὰς ἐποίησα.» (Στεφ. 102)

1. Σ. Σ. Στὸ Δημοστενικὸ αὐτὸν νόημα τῆς Ἀρετῆς καὶ τοῦ Χρέους θὰ πρέπει νὰ ιδούμε τὰ σπέρματα τῆς θεϊκῆς αὐτονομίας καὶ τῆς κατηγορικῆς προσταγῆς τῆς Ηθικῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ἐμμανουὴλ Κάντε;

Οι λόγοι αὐτοὶ τοῦ Δημοστένη ἀποκαλύπτουν βαθύτατο πνεῦμα κοινωνικῆς δικαιοσύνης. Καὶ τὸ πνεῦμα αὐτὸ δὲν πηγάζει μόνο ἀπὸ τὸ βαθύτατο αἰσθημα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, ἀλλὰ κυρίως καὶ ἀπάνω ἀπὸ δλα ἀπὸ τὴν ὑψηλὴ συνείδηση τῆς ἀγάπης τῆς πατρίδας καὶ τοῦ χρέους πρὸς τὴν πατρίδα : «Ἐγὼ δὲ ἐκ τῶν ἀπόρων εἰς τοὺς εὑπόρους μετήνεγκα τὰς τριηραρχίας· πάντ' οὖν τὰ δέοντα ἔγιγνετο. Καὶ μὴν καὶ κατ' αὐτὸ τοῦτο ἀξιός εἴμαι ἐπαίνου τυχεῖν, διτι πάντα τὰ τοιαῦτα προηρούμην πολιτεύματα, ἀφ' ᾧν ἄμα δόξαι καὶ τιμαὶ καὶ δυνάμεις συνέβαινον τῇ πόλει, βάσκανον δὲ καὶ πικρὸν καὶ κακόηθες οὐδὲν ἔστι πολίτευμα ἐμόν, οὐδὲ ταπεινόν, οὐδὲ τῆς πόλεως ἀνάξιον. Ταῦτα τοίνυν ἥθος ἔχων ἐν τε τοῖς κατὰ τὴν πόλιν πολιτεύμασι καὶ ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς φανῆσομαι· οὔτε γάρ ἐν τῇ πόλει τὰς παρὰ τῶν πλουσίων χάριτας μᾶλλον ἢ τὰ τῶν πολλῶν δικαιούσιαν, οὔτ' ἐν τοῖς Ἑλληνικοῖς τὰ Φιλίππου δῶρα καὶ τὴν ἔσνιαν ἱγάπησα ἀντὶ τῶν κοινῆς πᾶσι τοῖς "Ἑλλησι συμφερόντων."» (Στεφ. 108—109)

Κατὰ τὸ φιλόσοφο Παναίτιο ἐκεῖνο ποὺ ἐμπνέει δλους τοὺς λόγους τοῦ Δημοστένη εἶναι ἢ Ἀρετὴ (Πλούταρχ. Δημοσθ. 13,4). Ἀπάνω ἀπὸ δλα, στὰ μάτια του, εἶναι «τὸ Καλόν», «τὸ Δίκαιον». «Ωσπερ γάρ οἰκίας, οἷμαι, καὶ πλοίου καὶ τῶν ἀλλων τῶν τοιούτων τὰ κάτωθεν ἴσχυρότατο εἶναι δεῖ, οὕτω καὶ τῶν προσέεων τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ὑποθέσεις ἀληθεῖς καὶ δικαίας εἶναι προσήκει.» (Ὀλυνθ. B. 10) Ἐκεῖνο ποὺ καταγάζει δλη τὴν πολιτικὴ τοῦ Δημοστένη καὶ φλογίζει τὰ στήθη του σ' δλους τοὺς ἀγῶνες του εἶναι ἢ θέληση νὰ διατηρήσῃ ἢ Ἀθηναϊκὴ πολιτεία καθαρότατο, ἀσπιλο, ἀπρόσβλητο, ἀλέκιαστο καὶ πάναγνο τὸ αἰώνιο ἥθος της, «τὸ ἥθος» τὸ «ἀψευδὲς καὶ χρηστόν, οὐ τὸ λυσιτελέστατον πρὸς ἀργύριον σκοποῦν, ἀλλὰ τὶ καὶ καλὸν πρᾶξαι» (Λεπτίν. 13), τὸ ἥθος «τοῦ σφέειν τοὺς ἀδικούμενούς» (Μεγαλοπολ. 15), «καὶ τοῦ πολεμεῖν καὶ πάσχειν ὑπὲρ τῶν δικαίων καὶ ὑπὲρ τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἐλευθερίας» (Ρόδ. Ἐλευθερ. 8,17)

Τὸ δημιουργὸ τῶν ἀθανάτων οητορικῶν ἀριστουργημάτων καὶ τὸν ἥρωα τῶν μεγαλειωδῶν ἀγώνων γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ Ἑλληνισμοῦ στοὺς δραματικοὺς καιροὺς τοῦ Δ'. π.Χ. αἰώνα βαραίνει ἢ μοίρα δλων τῶν πολιτικῶν ἀντρῶν ποὺ ἢ πολιτικὴ τους γνωρίζει τὴν ἀποτυχία. Ἀλλ' ἢ μοίρα αὐτὴ ἀκριβῶς ἀποκαλύπτει τὸ μεγαλεῖο τῆς προσωπικότητας τοῦ Δημοστένη. Οἱ ὑπερθυμαστοὶ πολιτικοὶ ἀγῶνες του ἐμπνέονται μόνο ἀπὸ τὴ βαθειὰ συνείδηση τοῦ μεγαλείου καὶ τῆς δόξας τῆς πατρίδας του. Τὸ μυστήριο καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς τραγικῆς μορφῆς του διαφωτίζει μόνο τὸ φῶς τῆς συνείδησης τοῦ μεγαλείου τῆς Ἀθηναϊκῆς πολιτείας, ὥστε μπορεῖ ἀλάθευτα νὰ εἰπωθῇ, πῶς ἢ προσωπικότητα τῆς Ἀθηναϊκῆς πολιτείας φωτίζει τὴν προσωπικότητα τοῦ Δημοστένη καὶ ἢ προσωπικότητα τοῦ Δημοστένη φωτίζει τὴν προσωπικότητα τῆς Ἀθηναϊκῆς πολιτείας. Ο Δημοστένης εἶναι σάρκα ἀπὸ τὴ σάρκα καὶ κόκκαλο ἀπὸ τὰ κόκκαλα τῆς Αἰωνίας Ἀθήνας—Αἰωνίας Πανελλάδας. Δίχως τὸ βαθὺ νόημα τῆς οὐσίας τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Κρօμου καὶ τοῦ ὑψηλοῦ Ἰδανικοῦ τῆς Ἀθηναϊκῆς Ἀρετῆς εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατο νὰ

φωτιστῇ τὸ αἴνιγμα τῆς προσωπικότητας τοῦ Δημοστένη. Ὡς αἰώνια δόξα τοῦ Δημοστένη εἶναι δτὶ ἔκλεισε μέσα στὴν ψυχὴ του τὴν παναιώνια πολιτεία τῆς Ἀθηνᾶς, τὴν ὑπερκόσμια ἀρετή της, τὴν ἀθάνατη δόξα της, τὴν ἀστραφτερὴν ἴστορικὴν μοίρα της. Γιὰ τὰ αἰώνια ἴδανικὰ τῆς πατρίδας του, γιὰ τὴν ἡθικὴν αἰγλὴν καὶ λάμψη της, γιὰ τὸ αἰώνιον ἡθός της καὶ τὸ αἰώνιον ἡθικὸν φῶς τῆς ὑπερκόσμιας ἡθικῆς προσωπικότητάς της ὁ Δημοστένης ἀγωνίστηκε σ' ὅλη τὴν ζωὴ του μὲ πάθος, μὲ πίστη, σὰν λιοντάρι καὶ τέλος στὸ βωμὸν τῆς πατρίδας του καὶ τῆς ἀθανασίας της ἐθυσίασε καὶ τὴν ἕδια τὴν ζωὴν του. Ὁ ὑπέροχος καὶ μεγαλοφυὴς δημιουργὸς τοῦ ἀθανάτου ὁ ητορικοῦ ἀριστουργήματος «Περὶ τοῦ Στεφάνου» ὑπῆρξεν ἡ τελευταία ἀναλαμπὴ τοῦ Ἡλιου τῆς Ἀρετῆς ἰερῆς καὶ ἀγίας πολιτείας τῆς Παλλάδας Ἀθηνᾶς καὶ ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν Θεῶν. Ὁ ἥλιος τῆς Ἀθηναϊκῆς, τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρετῆς, δὲν ἔλαμψε ποτὲ ἄλλοτε μὲ τόση λάμψη καὶ ωμορριὰ καὶ τόση μεγαλοπρεποσύνη μὲ δση ἔλαμψε στὴν ζωὴν καὶ τὸ θάνατο τοῦ Δημοστένη. Καὶ πρέπει νὰ τονιστῇ καὶ νὰ ἔξαρθῃ, πῶς γιὰ πρώτη φορὰ στὴν πνευματικὴν Ἰστορία τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας ἀποκαλύπτεται στοὺς λόγους καὶ στὴν ζωὴν τοῦ Δημοστένη, καὶ μὲ τόση πνευματικὴν ρώμη, ως οὖσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου καὶ ὡς ὁ κύριος παράγοντας τῆς Ἑλληνικῆς Ἰστορίας τὸ ΗΘΟΣ, τὸ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΘΟΣ, ἵερο δάνθιος τῆς πιὸ θριαμβευτικῆς Ἑλληνικῆς πνευματικῆς καὶ ἡθικῆς Νίκης μέσα στὴ Δημιουργία καὶ τῆς ἀπόλυτης κυριαρχίας τοῦ Πνεύματος στὴ ζωὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀνθρώπου¹, θεῖος καρπὸς τῆς ἀπόλυτης Πίστης τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου στὸ Λόγο, στὸ Πνεῦμα, καὶ τῆς ἐνσαρκωμένης μέσα στὴν Ἑλληνικὴ Ἰστορία Πίστης στὸ Λόγο, τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρετῆς.

Ἐνας ἀπὸ τοὺς βαθύτερους μελετητὲς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Δημοστένη, ὁ Γάλλος Ἑλληνιστὴς Maurice Croiset, στὴν Εἰσαγωγὴ του στὴν ἔκδοση τῶν ἔργων τοῦ Δημοστένη στὴ σειρὰ τῶν ἔκδόσεων τῆς Βιβλιοθήκης Budé (σελ. XXXII) γράφει σχετικὰ μὲ τὴν προσωπικότητα καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ Δημοστένη: «‘Ωρισμένοι ἴστορικοὶ τῶν Νεώτερων Χρόνων ἔγραψαν,² πῶς ἡ Ἀθηναϊκὴ πολιτεία θὰ μποροῦσε νὰ συνεννοηθῇ καὶ νὰ συμμαχήσῃ μὲ τὸ Φίλιππο τῆς Μακεδονίας καὶ ν ἀναλάβουν ἀπὸ κοινοῦ τὸν ἀγώνα ἐναντίον τῆς Ἀσίας. Αὗτὸ σημαίνει, πῶς ὁ Ἀθηναϊκὸς Λαὸς θὰ εἴχε υποσιάσει ἐνσυνείδητα τὶς παραδόσεις του, τὴν ἀνεξαρτησία του, τοὺς θεσμούς του, καὶ θάχε προδώσει τὴν ὑπόθεση δλου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιὰ νὰ βιηθῆσῃ τὸ βασιλιᾶ τῆς Μακεδονίας νὰ μεταβάλῃ τὴν Ἑλλάδα σ’ ἕνα κράτος, ποὺ φαινομενικὰ μόνο θὰ ἥταν δμοσπονδιακό, στὴν πραγματικότητα δμως θὰ ἥταν κάτω ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ἔξουσία τοῦ Φιλίππου. Οὕτε στὸ νοῦ τοῦ Δημοστένη, οὔτε στὸ πνεῦμα τῶν συμπατριωτῶν του ἥταν δυνατὸ νὰ χωρέσῃ μιὰ τέτοια σκέψη.»

Στοὺς πιὸ πάνω ἴστορικοὺς ἀπαντῷ ὁ ἕδιος ὁ Δημοστένης ἀπὸ τὸν τάφο του: «... Καὶ μὴν οὐδὲ τοῦτο γ’ οὐδεὶς ἀν εἰπεῖν τολμήσαι, ὡς τῷ

1. Πρβλ. τὸν ὕμνο τοῦ Σοφοκλῆ στὸν “Ἀνθρώπο, σελ. 12.

2. Σ. Σ. Δυστυχῶς ἡ γνώμη αὐτὴ βρήκε ἀπήχηση καὶ στὴ Σύγχρονη Ἑλλάδα,

μὲν ἐν Πέλλῃ τραφέντι, χωρίῳ ἀδόξῳ τότε γ' ὅντι καὶ μικρῷ, τοσαύτην μεγαλοψυχίαν προσῆκεν ἐγγενέσθαι ὥστε τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀρχῆς ἐπιθυμῆσαι καὶ τοῦτ' εἰς τὸν νοῦν ἐμβαλέσθαι, ύμῖν δ' οὖσιν Ἀθηναίοις καὶ κατὰ τὴν ἡμέραν ἐκάστην ἐν πᾶσι καὶ λόγοις καὶ θεωρήμασι τῆς τῶν προγόνων ἀρετῆς ὑπομνήμαθ' ὁρῶσι τοσαύτην ὑπάρξαι κακίαν ὥστε τῆς ἐλευθερίας αὐτεπαγγέλτους ἐθελοντὰς παραχωρῆσαι Φιλίππω.» (Στεφ. 68)

‘Η δικαιότερη κριτική τῆς προσωπικότητας καὶ τοῦ ἔργου τοῦ Δημοστένη, στὰ μάτια μας, εἶναι ἡ κριτική τοῦ μεγάλου ἱστορικοῦ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Λογοτεχνίας Alfred Croiset. Ὁ Croiset στὴν *Histoire de la Littérature Grecque* (ἔκδ. B, τόμ. IV. σελ. 524 καὶ 530) γράφει : «Λίγοι ἀνθρώποι ὑπῆρξαν τόσο δραστήριοι, τόσο δραματικοὶ καὶ τόσο στενὰ δεμένοι μὲ τὰ πιὸ μεγάλα γεγονότα τῆς Ἰστορίας. Μποροῦμε νὰ εἰποῦμε, μὲ ἀπόλυτη κυριολεξίᾳ, πῶς δὲ Δημοστένης, ἀφοῦ ὑπῆρξε μέσα σὲ τριάντα χρόνια δὲ πιὸ ἐπικίντυνος ἀντίπαλος τῆς Μακεδονίας, ἐπῆρε στὸν τάφο του τὴν ἐλευθερία καὶ τῶν Ἀθηνῶν καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδας. Ἡ χρονολογία τοῦ θανάτου του εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς κυριώτερες χρονολογίες τῆς Ἀρχαίτητας. Σημειώνει τὸ τέλος μιᾶς σημαντικῆς περιόδου, σχεδὸν ἐνὸς πολιτισμοῦ, καὶ τὴν ἀρχὴν μιᾶς ὀλωσδιόλου νέας τάξης πραγμάτων στὴν Ἰστορία τοῦ Κόσμου... Ὁ πολιτικὸς ἥγετης, δὲν εἶναι ἔνας φιλόσοφος οὔτε ἔνας ἱστορικός. Ὁ φόλος του μοιάζει μὲ τὸ φόλο τοῦ στρατηγοῦ. Χρέος του εἶναι νὰ χτυπήσῃ καὶ νὰ νικήσῃ τὸν ἔχθρο, ἀν ἔχῃ τὶς δυνάμεις, ἢ ἀλλοιῶς νὰ πέσῃ ἥρωϊκά. Ὁ Δημοστένης ἔπραξε τὸ χρέος του ποδὸς τὴν πατρίδα του. Μὲ τὸ θάνατό του ἐκέρδησε ἡ ὑπόθεση τοῦ Παγκόσμιου Πολιτισμοῦ. Μὲ τὴν ἐκπλήρωση τοῦ χρέους του δὲ Δημοστένης ἔπλούτισε τὴν ἡθικὴν κληρονομιὰ τῆς Ἑλλάδας, δηλαδὴ τὴν ἕδια τὴν οὐσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ ποὺ ἔμελλε νὰ κατακτήσῃ ὅλο τὸν Κόσμο. Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΉΤΑΝ ΛΙΓΩΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΗ, ΑΝ Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΣΤΗ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ. Ὁ Γραικύλος, δὲ τύπος τοῦ Ἑλληνα μόνο πεπαιδευμένου καὶ μόνο ὠραίου πνεύματος, ἔμελλε νᾶρθη πολὺ γλήγορα, εἶναι ἡδη μεγάλη ἡ θέση του στὴν εἰκόνα ποὺ ἔχει δὲ Κόσμος γιὰ τὸν Ἑλληνισμό. Θὰ κατεῖχε μιὰ ἀκόμα πιὸ μεγάλη θέση χωρὶς τὸ Δημοστένη καὶ τὴν πολιτική του.»

‘Ο Δημοστένης ἐνσαρκώνει τὸ αἰώνιο πνεῦμα καὶ τὴν αἰώνια ψυχὴ τῆς Αἰωνίας Ἀθήνας—Πανελλάδας καὶ εἶναι μιὰ ἀθανατη δόξα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου, ἡ μεγαλύτερη καὶ ἴσχυρότερη, ἡ ἴδεαλιστικώτερη καὶ ἥρωϊκώτερη, ἡ ὠραιότερη πολιτικὴ προσωπικότητα ὅλης τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδας. Σ' ὅλη του τὴν ζωὴν ἀγωνίστηκε καὶ στὸ τέλος ἐθυσίασε καὶ τὴν ἕδια τὴν ζωὴν του γιὰ τὸ ὠραιότερο καὶ ὑψηλότερο Ἰδανικὸ ποὺ δὲ ἥλιος του ἐφώτισε ὅλη τὴν Ἀνθρωπότητα, τὸ Ἰδανικὸ τῆς Αἰωνίας Ἑλλάδας. Καὶ ἀν ὑπάρχη μιὰ προσωπικότητα σ' ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἰστορία ποὺ γὰ μπορῇ νὰ διακηρύξῃ περήφανα : «Μέσα μου ἔχωρεσε ἡ Αἰωνία Ἀθήνα—Αἰωνία Πανελλάδα», ἡ προσωπικότητα αὐτὴ εἶναι μόνο δὲ Δημοστένης.

‘Η ἀληθινή, ἡ δημιουργικὴ ζωὴ θεμελιώνεται μόνο μέσα στὸ Αἴμα καὶ ἀπάνω στὸ βωμὸ τῆς Θυσίας. Ὁ Δημοστένης ἔζησε καὶ πέθανε γιὰ τὴν πα-

τρίδα του. Καὶ ἡ ζωὴ του καὶ οἱ ἀγῶνες του καὶ ὁ θάνατός του, ἡ ἀκατάβλητη ἀρετὴ του, ὁ ὑπερανθρώπινος ἥρωϊσμός του, τὸ ἀνεπίληπτο Ἑλληνικὸν ἥθος του ἐμπνέοντο σ' ὅλους τοὺς γνήσιους καὶ φωτισμένους πνευματικοὺς ἀνθρώπους ὅλου τοῦ Κόσμου αἰσθημα ἀπεριόριστου θαυμασμοῦ, θαυμασμοῦ ποὺ φτάνει τὰ δρια τοῦ Δέους καὶ τῆς θρησκευτικῆς Ἐκστασης καὶ Κατάνυξης μπροστὰ στὸ τρομαχτικό, ἀφταστο, ἀσύλληπτο καὶ ἀνυπέρβλητο, συντριπτικὸν καὶ ἔξουθενωτικὸν μεγαλεῖο τῆς προσωπικότητάς του. Τὸ ὑπερκόσμιο πνευματικὸν καὶ ἥθικὸν μεγαλεῖο τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου τοῦ Δημοστένη ἀποκαλύπτει τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἱδανικοῦ ποὺ γι' αὐτὸ ἔζησε καὶ πέθανε, τοῦ Ἱδανικοῦ τῆς ἀθανατῆς πατοίδας του. Ὁ ἀθάνατος δημιουργὸς τοῦ λόγου «Περὶ τοῦ στεφάνου» ὑπῆρξε ὁ Ἰδεώδης, ὁ τέλειος ἀγωνιστὴς καὶ ἐνσαρκωτὴς τοῦ ὑψηλοῦ αἰωνίου Ἀθηναϊκοῦ—Ἑλληνικοῦ "Ἡθους, τοῦ πνεύματος καὶ τῆς ψυχῆς τῆς πνευματικῆς καὶ ἴδιαλιστικῆς, ἥρωϊκῆς καὶ ὠραιολατρικῆς Ἑλλάδας, ποὺ μὲ τὴν πίστη στὸ Πνεῦμα ἐνίκησε τὴ Φύση, τὴν "Υἱη, τὸ Μηδέν, τὸ Ζόφο, τὸ Θάνατο.

Ο Δημοστένης ἔπεσε γιὰ τὴν εὐγενέστερη ὑπόθεση τῆς Ἰστορίας δλῆς τῆς Ἀνθρωπότητας, γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴ δόξα τῆς Αἰωνίας Ἑλλάδας. Διέκως τὴν θυσία του στὸ βωμὸ τῆς αἰωνίας Ἀληνικῆς Ἰδέας, τῆς αἰωνίας Ἀληνικῆς Ἀρετῆς, τὸ ἀστρο τῆς Αἰωνίας Ἑλλάδας δὲ θὰ ἔλαμπε ἀπάνω ἀπὸ τὴν ἀβύσσο τοῦ Ἀπείρου Χρόνου μὲ τὴ λάμψη ποὺ ἔλαμψε καὶ λάμπει σ' ὅλους τοὺς αἰῶνες. Η θυσία τῆς ζωῆς τοῦ Δημοστένη οίχνει ἀπειρο φῶς στὸ μυστήριο δλων τῶν μυστηρίων τῆς Ἰστορίας δλῆς τῆς Ἀνθρωπότητας, τὸ μυστήριο τῆς Ἀθηναϊκῆς, τῆς Ἀληνικῆς Ἀρετῆς.

Τὸ ὠραιότερο ἔγκλημα τῆς προσωπικότητας τοῦ Δημοστένη ἔχει πλέξει ὁ τίγρης τοῦ πρώτου παγκόσμιου πολέμου, ὁ Κλεμανσώ, μ' αὐτοὺς τοὺς λόγους του : «Ο Διονύσιος τῆς Ἀλικαρνασσοῦ χαραχτηρίζει τὸ Δημοστένη ὡς τὸ μεγαλύτερο φήτορα δλων τῶν αἰώνων. Βρίσκω τὸν ἔπαινό του ὡς ἀνεπαρκῆ, γιατὶ ὁ λόγος δίχως τὴν πράξη εἶναι μάταιη φλυαρία. Στὸ τέλειο νόημα τοῦ λόγου δημοστένης ὑπῆρξε ἔνας ἀνθρωπος. Αὐτὸ ἀρκεῖ... "Ενας τόσο τέλειος ἀνθρωπος ποὺ δὲν ξαναεῖδε ποτὲ ἄλλοτε δημόσιος» (DÉMOS-THÈNE par G. CLEMENCEAU, 1926. σελ. 11 καὶ 125). Ο Δημοστένης ὑπῆρξε δημόσιος Ἀθηναϊκὸς—Ἑληνικὸς Ἀνθρωπος τῆς χρυσῆς Ἐποχῆς τοῦ Ε' π.Χ. αἰώνα, μύστης—ἱεροφάντης—προφήτης, ἐραστὴς καὶ λάτρης τοῦ παναιώνιου πνευματικοῦ καὶ μεταφυσικοῦ Ἀθηναϊκοῦ—Ἑληνικοῦ Ἱδανικοῦ τῆς ἀπόλυτης πνευματικῆς Ἀλήθειας, ποὺ παρ' ὅλους τοὺς γνωσιοθεωρητικοὺς σκεπτικισμούς του τὸ ἀνθρώπινο Πνεῦμα ἔχει τὴ δύναμη νὰ ἐνορᾶ καὶ ν' ἀρπάζῃ, καὶ ἥρωϊκὸς ἀγωνιστὴς τοῦ ὑπεραιώνιου Ἀθηναϊκοῦ—Ἑληνικοῦ ἥθικοῦ Ἱδανικοῦ, τῆς Ἀληνικῆς Ἀρετῆς, τῆς ἀδιάκοπης ἥρωϊκῆς μάχης σ' ὅλη τὴ ζωὴ καὶ τῆς θυσίας τῶν πάντων καὶ τοῦ δλοκαυτώματος καὶ τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς στὸ βωμὸ τῆς Αἰωνίας Ἰδέας, τῆς Ἀλήθειας, τῆς Ὡμορφιᾶς, τῆς Καλωσύνης, τῆς Λευτεριᾶς, τῆς Δικαιοσύνης.