

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ

E.Y.D της Κ.Π.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Π Ρ Ω Τ Ο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ

Βενετία, Φερράρα, Φλωρεντία

1

Δούξ – δόγης – τῆς Βενετίας, στὸ σωτήριο ἔτος 1438, ἥταν ὁ Φραγκίσκος Φόσκαρι. Θάταν, τότε, ἔζηνταπέντε περίπου χρονῶν. Κ' ἥταν δεκαπέντε ἥδη χρόνια ἡ κεφαλὴ τῆς «γαληνοτάτης» δημοκρατίας ποὺ κυβερνοῦσε τὶς θάλασσες.

‘Ο “Ἐνας – ὁ δόγης – δὲν εἰν’ ἐλεύθερος νὰ κάνει ὅ,τι θέλει. “Οταν ἔφθασα στὴ Βενετία, νόμιζα ὅτι ἥταν παντοδύναμος. Τέτοιος ἤξερα πώς ἥταν ἄλλοτε ὁ Ἀρίγος Ντάντολος. ‘Ο ‘Ευρίκο Ντάντολο (ὅπως ἔμαθα νὰ τὸν λέω ἀφότου πῆγα στὴν Ἰταλία) ἥταν τόσο δυνατὸς πού, ὅταν μπῆκε στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τοὺς σταυροφόρους, δὲ δέχθηκε κᾶν νὰ γίνει αὐτοκράτωρ. Στὴν Πάτρα, ὅταν ἥμουν νέος, εἶχα ἀκούσει, βέβαια, νὰ γίνεται λόγος καὶ γιὰ τὴ σύγκλητο ἡ γιὰ τὸ συμβούλιο τῶν Δέκα· ὡστόσο, μέσα μου εἶχε δημιουργηθεῖ ἡ ἐντύπωση ὅτι τὰ μέλη τῶν συμβουλίων αὐτῶν τῆς Βενετίας θάταν σὰν τοὺς συγκλητικοὺς ποὺ εἶχαν καὶ οἱ δικοί μας αὐτοκράτορες γύρω τους. Δὲν εἶχα ἀκόμα ἀκούσει τίποτε γιὰ τὸν Μαρίνο Φαλιέρο καὶ τὴν τραγικὴ του τύχη. Λίγο - λίγο ἔμαθα ὅτι ὁ δόγης δὲν εἶναι παντοδύναμος. Γύρω του ὑπάρχουν πολλὰ συλλογικὰ σώματα ποὺ περιορίζουν τὴ θέλησή του καὶ δένουν τὰ χέρια του. ‘Υπάρχει τὸ Μέγα συμβούλιο (τὸ maggior consiglio). ‘Υπάρχει ἡ σύγκλητος. ‘Υπάρχει τὸ μικρὸ συμβούλιο (τὸ minor consiglio) πού, μαζὶ μὲ τὸν δόγη ὡς πρόεδρό του, ἀποτελεῖ τὴ Σινιορία (signoria). Καὶ ὑπάρχει, πλαϊ σ' ἄλλα συμβούλια μὲ εἰδικὴ καὶ περιορισμένη ἀρμοδιότητα, καὶ τὸ περίεργο ἐκεῖνο συμβούλιο τῶν Δέκα ποὺ τὸ φοβοῦνται οἱ πάντες,

άκομα καὶ οἱ δόγηδες. Ὁταν διάβασα τὸ βιβλίο τοῦ Γκασπάρε Κονταρίνι «*De magistratibus et Republica Venetorum*», μπῆκα στὸ νόημα τοῦ πολιτεύματος τῆς Βενετίας καὶ βρῆκα ότι δὲν ἔχει ἄδικο δ σοφὸς αὐτὸς Βενετὸς ἔξαίροντας τὴν ἀξία του.

2

Τὸ Μέγα συμβούλιο, ἐκτοπίζοντας λίγο - λίγο (ἀπὸ τὸ 1172 ὡς τὸ 1268) τὴν πατροπαράδοσην πολιτικὴ ἀγορὰ ὅλων τῶν ἐλεύθερων κατοίκων τῆς Βενετίας ποὺ εἶχε διακόσια πενήντα χρόνια τὸ δικαίωμα νὰ ἐκλέγει τὸν δόγη, ἔγινε ἡ ἀριστοκρατικὴ πηγὴ ὅλων τῶν ἔξουσιῶν. Δυσκίνητο, ὅμως, τὸ Μέγα συμβούλιο (ὅταν πῆγα στὴ Βενετία, εἶχε περισσότερα ἀπὸ χίλια μέλη) δὲ μποροῦσε νὰ παίρνει ἀποφάσεις ἢ νὰ συνεργάζεται μὲ τὸν δόγη ἐπάνω σ' ὅλα τὰ ζητήματα, κ' ἔτσι ἀποφάσισε τὸ ἴδιο νὰ ἔξουσιοδοτεῖ κάθε τόσο καμμιὰ δεκαριὰ μέλη του — τὰ σοφώτερα μέλη του, τοὺς sapientes — νὰ συνεργάζονται ἀμεσα μὲ τὸν δόγη καὶ νὰ τοῦ δίνουν τὴ συμβουλή τους στὸ καθετί. Τὸ Μικρὸ αὐτὸ συμβούλιο, μὲ πρόεδρο τὸν ἴδιο τὸν δόγη, ἔξελίχθηκε στὴ λεγόμενη Σινιορία (αὐθεντία), στὸ ἀνώτατο συλλογικὸ ὅργανο τῆς δημοκρατίας.

Ἄν, ὅμως, τὸ Μέγα συμβούλιο ἦταν πολὺ μεγάλο, τὸ Μικρὸ συμβούλιο ἦταν μικρότερο ἀπ' ὅ,τι ἔπειτε. 'Ανάμεσ' ἀπὸ τοὺς πολὺ λίγους καὶ τοὺς πολλοὺς χρειάστηκε νὰ μποῦν ἄλλα συμβούλια ποὺ νὰ μὴν εἴναι οὔτε τόσο δυσκίνητα, ὅπως τὸ Μέγα, οὔτε τόσο εύκίνητα καὶ πρόχειρα, ὅπως τὸ Μικρό. Ἔτσι μπῆκαν ἀνάμεσα στὰ δυὸ αὐτὰ σώματα, στὸ πολὺ μεγάλο καὶ στὸ πολὺ μικρό, τὸ συμβούλιο τῶν Σαράντα καὶ ἡ σύγκλητος. Στὴ σύγκλητο συγχωνεύθηκε, ἀπὸ τὸ ἔτος 1324, τὸ συμβούλιο τῶν Σαράντα. Κ' ἔφθασε ἡ σύγκλητος νᾶχει περίπου τριακόσια μέλη.

'Ο δόγης — δ *gloriosus dux* ποὺ λεγόταν καὶ *Dei gratia dux* — δὲ μποροῦσε, λοιπόν, νὰ κινηθεῖ ἐλεύθερα. Κ' ἡ ἐλευθερία του περιορίσθηκε ἀκόμα περισσότερο, ὅταν μετὰ τὸ ἔτος 1310, μονιμοποιήθηκε ἡ ὑπαρξη καὶ λειτουργία ἐνὸς ἄλλου συμβουλίου, δηλαδὴ ἔκείνου ποὺ ὀνομάσθηκε συμβούλιο τῶν Δέκα.

Στὸ ἔτος 1310 συγκροτήθηκε τὸ συμβούλιο τοῦτο γιὰ ν' ἀντιμετωπίσει, ὡς ἕκτακτο ἀστυνομικὸ καὶ δικαστικὸ σῶμα, μιὰ συνωμοσία, ποὺ ἀρχηγοί της ἦταν ὁ Μπαγιαμόντε Τιέπολο καὶ ὁ Μάρκος Κουερίνι. 'Ο δόγης τῶν ἡμερῶν ἔκείνων χρειάστηκε γὸ ἕκτακτο αὐτὸ συμβούλιο γιὰ νὰ προστατεύσει τὸν ἑαυτό του. 'Αλλὰ τὸ συμβούλιο τῶν Δέκα, ποὺ στὸ ἔτος 1335 ἔγινε μόνιμο καὶ ποὺ τὰ μέλη του τὰ ἐκλέγει κάθε χρόνο τὸ Μέγα συμβούλιο, σκέφθηκε ὅτι ἡ ἀποστολή του ἦταν νὰ προστατεύει τὴ Βενετία καὶ ὅχι τὸν δόγη, νὰ τὴν προστατεύει μάλιστα, ἀν εἴναι ἀνάγκη, καὶ κατὰ

τῶν δόγηδων. Στὸ ἔτος 1354 ἔγινε δόγης, σὲ ἡλικία ἑβδομήντα ἔτῶν, ἐνας σπουδαῖος ἀνθρωπος ποὺ εἶχε προσφέρει μεγάλες ὑπηρεσίες, πολιτικὲς καὶ στρατιωτικές, στὴ Βενετία, ὁ Μαρίνο Φαλιέρο. "Οπως συμβαίνει συχνὰ μὲ τοὺς πολὺ ἰσχυροὺς ποὺ κάνουν γιὰ Καίσαρες, ὁ Μαρίνο Φαλιέρο θέλησε νὰ χειραφετηθεῖ ἀπὸ τὴ σφαῖρα τῶν πατρικίων ποὺ ἥταν ἡ δική του σφαῖρα, ν' ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν συμβουλίων καὶ νὰ σιηριχθεῖ στὸ μικρὸ λαό, στὸ *popolo minuto*. "Ωστόσο, ἡ ἀριστοκρατία ἤξερε ὅτι ὅποιος ἐπικαλεῖται τὴν ἀπόλυτη δημοκρατία καὶ κολακεύει τὸ *popolo minuto* γίνεται τύραννος. Στὰ διακόσια πενήντα χρόνια ποὺ τὸν δόγη, πρὶν ίδρυθεῖ τὸ Μέγα συμβούλιο, τὸν διάλεγαν ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι κάτοικοι τῆς Βενετίας (οἱ *majores* καὶ οἱ *minores*), κάμποσοι δόγηδες εἶχαν γίνει τύραννοι, καὶ κάμποσων ἡ ἔξουσία εἶχε γίνει γιὰ δυὸ - τρεῖς γενεὲς κληρονομική. "Η ἐμπορικὴ ἀριστοκρατία τῆς Βενετίας εἶχε ἀποκτήσει μυαλὸ καὶ ἥταν ὑπὲρ τοῦ μέτρου. Καὶ εἶχε, ἀλλωστε, ἀνοιχτὰ τὰ μάτια της. Τὸ συμβούλιο τῶν Δέκα ἀγρυπνοῦσε, παραμόνευε, κρυφοκοίταζε καὶ κρυφάκουγε παντοῦ. Τὸ ίδιο τὸ συμβούλιο ποὺ εἶχε ἀλλοτε (στὸ ἔτος 1310) συγκροτηθεῖ γιὰ νὰ προστατεύσει τὸν δόγη, κινήθηκε τώρα μὲ τρόπο ἀστραπιαίο γιὰ νὰ προστατεύσει τὴ Βενετία χτυπώντας τὸν δόγη. Τὰ σχέδια τοῦ Μαρίνο Φαλιέρο ἔγιναν γνωστὰ – οἱ φλύαροι καὶ οἱ καταδότες δὲ λείπουν ποτὲ – καὶ τὸν Ἀπρίλιο τοῦ ἔτους 1355 οἱ φύλακες τῶν συμφερόντων τῆς ἀριστοκρατικῆς δημοκρατίας τοῦ τόκοψαν τὸ κεφάλι. "Η φοβερὴ σκηνὴ σημειώθηκε στὴ μεγάλη σκάλα τοῦ παλατιοῦ τῶν δόγηδων.

3

"Οταν ἔφθασα στὴ Βενετία, ὁ Φραγκίσκος (Φραντσέσκο) Φόσκαρι, χωρὶς νᾶναι – ὅπως φάνηκε σὲ μένα – παντοδύναμος, ἥταν ὡστόσο ἀρκετὰ ἰσχυρός. Καὶ ἥταν ἰσχυρός, γιατὶ ἀπλούστατα τὸν ἀφηναν ἀκόμα οἱ Δέκα, καὶ ὅλοι ὅσοι μαζὶ του ἀπάρτιζαν τὴ Σινιορία, νᾶναι ἰσχυρός. Καὶ τὸν εἶχαν, μάλιστα, ἀφῆσει ν' ἀλλάξει σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ τὴν πορεία τῆς Βενετίας. "Ἐνῶ ὁ δρόμος τῆς Βενετίας ἥταν, ἑκατοντάδες χρόνια, οἱ θάλασσες, ὁ Φραγκίσκος Φόσκαρι ἀνοιξε δρόμους καὶ στὴν ἡπειρωτικὴ Ἰταλία, ζητώντας νὰ ἔξασφαλίσει γιὰ τὰ πόδια τῆς Βενετίας μιὰ *terra ferma*. "Ο συνετὸς προκάτοχός του Τομμάσο Μοτσενίγο, τρέμοντας στὴ σκέψη ὅτι μπορεῖ, μετὰ τὸ θάνατό του, νὰ ἐκλεγεῖ δόγης ὁ Φόσκαρι, ἔλεγε συχνά: «'Υπερήφανος καὶ ψεύτης, ὁ Φόσκαρι εἶναι καμωμένος νὰ ξοδεύει πολλὰ λεφτὰ καὶ νὰ ἔξαπολύει πτολέμους».

Καὶ πραγματικά, ἀπὸ τὸ ἔτος 1423 ποὺ ἔγινε δόγης, ὁ Φό-

σκαρι ξέμπλεξε τή Βενετία στὶς ἐμφύλιες μάχες ποὺ μαίνονταν στὴ βόρεια Ἰταλία. Κυριώτερος ἔχθρός του ἦταν ὁ δούξ τοῦ Μιλάνου, ὁ Φίλιππος Μαρία Βισκόντι. Τ' ἀποτελέσματα τῆς πολιτικῆς του αὐτῆς δὲν ἦταν, βέβαια, ἀσχημα. Χρησιμοποιώντας ὡς μισθοφορικά του ὅργανα τολμηρούς κοντοττιέρους — περίφημος ἦταν ὁ Φραντσέσκο Μπουσσόνε ποὺ ἐπονομάσθηκε κόμις Καρμανιόλα καὶ ποὺ ἔγινε ὑπόπτος προδοσίας καὶ θανατώθηκε ἀνάμεσα στοὺς δυὸς κίουες τῆς Πιατσέττα —, χάρισε ὁ Φόσκαρι στὴ θαλασσοκράτειρα σημαντικές ἡπειρωτικές κτήσεις. Ὡστόσο, οἱ κτήσεις αὗτες ἦταν στὸ βάθος ἀσυμβίβαστες μὲ τὴν ἀποστολὴ τῆς Βενετίας ποὺ εἶχε πιὰ συντρίψει στὶς θάλασσες τὴν ἀντίζηλό της Γένουα, ἀλλὰ ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ αἰσθάνεται ἀπειλητικὴ τὴν πίεση τῶν Τούρκων. Δυὸς ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς γιοὺς τοῦ Φόσκαρι ἐπεσαν, πολεμώντας, σὲ πεδία μαχῶν ξένα πρὸς τὶς παραδόσεις τῆς Βενετίας.

Τώρα ξέρω — τόμαθα ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια — ὅτι ὅλ' αὐτὰ τὰ πλήρωσε ἀκριβὰ ὁ ὑπερήφανος Φραγκίσκος Φόσκαρι. Στὸ ἔτος 1445, τὸ συμβούλιο τῶν Δέκα καταδίκασε τὸν γιό του Ἰάκωβο, τὸν μόνο πιὰ γιὸ ποὺ εἶχε ἀπομείνει, σ' ἔξορία. Ὁ πατέρας ὑποχρεώθηκε νὰ κυρώσει τὴν καταδίκη τοῦ γιοῦ του ποὺ ἔξορισθηκε πρῶτα στὸ Ναύπλιο, κ' ὑστερα στὴν Κρήτη. Στὸ ἔτος 1456 κατηγορήθηκε μάλιστα ὁ γιὸς τοῦ Φόσκαρι ὡς προδότης. Εἶπαν ὅτι συνωμοτοῦσε μὲ τὸν δούκα τοῦ Μιλάνου καὶ μὲ τὸν Μωάμεθ τὸν δεύτερο. Στόχος ἦταν, ούσιαστικά, ὁ πατέρας καὶ ὅχι ὁ γιός. Ὅταν, στὸ ἔτος 1457, ἔξανταγκάσθηκε ὁ Φραγκίσκος Φόσκαρι σὲ παραίτηση ἀπὸ τὸ ἰσόβιο ἀνώτατο ἀξίωμα τοῦ δόγη, ὁ γιός του Ἰάκωβος εἶχε πεθάνει ἔξοριστος στὴν Κρήτη. Τὸ μαρτύριο ποὺ τράβηξε ὁ ὑπερήφανος αὐτὸς δόγης στὰ τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ἦταν μεγάλο. Ἡταν μαρτύριο ἥθικό, χειρότερο καμμιὰ φοράκι' ἀπὸ τὸ φυσικὸ μαρτύριο. Καὶ πέθανε ὁ Φραγκίσκος Φόσκαρι, σὲ ἡλικία ὀγδονταπέντε περίπου ἔτῶν, τὴν ἴδια τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ διάδοχός του Πασκουάλε Μαλιπιέρο πήγαινε νὰ καθίσει στὸ θρόνο πού, τριαντατέσσαρα ὀλόκληρα χρόνια, ἦταν δικός του. Ζωτανὸ δὲν ἐπρεπε σὲ καμμιὰ περίπτωση νὰ τὸν διαδεχθεῖ τὸν δαιμόνιο Φόσκαρι ὁ διάδοχός του.

Σήκωσε, τάχα, ὁ Φόσκαρι περισσότερο ἀπ' ὅτι ἐπρεπε τὸ ὑπερήφανο κεφάλι του; Ἀκόμα καὶ στὶς ὡρες ποὺ ὅλα πήγαιναν καλά, ὁ Φόσκαρι ἤξερε νὰ κάνει ὅτι ὑπακούει στὴ θέληση τοῦ λέοντος τῆς Βενετίας. Ἐπάνω ἀπὸ τὸ μπαλκόνι ποὺ βρίσκεται στὴ δυτικὴ πτέρυγα τοῦ παλατιοῦ τῶν δόγηδων — μιὰ πτέρυγα ποὺ ἀρχισε νὰ φτιάχνεται στὸ ἔτος ποὺ ἔγινε δόγης ὁ ἴδιος — ἔβαλε ὁ Φόσκαρι νὰ σκαλισθεῖ μιὰ γλυπτικὴ σκηνὴ ὅπου προβάλλει ὁ

έαυτός του γονατιστός μπροστά στὸν πτερωτὸ λέοντα τῆς Βενετίας. Καὶ δὲν τοῦ ἀρκοῦσε νὰ διαιωνισθεῖ ἡ σκηνὴ τῆς ὑποταγῆς του μονάχα ἐκεῖ. Τὶς μέρες ποὺ φθάσαμε στὴ Βενετία, εἶχε ἀναθέσει ὁ Φόσκαρι στοὺς ἴδιους καλλιτέχνες νὰ φτιάξουν μιὰ νέα μεγαλοπρεπέστατη Πόρτα πρὸς τὴν αὐλὴ τοῦ παλατιοῦ· καὶ τοὺς ἔβαλε νὰ ἐπαναλάβουν, ἐπάνω ἀπὸ τὸ ἄνοιγμα τῆς Πόρτας (πού, ὅπως ἀκουσα ἀπὸ κάπιοιν, ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια, διομάσθηκε *Porta Dorata*) τὴν ἴδια γλυπτικὴ σκηνή. "Οταν ξαναπεράσαμε ἀπὸ τὴ Βενετία, ἐπιστρέφοντας στὴν πατρίδα, ἡ Πόρτα αὐτὴ εἶχε προχωρήσει ἀρκετά. "Ηταν, δμως, ἐκδήλωση στ' ἀλήθεια ὑποταγῆς τοῦ Φόσκαρι ἡ στάση αὐτή, στὸ σύμπλεγμα ποὺ τὸν ἐμφανίζει γονατιστό μπροστά στὸν πτερωτὸ λέοντα, ἡ μήπως ἡταν τὸ ἀντίθετο; "Ο Φραγκίσκος Φόσκαρι, γονατιστός, βρίσκεται στὸ ἴδιο ὕψος μὲ τὴν κεφαλὴ τοῦ λέοντος.

4

'Ενῶ ἡ βασιλικὴ τριήρης περνοῦσε ἀνάμεσα ἀπὸ τοὺς δυὸ ὄχυρότατους πύργους ποὺ προστατεύουν τὴ Βενετία κι' ἀγκυροβολοῦσε πλαϊ στὸν "Αγιο Νικόλαο ντὲ Λίντο, ὁ Ἰωάννης Δισύπατος ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ αὐτοκράτορος, καὶ ὁ Σύλβεστρος Συρόπουλος ὡς ἀπεσταλμένος τοῦ πατριάρχη, εἶχαν προχωρήσει, μὲ τὸ «κάτεργον τῆς βίγλας», γιὰ ν' ἀναγγείλουν τὸ γεγονὸς στὸν δόγη Φραγκίσκο Φόσκαρι. Στὶς δύο τὸ πρωί — ἡ νύχτα ἡταν βαθειὰ — ἔφθασαν στὸ ναύσταθμο τοῦ 'Αγίου Μάρκου. 'Ο Συρόπουλος, στ' ἀπομνημονεύματά του, διηγεῖται τὰ καθέκαστα μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο :

«...ἐξελθόντες εἰς τὸ τοῦ Δουκὸς παρεγενόμεθα Παλάτιον. "Ο καὶ μαθὼν ὁ Δούξ, ἐπέταξεν εὔθυς, καὶ ἥλθομεν πρὸς αὐτόν». "Αν καὶ ἡταν νύχτα, στηκώθηκε ἀμέσως ὁ Φραγκίσκος Φόσκαρι, ντύθηκε βιαστικά, καὶ τοὺς δέχθηκε. «Καὶ ἂμα τῷ ὀφθῆναι ἡμᾶς αὐτῷ ἀπὸ τῆς πύλης τοῦ τρικλίνου, εὔθυς ἀνέστη. Καὶ ὡς ἡμεῖς πρὸς αὐτὸν ἐβαδίζομεν, οὕτω καὶ αὐτὸς πρὸς ἡμᾶς ἤρχετο. "Οθεν καὶ μέσον τοῦ τρικλίνου προσκυνήσαντες προσείπομεν αὐτῷ. 'Ο δὲ ἀσμένως ἡμᾶς δεξάμενος καὶ προσειρηκώς, καὶ τῇ μιᾷ χειρὶ αὐτοῦ τὴν τοῦ Δισυπάτου κατέχων χεῖρα, τῇ ἐτέρᾳ δὲ τὴν ἐμήν..., καὶ βαδίζων ἀναγαγών τε εἰς δν καὶ αὐτὸς ἐκάθητο δεύτερον σκίμποδα καὶ πρὸς τὸ καθῆσαι στραφείς, συνέστρεψε καὶ ἡμᾶς ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ κατεχομένους ἔτι, καὶ τὸν μὲν Δισύπατον πλησίον αὐτοῦ, ἐμὲ δ' εὔθυς μετ' αὐτὸν ἐκάθισε». Τοὺς εἶπε ὅτι δὲ φαντάζόταν ὅτι θὰ ἔφθαναν τὰ πλοῖα μας τὴ νύχτα ἐκείνη, καὶ ὅτι θἀπρεπε, γιὰ νὰ προετοιμάσει τὴν ὑποδοχὴν ποὺ τοὺς ἀξίζει, νὰ μείνουν ὁ αὐτοκράτωρ καὶ ὁ πατριάρχης ὡς τὴν ἄλλη μέρα ἐπάνω

στὰ πλοῖα. Πρόσθεσε, ώστόσο ὁ Φόσκαρι: «έγὼ δὲ ἐλεύσομαι σήμερον ίδειν τὸν Βασιλέα, ἐπειδὴ ἔμαθον ως ὑπὸ νόσου τεταλαι- πωρημένος ἐστί».

Καὶ συνεχίζει ὁ Σύλβεστρος Συρόπουλος τὴν ἀφήγησή του ποὺ καὶ προφορικά μᾶς τὴν ἔκανε συχνά: «Μετὰ τοιούτων λόγων ἐξέπεμψεν ἡμᾶς ὁ Δούξ πρός τε τὸν Βασιλέα, καὶ τὸν πατριάρχην. ‘Ημεῖς δὲ ἐζητήσαμεν ίδειν τὰς οἰκίας ἐν αἷς ἀναπαύσονται οἱ ἡμέ- τεροι. Ἐπέταξε δὲ δύο ἄρχοντας, καὶ ἥλθον καὶ ἔδειξαν ἡμῖν οἰκίαν λαμπρὸν καὶ περιφανῆ, ἥν ἡτοίμασαν τῷ Βασιλεῖ ἔχουσαν κλίνας λέσ. Καὶ ἔτερον πάλιν ἄλλαχοῦ, ἥν ἡτοίμασαν διὰ τὸν δεσπότην» (Δημήτριον). «Εἴτα ἡγαγον ἡμᾶς ἀντιπέραν τοῦ ἄγίου Μάρκου, εἰς τὴν μονὴν τοῦ ἄγίου Γεωργίου, καὶ ἔδειξαν ἡμῖν ἀναπαύσεις διὰ τὸν πατριάρχην». Ἀφοῦ ἔκαμαν οἱ δυὸς ἀπεσταλμένοι τὴν ἐπιθεώρησή τους, κι’ ἀφοῦ διαπίστωσε ὁ Συρόπουλος εἰδικώτερα ὅτι γιὰ τὸν πατριάρχη εἶχαν ἐτοιμασθεῖ πλούσια φαγητά, κρέατα, ὅρνιθες καὶ ψάρια, καὶ ἐκλεκτὰ κρασιά, μπῆκαν πάλι στὸ πλοῖο τους γιὰ νὰ τ’ ἀναφέρουν ὅλα στὸν αὐτοκράτορα καὶ στὸν πα- τριάρχη. «Ο δὲ πατριάρχης μὴ θελήσας προσμεῖναι ἐν τῷ κα- τέργῳ ἐξῆλθε, καὶ συνηντήσαμεν αὐτῷ μεταξὺ τοῦ πλοῦ περαι- ουμένῳ πρὸς τὸν ἄγιον Γεώργιον. Βραχὺ μεθ’ ἡμῶν ἔφθασε καὶ ὁ Δούξ, καὶ πλησιάσας τῷ πατριάρχῃ ἀπένειμε τὸν προστήκοντα χαιρετισμόν, καὶ μικρὸν πρὸς ἄλλήλους ώμιλησαν. Εἴτα δὲ μὲν Δούξ ἀπῆλθεν εἰς τὸν Βασιλέα, δὲ πατριάρχης εἰς τὸν ἄγιον Γεώργιον». Ο Γεώργιος Σφραντζῆς ποὺ εἶχε μείνει, μὲ τὸν δεσπότη Κωνσταν- τίνο, στὴν Κωνσταντινούπολη, εἶχε ἀναθέσει σ’ ἓνα φίλο του ποὺ εἶχε ἀκόλουθήσει τὸν αὐτοκράτορα νὰ σημειώσει καθετὶ τὸ ἀξιο- σημείωτο γιὰ νὰ τὸ περιλάβει στὸ Χρονικὸ ποὺ εἶχε ἴσως σκοπὸ ἀπὸ τότε νὰ τὸ γράψει. Ὅταν, κάμποσα χρόνια μετὰ τὴν ἀλωση, ἔφθασε στὰ χέρια μου, ἐδῶ ποὺ τώρα βρίσκομαι, ἓνα ἀντίγραφο τοῦ Χρονικοῦ του, εῖδα ὅτι περιγράφει τὴν πρώτη συνάντηση τοῦ Φραγκίσκου Φόσκαρι μὲ τὸν αὐτοκράτορα — μιὰ συνάντηση ποὺ δὲ Συρόπουλος, στὰ δικά του ἀπομνημονεύματα, τὴν παρα- λείπει, — μὲ τ’ ἀκόλουθα λόγια:

«Καὶ μετ’ ὅλιγην ὥραν παρεγένετο δὲ δούξ σὺν τοῖς μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ γερουσίᾳ» (τὴ σύγκλητο δὲ μπορεῖ νὰ τὴν εἶχε ὅλο- κληρη μαζί του στὴν υποχειρινὴ ἐκείνη ἐπίσκεψη) «καὶ προσεκύ- νησε τὸν βασιλέα καθήμενον, δμοίως καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πάντες ἀσκεπτεῖς. Ἐκάθητο δὲ ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ δὲ δεσπότης, δὲ ἀδελφὸς αὐτοῦ κύρ Δημήτριος, μικρὸν κατωτέρω τοῦ βασιλικοῦ θρόνου καὶ ἐξ εὐωνύμων τοῦ βασιλέως ἐκάθισεν δ τῶν ‘Ἐνετῶν δούξ. Καὶ συλλαλήσαντες ἄλλήλοις λόγους χαιρετισμοῦ καὶ ἔτερα μυστή-

ρια, εἶπεν ὁ διοὺς τῷ βασιλεῖ ὅτι· τῷ πρωὶ ἐλεύσομαι σὺν πᾶσι ποιῆσαι τὴν ὁφειλομένην τιμὴν τῇ βασιλείᾳ σου ἐν θεῷ ὅγιῷ καὶ συναντῆσαι αὐτῇ μετὰ παρρησίας καὶ ἐλεύσῃ ἐντὸς Ἐνετίας».

5

‘Η μέρα ποὺ ξημέρωνε ἦταν Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 1438. Πρὶν βγεῖ καλά - καλὰ ὁ ἥλιος — «ἔπιφωσκούστης Κυριακῆς», ὅπως γράφει ὁ Σφραντζῆς — ξεκίνησε πάλι ὁ δόγης «μετὰ τῶν ἐκκρίτων τῆς Βενετίας ἀρχόντων», γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ ἐπίσημα τὸν αὐτοκράτορα, «διὰ τοῦ ἴδιου αὐτοῦ πλοίου τοῦ καλουμένου πεζαντούρου». «Πεζαντούρον» ὄνομάζει ὁ Συρόπουλος καὶ «Πουτζιδῶρον» ὁ Σφραντζῆς, χωρὶς νὰ μαντεύσει κανένας τους ἀπὸ τὴν Ἰταλικὴ προφορὰ τοῦ ὀνόματος ὅτι πρόκειται γιὰ ὄνομα ‘Ελληνικό, τὸν πολυτελέστατο «Βουκένταυρο», τὸ πλοῖο ποὺ ὁ δόγης Χρηστιμοποιοῦσε στὶς μεγάλες ἑορτάσιμες ὁρες. ‘Ο Σφραντζῆς περιγράφει τὴ μεγαλοπρέπεια τοῦ πλοίου μ’ ἐναν τρόπο πού, ὡς αὐτόπτης μάρτυς, μπορῶ νὰ βεβαιώσω ὅτι εἶναι ἀκριβέστατος. Τὸ πλοῖο — «πορθμεῖον», ὅπως γράφει ὁ Σφραντζῆς — «ἥν εὔτρεπτισμένον καὶ κεκαλυμμένον διὰ ἑρυθρῶν καλυμμάτων καὶ χρυσοῦς λέοντας εἶχεν ἐν τῇ πρύμνῃ καὶ χρυσᾶ περιπλέγματα, καὶ ὅλον ἔζωγραφισμένον διὰ ποικίλων καὶ ὠραιοτάτων ἱστοριῶν». Καὶ ἀναρίθμητα ἄλλα πλοῖα ἀκολουθοῦσαν τὸ «αὐθεντικὸν πλοιάριον». Τὸ θέαμα ἦταν καταπληκτικό. Δὲν εἶχα ποτέ μου ἴδει, οὔτε καν στ’ ὄνειρό μου, μιὰ τέτοια γιορτή. Τὰ πλοῖα ἦταν ὅλα πολυτελέστατα. Ἐπάνω τους ἦταν θαυμάσιες ζωγραφιές. Παντοῦ ἐκυμάτιζαν σημαῖες. Οἱ σάλπιγγες καὶ ἄλλα μουσικὰ ὅργανα ἤχοῦσαν. Σ’ ἐνα ἀπὸ τὰ πλοῖα (ὅπως γράφει καὶ ὁ Σφραντζῆς) «ἴστατο ὅρθιόν τι ὡς στύλος ὑψηλός· ἀνωθεν δὲ τοῦ στύλου ἐκείνου τράπεζα τετράγωνος ὀλιγώτερον ὄργυιᾶς μιᾶς· ἐπάνω δὲ τῆς τραπέζης ἐκείνης ἀνήρ ίστατο ὠπλισμένος ἀπὸ ποδῶν ἕως κεφαλῆς, ἀστράπτων ὡς ἥλιος, κρατῶν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ὅπλον φοβερόν· δεξιᾷ δὲ καὶ ἀριστερᾷ αὐτοῦ ἐκάθηντο δυὸ παῖδες ἀγγελικὰ φοροῦντες, καὶ πτερωτοὶ ἦσαν ὡς ἀγγελοι. Καὶ οὔτοι οὐκ ἐν φαντασίᾳ, ἀλλ’ ἀληθῶς ἀνθρωποι ἦσαν κινούμενοι. Καὶ ὡς δύο λέοντες ἦσαν ἐν τῇ πρύμνῃ χρυσοὶ καὶ μέσον αὐτῶν δετὸς δικέφαλος καὶ ἄλλα πλεῖστα ὡς φαντάσματα. Καὶ ἄλλα τινά, ἀ οὐδεὶς δύναται γραφῆ παραδοῦναι... “Ἐτερα δὲ πλοιάρια καὶ ὀλκάδες ἥλθον, ὃν οὐκ ἔστιν ἀριθμός».

‘Ο Σύλβεστρος Συρόπουλος συνδυάζει τὴ δική του περιγραφὴ μ’ ἐνα μικρὸ ἐπεισόδιο ποὺ δείχνει πόσο ὑπερήφανος ἦταν ὁ αὐτοκράτωρ καὶ πόσο ὑποχωρητικὸς μπροστά του ὁ ὑπερήφανος δόγης Φραγκίσκος Φόσκαρι. Θὰ σκέφθηκε, ἵσως, ξαφνικὰ ὁ δόγης ὅτι ἦταν ὁ διάδοχος ἐκείνων ποὺ ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπακού-

ουν στὸν βυζαντινὸν ἔξαρχο τῆς Ραβέννας ἦταν ἐκείνων πού, ὃν καὶ δόγηδες πιὰ ἀνεξάρτητοι, δέχονται μὲν γνωμοσύνη τὰ προνόμια ποὺ τοὺς παραχωροῦσε στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀμεί-βοντάς τους γιὰ τὶς ναυτικές τους ὑπηρεσίες, Βασιλειος δὲ Βουλγαροκτόνος, ἢ τὸν τίτλο τοῦ Dux Dalmatinorum πού, μαζὶ μὲ ἄλλα προνόμια, τοὺς χάρισε ὁ Ἀλέξιος Κομνηνός. Ὁ Σύλβεστρος Συρόπουλος γράφει:

«Καὶ ὁ μὲν Δούξ εἰς τὴν Βασιλικὴν ἀνήχθη τριήρη... Καὶ παρεκάλει τὸν Βασιλέα ὁ Δούξ μεταβῆναι εἰς τὸν πεζαντούρον, καὶ δι’ αὐτοῦ ἐντὸς ἀφικέσθαι τῆς Βενετίας. Ὁ δὲ Βασιλεὺς οὐ μετέβη, οὐκ ἔχων εὔκόλως ποιῆσαι τοῦτο, ἀνεδέξατο δὲ ἀσμένως, καὶ ἐκάθισε τὸν Δούκα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὸν δὲ ἴδιον ἀδελφὸν τὸν δεσπότην κύριον Δημήτριον ἐξ ἀριστερῶν». Ἡ μοναδικὴ παραχώρηση ποὺ ἔκαμε δὲ αὐτοκράτωρ ἦταν νὰ σηκώσει τὸν ἀδελφό του, πού, ὅταν μπῆκε δὲ δόγης, καθόταν δεξιά του, καὶ νὰ βάλει στὴ θέση τοῦ ἀδελφοῦ του τὸν δόγη. Ὡστόσο, στὴ Βενετία δὲ δέχθηκε νὰ μπεῖ μὲ τὸ «αὐθεντικὸν πλοιάριον» τοῦ ἀρχοντος τῆς Βενετίας, ἀλλὰ ὑποχρέωσε κι’ αὐτὸν τὸν ἀρχοντα τῆς Βενετίας νὰ μπεῖ στὴ βασιλικὴ τριήρη. «Καὶ οὕτω προστάξει τοῦ βασιλέως ἀρασα ἢ βασιλικὴ τριήρης σχολῆ τε καὶ βάδην παραπλέουσα προεπέμπετο καὶ ἔδορυφεῖτο παρὰ τε τοῦ πεζαντούρου καὶ ἐτέρων, τῶν μὲν παρεπομένων, τῶν δὲ περικυκλούντων, ἐνίων δὲ καὶ ἡγουμένων ὑπὸ τοῦ πλήθους. Τοσοῦτον γάρ πλῆθος τῶν πλοιαρίων συνήθροιστο, ὥστε τὴν προαύλιον τῆς Βενετίας θάλασσαν σχεδὸν πᾶσαν καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν πλοίων... Οὗτως οὖν μετὰ κρότων καὶ παιάνων τὸν Βασιλέα προπέμποντες, ἑορτασίμως εἰς τὴν ἑτοιμασθεῖσαν ἡγαγον οἰκίαν, οὐ τῶν σαλπίγγων μόνον, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν ἐν ὅλῃ τῇ Βενετίᾳ κωδώνων διάτονον ἡχούντων καὶ κωδωνιζομένων ἐφ’ ίκανόν».

‘Ο Σύλβεστρος Συρόπουλος ποὺ τὰ μάτια του δὲν εἶχαν τὴ διάθεση νὰ θαυμάσουν τὴ Δύση περιορίζεται στὰ λόγια αὐτά. ‘Ο Γεώργιος Σφραντζῆς – πολὺ πιὸ ἐλεύθερος στὴ σκέψη, δὲν καὶ ἀνθενωτικὸς κι’ αὐτὸς – προχωρεῖ, στὴν περιγραφὴ ποὺ τώρα τελευταῖα διάβασα, σ’ ἐκφράσεις ἐνθουσιασμοῦ ποὺ ἐγώ, δὲ αὐτόπτης μάρτυς, εἶχα χρησιμοποιήσει κι’ ὁ ἴδιος τότε. Κάποιος μοῦ εἴπε δὲ μπορεῖ τὶς ἐκφράσεις αὐτὲς νὰ τὶς πρόσθεσε ἐπίτηδες στὸ Χρονικὸ τοῦ Σφραντζῆ ἐκεῖνος ποὺ ἔκαμε τὴν ἀντιγραφὴ καὶ ποὺ εἶχε μεγάλη φιλοδυτικὴ τάση. Μπορεῖ ἡ πληροφορία νάναι ἀληθινή. Ὡστόσο, ἐγὼ ξεκινάω ὅπὸ τὴν ὑπόθεση δὲ μὲν τὸ ἀντίγραφο είναι, στὰ σημεῖα αὐτὰ, πιστό. ‘Ο Σφραντζῆς γράφει: «Καθίσας οὖν καὶ ὁ δούξ ἐξ ἀριστερῶν αὐτοῦ» (τοῦ αὐτοκράτορος) «έπει-

δύοις σκάμνου τῷ τοῦ δεσπότου» (ἐδῶ κάνει λάθος ὁ Σφραντζῆς, γιατί, ὅπως εἴπαμε, ὁ αὐτοκράτωρ ἔβαλε τὸν δόγην δεξιά του) «καὶ κρατῶν αὐτὸν τῇ χειρὶ, συνωμίλουν ἀσπασίως καὶ οὕτως κατὰ μικρὸν εἰσήρχοντο μετὰ παρέρησίας μεγάλης, μετὰ σαλπίγγων καὶ παντὸς γένους μουσικοῦ, ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ μεγάλῃ Ἐνετίᾳ καὶ ὄντως θαυμαστῇ καὶ θαυμαστοτάτῃ, πλουσίᾳ, ποικιλοειδεῖ καὶ χρυσοειδεῖ, τετορνευμένῃ, πεποικιλμένῃ καὶ μυρίων ἐπαίνων ἀξίᾳ, τῇ σοφῇ καὶ σοφωτάτῃ Ἐνετίᾳ, ἦν εὶ καὶ δευτέρων γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὄνομάσῃ τις οὐχ ὀμαρτάνει. Περὶ αὐτῆς οἶμαι καὶ ὁ προφήτης λέγει ἐν τῷ εἰκοστῷ τρίτῳ ψαλμῷ· ὁ θεὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτήν. Τί γάρ δὲ ζητήσῃ τις καὶ οὐχ εύρήσει ἐν αὐτῇ; διὰ τοῦτο πολλῶν ἐπαίνων καὶ μεγάλων ἀξία ὑπάρχει καὶ ἐστιν. Ἡν δὲ ὥσει ωρα ἕκτη τῆς ἡμέρας ὅτε ἤρξατο εἰσέρχεσθαι ἐν τῇ Ἐνετίᾳ, καὶ ἐπλεοπόρουν ἔως δύσεως ἡλίου» (στὸ σημεῖο αὐτὸ τὰ παραλέει ὁ Σφραντζῆς, βασισμένος στὶς ἀφηγήσεις τῶν τερατολόγων) «καὶ ἐκατήντησαν ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ τῆς Φερράρας μαρκίωνος. Ἡ δὲ πόλις πᾶσα ἐσείσθη καὶ ἔξηλθεν εἰς συνάντησιν τῷ βασιλεῖ, καὶ κρότος καὶ ἀλαλαγμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ἦν ίδειν ἐκστασιν φοβερὸν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, τὸν πολυθαύμαστον ἐκείνον τοῦ ἀγίου Μάρκου ναόν, τὰ παλάτια τοῦ δουκὸς τὰ ἔξαίσια, καὶ τοὺς ἄλλους τῶν ἀρχόντων οἴκους παμμεγέθεις ὄντας, ἐρυθροὺς καὶ χρυσίων πολλῶν κεκοσμημένους, ωραίους καὶ ωραίων ωραιοτέρους, οἱ μὴ εἰδότες ἐπ’ ἀληθείᾳ οὐ πιστεύσουσιν, ἀλλ’ οἱ εἰδότες οὐ δύνανται γραφῇ παραδοῦναι τὴν καλλονὴν αὐτῆς καὶ τὴν θέσιν καὶ τῶν ἀνδρῶν ὅμοι καὶ τῶν γυναικῶν τὴν σύνεσιν, τὸ παμπληθὲς τοῦ λαοῦ, ἐστώτων πάντων καὶ χαιρόντων ὅμοι καὶ εὐφραίνομένων ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ τοῦ βασιλέως». Καὶ τὸ θέαμα ἦταν ἀφταστο «ὅταν... ἥλθον εἰς τὴν μεγάλην γέφυραν ἐκείνην, ἦν καὶ Ἐρέλτον καλοῦσιν, καὶ ἥραν αὐτὴν ἄνω, ὑφ’ ἧς διέβη ἢ τριήρης· ἦν δὲ κάκεΐσε πλῆθος λαοῦ καὶ σημαῖαι χρυσοειδεῖς καὶ σάλπιγγες καὶ κρότοι καὶ ἀλαλαγμοὶ καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν πᾶν εἶδος ἔξαισιου θεάματος. Ἔτι τοὺς ἐπαίνους καὶ τὴν τιμὴν, ἦν ἔδειξαν πρὸς τὸν βασιλέα, τὶς διηγήσεται; Ἀπῆλθον οὖν, ως προεἶπον, ἐν τοῖς οἴκοις τοῦ μαρκίωνος. Ἐκεῖσε γοῦν ἔστησαν τὴν τριήρην. Ἡν δὲ ωρα δύσεως ἡλίου» (ἐδῶ πάλι τὰ παραλέει ὁ Σφραντζῆς) «καὶ ἀποχαιρετήσας ὁ δοὺς καὶ οἱ ἀρχοντες ἀπῆλθον οἴκαδε».

Ο οἶκος μὲ τὶς τριανταέξη κλίνες ποὺ εἶχαν ἐπιθεωρήσει τὴ νύχτα ὁ Δισύπατος καὶ ὁ Συρόπουλος καὶ ποὺ εἶχε προορισθεῖ γιὰ τὴ διαμονὴ τοῦ αὐτοκράτορος ἦταν πραγματικά, ὅπως λέει ὁ Σφραντζῆς, ὁ οἶκος «τοῦ τῆς Φερράρας μαρκίωνος». Ἔταν τὸ πλούσιο δῶρο ποὺ εἶχε προσφέρει ἢ Βενετία στὸν ἡγεμόνα (μαρκέση)

ἡ μαρκίωνα ἡ, ὅπως τὸν λένε οἱ Ἰταλοί, μαρκέζε) τῆς Φερράρας. Μαρκέστης τῆς Φερράρας ἦταν, στὸ ἔτος 1438, ὁ τρίτος Νικόλαος τῶν Ἐστε. Ὁ περίφημος αὐτὸς ἥγεμών, ποὺ στὴν πόλη του θὰ γινόταν ἡ σύνοδος, δὲν εἶχε προλάβει νὰ φθάσει στὴ Βενετία γιὰ νὰ χαιρετήσει τὸν αὐτοκράτορα τὴν ὥρα ποὺ θ' ἀποβιβαζόταν. Οὔτε οἱ ἀπεσταλμένοι τοῦ Πάπα εἶχαν προλάβει τὴν ἀφιξη τοῦ αὐτοκράτορος. Τὰ πλοῖα μας εἶχαν φθάσει νωρίτερα ἀπ' ὃ, τι εἶχαν ὑπολογίσει οἱ Ἰταλοί. Ὁ μαρκέστης τῆς Φερράρας εἶχε, φυσικά, δώσει τὴ συγκατάθεσή του νὰ φιλοξενηθεῖ στὸ δικό του μέχρι αὐτοκράτωρ.

6

‘Η Βενετία εἰν’ ἔνα δνειρό. ‘Ο Σύλβεστρος Συρόπουλος δὲ λέει γιὰ τ’ ὄνειρο αὐτὸ τίποτε. ‘Ο Γεώργιος Σφραντζῆς πού, ἀν δὲν κάνω λάθος, εἶχε τὴν εύκαιρία νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴ Βενετία καὶ δὲ βασίζεται μόνο σὲ περιγραφὲς ἀλλων, θυμήθηκε τὸν προφήτη καὶ εἶπε μαζὶ του: «ὅ θεὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτήν».

Ναί, ἡ ρήση αὐτὴ ταιριάζει ἀπόλυτα στὴ Βενετία. ‘Οχι μόνον ἡ δύναμη τῆς Βενετίας ἔχει θεμελιωθεῖ «ἐπὶ θαλασσῶν», ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ πόλη (μιὰ πόλη πού, ὅπως μοῦ ἔλεγαν, θὰ εἶχε, στὸ ἔτος 1438, τούλαχιστον ἑκατὸ χιλιάδες κατοίκους) εἶναι θεμελιωμένη — ἡ μοιάζει, ἔστω, θεμελιωμένη — ἐπάνω στὴ θάλασσα. Μοῦ εἶχαν συχνὰ μιλήσει, προπάντων στὴν Πάτρα, γιὰ τὸ μοναδικὸ αὐτὸ φαινόμενο. Κι’ ὅταν ταξίδευα γιὰ τὴ Βενετία, τὸ εἶδα μάλιστα καὶ στ’ ὄνειρό μου. ‘Ωστόσο, τ’ ὄνειρο ποὺ εἶδα ξύπνιος, ἀντικρύζοντας τὴ Βενετία, δὲ μποροῦσε νὰ τὸ φθάσει κανένα ἀπὸ τὰ ὄνειρα ποὺ εἶχα ἴδει στὸν ὕπνο μου.

‘Η Βενετία εἶναι μιὰ μεγάλη λιμνοθάλασσα μὲ πλῆθος νησάκια. ‘Η λιμνοθάλασσα αὐτὴ δὲν λιμνάζει. ‘Αν ἦταν καταδικασμένα τὰ νερά της νὰ λιμνάζουν, δὲ θὰ μποροῦσαν νὰ ζήσουν ἀνθρωποι ἐκεῖ μέσα. ‘Ο Θεὸς φρόντισε νὰ κινοῦνται τὰ νερά καὶ ν’ ἀλλάζουν μὲ τὴν ἀμπώτιδα καὶ τὴν παλίρροια, ποὺ τὴν προκαλοῦν τὰ περιοδικὰ ρεύματα ποὺ ἔρχονται ἀπὸ τὸ βορρᾶ. ‘Ετσι, ἡ Βενετία, ἀντὶ νᾶχει γύρω της καὶ μέσα της καὶ κάτω ἀπὸ τὰ πόδια της νερὰ ποὺ λιμνάζουν, ἔχει νερὰ ποὺ τὴ λικνίζουν. Τὰ παλάτια, οἱ ἐκκλησιὲς καὶ ὅλα τὰ σπίτια της καθρεφτίζονται μέσ’ στὰ νερά. ‘Αν ὁ Νάρκισσος καθρεφτίζοταν στὰ νερά ἐπειδὴ γεννήθηκε πολὺ ώραῖος καὶ τοῦ ἄρεσε νὰ βλέπει τὸν ἑαυτό του, ἡ Βενετία ἔγινε ώραία, πολὺ ώραία, ἐπειδὴ — ὑποχρεωμένη νὰ βλέπει τὸν ἑαυτό της μέσ’ στὰ νερά ὅπου, θέλοντας καὶ μή, καθρεφτίζεται — στολίστηκε καὶ διμόρφην ὅσσο μποροῦσε περισσότερο γιὰ νὰ δίνει χαρὰ στὰ μάτια της καὶ στὰ μάτια τῶν ἀλλων. Οἱ δρόμοι τῆς Βενετίας εἶναι

ύδατινοι· δρόμοι της είναι τὰ κανάλια. Τῶν πιὸ πολλῶν σπιτιῶν τὰ κράσπεδα βρίσκονται μέσα στὰ νερά. Καὶ ύπάρχουν περίπου ἑκατὸν πενήντα κανάλια στὴ Βενετία· μ' ἄλλα λόγια, ἑκατὸν πενήντα είναι οἱ δρόμοι τῆς, μεγάλοι καὶ μικροί. Τὸ μεγάλο κανάλι — ἡ «Μέση» τῆς Βενετίας — ἔχει τούλαχιστον δυὸ μίλλια μῆκος. Στὰ νερά του καθρεφτίζονται τὰ μέγαρα τῶν ἀριστοκρατικῶν οἰκογενειῶν, καὶ στὸ κεντρικώτερο σημεῖο τῆς Βενετίας, πλάι στὴ θρυλικὴ Πιατσέτα, τὸ μεγαλοπρεπέστατο παλάτι τῶν δόγηδων μὲ τὶς πολλές ώραιότατες καμάρες του ποὺ στὴν πλάτη τῆς καθεμιᾶς στηρίζονται, σχηματίζοντας θαυμάσιες γαλερίες, ἀπὸ δυὸ μικρότερες καμάρες.

Ποιοί πρωτοσκέφθηκαν νὰ χτίσουν μέσ' στὴ μαγικὴ αὐτὴ λιμνοθάλασσα μιὰν δλόκληρη πόλη; Πολλὰ λένε γιὰ τὶς πρῶτες ἀρχὲς τῆς Βενετίας. Οἱ θρύλοι ποὺ ἀκουσαν είναι ώρατοι. Μέσ' ἀπὸ τοὺς θρύλους βγαίνει τὸ βέβαιο γεγονός — βέβαιο τὸ θεωροῦσε αὐτό, δπως μοῦ ἔλεγε ὅταν τὸν γνώρισα, κι' ὁ ἐρευνητικώτατος Λαόνικος Χαλκοκονδύλης — ὅτι ἀνθρωποι φοβισμένοι, κατατρεγμένοι, διωγμένοι ἀπὸ τὶς ἡπειρωτικὲς ἐστίες τους, ἀπὸ τὴν *terra ferma*, διωγμένοι ἀπὸ τὸ φόβο ὅτι πλησιάζουν οἱ Οῦννοι τοῦ Ἀττίλα ἢ οἱ Γότθοι, ζήτησαν καταφύγιο στὴ λιμνοθάλασσα αὐτὴ καὶ στὰ σκόρπια νησάκια της (παλαιότερα θὰ τὰ κατοικοῦσαν ίσως μονάχα φτωχοὶ καὶ ἀσημοι ψαράδες) χτίζοντας σιγὰ -σιγὰ ἐπάνω στὸ κινητὸ στοιχεῖο μιὰ νέα πατρίδα στερεότερη ἀπὸ κείνη ποὺ είχαν ἄλλοτε στὴ στεριὰ καὶ ποὺ ἀναγκάσθηκαν νὰ ἔγκατταλείψουν. "Οσο ἡ Ραβέννα ἦταν στὰ χέρια τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων, οἱ κάτοικοι τῆς Βενετίας ἦταν ύποχρεωμένοι νὰ ύπακούσουν στὶς ἐντολές ποὺ ἔρχονταν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. 'Ο 'Ηράκλειος ἔδωσε σ' ἔνα ἀπὸ τὰ νησάκια της — πρᾶγμα ποὺ εἶχε πιὰ ξεχασθεῖ ὅταν πῆγα στὴ Βενετία — τὸ ἔνδοξο ὄνομά του. 'Αφότου, διών, ἡ Ραβέννα ἔπεσε στὰ χέρια τῶν Λογγοβάρδων — κι' αὐτὸ ἔγινε στὸ ἔτος 751 —, οἱ κάτοικοι τῆς λιμνοθάλασσας ἀρχισαν νὰ χειραφετοῦνται ἀπὸ κάθε ξένη ἔξουσία (οἱ Λογγοβάρδοι, φανατικοὶ στεριανοί, δὲ σκέφθηκαν νὰ τοὺς ἐνοχλήσουν). Γιὰ ν' ἀσφαλισθοῦν ἀπὸ κάθε κίνδυνο ἐπιδρομῆς ἀπὸ τὴν ἡπειρωτικὴ Ἰταλία, φρόντισαν νὰ μεταφέρουν τὸ κέντρο τους ἀπὸ τὸ νησάκι ποὺ εἶχε ὄνομασθεῖ 'Ηράκλεια στὸ Μαλαμόκκο. 'Άλλας καὶ τὸ Μαλαμόκκο δὲν ἦταν ἀπρόσβλητο. Οἱ Φράγκοι τοῦ Καρλομάγνου ἔφθασαν ὡς ἔκει. Οἱ κάτοικοι τῆς Βενετίας μεταφέρθηκαν τότε στὰ κεντρικότερα νησάκια τῆς λιμνοθάλασσας ὅπου — μὲ τὴ βοήθεια τοῦ στόλου τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων ποὺ ἔξακολουθοῦσαν νὰ προστατεύουν τὴ Βενετία — ἀποκρούσθηκαν ὀριστικὰ

οι Φράγκοι. Οι ίδιοι οι παντοδύναμοι τότε Φράγκοι δάναγνώρισαν ότι ή Βενετία δὲν άνήκει στή σφαιρα τῆς δικῆς τους δικαιοδοσίας, δηλαδὴ στή Δύση, καὶ δτι ἡ σφαιρα τῆς Βενετίας — οἱ δρόμοι καὶ ἡ μοῖρα της — εἶναι ἡ Ἀνατολή. Τὸ κυριώτερο ἀπὸ τὰ κεντρικὰ νησάκια τῆς μεγάλης λιμνοθάλασσας ὅπου ἐγκαταστάθηκαν ἀπὸ τότε ὄριστικὰ οἱ Βενετοί εἶναι τὸ Ριάλτο (τὸ Rivo Alto ποὺ ἡ χρήστη καὶ τὰ χρόνια τόκαμαν Rialto). Ἐκεῖ χτίστηκε, γύρω στὸ ἔτος 820, τὸ πρῶτο palatium ducis. Τριακόσια περίπου χρόνια ἀργότερα κάτηκε, καὶ στὴν ίδια — ἡ σχεδὸν στὴν ίδια — θέσῃ ἀρχίσε ν' ἀνεγείρεται τὸ νέο παλάτι τῶν δόγηδων, τὸ ἔξοχο αὐτὸ μνημεῖο τῆς ισχύος τῆς Βενετίας.

Βίαια γεγονότα ποὺ δάναστατώνουν τὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς συνθεύουν συνήθως τὴν διαδοχήν (διπως, δἄλλωστε, καὶ τὴν πτώση) ἐνὸς μεγάλου κράτους. Ἡ Βενετία διέβηκε κ' ἔφθασε μιὰ μέρα νὰ γίνει τόσο δυνατή ποὺ ἀρχισε νὰ διεκδικεῖ τὸν τίτλο τῆς θαλασσοκράτειρας, χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει καλὰ - καλὰ κανένας. Τὰ βήματά της ἦταν σιωπηλά. Δὲν ἀκούσθηκε ὁ κρότος τους ἐπάνω στὴ γῆ. Ἡταν βήματα ποὺ σημειώθηκαν στὶς θάλασσες, διπου οἱ φουρτούνες μὲ τὸ δικό τους φοβερὸ κρότο σβήνουν κάθε δἄλλον ἥχο. Οι Βενετοί μάζευαν χρυσάφι καὶ πολύτιμα ἀντικείμενα, γίνονταν πλούσιοι ὅταν ἡ ἡπειρωτικὴ Δύση μὲ τοὺς γενναίους ἵπποτες της ἦταν φτωχή, ἔχτιζαν σπίτια καὶ πλοῖα, προπάντων πλοῖα, ταξίδευαν, γνώρισαν ὅλα τὰ λιμάνια καὶ τοὺς δρόμους τῆς Μεσογείου, προετοιμάσθηκαν γιὰ νὰ γίνουν οἱ Φοίνικες τῆς ἐποχῆς μας, χωρὶς κανένας ν' ἀντιληφθεῖ πέρα γιὰ πέρα τὸ τί μποροῦσε νὰ προκύψει ἀπὸ τὴν πεῖρα, τὴ γνώση καὶ τὸν πλοῦτο ποὺ συγκεντρωνόταν στὴ μαγικὴ λιμνοθάλασσα. Μὲ τὴν πρώτη σταυροφορία, στὸ ἔτος 1100, φάνηκε ξαφνικὰ ἡ δύναμη τῆς Βενετίας. Χωρὶς τὰ διακόσια περίπου πλοῖα ποὺ προθυμοποιήθηκε ἡ Βενετία νὰ προσφέρει, οἱ σταυροφόροι δὲ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιχειρήσουν τὸ ιερό τους ταξίδι στὴ Συρία. Ἀπὸ τότε προβάλλει ἡ Βενετία σὰ μιὰ μεγάλη ναυτικὴ δύναμη. Ὁταν, στὸ ἔτος 1204, μπῆκε ὁ δόγης Ἐνρίκο Ντάντολο στὴν Κωνσταντινούπολη, ἡ ἐκλογὴ τοῦ Λατίνου αὐτοκράτορος (δ ἴδιος δὲ δέχθηκε τὸν τίτλο) ἔγινε ἀπὸ ἔξη Βενετοὺς καὶ ἔξη Φράγκους. Μιὰ μοναδικὴ πόλη, ἡ Βενετία, θεωρήθηκε ισοδύναμη μὲ δλόκληρη τὴν ἡπειρωτικὴ Δύση. Στὴ διανομὴ τῶν Ἑλληνικῶν χωρῶν ποὺ ἐπακολούθησε, ζήτησε καὶ πῆρε ὁ Ἐνρίκο Ντάντολο ὡς μερίδιο τῆς Βενετίας τὰ κρισιμώτερα ἡπειρωτικὰ λιμάνια καὶ τὰ κυριώτερα νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ γενικώτερα τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἀπὸ τότε ὀνομάσθηκε ὁ δόγης τῆς Βενετίας dominus quartae partis et dimidia totius im-

perii Romaniae. «Ρωμανία» όνόμαζαν οἱ Δυτικοὶ τὸ Ρωμαϊκό, δηλαδὴ τὸ Ἑλληνικό, κράτος. Κάτι τῇξερε ὁ δόγης Ἐνρίκο Ντάντολο ποὺ δὲ δέχθηκε νὰ γίνει αὐτοκράτωρ στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ, βέβαια, κηδεύθηκε, γιατὶ ἡ φοβερὴ περιπέτεια τοῦ πρώτου Λατίνου αὐτοκράτορος μὲ τοὺς Βουλγάρους τὸν ἔκαμεν' ἀρρωστήσει καὶ νὰ πεθάνει. Εἶχε, ἄλλωστε, φθάσει ὁ δόγης στὰ ἑκατό του χρόνια. Ωστόσο, μὲ τὴν ἴδια τὴν Κωνσταντινούπολη δὲ θέλησε ὁ Ντάντολο ὥντα συνδέσει τὸ κῦρος τῆς Βενετίας. Ἡ Κωνσταντινούπολη ἔσανάπεσε γρήγορα στὰ χέρια τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ ὅλες οἱ ναυτικὲς κτήσεις τῆς Βενετίας ἔμειναν ἀθικτες, ἀκόμα καὶ ἡ Τέμεδος ποὺ ἦταν ταγμένη νὰ ἔλεγχει τὸ δρόμο πρὸς τὴν Βασιλεύουσα.

7

Οἱ πιὸ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς δικούς μας ἔμειναν μ' ὀνοιχτὸ τὸ στόμα μπροστὰ στὴν πολυτέλεια τῆς Βενετίας. Περιγράφοντας ὁ Σύλβεστρος Συρόπουλος στ' ἀπομνημονεύματά του τὴν πρώτη ἔξοδο ποὺ ἔκαμε ὁ πατριάρχης, ἀφοῦ ἀποκαταστάθηκε κάπως ἡ ὑγεία του ποὺ εἶχε κλονισθεῖ, γράφει ὅτι, πρὶν πάει νὰ ἐπισκεφθεῖ τὸν αὐτοκράτορα, «ἀπῆλθε πρῶτον εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἀγίου Μάρκου, καὶ τὰ ἔκεισε Ἱερὰ κειμήλια ἔθεάσατο πολύολβα ὅντα καὶ πολυτάλαντα, ἐν οἷς καὶ λίθοι τίμιοι καὶ μέγιστοι εἰσὶ καὶ διαυγέστατοι· καὶ πᾶν εῖδος Ἱερὸν ἐκ πάστης ἀρίστης καὶ τιμίας ὑλῆς κατεσκευασμένον... Ἐνθα δὴ καὶ τὰς τοῦ Ἱεροῦ καλουμένου τέμπλου θείας εἰκονογραφίας κατείδομεν τῇ αἴγλῃ τοῦ χρυσοῦ μαρμαρούσας, καὶ τῷ πλήθει τῶν πολυτίμων λίθων καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ κάλλει τῶν μαργάρων, καὶ τῇ τῆς τέχνης φιλοτιμίᾳ καὶ ποικιλίᾳ, τοὺς θεατὰς καταπλησσούσας».

Πολλὰ ἀπὸ τὰ πολύτιμα αὐτὰ ἀντικείμενα – ὅπως, ἄλλωστε, κ' οἱ δυὸ κίονες ποὺ ἔχουν τοποθετηθεῖ στὴν Πιατσέττα ἡ τὰ δυὸ θαυμάσια ἀλογα ποὺ βρίσκονται ἐπάνω ἀπὸ τὴν κεντρικὴ πύλη τοῦ Ἀγίου Μάρκου, καὶ ποὺ ὁ Μέγας Κωνσταντίνος εἶχε μεταφέρει ἀπὸ τὴν Ρώμη στὴν Κωνσταντινούπολη – ἦταν ἄλλοτε δικά μας καὶ στόλιζαν τὴν Βασιλεύουσα. Ὁ Ἐνρίκο Ντάντολο τὰ πῆρε ἀπὸ μᾶς «νόμῳ τῆς λείας» (ὅπως ἔλεγε ὁ Σύλβεστρος Συρόπουλος) καὶ τάστειλε στὴ Βενετία. Ἐνῶ τὰ θαυμάζαμε κοιτάζοντάς τα, θρηνούσαμε μέσα μας. Πρέπει, ὅμως, νὰ ὀμολογήσω ὅτι ἔπιασαν καλὸν τόπο κ' ἔκει ὅπου μεταφέρθηκαν. Ἀν τάχασε ἡ Κωνσταντινούπολη, τὰ κέρδισε ἡ Βενετία, δηλαδὴ μιὰ πόλη ποὺ οἱ κάτοικοι της ξέρουν νὰ τὰ τιμοῦν καὶ νὰ τὰ συναγωνίζονται μὲ τὴ δική τους τέχνη καὶ ἐφευρετικότητα. Ἀκόμα καὶ ὁ φανατικὸς Ἀθηναῖος Λαόνικος Χαλκοκονδύλης ποὺ μελέτησε ἴδιαίτερα τὸ

πρόβλημα τῆς Βενετίας, ἔλεγε – καὶ βλέπω τώρα ὅτι τὸ γραψε στὸ ιστορικό του βιβλίο – ὅτι στὴ Βενετία συγκεντρώθηκαν, κατατρεγμένοι καὶ διωγμένοι, ξεχωριστοὶ καὶ ἵκανοὶ ἄνδρες, γιοὶ διάσημων πατέρων, ὅτι ἡταν οἱ ἕδιοι ἵκανοὶ νὰ χτίσουν τὰ πιὸ θαυμάσια σπίτια, καὶ ὅτι, μετατρέποντας τὴν ἀρχικὴ δημοκρατία τους σὲ ἀριστοκρατία, κατάφεραν νὰ ὄργανώσουν ἐνα πολίτευμα ποὺ λειτουργεῖ ἔξοχα καὶ ποὺ στὸ πλαίσιό του κι' αὐτὸς ὁ δόγης καταδικάζεται σὲ θάνατο ὅταν φταίει. Οἱ σκέψεις αὗτες – προτοῦ γνωρίσω τὸν Λαόνικο Χαλκοκονδύλη (καὶ τὸν γνώρισα ὅταν γύρισα ἀπὸ τὴν Ἰταλία στὸν Μυστρᾶ) – γεννήθηκαν αὐτόματα μέσα μου, ἀλλὰ δὲν τὶς ἀποκάλυψα παρὰ μόνο στὸν Βησσαρίωνα. Ἀνήκω στοὺς λίγους ἐκείνους πού, δσο κι' ἀν είναι ὑπερήφανοι γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Γένος, ξέρουν νὰ δικαιολογοῦν κ' ἐκείνους ποὺ είναι ὑπερήφανοι γιὰ τὸ δικό τους. Κι' δσο μεγάλη κι' ἀν ἡταν καὶ στὴ δική μου ψυχὴ ἡ πικρία γιὰ τὸ κακὸ ποὺ ἔκαμαν οἱ Δυτικοί, λεηλατώντας τὴν Κωνσταντινούπολη, εἶχα τὴν ἡθικὴ δύναμη νὰ λέω ὅτι δσα ὠραῖα ἀντικείμενα μεταφέρθηκαν «νόμῳ τῆς λείας» στὴ Βενετία, μεταφέρθηκαν σὲ μιὰ πόλη ποὺ ἡταν ἄξια νὰ τὰ κάμει δικά της.

Ἄλλα καὶ κάτι ὄλλο ξεχώριζε ἐμένα ἀπὸ τοὺς πιὸ πολλοὺς δικούς μας πού, ἀκολουθώντας τὸν αὐτοκράτορα ἢ τὸν πατριάρχη, βρέθηκαν τὶς μέρες ἐκείνες μαζί μου στὴ Βενετία. Οἱ πιὸ πολλοὶ – σχεδὸν ὄλοι – θαύμασαν στὴ Βενετία προπάντων τὴ χτυπητὴ πολυτέλεια, ἐκείνη ποὺ ἡταν συνδυασμένη μὲ χρυσάφια καὶ μεγάλους πολύτιμους λίθους. Αὔτὸ βγαίνει κι' ἀπὸ τὰ λόγια ποὺ ἔγραψε ὁ Σύλβεστρος Συρόπουλος γιὰ τὸ ναὸ τοῦ Ἀγίου Μάρκου. Ἡ ψυχὴ τοῦ Συρόπουλου εἶχε μορφωθεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου τὸ χρυσάφι καὶ οἱ πολύτιμοι λίθοι, ἡ ἀσιατικὴ χτυπητὴ πολυτέλεια καὶ χλιδὴ, ἡταν τὸ κύριο γνώρισμα τῆς ὁμορφιᾶς καὶ τὸ ἐπικρατέστερο μέτρο τῆς ὠραίας ζωῆς. Ἡ δική μου ψυχὴ εἶχε μορφωθεῖ ὄλλοῦ· εἶχε μορφωθεῖ στὴν Ἀθήνα καὶ στὸν Μυστρᾶ, ὅπου τὰ γνωρίσματα τῆς ὁμορφιᾶς καὶ τὰ μέτρα τῆς ὠραίας ζωῆς ἡταν κάπτως διαφορετικά. Ἔτσι γιὰ μένα, τὰ πιὸ ἀξιοπαραπήρητα στὴ Βενετία (ὅπως, ἀλλωστε, καὶ στὴν ἕδια τὴν Κωνσταντινούπολη) δὲν ἡταν τ' ἀντικείμενα ἐκείνα ποὺ ἔλαμπαν καὶ θάμπωνταν τὰ μάτια. Ἡ ματιά μου στάθηκε πολὺ λιγώτερο σ' αὐτὰ καὶ πολὺ περισσότερο σὲ δσα, χωρὶς νὰ γυαλίζουν καὶ νὰ λάμπουν, ἡταν ὠραῖα στὸ νόημα ποὺ ζητοῦσαν νὰ ἐκφράσουν, στὸ νόμο ποὺ ἡταν ἐνσαρκωμένος μέσα τους.

Ο Σύλβεστρος Συρόπουλος θαύμασε τὰ «πολυτάλαντα» ἀντικείμενα μέσο στὸ ναὸ τοῦ Ἀγίου Μάρκου, δσα «τῇ αἴγλῃ τοῦ χρ-

σοῦ» ή «τῷ πλήθει τῶν πολυτίμων λίθων καὶ τῷ μεγέθει καὶ τῷ κάλλει τῶν μαργάρων» τὸν εἶχαν καταπλήξει ὡς θεατή. Λέει, βέβαια, γιὰ τὶς εἰκονογραφίες δτὶ τὶς χαρακτηρίζει «φιλοτιμία» καὶ «ποικιλία» τέχνης, ἀλλὰ τὸ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ τὸ προσθέτει τελευταῖο, μνημονεύοντας καὶ ἔξαίροντας ὡς κύρια χαρακτηριστικὰ κι' αὐτῶν ἀκόμα τῶν εἰκονογραφιῶν τὴ λάμψη τοῦ χρυσοῦ καὶ τῶν πολύτιμων λίθων. Τὴ δική μου ματιὰ – τὴ ματιὰ τῆς ψυχῆς μου – τὴν τράβηξαν, ἀντίθετα, τὰ ὄντα γλυφα ποὺ κοσμοῦν τὴν κεντρικὴ πόρτα τοῦ ναοῦ, καθὼς καὶ τὰ μωσαϊκὰ τῶν θόλων, προπάντων ἐκείνου ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸν κεντρικὸ τρούλλο, μωσαϊκὰ ποὺ εἰν' ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὴ δική μας θρησκευτικὴ τέχνη. ‘Η ὥραία καὶ ζωντανὴ μίμηση εἶναι δημιουργία. Τὰ μωσαϊκὰ τοῦ ‘Αγίου Μάρκου δείχνουν δτὶ οἱ καλλιτέχνες ποὺ τὰ δούλεψαν — ἀ νῆταν Βενετοὶ καὶ δὲν ἦταν δικοί μας — δέχθηκαν ἀπὸ τὸν Θεό τὴν ἴδια χάρη ποὺ εἶχαν δεχθεῖ καὶ οἱ δικοί μας, στὸ Δαφνί, στὸν Μυστρᾶ, στὴν Κωνσταντινούπολη. Τὸ ἴδιο πρέπει νὰ πῶ καὶ γιὰ τοὺς ἀρχιτέκτονες ποὺ σχεδίασαν κ' ἔχτισαν τὸ ναὸ τοῦ ‘Αγίου Μάρκου. ’Αντικρύζοντας τὸν ‘Αγιο Μάρκο, νόμισα γιὰ μιὰ στιγμὴ δτὶ βρισκόμουν πάλι στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ δτὶ ἀντίκρυζα τὸν ἀγαπημένο μου ναὸ τῶν ‘Αγίων Αποστόλων. ‘Η ἐπίδραση τοῦ δικοῦ μας ναοῦ στὴ σύλληψη καὶ στὴ διαμόρφωση τοῦ ‘Αγίου Μάρκου εἶναι ἀμεση καὶ χτυπητή. ‘Ωστόσο, εἶναι μιὰ ἐπίδραση ποὺ (ὅπως διαπίστωσα καὶ στὴν περίπτωση τῶν μωσαϊκῶν) δείχνει πῶς καὶ τὰ πνεύματα καὶ τὰ χέρια ποὺ ἐπηρεάσθηκαν ἦταν δημιουργικά.

‘Ο ‘Αγιος Μάρκος χτίστηκε γιὰ νὰ στεγάσει τὸ ιερώτατο λείψανο τοῦ ‘Αποστόλου Μάρκου πού, στὸ ἔτος 828, χέρια πιστῶν Βενετῶν ἔκλεψαν κ' ἔφεραν ἀπὸ τὴν Ἀλεξάνδρεια στὴ Βενετία. ‘Ως τότε, προστάτης τῆς Βενετίας ἦταν ὁ ‘Αγιος Θεόδωρος, ἕνας Ρωμαῖος λεγεωνάριος πού, ὅπως καὶ ὁ ‘Αγιος Σεβαστιανός, ἐμαρτύρησε στὸ ἔτος 406. Οἱ Βενετοὶ σκέφθηκαν δτὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Μάρκος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐκτοπίσει τὸν ‘Αγιο Θεόδωρο. Γιὰ νὰ τὸν ἱκανοποιήσουν κι' αὐτὸν ποὺ τοὺς προστάτευσε στὰ πρῶτα δύσκολα πεντακόσια χρόνια ποὺ ἡ Βενετία πάλευε νὰ οτηριχθεῖ στὰ ὄντα, τὸν ἐτοποθέτησαν ἀργότερα ὅρθιο ἐπάνω στὸν ἔναν ἀπὸ τοὺς δυὸ κίουνες ποὺ πῆρε ὁ Ντάντολο ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ ποὺ στήθηκαν στὴν Πιατσέττα, μπροστὰ στὸν κεντρικὸ μῶλο τῆς Βενετίας. ‘Ἐπάνω στὸν δεύτερο κίουνα στήθηκε ὁ πτερωτὸς λέων τοῦ ‘Αγίου Μάρκου ποὺ κρατάει ἀνοιχτὸ τὸ Εὐαγγέλιο. ‘Ἐτσι, ἔξασφαλίσθηκε ἡ συμβολικὴ ἰστιμία τῶν δυὸ πολιούχων. ‘Ωστόσο, γιὰ τὸν Εὐαγγελιστὴ Μάρκο ἀρχισαν οἱ Βε-

νετοὶ νὰ χτίζουν, ἀπὸ τὸ ἔτος 1065, τὸν περίλαμπρο ναὸ ποὺ βασίσθηκε στὸ πρότυπο τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων.

8

"Ἄν ἡ μορφὴ τοῦ Ἀγίου Μάρκου ἦταν γιὰ τὰ μάτια μου, ὡς ἀρχιτεκτονικὸ δημιούργημα, μιὰ γυνώριμη μορφή, ὁ ναὸς τῶν Ἀγίων Ἰωάννου καὶ Παύλου ποὺ βρίσκεται πλάϊ στὸν Ἀγιο Μάρκο, καθὼς καὶ ἡ Σάντα Μαρία Γκλοριόζα ντέι Φράρι, μὲ ξάφνιασαν σὰν κάτι ἀπόλυτα νέο καὶ ὡς τότε ἄγνωστο. Δὲν εἶχα ἴδει στὴν Κωνσταντινούπολη ἡ στὸν Μυστρᾶ κτίσματα ποὺ νὰ μοιάζουν μὲ τοὺς δυὸ αὐτοὺς ναούς. Σὲ ποιά παράδοση στηρίχθηκαν οἱ ναοὶ αὐτοί, ἀφοῦ δὲ στηρίχθηκαν στὴ δική μας Χριστιανική παράδοση; Οἱ δικές μας ἐκκλησιὲς ἔχουν τὴν τάση νὰ τὰ στρογγυλεύουν ὅλα· οἱ τρούλλοι καὶ ὅλες οἱ γραμμές τους, καθὼς καὶ ἡ σχέση ἀνάμεσα στὸ πλάτος καὶ στὸ μῆκος τους, ἐκφράζουν ἔντονα τὴν τάση αὐτή. Οἱ δυὸ ἐκκλησιὲς τῆς Βενετίας ποὺ ἡ μορφὴ τους μὲ ξάφνιασε ἔχουν τὴν τάση νὰ τὰ ὁξύνουν ὅλα· οἱ γραμμές τείνουν πρὸς τὸ ὑψος, ἔνα ἰδανικὸ ὑψος ποὺ δὲ μποροῦν βέβαια ποτέ τους νὰ τὸ φθάσουν, τὸ μῆκος τῶν ναῶν αὐτῶν εἶναι ἔντονα μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ πλάτος τους, κ' ἔτσι τὸ νόημα ποὺ ἐνσαρκώνουν εἶναι ἡ ἀρνηση τοῦ στρογγυλοῦ, τοῦ κλειστοῦ, τοῦ κουκουλωμένου κόσμου. Ἡ Σάντα Μαρία Γκλοριόζα εἶναι στὴν τάση της νὰ ὁξύνει τὴν κάθε αἰσθητὴ μορφὴ πολὺ πιὸ χαρακτηριστικὴ κι' ἀπὸ τὴν ἐκκλησία τῶν Ἀγίων Ἰωάννου καὶ Παύλου. Ποῦ τὴν διδάχθηκαν τὴν τέτοια τάση οἱ Βενετοί; 'Ο Καρλομάγνος εἶχε παραδεχθεῖ ὃ ἴδιος ὅτι ἡ Βενετία ἀνήκει στὸν κόσμο τῆς Ἀνατολῆς ποὺ κέντρο του εἶναι ἡ Κωνσταντινούπολη. "Ἐτσι, ἡ Βενετία πῆρε πολλὰ ἀπὸ μᾶς καὶ μοιάζει σὰ μιὰ προέκταση καὶ σφήνα τοῦ δικοῦ μας κόσμου μέσ' στὴ Δύση. 'Ωστόσο, ἡ Βενετία ἔγινε καὶ τὸ κρισιμώτερο σημεῖο τῆς γῆς ὅπου διασταυρώνονται ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύση. "Ἐτσι, ἀφομοίωσε καὶ στοιχεῖα ἀρχιτεκτονικὰ καὶ γλυπτικὰ καὶ ζωγραφικὰ ποὺ εἶναι ἄγνωστα σὲ μᾶς καὶ ποὺ διαμορφώθηκαν στὴν ἡπειρωτικὴ Δύση. Τέτοια στοιχεῖα προβάλλουν καὶ σ' ὅρισμένες εἰκονογραφίες τοῦ Ἀγίου Μάρκου ποὺ δὲν εἶναι ὅλες ἐπηρεασμένες ἀπὸ τὴ δική μας τέχνη, καθὼς καὶ στὸ ἔξοχο παλάτι τῶν δόγηδων καὶ σ' ὅλα μέγαρα ποὺ ἀντίκρυσα στὸ μεγάλο κανάλι τῆς Βενετίας.

Δὲν πῆγα στὸ Μιλάνο (στὸ Μεδιόλανο, ὅπως ἔξακολουθοῦν νὰ τὸ λέν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς δικούς μας). "Ακουσα, ὅμως, ὅτι ὑπάρχει ἐκεῖ ἔνας μεγάλος καθεδρικὸς ναὸς ποὺ ἡ τάση του πρὸς τὸ ὑψος εἶναι τόσο ἔντονη καὶ ὁξεῖα, κ' εἶναι συνυφασμένη μὲ μιὰ τόσο ἐκκεντρικὴ ἀρνηση κάθε γήινου στρογγυλοῦ στοιχείου, ποὺ μοιάζει σὰν τάση πρὸς τὸ ἀπειρο. Χωρὶς νὰ ἴδω τὸν καθεδρικὸ