

μου, ἔκανα δὲ τι μποροῦσα γιὰ νὰ ὑπολογίζω τὸν ἱστορικὸ χρόνο «ἀπὸ κτίσεως κόσμου» καὶ μὲ μέτρο τὴν Ἰνδικτιῶνα, τὴν ἀφύσικη γιὰ μένα δεκαπενταετία ποὺ ὁ κύκλος τῆς δὲν εἶναι διόλου φυσικώτερος ἀπὸ τὴν πενταετία ἢ τὴν εἰκοσαετία. Ἡ τριακονταετία θάταν ἔνα μέτρο τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου περισσότερο δικαιολογημένο, γιατί, ὅπως εἶχα μάθει ἀπὸ τὸν ἕδιο τὸ δάσκαλό μου, κλείνει τὸν κύκλο κάθε ἀνθρώπινης γενεᾶς. Ἀργότερα, μάλιστα, γνώρισα καὶ τὴ φράση τοῦ ἀρχαίου φιλοσόφου ποὺ λέει: «Ἐτη τριάκοντα ποιοῦσι τὴν γενεάν, ἐνῷ χρόνῳ γεννῶντα παρέχει τὸν ἔξ αὐτοῦ γεγεννημένον ὁ γεννήσας». Ὁ δάσκαλός μου, μαντεύοντας τὶς ἀπορίες μου, μοῦ ἔξήγησε μιὰ μέρα τὸ νόημα τῆς Ἰνδικτιῶνος. Μοῦ εἶπε δὲν ὁ αὐτοκράτωρ Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογένητος στὸ «Περὶ θεμάτων» φιλοπόνημά του, μιλώντας γιὰ τὴ Νικόπολη, γράφει: «Καὶ νικήσας ὁ Καῖσαρ τὸν Ἀντώνιον καὶ τὴν Κλεοπάτραν ἔκτισε πόλιν, καλέσας αὐτὴν Νικόπολιν, διὰ τὸ ἐκεῖσε ἡττηθῆναι τὸν Ἀντώνιον. Ἀπὸ δὲ τοῦ ἀκρωτηρίου τοῦ καλουμένου Ἀκτίου, καὶ τὰς καλουμένας Ἰνδικτιῶνας ἐκάλεσεν. Οὕτω γάρ γράφει ‘Ησύχιος ὁ Ἰλλούστριος’ Ἰνδικτιῶν τοῦτον ἴνακτίων, ἢ περὶ τὸ Ἀκτίον τίκη· διὰ τοῦτο ἀρχεται μὲν Ἰνδικτιῶν ἀπὸ πρώτης, καὶ καταλήγει μέχρι ιε· καὶ πάλιν ὑποστρέφει, καὶ ἀρχεται ἀπὸ πρώτης, διὰ τὸ τὸν Ἀντώνιον συνάρχοντα γενέσθαι Αὔγουστῳ τῷ Καίσαρι μέχρι τοῦ ιε' χρόνου. Μετὰ δὲ ταῦτα μόνος ἐκράτησεν Αὔγουστος». Φυσικά, δὲ μ' ἔπεισε δὲν δάσκαλός μου δὲν ἔχει φυσικὸ νόημα ἢ Ἰνδικτιῶν. Τὶς ἀντιρρήσεις μου, διμως, δὲν τοῦ τὶς εἶπα οὔτε ἀργότερα, δὲν μάλιστα ἔμαθα δὲν ἔχει φυσικὸ νόημα ἢ τὸν ἐσφαλμένη. «Ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα ποὺ μὲ παράλαβε δὲν δάσκαλός μου, μοῦ ἔγινε ἀγαπητός. Ἡξερα δὲν θέλει τὸ καλό μου· κ' ἔνιωσα δὲν πρέπει κι' ὁ μαθητής, γιὰ νὰ κερδίσει κάτι ἀπὸ τὸ δάσκαλο, νὰ θέλει τὸ καλό του.

15

Τὸ δάσκαλό μου δὲν τὸν εἶχα ἴδει ποτὲ στὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου. Τὸν πρωτογνώρισα στὸν Ὁμπλό. Ἡταν κι' αὐτὸς ἔνας ἀπὸ τοὺς μοναχοὺς τοῦ Ὁμπλοῦ, ἀλλὰ ἥταν πολὺ ἀλλιώτικος ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Ἐνῶ οἱ ἄλλοι μ' ἔβαζαν νὰ προσκυνάω καὶ ν' ἀσπάζομαι τὶς ἱερὲς εἰκόνες, δὲν ἔμπαινα στὴν ἐκκλησία, δέκα καὶ εἴκοσι φορὲς τὴν καθεμιά, ὁ δάσκαλός μου δὲ μοῦ εἶπε ποτὲ νὰ τὸ κάνω. Δὲν ἥταν, βέβαια, εἰκονομάχος ἀπὸ τὴν ἄλλη, διμως, μεριὰ δὲ συμφωνοῦσε — ὅπως μοῦ ἔλεγε ἀργότερα — μὲ τὸν ὀνώνυμο χρονογράφο (τὸν «ὅμόστεγον καὶ ὅμορφιον» τοῦ Πατριάρχου Ἀρσενίου) πού, δὲν φθάνει στὸ θάνατο Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου, λέει δὲν «τοιαῦτα ἐν τῇ αὐτοῦ βασιλείᾳ κατωρθωκώς ὁ τρισάθλιος, θνήσκει, τὸν αἰώνιον καὶ ψυχικὸν προτεθνηκώς θάνατον». Ἀν δὲ Θεοφάνης ὁ Ὁμολο-

γητής, γράφοντας τὴν καλὴ καὶ ἀρκετὰ βάσιμη Χρονογραφία του μέσον στὴν ἀπόσφαιρα ἄκομα τῆς θανάσιμης πάλης ἀνάμεσα στοὺς εἰκονομάχους καὶ τοὺς εἰκονολάτρες, ἥταν κάπως δικαιολογημένος ποὺ ἔβρισε καὶ κατεδίκασε τοὺς Ἰσαύρους, δὲ ἀνώνυμος χρονογράφος (ὁ δάσκαλός μου ἔλεγε πῶς λεγόταν Θεόδωρος Σκουταριώτης καὶ ἔγινε Μητροπολίτης Κυζίκου), ἔζησε τετρακόσια χρόνια μετὰ τὴν ὀριστικὴν ἀναστήλωση τῶν εἰκόνων καὶ δὲν εἶχε κανένα λόγο νὰ ὀνομάζει, ἀντιγράφοντας παλαιότερα κείμενα, «ἀνιέρους» καὶ «κοιλιοδούλους» ὅλους τοὺς ἐπισκόπους ἑκείνους ποὺ Κωνσταντῖνος ὁ Κοπρώνυμος συγκέντρωσε στὸ «παράνομον συνέδριον» τῶν Βλαχερνῶν. Ὁ δάσκαλός μου, ἀν καὶ μοναχὸς ὁ Ἰδιος, ἐκάκιζε τοὺς μοναχούς ἑκείνους ποὺ προτιμοῦσαν τὴς πόλεις ἀπὸ τὴν ἔρημο καὶ τὸ ἀσκητήρια, καὶ ποὺ μὲ τὴν κακὴν ἐγκόσμια δράση τους ἀνάγκασαν τοὺς Ἰσαύρους ν' ἀντιδράσουν. Ἀν ἔφθασαν στὰ ἄκρα οἱ Ἰσαύροι, προπάντων ὁ σκληρός καὶ ἀπάνθρωπος Κοπρώνυμος, εἶχαν φθάσει στὰ ἄκρα καὶ οἱ μοναχοί. Τὸ ἐπάγγελμά τους εἶχε γίνει τόσο προσοδοφόρο ποὺ ὅλο καὶ μεγαλύτερος γινόταν ὁ ἀριθμὸς ἑκείνων πού, ἀντὶ νὰ πᾶν νὰ πολεμήσουν τοὺς βαρβάρους ἢ νὰ κάνουν κάτι χρήσιμο καὶ τίμιο στὴ ζωή τους, γίνονταν μοναχοὶ χωρὶς διόλου νὰ μονάζουν. Ὡστόσο, ὁ δάσκαλός μου ἥταν δίκαιος· ἐκάκιζε βέβαια τὴν ἄκαιρη καὶ ὄψιμη πιὰ μεροληψία τοῦ ἀνώνυμου ἢ τοῦ Θεοδώρου ποὺ τοῦ χρωστοῦμε τὴν καλύτερη Ἰσως «Χρονικὴν Σύνοψιν», πρόσθετε ὅμως ὅτι, ἀν καὶ δὲν ἥταν οὔτε αὐτὸς ἀληθινὸς μοναχός, ἥταν τούλαχιστον στρατοκαλόγερος καὶ ἀκολουθοῦσε τὸν Θεόδωρο Λάσκαρι, τὸν νέον, στὶς ἐκστρατείες του.

16

‘Ο δάσκαλός μου ήταν ένας μοναχός ιδιαίτερου τύπου. Ήξερε ότι ή θέση του θάπρεπε νάναι στήν έρημο — καὶ μάλιστα στήν « ἐσωτέρων ἔρημον », δηπως ὄνομάζουν τὴν περιοχὴ τοῦ Σιναίου ὅρους οἱ Βίοι τῶν ὁσίων ἀσκητῶν — καὶ δχι στήν ὠραία καὶ εὔφορη, στὴ γλυκειὰ καὶ πολύχρωμη Ἀχαΐα. Ήξερε ότι ἡ « ξενιτεία » πού, σύμφωνα μὲ τὶς λέξεις τοῦ Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, δρίζεται ὡς « κατάλειψις ἀνεπίστροφος πάντων τῶν ἐν τῇ πατρίδι, πρὸς τὸν τῆς εὔσεβείας σκοπὸν ἡμῖν ἀντιπραττόντων » είναι ἡ πρώτη προϋπόθεση τοῦ ἀληθινοῦ μοναχικοῦ βίου. Ο δάσκαλός μου, ὅμως, δὲ μποροῦσε ν’ ἀπαρνηθεῖ τὴν Πάτρα, τὰ περιβόλια της, τὸν Ὁμπλό, τὴν κοιλάδα τοῦ Γλαύκου. Ήξερε ότι θὰ πρεπει νάχει τὴ δύναμη νὰ ἐγκαταλείψει τὰ πάντα, ἀλλὰ δὲν τὴν εἶχε. Πολλὲς φορὲς μοῦ ἔλεγε ότι θάθελε ν’ ἀνήκει ἀληθινὰ (καὶ δχι μόνο μὲ τὸ σχῆμα τοῦ μοναχοῦ) στὸ τάγμα τῆς Μοναδικῆς Πολιτείας.

Μιὰ μέρα μοῦ εἶπε ὁ δάσκαλός μου ὅτι ἀπὸ ὄσους βγῆκαν στὴν

Ἐρημο, δὲ πρῶτος ποὺ τ' ὄνομά του μᾶς παραδόθηκε ἡταν Παῦλος δὲ Θηβαῖος. Κι αὐτὸν μιμήθηκαν « δὲ τοῦ Θεοῦ ἀνθρωπος Ἀντώνιος » ποὺ τὸ βίο του τὸν ἔγραψε δέ μέγας Ἀθανάσιος, δὲ Παχώμιος καὶ δέ Ὁνούφριος. Ποιοί, δέμως, ἐφθασαν πρῶτοι στὴν « ἐσωτέραν ἐρημον », αὐτὸ δὲν τόμαθε κανένας· αὐτοὶ « ἔμειναν ὀνιστόρητοι καὶ ἀφανέρωτοι ». Αὐτούς, ἀκριβῶς, τοὺς ἀφανέρωτους, θαύμαζε ἴδιαίτερα δέ δάσκαλός μου. Συχνὰ μοῦ ἔλεγε, μιλώντας ὅχι μόνο γιὰ τοὺς πρώτους ποὺ ἐφθασαν στὸ δρός Σινᾶ, ἀλλὰ καὶ γιὰ δοσους ἀργότερα, καὶ ως τὰ σήμερα, ἀσκητεύουν ἀληθινά: « Τὴν δὲ μεγάλην φύσιν ἀσκησιν, ἔξω παντὸς μέτρου οὖσαν, τίς διηγήσεται; μόνος δέ Θεός τὴν ἤξεύρει ».

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀληθινοὺς αὐτοὺς μοναχοὺς ἐμαρτύρησαν. « Αοπλοὶ στὴν ἐρημο, δέχθηκαν συχνὰ τὶς ἐπιθέσεις βαρβάρων ποὺ ἔκαμαν τὰ ίερά τους σώματα κομμάτια. Τόξεραν ὅτι κάθε στιγμὴ ἔκινδύνευε τὸ κορμί τους, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν τοὺς ἔνιαζε. « Αν καὶ « ἀνθρωποι μὲ κορμί », ζοῦσαν « ὡς ἀστροι ἐν τῇ γῇ..., συγκακοπαθοῦντες τῷ Χριστῷ, δι' ὅλης αὐτῶν τῆς ζωῆς ». Ετσι ἐβάσταξαν « διπλοὺς στεφάνους, τὸν τῆς ἀθλήσεως, καὶ τὸν τῆς ἀσκήσεως ». Δὲν εἶναι στὸ χέρι μας — μοῦλεγε συχνὰ δέ δάσκαλός μου — ν' ἀκολουθήσουμε τὰ βήματα ἐκείνων ποὺ θαυμάζουμε· ἀρκεῖ νὰ ξέρουμε δτι ἐκεῖνοι εἶναι δυνατοὶ κι' ὅτι ἔμεις εἴμαστε ἀδύνατοι.

‘Ο δάσκαλός μου ἤξερε ὅτι ἡταν ἀδύνατος. Κ' ἐγώ, ἐπειδὴ τόξερε, τὸν ἔβλεπτα δυνατό.

17

Μιὰ μέρα, ἀμέσως μετὰ τὸν ὄρθρο, μοῦ λέει ξαφνικὰ δέ μοναχὸς ποὺ ἡταν φίλος τοῦ πατέρα μου καὶ μὲ εἰχε φέρει στὸν Ὁμπλό, ὅτι σὲ μιὰν ὥρα θὰ ξεκινούσαμε γιὰ νὰ γυρίσουμε στὴν Πάτρα. Λυπήθηκα ποὺ θ' ἀφηνα τὸ δάσκαλό μου. Λυπήθηκα ποὺ θάχανα πιὰ τὴν εὔκαιρία νὰ τρέχω κάθε πρωὶ νὰ μαζεύω κυκλάμινα. Ετσι, ἡ χαρὰ μου ποὺ θὰ ξανάβλεπτα τοὺς δικούς μου καὶ τὸ σπίτι μου ἡταν χαρὰ ποὺ μ' ἔνοχλοῦσε. Πρώτη φορὰ ἔκαμα τὴ γνωριμιὰ μιᾶς τέτοιας χαρᾶς. Πρώτη φορὰ εἶδα τὴ χαρὰ σὰν ἔνα δυσάρεστο περιστατικὸ στὴ ζωή, σὰν κάτι καλὸ πού, ώστόσο, σοῦ ἀφαιρεῖ κάτι ἄλλο πού εἶναι τούλαχιστον ἔξισου καλό.

‘Ο δάσκαλός μου μὲ πλησίασε καὶ μοῦ εἶπε ὅτι σήμερα θὰ πᾶμε νὰ κόψουμε μαζὶ κυκλάμινα. Καὶ πήγαμε. ‘Οταν γυρίσαμε, μὲ κοίταξε μὲ καλωσύνη, χαμογέλασε, καὶ μοῦ λέει ὅτι θάρχεται συχνὰ στὴν Πάτρα, ὅτι θὰ ξακολουθήσει νᾶναι δάσκαλός μου, δτι θὰ ξακολουθήσουμε νᾶμαστε φίλοι, καὶ ὅτι θὰ ζητήσει ἀπὸ τὸν πατέρα μου ν' ἀνεβαίνω κάθε χρόνο καὶ νὰ μένω δυὸ - τρεῖς μῆνες μαζὶ του στὸν Ὁμπλό. Κ' ἔτσι ἐγινε· κ' ξακολούθησε νὰ γίνεται ἔτσι, ώσπου

πέθανε δάσκαλός μου. Κ' ήμουν, όταν πέθανε, δεκάρη ετῶν. 'Οχτὼ χρόνια συνέχεια, μολονότι πήρα μαθήματα και ἀπό άλλους στὴν Πάτρα, δάσκαλός μου — ἀληθινός μου δάσκαλος και φίλος — ἔμειν' ἔκεινος.

Δὲ θυμᾶμαι τί ἔκανα στὴν Πάτρα μόλις γύρισα. Θυμᾶμαι ὅτι, γυρίζοντας, κοίταζα ἀδιάκοπα πίσω μου, κι' ἀναζητοῦσα τὸ μοναστήρι μου κι' ὅταν ἀκόμα εἶχε κρυφθεῖ. Και θυμᾶμαι ὅτι βρῆκα τοὺς γονεῖς μου καλά. Φαίνεται ὅτι ὁ λοιμὸς δὲν εἶχε προκαλέσει μεγάλο κακό. 'Ηταν ἔνα θαυματικὸ ποὺ δὲν ἔπληξε τὴν Πάτρα ὅσο ἄλλες πόλεις και περιοχές. Και θυμᾶμαι ἀκόμα κάτι : τὸ σπίτι μου, ἀν και τὰ πάντα εἶχαν μείνει ὅπως ἦταν και ὅπως τὰ γνώριζα πρὶν φύγω γιὰ τὸν Ὁμπλό, μοῦ ἔκαμε τὴν ἐντύπωση ὅτι ἦταν ἔνα ξένο σπίτι. Εἶχα γίνει ἔγω ὁ ἴδιος λιγάκι ξένος μέσ' στὸ ἴδιο μου τὸ σπίτι. 'Η ψυχική μου σχέση μὲ τὸ πατρικό μου σπίτι εἶχε ἀλλάξει. 'Ενῶ δὲ θυμᾶμαι διόλου τὰ ἔξωτερικὰ γεγονότα ποὺ σημειώθηκαν τὶς μέρες ἔκεινες, θυμᾶμαι καλὰ — και τὰ ξαναζῶ σὰ νάταν σήμερα — τὰ αἰσθήματα ποὺ μὲ κατεῖχαν. Και ἀποροῦσα γιὰ τὴν ἀλλαγὴ ποὺ εἶχε σημειώθει μέσα μου. Δὲ μποροῦσα νὰ τὴν ἔξηγήσω. Δὲν ἤξερα ἀκόμα ὅτι καθετὶ ποὺ συμβαίνει — ἔστω κι' ἀν συμβαίνει μόνο μέσα μας — ἔχει τὴν αἵτια του. Σήμερα, τὸ ξέρω κι' αὐτὸ (μοῦ τὸ δίδαξε ἡ πεῖρα, ἀλλὰ και ὁ Ἀριστοτέλης) και ξέρω και κάτι παραπάνω : ὅτι κι' αὐτὸ δὲν είναι ἀρκετὸ γιὰ νὰ ἔξηγήσουμε ὅλα ὅσα συμβαίνουν (κι' αὐτό, ἀλλωστε, τόξερε ὁ Ἀριστοτέλης).

18

Θάμουν δεκατριῶν χρονῶν, ὅταν κάποια ἀνησυχία, σωματικὴ και ψυχική, μ' ἔκαμε νὰ αἰσθανθῶ τὴν ἀνάγκη νὰ βρῶ μιὰ διέξοδο. Και μιὰ μέρα, τὴν ὥρα ποὺ ὁ ἥλιος βασίλευε (τὸ ἥλιοβασίλεμα στὴν Πάτρα είναι τὸ ὥραιότερο στὸν κόσμο), σκέφθηκα ὅτι μονάχα ἡ ποίηση θὰ μ' ἔβγαζε ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο. Κι' ὅχι μόνο τὸ σκέφθηκα, ἀλλὰ ἔνιωσα νὰ γεννιοῦνται μέσα μου στίχοι πού, ἐνῶ πήγαιναν νὰ γεννηθοῦν, δὲν ἔβρισκα τὶς λέξεις γιὰ νὰ τοὺς διατυπώσω. Μέσα μου πάλευε μιὰ ποίηση ποὺ μοῦ ἦταν, τότε, διγνωστή και ἀπρόσιτη.

"Οταν, πολὺ ἀργότερα, πήγα στὴν Ἰταλία, γνώρισα ἔνα νέο εῖδος ποίηση πού, ἀν τὸ γνώριζα στὰ δεκατρία μου χρόνια, θὰ μὲ δῆγοῦσε στὸ δρόμο ποὺ ζητοῦσα και θὰ μ' ἔκανε ἵσως και μένα ποιητή. Γνώρισα τὰ ποιήματα τοῦ Δάντη γιὰ τὴ Βεατρίκη, τοῦ Πετράρχη γιὰ τὴ Λάουρα, τοῦ Βοκκάκιου γιὰ τὴ Φιαμμέττα. Μήπως ἡ ἀνησυχία, ἡ σωματικὴ και ψυχική, πού στὰ δεκατρία μου χρόνια μὲ κυρίευσε, εἶχε σχέση μὲ κάποια Λάουρα ἡ Φιαμμέττα; Μήπως, ἀν γνώριζα ἀπὸ τότε τὴν ποίηση πού γνώρισα ἀργότερα;

στὴν Ἰταλία, θὰ ἡρεμοῦσαν κάπως τὸ σῶμα μου καὶ τὴν ψυχήν μου; Στὰ δεκατρία μου χρόνια ἡξερα τοὺς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους, ὅλλα δὲ μπῆκε καμμιά στιγμὴ στὸ νοῦ μου ἢ ἵδεα ὅτι μποροῦσα νὰ μιμηθῶ τὴν ποίηση Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ καὶ νὰ βρῶ τὴ λύση τῆς ἀνησυχίας μου, γράφοντας κοντάκια καὶ οἶκους ἢ ἀντιγράφοντας τοὺς διικούς του στίχους καὶ κράζοντας μαζί του: «Ψυχή μου, ψυχή μου, — ἀνάστατι καθεύδεις; — Τὸ τέλος ἔγγιζει — καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι». Ὁ δάσκαλός μου προσπάθησε νὰ μὲ κάνει νὰ μάθω ἀπόξω μερικές ὠδές τοῦ Πινδάρου, ὅλλα ἢ ἀνησυχία μου δὲ μ’ ἀφηνε νὰ σταθῶ οὔτε στὸν Πίνδαρο ποὺ τὸν ἔβρισκα δύσκολο, κρύο καὶ πολὺ ξένο. Προτιμοῦσα χίλιες φορὲς τὸν Ἀκάθιστον Ὅμνον τὸ μαγευτικὸν ἐφύμνιο «Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε» — ὁ δάσκαλός μου πίστευε ὅτι πρῶτος τὸ εἶχε συλλάβει ὁ Ρωμανός — ἔχει ἀπὸ τὰ παιδικά μου χρόνια αἰχμαλωτίσει τὴν ψυχήν μου. Δὲ σκέφθηκα, ὅμως, ποτὲ ὅτι μποροῦσα νὰ προσθέσω καὶ μιὰ μοναδικὴ ἔστω στροφὴ στὸν Ἀκάθιστον Ὅμνον ἢ νὰ τὸν ψάλω βλέποντας μπροστά μου ὅλλο πρόσωπο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς Παναγιᾶς. Πότε πρωτοεἶδα στὴ ζωὴν μου τὸ πρόσωπο τῆς Παναγιᾶς; Μοῦ τὸ ἀποκάλυψαν, τάχα, οἱ ἀγιογράφοι ἢ τὸ εἶδα στὸν ὑπνό μου; Ὁταν ἀντίκρυσα στὴν Κορτόνα — στὸν ἀρχαῖο Κρότωνα — τὸν «Εὐαγγελισμὸν» τοῦ Φραντζέλικο, μοῦ φάνηκε ὅτι δὲν εἶχα ἴδει τὴν Παναγιὰ μὲ τὰ μάτια μου πρὶν ἀπὸ τὴ στιγμὴν ἐκείνη. Εἶχα, ὅμως, λάθος· τὴν εἶχα ἴδει πολὺ πρὶν. Τὴν εἶχα ἴδει πρὶν κολακεύσει τὰ φυσικά μου μάτια ὁ Φραντζέλικο.

19

Τὶς μέρες πού, δεκατριῶν χρονῶν, ζητοῦσα νὰ βγῶ ἀπὸ τὸ χάος τῆς πρώτης ἐφηβικῆς ἀνησυχίας μου κ’ ἔλεγα πῶς θάπρεπε νὰ γράψω κάποιο ποίημα, γνώρισα τὸ «κατὰ Καλλίμαχον καὶ Χρυσορρόην ἔρωτικὸν διήγημα». Τοὺς δυόμισυ χιλιάδες στίχους του — ἵσως νάναι καὶ περισσότεροι — τοὺς διάβασα μέσα σὲ δυὸ μέρες. Τὸ χειρόγραφο τὸ εἶχε φέρει ἔνας ταξιδιώτης ἐμπόρος· εἶχε συναλλαγὴς μὲ τὸν πατέρα μου, καὶ εἶχε φθάσει ἀπὸ τὴν Κύπρο· καὶ ξέχασε τὸ χειρόγραφο στὸ σπίτι μας.

Δὲν ξέρω ἂν μ’ ἀρεσε τὸ «ἔρωτικὸ διήγημα» ὡς ἔργο ποιητικό. Δὲ νομίζω, ἄλλωστε, ὅτι γνώριζα τότε ποιό εἶναι τὸ κριτήριο τοῦ ποιητικοῦ λόγου. Δὲν τὸ γνωρίζω καλά - καλά οὔτε σήμερα. Θυμάμαι, ὅμως, ὅτι ὁ Καλλίμαχος ἔγινε τὸ πρότυπο καὶ ὁ ἥρωάς μου. Θὰ μοῦ δινόταν, τάχα, καὶ μένα ἢ εὔκαιρία νὰ τολμήσω ὅσα τόλμησε ὁ Καλλίμαχος καὶ ν’ ἀνεβῶ τὸ βουνὸ ποὺ «ἀνάβασιν οὐκ ἔχει»; «Ἐνῶ τ’ ἄλλα δυὸ βασιλόπουλα καὶ ἀδέρφια του γνώριζαν τί εἶναι ἀκατόρθωτο, ὁ Καλλίμαχος — ὁ νεώτερος — δὲν τὸ γνώριζε. Γι’ αὐτὸ καὶ κατόρθωσε ὅτι εἶναι ἀκατόρθωτο:

« Καν εἴ τι πάθω, καν αύτὸν ἵδω τὸν θάνατόν μου,
οὐ δειλανδρήσω πρὸς βουνόν, οὐ φοβηθῶ τὸν τόπον ».

Ἐτσι, ὁ Καλλίμαχος, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸ ὑψος τοῦ βουνοῦ καὶ τοῦ κάστρου ποὺ βρισκόταν μπροστά του, παίρνει τὴ μεγάλη ἀπόφαση « καὶ πήξας τὸ κοντάριν του, τινάσσεται γενναίως » καὶ βρίσκεται ξαφνικά στὴν αὐλὴ τοῦ θαυμαστοῦ παλατιοῦ. Ἐνας ἀποτρόπαιος Δράκος κρατοῦσε αἰχμάλωτη μέσ’ στὸ παλάτι, κρεμασμένη ἀπὸ τὰ μαλλιά της, τὴ βασιλοπούλα Χρυσορρόη, « τὸ κάλλος τῶν ἔρωτῶν ». Ὁ Καλλίμαχος σκοτώνει τὸ Δράκο, σώζει τὴ Χρυσορρόη, « καὶ γλυκασμὸν καὶ δροσισμὸν ἐκ φιλημάτων εἶχεν καὶ κόρον οὐκ ἔλάμβανε τῶν ἡδονῶν τῆς κόρης ».

Τὸ ποίημα δὲ σταματάει ἔδῶ. Πολλὲς εἰναι ἀκόμα οἱ δοκιμασίες καὶ περιπέτειες ποὺ εἶχε ἐπιφυλάξει ὁ Θεός στοὺς δυὸς ἔρωτευμένους. Ωστόσο, στὸ τέλος θριαμβεύουν ὄριστικὰ ὁ ἡρωϊσμός, ἡ πίστη, ὁ ἔρως, ἡ ὁμορφιά. Δὲν ἥξερα, δταν δεκατριῶν χρονῶν πρωτοδιάβασα τὸ ἔρωτικὸ αὐτὸ διήγημα, ὃν ἡμουν ὥραῖος ἢ ὅχι, ὃν ἔμοιαζα ἢ ὅχι μὲ τὸν Καλλίμαχο καὶ μὲ τοὺς ἀδελφοὺς του ποὺ ὁ ποιητὴς τοὺς ἐμφανίζει καὶ τοὺς τρεῖς:

« εἰς κάλλος καὶ εἰς σύνθεσιν ἔρωτοφορουμένους
καὶ τ’ ἄλλα πάντα θαυμαστούς, γενναίους εἰς ἀνδρείαν ».

Δὲν ἥξερα, ἐπίστης, ἀκόμα πῶς τὰ μαλλιά μιᾶς κόρης μπορεῖ νὰ μεταβάλλονται σ’ « ἔρωτικοὺς πλοκάμους », ὅπως ἔλεγε ὁ ποιητής, καὶ πῶς μπορεῖ ἕνας νέος καὶ μιὰ κοπέλα νὰ σμίξουν « εἰς τὸ θέλημα τῆς συνομοψυχίας ». Ἀγνωστα μοῦ ἦταν, τότε, ὅλ’ αὐτά. Ἀγνωστος μοῦ ἦταν ἀκόμα, ἀπὸ τὴν περίεργη αὐτὴ πλευρὰ τῆς ζωῆς, ὁ ἴδιος ὁ ἔαυτός μου. Καὶ ὅμως, χωρὶς καμμιάν ἀκόμα προσωπικὴ ἐμπειρία, κάτι εἶχε ἀρχίσει νὰ ζεῖ μέσα μου ποὺ δια τὴν ὥρα ἐκείνη ἦταν ὀνύπαρκτο ἢ κοιμισμένο, κ’ ἔνιωσα λίγο - λίγο δτι θὰ μποροῦσα κ’ ἔγὼ νάμαι ὁ Καλλίμαχος. Ποιά ἦταν, ὅμως, γιὰ μένα ἡ Χρυσορρόη; Ὁ ποιητὴς ἔλεγε δτι, δταν σμίγουν δυὸς ἔρωτευμένοι, δὲ χρειάζεται νάχουν διδαχθεῖ ἀπὸ ἄλλους « ὅσα μανθάνει φυσικῶς ἔρωτικὴ καρδία ». Πῶς σμίγουν, ὅμως, οἱ ἔρωτευμένοι; Πρέπει, τάχα, νὰ σκοτώσεις ὅπωσδήποτε τὸ Δράκο γιὰ νὰ μπορεῖς νὰ σμίξεις μὲ τὴ Χρυσορρόη;

Παράξενα ὄνειρα ἔβλεπα τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Τὴ νύχτα ὄνειρευόμουνα, ἄλλὰ καὶ τὴν ἡμέρα, ἀφοῦ ξυπνοῦσα, εἶχα τὸ αἰσθημα δτι καὶ πάλι ὄνειρευόμουνα. Κ’ ἦταν μέρες πού, ὀμέσως μετὰ τὸ ἡλιοβασίλεμα, ἔνιωθα νὰ πέφτει ἐπάνω στὸ ἀνήσυχο κορμί μου ὁ ἀπιαστος πέπλος τῆς νύχτας μ’ ἓνα βάρος συντριπτικὰ γλυκό. Δὲν ἥξερα τί γινόταν μέσα μου, στὸ αἷμα μου καὶ στὸ σῶμα μου. Τώρα, βέβαια, ξέρω τί γινόταν· ἡμουν, ἀπλούστατα, δεκατριῶν ἔτῶν.

Τὸ ἐπόμενο καλοκαίρι – στὸ τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ – ἀνέβηκα, ὅπως κάθε χρόνο, στὸν Ὀμπλό. Σὲ λίγους μῆνες θάκλεινα τὰ δεκατέσσερα. Ἡταν Αὔγουστος τοῦ 1416. Ἡταν ἡ χρονιά ποὺ γινόταν πολὺς λόγος γιὰ τὸ δεσποτάτο τοῦ Μυστρᾶ, καὶ ὁ Λαζίνος ἀρχιεπίσκοπος – ὁ Στέφανος ποὺ εἶχε ἄλλοτε νοικιάσει τὴν Πάτρα στοὺς Βενετούς γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ σπουδάζει ἀξένιαστος στὴν Πάδουα καὶ στὴ Μπολόνια, ἀλλὰ ποὺ εἶχε ἀναλάβει ὁ ἴδιος, ἀπὸ τὸ 1413, τὴ διοίκηση τῆς Πάτρας – φοβόταν πιὸ πολύ, ὅπως ἔλεγε ὁ πατέρας μου, τοὺς Ρωμαίους τοῦ Μυστρᾶ παρὰ τοὺς Τούρκους. Ἐμένα μ' ἀφηναν ἀκόμα ἀδιάφορο οἱ συζητήσεις αὐτές· ἡ μᾶλλον εἶχαν πάψει νὰ μ' ἐνδιαφέρουν ἔδῶ καὶ κάμποσους μῆνες, δηλαδὴ ἀφότου ἀρχισαν νὰ νιώθω μέσα μου ὅτι δὲν ἔμουν πιὰ παιδί. Ἐνῶ ἔως χθὲς ποὺ ἥμουν παιδί παρακολουθοῦσα μὲ περιέργεια τὸ καθετὶ ποὺ ἔλεγαν οἱ μεγάλοι, τώρα – ἀφότου, κλείνοντας τὰ δεκατρία, εἶχα ἀρχίσει νὰ νιώθω ὅτι γινόμουν δάντρας – μ' ἐνδιέφεραν μόνον ὅσα συνέβαιναν μέσα μου.

‘Ο δάσκαλός μου κατάλαβε ὅτι κάποια ἀλλαγὴ εἶχε γίνει στὴ ζωὴ μου. Γιὰ πρώτη φορὰ ἀρχισαν νὰ ντρέπομαι νὰ τοῦ λέω τὰ πάντα, δηλαδὴ ὅλα ὅσα σκεπτόμουν ἡ ἔνιωθα. Ἐνῶ, δημως, ντρεπόμουν νὰ τοῦ τὰ πῶ ὅλα, ἥξερα ὅτι ἥταν καθῆκον μου νὰ τοῦ τὰ πῶ. Κάποτε – ἔνα - δυὸς χρόνια πρὶν βρεθῶ στὴν ψυχικὴ αὐτὴ κατάσταση – μοῦ εἶχε πεῖ ὁ δάσκαλός μου ὅτι ἔνας ἀγιος ἀνθρωπος πού, πρὶν γίνει μεγάλος δάσκαλος, ἥταν μεγάλος μαθητής, διατύπωσε, μιλώντας γιὰ τὴ σχέση τοῦ νέου πρὸς τὸν πνευματικὸν του πατέρα καὶ ὅδηγό, τὴν ἐπιταγή:

«Ἀκουε μόνας Πατρός σου νουθεσίας.

Ποιοῦ ταπεινὰς πρὸς αὐτὸν ἀποκρίσεις,
καὶ ως τῷ Θεῷ λέγε τοὺς λογισμούς σου
μέχρι προσβολῆς καὶ μηδὲν ἀποκρύψῃς...»

Ναι, «μέχρι προσβολῆς» πρέπει νὰ λέσ τοὺς λογισμούς σου, εἶχε προστάξει ὁ μεγάλος δάσκαλος ποὺ ἥταν προηγουμένως μεγάλος μαθητής. Ἐνῶ ἔγὼ ἀποσιωποῦσα ἀ πὸ ν τροπὴ ὅσα ἐπρεπε νὰ πῶ, οἱ στίχοι ἔλεγαν ὅτι θάπρεπε νὰ πῶ τὰ πάντα «μέχρι προσβολῆς», δηλαδὴ μέχρι τοῦ σημείου ποὺ θὰ μ' ἔκανε νὰ ντραπῶ γιὰ ὅσα θάλεγα. Ἡταν, δημως, ὁ δάσκαλός μου ὁ μεγάλος δάσκαλος; Καὶ ὅν ἥταν ἔκεινος μεγάλος, ἥμουν τάχα ἔγὼ ὁ μεγάλος μαθητής; Ἡμουν τάχα ἀξιος νὰ συμμορφωθῶ στὴν ἐπιταγὴ ποὺ διατύπωναν οἱ στίχοι;

Πρώτη φορὰ ἀρχισε ἡ σχέση μου μὲ τὸ δάσκαλό μου νὰ γίνεται πρόβλημα γιὰ τὴ σκέψη μου. Τί ἥταν γιὰ μένα ὁ δάσκαλός μου;

“Ως τώρα ήξερα ότι τὸν σεβόμουν, ότι ἔπειπε καὶ ότι ἡ θελα
νὰ τὸν σέβομαι. Ἡξερα ότι μοῦ εἶχε μάθει πολλὰ πράγματα καὶ ότι
θὰ μοῦ μάθαινε κι’ ἄλλα. Ἡξερα ότι, ἐνῶ ἐγὼ ἥμουν παιδί, ἐκεῖνος
θάταν τούλαχιστον πενήντα ἑτῶν, γιὰ τὰ δικά μου ἐπομένως μάτια
ένας μεγάλος καὶ ἡλικιωμένος ἀνθρωπός. Ἡξερα ότι, κι’ όταν εἶχα
ἀντιρρήσεις σὲ κάτι ποὺ μοῦ ἔλεγε, προτιμοῦσα νὰ μὴν τὶς πῶ γιὰ
νὰ μὴν τὸν πικράνω, δηλαδὴ γιὰ νὰ μὴ μειώσω, οὔτε καὶ σχετικὰ
μὲ μιὰν ἀστηματη λεπτομέρεια, τὸ αἰσθημα ὑπεροχῆς καὶ ἔξουσίας,
ποὺ εἶχε ἐκεῖνος ἀπέναντί μου. Ἡθελα νὰ τῶχει ὁ δάσκαλός μου τὸ
αἰσθημα αὐτό, καὶ ηθελα νὰ μένει ἀμείωτο. Γιατί τῶθελα; Τῶθελα
γιατί τὸν ἀγαποῦσα. Αἰσθανόμουν μιὰ βαθειὰ εὐλάβεια ἀπέναντί του.
”Ηταν, ὅμως, δάσκαλος μεγάλος – ἀνθρωπός μεγάλος – ὁ δά-
σκαλός μου; Σήμερα νομίζω ότι ἡ ταν. Θυμᾶμαι, μάλιστα, καλὰ
ὅτι καὶ τότε πίστευα πώς ἦταν. Δὲν εἶχα, βέβαια, στὴ διάθεστή μου
τὰ κριτήρια καὶ τὰ μέτρα ποὺ ἦταν ἀναγκαῖα γιὰ νὰ πῶ πώς ἦταν
μεγάλος. Δὲν εἶχα γνωρίσει ἀκόμα τὸν Πλήθωνα. Δὲν εἶχα γνωρίσει
ἀκόμα οὔτε τὸν Βησσαρίωνα, οὔτε τὸν Μάρκο τὸν Εύγενικό, οὔτε
τὸν Γεώργιο Σχολάριο. ‘Ωστόσο, ἔχω καὶ σήμερα τὸ αἰσθημα ότι
ὁ δάσκαλός μου ἦταν ἴσως μεγαλύτερος κι’ ἀπὸ τοὺς πασίγνωστους
μεγάλους. Τὸ ότι ἡ ιστορία θὰ τὸν ἀγνοήσει, αὐτὸ δὲν ἔχει σημασία.
‘Η ιστορία δὲν εἶναι ὁ κριτής τῶν ἀνθρώπων. Κριτής εἶναι ὁ Θεός.
Κ’ ἴσως, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεό, ἔνας δεύτερος ἀνθρωπός στὴν περί-
πτωση τοῦ δασκάλου μου, ἐγώ.

21

Ποιός, ὅμως, ἦταν ὁ δάσκαλός μου ως ἀνθρωπός; Τί ἦταν πρὶν
γίνει μοναχός; Γιατί ἀποφάσισε νὰ γίνει μοναχός; ’Αφοῦ δὲν εἶχε,
ὅπως ἔλεγε, τὴ δύναμη νὰ πάει στὴν « ἐσωτέραν ἔρημον », γιατί
πῆρε τὸ ἀγγελικὸ σχῆμα τοῦ μοναχοῦ καὶ πῆγε στὸν ’Ομπλό;
’Αφοῦ ἔφθασε ως τὴν Κωνσταντινούπολη, κ’ εἶχε τὸν καιρὸ ν’ ἀντι-
γράψει τόσα χειρόγραφα, γιατί δὲν ἔμεινε ἔκει; Πῶς δὲν τὸν πρό-
σεξαν ὁ πατριάρχης ἢ ὁ αὐτοκράτωρ; Στὴν Κωνσταντινούπολη,
ὅπως μοῦ ἔλεγε, εἶχε γνωρίσει τὸν Μανουὴλ Χρυσολωρᾶ καὶ τὸν
Δημήτριο Κυδώνη. Πῶς δὲν τὸν πῆραν μαζί τους, ὁ ἔνας ἢ ὁ ἄλλος,
στὴν ’Ιταλία;

“Ολ’ αὐτὰ τὰ σκέπτομαι, φυσικά, σήμερα. Τότε, όταν ὁ δάσκα-
λός μου ἦταν παρὼν μπροστά μου, μοῦ ἦταν αὐτονόητο ότι ἦταν
μοναχὸς καὶ ότι, ἐγκαταλείποντας τὴν Κωνσταντινούπολη, γύρισε
στὴν Πάτρα καὶ μάλιστα στὸν ’Ομπλό. ‘Ωστόσο, ἡ σχέση μου μαζί
του ἀρχισε ξαφνικὰ νὰ γίνεται ἔνα πρόβλημα μέσα μου. ’Εκεῖνος
ἦταν, χωρὶς ἄλλο, μεγάλος δάσκαλος. ”Ημουν, ὅμως, ἐγὼ ὁ μεγάλος
καὶ ἀξιος μαθητής του; ”Αν ἦταν ἐκεῖνος ἀξιος ν’ ἀκούσει τὰ πάντα,

ήμουν τάχα ἐγὼ ἀξιος νὰ τοῦ τὰ πῶ ὅλα, νὰ τὸν ἀπασχολήσω καὶ μ' ἔκεινα ποὺ θάπρεπε νὰ ντραπῶ μιλώντας του γι' αὐτά; Εἶχα, τάχα, τὸ δικαίωμα νὰ τοῦ πῶ τὰ πάντα « μέχρι προσβολῆς »; Τὸ περίεργο είναι — ὃν θυμάμαι καλά καὶ ὃν δὲν προσθέτω σημερινές μου σκέψεις σ' ἔκεινες πού ἔκανα τότε μέσα μου — ὅτι ἀμφίβολο ἦταν στὴ συνείδησή μου ὅχι τὸ καθῆκον τῆς εἰλικρίνειας, ἀλλὰ τὸ δικαίωμα τῆς εἰλικρίνειας. Κ' ἔλεγα: « Αν ντρέπομαι ότιος γιὰ φύσα συμβαίνουν μέσα μου, είναι τάχα δικαίωμά μου νὰ τὸν κάνω νὰ ντραπεῖ κ' ἔκεινος γιὰ λογαριασμό μου;

‘Ο δάσκαλός μου, μὲ μιὰ λεπτότητα ποὺ μόνο τώρα μπορῶ νὰ τὴν ἔκτιμήσω σ' ὅλη της τὴν ἔκταση, ζητοῦσε νὰ φέρει τὴ συζήτηση στὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μου, ἀλλὰ δὲ μὲ ρώτησε ποτὲ ἀνοιχτὰ καὶ μὲ ἀμέσο τρόπο τί ἦταν ἔκεινο πού μὲ ἀπασχολοῦσε καὶ ποὺ μ' ἔκανε ν' ἀπουσιάζω κι' ὅταν ἀκόμα ἥμουν παρών.

22

“Ενα πρωινό, ὅστερ’ ἀπὸ μιὰ νύχτα ἀϋπνίας καὶ μεγάλης σωματικῆς καὶ ψυχικῆς ἀνησυχίας, σκέφθηκα ὅτι ἔπρεπε, ὃν ὅχι τίποτ’ ἄλλο, νὰ τοῦ πῶ ὅτι διάβασα τὸ « κατὰ Καλλίμαχον καὶ Χρυσορόην ἔρωτικὸν διήγημα ». Καὶ τοῦ τὸ εἶπα, παραλείποντας τὴ λέξη « ἔρωτικόν ». ‘Ο δάσκαλός μου δὲν ξαφνιάστηκε· οὔτε παραξενεύθηκε ποὺ διάβασα ἐνα βιβλίο ποὺ δὲ μοῦ εἶχε ότιος συστήσει. Τὴ στιγμὴ ἔκεινη κατάλαβα — καὶ τὸ αἰσθημά μου ἦταν μικτό: ἀνακουφίσθηκα, ἀλλὰ καὶ πόνεσα λιγάκι — ὅτι ό δάσκαλός μου μὲ θέλει νᾶμ' ἐλεύθερος. Τὸ ὅτι μποροῦσα νᾶμ' ἐλεύθερος μοῦ ἀρεσε. ‘Αλλὰ ρώτησα τὸν ἑαυτό μου ἀμέσως: Μήπως δὲν ἐνδιαφέρεται ό δάσκαλός μου γιὰ μένα ὅσο πίστευα πρίν; Μήπως, ἀναγνωρίζοντας τὸ δικαίωμά μου νᾶμ' ἐλεύθερος, θέλει ν' ἀπαλλαγεῖ ἔκεινος ἀπὸ μένα; Μήπως ἡ ἀπόλυτη ἔξαρτησή μου ἀπὸ ἔκεινον σήμαινε καὶ μιὰν ἔξαρτηση ἔκεινου ἀπὸ μένα ποὺ τοῦ εἶχε γίνει κουραστική καὶ ἀνιαρή;

Δὲν πρόφθασαν νὰ γεννηθοῦν τὰ ἔρωτήματα αὐτὰ μέσα μου, καὶ ό δάσκαλός μου, ἀφοῦ χαμογέλασε φιλικά, μοῦ λέει πώς εἶχε ίδει τὸ χειρόγραφο στὸ σπίτι μου καὶ δὲν ἐμπόδισε τὸν πατέρα μου νὰ τ' ἀφήσει ἔκτεθειμένο στὴν περιέργεια τῶν ματιῶν μου. Καί, παίρνοντας ξαφνικὰ τὸ ὑφος δασκάλου ποὺ εἶχε νὰ πεῖ πράγματα ψυχρὰ καὶ ξένα πρὸς τὴν ψυχὴ τῶν μαθητῶν του, ἀρχισε νὰ μοῦ λέει ποιός τῶν ράψε τὸ διήγημα καὶ μὲ ποιό νόημα τῶν ράψε ό ποιητής του.

Τὸ διήγημα αὐτό, μοῦ εἶπε τότε ό δάσκαλός μου μὲ μιὰ βεβαιότητα ποὺ ἐγὼ σήμερα ἔχω πάψει νὰ τὴ συμμερίζομαι, τῶν ράψε στὴν Κωνσταντινούπολη, ἔκατὸ χρόνια πρίν, ἐνας ἀνθρωπος σοφὸς

καὶ ἀφοσιωμένος στὸν Θεό, ὁ Ἀνδρόνικος Κομνηνὸς Παλαιολόγος, ὁ δευτερότοκος γιὸς τοῦ σεβαστοκράτορος Κωνσταντίνου. Ἄν καὶ δὲν ἦταν θαυμαστὴς τῶν Παλαιολόγων, μοῦ εἶχε μάθει ὁ δάσκαλός μου καλὰ τὴν ἱστορία τους. Ἔτσι, ἤξερα ὅτι ὁ σεβαστοκράτωρ Κωνσταντίνος ἦταν ἀδελφὸς τοῦ Μιχαήλ, δηλαδὴ τοῦ πρώτου Παλαιολόγου ποὺ ἀνέβηκε στὸ θρόνο τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων καὶ πού, βλέποντας (ὅπως λέει ὁ σοφὸς Νικηφόρος Γρηγορᾶς στὸν Δ' Λόγο τῆς «Ρωμαϊκῆς Ἰστορίας ») ὅτι « αἱ τῆς τύχης αὔραι εὔμενῶς ἔπιτνέουσι τῇ αὐτοῦ δεξιᾷ », ἀποφάσισε νὰ τυφλώσει τὸ διάδοχο καὶ κληρονόμο τῆς βασιλείας, τὸν δεκαετὴν Ἰωάννη Λάσκαρι· « καὶ πέμψας ἐκτυφλοῦν τὸν παῖδα προσέταττε, παιδίον ἀπαλόν...», λέει ὁ Γεώργιος Παχυμέρης ποὺ ὁ δάσκαλός μου τὸν ἔβαζε ἀμέσως μετὰ τὸν Θουκυδίδη καὶ πάντως πολὺ παραπάνω ἀπὸ τὸν Πολύβιο, τὸν Ἀγαθία καὶ τὸν Προκόπιο. Ἡταν γενναῖος στρατιώτης ὁ Μιχαήλ, πρὶν γίνει αὐτοκράτωρ, ὅπως ἔλεγε συχνὰ ὁ δάσκαλός μου ποὺ ἀναγνώριζε τὸν στρατιώτη Μιχαήλ, ἀλλὰ δὲ σεβόταν διόλου τὸν αὐτοκράτορα. Ἄν ὁ Ἀλέξιος Στρατηγόπουλος, χρησιμοποιώντας μιὰ μυστικὴ ὑπόγεια εἰσοδο, μπῆκε στὴν Κωνσταντινούπολη, ἔδιωξε τοὺς Φράγκους καὶ παράδωσε τὴν Βασιλεύουσα στὸν αὐτοκράτορα, αὐτὸ — ὅπως μοῦ ἔλεγε ὁ δάσκαλός μου — τὸ πληροφορήθηκε ὁ Μιχαήλ, ἀνύποπτος, στὴ Νίκαια καὶ δὲν τὸ πίστεψε καν δταν τ' ἄκουσε. Καὶ μπορεῖ μιὰ κάποια εἰσοδος, πρόσθετε πάντοτε ὁ δάσκαλός μου μιλώντας προφητικά, νὰ μπάσει ἀργὰ ἢ γρήγορα καὶ ἀλλους στὴν Κωνσταντινούπολη.

‘Ωστόσο, ὁ δάσκαλός μου ἤξερε, μ’ ὅλες του τὶς προκαταλήψεις, νᾶναι δίκαιος. Μπορεῖ νὰ μὴ σεβόταν τοὺς Παλαιολόγους καθιστοὺς στὸ θρόνο, ἀναγνώριζε ὅμως τὶς ἀρετὲς ἐκείνων πού, ὅπως ὁ ποιητὴς τοῦ « ἐρωτικοῦ διηγήματος » ἢ ὁ βασιλεὺς φιλόσοφος Μανουήλ, εἶχαν ἐπίδοση στὰ γράμματα καὶ στὴ φιλοσοφία. Μολονότι, μάλιστα, ὁ Μανουήλ, ποὺ τόσο τὸν τιμοῦσε ὁ σοφὸς Δημήτριος ὁ Κυδώνης, ἔχει γράψει ἔνα Διάλογο (τὸ Διάλογο μ’ ἔναν Πέρση Μωαμεθανὸν) πολὺ ὥραιότερο ἀπὸ τὸ Διάλογο κατὰ τῶν Ἐβραίων ποὺ ἔχει γράψει ὁ Ἀνδρόνικος Κομνηνὸς Παλαιολόγος, ὁ δάσκαλός μου συμπαθοῦσε καὶ τιμοῦσε πιὸ πολὺ τὸν τελευταῖο. Τοῦ ἄρεσε ποὺ ὁ Ἀνδρόνικος ἔζησε μιὰ ζωὴ κάπως ἀποτραβηγμένη καὶ ἄδοξη.

23

“Οταν δ δάσκαλός μου ἀρχισε νὰ μοῦ μιλάει γιὰ τὴν ἐγκράτεια τοῦ Ἀνδρόνικου στὰ θεολογικὰ θέματα, ἀναρωτήθηκα μέσα μου πῶς ὁ ἕδιος αὐτὸς ἀνθρωπος, ὁ ἀφοσιωμένος στὸν Θεὸν ἢ ἔστω στὴ θεολογία, μπόρεσε νὰ γράψει τὸ « ἐρωτικὸ διήγημα » ποὺ τόσο μὲ εἶχε θέλει. Ἐνῶ πάλευα μέσα μου μὲ τὸ ἐρώτημα τοῦτο, ὁ δάσκαλός

μου ἔδωσε υπό τὸ ἔρωτημά μου μιὰν ἀπάντηση ποὺ ἦταν πέρα γιὰ πέρα ἀπροσδόκητη. Τὸ «κατὰ Καλλίμαχον καὶ Χρυσορρόην ἔρωτικὸν διήγημα» — μοῦ εἶπε ξαφνικὰ δὲ δάσκαλός μου, τονίζοντας τὴ λέξη «ἔρωτικὸν» ποὺ εἶχα ἔγὼ ἀποσιωπήσει — δὲν ἔχει καμμιὰ σχέση μὲ τὰ ἔγκοσμιας ἀγαθὰ καὶ τὶς ύλικὲς χαρὲς τῆς ζωῆς. Τὸ διήγημα αὐτὸ — ἔτσι μοῦ εἶπε — εἶναι ἄλληγορικὸ μὲ καθαρὰ θρησκευτικὸ νόημα. “Οπως σκοτώνει δὲνος τὸ Δράκο γιὰ νὰ ἐνωθεῖ μὲ τὴν ὠραία φυλακισμένη, ἔτσι πρέπει καὶ τὴ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου νὰ νικήσει τὸ Σατανᾶ γιὰ νὰ ἐνωθεῖ μὲ τὸν Θεό.

“Οσο μεγάλος κι’ ἀν ἦταν δὲ σεβασμὸς ποὺ ἔτρεφα στὸ δάσκαλό μου καὶ στὰ λόγια του, δὲ σεβασμὸς αὐτὸς δὲν ἔφθανε στὴν εὔπιστία. Ἡ ἔρμηνεία ποὺ ἔδωσε στὸ ἀγαπημένο μου ἔρωτικὸ διήγημα δὲ μοῦ φάνηκε διόλου πειστική. Σκέφθηκα ὅτι μιλῶντας ὅπως μίλησε, ἥθελε δὲ δάσκαλός μου, μὲ τὴν ἀφελέστερη καὶ τὴν πιὸ καλοπροαιρετη πονηρία, ν’ ἀπομακρύνει τὴ σκέψη μου ἀπὸ κεῖ ὅπου ἦταν φυσικὸ νὰ πάει.

Τὴν ἄλλη μέρα, μαντεύοντας δὲ δάσκαλός μου τὴ δυσπιστία ποὺ εἶχε προκαλέσει μέσα μου τὴ ἔρμηνεία του, μοῦ διάβασε ἔνα χειρόγραφο. Ἡταν ἔνα ἀπὸ τὰ πολλὰ χειρόγραφα ποὺ εἶχε καταρτίσει παλαιότερα, ὅταν ἦταν στὴν Κωνσταντινούπολη, ἀντιγράφοντας μόνος του ἔργα ποὺ τοῦ ἀρεσαν. Τὸ χειρόγραφο ποὺ μοῦ διάβασε ἦταν ἔνα ἐπίγραμμα ἑκατὸν τριάντα περίπου στίχων. Τὸ εἶχε ἐμπνευσθεῖ ἀπὸ τὸ ἔρωτικὸ διήγημα τοῦ Ἀνδρόνικου Παλαιολόγου ἔνας ποιητὴς ποὺ ἦταν φίλος του, δὲ Μανουὴλ Φιλῆς. Τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Φιλῆ συμπυκνώνει — σὲ μιὰ περίληψη ποὺ δὲλλοιώνει μερικὰ στοιχεῖα τοῦ μύθου — τὴν ἱστορία τοῦ Καλλίμαχου καὶ τῆς Χρυσορρόης, καὶ δίνει τὴν ἔρμηνεία ποὺ εἶχε δώσει τὴν προηγούμενη μέρα δὲ δάσκαλός μου. “Οπως τὸ Ἀσμα τῶν Ἀσμάτων — μοῦ λέει δὲ δάσκαλός μου, ἀφοῦ μοῦ διάβασε τὸ ἐπίγραμμα —, ἔτσι καὶ τὸ ἔρωτικὸ διήγημα τοῦ Ἀνδρόνικου παίρνει τὶς εἰκόνες του ἀπὸ τὴ σφαῖρα ἐκείνη τῆς ἔγκοσμιας καὶ μάταιης ζωῆς ποὺ περιέχει τὶς πιὸ πολλὲς καὶ πιὸ ἐπικίνδυνες παγίδες. ”Ετσι γίνεται καὶ τὴ υλη σύμβολο τοῦ πνεύματος· τὰ πάθη, ὅμως, ποὺ προκαλεῖ τὴ υλη πρέπει νὰ μεταφρασιώνονται σὲ ἔρωτα γιὰ τὸν Θεὸ καὶ σὲ ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον. ”Ο ἔρως μᾶς κάνει ν’ ἀνεβαίνουμε· καὶ ψηλὰ δὲν εἶναι παρὰ μόνον δὲ οὐρανός. ”Ἡ ἀγάπη μᾶς κάνει νὰ σκύβουμε· καὶ χάμου — παντοῦ δπου εἶναι χρέος μᾶς νὰ σκύψουμε καὶ νὰ κατεβοῦμε — εἶναι δὲ πλησίον, παρατημένος, ἀρρωστος, γυμνὸς καὶ πεινασμένος.

24

“Ἀπὸ τὴ στιγμὴ πού, ἔστω καὶ μ’ ἐπιχειρήματα ποὺ δὲ μποροῦσαν νὰ μὲ πείσουν, συνδυάσθηκε στὴ σκέψη μου τὸ ἀγαπημένο μου ἔρω-

τικὸ διήγημα μὲ τὸν Ἀνδρόνικο Παλαιολόγο καὶ μὲ τὸ ἐπίγραμμα τοῦ Μανουὴλ Φιλῆ, μὲ τὸν Σολομῶντα καὶ μὲ τὸν Θεό, ἀρχισε νὰ μοῦ γίνεται ὅλο καὶ περισσότερο ξένο. Ὁ Καλλίμαχος ἔπαιψε νάναι ὁ ἥρωας μου. Ἡ Χρυσορρόη χάθηκε ἀπὸ τὰ μάτια μου, καὶ μιὰ νύχτα ἐσβησε ὄλότελα μέσα σ' ἐνα δνειρό πού, ξυπνώντας, δὲ μπόρεσα τὴντράπηκα ν' ἀνασυγκροτήσω στὴ σκέψη μου. Καὶ γιὰ κάμποσους μῆνες στράφηκε τὴν ψυχὴ μου, σχεδὸν ἀποκλειστικά, στὴν ἀπλὴ θρησκευτικὴ ποίηση, σ' ἐκείνη ποὺ μιλάει ἀπ' εὐθείας στὸν Θεό, χωρὶς νὰ χρησιμοποιεῖ, περνώντας ἀπὸ τὶς αἰσθήσεις γιὰ νὰ πάει στὴ ψυχὴ, εἰκόνες ἐγκόσμιες κ' ἐπικίνδυνες.

Ο δάσκαλός μου, ποὺ τὰ καταλάβαινε ὅλα, μὲ βόηθησε πολὺ τὶς μέρες ἐκεῖνες. Μὲ βόηθησε στὴ φυγὴ μου πρὸς τὴν ἀπερίφραστη καὶ ἀνεπιτήδευτη θρησκευτικὴ ποίηση. Καὶ μοῦ γνώρισε τότε ἐναν ποιητὴ θρησκευτικῶν ὑμνῶν ποὺ εἶναι τόσο ἐσωτερικοί, ἀνεπιτήδευτοι καὶ προσωπικοί ποὺ δὲν κάνουν οὔτε κᾶν γιὰ τὴ θεία λειτουργία.

Μιὰ μέρα, μετὰ τὴν ἔωθινὴ ἀκολουθία, συνοδεύοντάς με στὸν περίπατο ποὺ κάθε πρωΐνδ ἔκανα μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ μείνω πιστὸς στὴν παιδικὴ μου συνήθεια καὶ νὰ μαζέψω κυκλάμινα, μοῦ λέει ὁ δάσκαλός μου ὅτι, τετρακόσια πενήντα περίπου χρόνια πρὶν γεννηθῶ, ἐνα παιδί ἀπὸ εύγενικὴ οἰκογένεια ἔφθασε ἀπὸ τὸ θέμα τῆς Παφλαγονίας στὴν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ γνώρισε τὸ παιδί ἐνα μεγάλον ἀνθρώπο, τὸν Συμεὼν Στουδίτη, τὸν «εὐλαβῆ», ὅπως τὸν ἔλεγαν. Καὶ τοῦ ἀφοσιώθηκε. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἀντίκρυσε τὸν ἀσκητὴ καὶ τὸ μεγάλο του ὄδηγὸ δὲ σκεπτόταν τίποτ' ἄλλο παρὰ νὰ πάει κοντά του καὶ ν' ἀσκητέψει στὴν ἴδια μονὴ.

Οταν ἀρχισε ὁ δάσκαλός μου νὰ μοῦ λέει τὴν ἱστορία τοῦ ὄσίου Συμεὼν, τοῦ νέου Θεολόγου, μπῆκε στὸ νοῦ μου αὐτόματα — χωρὶς νὰ πρέπει — ἡ ὑπόνοια ὅτι κάποιος ἴδιαίτερος λόγος θὰ τὸν ἔκανε νὰ θυμηθεῖ τὴ σχέση τοῦ Συμεὼν Στουδίτη πρὸς τὸν ἀφοσιωμένο μαθητὴ, «δν ἔξ ἀπαλῶν δινύχων τῇ διδασκαλίᾳ τοῦ λόγου ἔξεθρεψεν...». Γιὰ πρώτη φορὰ μοῦ εἶπε μάλιστα ὁ δάσκαλός μου ὅτι ὁ μαθητὴς αὐτὸς εἶναι ὁ ποιητὴς τῶν στίχων ποὺ γνώριζα καὶ ποὺ πρόσταζαν τὴν τυφλὴ ὑπακοὴ καὶ ἀφοσίωση στὸν πνευματικὸ Πατέρα. Μήπως ἤθελε ὁ δάσκαλός μου, μὲ τρόπον ἔμμεσο, νὰ παραπονεθεῖ ποὺ δὲν ἔδειχνα κ' ἔγὼ ἀπέναντί του τὴν ἀφοσίωση ποὺ είχε δείξει ὁ νέος Συμεὼν στὸν ὁμώνυμο μεγάλο του ὄδηγό; Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ γεννήθηκε μέσα μου προπάντων τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ δάσκαλός μου μοῦ ἔλεγε ὅτι ὁ νέος Συμεὼν, σὲ ἡλικία δεκατεσσάρων μόλις ἔτῶν, ἰκέτευε τὸν Συμεὼν τὸν εὐλαβῆ νὰ τὸν κάνει μοναχὸ καὶ νὰ τὸν πάρει κοντά του. Μήπως περίμενε ὁ δάσκαλός μου νὰ ζητήσω

κ' έγώ – τώρα πού δύγγιζα τὰ δεκατέσσαρα χρόνια μου – τὸ ἴδιο πρᾶγμα ;

Παρακολούθησα μὲ μεγάλη προσοχή, ὅλλα καὶ μὲ κρυφὴ ἀγωνία, τὴν Ἰστορία πού μοῦ διηγήθηκε ὁ δάσκαλός μου. Μὲ κάποιαν ἀνακούφιστη ἄκουσα ὅτι ἡ παράκληση τοῦ μικροῦ Συμεὼν δὲν εἰσακούσθηκε ἀπό τὸν πνευματικό του πατέρα. ‘Ο δάσκαλος ἀπομάκρυνε τὸ μαθητὴν ἀπό κοντά του. “Επρεπε νὰ δοκιμασθεῖ ἀκόμα ὁ νέος πρὶν πάρει τὴν κρίσιμη ἀπόφαση. Ἀλλὰ καὶ ὅταν, μερικὰ χρόνια ἀργότερα, πῆρε ὁ μεγάλος ὁδηγὸς τὸ νεαρὸ μαθητὴ κοντά του, ἀναγκάσθηκε σὲ λίγο νὰ τὸν ἀπομακρύνει πάλι. “Ολοι οἱ μοναχοὶ τῆς μονῆς τοῦ Στουδίου, ἀκόμα καὶ ὁ ἡγούμενος, δὲ μποροῦσαν ν' ἀνεχθοῦν τὴν ἀποκλειστικὴ ἀφοσίωση τοῦ νεαροῦ Συμεὼν πρὸς τὸ μεγάλο του ὁδηγὸ καὶ πατέρα. Οἱ πολλοὶ δὲν ἀνέχονται — μεῦ εἴπε τότε γιὰ πρώτη φορὰ ὁ δάσκαλός μου — τὸν ἔναν· καὶ φθονοῦν ἐκεῖνον ποὺ γίνεται ὁ δεύτερος πλάι στὸν ἔναν. ‘Ο μεγάλος ἀσκητὴς συνόδευσε τότε τὸ νεαρὸ μαθητὴ του στὴ μονὴ Ξυλοκέρκου τοῦ ‘Αγίου Μάμαντος καὶ τὸν ἐμπιστεύθηκε στὸν ἡγούμενο ‘Αντώνιο. ‘Εκεὶ πήγαινε συχνὰ ὁ μεγάλος ἀσκητὴς κ' ἐπισκεπτόταν τὸν πνευματικὸ του γιό. Καὶ δὲν ἀργήσε ὁ νέος νὰ διαδεχθεῖ τὸν ἡγούμενο ‘Αντώνιο καὶ νὰ γίνει ὁ ὅσιος καὶ θεοφόρος Συμεὼν, ὁ νέος Θεολόγος, δάσκαλος πιὰ ὁ ἴδιος καὶ ὁδηγὸς ψυχῶν ἀντάξιος τοῦ δικοῦ του μεγάλου ὁδηγοῦ.

25

‘Ο Συμεὼν, ὁ νέος Θεολόγος, εἶναι ὁ ποιητὴς ὑμνῶν πού, ὅταν ἀρχισε ὁ δάσκαλός μου νὰ μοῦ τοὺς διαβάζει, νόμισα ὅτι ἔφθασα στὴν πιὸ καθαρὴ σφαῖρα τῆς ψυχῆς. Οἱ πιὸ μυστικοὶ ὕμνοι του εἶν’ ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς ἔγραψε ὁ Συμεὼν, ὅταν ὁ Θεὸς — « φιλάνθρωπος » ἀκόμα καὶ στὶς πιὸ σκληρές του ἀποφάσεις — τὸν χώρισε ὁριστικὰ ἀπὸ τὸ μεγάλο του ὁδηγό, πῆρε τὸν τελευταῖο κοντά του κι’ ἀφῆκε τὸν ποιητὴ μόνον, ὀλομόναχο, στὸν κόσμο :

«Ἐλθὲ ὁ μόνος πρὸς μόνον, ὅτι μόνος εἰμὶ καθάπερ ὁρᾶς.

‘Ἐλθὲ ὁ χωρίσας καὶ ποιήσας με μόνον ἐπὶ τῆς γῆς...».

“Οταν ἀκουσα τοὺς στίχους αὐτούς, καὶ ἄλλους παρόμοιους, κατάλαβα γιατὶ ἡ ἐκκλησία — μολονότι ὁ πατριάρχης Φιλόθεος, ὁ ὑποστηρικτὴς τῶν ‘Ησυχαστῶν, ὀνόμασε τὸν Συμεὼν τὴν « ἡδίστην γλῶσσαν τῆς ἐκκλησίας » — ἀποφεύγει νὰ τοὺς ἐνσωματώσει στὶς ἀσματικὲς ὄκολουσθίες. Ἡ ἐκκλησία δὲ μποροῦσε (καὶ δὲ μπορεῖ ἀκόμα) νὰ κοινολογήσει καὶ νὰ γνωστοποιήσει στοὺς ὄνθρωπους τὸ φοβερὸ μυστικὸ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὀλομόναχος καὶ ὅτι ἡ μοναξιά του εἶναι ὅμοια μὲ τὴ μοναξιὰ ἐνὸς ὄνθρωπου ποὺ εἰν’ ἔρημος.

« Πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὄντος » δλομόναχο καὶ ἔρημο πρὶν ἀπὸ τὴν δημιουργία. Ἀπὸ τὴν στιγμὴν ποὺ ἐπλασε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, « τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν », δὲν εἶναι πιὰ μόνος. Δὲν εἶναι, τάχα, μαζί του οἱ ψυχὲς τῶν δικαίων; Καὶ προτοῦ ἀκόμα καλέσει κοντά του τοὺς δίκαιους καὶ τοὺς ἀγαθούς ἥτις καὶ αὐτοὺς τοὺς κακούς πρὸς ὃν πανάγαθος τοὺς συγχωρεῖ, δὲν ἥταν μαζί του οἱ ἀγγελοι πρού, ὅπως εἶπε ὁ αὐτοκράτωρ Μανουὴλ Παλαιολόγος στὸ Μωαρεθανδρό φίλο του καὶ συνομιλητὴ στὴν Ἀγκυρα, « τίμεις τὸ πρώτον εἶναι λέγομεν δημιούργημα »; Πῶς τολμάει ὁ Συμεὼν νὰ λέει ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μόνος, παραβάλλοντας μάλιστα τὴν μοναξιὰ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν δική του ἀνθρώπινη μοναξιά;

Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴν ποὺ ἀκουσα τοὺς τολμηρούς καὶ φοβερούς οτίχους τοῦ Συμεὼν, τοὺς ἀγάπησα. Ἐγὼ κατάλαβα — ὅχι μὲ τὸ μυαλό μου, ἀλλὰ μὲ τὴν καρδιά μου — ὅτι ὁ Θεός, παρ’ ὅλα ὅσα λένε, εἰναι μόνος. Κατάλαβα, ὅμως, ἐπίστης ὅτι τὸ μυστικὸν αὐτὸν δὲν πρέπει νὰ τὸ μαρτυρᾶμε σ’ ἄλλους· πρέπει λίγοι, ἐλάχιστοι, νὰ τὸ κατέχουμε. Κ’ αἰσθάνθηκα μεγάλη εὔγνωμοσύνη πρὸς τὸ δάσκαλό μου ποὺ μοῦ μαρτύρησε τὸ μεγάλο καὶ φοβερὸ μυστικό. Καὶ μετάνοιωσα ποὺ γεννήθηκε μέσα μου ἡ ὑπόνοια ὅτι μοῦ διηγήθηκε τὴν ἴστορία τοῦ Συμεὼν γιὰ λόγους προσωπικούς ποὺ ἀφοροῦσαν εἰδικὰ τὴ σχέση μου μαζί του. Ὁχι, ὁ δάσκαλός μου, καταλαβαίνοντας ὅλα ὅσα συνέβαιναν μέσα μου, μὲ πῆγε στὴν ποίηση τοῦ Συμεὼν μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ μὲ βιοηθῆσει. Είμαι ἀπόλυτα βέβαιος — καὶ βεβαιώθηκα γι’ αὐτὸν ἀπὸ τὶς μέρες ἡδη ἐκεῖνες — ὅτι ἥταν ἀδύνατο νὰ μπεῖ στὸ νοῦ του ὁ πειρασμὸς νὰ ἰδεῖ τὸν ἔαυτό του στὴ θέση τοῦ Συμεὼν Στουδίτη. Πῶς μποροῦσε νὰ σκεφθεῖ ὁ δάσκαλός μου ἐνα τέτοιο πρᾶγμα; Πῶς μποροῦσε νὰ παραβάλει τὸν ἔαυτό του μ’ ἐκεῖνον ποὺ ὁ μαθητής του, ὃσο ζοῦσε ἀκόμα ὁ μέγας ὄδηγός τὸν εἶδε — κ’ ἥταν μιὰ « φοβερὰ θεωρία » — συνυφασμένο στὸν οὐρανὸν μὲ μιὰ νεφέλη ποὺ δὲν εἶχε καμμιὰ μορφὴ κ’ ἥταν ἡ ἴδια τὸ θεῖο φῶς; Ὁ δάσκαλός μου εἶχε μιὰ τόσο γνήσια καὶ ἀνεπιτήδευτη ταπεινοφροσύνη ποὺ τὸν ἔκανε νὰ ξέρει καλὰ ὅτι οὕτε ἄγιος ἥταν, οὕτε δυνατός, οὕτε ἀληθινὸς μοναχός, ὅπως ἥταν ἐκεῖνοι ποὺ πῆγαν στὴν « ἐσωτέραν ἔρημον » κ’ ἔμειναν « ἀνιστόρητοι καὶ ἀφανέρωτοι ».

26

Βεβαιώθηκα, λοιπόν, ἀμέσως ὅτι ὁ δάσκαλός μου ἥταν ἀδύνατο νὰ αἰσθάνθηκε τὸν πειρασμὸν νὰ παραβάλει τὸν ἔαυτό του μὲ τὸν Συμεὼν τὸν εὐλαβῆ. Ὡστόσο, ἐγὼ σκέφθηκα ὅτι θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ τὸ κάνει. Καὶ τὴν ἴδια ἐκείνη στιγμὴν ποὺ τὸ σκέφθηκα, μπῆκε μέσα μου ἐνα φοβερὸ προαίσθημα. Προαισθάνθηκα — καὶ τὸ προαι-

σθημά μου βγῆκε σὲ δυὸ χρόνια ἀληθινὸ – δτὶ δὲ θ' ἀργοῦσε νὰ
ρθεῖ ἡ ὥρα ποὺ δ Θεὸς θὰ μὲ χώριζε καὶ μένα γιὰ πάντα ἀπὸ τὸ
δάσκαλό μου. Κ' ἀρχισα ἀπὸ τότε νὰ λέω ἀδιάκοπα μέσα μου τοὺς
στίχους:

«Ἡρας δῆμηγὸν ἔμὸν ἔξ ὁφθαλμῶν μου,
ἄ φιλάνθρωπε, καὶ κατέλιπες μόνον,
πάντως ὄρφανόν, πάντως μεμονωμένον,
πάντως ἐκ πάντων ἀβοήθητον δντα...».

Καὶ τὸ χειρότερο ποὺ σημειώθηκε μέσα μου δὲν ἦταν τὸ προαι-
σθημα. Ὁταν πιὰ πέθαινε δ δάσκαλός μου, ἀρχισα νὰ ρωτάω τὸν
ἔαυτό μου: Μήπως τὸ προαισθημά μου ἔκρυψε μέσα του τὴν ἐπι-
θυμία μου; Μήπως εἶχα, ἀ θελά μοι, ἐπιθυμήσει τὸ θάνατο
ἐκείνου ποὺ τόσο σεβόμουν καὶ ἀγαποῦσα; Ὡς τὰ σήμερα – καὶ
πᾶντες τόσες δεκαετίες ἀπὸ τότε – μὲ βασανίζει ἡ σκέψη αὐτή. Κα-
νένας δὲ μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου· κι' ἀκόμα
λιγότερο τὴν ἴδια του τὴν ψυχὴ. Μέσα μου καθρεφτίζεται κάπως
ἡ ψυχὴ τοῦ διπλανοῦ μου. Ἡ δική μου, δημος, ἡ ψυχὴ δὲν καθρε-
φτίζεται, γιὰ μένα τὸν ἴδιον, πουσθενά. Ἐτσι δὲ μπορῶ ποτέ μου νὰ
συλλάβω οὔτε τὸ πιὸ θιλό της εἴδωλο, οὔτε καν τὴ σκιά της.

27

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1416 ἦταν ζεστό, βαρύ, πνιγηρὸ καὶ πολὺ¹
κρίσιμο γιὰ τὴ ζωὴ μου. Ὁ δάσκαλός μου πού, ἀνοίγοντάς μου μὲ
τοὺς ὑμνους τοῦ δσίου καὶ θεοφόρου Συμεὼν τὸ δρόμο τῆς ψυχῆς,
μὲ βόηθησε νὰ νικήσω τὶς μεγάλες καὶ ὀδυνηρές ἀνησυχίες τοῦ κορ-
μιοῦ μου, φοβήθηκε – ὅπως κρίνω σήμερα, ὀναπολώντας τὶς ὥρες
ἐκείνες – ὅτι κι' αὐτὴ ἡ ἀπότομη καὶ ἀπόλυτη μετάπτωση μποροῦσε
νὰ μὲ βλάψει. Ὁπως ἤξερε ὅτι δὲν ἦταν δυνατός δ ἴδιος, ἔτσι ἤξερε
ὅτι κ' ἔγω δὲν ἤμουν δυνατός. Γιὰ δύσους δὲν εἶναι δυνατοί, κάθε
ἀκρότητα εἰν' ἐπικίνδυνη, ἀκόμα κ' ἐκείνη ποὺ σημαίνει τὴν ἀπό-
λυτη ἀρετή. Κι' αὐτὴ ἡ ἀρετή, ὅταν εἶναι ἀπόλυτη, βρίσκεται στὸ
χεῖλος τῆς ἀβύσσου, καὶ πρέπει νάχεις μεγάλη δύναμη γιὰ ν' ἀπο-
φύγεις νὰ πέσεις. Ἄν δὲν ἔχεις τὴ μεγάλη καὶ θεία δύναμη μέσα σου,
γκρεμίζεσαι, χάνεις τὰ λογικά σου, παραφρονεῖς. Ὁ δάσκαλός μου
φοβήθηκε ὅτι δ δρόμος τῆς ψυχῆς, ὀδηγώντας με – ἔμένα τὸν ἀδύ-
νατο – στὸ ἀπόλυτο, μποροῦσε νὰ μὲ κάνει νὰ χάσω τὴν ἰσορρο-
πία μου. Ἐτσι, τὸ καλοκαίρι ἡ μᾶλλον τὸ φθινόπωρο ἐκείνο ποὺ ἔ-
μεινα τρεῖς μῆνες στὸν Ὁμπλό, ἔκανε δ,τι μποροῦσε γιὰ νὰ μὲ κάμει
ν' ἀποφύγω τὴ μονομανία. Ὁ ἴδιος ἀνθρωπός ποὺ μὲ ἐμύησε στὴ
μυστικὴ ποίηση τοῦ Συμεὼν, μὲ πῆρε ἀπὸ τὸ χέρι γιὰ νὰ μὲ πάσει
μακριά της.

Στὴν ἀρχὴ αἰσθάνθηκα, ὅπως ἦταν φυσικό, μιὰ μεγάλη ἀντί-