

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΛΑΥΡΑΝ

(25 Μαρτίου 1965)

Έορτάζομεν σήμερον τὴν δόξαν τῆς Παρθένου καὶ τὴν δόξαν τοῦ ἔλληνικοῦ ἔθυους, τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς Παρθένου καὶ τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἔλληνικοῦ γένους.

Δύο «χαῖρε» ἔχφράζουν τὸ νόημα τῆς σημερινῆς μεγάλης ἡμέρας, τὸ «χαῖρε κεχαριτωμένη Μαρία» καὶ τὸ «χαῖρε, ω̄ χαῖρε λευτεριά».

Ο πρῶτος χαιρετισμὸς προφέρεται ἀπὸ τὰ χεῖλη τοῦ ἀγγέλου καὶ εἶναι τὸ μεγάλο μήνυμα πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα ὅτι μέλλει νὰ γεννηθῇ Ἐκεῖνος ποὺ θὰ ταπεινωθῇ, θὰ σταυρωθῇ καὶ θ' ἀγαστηθῇ. Γιὰ νὰ σώσῃ τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴ δουλείᾳ τῆς ἀμαρτίας, διὰ ν' ἀποκαταστήσῃ τὸν ἀνθρωπὸν εἰς τὴν παλαιάν του δόξαν καὶ λαμπρότητα. Ο δεύτερος χαιρετισμὸς προφέρεται ἀπὸ τὰ χεῖλη τοῦ ποιητοῦ τῶν Ἑλλήνων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ χεῖλη δλων τῶν Ἑλλήνων, καὶ πρῶτα πρῶτα ἀπὸ τὰ χεῖλη τῶν Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ, εἰς αὗτὸν ἔδω τὸν ἱερὸν τόπον καὶ δηλώνει τὴν ἀγάστασιν τοῦ ἔλληνικοῦ ἔθυους.

Αἰώνων μαρτύρια καὶ πόνοι, πόνοι καὶ μαρτύρια ἀνήκουστα, μετουσιώνονται τώρα εἰς τὸν νικηφόρον καὶ ἀγιον αὐτὸν λόγον δὲ ποιῶς ἀπαλύνει τὰ πογεμένα στήθη τῶν Ἑλλήνων. «Χαῖρε, ω̄ χαῖρε ἐλευθεριά», ἀκούεται ἀπὸ παντοῦ. Καὶ πᾶσα ἡ γῆ βοᾷ μὲ εὐφροσύνην

«χαῖρε, ὃ χαῖρε ἐλευθεριά». Καὶ τὰ δουνὰ καὶ τὰ δάση καὶ τὰ λαγκάδια καὶ οἱ λόγγοι καὶ οἱ κάμποι καὶ τὰ πελάγη ἀντηχοῦν, ἀντιλαλοῦν «χαῖρε, ὃ χαῖρε ἐλευθεριά».

Καὶ τὰ πανάρχαια πνεύματα τοῦ τόπου, οἱ παντοδύναμοι Θεοί τῶν Ἑλλήνων ἀγάλλονται τώρα καθὼς ἀκούουν ἀπὸ τὸ στόμα τῶν ἀπογόνων τῶν ἀρχαίων καὶ εἰς τὴν αὐτὴν γλώσσαν «χαῖρε, ὃ χαῖρε λευτεριά».

Πόσα δάκρυα καὶ πόσα αἷματα ἔχυθηκαν καὶ πόσος θάνατος ἀπλώθηκε καὶ πόσα δάκρυα καὶ πόσα αἷματα καὶ πόσος φρικτὸς θάνατος θὰ ἀπλωθῇ γιὰ νὰ ἐπαγεύρῃ ή ἐλευθερία τὴν ἀρχαία της πατρίδα καὶ δόξα.

Τοῦτο ἀναλογίζονται οἱ πανευδαιμονες Θεοὶ καὶ δακρύζουν, δακρύζουν ἀπὸ χαρά.

Τὸ ὅλιγάνθρωπον λοιπὸν ἔθιγος τῶν Ἑλλήνων ἀποφασίζει νὰ καταθέσῃ τὴν ζωὴν του ὡς ἐνέχυρον τῆς ἐλευθερίας, ἀποφασίζει ν' ἀποτινάξῃ τὸν ζυγὸν τῆς δουλείας τεσσάρων αἰώνων καὶ νὰ τὰ βάλη μὲ μίαν αὐτοκρατορίαν τοῦ τρόμου καὶ τῆς βαρβαρότητος. Αὕτὸ εἶναι τὸ μεγάλον καὶ πρωτάκουστον γεγογὸς τῆς ἴστορίας.

Ἡ Εύρωπη ὅμως τῆς ἐποχῆς ἔκεινης δὲν πιστεύει εἰς τὴν ἐλευθερίαν τῶν ταπεινωμένων Ἑλλήνων γιατὶ ἔκεινοι ποὺ εὔτυχοῦν δὲν πιστεύουν δτὶ γίνονται θαύματα. Ἐλάχιστοι μόνον Ἑλληνολάτρες ἐνθουσιάζονται καὶ ἔρχονται εἰς τὴν Ἑλλάδα νὰ πολεμήσουν μαζὶ μὲ τοὺς Ἑλληνες, νὰ συμμετάσχουν εἰς τὸ ἴστορικὸ Θαῦμα τῶν Ἑλλήνων.

Οἱ ἐγκαταλειμμένοι ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς Εύρωπης Ἑλληνες, οἱ πτωχοί, δυστυχεῖς καὶ κατατρεγμένοι παρουσιάζονται τώρα εἰς τὸ προσκήνιον τῆς ἴστορίας καὶ τὸ φωτίζουν μὲ ἔνα καινούργιο φῶς, ἔνα «φῶς ποὺ πατεῖ χαρούμενο τὸν Ἀδη καὶ τὸ Χάρο». Καὶ μὲ τὸ φῶς

τοῦτο φωτίζεται δλόχληρος ὁ Ἱερὸς θράχος ποὺ λέγεται Ἐλλάς.

Απὸ τὸ βάθος τῆς ψυχῆς τῶν περιφρονημένων καὶ ταπεινωμένων Ἐλλήνων ὑψώνονται τώρα οἱ μεγάλες ἰδέες τῆς ζωῆς ὡς ἀγωγίσματα δλυμπιακά, ἢ ἵδεα τῆς ἐλευθερίας, ἢ ἵδεα τῆς πατρίδος, ἢ ἵδεα τοῦ ἔθνους, ἢ ἵδεα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀνθρωπότητος, ἢ ἵδεα τῆς λεβεντιᾶς, ἢ ἵδεα τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀγίων του. Τὰ δλυμπιακὰ αὐτὰ ἀγωγίσματα φέρουν τὰ θρυλικὰ ὄνόματα, Ἀγία Λαύρα, Δραγατσάνι, Σπέτσαι, Ψαρρά, Γύδρα, Σάλωνα, Βαλτέτσι, Δερβενάκια, Γραβιά, Νάουσα, Μονεμβασία, Χίος, Μεσολόγγι καὶ τόσα ἄλλα.

Τὸ Εἰκοσιένα εἶναι τὸ μέγα γεγονός τοῦ Δεκάτου ἔγγατου αἰῶνος. "Ολα τ' ἄλλα γεγονότα τοῦ αἰῶνος τούτου τὰ ἔχει σκεπάσει ἢ τέφρα τῆς ιστορίας, ἐνῶ αὐτὸς ἀποτελεῖ τὴν κορυφὴν ὅπου ἀνῆλθαν οἱ Νέοι Ἐλληνες καὶ ἀπ' αὐτὴν τὴν κορυφὴν εἰσῆλθον εἰς τὴν ἀθανασίαν τῆς ιστορίας. Εἶναι μοναδικὸς δὲ τρόπος μὲ τὸν ὅποιον οἱ ἀγωγιστὲς τοῦ Εἰκοσιένα εἰσέρχονται δὲ ἔνας μετὰ τὸν ἄλλον εἰς τὴν ἀθανασίαν καὶ ἀναγκάζουν τὴν τότε Εὐρώπην, εἴτε τὸ ηθελε, εἴτε δὲν τὸ ηθελε, νὰ στρέψῃ τὰ βλέμματά της εἰς τὸ πάγκαλον τοῦτο θέαμα τῆς δόξης καὶ τῆς ἐλευθερίας.

"Ετσι τὸ πολιτικόν, ἥθικόν καὶ πγευματικόν μέγεθος τῶν δλυμπιακῶν παλαιισμάτων τοῦ Εἰκοσιένα ἀκτινοβολεῖ πολὺ πέραν ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἀγωγιζομένης Ἐλλάδος. Καὶ γίνεται τὸ ἔγαυσμα τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἄλλων λαῶν τῆς Χερσονήσου τοῦ Αἴμου ποὺ ἔστεγαζαν κάτω ἀπὸ τὸν ζυγὸν τῆς πνιγηρᾶς δθωμανικῆς αὐτοκρατορίας.

Γι' αὐτὸν κάθε φορὰ ποὺ ἔορτάζομεν τὴν ἐπέτειον τοῦ Εἰκοσιένα καὶ συναθροιζόμεθα γὰ τιμήσωμεν τὴν

μνήμην τῶν μεγάλων οἰκοδόμων τοῦ μνημείου τῆς Ἐλληνικῆς Ἐλευθερίας ἔχομεν χρέος νὰ ἐμβαθύνωμεν εἰς τὸ νόημά της. Ἔχομεν χρέος δχι μόνον νὰ κλάψωμεν ἐπάνω εἰς τοὺς τάφους τῶν ἥρώων καὶ ἀγωνιστῶν τῆς ἐλευθερίας μας, ~~ἀλλὰ~~ γὰ συνειδητοποιήσωμεν τὴν ἴστορικὴν μοῖραν τοῦ Ἐλληνισμοῦ. Τοῦτο ἐπιβάλλεται σήμερα περισσότερον ἀπὸ ἄλλοτε γιατὶ οἱ σημερινοὶ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ μεγάλου ἀγαθοῦ τῆς ἐλευθερίας μας. Οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀπειλοῦν σήμερα τὴν ἐλευθερίαν μας εἶναι πολὺ μεγαλύτεροι ἀπὸ ἄλλοτε. Τοῦτο ἀκριβῶς εἶναι καὶ πρέπει νὰ μᾶς γίνη συνείδησις.

"Ἔχομεν ἀνάγκην γ' ἀναπροσαρμόσωμεν τὰς δυνάμεις μας διὰ νὰ κρατήσωμεν τὴν ἐλευθερίαν μας, ἀλλὰ πρὸ παυτὸς καὶ νὰ τὴν ἀναδείξωμεν, νὰ τὴν ὑψώσωμεν περισσότερον.

Διὰ νὰ κατορθώσωμεν τοῦτο πρέπει γ' ἀγωνισθῶμεν, νὰ κοπιάσωμεν περισσότερο ἀπὸ ἄλλοτε, γιατὶ οἱ ἄλλοι γύρω μας ποὺ ἀπειλοῦν τὴν ἐλευθερίαν μας ἐργάζονται. Εἶναι καλῶς ὅργανωμένοι. Κατωρθώσαμεν νὰ ἐπιπλεύσωμεν εἰς τὴν ἴστορίαν, διότι εἴμεθα πάντοτε πνευματικῶς ἀγώτεροι τῶν ἄλλων. Αὐτὴν τὴν πνευματικὴν μας ὑπεροχὴν πρέπει νὰ τὴν διατηρήσωμεν καὶ νὰ τὴν ἐπαυξήσωμεν, νὰ τὴν ἐγτείνωμεν εἰς τὸ ἔπαχρον. Διὰ τοῦτο χρειαζόμεθα παῖδες αὐτῷ καὶ ἐπιστήμην. Χωρὶς παιδείαν στερεάν δὲν δυνάμεθα νὰ διατηρήσωμεν τὴν ἐλευθερίαν μας. Καὶ στερεάν παιδεία εἶναι ἐκείνη ποὺ στηρίζεται εἰς τὴν παράδοσιν τοῦ Ελλασθμούς, εἰς τὰς ἀξίας ποὺ ἐδημιούργησεν ὁ τόπος αὐτός, τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τοῦ τόπου. Τὰ μέτρα τῶν πραγμάτων ἥσαν πάντοτε διὰ τοὺς "Ἐλληνες δυό, τὸ πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καὶ δο Θεός.

‘Η ίδεα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ ίδεα τοῦ Θεοῦ ἦσαν οἱ μεγάλες ἀξίες τῆς ζωῆς των. ’Ετσι ἐδημιουργησαν τὸ καλλιτέχνημα τῆς ἑλληνικῆς ἐλευθερίας. ’Ολα τ’ ἄλλα ἦσαν γι’ αὐτοὺς πράγματα δεύτερα. Τὸ καλλιτέχνημα τοῦ ἐλευθέρου ἀνθρώπου, δὲ ὅποῖς εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς ἐνδυγάμωνται ἀπὸ τὴν πίστιν εἰς τὸν Θεόν, αὐτὸς εἶναι καὶ πρέπεινά εἶναι καὶ σήμερα καὶ πάντα τὸ ίδια-γικό μας. Ὅπαρχουν σήμερα ρεύματα ποὺ ἀπειλοῦν νὰ παραμερίσουν καὶ τὸ καλλιτέχνημα τοῦ ἐλευθέρου ἀγ-θρύπου καὶ τὴν πίστιν εἰς τὸν Θεόν.

Μηχανισμὸς καὶ τυποποιημένη ίδεολογία τῶν μα-**ῶν**, ὑποσχέσεις περὶ εὑδαιμονίας καὶ πολλὴ δημοκο-**πία** καὶ δημαρχία ἀπειλοῦν ν’ ἀφανίσουν τὴν προσω-**πικότητα** τοῦ ἐλευθέρου ἀνθρώπου καὶ τὴν πίστιν εἰς τὸν Θεόν. Τὸ ίδιαν μας χρέος εἶναι νὰ κρατήσωμεν τὴν ἐλευθερίαν τοῦ πνεύματός μας, δηλαδὴ τὸ ἀθάνα-**τον** πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν πίστιν του εἰς τὸν Θεόν. ‘Η ἐλευθερία τοῦ πνεύματος εἶναι γιὰ μᾶς ἀνάγ-**κη** θιολογική, διότι εἶμεθα ὀλίγοι καὶ οἱ ὀλίγοι ὅταν χάσουν τὴν ἐλευθερίαν των, χάνονται εὔκολα, καὶ μάλι-**στα** σήμερα, ὅπότε ὑπάρχει κατακλυσμός, ἐνῷ ἔκεινοι ποὺ εἶναι πολλοί, πάρα πολλοί, καὶ ὅταν χάσουν τὴν ἐ-**λευθερίαν** των δὲν χάνονται (Κινέζοι). ’Εχομεν ἀνάγ-**κην** νὰ συγχρονισθῶμεν τεχνικῶς καὶ οἰκονομικῶς, ἀλ-**λὰ** πρέπει νὰ προσέξωμεν πολὺ μήπως αὐτὸς δὲν ἔκσυγ-**χρονισμὸς** μᾶς ἀπομακρύνει ἀπὸ τὶς μεγάλες ίδεες ποὺ ήταν πάντοτε τὰ μέτρα τῆς ζωῆς μας, ἀπὸ τὴν ίδεαν τοῦ πράγματι ἐλευθέρου ἀνθρώπου καὶ ἀπὸ τὴν ίδεαν τοῦ Θεοῦ. ‘Ως πρὸς αὐτὲς τὶς ίδεες πρέπει νὰ μείνωμεν ἀσυγχρόνιστοι, ἀλλως κινδυνεύομεν.

1965

BYZANTION KAI NEOS ELLINISMOS

Δύο φορές μποδουλώθηκε τὸ ἔλληνικὸν ἔθνος κατὰ τὴν τρισχιλιόχρονη ἴστορία του. Τὴν πρώτην ὑποδουλώθηκε στοὺς Ρωμαίους καὶ τὴ δεύτερη στοὺς Τούρκους. Χίλια καὶ περισσότερα χρόνια, προτοῦ μποδουλώθη ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους, ἔζησε ἐλεύθερο καὶ ἐδημιούργησε τὸν ἀρχαῖο, τὸν κλασσικὸν πολιτισμό, ἥμέρωσε τὴ Μεσόγειο, ἔφερε εἰς φῶς ὅλες τὶς μεγάλες ἰδέες τῆς ζωῆς μὲ τὴ φιλοσοφία του καὶ παρουσίασε μὲ τὴν τέχνη του τὸν ἄνθρωπο σὲ δλη του τὴ λαμπρότητα καὶ τὸ ἀθάνατό του κάλλος. Τέλος κατὰ τὴν περίοδο ταύτην τὸ ἔλληνικὸν ἔθνος ἐδημιούργησε τὴν ἀρχαία πόλη δταν ὁ ἄνθρωπος ἔδρασε ως ἐλεύθερος πολίτης. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴν πουθεγάλλοι στὸν κόσμο δὲν ὑπῆρχε πολιτικὴ ἐλευθερία, αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν πολιτικὴν ἐλευθερία, τὸ μεγαλύτερο ἀγαθὸ τῆς ζωῆς, ἀφήρεσαν ἀπὸ τὸ ἔλληνικὸν ἔθνος οἱ Ρωμαῖοι.

Μὲ τὴν παιδεία του ὅμως καὶ μὲ τὴν εύκαιρία που τοῦ ἔδωκε ἡ Θεία Πρόνοια μὲ τὸν Χριστιανισμό, κατώρθωσε τὸ ἔλληνικὸν ἔθνος νὰ ἀποτινάξῃ τὴν ρωμαϊκὴ δουλεία καὶ μάλιστα μὲ ἕναν ἀξιοθαύμαστον τρόπο ἢ μᾶλλον μὲ ἕνα πρωτάκουστο τρόπο, γιατὶ ἔπεισε τοὺς Ρωμαίους νὰ μεταφέρουν τὴν πρωτεύουσα τοῦ κράτους των

Λόγος εἰς τοὺς ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Μέσης *Εκπαιδεύσεως τοῦ Πειραιῶς, ἐπὶ τῇ ἔπειτείφ τοῦ 1821. *Έτος 1966, Θέατρον Πειραιῶς.

ἀπὸ τὴν Δύση στὴν Ἀνατολή, ν’ ἀφῆσουν τὴν παλαιὰ Ρώμη καὶ νὰ χτίσουν τὴν νέα Ρώμη. Τὴν μεγάλη αὐτὴν ἀπόφαση τὴν ἔλαβε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ δποῖος ἔδρυσε τὴν Κωνσταντινούπολη.

”Ετσι ἔγινε ἐκεῖνο ποὺ εἶχε φοβηθῆ ὁ Κάτων, ὁ δποῖος εἶπε κάποτε δτι οἱ Ρωμαῖοι ἔναν ἔχθρὸν πρέπει νὰ φοβοῦνται, τὸ ἔλληνικὸν πνεῦμα. ”Αν οἱ Ἐλληνες, εἶπε ὁ Κάτων, κατορθώσουν γὰρ ἐπιβάλουν στοὺς Ρωμαίους τὴν παιδεία τους καὶ τὴν φιλοσοφία τους, τότε οἱ Ρωμαῖοι θὰ εἶναι χαμένοι.

Οἱ Ἐλληνες εἶχαν τὸ μεγάλο προγόμιο τῆς ἴστορίας γὰρ παραλάβουν τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, γὰρ τὸ ἔρμηνεύσουν μὲ τὴν φιλοσοφία τους πρῶτα καὶ ἔπειτα γὰρ τὸ ἔκφρασσουν μὲ τὴν τέχνη τους καὶ γὰρ τὸ παραδώσουν στὴν Οἰκουμένη. Καὶ τὸ καταπληκτικὸν ἔργο τὸ ἔκαμαν κάτω ἀπὸ τὴν δουλεία τῶν Ρωμαίων.

Ο Κωνσταντῖνος ἀγεγνώρισε τὸν ἀθλο αὐτὸν τῶν Ἐλλήνων, ὁ δποῖος εἶχε μετακινήσει τὸ κέντρον βάρους τῆς αὐτοκρατορίας τῶν Ρωμαίων ἀπὸ τὴν Δύση στὴν Ἀνατολή, γιατὶ ἐδῶ στὴν Ἀνατολὴ ἔγιναν οἱ μεγάλοι πνευματικοὶ ἀγῶνες γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἐδῶ ἡ Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία ἀλλαξε τὸ πρόσωπό της.

”Αλλα χίλια καὶ περισσότερα χρόνια θὰ κρατήσουν τώρα τὴν αὐτοκρατορία στὰ χέρια τους, οἱ Ἐλληνες, ως αὐτοκρατορία δική τους, ως Βυζαντινή αὐτοκρατορία, θὰ διεξάσουν τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, θὰ τὸ μεταδώσουν στοὺς γύρω λαούς καὶ θὰ παλέψουν μὲ ὅλα τὰ εἶδη τῶν βαρβάρων ποὺ τὰ ἥλεκτριζε καὶ τὰ ἐσαγήγευε τὸ μεγαλεῖο τῆς Πόλης καὶ θὰ ἀποκρούσουν μὲ σκληρούς ἀγῶνες τὸν Ἰσλαμισμό, τὸ παγτοδύναμο τοῦτο κῦμα ποὺ ἀπλώθηκε ταχύτατα ἀπὸ τὴν Ἀραβία εἰς

τὴν Ἱσπανία καὶ ἔτσι θὰ δημιουργήσουν τὸν δεύτερο μεγάλο πολιτισμὸν τῆς ἴστορίας των, τὸν χθεσινὸν πολιτισμὸν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, τὸν βυζαντινὸν καὶ δὲν ξέρει κανεὶς πράγματι τί θὰ θαυμάσῃ περισσότερο, τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸν πολιτισμὸν ἢ τὸν βυζαντινό. Πάγτως, ὡς ἴστορικὸς ἀθλοցδός βυζαντινὸς πολιτισμὸς ἦταν δυσκολώτερος, γιατὶ τὰ προβλήματα ποὺ ἔδαμασε ὁ πολιτισμὸς αὐτὸς ἦταν περισσότερα καὶ σκληρότερα. Ἡ βυζαντινὴ αὐτοκρατορία ἦταν μία ἀριστοτεχνικὴ σύνθεση, ἦταν ἐναὶ ἀριστούργημα πολιτικῆς τέχνης καὶ πολιτικῆς σοφίας. Καὶ ὁ μεγάλος τεχνίτης τοῦ ἀριστουργήματος αὐτοῦ ἦταν τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα. Καὶ δὲν ὑπάρχει καλύτερο σύμβολο τοῦ ἀριστουργήματος αὐτοῦ ἀπό τὸ βυζαντινὸν μωσαϊκό, τὸ δποῖον μὲ τὴν ποικιλία καὶ τὸ βάθος τῶν χρωμάτων ποὺ τὸ συνθέτουν μᾶς μεθάει τὰ μάτια τοῦ σώματος καὶ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς.

Οἱ Ἕλληνες καὶ κατὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου καὶ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, ὅπως ἀκριβῶς καὶ σήμερα, ἦταν ἀριθμητικῶς δλίγοι. Ὁλιγάριθμος λαὸς ἦταν καὶ ἔμειναν οἱ Ἕλληνες καὶ ἀκριβῶς γι' αὐτὸ ἔχρειάζονταν πάντοτε μεγάλη τέχνη καὶ σοφία καὶ γιὰ νὰ ἐπιζήσουν περιβαλλόμενοι καὶ βαλλόμενοι συνεχῶς ἀπὸ τὰ πολύ-ἀνθρωπα πολυάριθμα πλήθη τῶν ἄλλων λαῶν. Γιὰ νὰ συντάξουν λοιπὸν καὶ νὰ διατηρήσουν χίλια καὶ περισσότερα χρόνια τὴ βυζαντινὴ τους αὐτοκρατορία ἔχρειάζονταν μεγάλη πολιτικὴ τέχνη καὶ σοφία.

Κάποτε ὅμως ἥλθε μία στιγμὴ ποὺ τὸ ἀριστούργημα αὐτό, τὸ μωσαϊκὸν τῆς βυζαντινῆς τέχνης καὶ τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας ἀρχισε νὰ διαλύεται. Ὁ ἐσωτερικὸς δυναμισμὸς ποὺ τὸ συγκρατοῦσε, ἀρχισε νὰ μειώνεται, ως ποὺ ἥλθε ἡ ὥρα τῆς μεγάλης συμφορᾶς τοῦ ἑλληνικοῦ γένους.

‘Η Πόλη ἔπεισε, ἔπειτα ἀπὸ ἀγῶνα μέχρις ἐσχάτων.
Καὶ ὁ τελευταῖος αὐτοκράτωρ, ὁ Κωνσταντīνος, ἔπεισε
τελευταῖος. — «Τὸ δὲ τὴν πόλιν σοι δοῦναι οὔτ’ ἐμὸν
ἔστιν οὔτε ἄλλον τῶν κατοικούντων· ἐν ταύτῃ κοινῇ γάρ
γνώμῃ πάντες ἀποθανόμεν καὶ οὐ φειδόμεθα τῆς ζωῆς
ἡμῶν».

‘Απὸ τὴν ἀπάντηση τοῦ Κωνσταντίνου πρὸς τὸν
Μωάμεθ, ὁ ὅποῖος τὸν καλοῦσε νὰ παραδώσῃ τὴν πόλην,
φαίνεται καθαρὰ ὅτι ὁ Κωνσταντīνος εἶχε συνείδηση
δχι μόνον τῆς μεγάλης κληρονομίας, ἀλλὰ ὅτι εἶχε συ-
νείδηση ὅτι μὲ τὸν θάνατό του θέτει τὰ θεμέλια τῆς ἐ-
πιβιώσεως τοῦ ἔθνους. Καὶ πράγματι τὰ ηθικὰ θεμέλια
τοῦ νέου ‘Ελληνισμοῦ τὰ ἔθεσε ὁ Κωνσταντīνος. Γιὰ
τοῦτο ὅταν κατὰ τὴν ἐπανάσταση, σ’ ἓνα διάλογο ποὺ
εἶχε ὁ Κολοκοτρώνης μὲ τὸν “Αγγλο Ναύαρχο τῆς Με-
σογείου καὶ ὁ “Αγγλος τοῦ εἶπε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ ἐπανά-
σταση εἶναι ἀνταρσία, ὁ Κολοκοτρώνης ἀπήγνησε ὅτι
δὲν εἶναι ἀνταρσία ἀλλὰ συνέχεια τῆς θυσίας τοῦ Κων-
σταντίνου. Θὰ ήταν ἀνταρσία ἐὰν ὁ αὐτοκράτωρ εἶχε
συνθηκολογήσει καὶ εἶχε ὑπογράψει συνθήκη. Καὶ ὅλη
ἡ Τουρκοκρατία ήταν μία συνέχεια τῆς μεγάλης θυσί-
ας τοῦ αὐτοκράτορος. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα, ἐ-
κεῖνος ποὺ ἔθεσε τὰ πνευματικὰ θεμέλια τοῦ νέου ‘Ελ-
ληνισμοῦ, εἶναι ὁ φιλόσοφος Πλήθων, ὁ ὅποῖος εἶδε ὅτι
ἡ συμφορὰ ἔρχεται καὶ ὅτι τὸ ‘Ελληνικὸν ἔθνος ἔπρεπε
νὰ συγειδητοποιήσῃ ἐκ νέου τὴν μοῖρα του καὶ μὲ βάση
καὶ ἀφετηρίᾳ τὴν Πελοπόννησο νὰ διεκδικήσῃ ὅτι τοῦ
ἀνήκει.

“Ἐγας λοιπὸν αὐτοκράτωρ μὲ τὸ αἷμα του καὶ ἕνας
φιλόσοφος μὲ τὸ πνεῦμα του, ἔθεσαν τὰ θεμέλια τοῦ
Νέου ‘Ελληνισμοῦ.

‘Ο Πλήθων ήταν ὁ τελευταῖος Βυζαντινὸς ὁ ὅποῖς

κατάλαβε ότι γιὰ νὰ σωθῆ τὸ ἔθνος, νὰ σωθῆ ὁ μεγάλος τεχνίτης τοῦ Βυζαντινοῦ μωσαϊκοῦ, ἐπρεπε νὰ συγειδητοποιήσῃ ἐκ νέου τὴν μοῖρα του καὶ νὰ συνδεθῇ πάλι μὲ τὴν ἀρχαιότητα. Ἐπ’ αὐτὴν τὴν συγείδησην προέρχεται ὁ λόγος του «“Ελληνες γὰρ ἐσμέν». *ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ*

Ἡ συμφορὰ ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε οὕτε τὰ μαρτύρια ποὺ πέρασε τὸ ἔθνος κατὰ τὴν Τουρκοκρατία, οὕτε τὸ αἷμα τοῦ Εἰκοσιένα, οὕτε καὶ τὸ ἀφθονο αἷμα ποὺ ἔχυσε τὸ ἔθνος ἀπὸ τὸ 1821 ὧς σήμερα, ἔφεραν τὴν κάθαρση τοῦ δράματος. Τὸ δράμα τοῦτο βαραίνει τὴν ψυχὴ τοῦ ἔθνους ὧς σήμερα, εἴτε τὸ δμολογοῦμε εἴτε ὅχι. Συνέχεια τοῦ δράματος τούτου εἶναι καὶ ὁ ἀγών ποὺ γίνεται τόσα χρόνια τώρα γιὰ τὴν Κύπρο.

Ἡ συμφορὰ τοῦ 1453 ἀποτελεῖ ἔνα μεγάλο καὶ συταρακτικὸ δρόσημο στὴν ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, μεγάλο καὶ ἀρνητικῶς καὶ θετικῶς. Ἀρνητικῶς γιατὶ μὲ τὴ συμφορὰ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος ἔχασε τὴν πολιτική του παρουσία καὶ ὑπαρξη, ἔχασε τὴν οἰκουμενικότητά του. Θετικῶς γιατὶ ἔθεσε τὰ θεμέλια τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ.

Ο “Ἑλληνισμὸς ἀπέγαντι στὸν κατακλυσμὸ ποὺ τὸν ἐσκέπασε ἔθεσε ἐκ νέου σὲ ἐνέργεια δύο τρόπους δράσεως καὶ ἀντιδράσεως, τὸν ρεαλισμὸν του καὶ τὸν ἰδεαλισμὸν του. Μὲ τὸν ρεαλισμὸν του ἔβλεπε τὰ πράγματα ὅπως πράγματι ἦταν, ἐσυγειδητοποίησε τὴν μοῖρα του. Μὲ τὸν ἰδεαλισμὸν του ἔβλεπε τὰ πράγματα ὅχι ὅπως ἦταν, ἀλλὰ ὅπως ἐπρεπε νὰ εἶναι, ὅπως ἐπρεπε νὰ γίνουν, νὰ ξαναγίνουν. Ἀπὸ τὸν ἰδεαλισμὸν του ἐγεννήθη μέσα του τὸ δραματικὸν ἀναγεννήσεώς του. Τὸ δραματικόν τοῦτο δὲν ἦταν ἀφηρημένο, δὲν ἦταν κάτι τὸ ἀκαθόριστο, ἀλλὰ ἦταν συνδεδεμένο μὲ τὸν ρεαλισμὸ του, μὲ τὴν βαρειά του μοῖρα. Τὸ ἔνα ἐδυνάμωγε τὸ ἄλλο, *Ε.Υ.Δ της Κ.Π
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006*

ρεαλισμὸς καὶ ἰδεαλισμὸς ἦταν ἀκριβῶς τὰ δύο θασικὰ γνωρίσματα τῆς ἐπαγαστάσεως τοῦ Εἰκοσιένα. Τὴν σκληρὴν πραγματικότητα τῆς δουλείας των ἔφωτιζε πάντοτε δὲ θρῦλος ἐγὸς μεγαλείου ποὺ πέρασε καὶ ποὺ ἐπρεπε νὰ ξαναγίνῃ πραγματικότης.

Τὸν θρῦλο αὐτὸν τὸν βρίσκομε μέσα σὲ δλους τοὺς ἀγωγιστὰς τοῦ Εἰκοσιένα. Ὁ ρεαλισμὸς τοὺς ἔλεγε δὲ μόνον μὲ τὸ αἷμα μπορεῖ νὰ ξαναγίνῃ δὲ τι ἔχαθηκε. Ὁ ἰδεαλισμὸς πάλι χρατοῦσε μέσα τους ζωντανὸν ἔκεινο ποὺ χάθηκε, δὲγ τὸ ἀφηγε νὰ γίνη ἀπλῇ ἴστορία ἢ ἀπλὸ κειμήλιο.

"Ἐτσι κατώρθωσαν οἱ "Ελληνες νὰ ἀποκτήσουν ξανὰ τὸ μεγάλο ἀγαθὸ τῆς ἐλευθερίας. Τὸ αἷμα δμως ποὺ ἔχυσαν ἀπὸ τότε ποὺ ἔχασαν τὴν Πόλη ὡς σήμερα, εἶναι τόσο πολύ, ὥστε δὲ τι ἀπέκτησαν νὰ τοὺς φαίνεται ἀκόμη λίγο.

Ἡ ἐλευθερία δὲν εἶναι παρὰ ἡ ἀφετηρία, εἶναι ἡ προϋπόθεση γιὰ νὰ δημιουργήσουν ἐκ γέου αὐτὸ ποὺ ἔχασαν καὶ ἔχασαν τὴν οἰκουμενικότητά των. Μόνον ὅταν κατορθώσουμε μὲ τοὺς χρουνούς αἷματος ποὺ ἔχύσαμε γιὰ τὴν ἐλευθερία μας νὰ τοὺς κάμωμε καὶ χρουνούς πνεύματος, μόνον ὅταν μπορέσωμε νὰ κάμωμε τὸ αἷμα ποὺ ἔχύσαμε πνεῦμα, νὰ ἀγαδειχθοῦμε δηλαδὴ δχει μόνον μὲ τὸν ἡρωϊσμὸ μας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ πνεῦμα μας, τότε θὰ ἀποκτήσωμε ξανὰ δὲ τι ἔχάσαμε. Μόνον τότε θὰ ξαναγίνωμε λαὸς οἰκουμενικός, αὐτὸ ἀλλωστε εἶναι καὶ τὸ νόημα δλων τῶν θυσιῶν.

Δὲν θρηγοῦμε οὔτε καὶ πρέπει νὰ θρηγοῦμε γιὰ δὲ τι ἔχάσαμε, γιατὶ ἔνας ζωντανὸς λαὸς δὲν θρηγεῖ, οὔτε ταράσσει τὴν αἰώνια γαλήνη τῶν τάφων τῶν ἡρώων του, ἀλλὰ τιμᾶ τοὺς νεκρούς του μὲ δὲ τι κάνει, μὲ δὲ τι δημιουργεῖ.

Kai ὅσο σκληρότερη γίνεται ἡ ζωὴ — καὶ σήμερα ἡ ζωὴ ἔχει γίνει σκληρότερη γιὰ μᾶς ὡς ἔθυος ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε — τόσον περισσότερο πρέπει νὰ ἐγτείνωμε τὶς δυνάμεις μας γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦμε, γιατὶ δίχως ἀνάδειξη δὲν ὑπάρχει σήμερα ἐπιβίωση.

Κανένα κήρυγμα ἀπατηλῆς εὐδαιμονίας δὲν πρέπει νὰ μᾶς παρασύρῃ, γιατὶ ἡ εὐδαιμονία δὲν ὑπάρχει, ὑπάρχει μόνον ἡ δημιουργία, ὁ σκληρὸς ἀγὼν τῆς ζωῆς, τὸν δποῖον καὶ ἐκεῖνοι ποὺ κηρύσσουν σὲ μᾶς τὴν εὐδαιμονία ἢ μᾶς τὴν ὑπόσχονται, γνωρίζουν πολὺ καλὰ καὶ τὴν ἐφαρμόζουν στὴ δική τους ζωὴ. Ἡ υπόσχεση τῆς εὐδαιμονίας ἔχει μόνον ἕνα σκοπό, γὰρ μᾶς μεταβάλησὲ μάζα ἀπὸ ἄτομα ποὺ εἰμεθα, ἀπὸ πρόσωπα αὔτεξούσια καὶ αὐτοδύναμα γὰρ γίνωμε μάζα ὅμοιομορφη, δπότε γιγδμαστε εὐάλωτοι.

Οἱ Ἔλληνες ἔγα πρᾶγμα ἔθεσαν πάνω ἀπὸ δλα στὴν ζωὴ τους, τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, τὴν πραγματική, καὶ ἡ πραγματικὴ ἐλευθερία ζῆ μόνον μέσα σὲ αὐτοδύναμα καὶ αὐτεξούσια πρόσωπα, αὐτὰ δμως εἶγαι ἀγύπαρκτα μέσα στὴν ὅμοιομορφία τῆς μάζης, ἡ δποία εἶναι τὸ προοίμιο τῆς δουλείας.

1966

ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Τὸ ἔλληνικόν "Εθνος πανηγυρίζει σήμερον τὴν Ἀγάστασίν του. Οἱ Ἑλληνες κλίνουν σήμερον τὸ γόνυ ἐνώπιόν τῶν τάφων καὶ τῶν μνημείων τῶν ἡρώων τῆς μεγάλης ἐποχῆς τοῦ '21, ἐνθυμοῦνται μὲ εὔγνωμοσύνην τοὺς γνωστούς καὶ ἀγνώστους ἀγωνιστάς, ἐνθυμοῦνται μὲ βαθυτάτην θλίψιν τὴν ζοφερὰν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας καὶ ὑψώνουν τὸ βλέμμα των εἰς τὸν Θεόν διὰ γὰ τὸν εὐχαριστήσουν, διότι τοὺς ἐβοήθησε γὰ ἐπανέλθουν εἰς τὴν πολιτικὴν σκηνὴν τοῦ κόσμου. Τέσσαρες αἰῶνες διερκησεν δ πολιτικὸς θάγατος τῶν Ἑλλήνων.

Τὸ 1821 ἀποτελεῖ τὴν ἡρωϊκὴν ἀπάντησιν, ἥ μᾶλλον συνέχισιν εἰς τὴν ἡρωϊκὴν τραγωδίαν τοῦ 1453. Δύο μεγάλας τραγωδίας ἐγνώρισε τὸ ἔλληνικόν "Εθνος κατὰ τὴν μακρὰν ἴστορικὴν του πορείαν. Ἡ πρώτη τραγωδία του ἦτο δτι ὑπέκυψεν εἰς τοὺς Ρωμαίους, δπότε καὶ ἔχασε διὰ πρώτην φορὰν εἰς τὴν ἴστορίαν τὴν πολιτικὴν του ὅπαρξιν. Ἡτο ἥ ἐποχὴ κατὰ τὴν δποίαν ἥ κοσμοκράτειρα Ρώμη ὑπέτασσεν ὑπὸ τὸ πέλμα της καὶ ἔξηφάνιζεν ἀπὸ τοῦ προσώπου τῆς γῆς τὴν ἐλευθερίαν τῶν μεσογειακῶν λαῶν. Ὁμως οἱ ὑποταχθέντες εἰς τὴν

Πανηγυρικὸς λόγος, ἐκφωνηθεὶς κατὰ τὴν 25ην Μαρτίου 1967,
κατ' ἐντολὴν τῆς Συγκλήτου, εἰς τὴν αἴθουσαν τῶν τελετῶν
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ρώμην "Ελληνες κατώρθωσαν μὲ τὸ πγεῦμα τῶν νὰ ἀ-
φομοιώσουν τὴν Ρώμην καὶ μετὰ πάροδο γ τεσσάρων καὶ
πλέον αἰώνων τὸ ρωμαϊκὸν κράτος ἔχωρίσθη εἰς δύο
μεγάλα τμῆματα, δυτικὸν καὶ ἀνατολικόν. Τὸ ἀνατολι-
κὸν ἔγινεν ἐξ ὀλοκλήρου Ἑλληνικὸν καὶ ἀπ' αὐτὸ προ-
ῆλθε ὁ μέγας θυζαντιγὸς πολιτισμός. Ὁ φόρος τοῦ Κά-
τωνος ὅτι οἱ "Ελληνες μὲ τὴν φιλοσοφίαν τῶν καὶ τὰ
γράμματα τῶν ἀποτελοῦν κίνδυνον διὰ τὴν Ρώμην ἔγι-
νε τότε πραγματικότης. Ἡ Ἑλλὰς εἶχεν ὑποτάξει τὴν
Ρώμην μὲ τὸν Δούρειον ἵππον τῶν Ἑλληνικῶν γραμμά-
των καὶ τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας. Μὲ τὴν νίκην τοῦ
Ἑλληνικοῦ πνεύματος καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ θυζαντινοῦ
κράτους ἐπῆλθεν ἡ κάθαρσις τῆς πρώτης μεγάλης τρα-
γωδίας τῶν Ἑλλήνων εἰς τὴν ἴστορίαν τῶν. Ἡ Ἑλληνι-
κὴ δημιουργία θὰ συνεχισθῇ τώρα ἐπὶ χίλια ἔτη, κατὰ
τὰ ὅποια τὸ Ἑλληνικὸν πγεῦμα, ἥνωμένον μὲ τὸν Χρι-
στιανισμόν, θὰ διατηρήσῃ τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου
εἰς τὴν ἀνατολικὴν Μεσόγειον καὶ θὰ φέρῃ εἰς φῶς τὸν
μέγαν θυζαντιγὸν πολιτισμόν, τοῦ ὅποιου τὸ μεταφυσι-
κὸν βάθος καὶ κάλλος θὰ συγκινήσῃ. Ἀνατολὴν καὶ Δύ-
σιν καὶ θὰ ἀκτινοβολήσῃ εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Ὁ θυζα-
ντιγὸς πολιτισμὸς ὡς κατόρθωμα ὑπῆρξεν ἡ κάθαρσις
τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν πρώτην μεγάλην ἴστορικήν τῶν
τραγωδίαν.

"Ἡ δευτέρα μεγάλη ἴστορική τραγωδία τῶν Ἑλλή-
νων ἦτο ἡ πτῶσις τῆς θυζαντινῆς αὐτοκρατορίας καὶ ἡ
ἀπώλεια τῆς πολιτικῆς ἐλευθερίας καὶ παρουσίας τῶν
Ἑλλήνων. Ἡ Πόλις, τὸ φωτεινὸν τοῦτο σύμβολον τοῦ
θυζαντινοῦ πολιτισμοῦ, κατεκτήθη ἀπὸ τοὺς Τούρκους,
τὸ δὲ Ἑλληνικὸν Γένος ἔχασε τὴν οἰκουμενικήν του ἀ-
κτινοβολίαν καὶ περιῆλθεν εἰς πολιτικὴν ἀφάνειαν. Ἅγ
κρίγωμεν αὐτὰς τὰς δύο ἴστορικὰς τραγωδίας τοῦ Ἑλ-

ληγισμοῦ ἀπὸ τὸ παρόν, ἀπὸ τὴν σημερινὴν ἴστορικὴν στιγμὴν, πρέπει, χωρὶς δισταγμόν, νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ δευτέρα τραγωδία ὑπῆρξε διὰ τὸν Ἐλληνισμὸν σκληροτέρα καὶ πολὺ χειροτέρα τῆς πρώτης. Ὁ ἴστορικὸς πόνος, τὸν δποῖον αἰσθανόμεθα δι' αὐτὴν, εἶναι πολὺ βαθύτερος καὶ πολὺ συγχλονιστικώτερος τοῦ ἴστορικοῦ πόνου, τὸν δποῖον δοκιμάζομεν διὰ τὴν πρώτην τραγωδίαν. Τὸ 1821, τὰ ἀγωνίσματα τοῦ δποίου τιμῶμεν σήμεραν, ἀπετέλεσε τὴν ἀπαρχὴν τῆς καθάρσεως τῶν Ἐλλήνων ἀπὸ τὴν δευτέραν ἴστορικὴν των τραγωδίαν, ἡ δποία διήρκεσεν ἄλλα τετρακόσια χρόνια. Ὁ Δούρειος ἵππος διὰ τὴν κάθαρσιν αὐτὴν ἦτο ἡ Ὀρθοδοξία, αἱ Κοινότητες, τὸ Κρυφὸ Σχολείο καὶ ὁ ἐμπορικὸς στόλος τῶν ὑποδούλων Ἐλλήνων. Ἡ διαδικασία τῆς καθάρσεως συνεχίζεται ἀπὸ τὸ '21 μέχρι σήμερον, μεγάλα δὲ στάδια αὐτῆς τῆς διαδικασίας ὑπῆρξαν οἱ ἀγῶνες τοῦ '21 καὶ '13, ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος καὶ οἱ ἀγῶνες τῶν Ἐλλήνων κατὰ τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον. Σήμερον ἡ διαδικασία τῆς τραγωδίας αὐτῆς καὶ ἡ προσπάθεια πρὸς κάθαρσιν συνεχίζεται εἰς δύο ἑλληνικοὺς χώρους, εἰς τὴν Κύπρον καὶ εἰς τὴν Βόρειον Ἡπειρον. Ὄλοι οἱ ἀγῶνες μετὰ τὸ '21 ἀποτελοῦν προσπάθειαν τοῦ Ἐθνους νὰ φθάσῃ εἰς πλήρη κάθαρσιν τῆς μεγάλης του τραγωδίας τοῦ 1453. Τὸ βάρος αὐτῆς τῆς τραγωδίας, εἴτε τὸ δμολογοῦμεν εἴτε δὲν τὸ δμολογοῦμεν, μᾶς βαραίνει ὅλους μέχρι σήμερον καὶ ἀναστέλλει τὴν οἰκουμενικὴν προδιολὴν τοῦ ἑλληνικοῦ Ἐθνους.

Ἡ σημερινὴ κρίσιμος ἐποχὴ ὑποχρεώνει τοὺς λαούς, οἱ δποῖοι ἔχουν μεγάλην ἴστορικὴν μοῖραν, νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν ἀποστολὴν των, ἐὰν δὲν θέλουν νὰ γίνουν βάρος τῆς γῆς. Καὶ εἶναι βεβαίως ἀληθὲς ὅτι κανενὸς λαοῦ τῇ ἴστορίᾳ δὲν ἐπικναλαμένεται, ἐξ ἄλλου

διμως είναι έξι ίσου αληθεύς δτι, έποιος λαδς έχει μεγάλην ιστορικήν μοῖραν, αύτός είναι από τὰ πράγματα υποχρεωμένος νὰ ἀναπροσαρμόσῃ τὰς δυνάμεις του, διὸς γὰρ ἀντιμετωπίσῃ τὴν μεγάλην ιστορικήν δοξιμασίαν τῆς ἐποχῆς μας καὶ νὸς ἀνταποκριθῇ εἰς τὰ ἀδυσώπητα αἰτήματα καὶ προβλήματα τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, ἢ ὅποια δὲν εἶναι ἀπλῶς ἐποχὴ μεταβατική, ἀλλὰ ἐπαγαστατική.⁶ Ο ‘Ελληνισμός, δ ὅποιος καὶ μεγάλην ιστορικήν μοῖραν έχει ἀλλὰ καὶ ἀποτελεῖ, σχετικῶς πρὸς ἄλλους λαούς, δλιγάνθρωπον ”Εθνος, είναι περισσότερον παντὸς ἄλλου λαοῦ υποχρεωμένος νὰ συγειδητοποιήσῃ τὰ σημερινά του προβλήματα.

Τὸ πρῶτον χρέος, ποὺ έχει δ σύγχρονος ‘Ελληνισμός, είναι νὰ σχηματίσῃ σαφῆ εἰκόνα διὰ τὴν κατάστασιν, ἢ ὅποια ἐδημιουργήθη γύρω του μετὰ τὸν δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον. ”Αν ρίψωμεν ἔγα βλέμμα εἰς τὴν κατάστασιν αὐτήν, θὰ θῶμεν δτι οἱ ἀραβικοὶ λαοί, δπου τὸ δνομα τῆς Ἐλλάδος ἐξακολουθεῖ νὰ διατηρῇ μέγα κῦρος, ἀποκτοῦν σιγά-σιγά τὴν αὐτοσυνειδήσιαν των καὶ ἵσως κάποτε κατορθώσουν νὰ ἐνωθοῦν. Είναι λοιπὸν τοῦτο νέον στοιχεῖον, τὸ ὅποιον ἐπιβάλλει εἰς ἡμᾶς νὰ ρυθμίσωμεν τὴν συμπεριφοράν μας ἀναλόγως. ”Ἐντὸς τοῦ ὅγκου τῶν λαῶν αὐτῶν έχει δημιουργηθῆ ἐνα νέον κράτος, τὸ ”Ισραήλ, τὸ ὅποιον ὡς πολιτική μονὰς παρουσιάζει μεγάλην δυναμικότητα καὶ ἀσφαλῶς θὰ είναι εἰς τὸ ἀμεσον μέλλον, ἐντὸς τῆς ἀνατολικῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου, σοβαρὸς ἀνταγωνιστὴς τῶν Ἐλλήνων. ”Εὰν μετακινήσωμεν τὸ βλέμμα μας ἀπὸ τὰ ἀραβικὰ κράτη πρὸς βορρᾶν, συναντῶμεν τὴν Τουρκίαν, ἢ ὅποια ἐμφανίζεται σήμερον ὡς ἴσχυρὸν ἐθνικὸν κράτος, τὸ ὅποιον, ἀν καὶ σύμμαχον, συμπεριφέρεται ἀπειλητικῶς πρὸς ἡμᾶς. Καὶ διμως ἡ πολιτική σωφροσύνη

Θὰ ἔπειτε νὰ δῦνη γήση τὴν Τουρκίαν εἰς πραγματικὴν φιλίαν μὲ τοὺς "Ελληνας, διέτι, δίχως αὐτὴν τὴν φιλίαν, εἶναι βέβαιον δτὶς ἡ Τουρκία θὰ εἶναι καταδικασμένη εἰς δύονον ἀντίδρασιν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων καὶ δὲν θὰ φθάσῃ ποτὲ εἰς γονιμοποίησιν καὶ ἀξιοποίησιν τῶν δυνάμεών της. Ἡ ἀπουσία τῶν Ἑλλήνων ἐκ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἐδημιούργησε διὰ τὴν Τουρκίαν μέγα κενόν, τὸ ἐποίον δὲν φαίνεται πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναπληρωθῇ. Ο μόνος τρόπος πρὸς πλήρωσιν αὐτοῦ τοῦ κενοῦ εἶναι ἡ πραγματικὴ φιλία τῆς Τουρκίας πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Πρὸς βορρᾶν, δπου κατ' οὓσιαν πρόκειται περὶ τοῦ θώρακος τῆς Ἑλλάδος, τὰ Σλαβικὰ κράτη δὲν εἶναι, δπως ἦσαν τὸν παλαιότερον καιρόν, ἀνοργάνωτα, ἀλλὰ εἶναι αὐστηρῶς ὡργανωμένα. Δὲν ἔχει καμμίαν σημασίαν πῶς εἶναι ὡργανωμένα, δηλαδὴ ποῖον πολιτικὸν καθεστώς τὰ διέπει, ἀλλὰ δτὶς εἶναι ὡργανωμένα. Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ εἰς τὴν ἴστορίαν, δπου κατὰ μῆκος τοῦ θώρακος τῆς Ἑλλάδος ὑπάρχουν δύο κράτη, αὐστηρῶς ὡργανωμένα, ἐκ τῶν δποίων τὸ ἕνα εἶναι ἡ Βουλγαρία μὲ πληθυσμὸν ἵσον πρὸς τὸν πληθυσμὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ ἄλλο ἡ Γιουγκοσλαβία μὲ πληθυσμὸν ὑπερδιπλάσιον τῆς Ἑλλάδος. Μὲ τὴν διαμόρφωσιν αὐτὴν τοῦ χώρου πέριξ ἥμῶν κατ' οὓσιαν μένει εἰς ἥμας ἀγορατὴ πρὸς ἔξοδον καὶ δρᾶσιν μόνον ἡ θάλασσα καὶ βεβαίως εἰς τὴν θάλασσαν καὶ σήμερον εἶναι οἱ "Ελληνες μεταξὺ τῶν πρώτων. Μόνον εἰς τὸ ὑγρὸν στοιχεῖον ἔχουν οἱ "Ελληνες γὰ παρουσιάσουν καὶ σήμερον οἰκουμενικὴν δρᾶσιν. Ἀπὸ ξηρᾶς δύμως ἡ Ἑλλὰς ἔχει ἀποκοπῆ ἀπὸ τὴν ἐλευθέραν δυτικὴν Εὐρώπην, εἰς τὴν δποίαν ἀγήκει. Τὸ γεγονός ἀκριβῶς τοῦτο πρέπει γὰ τὸ ἔχη κανεὶς ὑπ' ὅψιν του διὰ κάθε τι, τὸ δποίον θὰ σκεφθῇ ἡ θὰ πράξῃ διὰ τὴν Ἑλλάδα, εἴτε εἶναι πολιτικὸς

εἴτε ἀπλοῦς πολίτης. Οἱ Ἕλληνες πρέπει γὰ τὸ γνωρίζουν
ὅτι σήμερον ἡ χώρα τῶν δέχεται τὴν πίεσιν ὅλου τοῦ
ὅγκου τῆς Ἀσίας καὶ μέρος τοῦ ὅγκου τῆς Εὐρώπης, ἡ
πίεσις δὲ αὐτὴ εἶναι δυνατὸν γὰ τὸ ποθῆ καταλυτικὴ διὰ
τὴν Ἑλλάδα. Καὶ τοῦτο, διότι ὑπάρχει ἔνας ἱστορικὸς
νόμος. Ὁ νόμος αὐτὸς λέγει δτι, ὅταν οἱ λαοὶ τῆς Ἀσίας
ἢ τῆς Εὐρώπης φθάσουν εἰς τὴν Μεσόγειον, καταλύουν
τὴν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος. Κατ’ οὓσιαν ἡ Ἑλλὰς εἴ-
ναι ἔνα ἀκρωτήρι τῆς Εὐρώπης· ἔνα σύνολον βράχων
καὶ μικρῶν πεδιάδων· ἔνας ἀπλὸς ἔξωστης τῆς Εὐρώ-
πης. Πρέπει γὰ τὸ γίνη συνειδητὸν δτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἐ-
λευθέρα, πρῶτον διότι ἀγωνίζεται, καὶ δεύτερον διότι
εἰς τὴν πίεσιν τῶν δύο ἡπείρων ἐπὶ τῶν ὥμων τῆς ἀν-
τιτίθεται ἡ πίεσις τοῦ ὥκεανοῦ, ἡ δποία μέχρι σήμερον
τούλαχιστον ἀπεδείχθη ἰσχυροτέρα. Ἡ ξηρὰ πιέζει
πρὸς τὴν θάλασσαν, τοῦτο εἶναι νόμος τῆς γεωπολιτι-
κῆς, ἀλλὰ καὶ ἡ θάλασσα πιέζει πρὸς τὴν ξηράν. Καὶ
δὲν ἔχομεν ἀνάγκην γὰ τὸ πεισθῶμεν εἰς τὴν ἱστορίαν
τῶν ἄλλων διὰ γὰ πεισθῶμεν ἡ ἴδια μας ἱστορία ἐπι-
κυρώνει τοῦτο. Ἡ θάλασσα ἔσωσε τὸν Ἕλληνισμὸν εἰς
ὅλας τὰς κρισίμους στιγμὰς τῆς ζωῆς του.

Ἡ κατάστασις λοιπὸν αὐτὴ μᾶς ὑποχρεώνει γὰ τὸ θέ-
σωμεν ἔξι ὀρχῆς ὡς λαὸς τὸ θέμα τῆς ὀλιγανθρωπίας
μας. Εἴμεθα ὀλίγοι μέσα εἰς μίαν πλήμμυραν. Χωρὶς
πληθυσμὸν συμπαγῆ καὶ πυκνὸν ἔνας λαὸς δὲν εἶναι δυ-
νατὸν γὰ κρατῆση τὸ ἔδαφός του. Τοῦτο εἶναι ἀδυσώ-
πητον διδαγμα τῆς ἱστορίας. Ὅταν ὅλοι οἱ λαοὶ γύρω
μας πολλαπλασιάζωνται ἀπειλητικῶς δι’ ἡμᾶς, δὲν ὑ-
πάρχει ἄλλη διέξοδος παρὰ γὰ πολλαπλασιασθῶμεν καὶ
ἡμεῖς. Κάθε ἄλλη διδασκαλία θὰ εἶναι δι’ ἡμᾶς κατα-
στρεπτική. Εὑρισκόμεθα πράγματι καὶ ὡς πρὸς τὸ πρό-
βλημα τοῦτο εἰς μίαν κρίσιμον καμπήν τῆς ἱστορίας

μας. Γνωρίζομεν βεβαίως καλῶς ότι διπλασιασμὸς αὐτὸς συμβαδίζει πάντοτε μὲ τὰ μέσα τῆς παραγωγῆς τῶν ἀγαθῶν καὶ μὲ τὴν παράλληλον οἰκονομικὴν ἀνάπτυξιν ἐνδεικτικοῦ λαοῦ. Συγεπῶς δὲ ἀνάπτυξις τῆς βιομηχανίας καὶ τῆς δλητικής οἰκονομίας, καὶ μάλιστα δὲ αὐτοδύναμος καὶ ἔξαιρτητική, ἐπιβάλλεται εἰς ἡμᾶς ὡς πρωταρχικὸν χρέος. Τὸ αἰτημά μας πρέπει γὰρ εἶναι ότι ἐντὸς ὥρισμένου χρονικοῦ διαστήματος διπληθυσμὸς τῆς χώρας πρέπει γὰρ διπλασιασθῆ, διότι αὐτὴ εἶναι δὲ μόνη δικλείς ἀσφαλείας, τὴν δποίαν πρέπει γὰρ ἔχη ἐνας λαός, διατάγματα δὲ πολλαπλασιασμὸς τῶν διλλων εἶναι ἀπειλητικός. Τὸ δὲ λεγόμενον, ότι δὲ τῆς Ἑλλάς δὲν δύναται γὰρ κρατήση πληθυσμὸν διπλάσιον, εἶναι οἰκτρὰ πλάνη, δὲ δποία δφείλεται εἰς ἄγνοιαν τῶν δυνατοτήτων τῆς Ἑλληνικῆς γῆς καὶ τῶν ἴκανοτήτων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ἡ εἰσοδος τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν εὐρωπαϊκὴν ἀγορὰν θὰ ἐντείνῃ εἰς τὸ μέγιστον — καὶ τοῦτο πρέπει νὰ γίνη γενικὴ συνείδησις — δλα τὰ τῇδη ὑπάρχοντα ἐσωτερικὰ προβλήματα τοῦ τόπου μας. Καὶ πέραν τούτου θὰ γεννήσῃ ἄλλα προβλήματα, τὰ δποῖα δὲν φαίνονται ἀκόμα. Καὶ τὸ πρῶτον πρόβλημα, τὸ δποῖον ἔχει τῇδη θέσει ριζικώτατα, εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς αὐτόχθονος Ἑλληνικῆς βιομηχανίας. Τὸ πρόβλημα τοῦτο εἶχεν ώς τώρα μορφὴν ἀπλῶς φυτοζωϊκήν. Εἶναι ἀναμφισβήτητον ότι σήμερον δὲν εἶναι δυνατὸν ἐνας λαός νὰ κρατήσῃ τὴν γῆν του χωρὶς ἴδιαν του αὐτόχθονα βιομηχανίαν, ἐκτὸς δν θέλη γὰρ τὸν ἀλέση δι τροχὸς τῆς ἴστορίας, διότι τὰ πράγματα εἶναι σήμερον σκληρὰ καὶ ἀδυσώπητα. Θὰ ἐντείνωμεν εἰς τὸ ἔπακρον τὴν γεωργικὴν μας παραγωγὴν, ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν γὰρ περιορισθῶμεν μόνον εἰς αὐτήν, ἐὰν δὲν θέλωμεν γὰρ ἀποθάγωμεν ὡς

λαδές ή νὰ γίνωμεν διοῦλοι τῶν ἄλλων, παράγοντες καὶ προσφέροντες εἰς τοὺς ἄλλους προϊόντα πολυτελεῖας, τῶν δποίων ή καταγάλωσις θὰ ἔξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἴδιοτροπίαν τῶν πλουσίων λαῶν.

Οταν δμιλῶμεν περὶ αὐτόχθονος βιομηχανίας, ἐνγοοῦμεν βιομηχανίαν ἵστιμον πρὸς τὴν βιομηχανίαν τῶν προηγμένων λαῶν. Αἱ βιομηχανικαὶ δηλαδὴ μονάδες, αἱ δποῖαι θὰ ἴδρυθοῦν εἰς τὸν τόπον μας, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἵστιμοι εἰς ποιότητα, συγχρόνως δὲ νὰ εἶναι μονάδες δι’ ὅλα τὰ βασικὰ εἴδη τῆς ζωῆς καὶ ὅχι μόνον διὰ μερικά, δπότε καὶ πάλιν θὰ εἴμεθα εἰς ἀδυνατίαν. Ή ἴδρυσις βιομηχανίας θὰ γίνη, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνη τίποτε ἄλλο διὰ νὰ ἐπιζήσωμεν ως λαός. Θὰ γίνη δὲ μὲν Ἑλληνικὰ καὶ μὲν ξένα κεφάλαια, ἐφ’ ὃσον διατηρήσωμεν τὴν ἔλευθερίαν μας. Τὰ ξένα κεφάλαια θὰ ἔλθουν, ὅταν ἔχωμεν πολιτικὴν εύσταθειαν, διότι τὸ κεφάλαιον, ὃσον δειλὸν εἶναι, ὅταν δὲν ἔχῃ ἀσφάλειαν, τόσον τολμηρὸν εἶναι, ὅταν ἔχῃ ἀσφάλειαν. Τότε ἀκριβῶς θὰ ἔλθῃ τὸ κεφάλαιον ἐδῶ καὶ θὰ ἔλθῃ διὰ τὸν ἑαυτόν του, ὅχι δι’ ήμας, ἀλλά, ὅταν ἔλθῃ, θὰ ἀπασχολήσῃ τοὺς “Ἐλληνας. Συγχρόνως θὰ ἔλθῃ διὰ κατατήση τὴν ἀγορὰν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, δπου ὑπάρχει μέγα κενόν. Ή Ἐλλὰς ως χῶρος εἶναι χώρα ἐπίκεντρος καὶ ἔχει τεραστίαν σημασίαν διὰ τὸ κεφάλαιον. Διὰ τοῦτο ἀκριβῶς πρέπει νὰ δργανωθῇ η Ἐλλὰς βιομηχανικῶς καὶ τεχνικῶς, δίχως δμως νὰ χάσῃ τὸ αἰώνιον πνεῦμα της, τὸ δποῖον τὴν προστατεύει διὰ νὰ μὴ μεταβληθῇ εἰς ἀπλῆν μᾶζαν ἀνθρώπων. Καὶ τοῦτο ἀκριβῶς εἶναι τὸ κρίσιμον σημεῖον δι’ ήμας, νὰ μὴ γίνωμεν μᾶζα, δπότε κινδυνεύομεν νὰ γίνωμεν διοῦλοι τῶν ἄλλων.

Δύο μεγάλαι ἀνάγκαι τίθενται ἐνώπιόν μας, η μία

είναι γὰ διατηρήσωμεν τὴν προσωπικότητά μας ὡς "Ελληνες, ή δὲ ἄλλη γὰ ἀναπτύξωμεν τὴν οἰκονομίαν καὶ τεχνικὴν τοῦ τόπου μας. Εἴμεθα συνεπῶς ὑποχρεωμένοι νὰ καλλιεργήσωμεν ἐξ ἵσου καὶ τὰ δύο εἶδη ἐπιστημῶν, τὰς ἀγθρωπιστικὰς καὶ τὰς φυσικομαθηματικὰς ἐπιστήμας. Πᾶσα ἀμέλεια ὡς πρὸς αὐτὸν θὰ πληρωθῇ βαρύτατα. Ἡ ἀνάγκη τῆς ζωῆς προβάλλει σήμερον καὶ τούτει περισσότερον τὴν τεχνικὴν καὶ τὴν οἰκονομίαν, ὅμως οὔτε ἡ ἄλλη είναι δυνατὴ χωρὶς ἐπιστήμην. Τὸ πνεῦμα τοῦ ἀγθρώπου παρακινεῖται ἀπὸ τὴν χρείαν τῆς ζωῆς διὰ γὰ δημιουργήσῃ τεχνικὴν καὶ οἰκονομίαν· ή ἐπιστήμη ὅμως δὲν ρυθμίζεται ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς ζωῆς, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ κινεῖται «ἐαυτῆς ἔνεκα». Ἡδη δὲ Ἀριστοτέλης ἔχώρισε τὰ «πρὸς τὴν γνῶσιν» ἀπὸ τὰ «πρὸς τὴν χρῆσιν». Μὲ τὰ πρῶτα, «τὰ καλὰ καὶ ἐλευθέρια», καταγίνεται ή ἐπιστήμη. Μὲ τὰ δεύτερα, «τὰ χρήσιμα καὶ ἀναγκαῖα», καταπονεῖται ή τεχνικὴ καὶ ή οἰκονομία. Ὁ Ἀριστοτέλης ἐπίσης ὥρισε τὸν ἀγθρωπὸν ὡς πολιτικὸν καὶ ὡς οἰκονομικὸν ζῶον. Ἐχει μεγάλην σημασίαν γὰ καταλάβωμεν τὴν σχέσιν, ή δποία ὑπάρχει μεταξὺ ἐπιστήμης ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος καὶ τεχνικῆς καὶ οἰκονομίας ἀπὸ τὸ ἄλλο. Ὡς συστήματα πράξεων ή τεχνικὴ καὶ ή οἰκονομία καὶ ὡς ἐφαρμογὴ ἐπιστημονικῶν πορισμάτων ἐξαρτῶνται πάντοτε ἀπὸ τὴν ἐπιστήμην. Συνεπῶς δίχως ἐπιστήμην δὲν είναι δυνατὸν γὰ ἔχωμεν προηγμένην τεχνικὴν καὶ οἰκονομίαν. Ἡ τεχνικὴ καὶ ή οἰκονομία ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος ἔχουν σχετικὴν αὐτοτέλειαν, ἐφ' ὅσον ἐπιδιώκουν γὰ καλύψουν ἀνάγκας τῆς ζωῆς· ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὅμως δὲν ἔχουν αὐτοτέλειαν, διότι δίχως τὴν ἐπιστήμην δὲν είναι δυνατὸν γὰ ὑπάρξουν. Ἐπίσης τοὺς τρόπους κατὰ τοὺς δποίους πρέπει γὰ λειτουργοῦν ή τεχνικὴ καὶ ή οἰ-

κονομία τοὺς προσφέρει πάντοτε ἡ ἐπιστήμη, ἡ ὅποια
ἀκριβῶς ἔφευρίσκει, ἐπιγοεῖ. Λέγεται συγήθως ὅτι ἡ ἀ-
νάγκη τῆς ζωῆς ἔφευρίσκει. Τοῦτο εἶναι πλάνη. Ἡ διά-
γοια εἶναι ἔκείνη, ἡ ὅποια ἔφευρίσκει, αὐτὴ κατευθύνει
καὶ τὴν οἰκονομίαν καὶ τὴν τεχνικήν. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ
συστήματα εἶναι συγεπῶς διαγοητικά, δηλαδὴ δργανώ-
νονται ἀπὸ τὴν διάγοιαν καὶ τὴν ἐπιστήμην τοῦ ἀνθρώ-
που, ἐγὼν ἡ ἀπλῇ ἀνάγκη περιμένει ἀπλῶς νὰ καρπωθῇ
τὰς προσφοράς των. Οἰκονομία καὶ τεχνικὴ ἀπὸ τὸ ἔνα
μέρος ὑποβαστάζουν τὴν ζωὴν τοῦ πνεύματος, τῆς πο-
λιτικῆς, τῆς ἐπιστήμης, τῆς τέχνης καὶ τῆς φιλοσοφί-
ας, ἀπὸ τὸ ἄλλο ὅμως μέρος ἐμπνέονται ἀπὸ αὐτὰ τὰ με-
γάλα δημιουργήματα τοῦ πνεύματος. Εἶναι γεγονός ὅτι
ἡ τεχνικὴ καὶ ἡ οἰκονομία εἶναι ὅρος τῆς ἐλευθερίας
τοῦ πνεύματος. Ἐξ ἄλλου ὅμως τὸ πνεῦμα εἶναι ὁ πρῶ-
τος ὅρος, εἶναι τὸ πρῶτον κινοῦν τὴν τεχνικήν καὶ τὴν
οἰκονομίαν. Συγεπῶς ἡ σχέσις μεταξὺ οἰκονομίας καὶ
τεχνικῆς ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος καὶ ἐπιστήμης ἀπὸ τὸ ἄλλο
εἶναι βαθύτατα διαλεκτική, δηλαδὴ εἶναι συγηρτημένα
τὸ ἔνα μὲ τὸ ἄλλο καὶ ὅχι ἐξηρτημένα, ὅπως θέλει ὁ
Μαρξισμός.

Κάτω ὅμως ἀπὸ τὸ πρόβλημα τῆς ἀναπτύξεως τῆς
οἰκονομίας καὶ τεχνικῆς καθὼς καὶ τῆς ἐπιστήμης ὑ-
πάρχει τὸ τεράστιον θέμα τῆς παιδείας, τοῦ ὅποιου ἡ
σημασία καταδεικνύεται συγεχῶς καὶ περισσότερον, τῆς
παιδείας ὅμως τῆς πραγματικῆς. Διότι χωρὶς τὴν πνευ-
ματικὴν ὑποδομήν, τὴν ὅποιαν μόνον ἡ παιδεία θὰ δώ-
σῃ, δὲν εἶναι δυνατή ἡ ἀνάπτυξις καὶ ἡ ἐπιτυχία τῶν
μεγάλων στόχων τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τῆς ἐπιστήμης, τῆς
οἰκονομίας καὶ τεχνικῆς. Ἀπαιτεῖται λοιπόν παιδεία,
γενική, ἀνθρωπιστική, καὶ παιδεία εἰδική, τεχνική.
Εἰς τὸ θέμα τοῦτο δὲν χωρεῖ καμιά ἀπολύτως ὑποχώ-

ρησις. Δυστυχῶς δὲ μέχρι σήμερον ή πολιτεία δὲν συγεκέντρωσε τὴν προσοχήν της σοβαρῶς εἰς τὸ πρωταρχικὸν τοῦτο θέμα. Ἐνας δρόμος ὑπάρχει πρὸς λύσιν τοῦ προβλήματος τούτου: Διακομματικὴ ἐκπαιδευτικὴ πολιτική. Διότι τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ ὑπὸ ἀριθμὸν ἔνα ἔθνικὸν πρόβλημα τοῦ τόπου καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν γὰρ ἀντιμετωπισθῆνα πόδενα κόμμα, οἰονδήποτε καὶ ἄγεναι τοῦτο.

Ἄλλα οὖτε τοῦτο εἶναι ἀρκετόν. Διότι εἶναι η πρώτη φορὰ εἰς τὴν ἴστορίαν μας, δῆπου ὁ ροῦς τῶν πραγμάτων ἔρχεται νὰ μᾶς ἐπιβάλῃ δρους διὰ νὰ ζήσωμεν. Τὰ κόμματα ὀφείλουν γὰρ χρησιμοποιήσουν τὴν πεῖραν ἄλλων τῶν εἰδῶν τῆς ἥγεσίας, τὴν δποίαν διαθέτει δότόπος, τῆς ἐπιστημονικῆς, τῆς τεχνικῆς καὶ τῆς οἰκονομικῆς, διὰ νὰ ἀνταποκριθοῦν εἰς τὸ μέγα θέμα τῆς παιδείας. Τοῦτο ισχύει καὶ διὰ τὰ ἄλλα προβλήματα τῆς ζωῆς. Ὁλα τὰ εἴδη τῆς ἥγεσίας εἶναι σήμερον ἀπαραίτητα, δχι δὲ μέσα τὸ καθένα χωριστά, ἀλλὰ εἰς τὴν σύγθεσίν των. Ἡ πολιτικὴ ἥγεσία, εἰς τὴν δποίαν βεβαίως ἀγήκει τὸ μέγα ἔργον, μόνη της σήμερον, δχι μόνον ἔδω, ἀλλὰ πουθενά εἰς τὸν κόσμον, δὲν εἶναι δυνατὸν γὰρ ἀνταποκριθῆνα εἰς τὰ προβλήματα τῆς ζωῆς.

Εἶναι ἀναμφισβήτητον δτι οἱ Ἔλληνες ἔως τώρα ὀφείλουν τὴν ἐπιβίωσίν των μέσα εἰς τὴν ἴστορίαν εἰς δύο παράγοντας, εἰς τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θυσίας διὰ τὴν ἐλευθερίαν καὶ εἰς τὴν πνευματικήν των ὑπεροχήν. Τὸ ἔν συνδέεται μὲ τὸ ἄλλο. Ἡ σημερινὴ τροπὴ τῶν κατρῶν μᾶς ἐπιβάλλει γὰρ ἐπανακτήσωμεν τὴν πνευματικήν ὑπεροχήν, γὰρ διακριθῶμεν καὶ εἰς τοὺς ἀγῶνας τοῦ πνεύματος, ἀλλως κινδυνεύομεν. Αὐτὸς δὲ μέσα δὲν εἶναι δυνατὸν γὰρ γίνη χωρὶς τὴν καθολικὴν ἀναπροσαρμογὴν τῶν δυνάμεών μας, οὔτε χωρὶς τὴν ἀναγέννησιν καὶ ρε-

ζικήν ἀναπροσαρμογὴν τῆς παιδείας. Τὰ πράγματα πιέζουν τόσον πολὺ εἰς τὸ κεφάλαιον τοῦτο, ώστε φαίνεται γὰρ μὴ μᾶς παίρνη ὁ χρόνος, διότι δλα ἔχουν ἀλλάξει γύρω μας, εἰς τοὺς ἄλλους δηλαδὴ λαούς, καὶ κινοῦνται μὲν ἄλλον ρυθμὸν ἀπὸ δτι τις νομίζομεν. Ἡ προσωπικὴ μου γνώμη εἶναι δτι πρέπει γὰρ ἀρχίσωμεν ἀπὸ τὰς ἀγωτατὰς πνευματικὰ ἰδρύματα. Εἰς αὐτὰ πρέπει νὰ δώσωμεν δλα τὰ μέσα διὰ γὰρ ἀναπτύξουν τοὺς τροφίμους των. Πρέπει γ' ἀρχίσωμεν ἐκ τῶν ἀνω, ἀχριῶς ἐπειδὴ δὲν μᾶς παίρνει ὁ καιρὸς καὶ ἐπειδὴ οἱ ἄλλοι γύρω μας τρέχουν μὲ ταχύτερον ρυθμόν. Παραλλήλως εἶναι ἀνάγκη ὥρισμένα ἀπὸ τὰ Γυμνάσια τοῦ κράτους, ἵνα τουλάχιστον κατὰ νομόν, νὰ γίνουν πρότυπα, νὰ ἔξοπλισθοῦν μὲ δλα τὰ μέσα, γὰρ ἐπανδρωθοῦν μὲ τὰς καλυτέρας δυνάμεις καὶ γὰρ ἀρχίσουν γὰρ ἐργάζωνται μὲ ἄλλον ρυθμόν. Τὸ αὐτὸ πρέπει γὰρ γίνη καὶ διὰ τὴν τεχνικὴν ἐκπαίδευσιν. Δὲν εἶναι δυνατὸν γὰρ γίνουν δλα ἀμέσως, οὕτε προφθάνομεν γὰρ ἀρχίσωμεν ἐκ τῶν κάτω.

Ἄσπις ὅμως διὰ τὴν ἐπιβίωσιν ἔνδει λαοῦ, ἐκτὸς τῆς πολιτείας του καὶ τῶν μέσων τὰ δποῖα αὐτὴ διαθέτει, εἶναι ἡ γλῶσσα του. Μὲ τὴν σύγχρονον ἐπικοινωγίαν μὲ τοὺς ἄλλους λαούς καὶ τὴν ἀνάγκην ἐκμαθήσεως ξένων γλωσσῶν ἀπὸ μεγάλα στρώματα τοῦ λαοῦ μας γίνεται συνειδητὴ δλογ καὶ περισσότερον ἡ ἀξία τῆς ἴδιας μας γλώσσης καὶ τὸ μέγεθος τῆς σημασίας της. Δὲν εἶναι δυνατὸν γὰρ μάθη κανεὶς μίαν ξένην γλῶσσαν ἐὰν δὲν κατέχῃ τὴν ἴδιαν του. Ὁσον τώρα μεγαλύτερος εἶναι διένδυνος διὰ τὴν ἐπιβίωσιν ἔνδει λαοῦ, τόσον ἐσωτερικωτέρα εἶναι ἡ ἀνάγκη ὁ λαὸς αὐτὸς γὰρ καλλιεργῆ τὴν γλῶσσαν του ἀκαταπάύστως διότι αὐτὴ εἶναι τὸ δργανον τῆς ἐλευθερίας του. Γλωσσικὴ καλλιέργεια ὅμως

χωρὶς ἴστορικὴν μνήμην καὶ συνείδησιν εἶναι πρᾶγμα ἀδύνατον. Εἴμεθα λοιπὸν ὑποχρεωμένοι νὰ ἀφομοιώγωμεν συνεχῶς τὴν γλωσσικὴν μας παράδοσιν κατὰ τρόπον γόνιμον καὶ δυναμικόν, ή δὲ γλωσσικὴ παράδοσις εὑρίσκεται μέσα εἰς τὰ κείμενα τοῦ πολιτισμοῦ μας δλῶν τῶν αἰώνων. Αὐτὰ ἀκριβῶς πρέπει νὰ κυκλοφορήσουν μεταξὺ τῶν Ἐλλήνων. "Αγ δι' δλους τούς λαούς ίσχύη — καὶ ίσχύει σήμερον κατὰ τρόπον ἀδυσώπητον — τὸ «οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνον ζήσεται ἀνθρωπος», δι' ἥμαξ, οἱ δποῖοι εἴμεθα λαὸς μὲ ἴστορικὴν μοῖραν καὶ δλιγάνθρωπος, ίσχύει περισσότερον.

"Αλλο μεγάλο αἴτημα διὰ τὴν ἐπιβίωσίν μας κατὰ τὸν σημερινὸν σκληρὸν ἀγῶνα τῆς Ζωῆς εἶναι τὸ αἴτημα δτι ἔνας δλιγάνθρωπος λαὸς, δ ὅποῖος ἔχει ἴστορίαν οἰκουμενικῆς σημασίας, πρέπει καὶ μέσα εἰς τὰ μεγάλα σημερινὰ πλαίσια τῆς πολιτικῆς νὰ ἀσκῇ πολιτικὴν μεγάλης, οἰκουμενικῆς γραμμῆς. Εἶναι πλάνη δτι ἔνας μικρὸς λαὸς πρέπει νὰ ἀσκῇ πολιτικὴν μικρᾶς γραμμῆς. "Οσον δλιγανθρωπότερος εἶναι ἔνας λαὸς, τόσον περισσότερον ἡ πολιτικὴ του πρέπει νὰ εἶναι πολιτικὴ μεγάλης γραμμῆς, δηλαδὴ πρέπει νὰ εἶναι πολιτικῶς παρὼν παντοῦ καὶ πάντοτε, διὰ νὰ γνωρίζῃ μὲ ἀσφάλειαν ποῖα εἶναι τὰ συμφέροντά του καὶ πῶς πρέπει νὰ τὰ ἐπιδιώκῃ. "Η ἔννοια τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας, ἡ ὅποια βεβαίως, δ,τιδήποτε καὶ ἀν γίνη μὲ τὴν ἐνοποίησιν τῆς Εὐρώπης, εἰς τὴν δποίαν ἀνήκομεν, δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ καταργηθῇ, μὲ τὴν πολιτικὴν ἀκριβῶς αὐτῆς τῆς μεγάλης γραμμῆς θὰ ἐνταθῇ εἰς τὸν μέγιστον δυγατὸν βαθμόν. Τοῦτο δὲ ἀκριβῶς θὰ ἐγτείνη εἰς τὸν μέγιστον βαθμὸν καὶ τὴν αὐτοσυγειδησίαν τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἡγεσίας του. "Ο,τι ἄλλο λέγεται σχετικῶς εἶναι καθαρὰ δημαγωγία.

"Αλλο μέγα αἴτημα τῆς συγχρόνου Ζωῆς μας, τὸ ὁ-

ποῖον τίθεται ἐνώπιόν μας καὶ εἰς τὴν συνείδησιν τοῦ συγχρόνου Ἑλληνισμοῦ κατὰ τρόπον ἀδυσώπητον, εἶναι τὸ αἴτημα νὰ ἀναγεννήσωμεν μέσα μας, διτι ωνόμασαν οἱ πατέρες μας Ὁρθοδοξίαν. Παρελάβομεν τὸν Χριστιανισμὸν καὶ ἡ Ἰστορικὴ μοῖρα ἐπεφύλαξεν εἰς ἡμᾶς τὸ προγόμιον νὰ τὸν ἔρμηνεύσωμεν, νὰ διατυπώσωμεν μὲ τὴν ἑλληνικὴν φιλοσοφίαν τὰς ἀρχὰς του καὶ ἔτσι νὰ τὸν παραδώσωμεν εἰς τὸν κόσμον. Τοῦτο ἀκριβῶς καὶ ἐπράξαμεν ως λαός. Κατὰ δὲ τὴν περίοδον τῆς Τουρκοκρατίας, ὅπως εἴπαμεν, ἡ Ὁρθοδοξία μαζὶ μὲ ἄλλα στοιχεῖα τῆς ζωῆς μας ἀπετέλεσε τὸν Δούρειον ἕππον διὰ γὰρ ἐπιζήσωμεν. Σήμερον, ποὺ δοκιμάζονται καὶ διασαλεύονται ἐκ δάθρων δλα τὰ Ἰστορικά μας ἀποκτήματα καὶ ἀγαθά, ἔχομεν χρέος ως λαός νὰ ἐμβαθύνωμεν, ὅπως ἀπαιτοῦνται οἱ σύγχρονοι δροι τῆς ζωῆς, ἄλλην μίαν φορὰν εἰς τὴν πηγὴν τῆς Ὁρθοδοξίας καὶ χωρὶς νὰ θίξωμεν τὸ δόγμα, τὸ δποῖον παραμένει ἀκίνητον, νὰ ἀναγεννήσωμεν μέσα μας τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ ἀναγέννησις αὐτὴ τοῦ Χριστιανισμοῦ ἔχει ἀρχίσει ήδη νὰ γίνεται εἰς ἄλλους λαούς. Εἰς δοσους πάλιν λαούς τοῦτο δὲν γίνεται, ἔκει δ Χριστιανισμὸς καὶ μάλιστα ἡ Ὁρθοδοξία, τὴν δποίαν ἡμεῖς ἐδημιουργήσαμεν καὶ παρεδώσαμεν εἰς αὐτούς, μεταβάλλεται εἰς δπλον, τὸ δποῖον στρέφεται ἐναγτίον μας. Τοῦτο ἀκριβῶς πρέπει νὰ ἔχη ὅπ' ἔψιν της ἡ ὁρθόδοξος ἑλληνικὴ Ἐκκλησία, ἀν θέλη νὰ κρατήσῃ τὸ πλήρωμα τῆς χριστιανικῆς πίστεως εἰς τοὺς κόλπους της. Χρειάζεται σκληρότατος ἀγών διὰ νὰ γίνη τοῦτο, ἄλλως τὰ εῖδωλα τῶν ἐφημέρων ἴδεολογιῶν θὰ καταλάβουν τὴν θέσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων.

Τὰ σύγχρονα κοινωνικὰ ρεύματα, τὰ δποῖα γεννῶνται γύρω ἀπὸ τὴν ἄψυχον πραγματικότητα τῶν μηχα-

γῶν καὶ τῶν ἔργοστασίων καὶ ἔντείγονται μὲ τὴν κατὰ μάζας παραγωγὴν τῶν τεχνικῶν μέσων, μαραίνουν τὴν πνευματικότητα καὶ τὴν δροσερότητα τῆς ψυχῆς τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἀνθρωποί κινδυνεύουν νὰ γίνουν ἀπλῆ μᾶζα, ἢ δποία τρέφεται μὲ τυποποιημένην πνευματικὴν τροφὴν καὶ κατευθύνεται πρὸς ὥρισμένους σκοπούς. Τὸ εἶδωλον τῆς εὐτύχίας, τὸ δποῖον καλλιεργοῦν διὰ τὰς μάζας τὰ θεωρητικὰ συνεργεῖα τῶν λεγομένων ἴδεολογιῶν καὶ τὸ προβάλλουν εἰς τὸ ἀβέβαιον καὶ ἀδιόρατον μέλλον ὡς ὑπόσχεσιν πρὸς αὐτάς, ὡς δέλεαρ, δὲν εἶναι κατὰ βάθος τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ παραμορφωμένον πρόσωπον τῶν μεγάλων ἴδεων τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.

"Ἐτσι δημιουργοῦνται δελεαστικοὶ μῦθοι διὰ νὰ κερδηθοῦν αἱ μᾶζαι τῶν ἀνθρώπων. Λαοὶ δίχως ἴστορικότητα εἶναι εὔκολον νὰ δελεασθοῦν ἀπὸ τὰ νέα αὐτὰ εἶδωλα, τὰ δποῖα καλλιεργοῦν τὰ συνεργεῖα τῶν συγχρόνων θεωριῶν. Εἶναι ἐπίσης δυνατὸν μὲ τὴν σκληρότητα τῆς κρατικῆς πειθαρχίας τὰ εἶδωλα αὐτὰ νὰ σφραγίσουν διὰ παντὸς τὴν ζωὴν τῶν λαῶν αὐτῶν. Λαοὶ δμως μὲ μεγάλην ἴστορικότητα καὶ μὲ μεγάλους ἀγῶνας διὰ τὴν ἐλευθερίαν καὶ τὸ πνεῦμα εἶναι δύσκολον νὰ πλανηθοῦν ἀπὸ παρόμοια δελεαστικὰ εἶδωλα. Οἱ Ἐλληνες, οἱ δποῖοι ἡγωνίσθησαν πρῶτον κατὰ τὴν ἀρχαιότητα νὰ ὑψώσουν Θεοὺς ἀπηλλαγμένους ἀπὸ τὰς ζωώδεις μορφὰς τῶν θεῶν τῶν προελληνικῶν χρόνων καὶ νὰ τοὺς συμπλεύσουν εἰς τὸ μάρμαρον ὡς μορφὰς ἀνθρώπου μὲ ἀθάνατον κάλλος καὶ ἀρμονίαν, οἱ δποῖοι ἡγωνίσθησαν ἐπὶ αἰῶνας νὰ διατυπώσουν τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὴν φιλοσοφίαν των καὶ νὰ τὸ ἐκφράσουν μὲ τὴν τέχνην των, καὶ οἱ δποῖοι τέλος μὲ τὸ θρυλικόν των '21, δίχως ρητορισμούς καὶ χειρονομίας, ἐπανέκτησαν τὴν ἐλευθερίαν των καὶ τὴν ἐπανέφεραν εἰς τὴν ζωὴν πρω-

τόπλαστον καὶ γενναίαν, δὲν εἶγαι δυνατὸν νὰ στραφοῦν ποτὲ εἰς τὰ ἐφήμερα εἴδωλα τῆς ἐποχῆς, διότι τότε θὰ ἀπεφάσιζαν νὰ ἀποθάνουν. Πάντοτε χωρὶς θόρυβον καὶ χωρὶς πνευματικὴν καὶ ἡθικὴν δυστοκίαν ἀναγεώνει ὁ Ἑλληνισμὸς εἰς κάθε κρίσιμον στιγμὴν τῆς ἴστορίας του τὴν ὅγειρητά του ὡς "Ἐθνος. "Ετσι πιστεύομεν καὶ σήμερον εἰς τὴν κρίσιμον καμπήν, τὴν δποίαν ὁ Ἑλληνισμὸς διέρχεται, θὰ διατηρήσῃ τὴν βασικήν του κατανολήν, τὴν ἐλευθερίαν του, τὴν δποίαν παρέλαβεν ἀπὸ τοὺς πατέρας του, δίχως μύθους καὶ ρομαντισμούς, οἱ δποῖοι ταράζουν τὴν ἀγθρωπίγην ἀξιοπρέπειαν καὶ ἀνακόπτουν τὴν περαιτέρω πνευματικὴν δημιουργίαν. Οἱ Ἑλληνες εἶγαι ἄλλως τε, ὅπως εἴπαμεν εἰς τὴν ἀρχήν, χρεωμένοι ἀπὸ τὴν ἴστορίαν, ἢ δποία κρατάει τὰ βιβλία τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου τῶν λαῶν, γὰρ ἐπιτύχουν πλήρη κάθαρσιν τῆς δευτέρας μεγάλης τραγωδίας τῆς ζωῆς των.

1967