

μαίνεται κατάσταση ἀγριότητος – δύο δέν ύπάρχει καλό καί κα-
κό, ἀλλά σημαίνει μέα ὑπλούστερη ιοινωνία, δύο δέν ύπάρχουν
τά ἀρνητικά ἀποτελέσματα ἵδιως τοῦ ἔξωτερικοῦ πολιτισμῶν. Οἱ
ἀνθρώποι σ' αὐτήν τήν ἐποχήν τήν ἴδαιντην τήν δύοιν τὸν Rousseau
κατασκευάζει ἔζοῦσαν κατ' αὐτόν σέ εἰρηνική συμβίωση με-
ταξὺ τους ίκατω ἀπό μέα πατριαρχική δικαιοσύνη. Ἀγάπη καί κα-
τανδηση μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ἥταν τότε πραγματικότης – καί ἡ
περιουσία ἥταν μοινή, ἡ δέ ἐργασία δέν εἶχε τά ιακά τῆς ἔξει-
δικεύσεως. Ο Θεός ἐβασίλευε μέσα στήν καρδιά αὐτῶν τῶν ἀν-
θρώπων. Τό συναίσθημα εἶναι ἡ βάση αὐτῆς τῆς ιοινωνίας καί
αὐτό τήν ἔνωνται. Δέν ύπηρχε τότε ὁ δεσποτισμός τῶν ἡγεμόνων,
οὔτε ὁ σύγωισμός τόν ὅποῖον ἀναπτύσσουν τά νεώτερα μεγάλα ιρά-
τη, ἀλλά ἡ φιλαλληλία μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Η φυσική ὄμρως αύ-
τή κατάσταση, δύος εἶναι φανερό, δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά
ἕνας πολιτισμός ἡθικοῦ περιεχομένου. Γιά τοῦτο ὁ Rousseau
δέν ἀρνεῖται κατά βάθος τόν πολιτισμό, ἀλλά ξητεῖ ἔναν ἀνώτε-
. ρο ἡθικό πολιτισμό. Στρέφεται κυρίως ἔναντίον ὠρισμένων τά-
σεων τοῦ νεωτέρου πολιτισμοῦ, οἱ ὅποῖες, δύος πιστεύει, ἀντι-
τίθενται στήν ἡθική ἀξία τοῦ ἀνθρώπου.

6. Η φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ κατά τόν Χέρντερ (1774 - 1802)

Τήν έποχήν αύτήν της διαφωτίσεως τερματίζει ο γερμανός φιλόσοφος Χέρντερ (Herder) μέτόπερ θημό έργο του "Ιδέες περί της φιλοσοφίας της Ιστορίας της ανθρώπινητος". Ο Χέρντερ έννοει τό ατόμο· ὅπως και ὁ Ρουσσώς· Ἐπίσης καὶ ἡ ἔννοια της φύσεως τήν δύο ίαν ἀναπτύσσει ὁ Χέρντερ παρουσιάζει πολλά τάκοινά μέ τήν ἔννοια της φύσεως, ὅπως τήν δράσει ὁ Ρουσσώς. Καὶ ἡ ἔννοια δυμας τοῦ ἀτόμου καὶ ἡ ἔννοια της φύσεως ἔχουν σιόν Χέρντερ μεγαλύτερο βάθος καὶ τοῦτο διέτι στόν φιλόσοφο αύ-

τόν προσλαμβάνει πολύ μεγαλύτερον βάθος ή ἔννοια τῆς ἴστορίας. Μέ τόν Χέρντερ ἀρχίζειν ὑ' ἀνατέλη μία καινούργια θεώρια τῆς ἴστοριας πραγματικότητος. Τό κύριο γνώρισμα αὐτῆς τῆς θεωρήσεως εἶναι, ότι τονίζειν πολύ τήν ἀξία τοῦ ἀτόμου ἀπέναντι στήν ἴδεα τῆς προόδου, δηλαδή ἀναπτύξειν ὁ δεκατοσέντης αἰώνας. Η ἔννοια αὐτή τῆς προόδου ἔχει ιάτι τό ὑποτιμητικό για τὸ ἄτομο. Μέ τήν πρόοδο ὅλα φαίνονται προσωρινά, περαστικά, Συνεπῶς τό ἄτομο χάνει τήν ἀπόλυτη ἀξία του τόν αὐτοσκοποῦ του. Τό ἄτομο πρέπει νά νοηθῇ ως αὐταξίας οι αὐτοσκοπός ἀνεξάρτητα ἀπό τή γενική ἔννοια τῆς προόδου.

"Ομως, ὁ Χέρντερ δέν χωρίζει αύστηρῶς τήν φύση ἀπό τόν πολιτισμόν ἢ τήν ἴστορία. Η φύσις εἶναι σ' αὐτόν ἔννοια καθολική - ἡ διεύθυντική τά περιτελάμβάνει ὅλα. Αιόμη οι άνωτερες μορφές τῆς πνευματικῆς ζωῆς περιέχονται στήν ἔννοια τῆς φύσεως, δηλαδή τήν όριζειν ὁ Χέρντερ. Τό πνεῦμα νοεῖται έδω ως οὐσία, ἡ όποια εἶναι μέσα στήν φύσιν, δέν νοεῖται ως ὑπόσταση χωριστή ἀπό τήν φύσιν. Τό πνεῦμα δέν ἔχει τήν φύσιν ἀπέναντι του, ἄλλα εἶναι μέσα της. Ο κύκλος τῆς ζωῆς πού λέγεται πολιτισμός εἶναι ηατά τόν Χέρντερ ἔνας στενώτερος κύκλος μέσα στόν εύρυτατό κύκλο τοῦ φυσικοῦ κόσμου. Προκύπτει δέ ὁ κύκλος αὐτός τοῦ πολιτισμοῦ ἀπό τόν εύρυτερο κύκλο τῆς φύσεως. Δέν γεννιέται ματά τοῦ Χέρντερ ὁ πολιτισμός μέ ἀγῶνα τοῦ πνεύματος, ἄλλα φύεται ἀπό τόν κόλπο τῆς φύσεως. Από τὴν μητρική ἀγνάλη τῆς φύσεως πηγάζουν ὅλα, δηλαδή οι ποικιλίαι τῆς φυσικῆς οι ποικιλίαι τῆς ἴστορικῆς ζωῆς.

"Ομως ἡ ἴστορική ζωή ἔχει για τόν Χέρντερ εἰδικό νόημα οι σκοποί. Ο σκοπός αὐτός εἶναι ἡ πραγμάτωση τοῦ ἀνθρωπισμοῦ. Παντοῦ οι πάντοτε μέσα στήν ἴστορία προβιεῖται γι' αὐτόν τόν ἔνα σκοπό: Πῶς δηλαδή νά πραγματοποιηθῇ ὁ ἀνθρωπισμός, ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου. Ο ἀνθρωπισμός δηλαδή δέν νοεῖται ἀπό

τόν χέρντερ ώς ὁ ἀπώτερος σκοπός τῆς ἴστορίας, ώς τό ίδαντο τέρμα μιᾶς ἔξελίξεως τῆς ἀνθρωπότητος εἰς τό μέλλον. Γιά τόν χέρντερ εἶναι ἀνυπόφορη ἡ σκέψη, ὅτι ἐμεῖς ὅλοι δουλεύομε γιά ιάτι πού εύρισκεται μακριά στό μέλλον ἢ γιά ιάτι πού δέν ὄλοι ληρώνεται ποτέ. Οὔτε μπορεῖ νά τόν παρηγορήσῃ ἡ σκέψη, ὅτι ἡ ἀλήθεια, ἡ ἀρετή καί ἡ ὄμορφιά θά φανερωθοῦν ιάποτε ἀργότερα μέσα στήν ἀνθρωπότητα. 'Ο χέρντερ σ' αὐτήν τήν μελλοντική ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἀντιτάσσει τήν θετική ἀξιολόγηση τῆς ἴστορίας. Παντοῦ καί πάντοτε, καί τώρα καί ἄλλοτε, καί ἐδῶ καί ἐμεῖ, τό ἄξιο καί πολύτιμο καί ἀθάνατο στοιχεῖο πού χαρακτηρίζει τόν ἀνθρωπό εἶναι δυνατόν νά ἔλθῃ στό φῶς 'Ο χρόνος δέν ἐμποδίζει τήν ἀποιάλυψη τοῦ θείου μέσα στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου. "Ετσι ὁ χέντερ ἀντιτάσσει τήν πανταχοῦ παρουσία τοῦ ἀνθρωπισμοῦ ἀπέναντι στήν ἐσχατολογία. Κατ' αὐτόν τό θεῖον ὑπάρχει σέ ιάθε ἐποχή καί σέ ιάθε τόπο, πάντοτε ὅμως μέ καινούργια ὄμορφιά καί μορφή. 'Ο ἀνθρωπισμός ψήρχει παντοῦ, ὅπου ἔνας λαός ἀνέπτυξε τίς ἴκανότητές του καί τίς ἀρετές του. Κάθε λαός, λέει ὁ χέντερ, πραγματώνει τή θεία ἴδεα τῆς ἀνθρωπότητος. Δέν μποροῦμε νά είποῦμε, ὅτι οἱ παλαιοί πολιτισμοί, οἱ ὄποιοι εἶναι τώρα ἔρείπια, δέν ήταν τελειοι - ὅτι δέν εἶχαν ἀναπτύξει τόν ἀνθρωπισμό ιατά τρόπο τέλειο ἢ ὅτι ἐμεῖς εἴμαστε τελειότεροι, ἐπειδή ἀνήκομε σέ μεταγενέστερη περίοδο τῆς ἴστορίας - ἢ ὅτι ὅσοι θά ζήσουν ἐπειτα ἀπό μᾶς θά εἶναι τελειότεροι, ἐπειδή θά ἀνήκουν σέ μεταγενέστερη ἐποχή. Αύτό διδάσκει ἡ θεωρία τῆς προόδου, τήν ὅποιαν ὁ χέντερ δέν παραδέχεται. Τέ εἶναι ὅμως τό τέλειο; Τό τέλειο, λέγει ὁ χέντερ, εἶναι τό ἀνεπανάληπτο καί συμβολίζει τήν ἀτομικότητα τῶν λαῶν πού ἔδημιούργησαν πολιτισμό. 'Ο ἔλληνικός πολιτισμός εἶναι τέλειος, γιατί εἶναι ἀνεπανάληπτος καί συνδέεται μέ τήν ἀτομικότητα τοῦ λαοῦ ὁ ὄποιος

τόν ἔδημιούργησε. Ἀκούμη ταί ἃν ἐκλείψῃ ὁ λαός ὁ δποῖος ἔ-
γέννησε ἔναν πολιτισμό, ὁ πολιτισμός αὐτός δέν χάνεται. Τό
τέλειον ζῆ ὡς ἀνώτερο στοιχεῖο μέσα στόν πολιτισμό τοῦ πα-
ρόντος. Μέ ὅλλα λόγια ὑπάρχει μία ἐσωτερική οἰκονομία μέσα
στήν Ιστορία τῶν πολιτισμῶν. Ἡ ἀξία δημαρχού τῆς ἀτομικότητος
καί τό εἶναι της φανερώνεται κατά τοῦ Χέρντερ πρό πάντος μέσα
στήν ἔννοια τοῦ ἔθνους. Οὔτε τά ἔξεχοντα πρόσωπα, οὔτε τά
πολιτικά συστήματα, οὔτε τά μεγάλα κράτη ἐνδιαφέρουν τόσον
τόν Χέρντερ, ὅσον τά ἔθνη. Τό αὐτικεύμενό τῆς φιλοσοφί-
ας του εἶναι τό ἔθνος. Ἡ φιλοσοφία τῆς Ιστορίας καί τοῦ πο-
λιτισμοῦ καταγίνεται κατ' αὐτόν μέ τά ἔθνη. "Εθνη δημαρχού εἶναι
ψυχικές, ήθικές καί πνευματικές ὀλότητες. Τά ἔθνη, ὅπου μέσα
φανερώνεται ὄλοένα μέ καινούργια μορφή ἡ ἀνθρωπότης καί ὁ ἀν-
θρωπισμός, εἶναι οἱ πραγματικοί φορεῖς τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ ψυ-
χική, ήθική καί πνευματική κοινότης πού λέγεται ἔθνος, αὐτή
εἶναι ἡ σημαντική ἀτομική μορφή τῆς Ιστορίας. Γιά τοῦτο καί
ἀπό τίς ένφραστικές μορφές τῆς ἔθνικής κοινότητος ὁ Χέρντερ
θεωρεῖ ὡς πιό σημαντικές τή γλῶσσα, τά ήθη, τόν τρόπο τῆς
ζωῆς, καί γενικῶς τήν πνευματική ζωή. Ἡ πολιτική Ιστο-
ρία τῶν ἔθνων εἶναι γιά τόν Χέρντερ ὀλιγώτερο σημαντική. Ἡ
πολιτική κοινότης, λέγει, εἶναι κάτι πού συχνά στηρίζεται καί
στή βίᾳ καί δέν εἶναι τόσο σταθερή, ὅπως εἶναι ἡ πνευματική.
Ἡ πνευματική κοινότης τοῦ ἔθνους ἔνώνει ὅλα τά μέλη τῆς έ-
λεύθερα καί χαρούμενα μέσα της. Ἀντιθέτως ἡ πολιτική κοινό-
της εἶναι ἀναγκαστική, ἐπιβάλλεται ἐξωτερικῶς, γιά τοῦτο καί
συχνά καταρρέει πιό εύκολα. Σήμερα ὑπάρχει καί αὔριο δέν ὑ-
πάρχει. Σήμερα θριαμβεύει καί καταδυναστεύει καί ὄλλους λα-
ούς καί αὔριο συντρίβεται. Κατά τόν Χέρντερ λοιπόν οὔτε ἡ
μεγάλη πολιτική δύναμη, οὔτε οἱ πόλεμοι καί οἱ κατακήσεις;
πού φαίνεται δτι ἀλλάζουν τή φυσιογνωμία τοῦ πολιτισμοῦ,

Έχουν τύση σημασία για τήν ίστορία καί τό πραγματικό της βάθας, δση έχει τδ πνεῦμα πού ένώνει τά μέλη ένός έθνους. 'Η ίστορία ύφαίνεται μέ τήν ἐσωτερική, φυχική καί πνευματική ζωή τῶν ἔθνῶν, ή ὅποια γεννάει τά ὄμορφα καί είρηνικά ὕργα τοῦ πνεύματος. Τά έθνη δέν είναι γιά τόν Χέρντερ δ, τι είναι γιά τόν "Ἐγελο. Κατά τόν "Ἐγελο ὁ ἔνας λαός διαδέχεται τόν ἄλλονστήν ίστορία ώς ἀπλό ἐκτελεστικό ὕργανο τοῦ σκοποῦ τῆς ίστορίας, τοῦ ναθολεικοῦ πνεύματος, τδ δποῖον κινεῖ τήν ί.- ιστορία. 'Ο ἔνας λαός κατά τόν "Ἐγελο ἀντιθέται στόν ἄλλον, ὁ ἔνας ἐκτόπεζει τόν ἄλλον ἀπό τό προσκήνιο τῆς ίστορίας, ἐνῷ κατά τόν Χέρντερ ὁ ἔνας λαός συνυπάρχει, ξῆρη είρηνικά δίπλα στόν ἄλλον. Τή ζωή τῶν ἔθνῶν ὁ Χέρντερ τήν βλέπει φυσικά, πλαστικά καί δημοκρατικά. Καί τήν βλέπει ξτοι, γιατί ή ίστορική ἐξέλιξις καί δημιουργία δέν κατέχεται κατ' αὐτόν ἀπό τήν ἐσωτερική ἀνησυχία τῆς διαλεκτικῆς, δπως κατά τόν "Ἐγελο. Τό πάθος τῆς δημιουργίας, τήν πάλη γενικῶς δέν τήν γνωρίζει ὁ Χέρντερ. Σχεδόν δέν γνωρίζει τό γίγνεσθαι, τήν κίνηση ἀπό τό μή είναι εἰς τό είναι, ἀλλά γνωρίζει τό είναι, τήν δίμορφιά τοῦ είναι, τήν ἀξία τῆς συγκεκριμένης μορφῆς τοῦ πνεύματος; καί αὐτή είναι κατ' αὐτόν ἀνεπανάληπτη.

'Ο Χέρντερ τακτοποιεῖ καί πλάθει τήν ίστορία δπως ἔνας γλύπτης, ὁ δποῖος βάζει τή μιά μορφή δίπλα στήν ἄλλη. 'Η μία μορφή είναι για' αὐτόν ίσοδύναμη μέ τήν ἄλλη. Δημοκρατική είναι ή θεώρηση της, γιατί ὁ Χέρντερ βλέπει δλους τούς λαούς, τά έθνη μέ τήν ίδια ἀφοσίωση καί ἀγάπη. Λείπει σ' αὐτόν δλωδιόλου ή ίδεα τοῦ ἐκλεκτοῦ, τοῦ περιουσίου λαοῦ. Γι' αὐτό δέν τόν ἐνδιαφέρει μόνον ή τύχη τῆς δλητούς ἀνθρωπότητος, ἀλλά καί ή τύχη κάθε λαοῦ χωριστά. Κάθε λαός είναι μορφή τοῦ θείου μέσα στήν ίστορία. Γι' αὐτό ὁ Χέρντερ συνδυάζει τά τραγούδια δλων τῶν λαῶν μέ τήν ίδια ἀγάπη, τά τραγούδια τῶν λαῶν τοῦ

Νότου καὶ τοῦ Βορρᾶ, τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Δύσεως. "Ολα ἔχουν τὸν ἀνθρωπισμό τους.

"Αλλο σημαντικό χαρακτηριστικό τῆς φιλοσοφίας τῆς Ιστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ - ὅπως τὴν ἀνάγκην σει ὁ Χέρντερ - εἶναι, ὅτι τοὺς ζει τῇ συνέχειᾳ τῆς Ιστορικῆς ζωῆς καὶ ἀποκρούει τὴν δραματική ἔνταση μετά τὰ δραματικά χάσματα τῆς Ιστορίας. Κατά τὸν Χέρντερ ή μία Ιστορική μορφή, ὁ ἔνας πολιτισμός γεννιέται φυσικά καὶ ἀπλῶς ἀπό τὸν ὄλλον - ἐνῷ κατά τὸν "Εγελόδην" . Τοῦτο ίδούμε, ἔπειτα - ὁ ἔνας πολιτισμός ὑπερνικᾷ τὸν ὄλλον διαλεκτικῶς, τὸν μαθιστᾶν κατ' οὐσίαν ἀχρηστο. Τό μειονέκτημα τῆς φιλοσοφίας τοῦ Χέρντερ εἶναι, ὅτι ἀφαιρεῖ τὴν κίνησιν ἀπό τὴν Ιστορική ζωή καὶ παραμερίζει τὴν πάλη τῶν Ιδεῶν, ὅποτε εἶναι δύσκολο νά ἐκτιμήσῃ κανείς τέσσερες διαφορές ποὺ χαρακτηρίζουν καὶ ξεχωρίζουν τὸν ἔνα πολιτισμό ἀπό τὸν ὄλλον. Τό μεγάλο ὅμως πλεονέκτημά της εἶναι, ὅτι καταξιώνει τὸν κάθε πολιτισμό, ὅτι δίνει ἀπόλυτη ἀξία σὲ κάθε πολιτισμό.

7. Ἡ φιλοσοφία τῆς Ιστορίας κατά τὸν Κάντ (1724-1804).

"Ἡ πραγματική ὅμως φιλοσοφική θεώρησή τῆς Ιστορικῆς πραγματικότητας εἶναι ἔργο τοῦ γερμανικοῦ ιδεαλισμοῦ. Ὁνομάζεται δέ γερμανικός ιδεαλισμός ἢ γερμανική φιλοσοφία, ἢ ὅποια περιλαμβάνει κυρίως τοὺς φιλοσόφους Κάντ, Εγελού, Σέλλιγκ καὶ Φίλχτε, Ἡ φιλοσοφία αὐτή ἐγονιμοποίησε τὴν ίδεα τοῦ Πλάτωνος, τὴν συνεδύασε καὶ τὴν συγήρτησε μέ τὴν ἔννοια τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Πλατωνική ίδεα ὅποια εἶναι τὸ αἰώνιο πρότυπο τῆς πραγματικότητος, γίνεται τώρα γόνιμη γιά τὴν ἐρμηνεία τῆς Ιστορικῆς πραγματικότητας. Ἡ Πλατωνική ίδεα γίνεται ἡ ἀπόλυτη ἀξία τῆς Ιστορικῆς ζωῆς. Μποροῦμε λοιπόν νά εἴποῦμε, δίχως ν' ἀδικήσωμε οὕτε νά μειώσωμε τὴν πρωτοτυπία τοῦ γερμανικοῦ ιδεαλισμοῦ, ὅτι χωρίς τὴν Πλατωνική φιλοσοφία δὲ γερμανικός ί-

δεαλισμός θά εἶχε προσλάβει ἄλλη μορφή. "Ολοι ἄλλωστε οἱ φιλόδοφοι αὐτοῖς δουλεύουν μέ τό πλατωνικό πρότυπο, μέ τήν πλατωνική ἴδεα. Οἱ δύο μάλιστα ἀπ' αὐτούς, ὁ "Ἐγελος καὶ ὁ Σέλλιγ·, εἶχαν καὶ ἴδιαιτερη βαθύτερη γνωριμία μέ τά νείμενα τοῦ πλάτωνος.) "Ο, τι ὄνομάζεται ὁ πλάτων παρουσία τῆς ἴδεας μέσα στήν πραγματικότητα, αὐτό τό φῶτισμα τῶν πραγμάτων ἀπό τό φῶς τῆς ἴδεας, τοῦτο εἶναι πού ἴδιαιτέρως γονινοποιεῖ ὁ γερμανικός ἴδεαλισμός σχετικῶς μέ τήν ἱστορική πραγματικότητα. Ἱδέα καὶ πραγματικότητα, νοούμενον καὶ φαινόμενον, ἴδού τό σχῆμα μέ τό δόκοῖν σκέπτεται ὁ πλάτων. Τά συγκεκριμένα πράγματα εἶναι γιά τόν πλάτωνα εἰκόνες, εἴδωλα, τῶν αἰώνων ἴδεῶν, οἱ δόκοῖς ἀποτελοῦν τό δόντως ήν, τό αἰώνιο εἶναι, τό δόκοῖν δέν μεταβάλλεται ποτέ, ἐνῷ τά πράγματα μεταβάλλονται, φθείρονται. Ἡ ἔμπειρη πραγματικότητα εἶναι λοιπόν γιά τόν πλάτωνα τρόπος μέ τόν δόκοῖν ἔμφανίζονται οἱ ἴδεες μέσα στόν αἰσθητό κόσμο. Συνεπῶς ἡ πραγματικότητα αὐτή εἶναι ως πρός τήν ἀξία δεύτερη. Τήν πρώτη ἀξία, τήν ἀπόλυτη, τήν ἔχουν οἱ αἰώνιες ἴδεες. Τό έδιο σχῆμα, πραγματικότης – ἴδεα ἡ ἀκολουθοῦν καί οἱ γερμανοί φιλόσοφοι, δταν δόμιλοῦν γιά τήν ἱστορική πραγματικότητα. Ἡ ἴδεα δύμας στόν πλάτωνα ἔχει πολλαπλό νόημα: εἶναι (α) ἡ ἀρχή τῆς ἀληθείας, τῆς γνώσεως, εἶναι (β) ἡ ἀρχή τοῦ κάλλους, τῆς ὄμορφιᾶς, εἶναι (γ) ἡ ἀρχή τοῦ ἀγαθοῦ, τῆς ἀρετῆς, τοῦ ἡθικοῦ κατορθώματος. Οἱ τρεῖς αὐτές δύνεις τῆς ἴδεας ἐπανέρχονται διαρκῶς μέσα στούς πλατωνικούς διαλόγους. Καμιαίᾳ ἀπό τίς τρεῖς αὐτές μορφές μέ τίς δόκοῖς ἔμφανίζεται ἡ πλατωνική ἴδεα δέν ἔξαντλεῖ τό εἶναι της, γιατί ἡ ἴδεα εἶναι κατά βάθος ἄρρητη.

Μέ τόν γερμανικό λοιπόν ἴδεαλισμό ἀναζητᾷ ἡ πλατωνική ἴδεα. Οἱ φιλόσοφοι αὐτοί εἰσάγουν τώρα τήν πλατωνική ἴδεα μέσα στήν ἱστορική πραγματικότητα, μέ αὐτήν γόνιμοποιοῦν τήν ἴ-

στορία. 'Η πλατωνική ίδεα γίνεται τώρα ἀπ' αὐτούς τό βασικό· κίνητρο τῆς ίστορίας. Ποία μορφή ὅμως προσλαμβάνει ἡ πλατωνική ίδεα · μέσα στὸν γερμανικό ίδεαλισμό; Ποιά ἀπό τὶς τρεῖς μορφές πού ἔθιξαμε ἡδη; 'Η πλατωνική ίδεα μέσα στὸν γερμανικό ίδεαλισμό προσέλαβε καὶ τὸς τρεῖς φύεις, πού ἀναφέραμε πρίν, τὴν λογική, τὴν αἰσθητική καὶ τὴν ἡθική.

'Ο ίδρυτης τοῦ γερμανικοῦ ίδεαλισμοῦ, ὁ Κάντ, εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὅποῖος διερμήνευσε τὴν ίστορική πραγματικότητα κατὰ ὅποιο πρᾶσμα τῆς ήθικῆς ίδεας. 'Η ίστορία καὶ ὁ πολιτισμός εἶναι κατά τὸν Κάντ κυρίως φαινόμενα, κατορθώματα ήθικα. Συνεπῶς ἡ φιλοσοφία τῆς ίστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι στὸν Κάντ ήθικῶς προσανατολισμένα. Τοῦτο εἶναι εὔλογο, γιατὶ ὁ Κάντ ἀνήκει στὴν ἐποχή τοῦ διαφωτισμοῦ, ἢ ὅποια γενικῶς εἶχε ήθική κατεύθυνση. Βεβαίως ὁ Κάντ ἔδωκε στὴν ἐποχή του μέτην φιλοσοφία του τόσο βάθος, ώστε ὁ ἕδιος τὴν ξεπέρασε. 'Ηθικῶς προσανατολισμένη εἶναι καὶ ἡ φιλοσοφία τῆς ίστορίας τοῦ Φίχτε, ὁ ὅποῖος ἀπολυτοποιεῖ τὴν ήθική σημασία τῆς ίδεας. 'Αντιθέτως στὸν Σέλλινγ τὴν πλατωνική ίδεα προσλαμβάνει αἰσθητική καὶ θρησκευτική ἔκφραση. 'Ο Σέλλινγ βλέπει τὴν ίστορία καὶ τὸν πολιτισμό ἀπό τὴν σκοπιά τῆς αἰσθητικῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς μεταφυσικῆς. Τέλος ὁ "Ἐγελος ἐκφράζει τὴν λογική πλευρά τῆς πλατωνικῆς ίδεας. 'Η ίστορία ὡς γίγνεσθαι εἶναι γιά τὸν "Ἐγελο ἢ διαδικασία ἐκείνη κατά τὴν ὅποιαν φανερώνεται ὁ λόγος, ἢ λογική ἀλήθεια. ↗

Μέ τὸν Κάντ κατ' οὓσιαν ἀρχίζει ἡ φιλοσοφία τῆς ίστορίας κατά τὴν νεώτερη ἐποχή. 'Εδῶ ἔχουμε πραγματική ἐρμηνεία τῆς ἐννοίας τοῦ πολιτισμοῦ. Πρίν ἀπό τὸν Κάντ τό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὰ ἔργα τοῦ πνεύματός του εἶχαν ἐρμηνευθῆ μόνον θρησκευτικῶς. 'Η ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἐπάνω στῇ γῇ γιά τὴν θρησκευτική ἀντίληψη ἔχει μόνον δευτερεύουσα σημασία. Τώρα ὅμως μέ

πήνθιμοι έμπνεια τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀξίας του ἀπό τὸν Κάντ
τοῦ ἀνθρώπου, τὸ δημιουργημα πού λέγεται πολιτισμός προσλαμβάνει
μεγαλύτερη σημασία. 'Ο ἄνθρωπος δέν εἶναι ἔνας ἀπλός διαβά-
της τῆς γῆς, ἀλλά ἀπότελεῖ σημαντικό ἴδιον τῆς δημιουργίας,
εἶναι τό αὐτοδύναμο ἐνεῖνο κέντρο, διότι ἡ ζωὴ ἀποκτᾷ τήν ἐ-
λευθερία της. Τό ἴδιον τῆς ἐλευθερίας υφώνει τὸν ἄνθρωπο
καὶ ἀπό ἀπλό δοῦλο τοῦ Θεοῦ ; πού ἦταν αὐτός κατά τὸν Μεσαί-
ωνα, τὸν κάνει συνεργάτη τοῦ ἔργου τοῦ Θεοῦ, τῆς δημιουργί-
ας. 'Η φιλοσοφία λοιπόν τῆς ιστορίας τοῦ Κάντ πηγάζει ἀπό
τήν ἡθική ἴδεα τῆς ζωῆς, τήν ὃποιαν ὁ φιλόσοφος αὐτὸς ἀναπέ-
σει. 'Η σχέση αὐτή τῆς φιλοσοφίας τῆς ιστορίας μὲ τήν κεν-
τρική ἡθική ἴδεα τῆς ζωῆς, τήν ἐλευθερία, ἐπικρατεῖ μέσα στή
φιλοσοφία ὡς σήμερα. 'Η φιλοσοφία τῆς ιστορίας ὑπάρχει καὶ
ἔχει διηκόνωμα νᾶς ὑπάρχῃ ἐφ' ὅσον ἡ ἀρχὴ της εἶναι ἡθική, δη-
λαδή ἐφ' ὅσον ξεκινάει ἀπό τὸν ἡθικὸν σκοπὸν τῆς ζωῆς τοῦ ἀτό-
μου καὶ τῶν λαῶν. Δέν ὑπάρχει φιλοσοφία τῆς ιστορίας, ἐφ' ὅ-
σον στηρίζεται σέ συστήματα βίας, διόπις εἶναι πολλά πολιτι-
κά συστήματα τῆς ἐποχῆς μας. "Οταν δύμας χαρακτηρίζωμε τή φι-
λοσοφία τῆς ιστορίας τοῦ Κάντ ὡς ἡθική δέν ἔννοοῦμε μ' αὐτό,
ὅτι ὁ Κάντ ἡθικολογεῖ μὲ τήν συνήθη ἔννοια περί τῆς ιστορίας.
'Η ἔννοια τῆς ἡθικῆς ἀξίας εἶναι κατά τὸν Κάντ πολύ εύρυτερη
καὶ δέν ἔχει καμιαία ἡθικολογική στενότητα. "Ἐχει ἡ ἔννοια
αὐτή τόσο βάθος καὶ τόσο πλάτος ώστε ἴδιον εἶναι κατά τὸν
Κάντ ὅτι συντείνει εἰς τήν ἐλευθερία καὶ τήν ἐσωτερική αὐ-
τονομία τοῦ ἀνθρώπου. 'Η αὐτονομία αὐτή πηγάζει πάντα ἀπό
τῆς ἀρχές τοῦ ναῦ, εἶναι δηλαδή συνειδητό κατόρθωμα τοῦ ἀν-
θρώπου.

'Αφετηρία τῆς φιλοσοφίας τῆς ιστορίας τοῦ Κάντ εἶναι ἡ
ἀντίθεση μεταξύ φύσεως καὶ πολιτισμοῦ, φύσεως καὶ ἐλευθε-
ρίας. 'Ο ἄνθρωπος κατά τάς ἀρχάς τῆς ζωῆς του. ἐξοῦσε ἀνόμη

άρκετά φυσικά, δηλαδή σέ αρμονία μέ τή φύση. Ἡταν τότε ὁ ἄνθρωπος ἔνα κομμάτι τῆς φύσεως, παραδεδομένος στήν ταντοδυναμία της ἐδέχονταν συγχρόνως καὶ τήν προστασία της. Δέν εἶχε τότε ἀκόμη ὁ ἄνθρωπος γνωρίσει τά δεινά τοῦ πολιτισμοῦ. Ἰσχυρός δπως ἦταν ἀντιμετώπιζε τά στοιχεῖα τῆς φύσεως. Τά πάθη του δέν εἶχαν ἀκόμη δυπνήσει. Ἡ ζωή του ἦταν φυτοζωὴνή, ἀσυνείδητη. Δέν ἐγνώριζε τότε ὁ ἄνθρωπος οὔτε μεγάλες χαρές οὔτε μεγάλους πόνους. Ὁ ἔνας ἄνθρωπος αἰσθανόταν ἐνωμένος μέ τόν ἄλλον μέσα στήν πρώτη φυσική κοινωνία. Ὁ ἄνθρωπος δέν χώριζε ἀκόμη τό καλό ἀπό τό ιακό, γιατί μέσα στό στῆθος του δέν ἐπάλευε τό πάθος μέ τό χρέος. Ὅλος του ὁ μόχθος συγκεντρώνονταν στίς πρωτόγονες ἀνάγκες του. Ὅλα αὐτά σημαίνουν, δτι τότε δέν ὑπῆρχε ἀκόμη ιστορία. Ἡ ιστορία διχάζει τή ζωή τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ μία·ἡμέρα δέν εἶναι δπως ἡ ἄλλη.

Τό εἰδύλλιο αύτό ἔπρεπε κάποτε νά σταματήσῃ. Καὶ τοῦτο ἔγινε, δταν ὁ ἄνθρωπος ἔννοιωσε μέσα του τόν πρῶτο σπινθῆρα τῆς ἐλευθερίας. Ὁ ἄνθρωπος ἀρχισε σιγά - σιγά νά συνειδητοποιητικά αύτό πού εἶναι ἀπ'αύτό πού ἦταν δυνατόν νά εἶναι - δηλαδή ἔχωρισε τήν ἀπλῆ, φυσική του κατάσταση ἀπό τήν δυνατότητα πού εἶχε μέσα του νά τήν ὑπερνικήσῃ, νά πάη πάρα πέρα ὀπ' ἔκει, δπου τόν ἀφησε ἡ φύσις. Τοῦτο ἔγινε μέ τήν ὑπερνικηση τῶν αἰσθήσεών του. Μέσα του ἔκινήθη ὁ νοῦς, ἐτέθη σέ ἐνέργεια ἡ λογική του, καὶ κατάλαβε δτι δέν μπορεῖ νά κάνῃ δτι ἀπλῶς τοῦ ἀρεσε. Μέ ἄλλα λόγια ἔχωρισε τό καλό ἀπό τό ιακό, ἔννοιωσε μέσα του τόν ἥθινό νόμο καὶ ἀποδεσμεύθηκε ἀπό τήν φυσική ἀδιαφορία. Ἐπανασε νά ζῇ φυσικά καὶ σχεδόν φυτικά, ἔγινε έγώ, αἰσθάνθηκε αἴφνης δτι εἶναι μόνος του, ἀποκόπηκε ἀπό τούς κόλπους τῆς φύσεως. Ὁ ἄνθρωπος τώρα συνειδητοποιεῖ τήν τραγικότητά του. Ἡ εύδαιμονία τῆς πρώτης περιόδου τῆς ζωῆς του ἔληξε καὶ ἀρχισε πιά ὁ πόνος. Τό χρέος τώρα τόν

σπρώχνει σέ *ἔργα* δικά του, άνωτερα από τά φυσικά δεδομένα. Δουλεύει τώρα τή γῆ, δημιουργεῖ οἰκανομική ζωή. Μέ τά *ἔργα* αύτά ό *ἄνθρωπος* μεταμορφώνει τή φυσική ζωή καί πραγματικότητα, δημιουργεῖ μία καινούργια ζωή, μέ τήν όποιαν ύπερνικήν απλή καί φυσική ζωή. Μορφώνει *ἥθη* καί *ἔθιμα*, σχηματίζει δικαίο καί νόμους, ίδρυει *πολιτική* κοινότητα.

'Αλλά δέν *ἥταν μόνον τό χρέος* του πού τόν *ώδηγησε* σέ αύτά τά *ἔργα*, *ἥταν μαζί μέ τό χρέος* καί τό *πάθος*. Γιατί τό *ἔνα* δέν είναι *νοητό δίχως* τό *ἄλλο*. 'Η φιλοδοξία, ό *ἔγωνίσμος*, *ἥ ίδιοτέλεια*, *πού ώς τότε* *ἥταν μέσα* του *άτονα*, γίνονται αίφνις μεγάλα *κίνητρα* γιά μεγάλους σκοπούς. *Τό πάθος* θεριεύει μέσα του *τώρα* καί στρέφεται *κατά τοῦ χρέους* καί *έτσι* δημιουργεῖται μέσα στόν *ἄνθρωπο* *άκομη* πιό βαθύς διχασμός. 'Εξ *ἄλλου* δίχως αύτόν τόν διχασμό, ό *όποιος* είναι βαθύτατά *ἥθινός*, δέν υπάρχει ούτε *Ιστορία*, ούτε *ἥθινή*. "Αν *ὅμως* στήν *ἥθινή* τό *πάθος* πρέπει νά *ύποταχθῇ* στό *χρέος*, στήν *Ιστορική* ζωή τό *πάθος* δέν είναι πάντοτε *άντιθετο* πρός τούς σκοπούς πού *έπιδιώκει* ό *ἄνθρωπος*. Τό *πάθος* *ύπηρετεῖ* πολλές φορές τήν πραγματοποίηση τῶν σκοπῶν τής *Ιστορικῆς* ζωῆς. Χωρίς *πάθος* δέν φανερώνεται *ἥ ἐλευθερία* μέσα στήν *Ιστορική* ζωή.

"Αν θέλωμε νά *καταλάβωμε* τί *είναι Ιστορική* ζωή, τί είναι δημιουργία ζωῆς πέρα από τά *άπλα* φυσικά δεδομένα, πρέπει νά τήν *ἐκλάβωμε* ώς *πτώση*, ώς *ἐκπίτωση* από τή φυσική ζωή, *ώς άμαρτία*, *ὅπως λέγει* *ἥ θρησκεία*. Τήν παραδείσεια *άπλοτητα* καί γαλήνη χάνει *άκριβῶς* ό *ἄνθρωπος* μέ τήν *Ιστορική* του ζωή. Τούτο σημαίνει ότι *άφηνει* τήν *άπλοική* του *εύτυχία*, *ἥ άποιαστηρίζεται* στής αίσθησεις; καί προχωρεῖ στήν *άνακαλυψη* τής λογικότητός του, τοῦ νοῦ του. 'Εν *ὅσῳ* *ύπάρχει* *ἥ άπλοική* *ἐνείνη* *εύτυχία* δέν είναι δυνατόν νά *βλαστήσῃ* πολιτισμός. Μέ *ἄλλα* λόγια ό *ἄνθρωπος* πρέπει νά φυγή από τόν παράδεισο γιά ν' *ἀ-*

ναναλύψῃ τό εἶναι τοῦ, γιά νά βρῇ τόν πραγματικόν του ἔαυτόν.
“Ωστε οὐδὲ νοσταλγία γιά τόν ἀπωλεσθέντα παράδεισον εἶναι σημάδι πώς ἀρνεῖται ὁ ἄνθρωπος τήν ἴστορική του ζωή, τόν ἀγῶνα του γιά τήν πραγματική του ἐλευθερία. Πραγματική ἐλευθερία ἀποκτᾶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἐνσυνειδήτως υπερνικήσῃ τό πάθος του, ἢ ὅταν ἐνσυνειδήτως θέσῃ τό πάθος του εἰς τήν δημιουργία καὶ νούργιας ζωῆς, ματορικῆς.

Ποιός εἶναι λοιπόν, τώρα ὁ σκοπός τῆς ἴστορικης ζωῆς, τόν ὅποιον ἔξαγοράζει. ὁ ἄνθρωπος μέσα στής ἀτομικῆς του εύδαιμονίας; Ὁ σκοπός αὐτός εύρισκεται κατά τόν Κάντ ὅχι μέσα στό παρόν, ἀλλά μέσα στό μέλλον. Πολλά πρέπει νά θυσιασθοῦν γιά νά φθάσῃ ἡ ἴστορική ζωή στόν σκοπό της. Οὕτε ἀπό τή σκοπιά τοῦ ἀτόμου, οὕτε ἀπό τήν σκοπιά τῶν λαῶν εἶναι δυνατόν νά συλλάβωμεν τόν σκοπό τῆς ἴστορίας. Γιατί τά ἀτομα καὶ οἱ λαοί εἶναι δργανα τοῦ σκοποῦ. Ὁ σκοπός ὁ τελικός τῆς ἴστορίας εἶναι ἡ πρόοδος τῆς ἴδεας τῆς ἀνθρωπότητος. Τό ἔργο μας λοιπόν καὶ ἡ προσπάθειά μας εἶναι προπαρασκευαστικά. Ἐργαζόμαστε δλοι γιά τῆς μέλλουσες γενεές, γιατί ἡ ἀνθρωπότης προχωρεῖ σιγά σιγά στόν σκοπό της. Τίποτε δικαστικός ἔργο μας δέν χάνεται: “Ομως ὁ ἀληθινός σκοπός τοῦ ἀνθρωπίνου γένους ἔγινει τὰυτήν ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς τοῦ προσώπου, γιατί ἡ ἀνθρωπότης ψήπαρχει μόνον μέσα στά κατ' ἵδεαν πρόσωπα. Οι ἀνθρωποι δικαστικοί παρόντος δέν εἶναι ἀκόμη ἀληθινά ἐλεύθεροι, γιατί στήν ζωή τους ἐπικρατεῖ ἡ ἑτερονομία· καὶ ὅχι ἡ αὐτονομία. Ἐτερόθι δικαστικοί ψήπαρχει ἐιεῖ δικαστικός δέν προσδιορίζεται ἀπό τόν ἀσώτατο ἡθικό νόμο, τόν νόμο τῆς ἐλευθερίας, ἀλλά ἀπό ἔξωτερηνός νόμους καὶ ἀπό τά πάθη του. Ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά φθάσῃ στήν ἐσωτερική του αὐτονομία. Ὁ ἀγώνας τόν ἀνθρώπου κατά τοῦ δεσποτισμοῦ, δικαστικούς ἔμφανζεται αὐτός μέσα στήν πολιτεία, εἶναι τό πρῶτο στάδιο,

πού πρέπει νά διατρέξῃ ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἐλευθερωθῇ. "Ετοι
σιγά - σιγά ἀνεβαίνει ὁ ἄνθρωπος σέ μορφές πόλιτικής ζωῆς
πιστός ἐλεύθερες. 'Ο Κάντ εἶχει ύπ' ὅφη τοῦ τήν ἐποχή του, ἡ ὅποια
ἀγωνίζονταν κατά τοῦ δεσποτισμοῦ, γιά νά ἐπιτύχῃ τήν ἀστική
της ἐλευθερία.

"Ομως, λέγει ὁ Κάντ; ^{Η πραγματική ἐλευθερία, ἡ ὅποια θά}
καμη τόν ἄνθρωπο κύριο τῆς ζωῆς του, εἶγαι ἀκόμη πολύ μακριά.
Πραγματική ἐλευθερία εἶναι ἐκείνη τῆς δποίας ὁ νόμος συμπί-
πτει μέ τόν ἔξωτερικό ἥθινό νόμο τῆς σύνειδησεως ταῦ ἀνθρώ-
που. 'Ο ἄνθρωπος εἶναι πράγματι ἐλεύθερος μόνον ἐφ' ὅσον ε-
χει τή δύναμη ν' ἀκολουθῇ τό χρέος πού τοῦ ὑπαγόρευει ἡ ἥθι-
κή του συνείδηση. 'Ο σκοπός τῆς ἀνθρωπότητος καί τοῦ ἀνθρω-
πισμοῦ εἶναι νά πραγματώνουν δλοι οι ἄνθρωποι ἀπό μέσα τους,
δίχως ἔξωτερη πίεση τήν αὐτονομία τους, τήν ἥθική τους ἐ-
λευθερία. 'Η πολιτεία τῶν ἐλευθέρων προσωπικοτήτων καί τῶν
πράγματι ἐλευθέρων λαῶν εἶναι μία ίδανη πολιτεία, αὐτή ε-
γαί τό ίδανη. "Ομως αὐτή δέν εἶχει τίποτε τό κοινό μέ τή
σημερινή πολιτειακή ὄργάνωση.

Πῶς δημιώσει φθάσωμε σ' ἐκείνη τήν πολιτεία τῶν ἐλευθέρων
προσωπικοτήτων, δπου διτομα καί λαος θά εἶναι καί θ' ἀναπνέ-
ουν ἐλεύθεροι ὁ ένας δίπλα στὸν ἄλλον; Πῶς καί πυνφ πρέπει
νά εἶναι ἡ ἔξωτερη τάξη τῆς ἀνθρωπότητος; 'Ο Κάντ λέγει
προύποθεση γιά τήν ἐπιτύχία αὐτή τοῦ σκοποῦ εἶναι ἡ κοσμοπο-
λιτική πολιτεία. 'Ο κοσμοπολιτισμός, δπως εἴπαν οι Στωϊνοί. 'Η
κοσμοπολιτική πολιτεία, δπως τήν ἀπαιτεῖ ὁ Κάντ, ἀπαιτεῖ τήν
ἥθικοποίηση τῆς πολιτειακῆς καί πολιτικῆς ζωῆς. 'Η σημερινή
πολιτειακή ὄργάνωση τῶν λαῶν, ἔξασφαλίζει κάποια δικαιοσύνη
μόνον ἐντός τῆς πολιτείας. 'Αντιθέτως οι πολιτεῖες, τά ιρά-
τη, ἀναμεταξύ των εύρισκονται ἀκόμη στή φυσική κατάσταση, στήν
κατάσταση ἐκείνη, τήν δποίαν ὁ "Αγγλος φιλόσοφος Χόπε (Hobbes

(1588 - 1679) ἔχαρακτήρισε ώς ἀγῶνα δλων ἐναντίων δλων. 'Υπάρχει ο.βαῖως ἔνα διεθνές δικαιού, ἀλλά αὐτό μένει πάντοτε ἀπραγματοποίητο, ἀποτελεῖ ἀπλό ἴδιαν τοῦ τό σέβονται μόνον ὥρισμένα ἔθνη. Συνήθως τάξις καταπατοῦν τό διεθνές αὐτό δικαιού καὶ δέν ὑπάρχει καμιλά ἀνώτατη ἀρχή, ἡ ὅποια νά τάξις ἐμποδίζει ἢ νά τάξις τιμωρῇ, διατάξις καταπατοῦν τό διεθνές αὐτό δικαιού. Τόκρατος πού εἶναι πιδίον συνηθίζει νά καταπιέζῃ τάξις ἀδύνατα. 'Εφ' ὅσον ἐπικρατεῖ αὐτή ἡ κατάσταση δέν μπορεῖ νά ἀναπτυχθῇ ἢ ἐλευθέρα ζωή τῆς προσωπικότητος. 'Ο Κάντ, λέγει διτις ὁ βαρβαρισμός τοῦ πολέμου ἀντίκειται στήν ἴδεα τοῦ ἡθικοῦ νόμου. Γιά νά φθάσωμε λοιπόν στήν πολιτεία τῶν ἐλευθέρων προσωπικότητων εἶναι ἀπαραίτητο παντοῦ καὶ πάντοτε νά ἀναγνωρίζωμε τόν ἄλλον λαόν, τό ἄλλο ἔθνος, ώς προσωπικότητα. Σ' αὐτήν τήν κατάσταση θά μᾶς ὀδηγήσῃ τό κοσμοπολιτικό σύνταγμα, πού θά ἔνωσῃ τούς λαούς σέ μια κοινωνία καὶ θά ίδρυσῃ ἔνα δικαστήριο τῶν ἔθνων. Αύτό τό δικαστήριο θά θεσπίζει τό δικαίο, θά δικάζει καὶ θά τιμωρῇ τούς ἐνόχους.

8. Η φιλοσοφία τής ιστορίας τοῦ 'Εγέλου (1770-1831).

Τήν ήθική φιλοσοφία τής ιστορίας διέπειται από τόν Κάντ ἀκόμη πιό βαθιά ὁ Γερμανός φιλόσοφος Φίχτε. 'Αντιθέτως ὁ Σέλλιγκ έρμήνευσε τήν ιστορία αἰσθητικῶς καὶ θρησκευτικῶς.

'Ο τελευταῖος τρόπος έρμήνειας τής ιστορίας πραγματικάτητος εἶναι, ὅπως ἀναφέραμε, ὁ λογινός, ὁ θεωρητικός. 'Ο τρόπος αὐτός ἀναπτύσσεται ἀπό τόν "Εγελο. Πρέπει νά γνωρίσωμε τόν τρόπον αὐτόν, γιατί ἡ ἐπίδρασή του ὑπῆρξε μεγάλη καὶ τάξις δένατο ἔννατο αἰῶνα καὶ κατά τόν αἰῶνα μας.

Τό σύστημα τοῦ 'Εγέλου συνθέτει μέσα του δλα τάξις σπουδαῖα ἐπιτεύγματα τής προηγουμένης φιλοσοφίας χωρίς νά εἶναι ἀπλῶς ἔνα ἀθροισμα τῶν προηγουμένων συστημάτων. Τό δλον σύστημα τό

διαπνέει ἔνα οὐνούργιο πνεῦμα, τό δόποῖον ζωοποιεῖ τά πάντα. Εἰδικῶς ἡ φιλοσοφία τῆς Ἰστορίας τοῦ Ἐγέλου συγκεντρώνει καὶ συγχωνεύει μέσα της διεσ τές ἰδέες τῶν προηγουμένων συστημάτων. Σκοπός τῆς Ἰστορικῆς Ζωῆς, τοῦ Ἰστορικοῦ γέγγεσθαι, εἶναι κατά τόν "Ἐγελο ἡ γνώση τοῦ ἀπολύτου. Ἡ γνώση αὐτή ἔχει διπλῆ δόψη, σημαίνει πρῶτον τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ ἀπό μέρος τῆς ἀνθρωπότητος καὶ δεύτερον σημαίνει τὴν αὐτογνωσία τοῦ Θεοῦ. Μέ τήν Ἰστορική πραγματικότητα δέν γνωρίζει μόνον ὁ ἀνθρωπος τό δόπολυτο, ἀλλά τα τοχρόνως γνωρίζει καὶ ὁ Θεός τόν ἑαυτό του, γιατί μέσα της ἀποκαλύπτεται ἡ ούσία τοῦ Θεοῦ, ἡ ούσία τοῦ ἀπολύτου πνεύματος. Τό πνεῦμα, τό δόποῖον ἀποτελεῖ τὴν ούσία τοῦ κόσμου, ὁ "Ἐγελος τό χωρίζει σέ ὑποκειμενικό, ἀντικειμενικό καὶ ἀπόλυτο. Ὑποκειμενικό εἶναι τό πνεῦμα, ἡ φυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἐφ' ὅσον ἀκύρη δέν ἔχει κατορθώσει νά φανερώσῃ τόν ἑαυτό του μέ ἔργα πολιτισμοῦ, τά δόποῖα νά ἔχουν μόνιμη ἀξία. Τό πνεῦμα ὡς ὑποκειμενο μένει ἀκόμα δεμένο στέσ αἰσθήσεις καὶ ὁ βαθμός τῆς αύτοσυνειδησίας του εἶναι ἀπλοίκος. Ἀντικειμενικό γίνεται τό πνεῦμα μέ τά μεγάλα ἔργα τοῦ πολιτισμοῦ, μέ τά φανερώματα ἐκεῖνα πού ἔχουν ὑπερχρονική ἀντοχή μέσα στόν ροῦν τῆς Ἰστορικῆς Ζωῆς καὶ εἰδικῶς μέ τήν πολιτεία. Γι' αύτό ἡ φιλοσοφία τοῦ ἀντικειμενικοῦ πνεύματος εἶναι ταυτόσημη μέ τή φιλοσοφία τῆς πολιτείας, τοῦ δικαίου, τῆς ἀτομικῆς καὶ τῆς γενικῆς ἡθικῆς. Ἡ ἀτομική ἡθική στηρίζεται στήν ἔννοια τῆς προσωπικότητος καὶ εἶναι ἀντίθετη πρός τήν νομική ἔννοια τοῦ προσώπου. Ἡ γενική ἡθική ἀναφέρεται στήν οἰκογένεια, στήν κοινωνία καὶ τήν πολιτεία. Ἡ πολιτεία εἶναι κατά τόν "Ἐγελο ἡ συγκεκριμένη μορφή τοῦ πνεύματος. Γι' αύτό ὁ "Ἐγελος θεωρεῖ τήν πολιτεία καὶ τή ζωή της ὡς τό κύριο ἀντικειμενο τῆς φιλοσοφίας τῆς Ἰστορίας. Ἡ φιλοσοφία τῆς πολιτείας θέλει νά γνωρίσῃ τήν ούσία καὶ τήν ἔσωτερη

ἀρθρωση τῆς πολιτείας. Ἐπίσης θέλει νά γνωρίσῃ τή σχέση τῆς μιᾶς πολιτείας μέ τήν ἄλλη. Η σχέση αύτή παρά τίς διεθνεῖς συμφωνίες, ἔτσι διδάσκει ό "Ἐγελος, δέν εἶναι δυνατόν νά εἶναι ἄλλη παρά ή ἀντίθεση καί ό πόλεμος. "Ωστε τό πρόβλημα τῆς παγκόσμιας ιστορίας, ό ἐσωτερικός ρυθμός τῆς ιστορίας γεννιέται μέ τήν ἀντίθεση τῶν λαῶν συναμεταξύ των. Οι λαοί ἀγωνίζονται καί γιά τήν ὑπαρξή τους καί γιά τήν ἐπικράτηση. Τό μεγάλειο ὅμως ἐνός λαοῦ ἐξαρτᾶται ἀπό τό ήθος τῆς ζωῆς του. "Οταν λείψῃ ἀπό ένα λαό ή ήθική δύναμη, τότε πιά ὁ λαός αύτός ἀρχίζει νά κινδυνεύῃ. Γιατί μόνον ή ήθική δύναμη ἐξασφαλίζει τήν τάξη, τήν πειθαρχία καί τό αύτο συγκράτημα τοῦ λαοῦ. Συνεπῶς τό πνεῦμα τῆς πολιτείας καί ή φυχή τοῦ λαοῦ εἶναι ή ήθική ούσια, ό ήθικός πυρῆνας. Ἀπό τήν ἀποφη αύτή ή τέχνη καί ή ἐπιστήμη φαίνονται ώς διακομητικά τῆς ζωῆς. "Αν παρακολουθήσῃ κανείς τήν σκέψη αύτή τοῦ Ἐγέλου σέ ὅλες τές λογικές της συνέπειες, τότε φθάνει κατ' ἀνάγκην στόν Μαρξισμό, ό όποιος ύποτιμά τή σημασία τῆς πνευματικής ζωῆς.

"Η ήθική ἀξία, ό ήθικός νοῦς πού πραγματώνεται μέσα στήν πολιτεία, φανερώνεται μέσα στήν τάξη καί εύρυθμία τῆς κοινωνίας. Η τάξη αύτή πρέπει νά στηρίζεται στήν ἀγάπη καί στήν ἀναγνώρηση ὅλων τῶν ἀτόμων πού ἀποτελοῦν τό ἔθνος. Μόνον ἔτσι μπορεῖ καί τό ἄτομο καί πρό παντός τό μεγάλο ἄτομο νά γίνη ἴκλεκτό ὄργανο γιά τές μεγάλες κατακτήσεις τῆς ιστορικής ζωῆς. Μόνον ἔτσι μπορεῖ ένας κοσμο^ςιστορικός λαός ν' ἀπλώσῃ τή δυναμή του.

"Αν ὅμως ό ήθικός νοῦς ἀποτελῇ τήν ούσια καί κρίνῃ τήν τύχη τῆς πολιτείας καί ή πολιτεία φανερώνη τό ἀντικείμενο πνεῦμα ή θρησκεία, ή τέχνη καί ή φιλοσοφία φανερώνουν τό ἀπόλυτο πνεῦμα. Θρησκεία, τέχνη καί φιλοσοφία εἶναι ἀξίες ἀπόλυτες, ύπερβαίνουν τήν ἀξία τοῦ ἀντικείμενού πνεύματος.