

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΔΑΦΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΤΟΥΝΤΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ

ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
ΤΟΥ ΕΘΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΟΥ Ν. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ
1960

Ε.γ.Δηλ.Κ.Π.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

1. Ἡ ἔννοια τοῦ πολιτισμοῦ.

Μέ τήν ἔννοια τοῦ πολιτισμοῦ χωρίζομε τά ἔργα καί τά ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπου ἀπό ὅτι φύεται καί γίνεται ἐξ αὐτομάτου μέσα στὸν φυσικό κόσμο. Φύσις εἶναι ὅτι φύεται καί γίνεται ἀφ' ἑαυτοῦ του, ἐνῷ πολιτισμός εἶναι δημιουργημα τοῦ ἀνθρώπου καί ταυτίζεται μὲ τὴν ιστορική πραγματικότητα. Ὁ ἀνθρωπος ἀνήκει ταυτοχρόνως καί εἰς τὸν φυσικό καί εἰς τὸν ιστορικό κόσμο· ὡς ὄργανισμός ἐντάσσεται μέσα εἰς τὸ φυσικό γίγνεσθαι, ἐνῷ ὡς πνευματική ὄντότης εἶναι ὁ δημιουργός τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ιστορικῆς γενικῶς πραγματικότητος.

"Ο, τι χαρακτηρίζει τὸν ἀνθρωπο ὡς πνευματική ὄντότητα εἰται ὅτι αὐτός μόνος θέτει σκοπούς στῇ ζωῇ του καί μοχθεῖ ἐνσυνείδητα νά τους πράματοποιήσῃ. Τό σύστημα τῶν σκοπῶν ἀπό τους διποίους ἐξαρτᾶται τὸ νόημα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου πηγάζει ἀπό τὴν πνευματικότητά του καί συνεπῶς δέν συγκαταλέγεται εἰς τὴν σειρά τῶν φυσικῶν γεγονότων, ἂν καί ὁ ἀνθρωπος ὡς ὄργανισμός ἀνήκει στὸν φυσικό κόσμο καί μεταχειρίζεται τό σῶμα του καί τά δεδομένα τῆς φύσεως γιά νά πραγματωῃ τοὺς σκοπούς που θέτει στῇ ζωῇ του. Ἡ διπλή αὐτή σύσταση τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ τὴν πρωταρχική προϋπόθεση τωῦ ὅλου πολιτισμοῦ. "Αν δέν χωρίσωμε τὸν ἀνθρωπο ὡς πνευματική ὄντότητα ἀπό ὅτι μέσα του ἀγίκει εἰς τὸν φυσικό κόσμο, δέν εἶναι δυνατόν νά καταλάβωμε τί εἶναι καί τί ἐπιδιώκει ὁ πολιτισμός. "Ολα τά ἔργα καί τά ἐπιτεύγματα τοῦ ἀνθρώπου ἔχουν νόημα καί σκοπό δέν γίνονται εἰκῇ καί ὡς ἔτυχε - οὔτε κατά φυσική ἀ-

ναγκαιότητα. Μέ αύτά ὁ ἄνθρωπος οἰκοδομεῖ ἔναν ιόσμο, ὁ ὄποιος, ἂν καί βασίζεται στή φυσική πραγματικότητα, δύμας δέν εἶναι τό ἴδιο μέ αὐτήν. Μέ τόν πολιτισμό ὁ ἄνθρωπος δίνει νόημα στή ζωή του καί ἔτοι προχωρεῖ πέρα ἀπό τήν ἀπλή πραγματικότητα.

"Ο, τι δύμας ἔχει νόημα, κατάγεται ἀπό τήν πνευματικότητα τοῦ ἄνθρωπου, δέν ἀνίγεται εἰς κάτι ἄλλο τό ὄκοιον δέν ἔχει νόημα. Τό νόημα είναι πρωταρχική ἔννοια καί χαρακτηρίζει δλα τά ἔργα τοῦ ἄνθρωπου. "Ο, τι δημιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος δέν ὑπάρχει ἀπλῶς, δύως είναι καί ὑπάρχουν τά φυσικά πράγματα, ἀλλά ἔχει καί νόημα, ἀξία. "Οτι τῇ δραστηριότητα τοῦ ἄνθρωπου τήν χαρακτηρίζει κάποιο νόημα, τοῦτο ἀποτελεῖ βασική προύποθεση δχι. μόνον τῆς φιλοσοφίας τοῦ πολιτισμοῦ, ἀλλά καί τῆς ἀπλῆς ζωῆς. Οι ἄνθρωποι μέσα στή ζωή τους ἔργαζονται, διότι ή ἔργασία τους ἔχει νόημα, ἔχει σκοπό. Ο καθένας γυρίζει μέ τό νοῦ του καί στοχάζεται αύτόν τόν σκοπό τῆς ἔργασίας του. Τοῦτο πού στόν καθένα γίνεται μόνον μέ ἀφορμή τή δική του ἔργασία καί προσπάθεια, ή φιλοσοφία τό γενικεύει καί ἔρχεται νά στοχασθή ποιός είναι ὁ σκοπός καί τό νόημά τῆς δλης ζωῆς καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ ἄνθρωπου. "Οταν γενικεύωμε, ἀνάγομε πολλά πράγματα σέ μία καθολική ἀρχή καί ἀπ' αὐτήν τά θεωροῦμε καί τά ιρίνομε. Η φιλοσοφική κατανόηση ἔχει ἀκριβῶς τοῦτο τό γνώρισμα, δτι ἀνάγει τά πολλά εἰς ἔνα, εἰς μία ἀρχή καί ἔτοι τά κατανοεῖ. Μέ ἄλλα λόγια ή φιλοσοφική κατανόηση είναι συστηματική καί ζητάει πάντοτε νά εύρη τήν ἔννοια τῶν πραγμάτων.

2. Ο σκοπός τῆς φιλοσοφίας τοῦ πολιτισμοῦ.

Η φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ κατατείνει ἀκριβῶς εἰς τοῦτο: νά ἀνεύρη καί νά ἐκφράσῃ τήν ἐνότητα τῆς ζωῆς τοῦ πολιτισμοῦ.

‘Ο πολιτισμός ἀποτελεῖται ἀπό μία ποικιλία μορφῶν ηαί μέ τήν μελέτη ηαί ἐρμηνεία των καταγίνεται ή ίστορία τοῦ πολιτισμοῦ. ‘Η φιλοσοφία ὅμως τοῦ πολιτισμοῦ μέ βάση τά δεδομένα τῆς ίστορίας ἔρχεται νά ἐρμηνεύσῃ ηαί νά ἀξιολογήσῃ τό σύνολο τῶν μορφῶν τοῦ πολιτισμοῦ ηαί χωριστά τή μία ἀπό τήν ἄλλη ηαί κατά τήν σχέση τῆς μᾶς μέ τήν ἄλλη ηαί τέλος νά ἀναζητήσῃ μέσα ἀπ’ αὐτές τήν σύνθετη ἐνότητα τοῦ πολιτισμοῦ.’ Τό παρόν ηαί τά προβλήματά του ἀναγκάζουν τή φιλοσοφία νά θέσῃ τό ἐρώτημα: τί νόημα ἔχει ὁ πολιτισμός.. ‘Η ἀνάγκη νά κατανοήσωμε τό παρόν ηαί τά προβλήματά του μᾶς ὥθεῖ νά φιλοσοφήσωμε περί τοῦ νοήματος τοῦ πολιτισμοῦ. “Ωστε ἀπό τό ἔνα μέρος ὑπάρχει τό ἐρώτημα: τί νόημα ἔχει ὁ πολιτισμός ηαί ἀπό τάλλο μέρος ὑπάρχει ή ποικιλία τῶν μορφῶν τοῦ πολιτισμοῦ - δηνας ἔχει ἀναπτυχθῆ ηατά τήν ίστορική προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου. ’Από τό ἔνα μέρος ἔχομε τό παρόν μέ τά προβλήματά του ηαί τήν ἀγωνία του ηαί ἀπό τό ἄλλο ἔχομε τό παρελθόν μέ τούς μεγάλους πολιτισμούς. Τό ἐρώτημα: τί νόημα ἔχει ὁ πολιτισμός ἀφορᾶ ηαί εἰς τό παρόν ηαί εἰς τό παρελθόν ηαί εἰς τό μέλλον.

3. ‘Η φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ κατά τόν Χριστιανισμό.

“Αν ρίψωμε ἔνα βλέμμα εἰς τά διεύφορα φιλοσοφήματα περί τοῦ πολιτισμοῦ θά ίδοῦμε, δτι ή διαφορά μεταξύ των προέρχεται ἀπό τό γεγονός δτι τό ηαθένα ἀπ’ αὐτά τονίζει περίσσετερομά μόνον πλευρά τοῦ δηνου πολιτισμοῦ ηαί ζητεῖ ἀπ’ αὐτήν νά ἐρμηνεύσῃ τό δηνού θέμα. ”Ετσι ή φιλοσοφία τοῦ ιεροῦ Αύγουστίνου (354 - 430 μ.χ.) περί ίστορίας ηαί πολιτισμοῦ είναι ηατ’ ἔξοχήν θεολογική. ‘Ο Αύγουστίνος ἐρμηνεύει ηαί ἀξιολογεῖ δηλατά πολιτικά, ηοινωνικά, ήθικά ηαί φιλοσοφικά νοήματα τῆς ίστορίας ηαί τοῦ πολιτισμοῦ ἀποκλειστικῶς ἀπό τήν σκοπιά τοῦ Χριστιανισμοῦ. ‘Η ίστορία τοῦ ἀνθρώπου είναι ηατά τόν ‘Αδ-

γουστῖνο ἡ πάλη μεταξύ δύο ἀντιθέτων βασιλεῶν, τῆς βασιλείας τῶν ἔχθρῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ δὴ Ιστορική διαδρομή τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ πάλη, μεταξύ αὐτῶν τῶν δύο πολιτειῶν. Ἀρχικῶς οἱ ἄνθρωποι ἐξοῦσαν δέ χως τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί κατά τήν περίοδον αὐτήν δέν ὑπῆρχε ἀκόμη ἡ πάλη τῶν ἀνθρώπων μέ τήν κοσμικότητά καί τήν ἡδονή αὐτοῦ ἐδῶ τοῦ μόσαμου. Κατά τήν δεύτερη περίοδο οἱ ἄνθρωποι ἐξοῦσαν κάτω ἀπό τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ καί ἀγωνίζονταν, ἀλλά ἐνιερήθηκαν. Τέλος ἦλθε ἡ ἐποχή τῆς χάριτος, τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, καί σ' αὐτήν τήν περίοδο οἱ ἄνθρωποι ἀγωνίζονται μέ τήν κοσμικότητα καί νικοῦν. Ὁ Ιστορικός κατακλυσμός, ὁ ἀποῖνος χαρακτηρίζει τήν ἐποχή τοῦ Αὐγουστίνου μέ τήν κάθοδο τῶν βαρβάρων καί τήν καταστροφή τοῦ δυτικοῦ ρωμαϊκοῦ κράτους, ἀνάγκασε τόν Αὐγουστῖνον ἃν φιλοσοφήσῃ περί τοῦ νοήματος καί τοῦ σημοῦ δλου αὐτοῦ τοῦ γίγνεσθαι, πού ὅνομάζεται Ιστορική ζωή καί πολιτεισμός. Ἡ κοσμοϊστορική κρίση αὐτῆς τῆς ἐποχῆς ἦταν τό κίνητρο πόύ παρειένησε τόν Αὐγουστῖνον νά ἀναζητήσῃ τό νόημα τῶν Ιστοριῶν πραγμάτων. Μέ βάση τήν χριστιανική πίστη ὁ Αὐγουστῖνος δίδει μία εἰκόνα τῆς Ιστορίας τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς - καί σχεδιάζει καί μία εἰκόνα τοῦ μέλλοντος.

Ἡ θρησκευτική ἴδεα ἔδωκε ἐδῶ τήν ἀπάντηση εἰς τό ἐρώτημα: Ποῖον εἶναι τό νόημα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καί αὐτή ἡ ἀπάντηση ἐδέσποσε καθ' δλον τόν Μεσαίωνα. Τά δὲ μεγάλα δημιουργήματα τοῦ πολιτεισμοῦ, ἡ πολιτεία, ἡ ἐπιστήμη, ἡ τέχνη καί ἡ φιλοσοφία, μέσα εἰς τό ὄυστημα τοῦτο τοῦ Αὐγουστίνου δέν ἔχουν αὐτοτελῆ σημασία. Μόνον ὡς σύνεργα ἢ ἀντίθετα πρός τή βασική θρησκευτική ἴδεα εἶναι δυνατόν νά ἔχουν κάποια ἀξία. Τελικός σημόρος τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς Ιστορικῆς πραγματικότητος εἶναι ὁ θρίαμβος τῆς οὐράνιας πολιτείας

vitas coelastis, ἐπάνω στήν ἐπίγεια πόλιτεία - civitas terrena
 Ὁ τελευταῖος ἐνπρόσωπος αὐτῆς τῆς ἐρμηνείας τῆς Ἰστορικῆς
 ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ὁ Δάντης (1265 - 1321 μ.Χ.), ὁ ὁ-
 ποῖος τείνει νά ἐναρμονίῃ τήν ἀντίθεσῃ μεταξύ κοσμικῆς αὐ-
 τοκρατορίας καὶ ἐκκλησίας, διπας αὐτή ἀναπτύχθηκε κατά τὸν Με-
 σαίωνα στή δυτική Εύρωπη. Καὶ ἡ αὐτοκρατορία, imperium εἶναι
 ἐνπρόσωπος τοῦ Θεοῦ ἐπει τῆς γῆς - διπας εἶναι καὶ ἡ ἐκκλησία-
 ἀλλά ἡ πρώτη ἔχει νά κάμη μέ τήν πολιτική, κοινωνική καὶ ὑ-
 λική τάξη τοῦ κόσμου, ἐνῶ ἡ δεύτερη μεταταγίνεται μέ τήν ἡ-
 θική καὶ φρησικευτική τάξη τῆς ζωῆς. Ἡ συνεργασία μεταξύ τούς
 εἶναι δυνατή μόνον, διταν οἱ κύνλοι τῆς δράσεως εἶναι αὐστη-
 ρῶς χωριστοί. Ἡ αὐτοκρατορία, δηλαδή ἡ πολιτική ἐξουσία, δε-
 σπόζει ἐπάνω σέ δλα τά κοινωνιά ἀγαθά, ἐνῶ ἡ ἐκκλησία, ὁ πα-
 πισμός, ἐξουσιάζει τά πνευματικά. Οὔτε ἡ αὐτοκρατορία πρέπει
 νά εἰσχωρῇ εἰς τή σφαῖρα τῆς ἐκκλησίας - οὔτε ἡ ἐκκλησία στήν
 σφαῖρα τῆς αὐτοκρατορίας. Τό εἶφες τοῦ Ιερέως δέν πρέπει νά
 ὑπερέχῃ ἀπό τό εἶφος τοῦ ἡγεμόνος. Ἡ Ιστορία καὶ ὁ πολιτι-
 σμός δίλος ταυτίζεται ἀπό τόν Δάντη μέ τήν Ιστορία αὐτῶν τῶν
 δύο δυνάμεων τοῦ imperium (αὐτοκρατορία) καὶ τοῦ sacerdotium
 (Ιερατείον). Οἱ δυνάμεις αὐτές ἐνσαριώνουν τή βασιλεία τοῦ
 Θεοῦ καὶ τήν διατηροῦν. Θά ύφιστανται καὶ οἱ δύο μέχρι συ-
 τελείας τοῦ αἰῶνος. Ἡ αὐτοκρατορία ὡς γενική κοσμική ἰδέα
 - καὶ ἡ ἐκκλησία ὡς γενική πνευματική ἰδέα - ἀποτελοῦν τήν
 ἐγγύηση γεά τόν σημόρο καὶ τή σωτήρία τῆς ἀνθρωπότητος. Ὁ
 πολιτισμός ταυτίζεται ἐδῶ μέ τά δύο αὐτά γενικά σχήματα, τό
 σχῆμα τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τό σχῆμα τῆς ἐκκλησίας. Ὡς γνώ-
 ρισμα κοινό ἔχουν καὶ τά δύο τήν γενικότητα, τήν καθολικότητα.

4. Ἡ φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ κατά τήν Ἀναγέννηση.

Μέ τήν Ἀναγέννηση ἀλλάζει ὁ τρόπος αὐτός τοῦ σκέπτεσθαι.

Τό νόημα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ ὅλου πολιτεισμοῦ δέν
ἐξαρτᾶται τώρα ἀποκλειστικῶς ἀπό τήν θρησκευτικήν ίδέα. Μέν
τονη ἀποφασιστικότητα τονίζονται τώρα καί ὅλα κέντρα ἀξιῶν
τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. 'Ο Μακιαβέλλης (Machiavelli 1469 – 1527) εἶ-
ναι ὁ πρῶτος ἐκπρόσωπος τῆς γένους σκοπιᾶς ὅποιαν τώρα οἱ ἀν-
θρωποι βλέπουν τό νόημα τῆς ιστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ. Πρό
παντός ὁ Machiavelli τονίζει τώρα τήν ίδέα τοῦ Ἐθνους καί τῆς
προσωπικότητος, ενῷ ή ίδέα τῆς ἐνότητος τῶν ἀνθρώπων ἐν πνεύ-
ματι Θεοῦ καί αυτοκρατορίας δέν τόν ἐνδιαφέρει. Τέ συναμικά
πολιτικά πρόσωπα – ως κέντρα πυνηῆς ζωτικότητος-εἰναι. κατά
τόν Machiavelli ἔκεινα τά δόποια δημιουργοῦν καί ἀποφασίζουν
τήν τύχη τῆς ιστορικῆς ζωῆς τῶν λαῶν. 'Ο τύπος τόν δόποιον ἔ-
χει κατά νοῦν ὁ Machiavelli εἶναι διοικητικός τῆς 'Αναγεννήσεως Καΐσαρ
Βοργίας (Cesare Borgia) καί αύματα μέ αὐτόν δημιουργεῖ τήν εἰκόνα τοῦ ή-
γεμόνος. 'Αποθεώνεται τώρα ὁ τύπος τοῦ δυναμικοῦ ἀνθρώπου ὁ δόποιος δέν
γνωρίζει κανένα διστιγμό καί δέν ύποχωρεῖ σέ κανένα ἐμπόδιο –
ἀρκεῖ νά ἐπιτύχῃ ἐξωτερικῶς τούς σημοτούς τῆς πολιτικῆς του.
'Ενῷ πρώτην τήν ιστορία καί τόν σημότο της τά ἐδέσποζε ή πρόνοια
καί τό υχέδιο τοῦ Θεοῦ, τώρα τά κατευθύνει τό Ισχυρό πρόσω-
πο μέ τά πάθη του καί τή λογική του. 'Η πηγή ἀπό τήν δόποιαν
ἀξιολογοῦνται τώρα τά ιστορικά πράγματα καί τό δόλον νόημα
τοῦ πολιτεισμοῦ δέν εἶναι ή μεταφυσική, ἀλλά ή φυσιοκρατία, δη-
λαδή ή φύσις καί οἱ δυνάμεις τῆς – διώς ἐμφανίζονται κατά
τόν Machiavelli, πυνωμένες μέσα σέ ώρισμένα δυναμικά πρόσωπα,
τά δόποια δέν ἀναγνωρίζουν ἀλλα ιριτήρια ἐκτός ἀπό τήν ἐπι-
τυχία. "Ο, τι ἔχει ἐδῶ σημασία εἶναι μόνον τοῦτο, διτι ἀνασύ-
ρεται εἰς τήν ἐπιφύνεια τῆς ιστορικῆς πραγματικότητος ή ἔν-
νοια τῆς προσωπικότητος ως ρυθμού τής τῆς πορείας τοῦ Ιστο-
ρικοῦ γίγνεσθαι. Τό κύριο μετονέκτημα τῆς θεωρίας αὐτῆς –
ἔκτός δλων τῶν ἄλλων – εἶναι δτι ἀποθεώνει τόν ἀνθρωπο τό ως

ἀπλῆ φυσική δύναμη καί μεταβάλλει τήν ιστορική πραγματικότητα ἀπό άξιολογική πάλη σέ παλαιότρα γυμνῶν φυσικῶν δυνάμεων. Εἶναι ώστε ή φύσις ή ὅποια εἶχε δεσμευθῆ κατά τόν Μεσαίωνα νά εἰσβάλῃ τώρα μέ σλη τῆς τήν δρμητικότητα μέσα εἰς τόν ιόσμο τῷν ιστοριῶν καί τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. 'Η αὐθαιρεσία τοῦ Ισχυροῦ ἀνθρώπου εἰς τό πρόσωπον τοῦ ὅποίου συκεντρώνεται σλη ή πολιτική ἔξουσία, ή παντοδυναμία τοῦ τυράννου ἀποθέωνεται ἀπό τόν Machiavelli.

—> Τό άλλο σημέλος τῆς θεωρίας τοῦ Machiavelli εἶναι ή ίδεα τοῦ ἔθνους ή τοῦ λαοῦ. Κατά τόν Μεσαίωνα, ἐφ' ὅσον ίσχυε ή αὐτοκρατορία, οἱ λαοί ήσαν ύποτεταγμένοι σ' αὐτήν καί κατά βάθος δέν εἶχαν αὐτοτελῆ ὄντότητα. Μέ τήν 'Αναγέννηση ὅμως ἐμφανίζονται οἱ λαοί τῆς δυτικῆς Εὐρώπης μέ αὐτοτελῆ ή ιαθένας ὄντότητα καί ἀξία, μέ τή χωριστή του γλῶσσα καί πνευματική ζωή. 'Ο λαός τώρα ἀποτελεῖ χωριστή ἀξία ὃχι ως ἐκλεκτός τοῦ Θεοῦ, οὕτε ως ηληρονόμος ξένων ἀγαθῶν, ἀλλά οὔτε τέλος ως συνεργός πρός ἓνα γενικό ήσιο σημείο, ἀλλά ως ίδιοτυπία τῆς ζωῆς μέ χωριστή μοῖρα μέσα στόν ἀγῶνα τοῦ πολιτισμοῦ. 'Η πρώτη ἀξία τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ εἶναι ή πολιτική του παρουσία. "Οτι έδημιούργησαν οἱ ἀρχαῖοι "Ελληνες πρῶτοι, τήν πολιτεία, αὐτήν τώρα ή 'Αναγέννηση θέτει πάλιν ως πρώτη ἀξία τῆς ζωῆς." Ομως καί κατά τήν 'Αναγέννηση ύπάρχουν φιλοσοφικές τάσεις πού περιορίζουν τήν ἀπολυταρχία καί παντοδυναμία τῆς πολιτείας, Θρησκεία, ἐπιστήμη καί ήθική νοοῦνται ἀπό τίς τάσεις αὐτές ως αὐτοτελεῖς ἀξίες τῆς ζωῆς - ἀνεξάρτητες ἀπό τήν πολιτεία.

5. 'Η φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ κατά τήν ἐποχή τῆς διαφωτίσεως.

'Υπάρχει ή γνώμη ότι ή ἐποχή τῆς διαφωτίσεως, ή ὅποια ἀρχίζει μέ τόν "Αγγλο φιλόσοφο Locke (1632 - 1704) καί ολεί-

νει μέ τούς Γάλλους έγκυη λοπαλδικιάς, δέν είχε βαθύτερη συνείσηση για τήν Ιστορική πραγματικότητα καί τήν δλη πορεία τοῦ πολιτισμοῦ. Εἶναι γεγονός ότι ή λογοκρατική καί αριτική τέσση αὐτῆς τῆς ἐποχῆς καί ή ἔξαιρετη της ἀγάπη πρός τούς γεωτερισμούς έχαλάρωσε πολύ τήν σχέση πρός τήν Ιστορική παράδοση καί πρός τά προηγούμενα ἐπιτένγματα τοῦ πολιτισμοῦ.

"Ομως ή θετική συμβολή τῆς διαφωτίσεως εἰς τή φιλοσοφία τοῦ πολιτισμοῦ είναι, ότι αὐτή πρώτη εἰσάγει τήν ἴννοια τῆς πράδου, ή όποια ἐπέδρασε βαθύτατα εἰς τά συστήματα φιλοσοφίας τοῦ πολιτισμοῦ πού ἀναπτύχθηναν κατά τό τέλος τοῦ δειπάτου ὅγδον καί τίς ἀρχές τοῦ δειπάτου ἐννάτου αἰώνα. 'Η ἴννοια αὐτή τῆς προόδου ἐφαρμόσθηκε ἴντοτε καί στή ζωή τοῦ ἀτόμου, τῆς προσωπικότητος καί στή ζωή τοῦ συνόλου τῆς Ιστορίας καί τοῦ πολιτισμοῦ. 'Από τό ἴνα μέρος τονίζεται, ότι τό άτομο, ή προσωπικότης, δλοένα καί πλησιάζει πρός τόν σκοπό του, ο δποῖος είναι ή τελειοποίηση τῶν ἡθικῶν, αἰσθητικῶν, συναισθηματικῶν καί διανοητικῶν του δυνάμεων. 'Από τό ἄλλο πάλιν ότι ή ἀνθρωπότης προοδεύει καί τείνει πρός τόν σκοπό της, πρός τήν τελειοποίησή της εἰς δλα τά πεδία τῆς ζωῆς. "Ότι ή ἀνθρωπότης προοδεύει τοῦτο είναι τό μεγάλο συναισθημα πού ουγέχει τούς πνευματικούς ήγετας τῆς διαφωτίσεως. Βεβαίως ή ιδέα τῆς προόδου μέσαστήν ἐποχή αὐτή γίνεται αύτοσκοπός, δηλαδή προέχει ο νεώτερισμός άδιαφόρο πού δδηγεῖ. 'Η πρόοδος ἔχει άξια, δταν δδηγῆ σε ἴνα μεγάλο σκοπό, ο δποῖος δίνεινόμα σε δλη τήν ἔξελιξη, άλλιως είναι μία κίνηση εἰς τό κενόν. 'Η ἐποχή ὅμως τῆς διαφωτίσεως κατά βάθος χαρακτηρίζεται άπό δύο ρεύματα, άπό τήν λογοκρατία, τήν πίστη ότι δλα πρέπει νά ἀνάγωνται στήν άρχη τοῦ λόγου; ότι ή διάνοια είναι τό μέτρο για δλα, καί άπό τό βάθος τῆς ἀλογίας, τήν πίστη ότι τά ἄλογα καί συναισθηματικά στοιχεῖα τοῦ ἀνθρώπου είναι τά κύ-

ρια καὶ ἀξιόλογα. Τήν πρώτη τάση τήν ἐκπροσωπεῖ ὁ Βολταῖρος (1694 - 1778), ἐνῶ ἀπόστολος τῆς δεύτερης εἶναι ὁ Ρουσσώ (1719 - 1778). Τό ρεῦμα τοῦτο τῆς ἀλογίας ἐμπνέει κατά βάθος καὶ τὸν Γερμανό φιλόσοφο Χέρντερ (Herder 1744-1803) καὶ ἀποκορυφώνεται ἀργότερα στὸν ρωμαντισμό, ὁ ὅποιος στρέφει τό φιλοσοφικό ἐνδιαφέρον καὶ τήν ὑπέρμετρη ἀγάπη του πρός τήν τέχνη καὶ τήν θρησκεία καὶ ἐπιχειρεῖ, νά ἐρμηνεύσῃ τό νόημα τοῦ ὕλου πολιτισμοῦ μέ βάση αὐτές μόνον τίς δύο ἀξίες τῆς ζωῆς. Τήν ἴδεα τῆς προόδου, ἡ ὅποια εἶναι ἀντίθετη πρὸς τήν ἴδεα ἀνακυνλασεως τῶν πάντων μέσα στήν Ιστορική πραγματικότητα καὶ στήν πόρεια τοῦ πολιτισμοῦ ἐξήτησάν νά ἐνάρμονίσουν μέ τήν νομοτέλεια τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης κατά τήν ἐποχή αὐτήν δύο φιλόσοφοι ὁ Ιταλός Βῖκο (C.B.Giambattista Vico 1668-1744) καὶ ὁ Γάλλος Condorcet (1743-1794).

'Ο Vico πρῶτος συνδέει τήν ἔννοια τῆς ἀξίας μέ τό Ιστορικό γίγνεσθαι. Τοῦτο παρεκίνησε τόν σημερινό 'Ιταλό φιλόσοφο Benedetto Croce νά ἰσχυρισθῇ, ὅτι ὁ Vico προδιετύπωσε τή φιλοσοφία τῆς Ιστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, διπας τήν ἀνέπτυξε ἀργότερα ὁ γερμανικός ἴδεαλισμός. "Ομως τό πνεῦμα τοῦ Vico εἶναι ἀκόμη συνδεδεμένο μέ τόν Μεσαίωνα, γιατί μία ἀπό τίς κύριες ἐπιδιώξεις τῆς φιλοσοφίας του εἶναι νά συμφιλιώση τήν θεολογική μέ τήν φιλοσοφική ἐρμηνεία τῆς Ιστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ. Τήν Ιστορική πραγματικότητα ὁ Vico τήν ἐρμηνευσε ἀπό δύο πηγές ἡ ἀρχές, ἀπό τόν Δόγμα καὶ ἀπό τήν Αποκάλυψη.

'Ο Vico χωρίζει τήν ἴδεα τῆς Ιστορίας ἀπό τήν Ιστορική πραγματικότητα. Δίχως ὅμως τήν πρώτη δέν εἶναι δυνατόν νά νοηθῇ καὶ νά ἐρμηνευθῇ ἡ δεύτερη. Οἱ μεταμορφώσεις πού παρατηροῦνται μέσα στήν Ιστορία τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἀπτές φάσεις καὶ μορφές τῆς βασικῆς ἴδεας τῆς Ιστορίας. 'Η ἐξέλιξη

είναι δυνατή μόνον ἐπειδή προϋποτίθεται ἡ ίδεα τοῦ Ιστορικοῦ γίγνεσθαι - ἡ δποία ἐκφράζει όλο τό νόημα τοῦ πολιτισμοῦ.' Επιτός δημοσίου ἀπό αὐτήν τή γενική διάκριση ὁ Vico είναι ὁ πρώτος ὁ δποίος κατενόησε τή βασική διαφορά πού χωρίζει τήν στορική ἀπό τή φυσική πραγματικότητα καί συνεπῶς τή διαφορά πού χωρίζει τήν Ιστορική μέθοδο ἀπό τή μέθοδο τῆς φυσικῆς επιστήμης. 'Υπάρχουν τόσα εἴδη ἐπιστημονικῆς μεθόδου διαφοράς καί τά εἴδη τοῦ ἀντικειμένου. 'Η Ιστορική πραγματικότης ἀποτελεῖ χωριστό εἶδος ἀντικειμένου, χιά τήν γνώση τοῦ ἀνθρώπου. Συνεπῶς δέν είναι δυνατόν νά τήν νοήσωμε μέ τήν μέθοδο τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης.

'Ο Vico διακρίνει τρεῖς χωριστούς αἵκλους τῆς γνώσεως καί τρία εἴδη ἀντικειμένων. Πρῶτον τήν φύσιν μέ τήν δποίαν καταγίνεται ἡ φυσική ἐπιστήμη. Δεύτερον τήν Ιστορική πραγματικότητα, τόν ιδόμο τῶν ἔθνῶν. Μέσα στὸν ιδόμον αὐτὸν διαδραματίζεται ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Καί τρίτον τόν ιδόμο τοῦ πνεύματος καί τοῦ Θεοῦ μέ τόν δποίον καταγίνεται ἡ Μεταφυσική. 'Η νέα ἐπιστήμη (scienza nuova) τήν δποίαν είσαγει τάρα ὁ Vico είναι ἡ Ιστορία. Τό ἀντικείμενό της είναι ὁ ιδόμος τῶν ἔθνῶν, ὁ δποίος στηρίζεται στήν γενική ίδεα τῆς Ιστορίας. 'Η ίδεα αὐτή τῆς Ιστορίας ἀποτελεῖ τό σχέδιο τῆς θείας προνοίας καί είναι ἡ ίδια γιά δλους τούς λαούς. Δέν ύπαρχων ἐκλεκτοί λαοί πού νά γνωρίζουν τά μυστικά τοῦ Θεοῦ. Ούτε ύπαρχουν λαοί πού ἡ σοφία καί ὁ πολιτισμός των δέν είναι δυνατόν νά ύπερνικηθῇ ἀπό άλλους. 'Ο σκοπός τοῦ πολιτισμοῦ πᾶν λαῶν είναι ἡ ίδεα τῆς δικαιοσύνης καί ἡ βασιλεία τοῦ ἀνθρώπισμοῦ. "Ο, τι δημιουργεῖ τήν Ιστορική πραγματικότητα καί δ, τι οινεῖ πρός τά ἐμπρός τό Ιστορικό γίγνεσθαι είναι ἡ βιούληση τοῦ ἀνθρώπου; ἡ δποία ἀνταποκρίνεται εἰς τό σχέδιο τῆς θείας προνοίας ὃς πρός τήν Ιστορία τοῦ ἀνθρώπου. 'Η

βούληση είναι ή αίτια ἀπό τήν δποῖαν πηγάζει..ώς ἀποτέλεσμα ή ίστορική πραγματικότης. 'Αλλά καί ἐάν ἀθροίσωμε τές ἀτομικές βουλήσεις καί τράξεις τῶν ἀνθρώπων δέν φθάνομε εἰς τό νόμα πού συνέχει, τήν δλη ίστορική πραγματικότητα, πού λέγεται πολιτισμός. Γιά τοῦτο πρέπει κατά τὸν Vico νά προύποθέσωμε καί ίδεες οἱ ὁποῖες προσδιοίζουν τήν ίστορική πραγματικότητα. Τέλος πρέπει νά ληφθοῦν ὑπ' ὄψη οἱ φυσικοὶ ὅροι ὃπου μέσα ἀναπτύσσεται ή έω^τ τῶν λαῶν. 'Από τοὺς φυσικούς μάλιστα ὅρους είναι δυνατόν νά ἔννοησώμε γιατί οἱ γενικές ίδεες πού διέπουν τήν ίστορική πραγματικότητα προσλαμβάνουν τές συγκεκριμένες μορφές πού προσιδιάζουν σέ ηάθε λαό. 'Ο Vico διακρίνει τρία στάδια μέσα στήν ίστορική πραγματικότητα. Πρῶτο είναι τόποιητικό, δεύτερο τό ήρωϊκό καί τρίτο τό λογικό. Κατά τό ποιητικό στάδιο ἐπικρατεῖ ή φαντασία καί τό υποναόσθημα. Μέ τές δύο αύτές δυνάμεις τῆς ψυχῆς του ὁ ἀνθρωπος κατά τό πρῶτο στάδιο τῆς ίστορίας ἐμψυχώνει καί θεοποιεῖ τά πάντα. Κατά τό ήρωϊκό στάδιο οἱ ήρωες μέ τήν ἔνεργο βούλησή των ἀποκτοῦν προνόμια τά δποῖα ἀνάγουν τελικῶς στή θεότητα. Τέλος κατά τό λογικό στάδιο τό ἀνθρώπινο γένος προσανατολίζεται πρός τή διάνοια καί πρός τό ήθικό χρέος. 'Ο Vico πιστεύει στήν ἀνακύνλωση τῶν τριῶν σταδίων τῆς ίστορίας, δηλαδή στήν κυνλική ἐπιστροφή των. Μετά τήν διαδρομή τοῦ τρίτου σταδίου της ή ίστορία ἀρχίζει πάλιν ἀπό τήν ἀρχή. 'Η κυνλική αύτη στροφή τοῦ πολιτισμοῦ ἐπαναλαμβάνεται, ἐς ἀεί.

Τό νόμα τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς, ἀνθρωπότητος ἀπορρέει κατά τὸν Vico ἀπό μεταφυσική, ὑπεριδιαιτική πηγή. 'Η φιλοσοφική του ἀνακατασκευή τῆς ίστορικής πραγματικότητος είναι κατά βάθος θρησκευτική. 'Η πτώση τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν ἀμαρτία τόν ἔχωρισε ἀπό τόν Θεό, καί ή δλη προσπάθειά του μέ τόν πολιτισμό είναι πῶς νά ἐπιστρέψῃ σ' αύτόν. 'Ο ἐπίγειος ακοπός τῆς ίστο-

ρικής προσπαθείας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι κατά τὸν Vico μία μεγάλη δημοκρατία, ἡ, δπως τὴν ὁνομάζει αὐτός, μία "αἰώνια καὶ φυσική δημοκρατία"; ἡ δποία θά εἶναι συντεταγμένη σύμφωνα μέτρον νόμο τοῦ γοῦ. Οἱ ἱστορικοὶ νόμοι εἶναι τά μέσα μέτρα δηποῖα ὁ θεός ρυθμίζει τὴν ἱστορική πραγματικότητα. Ὁ Vico πιστεύει δτὶς ἡ θεῖα πρόνοια ἔχει ρυθμίσει ἔτσι τὴν κίνηση τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος - ὅστε, ἐνῷ κατά κανόνα τά ἀτομα ἐπιδιώκουν τοὺς ἴδικούς τοῦ σκοπούς, ταυτοχρόνως ὑπηρετοῦν γενικόύς σκοπούς τοῦ πολιτισμοῦ. Τοῦτο ἵσχει περισσότερο γιά τοὺς μεγάλους ἀνθρώπους, τοὺς ἥρωες τῆς ἱστορίας.

Τό σημαντικό μέσα στὴν θεωρία τοῦ Vico - εἶναι δτὶς εἰσάγει τὴν ἀξιολογική ἀποφη τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, τὴν δποίαν ἐκφράζει μέτρα στάδια τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος. Τό καθένα ἀπ' αὐτά τά στάδια ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία καὶ κατά βάθος τά διέπει ἡ ἰδέα τῆς προόδου, ἡ δποία ἐκφράζει τόν γενικό νόμο τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι, δ δποίος δικαστικῶνεται ἀπό τόν νόμο τῆς ἀνακυκλώσεως. Οἱ νόμοι αὐτοί δέν εἶναι νόμοι μέτρην ἔννοια τῶν φυσικῶν νόμων, οἱ δποίοι ἐνιφράζονται μέτρηκότητα καὶ μαθηματική ἀκρίβεια. Εἶναι νόμοι ἀξιολογικοί, δηλαδή νόμοι πού διδηγοῦν ἡ ἐκφράζουν ἕνα γενικό σκοπό τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητος.

Ο Condorcet ἀναπτύσσει περαιτέρω τῆς ἰδέες τοῦ Vico καὶ πρό παντός τὴν ἰδέα τῆς προόδου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ο Condorcet πιστεύει κατά τρόπον ἐνθουσιαστικό καὶ ἀκράδεντι, δτὶς ἡ ἀνθρωπότης ὡς ὅλον προχωρεῖ πρός τά ἐμπρός καὶ δτὶς ὁ τελικός τῆς σκοπός εἶναι ἡ βασιλεία μιᾶς λογικῆς ζωῆς. Η πρόοδος προσλαμβάνει σ' αὐτόν τόν χαρακτῆρα τοῦ φυσικοῦ νόμου. Μέτρη διάνοια του ὁ ἀνθρωπός εἶναι κύριος τοῦ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Εξ ἄλλου τά ἀλογα στοιχεῖα δέν ἔχουν κατά τόν Condorcet τόση ιηματική τύχη, η οποία ἐξέλιξε τῆς ἀνθρωπότητας.

ρύτε είναι τόσα πολλά μέσα στή ζωή. Μέ τήν πεῖρα πού ἔχομενιά τὸν παρελθόν, ἐπειδή ἡ Ιστορική ζωή ἔχει μία ἐσωτερική νομοτέλεια - είναι δυνατόν, καταστεύεται ὁ Condorcet, νὰ συμπεράνωμεν καὶ πῶς θά ἔξελιχθῇ ὁ πολιτισμός τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τὸ μέλλον. Ἡ ίδεα/ζτις ἡ Ιστορική πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἀποτελεῖ ἀξιολογική ἔξελιξη ἀπό τὸ κατάπερο εἰς τὸ διαφέροντες. Είναι ἡ βασική ἀρχή μὲ τήν ὅποιαν ὁ Condorcet ιρίνει τά ἀνθρώπινα καὶ Ιστορικά πράγματα. Ως πρός αὐτόν ὁ Condorcet είναι ὁ γενικός ἐκπρόσωπος τῆς ἐποχῆς τῆς διαφωτίσεως.

Ἐνεῖνος δόμιος ὁ δόποιος φέρει τήν ἔννοια τοῦ πολιτισμοῦ εἰς τό κέντρο τῶν συζητήσεων κατά τόν αἰῶνα αὐτόν εἶναι ὁ Ρουσσώ (Rousseau 1712 – 1778). Πολιτισμός καὶ φύσις ἀποτελοῦν γι τὸ αὐτόν δύο ἀσυμφιλίωτα πράγματα. Ἡ φιλοσοφία τοῦ Ρουσσώ ἀποτελεῖ διαμαρτυρία κατά τοῦ πολιτισμοῦ, ὁ δόποιος πιέζει καὶ δεσμεύει τόν ἄνθρωπο, καὶ ὑποθέωση τῆς φύσεως τήν δόποιαν θεωρεῖ ὡς μητέρα τοῦ ἀνθρώπου. Μόνον στούς κόλπους τῆς φύσεως ὁ ἄνθρωπος ήμπορεῖ νά εὔρῃ τόν ἐσωτερικό του κανόνα, καὶ τό πραγματικό του εἶναι. Ὁ Ρουσσώ μ' αὐτήν τήν ἀντιστροφή τοῦ δρων θέτει ριζικῶς τό ἐρώτημα: τέ νόημα καὶ τέ ἀξία ἔχει ὁ πολιτισμός. "Ο, τι παρεκίνησε τόν Ρουσσώ νά περιορίσῃ τήν ἀξία τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι ἡ ἀντινομία μεταξύ τῆς πραγματικῆς ἐσωτερικῆς εύδαιμονίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς προόδου τῆς ἐπιστήμης καὶ τέχνης. Ἐπίσης κατά τόν Rousseau ἐπιστήμη καὶ τέχνη ἀντιμάχονται κατά βάθος τήν ἡθική ζωή τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ πάλη αὐτή μεταξύ τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ - δημος ἀναπτύσσεται εἰς τόν αἰῶνα αὐτόν - ὠδήγησε τόν Rousseau νά καταλήξῃ νά ἀρνηθῇ κάπως τήν ἀξία τοῦ πολιτισμοῦ. Ἐν τούτοις ἡ ἔννοια τῆς φύσεως, τήν δόποιαν ἀντιτάσσει ὁ Rousseau στήν ἔννοια τοῦ πολιτισμοῦ; δέν εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπό ὡρισμένες ἀξίες τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ φύσις τήν δόποιαν ἀντιτάσσει ὁ Rousseau δέν ση-