

Δὲν εἶστε παρὰ γιοφύρια μόνο: ἃς πατήσουν ἀπάνω σας ἀνώτεροι ἀπὸ σᾶς γιὰ νὰ περάσουν ἀντίτερα. Δὲν εἶτε παρὰ σκαλοπάτια: γι' αὐτὸ μὴ θυμώνετε μὲ κεῖνον ποὺ σᾶς πατὰ γιὰ ν' ἀνεβεῖ στὸ ὄψος τοῦ!

'Απὸ τὸ σπέρμα σας μπορεῖ νὰ γεννηθεῖ κάποτε ἔνας γνήσιος γιὸς κ' ἔνας τέλειος κληρονόμος γιὰ μένα: ἀλλ' αὐτὸ θ' ἀργήσει. Οἱ ἴδιοι ἐσεῖς δὲν εἴσαστε κεῖνοι ποὺ τοὺς ἀνήκουνε τ' ἀγαθά μου καὶ τ' ὄνομά μου.

Δὲν εἶστε ἐσεῖς ποὺ περιμένω σ' αὐτὰ τὰ βουνά, σύτε καὶ μὲ σᾶς ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ κατεβῶ ἕκεῖ κάτω γιὰ τελευταία φορά. Σὰν προμηνύματα μόνο μοῦ ἥσθατε πὼς κιάλας ἀνώτεροί σας βρίσκονται στὸ δρόμο ζητώντας με, —

Ὄχι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ μεγάλου πόθου, τῆς μεγάλης ἀηδίας, τοῦ μεγάλου κόρου κι ὅτι ὄνομάσατε λείψανο τοῦ Θεοῦ,

Ὄχι, Ὄχι! τρεῖς φορὲς Ὄχι! "Αλλούς περιμένω ἔδω, σ' αὐτὰ τὰ βουνὰ καὶ δὲ θέλω νὰ σηκώσω τὸ πόδι μου γιὰ νὰ φύγω ἀπὸ δῶ χωρὶς αὐτούς,

— μεγαλύτερους, δυνατώτερους, πιὸ νικηφόρους, πιὸ καλόκεφους, τέτοιους, ποὺ νάι ναι τετραγωνικὰ φτιαγμένοι στὸ σῶμα καὶ στὴν ψυχή· γελαστὰ λιοντάρια πρέπει νάι ρθουνε.

"Ω φιλοξενούμενοί μου, ω ἀξιοθαύμαστοι, — δὲν ἀκούσατε ἀκόμα γιὰ τὰ παιδιά μου; Καὶ πὼς βρίσκονται στὸ δρόμο ζητώντας με,

Μιλήσετέ με, λοιπόν, γιὰ τὰς κήπους μου, γιὰ τὰ νησιὰ τῶν μακάρων μου, γιὰ τὸ νέο ὄμορφο γένος μου, — γιατὶ δὲ μοῦ μιλᾶτε γι' αὐτά;

Αὐτὸ τὸ δῶρο τῆς ξενίας ζητῶ ἀπὸ τὴν ἀγάπη σας: νὰ μοῦ μιλήσετε γιὰ τὰ παιδιά με. Γι' αὐτὰ πλούτησα, γι' αὐτὰ φτώχεψα: καὶ τί δὲν ἔδωσα,

καὶ τί δὲ θά δινα γιὰ νὰ εἶχα ἔνα μόνο: αὔτὰ τὰ παιδιά, αὔτὰ τὰ ζωντανὰ φυτά, αὔτὰ τὰ δέντρα τῆς ζωῆς τῆς θέλησής μου καὶ τῆς πιὸ ύψηλῆς ἐλπίδας μου!»

"Ετσι μίλησεν ὁ Ζαρατούστρας καὶ ξαφνικὰ ἀφησε στὴ μέση τὸ λόγο του: γιατὶ τὸν κυρίεψε ἡ ἐπιθυμία του, κ' ἔκλεισε τὰ μάτια του καὶ τὸ στόμα του μπροστὰ στὴν κίνηση τῆς καρδιᾶς του. 'Ακόμα κι ὅλοι οἱ ξένοι του σώπαιναν καὶ στέκονταν ἥσυχοι καὶ ἀναστατωμένοι: μόνο πὼς ὁ γέρο μάντης ἔδινε σημάδια μὲ τὰ χέρια του καὶ μὲ τὶς χειρονομίες του.

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

ΓΙΑΤΙ στὸ μέρος αὐτὸ ὁ μάντης διέκοψε τὸν χαιρετισμὸ τοῦ Ζαρατούστρα καὶ τῶν ξένων του· πετάχτηκε μπροστά, σὰν ἔνας ποὺ δὲν εἶχε καθόλου καιρὸ γιὰ χάσιμο, ἔπιασε τὸ χέρι τοῦ Ζαρατούστρα καὶ φώναξε:

«Αλλά, ω Ζαρατούστρα,

τὸ ἔνα πρᾶμμα εἶναι πιὸ ἀπαραίτητο ἀπὸ τὸ ὄλλο, ἔτσι εἴ-
πες δὲ ᾖς: Ἐ, λοιπόν, ἔνα μοῦ εἶναι τώρα πιὸ ἀπαραίτητο ὅπ’
ὅλαι τὰ ὄλλα.

“Ἐνας λόγος στὴν κατάλληλη στιγμή: δὲ μὲ κάλεσες σὲ:
δεὶ πνο; Κ’ ἐδῶ ‘ναι πολλοὶ ποὺ ἔκαναν πολὺ δρόμο. Δὲ θὰ
θέλεις, βέβαια, νὰ μᾶς χορτάσεις μὲ λόγια!

Παρακουβεντιάσατε ὄλοι σας κιόλας γιὰ κρύωμα, γιὰ πνι-
γμὸ στὰ νερά, γιὰ πνιγμὸ στὴ στεριὰ καὶ γι’ ὄλλες ἀπελπιστι-
κὲς καταστάσεις τοῦ κορμιοῦ: πλὴν, κανένας δὲ σκέφτηκε τὴ δι-
κή μού ἀπελπιστικὴ κατάσταση, τοῦ πεινασμένου δηλαδή—→

(“Ἐτσι μίλησεν ὁ μάντης· μὰ καθὼς τὰ ζῶα τοῦ Ζαρατού-
στρα ἀκούσανε αὐτὰ τὰ λόγια, ἔφυγαν τρομαγμένα μακριά.
Γιατὶ εἶδανε πώς ὅσα κι ἀν εἶχανε κουβαλήσει τὴ μέρα στὴ σπη-
λιά, δὲ θὰ ἔφταναν νὰ χορτάσουνε μοναχό του τὸ μάντη.)

«καὶ κοντὰ σ’ αὐτὸ καὶ κείνου ποὺ κινδυνεύει νὰ πεθάνει ἀπὸ
δίψα, ἔξακολούθησεν ὁ μάντης. Κι ἀν καὶ ἀκούω κιόλας νερὸ νὰ
πλατσουρίζει κάπου ἐδῶ, σὰν τοὺς λόγους τῆς σοφίας ἀκριβῶς,
πλούσιο κι ἀκούραστο δηλαδή, — ἐγὼ θέλω κρασί!

Δὲν εἶναι δὲ καθένας ἔνας γεννημένος νεροπότης, σὰν τὸν Ζα-
ρατούστρα. Τὸ νερὸ δὲν ὠφελεῖ οὔτε τοὺς κουρασμένους, οὔτε
τοὺς μαραγκιασμένους: ἐ μεῖς ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ κρασί, —
αὐτὸ μᾶς ξαρρωσταίνει ἀμέσως καὶ μᾶς δίνει αὐτοσχέδια τὴν
ύγειά μας!»

Μὲ τὴν εὔκαιρία αὐτή, ποὺ ὁ μάντης πεθύμησε κρασί, ἔγινε
νὰ λάβει τὸ λόγο κι ὁ βασιλιάς ποὺ στεκόταν ἀριστερά:

«Γιὰ κρασί, εἶπε, φροντίσαμε ἐ μεῖς, ἐγὼ κι ὁ ἀδελφός μου,
ὁ βασιλιάς ποὺ στέκεται δεξιά, κ’ ἔτσι ἔχουμε κρασὶ ἀρκετό, —
ἔναν δλόκληρο γάϊδαρο γιομάτον κρασί. “Ἐτσι δὲν λείπει παρὰ
μόνο τὸ ψωμί.»

«Ψωμί; ἀποκρίθηκεν ὁ Ζαρατούστρα καὶ γέλασε μαζί. Μόνο
ψωμὶ ἀκριβῶς δὲν ἔχουν οἱ ἑρημίτες. ‘Αλλ’ οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνον
ζήσεται ἄνθρωπος... ‘Ο ἄνθρωπος δὲν ζεῖ μόνο μὲ ψωμί, παρὰ καὶ
μὲ κρέας κολῶν ἀμνῶν, κ’ ἔχω δυὸ ἀπὸ δαύτους:

—αὐτὸὶ πρέπει νὰ σφαχτοῦνε γρήγορα καὶ νὰ ἐτοιμα-
στοῦνε, ἀρωματισμένοι μὲ φασκομηλιά: ἔτσι μ’ ἀρέσει ὁ ἀμνός.
Οὔτε καὶ ποὺ θὰ μᾶς λειφτοῦνε οἱ ρίζες κ’ οἱ καρποί, ποὺ εἶναι
ἀρκετὰ καλοὶ καὶ γιὰ τοὺς λαίμαργους καὶ γιὰ τοὺς λιχούδηρες·
οὔτε καὶ καρύδια κι ὄλλα αἰνίγματα γιὰ σπάσιμο θὰ μᾶς λει-
φτοῦνε.

“Ἐτσι, μέσα σὲ λίγη ὥρα θὰ ἔχουμε ἔνα καλὸ δεῖπνο. “Οποι-
ος ὅμως θέλει νὰ λάβει μέρος στὸ δεῖπνο πρέπει νὰ βάλει τὰ χέ-
ρια τοὺς γιὰ νὰ συντράμει, ἀκόμη κ’ οἱ βασιλιάδες. Γιατὶ στοῦ
Ζαρατούστρα κ’ ἔνας βασιλιάς ἀκόμη μπορεῖ νὰ γίνει μάγερας.»

‘Η πρόταση αὐτὴ ἦταν κατὰ τὴν καρδιὰ ὄλων τους: μόνο

πώς ο ἔθελοντής ζητιάνος ἀποστρεφότανε καὶ τὸ κρέας καὶ τὸ κρασί καὶ τὰ μαχαίρια.

«Τὸν ἀκούσατε, ἀλήθεια, αὐτὸν τὸν χαροκόπο τὸν Ζαρατούστρα; εἶπε στὰ χωρατά: γιὰ τέτοια δεῖπνα ἀνεβαίνει κανεὶς σὲ σπηλιὲς καὶ σὲ ψηλὰ βουνά;

Τώρα μόνο, ἀληθινά, καταλαβαίνω αὐτὸ ποὺ μᾶς δίδαξε δλλοτε: «Εὔλογημένη νά 'ναι ἡ μικρὴ φτώχεια!» καὶ γιατὶ θέλει νὰ καταργήσει τοὺς ζητιάνους.»

«Νά 'σαι καλόκεφος, τοῦ ἀποκρίθηκεν ὁ Ζαρατούστρας, ὅπως εἶμαι κ' ἔγω. Κράτησε τὶς συνήθειές σου, ὃ θαυμάσιε, μασσούλιζε τοὺς σπόρους σου, πίνε τὸ νερό σου, ἐγκωμίαζε τὴν κουζίνα σου: φτάνει μόνον ὅλ' αὐτὰ νὰ σὲ κάνουν χαρούμενο!

Εἶμαι ἔνας νόμος μόνο γιὰ τοὺς δικούς μου, δὲν εἶμαι νόμος γιὰ δλους. «Οποιος, δμως, ἀνήκει σὲ μένα, πρέπει νά 'χει γερὰ κόκκαλα καὶ πόδια ἐλαφρά,

νά 'ναι εῦθυμος στοὺς πολέμους καὶ στὶς γιορτές, οὗτε σκυθρωπὸς μήτε ὀνειροπόλος, ἔτοιμος γιὰ τὰ πιὸ δύσκολα ὅπως γιὰ τὴ γιορτή του, ύγιης καὶ γερός.

Τὸ καλύτερο ἀνήκει στοὺς δικούς μου καὶ σὲ μένα. Κι ἀν δὲ μᾶς τὸ δίνουν, τὸ παίρνουμε: τὴν καλύτερη τροφή, τὸν πιὸ καθαρὸ οὐρανό, τὴν πιὸ δυνατὴ σκέψη, τὴν πιὸ δμορφη γυναίκα!» —

«Ἐτσι μίλησεν ὁ Ζαρατούστρας μὰ διασιλιάς ποὺ στεκότανε δεξιὰ ἀποκρίθηκε:

«Παράξενο! «Ἀκούσε ποτὲ κανεὶς τόσο σοφὰ πράμματα ἀπὸ στόμα σοφοῦ;

Κι ἀληθινά, τὸ πιὸ σπάνιο πρᾶμμα σ' ἔναν σοφὸ εἶναι κοντὰ σ' ὅλα τ' ἄλλα του νά 'ναι καὶ σοφὸς καὶ καθόλου γάιδαρος.»

«Ἐτσι μίλησεν διασιλιάς ποὺ στεκότανε δεξιὰ κι ἀποροῦσε: μὰ δι γάιδαρος ἀποκρίθηκε στὰ λόγια του μ' ἔνας κακοθέλητο Ν-αί. Πλὴν τέτοια ἥτανε ἡ ἀρχὴ ἐκείνου τοῦ πολύωρου δείπνου, ποὺ στὰ βιβλία μὲ τὶς ιστορίες δινομάζεται «δι μυστικὸς δεῖπνος». Σὲ τοῦτον δῶ, δμως, τὸν δεῖπνο δὲν κουβεντιάστηκε τίποτα ἄλλο παρὰ μόνο δ.τι ἀφοροῦσε τὸν ἀνώτερο ἀνθρώπο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΟ

1

ΟΤΑΝ κατέβηκα γιὰ πρώτη φορὰ στοὺς ἀνθρώπους, ἔκανα τὴν τρέλλα τοῦ ἑρημίτη, τὴ μεγάλη τρέλλα: πῆγα στὴν πλατεία τῆς ἀγορᾶς.

Καὶ καθὼς μίλησα σ' ὅλους, δὲ μίλησα σὲ κανέναν. Κατὰ τὸ βράδι, δμως, σύντροφοί μου ἔγιναν σκοινοβάτες καὶ πτώματα. «Ἐνα πτῶμα σχεδὸν κι διδιος ἔγω.

Μὲ τὸ καινούργιο πρωΐ, δμως, μοῦ ἤρθε μιὰ καινούργια ἀλή-

θεια: ἔμαθα νὰ λέω: «Τί μ' ἐνδιαφέρουν ἔμένα ή ἀγορά καὶ ὁ
ὄχλος κ' ή χλαλοή καὶ τὰ μακρὰ αὐτιὰ τοῦ ὄχλου!»

*Ω ἀνώτεροι ἄνθρωποι, τοῦτο δῶ μάθετε ἀπὸ μένα: κανεὶς
δὲν πιστεύει στὴν ἀγορὰ σὲ ἀνώτερο ἄνθρωπο. Κι ἂν θέλετε νὰ
μιλήσετε ἐκεῖ, ἔ, λοιπόν, μιλήσετε! 'Ο ὄχλος, ὅμως, κλείνει τὸ
μάτι: «Ὄλοι εἴμαστε ίσοι».

«*Ω ἀνώτεροι ἄνθρωποι, — ἔτσι κλείνει τὸ μάτι ὁ ὄχλος —
δὲν ὑπάρχει ἀνώτερος ἄνθρωπος, Ὄλοι εἴμαστε ίσοι, ὁ ἄνθρωπος
εἰναι ἄνθρωπος, μπροστὰ στὸ Θεὸ — Ὄλοι εἴμαστε ίσοι!»

Μπροστὰ στὸ Θεό! — Τώρα, ὅμως, ὁ Θεὸς αὐτὸς πέθανε.
Μπροστὰ στὸν ὄχλο, ὅμως, δὲ θέλουμε νὰ εἴμαστε ίσοι. *Ω ἀνώ-
τεροι ἄνθρωποι, ἀποφεύγετε τὴν ἀγορά!

2

ΜΠΡΟΣΤΑ στὸ Θεό! — Νά, ὅμως, ποὺ πέθανε ὁ Θεός!
*Ω ἀνώτεροι ἄνθρωποι, δὲ Θεὸς αὐτὸς ἦταν ὁ μεγαλύτερος κίνδυ-
νός σας.

'Απὸ τὴν στιγμὴ ποὺ κατέβηκε στὸν τάφο, ἀναστηθῆκατε
ἔσεις. Τώρα μόνον ἔρχεται τὸ μεγάλο μεσημέρι, τώρα μόνο θὰ
γίνει ὁ ἀνώτερος ἄνθρωπος — Κύριος!

'Εννοήσατε τὸ λόγο μου αὐτό, ἀδελφοί μου; Τραμάξατε:
ζαλίστηκεν ἡ καρδιά σας; Εἴδατε τὴν ἀνυσσο ν' ἀνοίγει; 'Ακού-
σατε τὸ σκυλὶ τῆς Κόλαστης νὰ σύρλιάζει;

'Εμπρός! 'Εμπρός, λοιπόν! *Ω ἀνώτεροι ἄνθρωποι! Τώρα
μόνο θὰ γεννήσει τὸ βαυνὸ τοῦ μέλλοντος τῶν ἀνθρώπων. 'Ο Θεὸς
πέθανε: τώρα πιὰ θέλουμε νὰ ζήσει ὁ 'Υπεράνθρωπος.

3

ΣΗΜΕΡΑ οἱ πιὸ γνωστοὶ ρωτοῦνε: «πῶς διατηρεῖται ὁ
ἄνθρωπος;» 'Ο Ζαρατούστρα, ὅμως, σὰν δὲ Μοναδικὸς καὶ δὲ Πρῶ-
τος, ρωτᾶ: «πῶς θὰ ξεπερνεῖται δὲ άνθρωπος;»

'Ο 'Υπεράνθρωπος εἶναι μέσα στὴν καρδιά μου, αὐτὸς
εἶναι δὲ Πρώτος καὶ Μοναδικός μου, — κι ὃ χι δὲ άνθρωπος: δχι δὲ
πιὸ πλησίον, δχι δὲ πιὸ φτωχός, δχι δὲ πιὸ δυστυχισμένος, δχι δὲ
πιὸ καλός. —

*Ω ἀδελφοί μου, δτι μπορῶ ν' ἀγαπῶ στὸν ἄνθρωπο εἶναι
τ' δτι εἶναι ἔνα πέρασμα καὶ μιὰ δύση. 'Ακόμη καὶ σὲ σᾶς ὑπάρ-
χουν πολλὰ ποὺ μὲ κάνουν ν' ἀγαπῶ καὶ νὰ ἐλπίζω.

"Ότι περιφρονήσατε, ω ἀνώτεροι ἄνθρωποι, αὐτὸ μὲ κάνει
νὰ ἐλπίζω. Γιατὶ σὶ μεγάλοι περιφρονητὲς εἶναι κ' οἱ μεγάλοι
λάτρες.

"Ότι φιάσατε στὴν ἀπόγνωση, αὐτὸ εἶναι δξιο μεγάλης
τιμῆς. Γιατὶ δὲ μάθατε πῶς νὰ παραδίδεστε, δὲ μάθατε πῶς νὰ
εῖστε φρόνιμοι στὰ μικρά.

Γιατὶ σήμερα οἱ μικροὶ ἄνθρωποι ἔγιναν ἔξουσιαστές: κη-

ρύσσουνε κάθε είδος αύτα πάρηση και μετριοφροσύνη και σωφροσύνη κ' ἐπιμέλεια και καλοὺς τρόπους και τὴν μακρὰ συνέχεια τῶν μικρῶν ἀρετῶν.

“Ο, τι ἀνήκει στὸ φῦλο τῆς γυναικας, δ, τι κατάγεται ἀπὸ τὸ γένος τῶν δούλων και προπαντὸς τ' ὁ χλωσύμφυρμα: α ὑ τὸ θὰ κυριαρχήσει σ' ὅλο τὸ ἄνθρωπινο πεπρωμένο — ὡς ἀηδία, ἀηδία, ἀηδία!

Α ὑ τὸ ρωτᾶς και ρωτᾶς και δὲ θὰ κουράστε: «πῶς διατηρεῖται ὁ ἄνθρωπος καλύτερα, διαρκέστερα, εὐχαριστώτερα; Μ' αὐτᾶς μ' αὐτὰ γίνανε οἱ κύριοι τοῦ σήμερα.

Ξεπεράστε τοὺς ἔξουσιαστες σύτους τοῦ σήμερα, ως ἀδελφοί μου, — αὐτοὺς τοὺς μικροὺς ἄνθρωπους: αὐτοί 'ναι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος τοῦ ‘Υπεράνθρωπου.

Ξεπεράστε, ως ἀνώτεροι ἄνθρωποι τὶς μικρὲς ἀρετές, τὶς μικρὲς φρονιμάδες, τοὺς καλοὺς τρόπους ἀπέναντι τῶν κόκκων τοῦ ἄμμου, τὸ μυρμήκιασμα τῶν μυρμηκιῶν, τὴν ἀξιοθρήητη αὐτοϊκανοποίηση, τὴν «εὔτυχία τῶν πιὸ πολλῶν» — !

Και καλύτερα ν' ἀπελπίζεστε παρὰ νὰ παραδίνεστε. Κι ἀληθινὰ σᾶς ἀγαπῶ γιατὶ δὲ μπορεῖτε νὰ ζήσετε σήμερα, ως ἀνώτεροι ἄνθρωποι! Γιατὶ ἔτσι ζὴ τε καλύτερα!

4

ΕΧΕΤΕ θάρρος, ἀδελφοί μου; Εἰσαστε γκαρδιωμένοι; “Ο χιθάρρος μπροστὰ σὲ μάρτυρες, παρὰ θάρρος ἐρημιτῶν και θάρρος ἀετοῦ, ποὺ κανεὶς Θεὸς πιὰ δὲν τεὺς θεᾶται.

Οἱ ψυχρὲς ψυχές, τὰ μουλόρια, οἱ τυφλοί, οἱ μεθυσμένοι δὲν εἰναι αὐτὸ ποὺ δνομάζω γκαρδιωμένος. Καρδιὰ ἔχει αὐτὸς ποὺ γνωρίζει τὸ φόβο, μὰ ποὺ βιάζει τὸ φόβο. Αὐτὸς ποὺ βλέπει τὴν ἄβυσσο, μὰ μὲ ύπερηφάνεια.

“Οποιος βλέπει τὴν ἄβυσσο μὲ μάτια ἀετοῦ, — ὅποιος μὲ νύχια ἀετοῦ πιάνει τὴν ἄβυσσο: αὐτὸς ἔχει θάρρος. —

5

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ εἶναι κακός» — ἔτσι μοῦ ἔλεγον γιὰ παρηγοριὰ ὅλοι οἱ πιὸ σοφοί. “Αχ, ἀνήταν ἀλήθεια και σήμερα ἀκόμα! Γιατὶ τὸ Κακὸ εἶναι ἡ καλύτερη δύναμη τοῦ ἄνθρωπου.

«Ο ἄνθρωπος πρέπει νὰ γίνει καλύτερος και κακώτερος» — αὐτὸ διδάσκω ἐγώ. Τὸ πιὸ Κακὸ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὸ πιὸ Καλὸ τοῦ ‘Υπεράνθρωπου.

Θὰ μποροῦσε νά 'ναι καλὸ γιὰ κεῖνον τὸν ιεροκήρυκα τῶν μικρῶν ἄνθρωπων ποὺ. ὑπόφερε ἀπὸ τὶς ἀμαρτίες τῶν ἄνθρωπων και ποὺ βάσταγε τὶς ἀμαρτίες τῶν ἄνθρωπων. ’Εγώ, ὅμως, χαίρομαι τὴ μεγάλη ἀμαρτία σὰν τὴ μεγάλη μου παρηγοριά.

Αὐτό, ὅμως, δὲν είπωθηκε γιὰ μακριὰ αὐτιά. Κάθε λόγος

δὲν ταιριάζει καὶ σὲ κάθε στόμα. Εἶναι λεπτὰ καὶ μακρινὰ πράματα: δὲν πρέπει νὰ τ' ἀγγίζουνε τὰ πόδια τῶν προβάτων!

δ

Ω ΑΝΩΤΕΡΟΙ ἄνθρωποι, ἔχετε τὴν ἴδεα δτὶ βρίσκομαι δῶ γιὰ νὰ διορθώσω δ, τι καταστρέψατε σεῖς;

"Η γιατί θέλησα νὰ πλαγιόζετε πιὸ ἀνετα ἀπὸ δῶ κ' ὅστε ρα οἱ τυραννισμένοι ἔσεῖς; "Η γιὰ νὰ δείξω σὲ σᾶς τοὺς περιπλανώμενους, τοὺς παραλανημένους, τοὺς στραβοσκαρφαλωμένους καινούργια, πιὸ εὔκολα μονοπάτια;

"Οχι! "Οχι! Τρεῖς φορὲς δχι! 'Ολοένα, ὅλο καὶ πιὸ καλὰ πρέπει νὰ γκρεμίζωνται οἱ δμοιοί σας, — γατὶ ἡ μοῖρα σας πρέπει νὰ γίνεται ὅλο καὶ χειρότερη, ὅλο καὶ πιὸ σκληρή. "Ετσι μόνο — ..

ἔτσι μόνο ἀνεβαίνει δ ἄνθρωπος πρὸς τὰ ὄψη, διπου τὸν χτυπᾷ δ κεραυνὸς καὶ τὸν συντρίβει: ὀρκετὰ ψηλὰ γιὰ τὸν κεραυνό!

'Ο νοῦς μου κι δ πόθος μου πάνε πρὸς τὸ Λίγο, πρὸς τὸ Μακρύ, πρὸς τὸ Μακρυνό: τί μ' ἐνδιαφέρει ἔμένα ἡ μικρή, ἡ κοινή καὶ σύντομη δυστυχία σας!

Δὲν ὑποφέρετε ὀρκετὰ κατὰ τὴ γνώμη μου. Γιατὶ ὑποφέρετε γιὰ τὸν ἑαυτό σας, ἀκόμα δὲν ὑποφέρατε γιὰ τὸν θρωπό! Θὰ λέγατε ψέμματα δν τὸ ἀρνιόσασταν! "Ολοι ἔσεῖς δὲν ὑποφέρετε γι' αὐτὸ ποὺ ὑπόφερα ἐγώ. —

7

ΔΕΝ μού εἶναι ἀσκετὸ τὸ νὰ μὴ κάνει πιὰ κακὸ δ κεραυνός. Δὲ θέλω νὰ τὸν ἀποφύγω: πρέπει νὰ μάθει νὰ δουλεύει γιὰ μένα. —

"Η σοφία μου μαζεύεται χρόνια καὶ χρόνια τώρα σύννεφου δμοια κι δλοένα γίνεται πιὸ γαλήνα καὶ πιὸ σκοτεινή. "Ετσι κάνει κάθε σοφία ποὺ μέλλει νὰ γενήσει ἐναν κεραυνό.

Γι αὐτοὺς τοὺς ἄνθρωπους τοῦ σήμερα δὲ θέλω νά 'μαι φώς, οὔτε νὰ λέγωμαι φώς. Αύτοὺς θέλω νὰ τοὺς τυφλώσω: δ κεραυνὲ τῆς σοφίας μου, βγάλε τους τὰ μάτια!

8

ΜΗΝ ἐπίθυμεῖτε τίποτα ποὺ νὰ ξεπερνά τὴ δύναμή σας: ὑπάρχει κάποια κακή κιβδηλία σ' εύτοὺς ποὺ γυρεύουνε πράματα ποὺ ξεπερνῶνται τὴ δύναμή τους.

Προταντὸς δταν θέλουν μεγάλα πράματα! Γιατὶ ξυπνοῦνται τὴ δυσπιστία κατὰ τῶν μεγάλων πραγμάτων, εύτοι οἱ ἐπιτήδειοι κιβδηλοποιοὶ καὶ θεατρίνοι: —

ἴσαμε νὰ καταντήσουν κίβηλοι καὶ στὰ ίδια τους τὰ μάτια, ἀλλήθωροι, βερνικωμένα σκωληκόβρωτα ξύλα, παλτοφορε-

μένοι μὲ μεγάλα λόγια, μὲ πομπώδεις ἀρετές, μὲ λαμπερά, ψεύτικα ἔργα.

Προσέχετέ τους καλά, ω̄ ἀνώτεροι ἄνθρωποι! Γιατί τίποτα δὲ μοῦ φαίνεται σήμερα πόλυτιμότερο καὶ σπανιώτερο ἀπὸ τὴν γηησιότητα.

Τοῦτο δῶ τὸ σήμερα δὲν ἀνήκει στὸν ὅχλο; Ἐλλ' ὁ ὅχλος δὲν ξέρει τί εἶναι μεγάλο, τί μικρό, τί σωστὸ καὶ τί γνήσιο: εἶναι ἀθῶα κούφιος, πάντα λέει ψέμματα.

9

ΝΑ ΔΥΣΠΙΣΤΕΙΤΕ ὅμορφα σήμερα, ω̄ ἀνώτεροι ἄνθρωποι, ω̄ γκαρδιωμένοι, ω̄ ἀνοχόκαρδοι! Καὶ νὰ κρατᾶτε μυστικοὺς τοὺς λόγους ποὺ ἔχετε! Γιατὶ τοῦτο δῶ τὸ σήμερα ἀνήκει στὸν ὅχλο.

Αὐτὸ ποὺ δὸ ὅχλος ἔμαθε νὰ πιστεύει ἄλλοτε χωρὶς λόγο, ποιός θὰ μποροῦσε νὰ τοῦ τὸ γκρεμίσει ἔχοντας τοὺς λόγους του;

Καὶ στὴν ἀγορὰ πείθει κανεὶς μὲ τὶς χειρονομίες. Μὰ δ, τὶ ἔχει κάποιον λόγο κάνει τὸν ὅχλο νὰ δυσπιστεῖ ἀπέναντί του.

Κι ἂν συμβεῖ νὰ νικήσει καὶ καμιὰ φορὰ ἡ ἀλήθεια, τότε ρωτᾶτε μ' ἀγαθὴ δυσπιστία: «ποιὰ δυνατὴ πλάνη ἀγωνίστηκε γι' αὐτήν;»

Φυλαχτῆτε ἀκόμη κι ἀπὸ τοὺς σοφούς! Σᾶς μισοῦνε: γιατὶ 'ναι στείροι! "Έχουν ψυχρά, στεγνωμένα μάτια, κάθε πουλί 'ναι μαδημένο μπροστά τους.

Καυχοῦνται πώς δὲ λένε ψέμματα: μὰ ὅποιος εἶναι ὀνίκανος νὰ πεῖ ψέμματα βρίσκεται πολὺ μακριὰ ἀκόμη ἀπὸ τὴν ἀγάπη τῆς ἀλήθειας. Φυλαχτῆτε!

"Η ἔλλειψη πυρετοῦ εἶναι πολὺ μακριὰ ἀκόμη ἀπὸ τὴ γνώση! Δὲν πιστεύω σὲ κρυολογημένα πνεύματα. "Οποιος δὲ μπορεῖ νὰ πεῖ ψέμματα, δὲν ξέρει τί σημαίνει ἀλήθεια.

10

ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ν' ἀνεβῆτε ψηλά, χρησιμοποιεῖτε τὰ δικά σας πόδια! Μὴν ἀφήνετε νὰ σᾶς σηκώνουν, μὴ καθίζετε σὲ ξένες πλάτες καὶ σὲ ξένα κεφάλια!

'Ανέβηκες σὲ ἄλογο, ὅμως; Καλπάζεις γρήγορας τώρα πρὸς τὸν σκοπό σου; Μὲ τὸ καλό, φίλε μου! Μὰ καὶ τὸ κουτσὸ πόδι σου κάθεται μαζὶ σου στὸ ἄλογο!

"Οταν εάν 'χεις φτάσει στὸν σκοπό σου, δταν κατεβεῖς ἀπὸ τ' ἄλογό σου: στὸ ὕψος σου ἀκριβῶς, ω̄ ἀνώτερε ἄνθρωπε, — θὰ τρεκλίσεις!

11

Ω ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ, ω̄ ἀνώτεροι ἄνθρωποι! Μόνο τὸ δικό της παιδὶ ἐγκυμονεῖ μιὰ γυναίκα.

Μὴν ἀφήνετε νὰ σᾶς παρασύρει «καθόλου ή πλάνη! Ποιός εἶναι, ἀλήθεια, ὁ πλησίον σας; Κι ἀν ἀκόμη ἐνεργεῖτε «γιὰ τὸν πλησίον σας», — ώστόσο δὲν δημιουργεῖτε γι' αὐτόν!

Μὰ ξεμάθετε, ἀλήθεια, αὐτὸ τὸ «γιά», ὡ δημιουργοί: ἡ ἀρετή σας ἀκριβῶς θέλει νὰ μὴ κάνετε τίποτα μὲ τὸ «γιά», μὲ τὸ «έξ αἰτίας» καὶ μὲ τὸ «έπειδή». Πρέπει νὰ βρουλώνετε τ' αὐτιά σας σὲ τέτοιες κίβδηλες μικρολέξεις.

Τὸ «γιὰ τὸν πλησίον» εἶναι μιὰ ἀρετὴ μόνο γιὰ τοὺς μικροὺς ἀνθρώπους: λένε: «*ἴσα κ' ίσα* καὶ *ετὸνται χέρι πλένει τ' ἄλλο*» — δὲν ἔχουν οὔτε τὸ δικαιωματούστε τὴ δύναμη τῆς ιδιοτέλειάς σας.

Στὴν ιδιοτέλειά σας, ὡ δημιουργοί, ὑπάρχει κάτι ἀπὸ τὴν προφύλαξη καὶ τὴν πρόβλεψη τῆς ἔγκυας! "Ο, τι δὲν εἶδε ἀκόμη κανένας μὲ τὰ μάτια: τὸν καρπό: αὐτὸς προφυλάσσει καὶ προστατεύει καὶ τρέφει ὅλη τὴν ἀγάπη σας.

"Οπου μπάρχει ὅλη ἡ ἀγάπη σας, στὸ παιδί σας, ἐκεῖ ὑπάρχει κι ὅλη ἡ ἀρετὴ σας! Τὸ ἔργο σας, ἡ θέλησή σας εἶναι ὁ «πλησίον» σας: μὴν ἀφήνετε νὰ παρασύρεστε ἀπὸ ψεύτικες ἀξίες!

12

Ω ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ, ὡ ἀνώτεροι ἀνθρώποι! "Οποιος πρέπει νὰ γεννήσει, εἶναι ἄρρωστος· μὰ ὅποιος ἐγέννησε εἶναι ἀκάθαρτος.

Ρώτησε τὶς γυναίκες: δὲ γεννοῦνε, ἐπειδὴ τάχα τὸ βρίσκουν διασκεδαστικό. 'Ο πόνος κάνει τὶς κότες καὶ τὸν ποιητὴ νὰ κακαρίζουν.

"Ω δημιουργοί, ὑπάρχει πολὺ ἀκάθαρτο σὲ σᾶς. Αὐτὸ σημαίνει πῶς θά 'πρεπε νὰ ἥσαισταν μητέρες.

"Ενα νιογέννητο: ὡ πόσες ἀκαθαρσίες καινούργιες δὲν ἥρθαν στὸν κόσμο! Παραμερίσετε! Κι ὅποιος ἔχει γεννήσει πρέπει νὰ ξεπλύνει τὴν ψυχή του!

13

ΜΗΝ εῖστε ἐνάρετοι περισσότερο ἀπ' ὅσο μπορεῖτε! Καὶ μὴ ζητᾶτε ἀπὸ τὸν ἑαυτό σας τίποτα ποὺ ν' ἀντιστρατεύεται τὴν πιθανοφάνειά!

Βαδίζετε πάνω στὰ χνάρια ποὺ ἀφησε περνώντας ἡδη ἡ ἀρετὴ τῶν πατέρων σας! Πῶς θέλετε ν' ἀνεβῆτε ψηλά, ἀν δὲν ἀνεβαίνει μαζί σας κ' ἡ θέληση τῶν πατέρων σας;

Αὐτός, ὅμως, ποὺ θέλει νάι 'ναι πρῶτος, ἀς προσέξει νὰ μὴ μείνει καὶ τελευταίος ἀκόμη! Κι ὅπου ὑπάρχουν τὰ ἐλαττώματα τῶν πατέρων σας, μὴ θέλετε νὰ δῆτε ναι καὶ καλὰ ἀγιότητα!

Πῶς νὰ ζητήσει κανεὶς ἀγνότητα ἀπὸ κείνων ποὺ οἱ πατέρες του περνούσανε ὅλο τὸν καιρό τους μὲ γυναίκες καὶ μὲ δυνατὰ κρασιὰ καὶ μὲ ἀγριογούρουνα;

Θά τανε τρέλλα! Πολύ, ἀλήθεια, μοῦ φαίνεται γιὰ ἔναν τέτοιον ὅταν εἶναι ὁ ἄντρας μιᾶς ἢ δυὸς ἢ τριῶν γυναικῶν.

Κι ἄν, ἀφιερωτής, ἔχτιζε ἔνα μοναστήρι καὶ πάνω ἀπὸ τὴν πόρτα του ἔγραψε: «ἡ δδὸς πρὸς τὴν ἀγιότητα», — θὰ θεγα: πρὸς τί! ἄλλη τρέλλα πάλι ἐτούτη!

Κι ἄν ἔχτιζε ἔνα σωφρονιστήριο κι ἄσυλο: βοήθειά του! Μὰ δὲν τὸ πιστεύω.

Στὴν μοναξιὰ μεγαλώνει ὅτι ἔχει κανεὶς μέσα του, ἀκόμη καὶ τὸ μέσα μας ζῶο. Γι' αὐτὸ πρέπει ν' ἀποτρέπωμε πολλοὺς ἀπὸ τὴ μοναξιά.

Υπῆρξε ως τὰ τώρα πάνω στὴ γῆ κάτι πιὸ βρωμερὸ ἀπὸ ἔναν ἄγιο στὴν ἑρημιά; Δὲν τὸν τριγύριζε μόνο ὁ διάβολος — παρὰ καὶ τὸ γουρούνι.

14

ΔΕΙΛΟΥΣ, ντροπαλούς, ἀδέξιους, ὅμοιους μὲ τίγρη ποὺ ἀπότυχε στὸ πήδημά του: ἔτσι, ω ἀνώτεροι ἄνθρωποι, σᾶς εἶδα πολλὲς φορὲς νὰ γλιστράτε παράμερα. Ἐχάσατε μιὰ ζαριά.

Ἄλλ' ωζαρτζήδες, τί σημασία ἔχει αὐτό; Δὲ μάθατε νὰ παίζετε καὶ νὰ κοροϊδεύετε, ὅπως πρέπει νὰ παίζει καὶ νὰ κοροϊδεύει κανεὶς! Μὴ καὶ δὲν καθόμαστε πάντα σ' ἔνα μεγάλο τραπέζι γιὰ παιγνίδι καὶ κοροϊδία;

Κ' ἐπειδὴ ἀποτύχατε στὸ Μεγάλο, εἴσαστε κ' οἱ Ἱδιοι ἐσεῖς — ἀποτυχημένοι; Κι ἄν εἴσαστε ἀποτυχημένοι οἱ Ἱδιοι ἐσεῖς, ἀπότυχε γι' αὐτὸ — ὁ ἄνθρωπος; Μ' ἄν ἀπότυχε κι ὁ ἄνθρωπος, έλοιπόν, μὲ τὸ κολό!

15

ΟΣΟ ἀνώτερο εἶναι ἔνα πρᾶγμα στὸ εἶδος του, τόσο σπανιώτερα πετυχαίνει. Ὡ ἀνώτεροι ἄνθρωποι, ποὺ είστε ἐδῶ μαζεμένοι, δὲν ἀποτύχατε ὅλοι σας;

Τί σημασία ἔχει, ὅμως: Μὴ χάνετε τὸ θάρος σας! Πόσα καὶ πόσα δὲν ὑπάρχουν ἀκόμα ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν! Μάθατε νὰ γελάτε καὶ γιὰ σᾶς τοὺς Ἱδιούς, ὅπως πρέπει νὰ γελά κανεὶς!

Γιατί θά ταν ἐπίσης παράξενο ν' ἀποτύχετε καὶ νὰ μισοπετύχετε, ω μισοσυντριμμένοι! Δὲν πιέζεται καὶ δὲ σπρώχνεται μέσα σας — τὸ μέλλον τοῦ ἄνθρωπου;

Τοῦ ἄνθρωπου τὸ πιὸ μακρυνό, τὸ πιὸ βαθύ, τὸ διὸς τὸ διστραύψηλό, ἡ τεράστια δύναμή του: δλ' αὐτὰ δὲ χοχλακοῦν κι ἀφρίζουν τὸ ἔνα πάνω στὸ ὄλλο μέσα στὸ τσουκάλι σας;

Γιατί θά ταν παράξενο δὲν ἔσπαζαν καὶ μερικὰ τσουκάλια; Μάθατε νὰ γελάτε καὶ γιὰ σᾶς τοὺς Ἱδιούς, ὅπως πρέπει νὰ γελά κανεὶς! Ὡ ἀνώτεροι ἄνθρωποι, πόσα καὶ πόσα δὲν ὑπάρχουν ἀκόμα ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν!

Κι ὀληθινά, πόσα καὶ πόσα δὲν πετύχανε ως τὰ τώρα! Πό-

σο πλούσια είναι τούτη ή γῆ σὲ μικρά, καλά, τέλεια πράμματα, σὲ καλοπετυχεμένα πράμματα!

Βάλετε μικρά, καλά, τέλεια πράμματα γύρω σας, ω̄ ἀνώτεροι ἄνθρωποι! Ἡ χρυσὴ ὠριμότητά τους γιατρεύει τὴν καρδιά. Τὸ τέλειο μᾶς μαθαίνει νὰ ἔλπιζουμε.

16

ΠΟΙΟ ἥταν ω̄ς τὰ τώρα πάνω στὴ γῆ τὸ μεγαλύτερο ἀμάρτημα; Δὲν ἥταν δὲ λόγος ἐκείνου ποὺ εἶπε: «Ἀλλοίμονο σ' αὐτοὺς ποὺ γελοῦν ἔδω!»

Δὲν εὔρισκε πάνω στὴ γῆ κανένα λόγο γιὰ νὰ γελάσει; Θὰ ζήτησε ἄσκημα. «Ἐνα παιδί βρίσκει πολλοὺς λόγους ἔδω γι» αὐτό.

Δὲν ἀγάπησε ἀρκετά: διαφορετικὰ θὰ εἶχε ἀγαπήσει καὶ μᾶς τοὺς γελαστούς! Ἀλλὰ μᾶς μισοῦσε καὶ μᾶς χλεύαζε, καὶ μᾶς ἀπειλοῦσε οὐρλιάζοντας καὶ τρίζοντας τὰ δόντια του.

Πρέπει, λοιπόν, νὰ καταριέται κανεὶς δ, τι δὲν ἀγαπᾶ; Αὐτὸ μοῦ φαίνεται πολὺ κακοῦ γούστου. Ἀλλ' αὐτὸ ἔκανε δ ἀπόλυτος ἐκεῖνος. Καταγότανε ἀπὸ τὸν ὅχλο.

Κι δ ἕδιος αὐτὸς δὲν ἀγαποῦσεν ἀρκετά: διαφορετικὰ θὰ ὅργιζόταν λιγώτερο ποὺ δὲν τὸν ἀγαποῦσαν. Κάθε μεγάλη ἀγάπη δὲν ζητᾷ ἀγάπη: — ζητᾷ κάτι περισσότερο.

Ἄποφεύγετε δλους αὐτοὺς τοὺς ἀπόλυτους! Είναι ἔνα φτωχό, ἄρρωστο εἶδος, ἔνα εἶδος ὅχλου: λοξοκοιτάζουν αὐτὴ τὴ ζωή, ἔχουνε τὸ «κακὸ μάτι» γιὰ τούτη τὴ γῆ.

Ἄποφεύγετε δλους αὐτοὺς τὸν ἀπόλυτους! «Ἔχουνε θαριὰ πόδια καὶ στενάχωρες καρδιές:—δὲν ξέρουνε νὰ χορεύουνε. Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ φαίνεται ἔλαφριὰ ἡ γῆ σὲ κάτι τέτοιους;

17

ΛΟΞΟΔΡΟΜΩΝΤΑΣ πλησιάζουν δλα τὰ πράγματα στὸ σκοπό τους. Σὰν τὶς γάτες ἀνασηκώνουνε καμπυλωτὰ τὴ ράχη τους, καὶ μουρμουρίζουνε μέσα τους γιὰ τὴν εύτυχία τους ποὺ σιμώνει — δλα τὰ καλὰ πράγματα γελοῦν.

Τὸ βάνδισμα προδίδει δν ἔνας βαδίζει κιόλας στὸν δ : κ δ τ ο υ δρόμο: κοίταξετέ με, λοιπόν, πῶς περπατῶ! Μὰ ἔκεῖνος ποὺ πλησιάζει στὸν σκοπό του, χορεύει.

Καί, ἀληθινά, δὲν κατάντησα ἀγαλμα, οὔτε καὶ στέκομαι δῶ ἄκαμπτος, ἀποβλακωμένος, πετρωμένος, μιὰ στήλῃ ἀγαπῶ τὸ γρήγορο τρέξιμο.

Κι δν ὑπάρχουν πάνω στὴ γῆ τέλματα καὶ πυκνὴ θλίψη: δποιος ἔχει ἔλαφριὰ πόδια τρέχει καὶ πάνω στὴ λάσπη ἀκόμα χορεύει σάμπτως πάνω σὲ σαρωμένον πάγο.

«Υψώσετε τὶς καρδιές σας, ἀδελφοί μου, ψηλά, ψηλότερα! Καὶ μὴ ξεχνάτε τὰ πόδια σας!

Υψώσετε καὶ σεῖς τὰ πόδια σας, ὁ καλοὶ χορευτές, καὶ κάτι καλύτερο ἀκόμη: στηριχθῆτε καὶ πάνω στὸ κεφάλι σας!

18

ΑΥΤΟ Τὸ στεφάνι τοῦ γελαστοῦ, αὐτὸ τὸ στεφάνι ἀπὸ ρόδα: ὁ ἕδιος ἐγὼ φόρεσα τοῦτο τὸ στεφάνι, ὁ ἕδιος ἐγὼ ἀγίασα τὸ γέλιο μου. Κανέναν ὅλον δὲν βρήκα σήμερα ἀρκετὰ δυνατὰ γιὰ κάτι τέτοιο.

‘Ο Ζαρατούστρα ὁ χορευτής, ὁ Ζαρατούστρα ὁ ὄλαφρός, αὐτὸς ποὺ κινεῖ τὰ φτερά του, ἔνας ἔτοιμος νὰ πετάξει, νεύοντας σ' ὅλα τὰ πουλιά, ἔτοιμος κ' ἐπιδέξιος, ἔνας εὔτυχισμένα ὄλαφρός:—

‘Ο Ζαρατούστρα ὁ προφήτης, ὁ Ζαρατούστρας ὁ εἰλικρινὰ γελαστός, ποὺ δὲν εἶναι ὀνυπόμονος, ποὺ δὲν εἶναι ἀπόλυτος, ἔνας ποὺ ἀγαπᾷ τὰ πηδήματα καὶ τὰ λοξοπηδήματα: ὁ ἕδιος ἐγὼ φόρεσα τοῦτο τὸ στεφάνι.

19

ΥΨΩΣ ΕΤΕ τὶς καρδιές σας, ἀδελφοί μου, ψηλά, ψηλότερα! Καὶ μὴ ξεχνᾶτε τὰ πόδια σας! ‘Υψώσετε καὶ σεῖς τὰ πόδια σας, ὁ καλοὶ χορευτές, καὶ κάτι καλύτερο ἀκόμη: στηριχτῆτε καὶ πάνω στὸ κεφάλι σας!

‘Υπάρχουν ἀκόμα καὶ στὴν εὔτυχία βαριὰ ζῶα, ὑπάρχουν μολυβοπόδαροι ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Πασκίζουνε θαυμαστά, ἔνὸς ἐλέφαντα, δύμοιοι, ποὺ πασκίζει νὰ στηριχτεῖ μὲ τὸ κεφάλι.

Μᾶς καλύτερα ἀκόμα νά ’σαι τρελλὸς ἀπὸ εὔτυχία, παρὰ τρελλὸς ἀπὸ δυστυχία, καλύτερα νὰ χορεύεις σὰ μολύβι βαρὺς παρὰ νὰ περπατᾶς χωλαίνοντας. Μάθετε, λοιπόν, ἀπὸ μένα, τοῦτο δῶ τὸ σοφό: ἀκόμη καὶ τὸ χειρότερο πρᾶγμα ἔχει διὸ καλὰ πισινά, ἀκόμη καὶ τὸ χειρότερο πρᾶγμα ἔχει διὸ καλὰ πόδια γιὰ νὰ χορεύει: μάθετε, λοιπόν, στὸν ἑαυτό σας, ὁ ὀνώτεροι ὀνθρωποι, νὰ στέκεστε στὰ δρθια πόδια σας!

Ξεμάθετε, λοιπόν, τὴ μελαγχολία καὶ κάθε θλίψη τοῦ δχλου! ‘Ω, πόσο θλιβεροὶ μοῦ φαίνονται σήμερα ἀκόμη οἱ παλιάτσοι τοῦ δχλου! Τοῦτο δῶ τὸ σήμερα, δύμως, ἀνήκει στὸν δχλο.

20

ΚΑΝΕΤΕ σὰν τὸν ἀνεμο, δταν ὄρμᾶ ἀπὸ τὶς βουνήσιες σπηλιές του: θέλει νὰ χορεύει σύμφωνα μὲ τὸ δικό του σφύριγμα κ' οἱ θάλασσες ριγοῦν κι ἀναπηδοῦν κάτω ἀπὸ τὶς πατούσες του.

Αὐτὸ ποὺ δίδει φτερὰ στοὺς γαϊδάρους, αὐτὸ ποὺ ἀρμέγει τὶς λιόντισσες, εύλογημένο νά ’ναι! Εύλογημένο νά ’ναι τὸ πνεῦμα αὐτὸ τὸ καλὸ κι ἀδάμαστο, ποὺ ἔρχεται σὰν ἀνεμικὴ σ' ὅλα τὰ Σήμερα καὶ σ' ὅλους τοὺς δχλους,—

ποὺ ἔχθρεύεται ὅλα τὰ κεφάλια τῶν γαϊδουράγκαθων, ἔλα τ' ἀνοιγμένα κεφάλια κι ὅλα τὰ μαραμένα φύλλα καὶ τὴν εἴρα: εύλο-

γημένο νά 'ναι αύτὸ τὸ ἄγριο, καλό, ἐλεύθερο πνεῦμα τῆς θύελλας, ποὺ χορεύει πάνω σὲ τέλματα καὶ σὲ θλίψεις, δπως χορεύει πάνω στὰ λειβάδια!

Ποὺ μισεῖ τὰ ἀλήτικα σκυλιὰ τοῦ δχλου κι δλη τὴν ἀποτυχεμένη καὶ σκυθρωπὴ αὐτὴ γενιά: εὐλογημένο νά 'ναι τὸ πνεῦμα αύτὸ δλων τῶν ἐλεύθερων πνευμάτων, ἡ γελαστὴ θύελλα ποὺ ρίχνει σκόνη στὰ μάτια κάθε ἀπελπισμένου καὶ δμπυασμένου!

Τὸ χειρότερό σας, ω ἀνώτεροι ἀνθρώποι, εἰναι πὼς δὲ μαθαίνετε δλοι νὰ χορεύετε, δπως πρέπει νὰ χορεύει κανεὶς—νὰ χορεύετε περιώντας ἀπὸ πάνω σας: Τί σημασία ἔχει τ' δτι ἀποτυχένετε!

Πόσα καὶ πόσα δὲν ὑπάρχουν ἀκόμα ποὺ μποροῦν νὰ γίνουν! Μά θετε, λοιπόν, νὰ γελάτε περιώντας πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια σας! 'Υψωσετε τὶς καρδιές σας, ω καλοὶ χορευτές, ψηλά, ψηλότερα! Καὶ μὴ ξεχνάτε οὔτε καὶ τὸ καλὸ γέλιο!

Αύτὸ τὸ στεφάνι τοῦ γελαστοῦ, αύτὸ τὸ στεφάνι ἀπὸ ρόδα: σὲ σᾶς, ἀδελφοί μου, πετῶ αύτὸ τὸ στεφάνι! 'Αγίασα τὸ γέλιο! 'Ω ἀνώτεροι ἀνθρώποι, μάθετε λοιπόν, νὰ γελάτε!

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΣ

1

ΟΤΑΝ δὲ Ζαρατούστρα εἶπε αύτὰ τὰ λόγια, στεκότανε κοντά στὸ ἔμπασμα τῆς σπηλιᾶς του· μὰ μὲ τὶς τελευταῖες λέξεις ξέφυγε ἀπὸ τοὺς ξένους του κ' ἔτρεξε γιὰ λίγην ὕρα στὸν ἀνοιχτὸν ἀέρα.

«'Ω ἀγνὲς εὔωδιὲς ποὺ μὲ τριγυρίζετε! φώναξε. 'Ω μακάρια γαλήνη, ποὺ μὲ τριγυρίζεις! Μὰ ποὺ νά 'ναι ἀραγε τὰ ζῶα μου; 'Ελάτε, ἐλάτε, ἀετέ μου καὶ ὅφι μου!»

Πήτε μου, ἀλήθεια, ζῶα μου: αὐτοὶ οἱ ἀνώτεροι ἀνθρώποι, ὅλοι τους—δὲ σᾶς φαίνεται πὼς σὰ νὰ μυρίζονται κάπιτως ἀσκημα; 'Ω ἀγνὲς εὔωδιὲς ποὺ μὲ τριγυρίζετε! Τώρα μόνο ξέρω καὶ νιώθω πόσο σᾶς ἀγαπῶ ζῶα μου!»

Κι δὲ Ζαρατούστρα εἶπε ἄλλη μιὰ φορά: σᾶς ἀγαπῶ ζῶα μου!

Μὰ δὲτδος καὶ δ ὅφις στρημώχτηκαν κοντά του, δταν εἶπε αύτὰ τὰ λόγια καὶ τὸν ἀνάβλεψιν. 'Ετσι στέκονταν ἐκεῖ χάμω ἐκεῖνοι οἱ τρεῖς, σιωπηλοὶ κ' οἱ τρεῖς καὶ μυρίζονταν καὶ ρουφούσανε κ' οἱ τρεῖς τὸν καλὸν ἀέρα. Γιατὶ δὲέρας ἐδῶ ξένω ήταν καλύτερος παρ' ὅσο κοντά στοὺς ἀνώτερους ἀνθρώπους.

2

ΜΑ ΔΕ θά 'χε ἀφήσει καλὰ-καλὰ ἀκόμα ὁ Ζαρατούστρα τὴ σπηλιά του καὶ σηκώθηκε πάνω ὁ γέρω μάγος, κοίταξε πονηρὰ γύρω του κ' εἶπε: «Βγῆκε ξένω!

Καὶ νά πού, κιόλας, ω-ἀνώτεροι ἀνθρώποι (ἐπιτρέψετέ μου νὰ σᾶς γαργαλίσω μ' αύτὸ τὸ ἐπαίνετικὸ καὶ χαϊδευτικὸ δνομα, δπως.