



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΔΡΥΤΗΣ : ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΤΟΜΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ

1956



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2008



## ΚΡΙΤΙΚΗ

### ΜΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Στά λίγα έργα Αισθητικής που υπάρχουν στην Ελλάδα, η Αισθητική του Παπανούτσου αντιπροσωπεύει την κριτική Αισθητική, όπως την αποκαλεί και ο ίδιος, δηλαδή μιάν Αισθητική που φιλοσοφεί επί του Ωραίου και της Τέχνης κριτικά και δεν αναπτύσσει δογματικά τις απόψεις της. Προς τοῦτο, ο συγγραφέας αφήνει να παρελάσουν στο έργο του τις κυριώτερες θεωρίες Αισθητικής που έχουν διατυπωθή και αφού τις αναλύσει κριτικά, συνάγει τὰ συμπεράσματά του.

Χάρη στη μέθοδο αυτή το βιβλίο του γίνεται και μιὰ σύνοψη τῶν αισθητικῶν θεωριῶν, που εισάγει τὸν ἀναγνώστη στη διαλεκτική της διεθνούς σκέψης. Τὴ σύνοψη αὐτὴν ἔχει και συνειδητὰ ἐπεκτείνει κάπως ὁ συγγραφέας, γιατί γνωρίζει πόσο φτωχὴ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ βιβλιογραφία στὴν περιοχή τῆς Αἰσθητικῆς. Εἶναι, μάλιστα, πρὸς τιμὴν του ὅτι δὲν παραλείπει νὰ ἀναφέρῃ κάθε σχετικὴ ἑλληνικὴ ἐργασία και νὰ τῆς δώσῃ θέση στὸ πλαίσιο που τῆς ἀνήκει. Ἐξ ἄλλου, τὸ ἔργο αὐτὸ ἔχει τὸ πλεονέκτημα ὅτι προσφέρει τὸ ὑλικὸ του με ὀρθολογικὴ κατάταξη, ἀντικειμενικότητα και σαφήνεια, και ὅτι με ὁδηγὸ τὴν κριτικὴ σκέψη τοῦ συγγραφέα δίνει χειροπιαστὰ τὰ νήματα που συνδέουν τὰ ἐπὶ μέρους προβλήματα. Ἐτσι καταλήγει σὲ μιὰ κριτικὴ Αἰσθητικὴ, που και πηγὴ γνώσεων ἀποτελεῖ, και φάρμακον ἀνάμεσα στὰ κύματα τῆς σκέψης με τὸ φῶς τῆς δικῆς της προσφορᾶς.

\* \* \*

Ἡ κριτικὴ Αἰσθητικὴ δὲν στηρίζεται μόνον στὴν ἐσωτερικὴ ἐνατένιση γιὰ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν τέχνη, ὅπως τὸ κάνει ἡ δογματικὴ φιλοσοφία. Θεωρεῖ ὅτι πρέπει νὰ λαμβάνῃ ὑπ' ὄψη της και τὰ ἐπιστημονικὰ πορίσματα τῆς Ἱστορίας, τῆς Κοινωνιολογίας και τῆς Ψυχολογίας τῆς τέχνης, διότι ἡ φιλοσοφία, λέγει ὁ Π., δὲν εἶναι χάρισμα προφητικὸ ἀλλὰ προπάντων μόχθος που ἔχει ἀνάγκη κάθε βοηθείας (9).<sup>1</sup> Δὲν

1. Οἱ ἀριθμοὶ ἀναφέρονται σὲ τὶς σελίδες τῆς πρώτης ἔκδοσης τῆς Αἰσθητικῆς τοῦ Παπανούτσου (Ἰ. Καρὸς, Ἀθήνα, 1948).

μεταπηδᾷ ὅμως και στὸ ἄλλο ἄκρο, στὴν ἄκρατὴ Ἐπιστῆμη τῆς τέχνης. Ἡ ἐπιστῆμη αὐτὴ ἀποστρέφεται τὴ φιλοσοφία διότι νομίζει πὼς ἐκτρέπεται σὲ ἀγὼν μεταφυσικὴ, κι' ἔτσι καταλήγει νὰ ἀποστρέφεται και τὴν Αἰσθητικὴ τὴν ἴδια, τὴν ὁποία, ἄλλωστε, ἐπιζητεῖ νὰ ὑποκαταστήσῃ. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὸ κατορθώνει, διότι οἱ ἱστορικὲς, κοινωνιολογικὲς και ψυχολογικὲς μελέτες δὲν θίγουν τὴν οὐσία τῆς τέχνης, που εἶναι ἡ ὁμορφία. Τὸ Ὁραῖο εἶναι ἀξία ἄλλου γένους, που μόνη ἡ φιλοσοφία εἶναι ἱκανὴ νὰ τὴ συλλάβῃ κι' ἔτσι νὰ θέσῃ τὸ ὄλο πρόβλημα τῆς τέχνης ἐξ ὑπαρχῆς, ἐνῶ ἡ ἐπιστῆμη τῆς τέχνης προσπαθεῖ ἀπὸ τὰ ἐπὶ μέρους ν' ἀναχθῇ στὸ ὄλο, ἀλλὰ ματαίως. Γι' αὐτὸ ἡ κριτικὴ Αἰσθητικὴ συνδυάζει τὴν ἐσωτερικὴ ἐνατένιση με τὴν Ἐπιστῆμη τῆς Τέχνης. Εἶναι, μάλιστα, σὲ θέση νὰ ἐλέγξῃ και τὶς δύο, ἐπειδὴ ἡ κριτικὴ φιλοσοφία ἔχει συνείδηση τῶν μεθόδων και τῶν ὀρίων τῆς σκέψης· αὐτὸ εἶναι τὸ κατόρθωμά της, λέγει ὁ Π. (97) και πιστεύει ὅτι αὐτὴ μόνη μπορεῖ νὰ φιλοσοφήσῃ θετικά.

Αὐτὸ θὰ ἦταν ἀναμφισβήτητο ἂν θετικὰ συμπεράσματα ἀντλοῦσε ἡ φιλοσοφία ἀπὸ τὴν κριτικὴ σκέψη μόνον και ὄχι και ἀπὸ τὴν ἀμεση ἀντικειμενικὴ παρατήρηση τοῦ ἔξω κόσμου και ἀπὸ τὶς μυστικὲς πηγὲς τοῦ ὑποκειμένου, με τὴ διαίσθηση και τὴν ἐνόραση, που εἶναι ἐνίοτε ἀποκαλυπτικὲς. Γι' αὐτὸ, ἄλλωστε, ἡ διαλεκτικὴ τοῦ πνεύματος κινήθηκε ἱστορικὰ πάντοτε ἀνάμεσα ἀπὸ δύο πόλους, τὴ ρεαλιστικὴ και τὴν ἰδεαλιστικὴ φιλοσοφία. Καὶ ἡ μὲν ρεαλιστικὴ αἰσθητικὴ θεώρησε τὸ Ὁραῖο ὡς ἐξαρτώμενο ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο, ἡ δὲ ἰδεαλιστικὴ ὡς ἀξία πηγάζουσα ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο. Δίχως τὶς ἀντιθέσεις αὐτὲς ἡ κριτικὴ σκέψη δὲν θὰ εἶχε τί νὰ συγκρίνῃ γιὰ νὰ κρίνῃ.

Ἐξ ἄλλου, τὸ ξεκίνημα ἀπὸ τὸν ἑνα ἢ τὸν ἄλλον πόλο προσφέρει κριτήρια και σταθμὰ γιὰ τὴν ἀποτίμηση τῶν προβλημάτων που ἀντιμετωπίζει ἡ κριτικὴ σκέψη. Ὅπως ἡ ἐπιστῆμη ἔχει ἀνάγκη ὑποθέσεων, ἔτσι και ἡ φιλοσοφία ἔχει ἀνάγκη θέσεων. Δίχως αὐτὲς ἡ κριτικὴ φιλοσοφία θὰ κινε δύνευε νὰ μείνῃ χωρὶς κριτήρια και ἰσοπεδῶσῃ τὶς ἀντιθέσεις, ἂν ὡς μόνον κρι

τῆριο διέθετε τὴ μέθοδο τῆς κριτικῆς καὶ τὴν ἐπίγνωση τῶν ὁρίων τῆς σκέψης.

Βέβαια, ἡ κριτικὴ φιλοσοφία ρέπει πρὸς τὴ σύνθεση τῶν ἀντιθέσεων ρεαλισμοῦ καὶ ἰδεαλισμοῦ, φιλοδοξώντας νὰ ἐπωφεληθῆ ἀμφοτέρων. Ζητεῖ ν' ἀποκαταστήσῃ τὴ διαλεκτικὴ τους ἀμοιβαιότητα (191) διότι ἐκεῖ βρίσκει τὴ γαλήνη καὶ τὴ δικαιοσύνη, στὴ σύνθεση, καὶ ὁμολογῶ ὅτι τὸ ἀντάλλαγμα εἶναι μεγάλο. Ἀλλὰ τὸ ἔργο τῆς θὰ ἦταν ἴσως ἀνέφικτο ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ ἀντιθέσεις, καὶ θὰ ἔπεφτε σ' ἓνα στεῖρο σκεπτικισμό ἂν δὲν ἔριχνε κάθε φορά τὸ βάρος τῆς σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς δύο ἀπόψεις, ὅσο κι' ἂν τὶς ξεκαθαρίζη ἀπὸ τὶς ὑπερβολὲς τῆς μονομέρειας.

Ἄλλωστε, σὲ τελευταία ἀνάλυση, ἄκρατος ὑποκειμενισμὸς δὲν ὑπάρχει, οὔτε καὶ ἄκρατὴ ἀντικειμενικότητα. Ὁ ἰδεαλισμὸς πολλὰ μᾶς διδάσκει γιὰ τὰ πράγματα, ὅπως καὶ ὁ ρεαλισμὸς γιὰ τὶς ἰδέες. Ὁ μέσος δρόμος, ὅπου θὰ συμβαδίζανε καὶ οἱ δύο, εἶναι ὁ «χρυσὸς» δρόμος, ἀλλὰ ἀμφιβάλλω ἂν ὑπῆρξε ποτέ. Ὁ Π. δέχεται ὅτι σὲ κάθε ἐποχὴ ἀνθίσταται τῆς τέχνης, ἡ τέχνη δὲν εἶναι οὔτε ἀπόλυτα ἰδεαλιστικὴ οὔτε ἀπόλυτα ρεαλιστικὴ, ἀλλὰ σύνθεση ἀμφοτέρων (148), διότι ἡ καλλιτεχνικὴ ἀναπαράσταση τῆς Φύσης ὅσο καὶ τῆς Ζωῆς εἶναι τόσο ἰδανικὴ ὅσο καὶ πραγματικὴ (147). Γι' αὐτὸ, ἀφοῦ κάμῃ τὴν κριτικὴ τῆς νέας ζωγραφικῆς καὶ βρῆ ὅτι θυσίασε στὸν ἄκρατον ὑποκειμενισμό τῆς κάθε ἀντικειμενικότητα σχεδόν, φαίνεται νὰ τὴν παροτρύνει στὴ σύνθεση. Φοβοῦμαι ὅμως ὅτι στὴ σύνθεση αὐτὴ ἂν κάθε φορά δὲν κυριαρχοῦσε πότε ὁ ἰδεαλισμὸς καὶ πότε ὁ ρεαλισμὸς, τὸ πάθος γιὰ τὴν καλλιτεχνικὴ δημιουργία θὰ ἔσβυνε, καὶ ἡ διαλεκτικὴ πορεία τῶν ρυθμῶν τῆς τέχνης, ἴσως, θὰ σταματοῦσε.

Μπορεῖ ἡ φιλοσοφία ν' ἀποχωρισθῆ ἀπὸ τὴ διαλεκτικὴ αὐτὴ πορεία τοῦ πνεύματος καὶ νὰ σταθῆ ὑπεράνω τῆς ἀλάθευτη, ἔστω καὶ ἂν εἶναι κριτικὴ φιλοσοφία; Νομίζω ὅχι, καὶ περὶ αὐτοῦ μὲ πείθει ὁ ἴδιος ὁ Π. ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ ἀντιπαραβάλλει τὶς θεωρίες τοῦ ἰδεαλισμοῦ καὶ τοῦ ρεαλισμοῦ, «παρὰ τὸν κίνδυνο νὰ μεταπέση ἀπὸ τὸ ἀξιολογικὸ ἐπίπεδο τῆς κριτικῆς ἔρευνας στὸ ὄντολογικὸ τῆς δογματικῆς μεταφυσικῆς», ὁμολογεῖ ὅτι «χωρὶς ἓναν κάποιον ἰδεαλισμὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῆ ἡ τέχνη» (328). Μιλώντας γιὰ τὴ μουσικὴ λέγει ὅτι σχηματίζεται ἀπὸ τὸν ὑμέναιο Φύσης καὶ Πνεύματος (351), καὶ τόσο συχνὰ ἀπαιτεῖ ὡς περιεχόμενο τοῦ ἔργου μιὰν «ιδέα», ἡ ὁποία μὲ τὴν τέχνη «νὰ παρουσιάζεται κατὰ τρόπο πὺ νὰ συλλαμβάνεται ἄμεσα ἀπὸ τὸ αἶσθημα» (387), ὥστε θὰ ἔλεγα ὅτι ἀσπάζεται τὸν ὀρισμὸ τοῦ Ἐγέλου γιὰ τὴν τέχνη, ἓναν ὀρισμὸ, πὺ πηγάζει ἀπὸ μιὰ κατ' ἐξοχὴν δογματικὴ φιλοσοφία.

Οἱ παραχωρήσεις αὐτὲς πρὸς τὸν ἰδεα-

λισμὸ δὲν εἶναι ἀδυναμία, ἀλλὰ δεῖγμα δύναμης τοῦ κριτικοῦ φιλοσόφου, πὺ αἰσθάνεται ὅτι ἡ σύνθεση τῶν ἀντιθέσεων θὰ τερμάτιζε τὸ σκέπτεσθαι ἂν κάθε σύνθεση δὲν εἶχε ἓναν τόνο ἰδεαλισμοῦ ἢ ρεαλισμοῦ, πὺ νὰ τὴν κινή πρὸς μιὰ νέαν ἀντίθεση. Παρόμοιες παραχωρήσεις πρὸς τὸν ἰδεαλισμὸ ἔκαμε καὶ ὁ Κάντ, ὁ πατέρας τῆς Κριτικῆς φιλοσοφίας, γνωρίζοντας καλὰ ὅτι πρὶν νὰ ὑπάρξῃ μέθοδος ὑπάρχει ἡ σκέψη, καὶ πρὶν νὰ ὑπάρξουν ὄρια ὑπάρχει ἡ διάθεσή τῆς νὰ ξεπεράσῃ κάθε ὄριο, διότι καὶ ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη πηγάζει ἀπὸ ποιητικὴ μανία. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ φιλοσοφία πρωταφανέρωνται ὡς ποίηση.

\* \* \*

Ὁ Κάντ θεωροῦσε τὸ Ὠραῖο ὡς μιὰ γέφυρα μεταξὺ τοῦ Ἀγαθοῦ καὶ τοῦ Ἀληθοῦς, τῆς πρακτικῆς καὶ τῆς θεωρητικῆς ἀξίας, ὅπως τὶς ὠνόμαζε (304). Στὴ θεὰ τοῦ Καλοῦ, ἔλεγε, ἀρμονίζονται οἱ γνωστικὲς δυνάμεις τῆς ψυχῆς, ἡ φαντασία καὶ ἡ διάνοια, καὶ ἡ ἑναρμόνισή τους μέσα σ' ἓνα ἐλεύθερο παιγνίδι γεννάει τὴν αἰσθητικὴ ἡδονή (43). Ἐπειδὴ δὲ ἀπέναντι στὸ Ὠραῖο αἰσθανόμαστε ἀρέσκεια καὶ στὸ Ἄσχημο ἀπαρέσκεια, παράγεται μέσα μας μιὰ κρίση (26). Ἡ κριτικὴ αὐτὴ δύναμη—πὺ θὰ τὴν ὠνόμαζα αἰσθητικὴ κρίση—ἀποτελεῖ γιὰ τὸν Κάντ μεσάζουσα μεταξὺ τοῦ πρακτικοῦ καὶ τοῦ θεωρητικοῦ λόγου, καὶ συμφιλιώνει τὸν ἠθικὸ μὲ τὸν θεωρητικὸ κόσμο,

Ὁ Παπανοῦτσος δέχεται ὅτι τὸ Ὠραῖο εἶναι ἀξία σαφῶς διαχωριζόμενη ἀπὸ τὸ Ἀγαθὸ καὶ τὸ Ἀληθές, καὶ ὅτι ἡ βίωση τοῦ Ὠραίου ἀποτελεῖ ἐμπειρία μιᾶς ἀρμονικῆς κατάστασης τῆς συνειδησιακῆς μας ζωῆς. Ἀλλὰ ἡ αἰσθητικὴ ἐμπειρία, φρονεῖ, δὲν ἀποτελεῖ καὶ δύναμη κριτικῆ. Ἡ κρίση, πὺ ἀποφαίνεται ἂν τὸ ἔργο εἶναι ὠραῖο ἢ ὄχι, εἶναι θεωρητικὴ καὶ ἔρχεται κατόπιν, ἀφοῦ παραχθῆ τὸ αἶσθημα τῆς ἀρέσκειας ἀπὸ τὸ ἀντίκρουσμα τοῦ ἔργου, εἶναι δὲ τὸ αἶσθημα αὐτὸ ἡ μόνη αἰσθητικὴ βίωση πὺ ἔχουμε. Μὲ τὸ συλλογισμό αὐτὸν ἀντέκρουσαν ἄλλοι τὶς ἀπόψεις τοῦ Κάντ (28) καὶ ὁ Π. τὸν ἀποδέχεται.

Νομίζω ὅμως ὅτι ἡ κρίση, πὺ ἀποφαίνεται ἂν τὸ ἔργο εἶναι ὠραῖο ἢ ὄχι, δὲν ἔπεται τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας, ἀλλὰ εἶναι ταυτόχρονη, διότι ἂν δὲν ἀναγνωρίζαμε τὸ ἔργο εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ὡς ὠραῖο δὲν θὰ ὑπῆρχε καὶ αἰσθητικὴ ἐμπειρία. Κατ' ἄλλους μάλιστα ἡ κρίση προηγείται τῆς αἰσθητικῆς συγκίνησης. Ὅπως ἔλεγε ὁ Ἄγγλος αἰσθητικὸς Clive Bell, περνώντας ἀπὸ ἓνα δωμάτιο ἀναγνωρίζω ἀμέσως ποῖο ἔργο ζωγραφικῆς εἶναι καλὸ διότι «χωρὶς νὰ σταθῶ καὶ νὰ προσέξω, ὥστε νὰ συλλέξω τὴ συγκινησιακὴ σημασία τῶν μορφῶν, ἀντιλαμβάνομαι διανοητικὰ τὴν ὀρθότητα καὶ τὴν ἀναγκαιότητα τοῦ συν-



δυσασμοῦ των». <sup>1</sup> Ἡ δράση ἔχει τὴ λογικὴ τῆς, γι' αὐτὸ ἡ νεώτερη Ψυχολογία τῆς Μορφῆς φθάνει στὸ σημεῖο νὰ λέγῃ ὅτι: «Κάθε ἐνέργεια τῆς δράσης εἶναι μιὰ ὀπτική κρίση. Οἱ κρίσεις θεωροῦνται κάποτε ὡς μονοπώλιο τῆς διάνοιας. Ἀλλὰ οἱ ὀπτικές κρίσεις δὲν εἶναι προσφορές τῆς διάνοιας ποὺ προστίθενται στὴν ὀπτικὴ ἐνέργεια ἀφοῦ λάβει χώρα. Εἶναι ἀμέσως καὶ ἀπαραίτητα συστατικὰ τῆς ἴδιας τῆς ὀπτικῆς ἐνέργειας. Τὸ νὰ ἴδῃς ὅτι μιὰ κηλίδα μαύρη βρίσκεται ἔξω τοῦ κέντρου ἐνὸς τετραγώνου ἀποτελεῖ μέρος οὐσιαστικὸ τοῦ νὰ τὸ ἴδῃς καν».<sup>2</sup>

Ἀλλωστε, ἂν ἀποσπᾶσουμε τὴν κρίση ἀπὸ τὴν αἰσθητικὴ ἐμπειρία καὶ τὴν χαρακτηρίσουμε ὡς θεωρητικὴ ποὺ ἐπακολουθεῖ, τότε κινδυνεύει νὰ μὴν κρίνῃ ποτὲ ὀρθὰ τὸ καλλιτέχνημα. Διότι κινδυνεύει νὰ κινηθῇ κατὰ τοὺς αἰτιολογικοὺς νόμους τῆς ἐπιστήμης καὶ νὰ κρίνῃ τὸ καλλιτέχνημα ὅπως κρίνει ἓνα μαθηματικὸ πρόβλημα, ἐνῶ πρέπει νὰ κινηθῇ κατὰ τοὺς κανόνες τῆς τέχνης, τοὺς δεοντολογικοὺς, ποὺ «κατανοοῦν» τὸ καλλιτέχνημα, ὅπως καὶ ὁ ἴδιος ὁ Π. ὑποστηρίζει (380-81). Καὶ τοῦτο θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ πράξῃ ἂν συμπάλλεται μὲ τὴν αἰσθητικὴ ἐμπειρία ὡς μιὰ κρίση αἰσθητικὴ ἰδιότυπη, ποὺ ἀντιλαμβάνεται τὴν ποιητικὴ γλῶσσα, τὸ ρυθμὸ τῆς, τὸ ὕφος καὶ τὸ συμβολισμό τῆς. Μιὰ τέτοια κρίση αἰσθητικὴ ἀποτελεῖ καὶ παθητικὴ ἐμπειρία, μιὰ «κρίση» ποὺ περνοῦν οἱ αἰσθήσεις καὶ ἡ ψυχὴ, ἀλλὰ καὶ ἐνεργητικὴ δύναμη, μιὰ κρίση λογικὴ τοῦ πνεύματος, ποὺ ἂν δὲν ἀποφαίνεται γιὰ τὸ ὠραῖο διασκεπτικά, πάντως ἀναγνωρίζει τὸ ὠραῖο αὐθωρεῖ, καὶ ἀναδημιουργεῖ τὸ ἔργο. Τὴν ἀμέσως αὐτὴ ἀναγνώριση ὁ Πλάτων ἀπέδιδε στὴν ἀνάμνηση τῶν ἰδεῶν.

Κάνω τὶς παρατηρήσεις αὐτὲς διότι καὶ προσωπικὰ μὲ ἀπησχόλησε τὸ θέμα. Στὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ βιβλίου μου «Ἡ Ἀρχιτεκτονικὴ ὡς Τέχνη» τὸ 1940, τὸ κεφάλαιο ποὺ ἐξετάζει τὴν αἰσθητικὴ ἀντίδραση τοῦ ὑποκειμένου τὸ εἶχα ὀνομάσει «Ἡ αἰσθητικὴ κρίση». Μὲ μιὰ κριτικὴ, τοῦ ποὺ δημοσιεύθηκε στὴ «Νέα Ἐστία» (τεύχ. 333), ὁ Π. μὲ προέτρεπε νὰ τὸ ὀνομάσω αἰσθητικὴ ἐμπειρία, διότι αὐτὸς ὁ τίτλος θὰ συμφωνοῦσε περισσότερο μὲ τὰ λεγόμενά μου, ὅτι «ἡ αἰσθητικὴ κρίση εἶναι ἀντιδιανοητικὴ, κρίση ἐρωτικὴ, κλπ». Καὶ πραγματικὰ ἀκολούθησα τὴν προτροπὴ του στὴ δεύτερη ἔκδοση τοῦ ἔργου τὸ 1951, ἂν καὶ ἀμφιταλαντευόμενος ἀκόμη. Σήμερα ὅμως, ὁμολογῶ, ὅτι θὰ ἐπανερχόμενος στὸν πρῶτο τίτλο, «αἰσθητικὴ κρίση», δίνοντας τὶς ἀνωτέρω ἐξηγή-

σεις. Θὰ ἐπρόσθετα μόνον ὅτι κρίση ἀντιδιανοητικὴ εἶναι ἀκριβῶς ἐκείνη ἡ κρίση ποὺ ἔρχεται ὡς ἀμέσως ἀντίδραση φυσιολογικὴ, ψυχολογικὴ καὶ πνευματικὴ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἀποτελεῖ προϋπόθεση κάθε ἐμπειρίας. Ἡ αἰσθητικὴ ἐμπειρία ἐνέχει λοιπὸν καὶ αὐτὴ μιὰ τέτοια κρίση «Κάθε ἀντίληψη μορφῆς, κάθε συναισθησιὴ τυπικῶν σχημάτων (patterns) ἐξ ἐμπειρίας, εἶναι λογικὴ» λέγει ἡ φιλόσοφος Langer.<sup>3</sup>

Πάντως, ὁ ἴδιος ὁ Π. ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν θεωριῶν γιὰ τὴν ποίηση, καταλήγει στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ ποιητὴς δημιουργεῖ, καὶ ξεχωρίζει τὶς ἐξῆς ἰδιότητες ποὺ καθορίζουν τὸ ποιητικὸ φαινόμενα: ἀδέλφωση τοῦ ἀφηρημένου μὲ τὸ συγκεκριμένο, κοσμογονικὴ δύναμη, ἐξιδανίκευση τῶν συναισθημάτων (115-117). Πῶς ὅμως θὰ λειτουργήσῃ ἡ κοσμογονικὴ δύναμη τοῦ ποιητῆ ὅταν ἡ κριτικὴ του δύναμη ἀποχωρίζεται τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας ὡς θεωρητικὴ; Ἡ ἀδέλφωση τοῦ ἀφηρημένου μὲ τὸ συγκεκριμένο καὶ ἡ ἐξιδανίκευση τῶν συναισθημάτων ζητοῦν μιὰ σύγκλιση ἐγκεφάλου καὶ καρδιάς, ποὺ δὲν ξέρω ἂν θὰ τὴν ἀποκαλέσωμε δύναμη κριτικὴ, ὅπως ὁ Κάντ, ἀλλὰ ξέρω ὅτι ἀποτελεῖ δύναμη δημιουργικὴ, ἱκανὴ νὰ δράσῃ μόνον ἐφ' ὅσον ἡ αἰσθητικὴ ἐμπειρία διαρκεῖ, καὶ τὴν ἀποκαλῶ αἰσθητικὴ κρίση. Ὁ Croce<sup>2</sup> ὠνόμαζε τὴν δύναμη αὐτὴ ἐνόραση (Intuition). Ἀλλ' οἱ νεώτερες ἀντιλήψεις ὠθησαν τὴν Langer νὰ διατυπώσῃ τὴν ἀποψη ὅτι: «ἡ ἐνόραση εἶναι βασικὴ διαδικασία (process) κάθε κατανόησης, ποὺ ἐνεργεῖ ἐξ ἴσου στὴ διασκεπτικὴ κρίση ὅπως καὶ στὴν καθαρὴ αἰσθητηριακὴ ἀντίληψη καὶ τὴν ἀμέσως κρίση».<sup>3</sup> Εἰς ὅ,τι δὲ ἀφορᾷ τὴ διαφορά τῆς διασκεπτικῆς καὶ τῆς καλλιτεχνικῆς κρίσης, λέγει: «Ἡ ἐνόραση εἶναι ἀρχὴ καὶ τέρμα τῆς λογικῆς. Ἡ ἀπλὴ ἀλληλουχία προτάσεων, γνωστὴ ὡς «συλλογισμὸς» εἶναι μόνον ἓνα τέχνασμα γιὰ νὰ ὀδηγήσῃ ἓνα πρόσωπο ἀπὸ τὴν μιὰ ἐνόραση στὴν ἄλλη»... «Στὴν ὀμίλια τὸ νόημα ἐρμηνεύεται συνθετικὰ μὲ μιὰ διαδοχὴ ἐνοράσεων» στὴν τέχνη ὅμως τὸ σύνθετο σύνολο βλέπεται ἢ προδικάζεται ἀπ' ἀρχῆς».<sup>4</sup>

Στὸν παθητικὸ χαρακτήρα ποὺ ἔδωσε ὁ Π. στὴν αἰσθητικὴ ἐμπειρία παρεσύρθη, ἴσως, ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ ἔρευνά του ἔδειξε πῶς ἔχει ὁμοιογένεια καὶ δὲν ὑπάρχει διαφορά φύσης μεταξὺ τοῦ αἰσθητικῶς καὶ τοῦ καλλιτεχνικῶς ἀξιόλογου παρὰ μόνον διαφορά βαθμοῦ (60). Ἀντὶ λοιπὸν

1. S. Langer: *Feeling and Form* (New York 1953) σελ. 29.

2. Croce, *Breviario d' Esthetique* (Paris 1923), βλέπε περὶ τῆς θεωρίας του καὶ στὴν Αἰσθητικὴ τοῦ Παπανούτσου, σελ. 101-102.

3. Langer: ἀναφ. σύγγρ. σελ. 29.

4. Langer: ἀναφ. σύγγρ. σελ. 379.

1. Clive Bell: *Kunst* (γερμανικὴ μετάφραση, Dresden 1922) σελ. 27.

2. B. Arnheim: *Art and Visual Percertion* (University of California Press, 1954) σελ. 2.

νά ρίζη τὸν τόνο στὸν ὕψηλό βαθμό, ἐκεῖ ποὺ ἡ αἰσθητικὴ ἐμπειρία εἶναι ἐνεργητικὴ, δρῶσα δημιουργικὰ μὲ τὸ νὰ παράγῃ καλλιτέχνημα, τὸν ἔριξε στὸν χαμηλὸ βαθμό, ἐκεῖ ποὺ εἶναι παθητικὴ ἢ ἀπλῶς ἀναδημιουργικὴ. Θὰ ἀξίζε δὲ μὴ νὰ ἐρευνηθῆ ποὺ βρίσκονται τὰ ὄρια, καὶ γιὰ αὐτὴ ἡ διαφορὰ βαθμοῦ εἶναι τόσο μεγάλη, ὥστε νὰ ἀλλάξῃ τὴν ἴδια τὴ σύσταση τῆς ψυχῆς καὶ νὰ καθιστᾷ δύο ὄντα τοῦ αὐτοῦ γένους διαφορετικὰ ὡς εἶδος! Ἡ διαφορὰ αὐτὴ θὰ μᾶς διαφώτιζε καὶ γιὰ τὴ σύσταση τῆς καλλιτεχνικῆς ψυχῆς καὶ τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας καλλίτερα. Ἐπ' αὐτοῦ θὰ ἐπανελάθω.

Πάντως, ἡ συγγένεια φύσης τοῦ αἰσθητικῶς καὶ τοῦ καλλιτεχνικῶς ἀξιόλογου πείθει τὸν Π. ὅτι μορφή καὶ περιεχόμενο συνδέονται στὰ ἔργα τέχνης ἀδιάσπαστα, καὶ ὅτι ἡ ὕπαρξη μιᾶς Αἰσθητικῆς τοῦ περιεχομένου καὶ μιᾶς Αἰσθητικῆς τῆς μορφῆς δὲν νοεῖται (54). Ἡ αὐθυπαρξία πάλι τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας τοῦ δίνει δικαίως τὸ ἐπιχείρημα νὰ ὑποστηρίξῃ ὅτι ἡ φιλοσοφικὴ ἐρευνα τοῦ Καλοῦ, ποὺ ἀφορμᾶται «ἐκ τῶν ἄνω», πρέπει νὰ προηγήται τῆς «ἐκ τῶν κάτω» ἱστορικο-γενετικῆς ἐρευνας (77). Καὶ ὕστερα ἀπὸ μίαν ἐπισταμένη κριτικὴ ἀνάλυση τῶν περὶ ποίησης θεωριῶν, συμπεραίνει ὅτι γνώρισμα τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας εἶναι «ἡ ἐναρμόνιση τῶν ψυχικῶν δυνάμεων ποὺ συνθέτουν τὴν κίνηση τῆς συνειδησιακῆς μας ζωῆς» (41-42). Ἡ ἐναρμόνιση αὐτὴ προκαλεῖ «λύτρωση καὶ ψυχικὸ καθαρμό» (119). Ὁ Π. ἀναγνωρίζει, βέβαια, ὅτι ὁ ὀρισμὸς αὐτὸς κινδυνεύει νὰ φανῆ γεμάτος ὑποκειμενισμό, ἀλλὰ ἀπαντᾷ ὅτι τὸ ὄραϊο δὲν εἶναι ὄνομα ποὺ δίνουμε στὸ ἀντικείμενο ἀλλὰ σὲ μίαν ἀξία.

\* \* \*

Ἡ καλλιτεχνικὴ λειτουργία δὲν πηγάζει, κατὰ τὸν Παπανούτσο, οὔτε ἀπὸ τὸ παιχνίδι ἀποκλειστικά, οὔτε ἀπὸ τὴ συμπάθεια, οὔτε ἀπὸ τὸ ὄνειρο. Αὐτὸ μαρτυρεῖ ὁ ἔλεγχος τῆς θεωρίας τοῦ παιγνιδιοῦ, τῆς ἐνσυναίσθησης καὶ τῆς φροῦδικῆς ψυχανάλυσης. Προσφορὰ τῆς τέχνης ἀποτελεῖ ὁ καθαρμός, ποὺ σημαίνει «πλουτισμὸ καὶ ἐξαγνισμό, ἐπίταση καὶ ἀνάταση τῆς συγκινησιακῆς μας ζωῆς» (246). Ὁ καθαρμὸς αὐτὸς μάλιστα, λέγει ὁ Π., δὲν ἔχει τὸ πραγματικὸ νόημα ποὺ θέλησε νὰ τοῦ δώσῃ ἡ θεωρία τῆς οἰκονομίας τῶν παθῶν τοῦ Lafo. Πηγάζει ἀπὸ τὴν κάθαρση τοῦ Ἀριστοτέλη, ποὺ πρῶτος τὴν ἀναφέρει μιλώντας γιὰ τὴν τραγωδία, καὶ ἔχει τὸ νόημα ποὺ τῆς ἀποκαλύπτει ὁ Π.

Πραγματικά, τὴν ἀνάλυση τῆς Ἀριστοτελικῆς κάθαρσης χειρίζεται ὁ συγγραφέας πρωτότυπα, τῆς ἔχει μάλιστα ἀφιερῶ-

σει καὶ ἰδιαίτερες μελέτες<sup>1</sup> ποὺ ἀποτελοῦν συμβολὴ τοῦ στὴν αἰσθητικὴ ἐρευνα. Φρονεῖ δὲ ὅτι ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀνάλυση αὐτὴ τῆς κάθαρσης μπορεῖ νὰ ἐμβαθύνῃ περισσότερο καὶ καλλίτερα ἀφ' ὅ,τι γίνεται συνήθως στὶς αἰσθητικὲς κατηγορίες (267), οἱ ὁποῖες ἔρχονται, τρόπον τινά, νὰ ἐπικυρώσουν τὸν ὀρισμὸ τοῦ τῆς καλλιτεχνικῆς λειτουργίας ὡς καθαρτικῆς. Ὁ Π. ἐξηγεῖ πειστικότερα ὅτι ἡ θεωρία περὶ κάθαρσης στὸν Ἀριστοτέλη δὲν εἶχε νόημα ἀπλῶς πρακτικο-ιατρικό, εἴτε ἠθικο-παιδαγωγικό, ὅπως νομίζονταν, ἀλλὰ καὶ αἰσθητικό (252-53). Καὶ ἡ ἀποκάλυψη αὐτὴ, ἴσως, τοῦ ἔδωσε τὸ θάρρος νὰ τὴν συμπεριλάβῃ ὡς γνώρισμα κύριο τῆς καλλιτεχνικῆς λειτουργίας. Καὶ λέγω νὰ τὴν συμπεριλάβῃ γιὰ τὸ ὀρισμὸς αὐτὸς ἔχει τώρα δύο σκέλη: τὸ ἓνα εἶναι ἡ ἐπίταση καὶ ἡ ἀνάταση τῆς συγκινησιακῆς μας ζωῆς, τὸ ἄλλο εἶναι ὁ πλουτισμὸς καὶ ὁ ἐξαγνισμὸς τῆς, δηλαδὴ ἡ κάθαρσή τῆς. Καὶ φαίνεται νὰ ἐννοῖ ὁ συγγραφέας ὅτι ἡ τέχνη δὲν ἀρκεῖ νὰ διεγείρῃ τὴ συγκινησιακὴ μας ζωὴ καὶ νὰ τὴν ἐξάρῃ, ἀλλὰ ὀφείλει συγχρόνως νὰ τὴν ἐξαγνίσῃ ἂν πρόκειται νὰ τῆς προκαλέσῃ βίωση αἰσθητικῆς. Τότε μόνον φαίνεται ὅτι θὰ πραγματοποιεῖται «ἡ ἐναρμόνιση τῶν ψυχικῶν δυνάμεων ποὺ συνθέτουν τὴν κίνηση τῆς συνειδησιακῆς μας ζωῆς», ὅπως τὴν ἀπαιτεῖ, κατ' αὐτόν, ἡ αἰσθητικὴ ἐμπειρία. Τότε δηλαδὴ ἡ ψυχὴ ἀλλάζει ποιότητα καὶ αἰσθάνεται εὐφορία. Ἐτσι δὲ μὴ ἡ ἐναρμόνιση τῶν συναισθημάτων ταυτίζεται μὲ τὴν κάθαρσή τους.

Ἡ ἀποψη αὐτὴ εἰσάγει μίαν νότα συγκινησιακὴ στὴν Αἰσθητικὴ τοῦ Π. διότι ἀνταποκρίνεται περισσότερο στὶς συγκινησιακὲς θεωρίες (emotionalist theories) ποὺ φρονοῦν ὅτι ἡ τέχνη ἐκφράζει τὶς συγκινήσεις τοῦ ἀνθρώπου καὶ ζητοῦν ἀπ' αὐτὴ νὰ τὸν λυτρώσῃ ἀπὸ τὴν πλῆσῃ τους. Ἡ τέχνη, λέγει ὁ Φινλανδὸς ψυχολόγος Hirn, τὸ κατορθώνει εἰσάγοντας τὸν ἔλεγχο τῆς διάνοιας στὴν ἔκφραση τῶν συγκινήσεων μαζί μὲ τὰ μέτρα καὶ τὶς ἀρμονίες μιᾶς μορφῆς αἰσθητικῆς ὅπου ὑπερχειλίζει φανταστικά τὸ περίσσιο πάθος. Ἐτσι, ξεκινώντας ἀπὸ τὴ σύνθεση Διονυσιακοῦ καὶ Ἀπολλωνίου πνεύματος, δίνει μίαν εὐρύτατη ἐρμηνεία στὴν Ἀριστοτελικὴ κάθαρση,<sup>2</sup> καὶ χαρακτηρίζει τὸν Διόνυσο ὡς λυτρωτὴ<sup>3</sup>. Ἀλλὰ καὶ οἱ ἀρχαῖοι τὸν ἀπο-

1) E. P. Papanoutsos: «La catharsis Aristotélicienne» (περιοδ. Eranos, Τόμ. XLVI, Göteborg 1948) καὶ «La catharsis des passions d'après Aristote» (Ἀθήναι 1953, ἔκδ. Γαλλ. Ἰνστιτούτου).

1. Rader: A modern book of Aesthetics (New York 1935) σελ. 84.

2. Y. Hirn: Art The Reliever ἀπὸ τὸ The Origins Of Art (1900) ὡς ἀναφ. ὑπὸ Rader, Op. cit σελ. 113.



καλοῦσαν Λύσιον, διότι ἔφερεν «τὴν λύσιν τῶν κακῶν» ὅπως λέγει ὁ Πλάτων στὸ Φαῖδρο, κατὰ μιὰ παρατήρησιν τοῦ Κ. Ρωμαίου<sup>1</sup>.

Ἡ τέχνη ὁμοίως δὲν εἶναι ἀπλῶς ἔκφρασις τῶν συγκινήσεων καὶ μάλιστα τοῦ πάθους ὅπως στὴν τραγωδία, ἀλλὰ κυρίως ἔκφρασις δημιουργική. Ἄλλωστε, καὶ ἡ ζωὴ ἂν ἔχει κάποιο νόημα, δὲν εἶναι ὅτι μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἱκανοποιηθῶμε τὰ πάθη μας ἀλλὰ ὅτι μᾶς ἐπιτρέπει ἱκανοποιώντας τα μὲ λόγον νὰ δημιουργήσουμε ἔργα, κοινωνία, ιδέες. Αὐτὸ εἶναι πού μᾶς προξενεῖ χαρὰ, ἴσως τὴ μόνη χαρὰ. Προέρχεται λοιπὸν ἡ τέχνη ἀπὸ ἀνάγκη «ποιητική», ἀνάγκη δημιουργίας κόσμων πού μιμοῦνται τὸν ὑπάρχοντα, τὸν ἐρμηνεύουν, ἢ τὸν φαντάζονται. Καὶ γιὰ νὰ φθάσουν ἐκεῖ χρησιμοποιοῦν ὡς ὕλικό τις συγκινήσεις, τίς ιδέες καὶ τὰ δράματα τοῦ ἀνθρώπου. Προσφορά λοιπὸν τῆς «κοσμογονικῆς δυνάμεως» τῆς τέχνης, ὅπως τὴν ἀποκαλεῖ καὶ ὁ Π., δὲν εἶναι κυρίως ἡ κάθαρσις τῶν συγκινήσεων, ἀλλὰ ἡ λύτρωσις ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς δημιουργίας, τὴν ἀνάγκη τῆς ποίησης μὲ τὸ ποίημα. Ἔτσι λυτρώνεται καὶ τὸ παιδί ὅταν παίζει καὶ γι' αὐτὸ παίζει, φτιάνοντας σπίτια μὲ χαλίκια, ἀνθρώπους μὲ κουρέλια, μύθους μὲ λόγια. Ἄμεσο λοιπὸν ἀποτέλεσμα τῆς τέχνης εἶναι ἡ χαρὰ τῆς δημιουργίας, καὶ αὐτῆς γίνονται ὄργανα τὰ πάθη. Ὑποτασσόμενα σ' ἓνα σκοπὸ ἀνώτερον ἐξιδανικεύονται, χάνουν τὸν αὐτοσκοπὸν τους, ρυθμίζονται, ἀρμονίζονται στὴ δράση τους καὶ, τρόπον τινά, καθαίρονται. Εἶναι σὰν νὰ καθαίρονται, γιὰ τὴν καθαυτὴν κάθαρσιν γίνεται μὲ τὴν ἠθικὴν καὶ τὴν θρησκείαν. Ἡ τέχνη ὁμοίως τὰ ξεσκεπάζει, τὰ βάζει σὲ ἀπόστασις, καὶ μέσα ἀπὸ τὸν καθρέφτη τῆς βλέπουσε νὰ μιμεῖται ὅλες τίς πλευρὰς τοῦ ἑαυτοῦ μας. Τὴ δράσιν αὐτὴ τὴ θεωροῦμε ἐν ψυχρῶ καὶ γι' αὐτὸ μπορούμε νὰ τὴν χαροῦμε ὡς ἀρμονικὴν καὶ νὰ τὴν καταστήσουμε ἀρμονικὴν, ἀλλοίως θὰ μᾶς συνέθλιβε. Ἄλλ' ἡ ψυχολογικὴ αὐτὴ ἀπόστασις πού μᾶς ὑποβάλλει ἡ τέχνη, μᾶς σώζει ἀπὸ τὴ σύνθλιψιν καὶ ἐπιδρᾷ καθαρτικὰ, ἐφ' ὅσον μάλιστα ἀπώτερος σκοπὸς τῆς εἶναι ἡ δημιουργία, δηλαδὴ ἡ μεταστοιχείωσις τῶν συγκινήσεων καὶ ἡ ἀντικειμενικὸς ποίησις τῶν.

Ἄν λοιπὸν ὁ Goethe μὲ τὸν «Βέρθερο» καὶ ὁ Baudelaire μὲ τὰ «Ἄνθη τοῦ Κακοῦ» καθάρισαν κάπως τὰ πάθη τους (πρᾶγμα πού ἡ ἐκκλησία τὸ ἀμφισβητεῖ) τοῦτο δὲν ὀφείλεται μόνον στὸ ὅτι τὰ ἐκφράσανε, ἀλλὰ κυρίως στὸ ὅτι ἀποσπάσθηκαν ἀπ'

αὐτὰ ψυχικὰ καὶ τὰ θεώρησαν ἀπαθείᾳ ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέσιν νὰ τὰ ἀρμονίσουν καὶ νὰ δημιουργήσουν κόσμους ποιητικούς. Ἡ ἀπόστασις αὐτὴ ἀπὸ τίς δικές τους συγκινήσεις καὶ ἡ δημιουργικὴ μεταστοιχείωσις τῶν ἀποτελεῖ ἄθλο, καὶ γι' αὐτὸ ἡ καλλιτέχνης γεννάει τὸ ἔργο του μὲ πόνους ὅπως ἡ γυναῖκα τὸ παιδί καὶ λυτρώνεται ὅταν τὸ χάρισεν στὸν κόσμον. Σ' αὐτὸν λοιπὸν ἀνταποκρίνεται περισσότερο ἡ ἔννοια τῆς κάθαρσις τῶν συγκινήσεων ἐνῶ στὸ θεατὴν πού βρίσκει τὸ ἔργο ἔτιμο καὶ συντονίζεται ἀπλῶς μ' αὐτό, διαθέτοντας συνήθως μόνον τὴν εὐαισθησίαν του, ἀνταποκρίνεται περισσότερο ἡ ἔννοια τῆς ἐναρμόνισις, ἐκτὸς ἐάν ἀντλήσῃ καὶ αὐτὸς ἐκ βαθέων καὶ ἀναδημιουργήσῃ τὸ ἔργο. Ἡ χαρὰ τῆς δημιουργίας εἶναι λοιπὸν ἡ πρωταρχικὴ καὶ ἄμεση τῆς τέχνης προσφορά, ἡ ἐναρμόνισις ἓνα τῆς μέσε καλλιτεχνικὸ καὶ ἡ αἰσθητικὴ κάθαρσις τῶν συγκινήσεων προσφορά τῆς ἔμμεσε. Ἡ κάθαρσις βασίζεται κυρίως στὴν ψυχικὴ ἀπόστασις πού ὑποβάλλει ἡ τέχνη ἀπὸ τίς προσωπικὰς βιώσεις, ὥστε νὰ εἶναι σὲ θέσιν νὰ τίς θεωρήσῃ ἐναρμονιζόμενες δημιουργικά. Ἐναρμόνισις καὶ κάθαρσις δὲνμποροῦν λοιπὸν νὰ ταυτισθοῦν.

Ὅταν πάλι μεταβοῦμε στὶς αἰσθητικὰς κατηγορίας, παρατηροῦμε κι' ἐδῶ ὅτι ἀλλοῦ ταιριάζει περισσότερο ἡ ἐναρμόνισις καὶ ἀλλοῦ ἡ κάθαρσις. Στὸ ἀντίκρουσμα τοῦ καθ' αὐτὸ ὡραίου ἔργου, ἐνός τοπίου, τῆς Ἀφροδίτης τῆς Μήλου ἢ τοῦ Παρθενῶνα, ἡ ἐναρμόνισις τῶν συναισθημάτων μας ἀποτελεῖ βίωμα ἐκδηλοῦν διότι ἡ αἰσθητικὴ αὐτὴ κατηγορία θέτει μίαν ἀρμονία ἀντιθέσεων λυμένη μπροστά μας χωρὶς ν' ἀναφέρεται σὲ πάθη. Κατὰ τὴ βίωσιν τοῦ Ὁραίου εἶναι ἐπομένως δύσκολο νὰ μιλήσουμε γιὰ κάθαρσιν, οὔτε καὶ τὸ ἐπιχειρεῖ ὁ Π., ἐκτὸς ἐάν θεωρήσουμε ὅτι τὸ Ὁραῖο ἔρχεται σὰν λυτρωμὸς ἀπὸ τὸ Ἄσχημο, πού εἶναι πάντα κάπου παρὸν στὰ βάθη μας μὲ τὴ διαλυτικὴ καὶ ἀποκρουστικὴ του δύναμις, ὅπως τὸ Κακὸ πρὸς τὸ Καλόν. Μιὰ τέτοια μανιχαϊστικὴ ἀποψη ὁμοίως, πού ἐγὼ δὲν τὴν ἀποκλείω, φαίνεται νὰ μὴ τὴν ἀποδέχεται ὁ συγγραφέας. Στὸ ἀντίκρουσμα τώρα τοῦ Ὑψηλοῦ βιοῦμε δυνάμεις ἀλληλοσυγκρουόμενες ἔντονα, προκαλοῦσε δέος καὶ φόβον καὶ ἀπαιτοῦσε νὰ τίς ξεπεράσουμε γιὰ νὰ ὑψωθοῦμε σ' ἔκστασις καὶ θαυμασμό. Ἡ ἐναρμόνισις τῶν συναισθημάτων μας ἀποτελεῖ τότε κατάκτησις ἀμφισβητούμενη, μέχρις ὅτου περιπέσουμε σὲ ἔκστασις, ἢ ὅποια κατὰ κάποιον τρόπο καθαίρει τὰ

1. Ἰδέεσ Κ. Ρωμαίου: *Cultes Populaires de la Thrace* (Ἀθήναι 1949) σελ. 80-87 ὅπου μελετᾷ τὸ ζήτημα τῆς καθάρσεως μὲ ἀφορμὴ τὰ Ἀναστενάρια.

1. Π. Α. Μιχαήλ: «Ἡ Ἀρχιτεκτονικὴ ὡς Τέχνη» (Β' ἔκδ. Ἀθήναι 1951) σελ. 296. Βλέπε τοῦ ἴδιου καὶ «Αἰσθητικὴ θεώρησις τῆς Βυζαντινῆς Τέχνης» (Ἀθήναι 1946) σελ. 212.

βιώματά μας, βιώματα πού προσλαμβάνουν μορφή πάθους καὶ ὄχι ἀπλῆς εὐαισθησίας.

Κατὰ τὴ βίωση ὁμοῦ τοῦ Ὑψηλοῦ στὴν τέχνη, ἡ κάθαρση καὶ πάλι παραμένει ἀδηλη ὅταν οἱ ὑψηλές δυνάμεις τοῦ ἔργου εἶναι ἀπρόσωπες, ὅπως σὲ μιὰ γοτθικὴ ἐκκλησία πού εἶναι ἔργο τῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἡ ὁποία προβάλλει ἀπὸ τὴ φύση τῆς ἀπαθῆς. Γίνεται ὁμοῦ ἐκδηλη ὅταν οἱ δυνάμεις εἶναι προσωποποιημένες, ὅπως στὴν τραγωδία. Τότε τὰ πάθη τοῦ θεατῆ διεγείρονται, ὁ ἠθικός του κόσμος ἀναταράσσεται καὶ ἡ κάθαρση ὑπεισέρχεται. Μπορεῖ δὲ νὰ ὑπεισέλθῃ διότι στὴν τραγωδίᾳ τὰ πάθη εἶναι ἐξιδανικευμένα, τὰ συναισθήματα «σύμμετρα» καὶ «ἔλλογα», ὥστε νὰ περιέρονται στὴν αἰσθητικὴ σφαῖρα (248 καὶ 252). Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἡ κάθαρση πρέπει νὰ τεθῆ ὡς προσφορά πρωταρχικῆ τῆς ὅλης Τέχνης, ὅπως συμπεραίνει ὁ Παπανοῦτσος (248), διότι ἔτσι, ὁ χαρακτήρας τῆς καλλιτεχνικῆς λειτουργίας τραγικοποιεῖται, ἢ παίρνει νόημα ἠθικό, ἀφοῦ κάποιον νόημα ἠθικό παρακολουθεῖ πάντοτε τὴν ἔννοια τῆς κάθαρσης καὶ ὅταν εἶναι αἰσθητικὴ. Μήπως αὐτὸ σημαίνει, κατὰ βάθος, τὸν τρόπο πού ὁ συγγραφέας βρίσκει νὰ συνδέσῃ τὸ Ὁραῖο μὲ τὸ Ἄγαθό, χωρὶς νὰ τὸ λέγῃ: Ἡ μήπως ἐταύτισε τὴν ἑναρμόνιση μὲ τὴν κάθαρση γιὰ νὰ πλατύνη τόσο ὁ ὀρισμὸς τῆς καλλιτεχνικῆς λειτουργίας ὥστε νὰ συμπεριλάβῃ κάθε αἰσθητικῆς κατηγορίας τὸ βίωμα;

Καὶ ὁμοῦ, γιὰ τὸ χαριτωμένο ὁ Π. δυσκολεύεται νὰ πείσῃ ὅτι ἐξαγνίζει, διότι τὰ «λεπτὰ καὶ εὐγενικὰ αἰσθήματα», πού λέγει ὅτι προκαλεῖ (277), δὲν ἐπαρκοῦν, νομίζω, γιὰ νὰ μᾶς ὀδηγήσουν σὲ κάθαρση ψυχικὴ. Ἡ σπινθηροβολία τῆς χάρης, ἡ εὐκίνησις τῆς, οἱ συγκοπές τῆς φέρνουν κυρίως ἓνα αἶσθημα ξαλαφρώματος ἀπὸ τὸ βάρος τῆς ὕλης καὶ τῆς δυσθυμίας, μιὰ κίνηση στὴν ὁμορφιά τὴν ἴδια, μιὰ χαρὰ λυτρωμοῦ ἀπὸ κάθε δυσκολία, καὶ γι' αὐτὸ ἡ χάρη προϋποθέτει δεξιοτεχνία, καὶ ἡ ἐπιτυχία τῆς κρέμεται ἀπὸ μιὰ κλωστή. Ἡ ἀποτυχία τῆς προκαλεῖ αἶσθημα ἀπογοήτευσης λόγῳ ἀδεξιότητος (κωμικῆς κάποτε) καὶ ἔλλειψης πνεύματος, ἀλλὰ ὄχι φόβου καὶ βίας ὅπως ἡ ἀποτυχία τῆς τραγικῆς λύσης. Γι' αὐτὸ ἡ ἐπιτυχία τῆς προκαλεῖ αἶσθημα εὐτυχίας, ἐλευθερίας κυρίως, ἀλλὰ ὄχι κάθαρσης ὅπως ἡ λύση τοῦ τραγικοῦ. Ὅταν πάλι ἀναφέρεται ὁ Π. στὴ χάρη τοῦ Θεοῦ Βρέφους γιὰ νὰ πείσῃ ὅτι ἡ χάρη ἐξαγνίζει, μεταφέρεται ἀπὸ τὴ «φυσικὴ» στὴν «οὐράνια» χάρη, πού συγγενεῦει μὲ τὸ Ὑψηλό καὶ ἀγγίζει τὸ Ἄγαθό.

Τέλος, στὸ Κωμικὸ ἀρνεῖται ὁ ἴδιος ὁ Π. τὴ δυνατότητα τῆς κάθαρσης, λέγοντας ὅτι βρίσκεται στὰ σύνορα τῆς κυρίως

αἰσθητικῆς ζωῆς (298). Δὲν ἀγνοεῖ, βέβαια, ὅτι τὸ γέλιο καθαίρει, ὅτι τὸ «πνεῦμα» καὶ ἡ εἰρωνία συντρίβει ἐγωισμούς, ματαιότητες καὶ ἄλλα πάθη, ἀλλὰ φρονεῖ ὅτι τὸ Κωμικὸ καὶ κυρίως ἡ σάτιρα δὲν ἀνατείνει τὴν ψυχὴ, ἐκτὸς ἐὰν μὲ τὴν τέχνη περάσῃ στὴ σύνθεση ἑνὸς ἔργου θεατρικοῦ, ἔστω καὶ κωμωδίας. Μὲ τὴν ἀντιφατικὴ αὐτὴ διαπίστωση περαίνει τὴν ἀνάλυση τῶν αἰσθητικῶν κατηγοριῶν, μιὰ διαπίστωση πού, κατ' αὐτόν, δείχνει ὅτι ἡ ἑναρμόνιση ἀντιτιθέμενων συναισθημάτων σ' ἓνα ἔργο μπορεῖ νὰ ταυτισθῆ μὲ τὴν κάθαρσίν τους. Κατ' ἐμὲ ὁμοῦ ἡ ἀντιφατικὴ αὐτὴ διαπίστωση ἀποκαλύπτει ὅτι ἄλλη εἶναι ἡ πρωταρχικὴ καὶ ἀμεση τῆς τέχνης προσφορά, πού ἀπὸ κάθε αἰσθητικὴ κατηγορία πηγάζει, ἡ χαρὰ τῆς δημιουργίας ἔργου καὶ ὄχι ἡ κάθαρση πού εἶναι ἔμμεση καὶ δευτερογενῆς.

Ἀναμφιβόλως, κάθε καλλιτεχνικὸ βίωμα, ἀπὸ ὁποιασδήποτε αἰσθητικῆς κατηγορίας ἔργο καὶ ἂν προέρχεται, ὠραῖο, ὑψηλό, χαριτωμένο ἢ κωμικὸ, φέρνει στὸ τέλος μιὰ χαρὰ αἰσθητικὴ πού εἶναι στὸ βάθος ἴδια, καὶ ἀπ' αὐτὴν πηγάζουν ὅλες οἱ αἰσθητικὲς κατηγορίες. Ἀλλὰ νὰ θεωρήσουμε τὴν αἰσθητικὴν χαρὰ ἀποτέλεσμα τῆς κάθαρσης, νομίζω ὅτι δὲν τὸ δικαιούμεθα. Ἄν ἡ κάθαρση φέρνῃ μιὰ ἀνακούφιση καὶ χαρὰ ὅταν ἡ συγκινησιακὴ μας ζωὴ ἀναμοχλευθῆ, ἀνακούφιση καὶ χαρὰ φέρνει καὶ τὸ ὅτι δημιουργοῦμε, ὅτι δηλαδή οἱ πνευματικὲς μας δυνάμεις μπαίνουν σὲ δράση αἰσθητικὴ πού συνθέτει νέους κόσμους. Καὶ τὸ δημιουργικὸ αὐτὸ σκέλος τῆς αἰσθητικῆς χαρᾶς ἀποτελεῖ ἴσως τὸ κύριο γνώρισμά της, διότι μεταβαίνουμε ἀπὸ τὴ φαντασία στὴν πράξη καὶ μιμούμενοι πραγματοποιοῦμε, ἢ τουλάχιστον ἀναδημιουργοῦμε καὶ ἐρμηνεύουμε τὸ πραγματικὸ. Ἡ δημιουργικὴ αὐτὴ δράση δὲν ἀποτελεῖ ἀπλῶς ἐπίταση καὶ ἀνάταση τῆς συγκινησιακῆς μας ζωῆς, ἀλλὰ καὶ πνευματικὴ μεταστοιχείωσή της πού τὴν ἀλλοιώνει καὶ τὴν καθιστᾷ εὐφορη. Ἔτσι ἐξηγεῖται τὸ ὅτι ἡ αἰσθητικὴ συγκίνηση ἀκολουθεῖται ἀπὸ μιαν ἔμπνευση πού φωτίζει τὸ μάτι τοῦ καλλιτέχνη καὶ τοῦ ἀπλοῦ θεατῆ ἐκ τῶν ἔσω καὶ τὸ κάνει νὰ «βλέπῃ». Δὲν νομίζω λοιπὸν ὅτι ἀρκεῖ νὰ λέγῃ ὁ Παπανοῦτσος ὅτι ἡ ἀλλοίωση τοῦ ὑποκειμένου πού ἐπιφέρει ἡ Τέχνη, ὡς εἶδος «ἐσωτερικὴ μεταμόρφωση, εἶναι ὁ ψυχικὸς καθαρισμὸς πού συντελεῖται μὲ τὴν αἰσθητικὴν συγκίνηση» (389). Τὸ βάρος πέφτει ἔτσι στὴν ψυχολογικὴ σφαῖρα μὲ μιὰ χροιά ἠθικῆς, ἐνῶ ἡ πνευματικὴ σφαῖρα ἀτονεῖ, καὶ ἡ εὐφορία τῆς ψυχῆς παίρνει χαρακτήρα παθητικὸν καὶ ὄχι ἐνεργητικόν.

\* \* \*

Τὴν ἐξ ὑποκειμένου ἐρευνα τῆς τέχνης



συμπληρώνει ὁ συγγραφέας μὲ τὴν ἐξ ἀντικειμένου ἔρευνα διότι, ὅπως ὑποστηρίζει, ἡ τέχνη ἀλλοιώνει ὄχι μόνον τὸ ὑποκείμενο ἀλλὰ καὶ τὰ πράγματα (82). Ἡ ἀλλοίωση ἐπὶ τῶν πραγμάτων γίνεται μὲ μιᾶν ἀφαίρεση καὶ μιᾶ σύνθεση, ἔγκειται δέ, λέγει, στὴν πνευματικὴ μεταστοιχείωση τῆς πραγματικότητας. Δεῖγμα ἀγνόητο τῆς μεταστοιχείωσης αὐτῆς θεωρεῖ τὸ ἔργο τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ ἰδιαίτερα τῆς μουσικῆς ποὺ διαθέτει τὸ πιὸ εὐπλαστο ὑλικό. Κάνοντας ὅμως μιᾶν ἰδεαλιστικὴ ἀποστροφή, τονίζει ὅτι «καμμιά ἀπὸ τίς καλές τέχνες δὲν μᾶς ἀποκαλύπτει τὸ Ὠραῖο στὴν τελειότητά του» (336).

Συνεπὲς εἶναι πλέον νὰ δεχθῆ ὁ συγγραφέας ὅτι ἡ αἰσθητικὴ ἐμπειρία μετέχει κατὰ κάποιο βαθμὸ τῆς δημιουργικῆς αὐτῆς δυνάμης ποὺ μεταστοιχείώνει τὴν πραγματικότητα καὶ, ἐπομένως, ἡ χαρὰ ποὺ προσφέρει προκύπτει ὄχι μόνον ἀπὸ τὸ ὅτι ὁ θεατῆς εἶναι δέκτης εὐαίσθητος παθητικός, ἀλλὰ καὶ ἐνεργητικός, κριτῆς καὶ ἐρμηνευτῆς τῆς ὁμορφιάς τοῦ ἔργου. Ὁ θεατῆς δηλαδὴ συντονίζεται μὲ τὴν ὁμορφιά τοῦ ἔργου, τὸ κρίνει αἰσθητικὰ γιὰ νὰ τὸ νιώσῃ βαθιά, καὶ τὸ ἀναδημιουργεῖ γιὰ νὰ τὸ χαρῆ σὰ δικό του. Τὸ ὅτι ὁ θεατῆς εἶναι καὶ ἐρμηνευτῆς τοῦ ἔργου, δηλαδὴ ἀναδημιουργός, τὸ δέχεται καὶ τὸ ἀποδεικνύει ὁ Π. μὲ τὴ μελέτη τοῦ ἠθοποιῦ. Περιορίζει ὅμως τὴν κριτικὴ «ἀντίληψη» τοῦ ἔργου στὸν κριτικὸ τῆς τέχνης μόνον, ποὺ ἀποφαίνεται γιὰ τὴν ἀξία τοῦ ἀφοῦ τὸ ἀναλύσει. Τὴν ἐξήγηση τοῦ ἔργου σὲ συνάφεια μὲ τὸ ἱστορικὸ γίνεσθαι, ἐμπιστεύεται στὸν ἱστορικὸ τῆς τέχνης (365-69).

Ἡ Αἰσθητικὴ τοῦ Παπανούτσου λοιπόν, παρ' ὅλο ὅτι πηγάζει ἀπὸ μιᾶ κριτικὴ φιλοσοφία, ἀφίνει ἐλάχιστη θέση στὴν κρίση μέσα στὰ πλαίσια τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας καὶ τὴ μεταβιβάζει ἀποκλειστικὰ σχεδὸν στὸν κριτικὸ τῆς τέχνης, τοῦ ὁποῦ ὅμως ἡ κρίση εἶναι κυρίως ἀ ν α λ υ τ ι κ ῆ, καὶ ὄχι σ υ ν θ ε τ ι κ ῆ ὅπως εἶναι κατὰ πρῶτο λόγο ἡ δημιουργικὴ καὶ ἡ ἀναδημιουργικὴ κρίση τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας. Ἡ ἀναλυτικὴ κρίση ἔπεται, ἡ συνθετικὴ προηγείται. Στὶς εἰκαστικὰς τέχνες μάλιστα ἡ συνθετικὴ κρίση γίνεται πολλὰς φορὲς «μὲ τὸ μάτι», χωρὶς νὰ μεταφράζεται σὲ σκέψεις. Τὸ μάτι ζυγίζει τίς ἀντιθέσεις, ἐλέγχει τὴν κλίμακα, διαβλέπει τὸ ρυθμό, ὀρίζει τίς ἀναλογίες, ἀναγνωρίζει τὸ ὕφος· ὅλα αὐτὰ εἶναι κρίση αἰσθητικὴ καὶ χωρὶς αὐτὴ δὲν ὑπάρχει δημιουργία, οὔτε ὅμως καὶ κριτικὴ ἀνάλυση ἀξία λόγου. Πάντως, γιὰ νὰ ξεκαθαρίσῃ ὁ Π. τὸ ἔργο τοῦ κριτικοῦ, διαστέλλει τίς πνευματικὰς ἀπὸ τίς φυσικὰς ἐπιστῆμες, καὶ ἐξηγώντας ὅτι οἱ πρῶτες ὑπακούουν σὲ νόμους δ ε ο ν τ ο λ ο γ ι κ ο ὺ ς ἐνῶ οἱ δευτέρες σὲ νόμους ὄ ν τ ο λ ο γ ι κ ο ὺ ς, ἀποφαίνεται ὀρθῶς ὅτι δὲν ὑπάρχει καμμιά συνά-

φεια μεταξύ τους. Δὲν μπορούμε λοιπὸν νὰ ἐξηγήσουμε τὰ αἰσθητικὰ φαινόμενα μὲ τίς μεθόδους τῶν φυσικῶν ἐπιστημῶν, οὔτε καὶ νὰ τὰ κρίνουμε μὲ νόμους θεμελιωμένους στὴν ἀρχὴ τῆς αἰτιότητας (380—81). Ἀλλὰ μὲ ποιὸς νόμους ἢ κανόνες μπορούμε νὰ τὰ κρίνουμε; Τοὺς γνωρίζει ἡ Αἰσθητικὴ; Εἶναι μ' ἄλλα λόγια «κανονικὴ ἐπιστῆμη, ἢ ἀπλῶς περιγραφικὴ;

Κι' ἐδῶ ὁ Π. διαλέγει τὸ μέσο δρόμο. Ἡ Αἰσθητικὴ λέγει δὲν εἶναι στενὰ «κανονικὴ» ἐπιστῆμη, οὔτε ἀπλῶς περιγραφικὴ (379). Μόνον μερικὰς ὑποθήκες καὶ παραγόμενα μπορεῖ νὰ δώσῃ (382), ποὺ συνοψίζουν τὰ ὄσα ὡς τώρα ἀναπτύξαμε<sup>1</sup>. Ὁ κριτικὸς ὅπως καὶ ὁ καλλιτέχνης πρέπει, λέγει, νὰ στηριχθοῦν στὶς δικές τους δυνάμεις κυρίως, στὴν πείρα, τὴν κρίση καὶ τὴν εὐαίσθησία τους (390). Ἀλλὰ μὲ ποιὸν τρόπο θὰ λειτουργήσῃ ὁ λόγος τῆ στιγμῆ ποὺ κρίνει αἰσθητικὰ, παλλόμενος ἀπὸ συγκίνηση; Ποιοὶ εἶναι οἱ κανόνες τῆς σύνθεσης, τοῦ ρυθμοῦ καὶ τῆς ἀρμονίας; Ποιὸς ὁ ρόλος τῆς ἐμπνευσης καὶ τῆς φαντασίας σὲ σχέση μὲ τὴ διάνοια; Τὰ προβλήματα αὐτὰ θίγονται, βέβαια, κατὰ τὴν ἀνάλυση διαφόρων θεωριῶν, ἀλλὰ δὲν συστηματοποιεῖται ἡ μελέτη τους. Μιᾶ σχετικὴ ἔρευνα ὅμως ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν συγγραφέα πολὺ θὰ διαφώτιζε τὴ φράση τοῦ ὅτι «ὅπως κάθε καλλιτεχνικὴ ἐργασία, ἔτσι καὶ ἡ σύνθεση ἑνὸς θεατρικοῦ ρόλου ἀπαιτεῖ φαντασία καὶ κρίση, ἐμπνευση καὶ σκέψη, ταλέντο καὶ σπουδὴ» (460), σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὴν κρίση καὶ τὴ σκέψη, τὴ φαντασία καὶ τὴν ἐμπνευση ποὺ ζητᾶται ἀπὸ τὸν καλλιτέχνη ὅταν συνθέτει. Πάντως, ὀρθῶς ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ἠθοποιὸς εἶναι ἐρμηνευτῆς ποὺ συνθέτει καὶ αὐτὸς τὸ ρόλο του (404) ὅπως καὶ ὁ συγγραφέας, καὶ ὅτι ἡ μεταξύ του διαφορὰ εἶναι διαφορὰ βαθμοῦ καὶ ὄχι φύσης (438). Συμπληρώνει μάλιστα τὴ γνώμη του ἔτσι: «στὸ βάθος κάθε ἀναγνώστη, θεατῆ ἢ ἀκροατῆ ἑνὸς ἔργου τέχνης, ὑπάρχει λίγο ὡς πολὺ ἕνας «ἠθοποιὸς» ποὺ «παίζει» (435)».

Αἰσθάνεται ὅμως κανεὶς καὶ ἐδῶ ν' ἀνακύπτῃ ἡ ἀνάγκη διερεύνησης τῶν ὀρίων. Ἀπὸ ποιὸ βαθμὸ κι' ἐπάνω ἀρχίζει ὁ δέκτης νὰ γίνεται πομπός; Τί διακρίνει τὸν ἐρμηνευτῆ ἀπὸ τὸν συγγραφέα; Ὁ ἐρμη-

1.—α. Αὐθυπαρξία τῆς Αἰσθητικῆς ὡς πνευματικῆς ἐκδήλωσης. Γνώρισμα τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας ἡ ἐναρμόνιση τῶν δυνάμεων τῆς συγκινησιακῆς μας ζωῆς. Ἐνότης μορφῆς καὶ περιεχομένου. Παρουσίαση τῆς ἰδέας κατὰ τρόπο ποὺ νὰ συλλαμβάνεται ἄμεσα ἀπὸ τὸ αἶσθημα (386—87).

β. Ἡ Φύση καὶ ἡ Ζωὴ παίρνουν αἰσθητικὴ ἀξία ἀπὸ τὴν καλλιτεχνικὴ συνείδηση (387).

γ. Ἀποτέλεσμα τῆς τέχνης ὁ ψυχικὸς καθαρμός. Μετάθεση τῶν παθῶν σὲ ἰδανικὴ κλίμακα. Ἡ τέχνη προσφέρει τὴ χαρὰ τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας (388).

δ. Ἡ καλλιτεχνικὴ λειτουργία μεταμορφώνει τὸ ὑποκείμενο (καθαρό) καὶ τὸ ἀντικείμενο (μεταστοιχείωση). Ἡ τέχνη διαλύει καὶ ἀνασυνθέτει τὸν κόσμον τῆς Ἀνάγκης (389).



νευτῆς ἠθοποιός, ἂν καὶ τοῦ αὐτοῦ γένους, διαφέρει ὡς εἶδος ἀπὸ τὸν συγγραφέα διότι μεταβαίνει ἀπὸ τὴ φαντασία στὴν πράξη. Εἶναι, θὰ ἔλεγα, ὁ «χειρόσοφος», ὅπως ὀνομάζει ὁ Λουκιανὸς τοὺς χορευτῆς, πὺ «ἐξορχειῖται» τὰ μυστήρια, ἐνῶ ὁ συγγραφέας τὰ ὑποβάλλει. Γι' αὐτὸ ὁ ἑρμηνευτῆς δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ δώσῃ μιὰ ἑρμηνεῖα κάθε φορά, ἐνῶ τὸ κείμενο ἐγκυμονεῖ μέσα του πολλές. Ὁ συγγραφέας μὲ κάθε νέα ἑρμηνεῖα ἀνασταίνεται, ἐνῶ ὁ ἑρμηνευτῆς πεθαίνει. Ὁ συνθέτης, λέγει ἡ Langer<sup>1</sup>, κυριαρχεῖται ἀπὸ τὴν «ἔσω ἀκοή» καὶ σταματᾷ πρὸ τῆς πλήρους «φαντασίας τῶν τόνων» γιατί εἶναι συνήθως κακὸς ἐκτελεστής. Ὁ ἐκτελεστής ὁμοίως τῆς μουσικῆς κατέχεται ἀπὸ τὴν τάση νὰ εἶναι ἐγγὺς τῆς ζωῆς (Lebensnähe), φέρεται ἀπὸ τὴν «κινητικὴ ἀκοή» καὶ διαθέτει ἀκόμη καὶ «μουικὴ φαντασία». Σπανίως οἱ καλοὶ ἐκτελεστῆς εἶναι καὶ συνθέτες, καὶ ὅταν εἶναι, ὅπως ὁ Liszt ἢ ὁ Kreisler, τὰ ἔργα τους χαρίζονται στὴν ἀγωγή τῆς δεξιοτεχνίας.

Στὶς ἡμέρες μας ἡ ἑρμηνευτικὴ ἔχει πάρει μεγάλη σημασία, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὴν αἴγλη πὺ ἔχουν οἱ βιρτουόζοι ἐκτελεστῆς, οἱ μαέστροι καὶ οἱ σκηνοθέτες. Ἴσως τοῦτο νὰ ὀφείλεται σὲ κάποια ἔλλειψη ἐσωτερικότητας τοῦ καιροῦ μας, πὺ ἀποθεώνει τὰ μέσα καὶ ὄχι τὸ σκοπὸ καὶ ἀναζητεῖ τὴν «τελειότητα» στὴν ἐκτέλεση καὶ ὄχι στὴ δημιουργία. Γι' αὐτὸ οἱ ἐκτελεστῆς σήμερα δὲν κήδονται πλέον καὶ αὐτῆς τῆς νομοτέλειας τῆς δημιουργίας, πράγμα, πὺ τὸ κατακρίνει ὁ Strawinsky σ' ἕνα πρόσφατο δοκίμιό του γιὰ τὴν Ποιητικὴ τῆς Μουσικῆς<sup>1</sup>.

Παλαιότερα, λέγει, ἡ πέμπτη συμφωνία τοῦ Beethoven ἦταν μιὰ, σήμερα κάθε μαέστρος ἔχει τὴν δική του πέμπτη, ὡστε νὰ μὴν ξέρουμε ποιά εἶναι ἡ πραγματικὴ. Καὶ ὁμοίως αὐτὴ ἡ μιὰ ὑπάρχει ἀναντίρρητα σὲ τὸ κείμενο. «Τὸ μυστικὸ τῆς τελειότητας — λέγει — ἔγκειται πρὶν ἀπ' ὅλα στὴ συνείδηση τοῦ νόμου πὺ ἐπιβάλλει (στὸν ἐκτελεστή) τὸ ἔργο πὺ ἐκτελεῖ».

Ὁ ἄκρατος ὑποκειμενισμὸς, θὰ ἔλεγα, καθιστᾷ τὴν «τελειότητα» προσωποπαγή. Καιρὸς εἶναι λοιπὸν νὰ ἀναστηλώσουμε τὸν ἀντικειμενικὸ τύπο τοῦ ἑρμηνευτῆ, πὺ καὶ ὁ Παπανούτσος τὸν διακρίνει ἀπὸ τὸν ὑποκειμενικὸ τύπο τοῦ ἑρμηνευτῆ. Ὡς πὺ ὁμοίως μπορεῖ νὰ προχωρήσῃ ὁ ὑποκειμενισμὸς τοῦ ἑρμηνευτῆ γιὰ νὰ μὴν εἶναι περιοριστικὰ προσωποπαγῆς; Νομίζω ὅτι ἡ ἑρμηνεῖα πρέπει νὰ ἔχῃ τόση ἀναμορφωτικὴ δύναμη, ὡστε νὰ εἶναι ὑποβλητικὴ καὶ ν' ἀφήνῃ ἐλεύθερη τὴ φαντασία τοῦ θεατῆ νὰ ἀναδημιουργήσῃ τὸ ἔργο της, ὅπως τὴν ἀφίνει καὶ ὁ συγγραφέας

μὲ τὸ δικό του. Τότε συναντῶνται ἑρμηνευτῆς καὶ συγγραφέας, δέκτης καὶ πομπός, ὅταν ὑποτάσσονται στοὺς νόμους τῆς τέχνης καὶ ρυθμίζονται ἔτσι, ὡστε νὰ συνειδητοποιοῦν καὶ νὰ χαίρονται τὴν πνευματικὴ τους ἐλευθερία. Τότε ἰσχύουν καὶ οἱ ἀφορισμοὶ τοῦ Π. ὅτι «ἡ τέχνη διαλύει καὶ ἀνασυνθέτει τὸν κόσμον τῆς Ἀνάγκης» (387) καὶ ὅτι «ἡ τέχνη προσφέρει τὴ χαρὰ τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας» (388).

Τέλος, τὸ σχέδιο κάθε δημιουργίας βρίσκει, κατὰ τὸν συγγραφέα, σὲ μιὰ φράση τοῦ H. Deiacroix: «μιὰ πραγματικότητα ἀπὸ τὴν ὁποία ἀναδύεται ἕνα ἰδανικὸ, πὺ ἐργάζεται πάλι γιὰ νὰ γίνῃ πραγματικότητα». Γι' αὐτὸ, φρονεῖ ὅτι οὔτε μὲ τὸν ρεαλισμὸ ἀποκλειστικά, οὔτε μὲ τὸν ἰδεαλισμὸ μπορεῖ νὰ ἐξηγηθῇ σωστὰ ἡ σύνθεση τοῦ ρόλου, ὅπως καὶ γενικὰ ἡ καλλιτεχνικὴ ἐργασία (407).

\* \* \*

Αὐτὴ εἶναι ἡ θέση τῆς Αἰσθητικῆς τοῦ Παπανούτσου. Ἡ σύνθεση ἰδεαλισμοῦ καὶ ρεαλισμοῦ, μὲ κάποιον τόνον ἰδεαλιστικὸν σὲ βάθος. Ἡ Αἰσθητικὴ αὐτὴ πηγάζει ἀπὸ μιὰ φιλοσοφία πὺ τῆς ἀρέσει νὰ μὴ φιλοσοφῇ δογματικά, ἀλλὰ κριτικά, ἐλπίζοντας ἔτσι νὰ κατακτήσῃ τὴν ἀντικειμενικότητα. Πρὸς τοῦτο στερεώνεται καὶ στὰ πορίσματα τῆς Ἐπιστήμης τῆς τέχνης, χωρὶς ὁμοίως νὰ παρασύρεται ἀπὸ τὰ ἐπὶ μέρους προβλήματα τῆς Ἱστορίας, τῆς Κοινωνιολογίας καὶ τῆς Ψυχολογίας τῆς τέχνης προτοῦ ἀναχθῆ σὲ σύνολο. Ἡ κριτικὴ αὐτὴ Αἰσθητικὴ ἀποφεύγει νὰ δώσῃ κανόνες, δὲν περιορίζεται ὁμοίως καὶ σὲ ἀπλή περιγραφή. Συνάγει μερικοὺς γενικοὺς ὁρισμοὺς, πὺ ἂν τοὺς καθιστᾷ ἐνίοτε πλατεῖς, τοῦτο ὀφείλεται στὴν ἐπιθυμία της νὰ εἶναι λιγοί, γιατί ἐμπιστεύεται στὴν κριτικὴ δύναμη τοῦ κριτικοῦ, τῆ σπουδῆ καὶ τῆ σκέψῃ τοῦ καλλιτέχνη. Ἡ διαλλακτικὴ της στάση, ἴσως, τὴν ἀγεῖ ὅταν προσεγγίζει ἀντιθέσεις νὰ προσπερνᾷ τὰ ὀριά τους, πὺ μιὰ κριτικὴ Αἰσθητικὴ θὰ μπορούσε μᾶλλον νὰ τὰ διαστείλῃ ἀλλὰ ἔχει τὸ προσὸν ὅτι, προτοῦ κρίνῃ καὶ γιὰ νὰ κρίνῃ, διακρίνει σαφῶς τίς ἀντιτιθέμενες ἀπόψεις κι' ἔτσι παραμένει γόνιμη ἢ συνθετικὴ τῆς διάθεσης. Ἡ Αἰσθητικὴ αὐτὴ, πλαισιωμένη ἀπὸ μιὰν εὐρύτατη γνώση καὶ κατευθυνόμενη ἀπὸ ἕνα συγκροτημένον φιλοσοφικὸ στοχασμὸ, κατατοπίζει, πλουτίζει καὶ διαφωτίζει τὸν ἀναγνώστη. Ἀποτελεῖ ἐπομένως πόνημα βασικὸ καὶ πολύτιμο, σὲ συνάρτηση μάλιστα μὲ τὰ δύο ἄλλα ἔργα, πὺ συμπληρώνουν τὴν ἔρευνα τοῦ συγγραφέα στὸν κόσμον τοῦ πνεύματος, τὴν «Ἠθικὴ» καὶ τὴ «Γνωσιολογία».

Π. Α. ΜΙΧΕΛΗΣ

1. Langer : Op. cit , σελ. 140-146  
1. Igor Strawinsky : Poétique Musicale (Paris 1952 σελ. 37.

