



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΕΛΦΩΝ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΚΑΘΙΣΤΗΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΔΡΥΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΤΟΜΟΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΟΣ ΟΓΔΩΟΣ  
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  
1955



Ε.Υ.Δ. της Κ.Τ.Π.  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2008



## ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης έγραψε μυθιστορήματα ήθογραφικά στην εξωτερική τους μορφή, αλλά που με το περιεχόμενό τους αγγίζουν ουσιαστικά κοινωνικά θέματα. Έπειτα από τις πρώτες νεανικές δοκιμές και αναγνωρίσεις, στράφηκε αποφασιστικά προς την πεζογραφία που αντικρύζει τον άνθρωπο, τις ανάγκες, τις αδυναμίες ή τους περιορισμούς του, μέσα στην κοινωνία της εποχής και του τόπου του τον άνθρωπο δηλαδή σε σύγκρουση με τον διπλανό του. Με τα τέσσερα πλατεία αφηγηματικά έργα του, την «Τιμή και το Χρήμα» (1914), τον «Κατάδικο» (1919), τη «Ζωή και το θάνατο του Καραβέλα» (1920) και τους «Σκλάβους στα Δεσμά τους» (1922), ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης θέλησε να προβάλλει και να δείξει τα εξωτερικά κοινωνικά δεσμά που πιέζουν τον άνθρωπο και τον εμποδίζουν να χειριστεί έλευθερα τα πράγματα ή να πορευθεί εύτυχημένα μέσα στη ζωή. Κεντρικά μοτίβα στα βιβλία αυτά του Θεοτόκη — εκτός από τον «Κατάδικο» — είναι η κυριαρχία του χρήματος πάνω στις σχέσεις της ζωής και η έννοια της συναλλαγής. Ωστόσο η σοσιαλιστική πίστη του δε γίνεται ποτέ αντικαλλιτεχνικό κήρυγμα: ο συγγραφέας δεν ανεβαίνει στο βήμα για να προπαγανδίσει ο ίδιος την ανάγκη της μεταβολής στην κοινωνική οργάνωση, μήτε τα πρόσωπά του διδάσκουν άτεχνα το ευαγγέλιο της κοινωνικής αναμόρφωσης με το σοσιαλισμό. Η προσπάθειά του τείνει προς τη συνειδητοποίηση της ανάγκης αυτής της μεταβολής από τον αναγνώστη, που τον κάνει ν' αγανακτήσει, με την απεικόνιση μιᾶς άθλιας ζωής και με την υπόδειξη της αίτίας της. Το συμπέρασμα των μυθιστορημάτων του, που είναι η προβολή της κοινωνικής αδικίας και της άνιση κατανομής του πλούτου, ακολουθεί μόνο του, χωρίς την επέμβαση του συγγραφέα, από την περιγραφή και την αναπαράσταση μιᾶς πλευρᾶς της πραγματικότητας που προσφέρεται στην πρόθεσή του.

Ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης γεννήθηκε το 1872 στην Κέρκυρα: πατέρας του ήταν ο κόμης Μάρκος Θεοτόκης, ένας από τους πιδό μορφωμένους του καιρού του, μητέρα

του, η Άγγελική Πολυλά, μικρανησιά του κριτικού Ίάκωβου Πολυλά. Όπως βλέπουμε, η γενιά του ήταν άρχοντική και η κληρονομικότητά του τον προόριζε από μικρό για το στάδιο των γραμμάτων. Έτσι, όταν τελείωσε το Γυμνάσιο στην Κέρκυρα, έφυγε άμέσως για το Παρίσι, όπου σπούδασε τρία χρόνια φιλολογία, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και φιλοσοφία, χωρίς όμως να θελήσει να πάρει διδακτορικό δίπλωμα. Σ' ένα από τα ταξίδια του γνωρίζει στη Βενετία τη βαρόνη Έρνεστίνα von Mallowitz, από πλούσια και άριστοκρατική οικογένεια της Βοημίας, και το 1893, νεώτατος, την παντρεύεται. Μαζί της τριγυρνάει όλη σχεδόν την κεντρική Ευρώπη: ταξιδεύουν στην Πράγα, τη Βιέννη, το Σάλτσμπουργκ, το Ίνσμπρουκ, το Μόναχο και τέλος επιστρέφουν στην Κέρκυρα, για να εγκατασταθούν πιά μόνιμα στον έξοχικό πύργο της οικογένειας Θεοτόκη, στους Καρουσάδες. Απομονωμένος εκεί θ' αφιερωθεί στις μελέτες του και θα συνδεθεί με στενή κι ευεργετική φίλια προς τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη, δέκα χρόνια μεγαλύτερό του. Έτρεφαν κοινό θαυμασμό για την ποίηση του Σολωμού και για τις πολιτικές αρχές του Πολυλά, ήταν θερμοί πατριώτες. Στην Κρητική Έπανάσταση του 1896 και στον Έλληνο-τουρκικό πόλεμο του 1897 πολεμούν και οι δυο επικεφαλής έθελοντικών σωμάτων. Έπειτα από την απογοήτευση της ήττας ο Θεοτόκης ξανακλείνεται στο έρημητήριό του. Γνωρίζει ήδη δέκα γλώσσες, πέντε ζωντανές: γαλλικά, Ιταλικά, γερμανικά, άγγλικά και Ισπανικά, και πέντε νεκρές: αρχαία έλληνικά, λατινικά, σανσκριτικά, έβραϊκά και παλαιοπερσικά. Ωστόσο η άκόρεστη δίψα του για μάθηση τον αναγκάζει να ξαναφύγει το 1898 για το Γκράτς, όπου σπουδάζει ένα έξάμηνο στο Πανεπιστήμιο, και το 1907 για το Μόναχο, όπου για δυο πανεπιστημιακά χρόνια πλουτίζει τις γνώσεις του. Εκεί ζυμώνεται με το σοσιαλισμό και αποκρυσταλλώνει τη σοσιαλιστική Ιδεολογία του. Όταν κατεβαίνει ξανά στην Κέρκυρα αναμιγνύεται ένεργητικά στη σοσιαλιστική κίνηση του νησιού: όμως η Ι-

διοσυγκρασία του δὲν ἦταν πλασμένη γιὰ τὴν πολιτική. Ἡ προσχώρησή του τὸ 1916 στὸ κίνημα τῆς Θεσσαλονίκης τοῦ Βενιζέλου, ἡ μυστική διπλωματική ἀποστολή του στὴ Ρώμη καὶ ὁ διορισμός του ὡς ἀντιπρόσωπου τῆς Ἐπαναστατικῆς Κυβέρνησης στὴν Κέρκυρα, τὸν ἀποξενώνουν ἀπὸ τὸ σοσιαλισμό, ἀλλὰ δὲ μαρτυροῦν τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὴν πολιτική δράση. Τὰ γεγονότα αὐτά, ποὺ δὲ συνέβηκαν ἄλλωστε παρὰ μέσα σ' ἓνα χρόνο, θ' ἀποτελέσουν ἓνα πρόσκαιρο διάλειμμα μιᾶς ζωῆς ἀφιερωμένης ὀλοκλήρωτικὰ στὴ μελέτη καὶ τὴ λογοτεχνικὴ δημιουργία. Τὸ 1917 ἔρχεται στὴν Ἀθήνα, διορίζεται γιὰ ἓνα διάστημα Γραμματέας τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, κάνει μεταφράσεις, τυπώνει τὰ τελευταῖα βιβλία του καὶ τὸ 1923 πεθαίνει στοὺς Καρουσάδες, ἀφοῦ ὑπόφερε φριχτὰ ἀπὸ καρκίνο τοῦ στομάχου, πρὶν συμπληρώσει τὸ δημιουργικὸ ἔργο του. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ πλατύτερα ἀφηγήματά του, ποὺ ἀναφέραμε πρὶν πάνω, ἔγραψε λίγα ποιήματα, περισσότερα διηγήματα, καὶ μετέφρασε Βιργίλιο, Λουκρήτιο, Shakespeare, Goethe, Flaubert καὶ πολλοὺς ἄλλους. Ὀλόκληρη ἡ ζωὴ του ὑπῆρξε μιὰ ἀδιάκοπη προσφορά πρὸς τὸ πνεῦμα.

Τὸ πρῶτο ἐκτενὲς ἀφηγηματικὸ ἔργο τοῦ Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Ἡ Τιμὴ καὶ τὸ Χρῆμα», πρωτοδημοσιεύτηκε σὲ συνέχειες στὸ «Νουμᾶ» τὸ 1912 καὶ σὲ ξεχωριστὸ τόμο τὸ 1914. Τὸ ἔργο γράφτηκε, ὡς σημειώνει ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας στὸν πρόλογό του, πρὶν ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους, πάνω δηλαδὴ στοὺς μεγάλους ἐνθουσιασμούς του γιὰ τὸ σοσιαλισμό. Μέσα στὶς σελίδες του εἶναι ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ φανερὴ ἡ προσπάθεια τοῦ Θεοτόκη νὰ παρουσιάσει τοὺς ἀνθρώπους βασικὰ ἐξαρτημένους ἀπὸ τοὺς ὄρους τῆς κοινωνικῆς καὶ τῆς οικονομικῆς ζωῆς. Στὴν «Τιμὴ καὶ τὸ Χρῆμα» ἀρχίζει ἐπίσης νὰ φανερώνεται τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ συγγραφέα γιὰ τὶς συγκρούσεις μέσα στὴν κοινωνία — αὐτὸ τὸ γνῶρισμα ποὺ κάνει τὶς περισσότερες φορές τὸ χαραχτήρα τῶν ἔργων του νὰ φαίνεται δραματικὸ. Γιατὶ ἡ «Τιμὴ καὶ τὸ Χρῆμα» εἶναι ἓνα δράμα, ἓνα βιβλίο γεμάτο συγκρούσεις δραματικές. Τὸ πλαίσιο βέβαια παρουσιάζεται ἠθογραφικὸ. Σ' ἓνα φτωχὸ παραλιακὸ προάστειο τῆς Κέρκυρας ὁ Ἀντρέας Ξῆς, νέος ἀπὸ καλὴ οἰκογένεια, ἀλλὰ ξεπεσμένος οικονομικά, ἐρωτεύεται τὴ Ρήνη, ὅμως ἡ μητέρα της, ἡ σιόρα Ἐπιστήμη ἡ Τρινκούλαινα, ποὺ κυβερνάει τὸ σπίτι, δὲν τοῦ δίνει τὰ 600 τάλληρα ποὺ ζητοῦσε γιὰ προῖκα τὸ εἰδύλλιο φαίνεται πὼς ναυαγεῖ. Ὡστόσο ὁ Ἀντρέας, ὅταν μαθαίνει πὼς ἡ Ρήνη πρόκειται νὰ πάρει ἄλλον, ἐπιστρέφει κι' ἐκμεταλλευόμενος τὸ αἶσθημά της τὴν πιέζει νὰ τὸν ἀκολουθήσει· ἐκείνη ἐνδίδει καὶ ἡ μητέρα της δὲν κατορθώνει νὰ

προλάβει τὴν ἀπαγωγή. Τὸ ζευγάρι ζεῖ ἀστεφάνωτο, οἱ νέες προτάσεις γιὰ ἀξημῆνη προῖκα ἀπόρριπτονται ἀπὸ τὴ σιόρα Ἐπιστήμη καὶ ὁ Ἀντρέας ἀρχίζει νὰ ὑποχωρεῖ στὶς προτροπὲς τοῦ μπάρμπα του Σπύρου νὰ ἐγκαταλείψει τὴ Ρήνη καὶ νὰ παντρευτεῖ μιὰν ἄλλη, πλούσια, νύφη. Ὡστόσο ἡ σιόρα Ἐπιστήμη, ἓνας ἀποφασιστικὸς καὶ θεληματικὸς τύπος ἀνθρώπου βρίσκει τὸν Ἀντρέα στὴν ἀγορὰ καὶ, πάνω στὴ λογομαχία καὶ τὴν παραφορά, τὸν μαχαιρώνει. Ἐπειτα, ὅταν τὴν συλλαμβάνουν οἱ ἀστυνομικοὶ, τοῦ πετάει τὸ κλειδί τοῦ κομοῦ, ὅπου εἶχε τὰ χρήματά της, καὶ τοῦ λέει πὼς τοῦ δίνει τὰ χίλια τάλληρα, ποὺ ἀπαιτοῦσε τώρα ἐκεῖνος γιὰ νὰ στεφανωθεί τὴ Ρήνη. Ὁ Ἀντρέας, ἐπιπόλαια τραυματισμένος, πέρνει τὸ κλειδί καὶ τρέχει χαρούμενος στὴν ἐρωμένη του· ὅμως ἡ Ρήνη τώρα πιά δὲ θὰ τὸν δεχτεῖ. «Καὶ ξαναγοράζεις, τοῦπε πικρά, καὶ τὴν ἀγάπη; ὦ, τί ἔκαμες!.. Γιὰ λίγα χρήματα ἦσουν ἔτοιμος νὰ με πουλήσεις, καὶ χωρὶς αὐτὰ δὲ μ' ἔπαιρνες. Πάει τώρα ἡ ἀγάπη. Ἐπέταξε τὸ πουλί!» Καὶ ἡ Ρήνη θὰ ξενητευτεῖ γιὰ νὰ δουλέψει καὶ νὰ ζήσει τὸ παιδί ποὺ ἔκανε μὲ τὸν Ἀντρέα· «εἶμαι δουλεύτρα· ποῖνε ἔχω ἀνάγκη;» ἐπαναλαμβάνει στὴν τελευταία σελίδα· θὰ τὴ ζήσουν τὰ χέρια της.

Ὅπως βλέπουμε, ἓνας γενικὸς τόνος συναλλαγῆς ἀπλώνεται σὰ σκιά πάνω ἀπὸ τὸ βιβλίο. Ἡ ζωὴ στὴν ἐλληνικὴ ἐπαρχία δὲν εἶναι γιὰ τὸ Θεοτόκη μήτε εἰδυλλιακὴ, μήτε ἀγνή· οἱ ἀνθρώποι της δὲν εἶναι μήτε ἀπλοῖκοί, μήτε ἀπονήρευτοι. Ὁ Θεοτόκης ζωγράφισε τὴν ἐλληνικὴ ἐπαρχία ὅπως τὴν εἶδε, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ αὐταπάτες, μὲ γνώση καὶ ἀλήθεια. Ὅμως πέρα ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ἠθογραφικὸ πλαίσιο, ὑπάρχουν μέσα στὴν «Τιμὴ καὶ τὸ Χρῆμα» μιὰ ψυχολογικὴ ἱκανότητα καὶ μιὰ ψυχολογικὴ δύναμη ποὺ πλάθουν ὀλοκλήρους καὶ ἀκέραιους ἀνθρώπους. Τὰ πρόσωπα τοῦ ἀφηγήματος, ὑποταγμένα στὶς ἀπαιτήσεις μιᾶς πλοκῆς ποὺ ἐξαρτᾶ τὴ μοῖρα τους ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ σύστημα καὶ τὴ διάρθρωση τῆς κοινωνίας, παρουσιάζονται ὡστόσο ζωντανά, πειστικά, αὐθύπαρχτα, μὲ καθαρὲς τὶς γραμμὲς καὶ τὶς ἰδιαιτερότητες τῆς ἰδιοσυγκρασίας τους. Ἡ σιόρα Ἐπιστήμη ἡ Τρινκούλαινα, ἡ κόρη της ἡ Ρήνη, ὁ Ἀντρέας Ξῆς καὶ ὁ μπάρμπα του ὁ Σπύρος, τὰ κύρια δηλαδὴ πρόσωπα τοῦ βιβλίου, εἶναι παρμένα ἀπὸ τὴν ἐλληνικὴ ἐπαρχία, ἔχουν τὶς ἀδυναμίες, τὶς μικροκακίες ἢ τὰ ἐλαττώματα τῶν κατοίκων της καὶ μᾶς δείχνονται τὸ περισσότερο κυβερνημένα ἀπὸ τὸ χρῆμα. Ἡ δύναμη τοῦ χρήματος μέσα στὸ βιβλίο παρουσιάζεται καταστροφικὴ, ἀφοῦ κατορθώνει νὰ ὑποτάξει τὸν ἔρωτα καὶ νὰ συντρίψει τὴν εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ σιόρα Ἐπιστήμη ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά κι ὁ

μπάρμπα Σπύρος ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἐκπροσωποῦν αὐτὸ τὸ πνεῦμα τῆς χρηματικῆς συναλλαγῆς, αὐτὴ τῆ δυναστεία τοῦ συμφέροντος πάνω ἀπὸ τ' ἄλλα συναισθήματα καὶ κανονίζουν τὴ ζωὴ τους καὶ τὴ ζωὴ τῶν δικῶν τους μ' αὐτὸ τὸ μέτρο· ἔτσι, καταστρέφουν μιὰ εὐτυχισμένη ἔνωση, τὴν ἔνωση τοῦ Ἀντρέα μὲ τὴ Ρήνη, ἀνεπανόρθωτα.

Ἡ ἀγνότερη μορφή τοῦ πεζογραφήματος εἶναι ἡ Ρήνη, ποὺ ὑπομένει τὴ δυστυχία διώχνοντας τὸν Ἀντρέα· ἡ Ρήνη θὰ ὑποφέρει βέβαια, ἀλλὰ δὲ θὰ ὑποκύψει, γιατί πιστεύει σταθερὰ στὴν ἀξία τῆς προσωπικῆς ἐργασίας. «Ἦθελε (σκέπτεται γιὰ τὸν Ἀντρέα) νὰ μ' ἔχει καθισμένην στὴν καρέκλα γιὰ νὰ κάνω τὴν κυρά, μήπως κ' ἐξεπτελιζότουνε τὸνομά του, γιατί οἱ γυναῖκες τοῦ σπιτιοῦ του ἦτανε μαθημένες νὰ μὴ δουλεύουνε. Τί σάπιες, τί σκουριασμένες ἰδέες!» Ἐνοιώσε πὼς ὁ Ἀντρέας ὑποταγμένος στὶς κοινωνικὲς προλήψεις τῆς οἰκογενειᾶς του, ποὺ ἐπλεξαν γύρω του ἀδιόρατα δεσμά, δὲν εἶναι ἀξίος τῆς ἀγάπης τῆς καὶ τὴν πνίγει. Μὲ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Ρήνης καὶ γενικὰ μὲ τὸ χαρακτήρα τῆς ὁ Θεοτόκης πᾶει νὰ ἐκφράσει μιὰ ἀπολυτρωτικὴ ἀντίδραση ἀντίκρου στὴν ὑπάρχουσα κοινωνικὴ ὀργάνωση καὶ στὸν τρόπο τοῦ «σκέπτεσθαι» ποὺ ἐπιβάλλει στὰ μέλη τῆς. Ὁ Ἀντρέας εἶναι χαρακτήρας πῶς σύνθετος, ὄχι μονοκόμματα διαγραμμένος. Πότε εἶναι εὐλικρινῶς ἐρωτευμένος καὶ ἀνιδιοτελής καὶ πότε ὑπολογιστικὸς καὶ χρηματοδουλός. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ ἡ πρόληψη τῆς καλῆς οἰκογενειακῆς του καταγωγῆς ποὺ τοῦ θέτει φραγμοὺς καὶ τὸν ἐμποδίζει νὰ πορευτεῖ ἐλεύθερα στὴ ζωὴ, σὰν τοὺς ἄλλους, ταπεινότερους, συγχωριανούς του· «δὲ σὲ παίρνω στὴ φτώχεια καὶ στὴν καταφρόνια» θὰ πεῖ στὴ Ρήνη. «Καὶ ἄχ, (συλλογίζεται ἐκείνη) δὲν ἔφταιγε οὔτε αὐτός· δὲν ἦταν φυσικὰ ἡ κακοσύνη μέσα στὸ στήθι του! Οἱ περιστάσεις, οἱ δυστυχίες τὸν εἶχαν ἀλλάξει». Γενικὰ κανεὶς δὲν εἶναι προσωπικὰ ὑπεύθυνος γιὰ ὅλη αὐτὴ τὴ δυστυχία μέσα στὸ βιβλίο. Ὅπως γράφει ὁ Ἀντρέας Καραντώνης: «Φαίνεται πὼς ὁ Θεοτόκης, βαθύτερα ἀνθρωπιστής, δὲ θέλει νὰ ρίξει τίς εὐθύνες πάνω στ' ἄτομα, μὰ στὶς συνθήκες. Καταδικάζει τὰ σύνολα, καταγγέλλει τὴ διαφθορά, δείχνει καὶ ζωγραφίζει τὰ θύματα, μὲ μιὰ γενικὴ, ἀντικειμενικὴ θὰ λέγαμε, συμπάθεια. Δὲν εἶναι χωριστὰ σκληρός μὲ κανένα». Φταίει ἡ κοινωνία καὶ ἡ ὀργάνωσή της, φταίει ἡ ἀνισότητα στὴν κατανομὴ τοῦ πλοῦτου, φταίει ἡ ὑπερτίμηση τῆς ἀξίας τοῦ χρήματος. «Ἀνάθεμά τα τὰ τάλλαρα» θὰ ποῦν καὶ θὰ ἐπαναλάβουν μὲ τὴ σειρά τους ὅλα σχεδὸν τὰ πρόσωπα τοῦ βιβλίου, ὁ Ἀντρέας, ἡ Ρήνη, ἡ σιόρα Ἐπιστήμη καὶ ὁ ἀντρας τῆς, ὁ ἀγαθὸς καὶ ἄβουλος Τρίνκουλος, ὅμως εἶναι πᾶ

ἀργὰ· τὸ χρήμα ἔχει ἤδη ἀσκήσει τὴ διαβρωτικὴ ἐπίδρασή του. Ὅταν ἦταν καιρὸς αὐτὰ τὰ ἴδια τὰ πρόσωπα δὲ μπόρεσαν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὴν κυριαρχία του· ἔτσι, ἡ φράση αὐτὴ δὲ μένει παρὰ σὰ μιὰ δραματικὴ ἐπώδὸς μέσα στὸ πεζογράφημα, ποὺ δυναμώνει τὴν αἴσθησιν τῆς πίκρας καὶ τῆς ἀδικίας. Καὶ τὸ δράμα στὴν οὐσία του εἶναι αὐτό: ὅλοι νὰ ὑποφέρουν καὶ κανεὶς τους νὰ μὴν εἶναι προσωπικὰ ὑπεύθυνος. Οἱ δραματικὲς σκηνὲς καὶ οἱ δραματικὲς συγκρούσεις, ὅπως ἐκείνη π.χ. ὅπου ἡ σιόρα Ἐπιστήμη τρέχει ἔξαλλη νὰ προλάβει τὴν ἀπαγωγή τῆς κόρης τῆς κι' ἐκείνη ὅπου ἡ ἴδια ἀποπειρᾶται νὰ μαχαιρώρει τὸν Ἀντρέα, ποὺ ἀφθονοῦν στὶς σελίδες τοῦ βιβλίου, συμβαίνουν βέβαια ἀνάμεσα στὰ πρόσωπα ὅμως δὲ μποροῦσε νὰ γίνῃ διαφορετικὰ. Οἱ ἄνθρωποι γιὰ τὸ Θεοτόκη εἶναι τὰ μοιραῖα, ἀνεύθυνα, θύματα ἐνὸς κοινωνικοῦ συστήματος ποὺ βασιζέται στὴν ἀδικία. Ὅσο παρὰ τὴν δραματικότητα, τὴ δυστυχία καὶ τὴ ζωντανὴ εἰκόνα τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας, ἡ «Τιμὴ καὶ τὸ Χρήμα» σὰν πεζογράφημα, δὲν ἔχει τὸ βάρος, τὴ σκυθρωπότητα ἢ τὴν ἀλυγισία τῶν ἐπόμενων ἔργων τοῦ συγγραφέα· μιὰ ἀπλότητα στὴν ἀφήγηση, μιὰ γραφικότητα καὶ μιὰ δροσιὰ ἐδῶ κι' ἐκεῖ ἔρχονται ν' ἀπαλύουν τὸ γενικὸ καταθλιπτικὸ τόνο τοῦ βιβλίου.

Μὲ τοὺς «Σκλάβους στὰ δεσμά τους» ὁ Κωνσταντίνος Θεοτόκης προχώρησε ἕνα βῆμα πάρα πέρα στὴν πεζογραφικὴ ἐκφραση τῶν σοσιαλιστικῶν του πεποιθήσεων. Τὸ μυθιστόρημα ἔχει δημοσιευτεῖ τὸ 1922, ὅμως πολλὲς βάσιμες ἐνδείξεις δικαιολογοῦν τὴ γνώμη πὼς ἔχει γραφεῖ πρὶν ἀπὸ τὸν «Κατάδικο» καὶ τὴ «Ζωὴ καὶ τὸ θάνατο τοῦ Καραβέλα». Μιὰ ἀπὸ τίς ἐνδείξεις εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ σοσιαλιστικὴ πίστη τοῦ συγγραφέα, ποὺ προβάλλεται ἔντονα μέσα στοὺς «Σκλάβους στὰ δεσμά τους». Εἶναι φανερὸ πὼς ἡ σύλληψη καὶ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐκτέλεσης τοῦ ἔργου ἔχουν συντελεστεῖ πρὶν ἀπὸ τὸ 1916, δηλαδὴ πρὶν ἀπὸ τὴν προσχώρηση τοῦ Θεοτόκη στὴν ἐπαναστατικὴ κυβέρνησις τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ τὸν ἀποξένωσε ἀπὸ τὸν σοσιαλισμὸ. Τοποθετημένο σ' αὐτὴ τὴ χρονικὴ περίοδο τὸ μυθιστόρημα καὶ οἱ ἰδέες ποὺ ἀπηχεῖ βρίσκουν τὴν ἐξήγησή τους μέσα στὸ σύνολο τοῦ πεζογραφικοῦ ἔργου τοῦ Θεοτόκη. Γιατί ἂν μὲ τὴν «Τιμὴ καὶ τὸ Χρήμα» ὁ συγγραφέας κρατᾷ μιὰ στάση παθητικὴ ἢ ἀντικειμενικὴ ἀντίκρου στὰ πρόσωπά του καὶ στὶς τάξεις ποὺ ἐκπροσωποῦν, μὲ τοὺς «Σκλάβους στὰ δεσμά τους» καταδικάζει ἀνήλεα τὴν ἀνεργὴ ἀριστοκρατικὴ τάξη, καθὼς καὶ τὴν τάξη ποὺ κατέχει καὶ ἐκμεταλλεῖται τὸν πλοῦτο. Οἱ «Σκλάβοι στὰ δεσμά τους» εἶναι ἕνα μυθιστόρημα κοινωνιστικὸ. Ἀπὸ τὴν ἀποψη

αὐτὴ καὶ ἀπὸ τὴν ἔμπνευση τοῦ συγγραφέα νὰ ἐξομολογηθεῖ ἔμμεσα, μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἄλκη Σωζόμενου, τὶς κοινωνικὲς ἰδέες του, ἀλλὰ καὶ τὶς ἀνησυχίες, τὶς ἀμφιβολίες ἢ τὶς ἰδιοσυγκρασιακὲς ἰδιαιτερότητές του, τὸ μυθιστόρημα παίρνει ἓνα χαραχτήρα ὑποκειμενικότητας ποὺ δὲν εἶναι πρὸς ὄφελός του. Ὅπως γράφει ὁ Ἄγγελος Τερζάκης: «Ὁ συγγραφέας κομματίζεται γιὰ τὰ πρόσωπά του, χάνει τὸν τόνο ἐκεῖνο τῆς καλλιτεχνικῆς ἀμεροληψίας ποὺ θὰ τοῦ ἐξασφαλίσαι σ' ἄλλα ἔργα τὴ γνησιότητα». Ὅμως καὶ πάλι ποτὲ ὁ Θεοτόκης δὲ θὰ κάνει κήρυγμα πολιτικὸ μέσα στὶς σελίδες του γιὰ νὰ διδάξει ἢ νὰ προπαγανδίσαι.

«Οἱ Σκλάβοι στὰ δεσμά τους» δὲν ἔχουν καμμιά σχέση μὲ τὴν ἠθογραφία. Ὁ συγγραφέας ἔφερε τὴ δράση τοῦ μυθιστορηματός του ἀπὸ τὸ χωριὸ στὴν πόλη κι' ἐπέδλωξε νὰ μᾶς δώσει σύνολα. Τὸ μυθιστόρημα εἶναι μιὰ προσπάθεια γιὰ τὴ σύνθεση μιᾶς πολὺπλευρῆς εἰκόνας τῆς ζωῆς, ἓνας συνθετικὸς πίνακας τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς κερκυραϊκῆς κοινωνίας. Ὅλα μέσα στοὺς «Σκλάβους στὰ δεσμά τους», ἡ ἔκταση τοῦ μύθου σὲ μεγάλο ἀριθμὸ σελίδων, τὰ πολλὰ πρόσωπα ποὺ κινοῦνται καὶ κυκλοφοροῦν μέσα σ' αὐτές, οἱ ἐπάλληλοι κύκλοι ζωῆς ποὺ διαγράφονται καὶ παρακολουθοῦνται ταυτόχρονα, δημιουργοῦν τὴν αἴσθησι τοῦ συνολικοῦ καὶ τοῦ σύνθετου. Πολιτικοί, διανοούμενοι, βιομήχανοι, τραπεζῖτες, παλιοὶ ἀριστοκράτες ποὺ ξεπέφτουν καὶ νέοι ἄστοι ποὺ ἀνεβαίνουν κοινωνικά, περιφέρονται, συζητοῦν, ἐρωτεύονται ἢ πεθαίνουν μέσα στὸ μυθιστόρημα. Ἐνα ὠραῖο δεῖγμα τῆς ἀπόδοσης ἐπάλληλων κύκλων ζωῆς καὶ τῆς κίνησης πολλῶν προσώπων μᾶς δίνεται μὲ τὴν περιγραφή τῆς δεξίωσης καὶ τοῦ χοροῦ τοῦ πλούσιου βιομήχανου Ἀστέρη, στὸ 5ο καὶ τὸ 6ο κεφάλαιο τοῦ πρώτου μέρους. «Στοὺς «Σκλάβους στὰ δεσμά τους», λέει ὁ Αἰμ. Χουρμούζιος, «εἶναι ἡ κοινωνία ποὺ κινεῖται ὁμαδικά, τὰ άτομα συμφύρονται μέσα στὴ γενικὴ τούτη πορεία μὲ τὶς ἀναγκαῖες σχέσεις καὶ τὶς ἐξαρτήσεις τους ἀπὸ τὸ σύνολο, οἱ πράξεις τους δὲν ἔχουν τὴν αὐθυπαρξία τῆς ἀτομικῆς περιπετείας... Τὰ πάντα στὸ βιβλίον, ἄνθρωποι, καταστάσεις, ἰδεολογίες, ἠθικὴ καὶ ἀνηθικότητα, ὄνειρα καὶ πράγματα, ὑποτάσσονται σ' ἓνα σκληρὸ καὶ ἀδυσώπητο νόμο: στὴν οἰκονομικὴ ἀνάγκη, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἔκφραση τῆς κοινωνικῆς συγκρότησης τοῦ καιροῦ του καὶ τοῦ καιροῦ μας». «Ἡ ἀνάγκη κυβερνάει τὸν κόσμον», θὰ πεῖ ἓνα ἀπὸ τὰ πρόσωπα τοῦ Θεοτόκη: «ἔτσι εἶναι ἡ ζωὴ! Ὅ,τι θέλει κανεὶς δὲν τὸ κάνει... αὐτὴ εἶναι ἡ ζωὴ!» θὰ συμπληρώσει ἄλλοῦ ὁ γέρο-κόντες Ἀλέξανδρος Ὀφιομάχος, ὁ πιὸ ζωντανὸς κι' ὁ πιὸ ἀληθινὸς ἥρωας

τοῦ μυθιστορηματος· καὶ ὁ Πέτρος Ἀθανάτος, μὲ τὴν αἰώνια πικρὴ καὶ σαρκαστικὴ διάθεση, θὰ προσθέσει θλιβερά: «Μᾶς λείπει ἡ δύναμη... καὶ λείπει τὸ χρῆμα, καὶ περνᾷ ἔτσι ὁ καιρὸς, καὶ ἡ ζωὴ μας!»

Θὰ μπορούσε κανεὶς νὰ ἰσχυρισθεῖ πὼς ἡ ὑπόθεση τοῦ μυθιστορηματος τοποθετεῖται στὰ πρῶτα χρόνια ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἔνωση τῆς Ἑπτανήσου μὲ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἔγραψαν ὀρισμένοι κριτικοί· ὡστόσο εἶναι τόσα τὰ προβλήματα, τόσες οἱ συζητήσεις καὶ οἱ νύξεις μέσα στοὺς «Σκλάβους στὰ δεσμά τους» ποὺ ἀναφέρονται σὲ πολὺ μεταγενέστερα γεγονότα, ὥστε ἡ χρονικὴ τοποθέτησι τῆς δράσης νὰ φαίνεται ἀρκετὰ ἀπροσδιόριστη. Πάντως, βρισκόμαστε στὴν περίοδο ὅπου ἡ ἀστικὴ τάξη ἀνεβαίνει ἀποφασιστικὰ καὶ ὅπου γκρεμίζονται τὰ τελευταῖα ὑπολείμματα τῆς ἀριστοκρατίας. Τὸ κεντρικὸ θέμα τοῦ μυθιστορηματος εἶναι ὁ οἰκονομικὸς καὶ ὁ ἠθικὸς ξεπεσμὸς μιᾶς ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας. Τὸ παλιὸ καὶ ἀρχοντικὸ σπῆτι τῶν Ὀφιομάχων βρίσκεται στὰ πρόθυρα τῆς καταστροφῆς. Οἱ ἄντρες τῆς οἰκογένειας, ὁ πατέρας καὶ οἱ δύο γιοί, δὲν ἐργάστηκαν ποτέ, μήτε ἐννοοῦν νὰ ἐργαστοῦν, ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν καλὴ διαχείριση τῶν κτημάτων τους, βυθίζονται στὰ χρέη καὶ ζητοῦν τὴ σωτηρία τους μόνον σὲ πλούσιους γάμους. Ὅμως τὰ ὄνειρά τους διαψεύδονται πανηγυρικὰ. Ἡ μεγάλη κόρη, ἡ Εὐλαλία, ποὺ παρὰ τὴ θέλησὴ τῆς θυσιάσει στὸ βωμὸ τοῦ χρήματος τὸν ἔρωτά της πρὸς τὸν Ἄλκη Σωζόμενον, ἔναν ἰδεολόγο ἐπαναστάτη, δὲ βρίσκει τὴν εὐτυχία· ἡ μικρὴ κόρη, ἡ Λουίζα, παίρνει τὸν κακὸ δρόμο, ἀκολουθώντας ἓναν τραπεζῖτη· ὁ δεῦτερος γιός, ὁ Σπύρος, αὐτοκτονεῖ γιὰ χρέη, καὶ ὁ πατέρας τρελλαίνεται. Λύση ἀποπνιχτικὴ. Ἀλλὰ καὶ ἡ γενικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ βιβλίου εἶναι τὸ ἴδιο ἀπαισιόδοξη καὶ ἀσφυχτικὴ. Μέσα στὸ μυθιστόρημα ὑπάρχουν δύο πόλοι, ποὺ γύρω τους στρέφεται ἡ πλοκή: ὁ Ἄλκης Σωζόμενος καὶ ἡ οἰκογένεια τῶν Ὀφιομάχων. Ὁ πρῶτος θέλει, ἀλλὰ δὲ μπορεῖ νὰ δράσει πολιτικὰ καὶ νὰ κηρύξει τὴν κοινωνικὴ ἐπανάσταση· οἱ δεῦτεροι θέλουν, ἀλλὰ δὲ μποροῦν νὰ κρατηθοῦν στὶς παλιές ἀριστοκρατικὲς τους συνήθειες. Μιὰ γενικὴ εἰκόνα ἀδυναμίας καὶ ἀβουλίας μᾶς παρουσιάζεται καὶ στὰ δύο μέρη. Αὐτὸς ὁ τόνος τῆς ἀπαισιοδοξίας καὶ τῆς κατάθλιψης ἐπιτελεῖται ἀπὸ τὰ κεφάλαια μὲ τὰ ὁποῖα ἀρχίζει καὶ τελειώνει τὸ βιβλίον. Γιατὶ τὸ μυθιστόρημα ἀνοίγει μὲ τὴ μακρὰ περιγραφή μιᾶς βαρεῖας ἀρρώστειας καὶ κλείνει μὲ τὴν ἴδια περιγραφή, ποὺ μεταχειρίζεται μάλιστα τὶς ἴδιες ἀκριβῶς λέξεις, τὶς ἴδιες φράσεις καὶ τοὺς ἴδιους διαλόγους. Στὴν πρώτη ἀρρώστεια ὁ Ἄλκης χαροπαλεύει, ἀλλὰ σώζεται, ἐνῶ στὴ

δεύτερη παραδίδεται στὰ χέρια τοῦ θανάτου. Καὶ ὁ ἀναγνώστης ἀφήνει τὸ βιβλίο μὲ τὴν ψυχὴ σφιγμένη. Ὡστόσο ἡ κοινωνιστικὴ σημασία τοῦ μυθιστορήματος δὲ βρίσκεται στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰακώβου Σωζόμενου, ποὺ ἀκοῦμε, χωρὶς καὶ νὰ τὸ βλέπουμε, πὼς ἔχει ἰδέες ἐπαναστατικὲς καὶ ποὺ ἡ μορφή του ἀχνοδιαγράφεται ἀνάμεσα σὲ δυὸ ἀρρώστειες καὶ μιά χοροεσπερίδα, ἀλλὰ στὴν περιγραφή τῆς καταστροφῆς μιᾶς ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας ποὺ τὰ μέλη της, ὑποταγμένα σὲ πανάρχαιες προλήψεις ἢ σὲ ἀρχοντικὰ ἥθη καὶ συνήθειες, ἀδρανοῦν καὶ δὲ θέλουν νὰ προσαρμοστοῦν στὴ σύγχρονή τους ζωὴ, ἀντιδρώντας στὴ δύσκολη κατάσταση ὅπου ὀδηγήθηκαν.

Ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς τεχνικῆς παρατηρεῖ κανεὶς πὼς σὲ πολλὰ μέρη τοῦ μυθιστορήματος λείπει ἀπὸ τὸ συγγραφέα ἡ αἴσθησις τοῦ μέτρου. Ὁ Κωνσταντῖνος Θεοτόκης ἔχει ἐδώ τὴν τάση νὰ ἀπομονώνει κάθε φορά δυὸ πρόσωπα, ποὺ τὰ βάζει νὰ ἐξαντλοῦνται σ' ἐκτενεῖς, φλύαρες καὶ κουραστικὲς διαλογικὲς συζητήσεις. Εἶναι φανερό πὼς ὁ συγγραφέας αἰσθάνεται μεγαλύτερη ἀνεση ὅταν ἔχει νὰ κάνει μ' αὐτὲς τὶς ἀπλὲς σκηνές, ὅπου συνήθως δυὸ πρόσωπα βρίσκονται σὲ σύγκρουση ἢ σὲ συναλλαγὴ. Ἔτσι, ἐπιμένει περισσότερο στὴν ἀνάπτυξή τους, προσπερνώντας κάπως βιαστικὰ ἐκεῖνες ὅπου κινοῦνται περισσότερα πρόσωπα. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ὑπάρχει μιὰ βασικὴ ἀντινομία ἀνάμεσα στὴν πρόθεσή του νὰ δώσει μιὰ πολὺπλευρὴ εἰκόνα ζωῆς καὶ στὴ μυθιστορηματικὴ ἐκτέλεσή της. Ἐξάλλου τὰ πρόσωπα συχνὰ μιλοῦν πολὺ καὶ οἱ μονόλογοί τους φαίνονται ἀτέλειωτοι στὸν ἀναγνώστη. Κυρίως ὁ μωδραματικὸς τόνος ποὺ πέρνει ἢ ἀφήγησις καὶ οἱ ὑπερβολὲς στὴ διαγραφὴ τῶν συναισθημάτων καὶ τῶν παθῶν εἶναι ποὺ δικαιολογοῦν τὴν παρατήρησις πὼς ἀπὸ τοὺς «Σκλάβους στὰ δεσμά τους» ἀπουσιάζει ἡ αἴσθησις τῶν ἀναλογιῶν καὶ τοῦ σωστοῦ μέτρου. Πολλὲς ἀκόμα σελίδες εἶναι ἀφιερωμένες στὴ λεπτομερειακὴ ἀνάλυσις συναισθηματικῶν καὶ ψυχικῶν καταστάσεων, ποὺ δὲν προσθέτουν τίποτα καινούργιο στὴν ἤδη διαμορφωμένη ἐντύπωση τοῦ ἀναγνώστη γιὰ τὴν ἰδιοσυγκρασία ἢ τὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου προσώπου. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία πὼς ὁ Θεοτόκης ψυχογραφεῖ μὲ ἐπιτυχία καὶ ἐμβαθύνει μὲ γνώση στὸν ἐσωτερικὸ κόσμον τοῦ Ἰακώβου Σωζόμενου π.χ. ἢ τοῦ γέροντα Ὁφιομάχου, ὡστόσο ἡ ἐπιμονὴ στὴν καταγραφὴ τῶν ἰδιωτικῶν στιγμῶν τῆς Αἰμιλίας Βαλσάμη π.χ. δὲ μπορεῖ παρὰ νὰ κουράσει τὸν ἀναγνώστη, ποὺ περιμένει μιὰ πιὸ γοργὴ ἐξέλιξις τοῦ μύθου. Γενικὰ οἱ «Σκλάβοι στὰ δεσμά τους», μὲ τὰ ἐλατιώματα ποὺ σημειώσαμε πιὸ πάνω κι' ἀκόμα μὲ τοὺς πλατυασμοὺς

στὴν ἔκφρασι καὶ τὴν ἔλλειψις πυκνότητος στὴν ἀφήγησι, δὲ δικαιώνουν μυθιστορηματικὰ τὴ φιλόδοξον πρόθεσι τοῦ συγγραφέα παραμένουν μόνο μιὰ ἀξιέπαινη προσπάθεια μυθιστορηματικῆς ἀπόδοσις συνόλων.

Ὁ «Κατάδικος» εἶναι φανερό πὼς γράφτηκε ὅταν ἡ σοσιαλιστικὴ πίστις τοῦ Κωνσταντίνου Θεοτόκη εἶχε ἀρχίσει νὰ κλονίζεται. Στὸ βιβλίο αὐτό, ὅπως καὶ στὴ «Ζωὴ καὶ τὸ θάνατον τοῦ Καραβέλα» ποὺ δημοσιεύτηκε κατόπι, ὁ συγγραφέας δὲν ἐπιμένει στὴν ὑπόδειξι τῆς κακῆς ὀργάνωσις τῆς κοινωνίας, δὲν κατηγορεῖ ἀμεσα κανένα, μήτε καταδικάζει μιὰ ὀρισμένη κοινωνικὴ τάξι. Ἄν ὑπάρχει κακία ἢ ἀδικία στὴ ζωὴ, αὐτὴ στὸν «Κατάδικον» δὲν καταλογίζεται στὸ κοινωνικὸ σύστημα, ἀλλὰ στοὺς ἴδιους τοὺς ἀνθρώπους ἂν κάποιος χρειάζεται διορθωμό, αὐτὸς δὲν εἶναι μόνο ἡ κοινωνία, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀνθρώποι καὶ ὁ κόσμος γενικὰ. Καὶ ὁ διορθωμὸς πρέπει νὰ εἶναι ἐσωτερικώτερος — νὰ ἀφορᾷ τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ κεντρικὸς ἥρωας τοῦ βιβλίου, ὁ Τουρκόγιαννος, κι' ἀνάμεσα ἀπ' αὐτὸν ὁ Θεοτόκης ὁ ἴδιος, ἀγωνίζεται, μὲ τὴν καλωσύνη καὶ τὴν ἐγκαρτέρησι, νὰ κάνει ἀνθρώπους καλύτερους «εὐτυχισμένοι στὸν κόσμον δὲν εἶναι παρὰ ἐκεῖνοι ποὺ κάνουν πάντα τὸ καλόν, ἢ ἐκεῖνοι ποὺ ὅταν κάνουν τὸ κακόν μετανοιοῦν!», λέει ὁ Τουρκόγιαννος καὶ ἡ σημασία τοῦ «Κατάδικου» βρίσκεται ἀκριβῶς στὴ διάπλασι αὐτοῦ τοῦ ἥρωα. Μὲ τὴ θυσία καὶ τὴ μαρτυρικὴ ἀναδοχή ἐγκλημάτων ἄλλων ὁ Τουρκόγιαννος ζητάει νὰ λυτρώσει καὶ νὰ σώσει τὸν κόσμον ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ἄν τὸ κατορθώνει, ἂν δηλαδὴ ἡ μορφή του ἔχει δημιουργηθεῖ ἔτσι ἀπὸ τὸ συγγραφέα ὥστε νὰ πετυχαίνει τὸ σκοπὸν του, εἶναι ἄλλο ζήτημα. «Μὲ τοὺς τύπους τοῦ Τουρκόγιαννου ἀφ' ἑνὸς καὶ τοῦ Ἰακώβου Σωζόμενου ἀφ' ἑτέρου» γράφει ὁ Φῶτος Πολίτης «ὁ Θεοτόκης προσπαθεῖ νὰ πλάσῃ τὰς συνειδήσεις ποὺ ὀρθοῦνται κατὰ τοῦ ψεύδους καὶ τῆς ἀπάτης, εἴτε διὰ νὰ λυώσουν ἀνεργα καὶ νὰ οβύσουν νικημένοι, ὡς ὁ Σωζόμενος, εἴτε διὰ νὰ εὐρίσκουν πάντα, ὡς ὁ Τουρκόγιαννος, εἰς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς των, παρ' ὄλους τῆς τύχης καὶ τῆς ἀχρειότητος τοὺς κατατρεγμούς, τὴν δύναμιν τῆς ἀντοχῆς καὶ τῆς ἐγκαρτερήσεως». Ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ «Κατάδικου» διακρίνεται μιὰ ἐπίδρασι διαφορετικὴ πάνω στὸν Κωνσταντῖνον Θεοτόκον στὴ διαγραφὴ τῆς μορφῆς τοῦ Τουρκόγιαννου ἀναγνωρίζονται τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ὑπαρξῆς τοῦ πρίγκηπα Μίσκιν ἀπὸ τὸν «Ἡλίθιον» τοῦ Dostoiensky, οἱ ἰδιότητες τῆς ψυχῆς τοῦ Ἀλιόσα, ἀπὸ τοὺς «Ἀδερφοὺς Καραμαζώφ» τοῦ ἴδιου συγγραφέα, τὸ χριστιανικὸ κήρυγμα τοῦ «μή βίαν» τοῦ Tolstoy τῶν τελευταίων χρόνων — ἢ ἐπίδρασι δηλαδὴ τοῦ ρωσικοῦ μυθιστορήματος.

Μὲ τὸν «Κατάδικο», ὁ Θεοτόκης ξανα-  
 γυρίζει στὴν ἠθογραφία. Ἄν ὅμως στὸ ἠ-  
 θογραφικὸ πλαίσιο τῆς «Τιμῆς καὶ τοῦ  
 Χρήματος» προέχει τὸ κοινωνικὸ στοιχεῖο,  
 στὸ ἠθογραφικὸ πλαίσιο τοῦ «Κατάδικου»  
 δεσπόζει τὸ ψυχολογικὸ ἢ κοινωνικὴ ἠθο-  
 γραφία ἔγινε ἐδῶ ψυχογραφικὴ. Σ' ἓνα ἀ-  
 γροτικὸ χωριὸ τῆς Κέρκυρας ζεῖ ὁ Γιώρ-  
 γης Ἀράθυμος μὲ τὴ γυναῖκα του Μαργα-  
 ρίτα καὶ στὸ κτῆμα τους δουλεύει σὰν ὑ-  
 ποταχτικὸς ὁ Τουρκόγιαννος, νόθος γιὸς ἐ-  
 νὸς τούρκου καὶ μιᾶς ἀρβανίτισσας πόρ-  
 νης. Ὁ Τουρκόγιαννος τρέφει ἓνα βαθύ, μυ-  
 στικὸ καὶ ἀνώτερο αἰσθημᾶ γιὰ τὴ Μαρ-  
 γαρίτα, ὅμως αὐτὴ ἔχει ἀπὸ χρόνια ἐρα-  
 στὴ τὸν Πέτρο Πέπποντα, ἓναν δυνατὸ καὶ  
 ὠραῖο ἄντρα. Ὁ Πέτρος κατηγορεῖ τὸν ἀ-  
 γνὸ καὶ ἀθῶο Τουρκόγιαννο ὅτι ἔχει ἀθέ-  
 μιτες σχέσεις μὲ τὴ Μαργαρίτα, βάζει  
 τὸν Ἀράθυμο νὰ φιλονικήσει μαζί του  
 καὶ νὰ τὸν διώξει καὶ τὸ βράδυ παραφυ-  
 λάει στὴν ἐρημιὰ καὶ σκοτώνει τὸν ἴδιο  
 τὸν Ἀράθυμο. Ὅλες οἱ ἐνδείξεις εἶναι ἐ-  
 ναντίον τοῦ Τουρκόγιαννου, πού συλλαμ-  
 βάνεται, δικάζεται καὶ καταδικάζεται σὲ  
 ἰσόβια δεσμᾶ. Στὸ δικαστήριον εἶχε τὴν  
 εὐκαιρία καὶ τὴ δυνατὴτητα νὰ ἐλαφρύνει  
 τὴ θέση του, ἀποκαλύπτοντας τὸ δεσμὸ  
 τῆς Μαργαρίτας μὲ τὸν Πέτρο, πού τὸν  
 γνώριζε μόνος αὐτός· ὅμως δὲν τὸ κάνει  
 γιὰ νὰ μὴν κηλιδώσει τὴν τιμὴ τῆς γυναι-  
 κας πού ἀγαποῦσε. Ὁ Πέτρος, πού μὲ τὸ  
 πέρασμα τῶν χρόνων εἶχε παντρευτεῖ τὴ  
 Μαργαρίτα, στέλνεται κάποτε γιὰ ἓνα ἀ-  
 δίκημα στὴν ἴδια φυλακὴ μὲ τὸν Τουρκό-  
 γιαννο. Ἐκεῖ ἀναγκάζεται νὰ ὁμολογήσει  
 στοὺς ἄλλους κατάδικους τὴν ἐνοχί του  
 γιὰ τὸν φόνο τοῦ Ἀράθυμου, ὅμως ὁ  
 Τουρκόγιαννος, πού συλλογίζεται πάντα  
 τὴ Μαργαρίτα καὶ τὴν εὐτυχία της, τὸν  
 καλύπτει κι' ἐπιμένει πῶς ὁ ἴδιος ἦταν ὁ  
 δράστης. Στὸ σημεῖο αὐτὸ τελειώνει τὸ  
 πεζογράφημα. Ἡ καλωσύνη, ἡ ψυχικὴ  
 πραότητα, ἡ ἐγκαρτέρηση καὶ ἡ ἀνιδιότε-  
 λη ἀγάπη μεταβάλλουν τὸν Τουρκόγιαν-  
 νο σὲ χριστιανικὸ ἥρωα, σὲ ἀπόστολο  
 τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος καὶ σὲ δι-  
 δάσκαλο τῆς ἀρετῆς. Ὡστόσο ἡ ἔλλειψη  
 τῆς ἀντίστασής του στὸ κακό, ἡ ἀ-  
 πλοϊκότητά του, ἡ ἀπουσία καλλιέργειας  
 καὶ ἡ φανατικὴ προσκόλλησή του στὰ  
 παραγγέλματα ἐνὸς σοφοῦ πού ἄκουγε  
 στὴν ξενιτεία, δὲ δημιουργοῦν τὸν τύπο  
 τοῦ συνειδητοῦ πιστοῦ, πού ξέρει τί καὶ  
 γιὰτί πιστεύει κι' ἔχει τὴ δύναμη νὰ με-  
 ταδώσει τὴν πίστη του καὶ νὰ πείσει τοὺς  
 ἀκροατές του, ἀλλὰ πιὸ πολὺ πλάθουν  
 τὸν ἀφελῆ κι' εὐπιστο χωρικό, πού ἀπὸ  
 μιὰ συντυχία ὀδηγήθηκε καὶ ἀφοσιώθηκε  
 στὸ ἀνώτερο αὐτὸ ἰδανικὸ του. Ὁ Τουρ-  
 κόγιαννος εἶναι ἓνας ἅγιος — ἡ ἀποθέωση  
 τῆς καλωσύνης· ὅμως ἔτσι ὅπως μᾶς πα-  
 ρουσιάζεται ἀπὸ τὸ συγγραφέα, μὲ τὴν  
 ἡττοπάθειά του καὶ τίς ἄσκοπες θυσίες

του, δὲν ἐξυπηρετεῖ καμμιά κοινωνικὴ ἢ  
 ἄλλη σκοπιμότητα καὶ «δὲν μπορεῖ νὰ γί-  
 νει ὑπόδειγμα βίου».

Ὁ Κωνσταντίνος Θεοτόκης βέβαια, μὲ  
 τὴν ὑπόμνηση τῆς καταγωγῆς τοῦ Τουρ-  
 κόγιαννου, προσπαθεῖ νὰ βγάλει τὸν ἥρωα  
 του ἔξω ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ τὰ μέτρα  
 τοῦ κοινοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως γράφει ὁ  
 Ἄγγελος Τερζάκης: «Ὁ Τουρκόγιαννος  
 δὲν εἶναι τύπος συνηθισμένος τοῦ χωριά-  
 τικοῦ περίγυρου. Δὲν ἀποτελεῖ ἠθογραφι-  
 κὴν ἀξία. Εἶναι ὁ γιὸς μιᾶς χριστιανῆς  
 ἀρβανίτισσας, κοινωνικά διασυρμένης, κι' ἐ-  
 νὸς τούρκου, — ψυχὴ ξένη, παράδοξη, μυ-  
 στικὴ. Κάτι σὰν κληρονομικὸ στίγμα, ἢ  
 διασταύρωση παράταιρων αἱμάτων, μοιά-  
 ζει νὰ τοῦ προκαθορίζει τὴ μοῖρα του καὶ  
 νὰ τὸν παρακολουθεῖ παντοῦ. Ἡ κατα-  
 γωγὴ αὐτὴ τοῦ Τουρκόγιαννου παίζει ἐδῶ  
 τὸν ρόλο τῆς ἐπιληψίας στὸν πρίγκηπα  
 Μίσκιν». Μυστικοπαθής, ἀπόκοσμος, δια-  
 νοητικὰ φτωχὸς καὶ μὲ περιορισμένο τὸ  
 λεξιλόγιον, ὁ Τουρκόγιαννος σὰν ἥρωας εἶ-  
 ναι ἀπίθανος, ἀκατανόητος καὶ ἀνεξήγη-  
 τος, τοῦτο ὅμως δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ κατα-  
 δικάσουμε τὴ δημιουργία του ἀπὸ τὸ συγ-  
 γραφέα. Ὅλοι οἱ ἥρωες τοῦ Dostoiensky  
 εἶναι ἀπίθανοι, ἔξω ἀπὸ τὰ ὄρια τοῦ κοι-  
 νοῦ μέτρου, ὡστόσο ὁ ἀναγνώστης σὲ  
 καμμιά στιγμή δὲ διανοεῖται ν' ἀμφισβη-  
 τήσει τὴν ἀλήθεια τῆς ζωντανῆς καὶ πλη-  
 θωρικῆς μυθιστορηματικῆς ὑπαρξῆς τους.  
 Ἡ ἀδυναμία τοῦ Τουρκόγιαννου, σὰ μυ-  
 θιστορηματικοῦ ἥρωα, δὲ συνίσταται στὸ  
 ὅτι εἶναι πραγματικὰ ἀπίθανος, ἀλλὰ στὸ  
 ὅτι μᾶς παρουσιάζεται πλασματικὰ ἀνε-  
 παρκής. Ὁ Θεοτόκης δὲν κατορθώνει νὰ  
 τὸν προικίσει μὲ δύναμη ψυχῆς, νὰ τὸν  
 κάνει ἐνδιαφέροντα καὶ πειστικὸ, νὰ τὸν  
 προβάλλει καὶ νὰ τὸν ἐπιβάλλει σὰ μιὰ ὑ-  
 παρξὴ παράξενη βέβαια καὶ ἰδιότυπη, ὁ-  
 μως δικαιωμένη στὴν ἰδιαιτερότητα ἢ τὴ  
 μοναδικότητά της.

Ἡ μορφή τοῦ Τουρκόγιαννου διαγρά-  
 φεται καὶ ὀλοκληρώνεται στὸν «Κατά-  
 δικο» κυρίως ἐσωτερικά, ἀπὸ τὴν ψυχολο-  
 γία του καὶ τὴν ἀνάλυση τῶν σκέψεων ἢ  
 τῶν συναισθημάτων του—ὄχι ἐξωτερικά,  
 ἀπὸ τὴν κίνηση καὶ τὴ δράση του μέσα  
 στὸν τριδιάστατο χῶρο τοῦ μυθιστορήμα-  
 τος. Τὸ ἴδιο καὶ τ' ἄλλα πρόσωπα, ὅπως  
 ἡ Μαργαρίτα καὶ ὁ Πέτρος Πέπποντας, ψυ-  
 χογραφοῦνται ὀλοένα καὶ παρακολουθοῦν-  
 ται στίς ἀντιδράσεις τῆς ψυχῆς καὶ τῆς  
 συνειδησῆς τους. Ὑπάρχει ἀγωνία στὴ  
 διαγραφὴ τῶν δυὸ αὐτῶν προσώπων, πού  
 τὰ βαραίνει μιὰ ἔνοχη συνειδηση, ὑπάρ-  
 χει δύναμη στὴν ἀνάλυση τοῦ ἐσωτερικοῦ  
 τους κόσμου. Οἱ συγκρούσεις τους, πού  
 καμμιά φορὰ φτάνουν τὰ ὄρια τοῦ δρα-  
 ματικοῦ, εἶναι περισσότερο ψυχικὲς—δὲν  
 ἀναφέρονται στὴ συγκεκριμένη καὶ γνώ-  
 ριμη στὸ Θεοτόκη περιοχὴ τῆς κοινωνίας  
 καὶ τῶν προβλημάτων της, ἀλλὰ στὴν ἀ-

φηρημένη τῆς ἠθικῆς καὶ τῶν ἐπιταγῶν τῆς. Οἱ τύψεις τους, οἱ ἀμφιβολίες τους, οἱ μεταπτώσεις τους μᾶς δίδονται παραστατικά. Οἱ στιγμές π.χ. ὅπου ὁ Πέτρος Πέππωνας περιμένει στὸ ἀκατοίκητο κελύβι τῆ Μαργαρίτα ἢ ἐκεῖνες ὅπου ὁ Ἰδιος, μόνος μέσα στὴ νύχτα, παραφυλάει τὸ πέρασμα τοῦ Ἀράθυμου γιὰ νὰ τὸν σκοτώσει, μαρτυροῦν τὴν ψυχολογικὴ ἰκανότητα τοῦ συγγραφέα καὶ ξετυλίγονται σὲ σκηνές μὲ δύναμη παρουσιασμένες. Ἀλλὰ ἄς μὴ νομίσει κανεὶς πὼς ὁ «Κατάδικος» περιορίζεται ἀποκλειστικὰ στὴν ἀπεικόνιση τοῦ κόσμου τῆς ψυχῆς. Δὲν ὑπάρχει βέβαια πολὺ δράση μέσα στὶς σελίδες του καὶ ἡ ἐξέλιξη τοῦ μύθου του προχωρεῖ περισσότερο ἀφηγηματικά, ὥστόσο ὑπάρχουν, στὴν ἀρχὴ τοῦ μυθιστορήματος, ὠραίες ἀγροτικές εἰκόνες καὶ ὠραίες περιγραφές τῆς φύσης, καθὼς καὶ μιὰ θαυμάσια ἀπόδοση τῆς πράξης τοῦ ἔρωτα, ὅπου τὸ σεξουαλικὸ στοιχεῖο ζωγραφίζεται ἔντονα, ποιητικὰ πλαισιωμένο ἀπὸ ἕνα ἀγροτικὸ περιβάλλον. Ὅσο γιὰ τὰ ἐλαττώματα τοῦ «Κατάδικου», ἐκτὸς ἀπὸ τὴ βασικὴ ἀδυναμία τοῦ Τουρκόγιαννου σὰ μυθιστορηματικοῦ ἥρωα, εἶναι καὶ τὸ δράμα ποὺ γίνεται συχνὰ μελόδραμα μέσα στὸ βιβλίο καὶ ὁ φανερός ἠθικολογικὸς τόνος του, ποὺ ἀφαιροῦν ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα ἕνα σίγουρο ποσοστὸ ζωϊκῆς ἀλήθειας.

Αὐτὴ ἡ ζωϊκὴ ἀλήθεια, ἀντίθετα, ὑπάρχει στὴ «Ζωὴ καὶ τὸ θάνατο τοῦ Καραβέλα», τὸ πιὸ ὄριμο καὶ τὸ πιὸ ἄρτιο ἔργο τοῦ Θεοτόκη. Μιὰ ἔνταση κι' ἕνας πληθωρισμὸς πραγματικῆς ζωῆς ἀναπηδάει μέσα ἀπὸ τὴν περιορισμένη δράση τοῦ μυθιστορήματος σ' ἕνα χωριὸ τῆς Κέρκυρας. Ἕνας ἀστόλιστος καὶ ἀνεπιτήδευτος πρωτογονισμὸς, ἕνας ὠμὸς καὶ ἀδυσώπητος ρεαλισμὸς καὶ μιὰ ζεστὴ ἐπαφὴ μὲ φυσικὰ ἔνστιχτα καὶ πάθη τοῦ ὑπαίθρου, εἶναι τὰ συστατικά ποὺ συνθέτουν στὴ «Ζωὴ καὶ τὸ θάνατο τοῦ Καραβέλα» τὴ ζωντανὴ εἰκόνα τῆς χωριάτικης ζωῆς. Ὁ Κωνσταντῖνος Θεοτόκης ἐδῶ στάθηκε στὸ συγκεκριμένο καὶ τὸ οὐσιαστικὸ καὶ ἀπόφυγε κάθε ἀφαίρεση, κάθε γενίκευση, κάθε ἠθικολογικὴ ἢ συναισθηματικὴ παρέμβαση. Κύριο δῖπλο του ἢ σύλληψη καὶ ἡ ἀπεικόνιση τῆς οὐσιαστικῆς λεπτομέρειας. Μὲ τὴ λεπτομέρεια καὶ τὴν ἐξονυχιστικὴ ἐπεξεργασία τῆς πλάθονται μέσα στὴ «Ζωὴ καὶ τὸ θάνατο τοῦ Καραβέλα» σκηνές δυνατές, σκληρές, ἀνατριχιαστικές. Ὁ ὠμὸς ρεαλισμὸς τοῦ συγγραφέα δὲ διστάζει μπροστὰ σὲ τίποτα προκειμένου ν' ἀποδώσει τὴν κακία, τὴ σκληρότητα ἢ τὴν ἀπληστία τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ εἶναι ἀκριβῶς αὐτὰ τὰ τρία συναισθήματα ποὺ δεσπόζουν στὸ μυθιστόρημα κι' ἐκφράζουν τὴν ἀπαισιοδοξία τοῦ Θεοτόκη ἀπέναντι στὴ ζωὴ καὶ τὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξή. «Τό-

τες ποῦχε τὴ δύναμη, ποιὸς κοτοῦσε νὰ νὰ τὸν πειράξῃ;», λέει ὁ συγγραφέας γιὰ τὸν Καραβέλα, «οἱ ἀνθρώποι ἤξεραν ὅλοι πὼς κ' ἐκεῖνος μπορούσε νὰ κάμει τὸ κακό, ἀν ἤθελε· κ' οἱ ἀνθρώποι φοβοῦνται ὁ ἕνας τὸν ἄλλο, καὶ μονάχα γι' αὐτὸ δὲν τρώγονται σὰν τοὺς λύκους». Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ εἶναι μιὰ ὁμολογία ἀπογοήτευσης καὶ μιὰ τρανὴ ἀπόδειξη ἀπαισιοδοξίας, ποὺ ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ κλίμα τῆς ἐρίδας καὶ τὸ γενικὸ τὸνο τῆς συναλλαγῆς ποὺ παρακολουθοῦν πάντα τὴν πλοκὴ καὶ τὴ δράση. Αὐτὴ ἡ βαρεὶά καὶ καταθλιπτικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ μυθιστορήματος ἀποκορυφώνεται μὲ τὴ λύση τοῦ τέλους, ὅταν ἡ μοχθηρία καὶ ἡ κακία τοῦ ἀπαίδευτου πλήθους τῶν χωρικῶν δὲ σέβεται τὸ νεκρὸ καὶ χλευάζει ἢ ἀναθεματίζει τὸ πτώμα τοῦ Καραβέλα. Ἡ ἀφιλάρεσκη καὶ ἀκαλλώπιστη τέχνη τοῦ Θεοτόκη ἔχει φτάσει στὸ τελευταῖο τοῦτο ἔργο του σὲ μιὰ παραστατικὴ καὶ ἀνάγλυφη λιτότητα. Ἄμεσα μᾶς δίνονται τὰ πράγματα, ἄμεσα μᾶς εἰκονίζονται τὰ συναισθήματα, ἄμεσα μᾶς διαγράφονται οἱ καταστάσεις—καὶ μᾶς συγκλονίζουν ἀπόλυτα. Ὁ Θεοτόκης δὲ ζητάει νὰ κρύψει τίποτα ἀπὸ τὴ μικρόχρονη, ὑπολογιστικὴ καὶ πεζὴ ζωὴ τοῦ ἐλληνικοῦ χωριοῦ καὶ τὸ μυθιστόρημά του εἶναι μιὰ πυκνὴ καὶ ζοφερὴ εἰκόνα αὐτῆς τῆς ζωῆς.

Σ' ἕνα μικρὸ χωριὸ τῆς Κέρκυρας ζοῦν δυὸ ἀδέρφια, ὁ Ἀργύρης καὶ ὁ Γιάννης Στατήρης, μὲ τὶς γυναῖκες τους καὶ τὰ παιδιά τους. Κατοικοῦν στὸ ἴδιο μεγάλο σπίτι κι' ἔχουν ἐνωμένα τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα. Ὁ Ἀργύρης εἶναι ὁ «ἰθύνων νοῦς» αὐτῆς τῆς οἰκογενειακῆς ἐπιχείρησης, ὁ χρηματοδότης καὶ ὁ ἀπληστος, ὁ Γιάννης, τὸ ἐκτελεστικὸ χέρι, ὁ δουλευτῆς, ὁ ἀδιάφορος. Ὅμως ἄς μὴ νομίσει κανεὶς πὼς ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ εἰρήνη βασιλεύει στὸ σπίτι τους. Ἀπὸ τὶς πρώτες σελίδες ὁ συγγραφέας μᾶς εἰσάγει σ' ἕνα κλίμα διαφωνίας κι' ἐρίδας· ἡ Μαρία, ἡ γυναῖκα τοῦ Γιάννη καὶ ἡ Χρυσάνθη, ἡ γυναῖκα τοῦ Ἀργύρη, ὀλοένα φιλονικοῦν, βρίζονται καὶ ξυλοκοποῦνται· ἡ γλῶσσα τους δὲ γνωρίζει μιὰ γλυκεῖα κουβέντα. Ὑπάρχει κανένας σοβαρὸς λόγος γι' αὐτὴ τὴ διαφωνία καὶ τὴ διχόνοια; Ὅχι· τὰ οἰκονομικὰ τοῦ κοινοῦ σπιτιοῦ, μὲ τὴ διεύθυνση τοῦ Ἀργύρη, εὐημεροῦν, ὅμως εἶναι ἡ ἔμφυτη σκληρότητα τοῦ χωρικοῦ, ἡ ἀνάγκη ποὺ τὸν κάνει νὰ λέει πάντα τὸν πικρὸ λόγο, σὰν ξέσπασμα τῆς μίζερης καὶ καταπιεσμένης ζωῆς του, ποὺ εἰκονίζεται στὴ «Ζωὴ καὶ τὸ θάνατο τοῦ Καραβέλα». Αὐτὴ, νομίζω, ἦταν κυρίως ἡ πρόθεση τοῦ συγγραφέα. Πλάι ἀκριβῶς στὸ σπίτι τῶν Στατήρηδων κατοικοῦσε ὁ γέρο-Θωμᾶς μὲ τὴ γυναῖκα του, ποὺ τὸ παρατσούκλι «Καραβέλας» τὸν διαμόνιζε. «Ἦταν ἀνδρας ἐξήντα χρόνων, μὰ ζωηρὸς ἀ-



κόμη και γεμάτος υγεία. Ἀσπρομάλης, χαμηλός, γεμάτος, δυνατός, μὰ σκεβρωμένος λίγο, κόκκινος στὸ πρόσωπο, μὲ μάτια λίγο θολά, μεγάλα και κοκκινισμένα κάπως, μ' ἄγρια μακρυὰ φρύδια, ποῦχαν ἀσπρίσει και κείνα καθὼς και τὸ μακρὺ και ἀραιὸ μουστάκι του και μὲ ροδοκόκκινα χοντρά και ὁμορφα χεῖλη». Στὸ τρίτο κεφάλαιο, ἓνα ἀπὸ τὰ δυνατώτερα τοῦ βιβλίου, μᾶς δίνονται μ' ἓναν ἀνήλεο συγκλονιστικὸ ρεαλισμὸ και μιά πρωτοφανέρωτη σκληρότητα οἱ ἄνθρωποι ποῦ προηγήθηκαν ἀπὸ τὸ θάνατο και αὐτὸς ὁ θάνατος τῆς Ἀγγέως, τῆς γυναίκας τοῦ Καραβέλα. Ἔτσι ὁ Καραβέλας, καθὼς ἦταν ἀκλήρος, μένει μόνος στὴ ζωὴ κι' ἐλεύθερος νὰ παραδοθεῖ στὸ πάθος του γιὰ τὴ Μαρία. Εἶναι ἤδη ἀρκετὰ πλούσιος, γιατί μὲ τὴν ἀμοιβαία διαθήκη, ποῦ ἔκανε ἔπειτα ἀπὸ συμβουλὴ τοῦ Ἀργύρη, κληρονόμησε τὴν περιουσία τῆς γυναίκας του. Και καθὼς εἶναι πονηρός, ζητάει νὰ παζαρέψει και νὰ ἐκμεταλλευθεῖ αὐτὰ τὰ περιουσιακὰ πλεονεκτήματα γιὰ ν' ἀποκτήσει τὴ γυναίκα ποῦ ποθεῖ. Ὅμως ἡ Μαρία τοῦ ὑπόσχεται χωρὶς νὰ τοῦ δίνει, τὸ πάθος του γι' αὐτὴν γίνεται ἀκατανίκητο, οἱ πιέσεις τοῦ Ἀργύρη ὀλοένα και πιὸ φορτικές· ἔτσι ἀναγκάζεται νὰ ὑπογράψει τὴ συμφωνία γιὰ τὴν Ἰσόβια πρόσοδο. Αὐτὸ ἦταν ἡ καταστροφὴ του· ἀπὸ κείνη τὴ στιγμή εἶναι κυριολεκτικὰ χαμένος. Χωρὶς νὰ μπορέσει, παρὰ τίς προσπάθειές του, ν' ἀπολαύσει τὸ περιπόθητο κορμὶ τῆς Μαρίας, γίνεται τὸ ὄργανο τῆς πλεονεξίας τοῦ Ἀργύρη και ὁ περιγελῶς ὀλοκληροῦ τοῦ χωριοῦ. Ξεπέφτοντας καθημερινὰ και ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε σκεφθεῖ συχνὰ ὡς λύση τὴν αὐτοκτονία, βρίσκεται μιά μέρα κρεμασμένος στὸ δωμάτιό του. Ἡ κηδεῖα του και ἡ κοροϊδευτικὴ συνοδεία τοῦ νεκροῦ στὸν τάφο του εἶναι τὸ ἀποκορύφωμα τῆς σκληρότητας και τῆς ἀνσληγσίας τῶν συγχωριανῶν του, ἡ ὀλοκλήρωση τοῦ δράματος ἑνὸς ἀνθρώπου και τῆς ἀναπαράστασης ἑνὸς κοινωνικοῦ περιβάλλοντος.

«Ἡ παντοδυναμία τοῦ κακοῦ», γράφει ὁ Αἰμ. Χουρμούζιος, «ποῦ εἶναι συνέπεια τῆς ἀνταγωνιστικῆς διάρθρωσης τῆς σημερινῆς κοινωνίας, ἀκόμη και στὸ περιωρισμένο πλαίσιο τοῦ χωριοῦ, δημιουργεῖ ἀνθρώπους - κτήνη, χωρὶς καμμιάν ἐμπιστοσύνη στὴν ἠθικὴ ἀξία τοῦ καλοῦ, ἐξαγριώνει τὰ ἔνστιχτα, κοιμίζει τίς καλὲς προθέσεις, ἀλλοιώνει κάθε ἔννοια ἀνθρωπισμοῦ, φθείρει τὴν ἀρετὴ, εἰσάγει τὴν ὑπουλότητα και δουλώνει κάθε σκέψη στὴν ταπεινὴ προσπάθεια τῆς ἱκανοποίησης τοῦ ἀτομικοῦ συμφέροντος. Ὁ ἀγώνας αὐτὸς

μπορεῖ νὰ οδηγήσει στὸ ἔγκλημα και στὸν ξεπεσμό κάθε ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας». Στὴ «Ζωὴ και τὸ θάνατο τοῦ Καραβέλα» ὑπάρχει ἡ δυναστεία τοῦ χρήματος και τοῦ συμφέροντος και ὁ γενικὸς τόνος τῆς συναλλαγῆς καλύπτει τὰ πάντα μέσα στὸ βιβλίο. Ὅλα γίνονται ἀντικείμενο συναλλαγῆς: ἡ τιμὴ, ὁ ἔρωτας, τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα, οἱ κληρονομίες. Μέσα σ' αὐτὴ τὴν ἀποπνιχτικὴ ἀτμόσφαιρα τοῦ ὑπολογισμοῦ και τοῦ ἀνταγωνισμοῦ τῶν συμφερόντων προβάλλει ἓνα δυνατό κι' ἐξουσιαστικὸ πάθος. Πλάϊ στὸ χρηματικὸ δαίμονα ποῦ πιέζει τὰ στήθια τῶν χωρικῶν, ὑπάρχει τὸ σαρκικὸ, τὸ σεξουαλικὸ στοιχεῖο, ζωγραφισμένο μὲ δύναμη ζολαδική. Ὁ Καραβέλας εἶναι μιά μορφή τῆς κοινῆς καθημερινῆς ζωῆς ποῦ γίνεται τραγικὴ και συγκλονιστικὴ χάρη στὴν τέχνη και τὴν ἀλήθεια τῆς διαγραφῆς της ἀπὸ τὸ σύγγραφέα· ἔτσι ὁ Καραβέλας μεταμορφώνεται σὲ τραγικὸ ἥρωα. Τὸ πάθος του, ποῦ δὲ γνωρίζει ὄρια και μέτρα, τὸν ὑψώνει στὸ ἐπίπεδο τῆς τραγωδίας. «Τὸ χρέμα ἀντιδικεῖ μὲ τὸ πάθος», γράφει ὁ Ἀγγελος Τερζάκης γιὰ τὴν «Ζωὴ και τὸν θάνατο τοῦ Καραβέλα», «και στὴ συνείδηση τοῦ ἀναγνώστη εἶναι τὸ δεύτερο ποῦ ἀθρώνεται. Ἡ ἀνθρωπιά εἶναι πάλι μὲ τὸ μέρος τῶν παράλογων και τῶν ἐξευτελισμένων. Και μ' ὄλη τὴν ἀποκρουστικὴ τῆς θωριά, ἡ ἀποψη τῶν κατηγορουμένων ἀπὸ τὴν ὀρθοφροσύνη τοῦ κοινωνικοῦ περιγυρου, εἶναι ἡ ἀγνότερη, γιατί εἶναι και ἡ πιὸ ἀνθρώπινα μοιραία». Τὸ πάθος ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὸν Καραβέλα, τὸ χρέμα ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ περιβάλλον ποῦ τὸν περιστοιχίζει· γιατί δὲν εἶναι μόνο ὁ Καραβέλας ποῦ πρωταγωνιστεῖ μέσα στὸ μυθιστόρημα, εἶναι και τὸ περιβάλλον τῶν μικρῶν, μοχθηρῶν και ἀπαίδευτων χωρικῶν. Τὸ γενικὸ κλίμα τῆς κακίας και τῆς χρηματικῆς συναλλαγῆς, ποῦ χαρακτηρίζει αὐτὸ τὸ περιβάλλον, μᾶς εἰκονίζεται και μὲ τὴ δευτερεύουσα ἱστορία τοῦ νοδάρου, τοῦ πατέρα τῆς Μαρίας. Τὰ δυὸ θύματα, οἱ δυὸ ἀπροστάτευτοι γέροντες, ὁ Καραβέλας και ὁ νοδάρος, χλευάζονται ὀλοένα ἀπὸ τὸ πλῆθος και οἱ σκηνές αὐτῆς ζωγραφίζονται μὲ τὰ πιὸ ζωηρὰ κι' ἔντρονα χρώματα, γιὰ νὰ καταδικάσουν ἔμμεσα τὴ νοοτροπία και τὴ στάση τοῦ περιβάλλοντος και νὰ κινήσουν τὴ συμπάθεια τοῦ ἀναγνώστη γιὰ τοὺς ἀδύνατους. Γενικά, δὲν ὑπάρχει ἴχνος καλωσύνης μέσα στὸ μυθιστόρημα και ὁ συγγραφέας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ «δημιουργεῖ μέσα μας κ' ἔξω ἀπὸ τοὺς ἥρωές του, ποῦ τοὺς περιγράφει και τοὺς ψυχολογεῖ ἀντικειμενικά, μιά κατάσταση λυτρωτικῆς ἀντίδρασης».

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ