



ΙΔΡΥΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΤΟΜΟΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

1949

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ",
38 - ΟΔΟΣ ΤΣΩΡΤΣΙΑ - 38
ΑΘΗΝΑΙ



ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006



Η ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ¹

Συχνά οι σημερινοί τεχνοκρίτες, οι άνθρωποι δηλαδή που έργα τους έχουν την έρμηνεία και την κριτική της ζωντανής τέχνης των ημερών μας, μιλούν γενικότερα για την τέχνη και για περασμένες περιόδους της. Λιγότερο συχνά συμβαίνει, αλλά συμβαίνει κάποτε, να διατυπώσουν επικρίσεις για την αρχαία ελληνική τέχνη και μάλιστα όχι επικρίσεις που αναφέρονται σε λεπτομέρειες ή σε όρισμένα έργα, αλλά επικρίσεις θεμελιακές, που καταλήγουν στο να άρνούνται αυτό τοῦτο τὸ εἶδος τῆς τέχνης που εκπροσωπεῖ ἡ ἀρχαία ἑλληνική.

Ἐνα πρῶτο σημεῖο ἀξιο προσοχῆς εἶναι, ὅτι τέτοιες ἐπικρίσεις διατυπώνονται πολὺ σπανιότερα καὶ πολὺ λιγότερο προγραμματικά ἀπὸ τοὺς καλλιτέχνες τοὺς ἴδιους, ἀκόμη καὶ τοὺς πρὸ καινοτόμους καὶ ριζοσπαστικούς. Τοῦτο φαίνεται παράδοξο ἴσως ὅμως ἔχει τὸ λόγο του στὸ ὅτι οἱ καλλιτέχνες, ἔχοντας ἀμεση ἐμπειρία τῆς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, αἰσθάνονται ὅτι συνεχίζουν — καθέννας μὲ τὸν ἀτομικὸ του τρόπο καὶ σύμφωνα μὲ τὴ βούληση τῆς ἐποχῆς του — τὸ μόχθο τῶν παλιῶν δημιουργῶν, αἴσθημα πὸ λείπει ἀπὸ τοὺς περισσότερους τεχνοκρίτες.

Τέτοιες ἐπικρίσεις θεμελιακές μερικοὶ τὶς προσπερνοῦν μὲ ἀδιαφορία, ἄλλοι τὶς προσέχουν. Μποροῦμε, νομίζω, ν' ἀδιαφορήσουμε, ὅταν στεκόμαστε στὴ σκοπιὰ τῆς ἀρχαίας τέχνης, ὅταν δηλαδή συλλογιζόμαστε ποῖα μπορεῖ νὰ εἶναι ἡ τύχη τῆς στὸ μέλλον. Ἡ ἱστορικὴ ζωὴ πὸ συνεχίζεται ἕως σήμερα ἀπαντᾶ χωρὶς διαφοροῦμενα, ὅτι: μέσα στὸν εὐρωπαϊκὸ κόσμον ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη ἔπαιξε καὶ παίζει πρὸς ὄψον σημαντικώτατο, πὸ δὲν συγκρίνεται μὲ καμμιάς ἄλλης: γιὰ ποιῆς αἰτίες γίνεται αὐτό, εἶναι ἰδιαίτερο μεγάλο θέμα. Καὶ μάλιστα τὸ σημαντικώτατο αὐτὸ πρόσωπον τὸ ἔπαιξε ὄχι μόνον στὴ δική της ἱστορικὴ περιοχὴ, δηλαδή στὴν ἀρχαιότητα, οὔτε μόνον σ' ἐποχῆς πὸ ἀποβλέψανε μὲ θαυμασμὸ καὶ ἀγάπη πρὸς τὴν ἀρχαιότητα: ἀλλὰ τὸν

ἔπαιξε καὶ σ' ἐποχῆς πὸ εἶχαν συνείδηση ἐχθρική γιὰ τὴν ἀρχαιότητα καὶ τὴν ἑλληνικὴ τέχνη, ὅπως εἶχε προπάντων ἡ χριστιανικὴ τέχνη στὴ μεσαιωνικὴ τῆς περίοδο, ὡς πρὸς ἀπὸ τὸν βον αἰῶνα μ. Χ. ὡς τὸν 14ο. Πρόχειρη ἀπόδειξη εἶναι τὸ πόσον συχνά οἱ ἱστορικοὶ τῆς μεσαιωνικῆς τέχνης μιλοῦν γιὰ «ἀναγεννήσεις» πρὶν ἀπὸ τὴν καθαυτὸ Ἀναγέννηση. Ὅλα αὐτὰ εἶναι στοιχεῖα χρήσιμα γιὰ τὴν ἱστορικὴ μας προοπτικὴ.

Δὲν μποροῦμε ὅμως, νομίζω, ν' ἀδιαφορήσουμε γιὰ τὶς ἐπικρίσεις αὐτές, ὅταν ἐνδιαφερόμαστε ὄχι πᾶν γιὰ τὴν τύχη τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς τέχνης, ἀλλὰ γιὰ τὴ δική μας ζωὴ, γιὰ τὸ τί μᾶς πλουτίζει καὶ τί μᾶς φτωχαίνει. Συμφέρει τότε νὰ ἴδουμε, πῶς ὅσοι ἐπικρίνουν τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη καταδικάζουν τὸν ἑαυτὸ τους στὸ νὰ μὴ τὴν καταλάβουν ποτὲ καὶ στεροῦν τὸν ἑαυτὸ τους μὴν ἐξαιρετικὰ σπουδαία πηγὴ ἐσωτερικοῦ πλουτισμοῦ. Οὔτε κερδίζουμε τίποτε οὐσιαστικὸ λέγοντας ὅτι οἱ κατηγορίες αὐτές δὲν εἶναι παρὰ τὸ γούστο τῆς μόδας, πὸ θὰ περάσει. Εἶναι πολὺ σωστὸ αὐτὸ πὸ εἶπε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐπικριτῆς ἴσια ἴσια τῆς ἑλληνικῆς τέχνης, ὁ Ἄγγλος Eric Newton, ὅτι τὸ «γούστο τῆς μόδας πρέπει πάντοτε νὰ εἶναι ὑποπτό, ἀλλὰ ποτὲ δὲν εἶναι γιὰ περιφρόνηση». Μονάχα ἂν τὸ προσέξουμε, μποροῦμε νὰ καταλάβουμε πὸ βρίσκεται τὸ λάθος.

**

Στὰ τελευταῖα χρόνια δύο σοβαροὶ Ἄγγλοι τεχνοκρίτες διατυπώσανε καὶ ἀναπτύξανε συστηματικὰ τὴν ἀρνητικὴ τους γνώμη γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη. Ὁ πρῶτος, ὁ Roger Fry, πὸ πέθανε τὸ 1934, ἐργάστηκε ὄσο κανένας ἄλλος στὴν Ἀγγλίαν γιὰ νὰ γίνει κατανοητὴ καὶ ν' ἀγαπηθεῖ ἀπὸ τὸ κοινὸ ἡ σύγχρονῃ εὐρωπαϊκῇ ζωγραφικῇ: λίγο προτοῦ πεθάνει ἐδίδαξε στὸ Cambridge, σὲ μὴ εἰδικὴ ἔδρα, γενικὴ ἱστορία τῆς τέχνης, καὶ τὰ μαθήματά του αὐτὰ βγήκαν μετὰ τὸ θάνατό του σὲ βιβλίον (Last lectures 1939), ὅπου ἕνα μεγάλο κεφάλαιον ἀφιερώνεται στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη. Ὁ ἄλλος, πὸ ἡ ἐπικρίσή του ταυτίζεται σχεδὸν

1. Ἀπὸ μὴ διάλεξη πὸ ἔγινε στὸ «Ἀθῆναιον» στίς 11 Δεβρίου 1948.

μὲ τοῦ Fry καὶ ἴσως νὰ πηγάζει ἀπ' αὐτήν, εἶναι ὁ Eric Newton, καλλιτεχνικὸς κριτικὸς τοῦ Manchester Guardian καὶ τῶν Κυριακάτικων Τάϊμς. Ἐγραψε, στὴ γνωστὴ σειρὰ τῶν «Πελεκάνων», ἕνα μικρὸ βιβλίο γιὰ τὴν «Εὐρωπαϊκὴ ζωγραφικὴ καὶ γλυπτικὴ» ἀπὸ τοὺς παλαιολιθικοὺς χρόνους ἕως σήμερα, μὲ πάλι ἕνα κεφάλαιο γιὰ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη. Ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ παίρνομε ἀγαθὴ ἐντύπωση καὶ γιὰ τὴν καλὴ του πίστη: δηλώνει καθαρά, ὅτι ἀντικείμενὸ τοῦ δὲν εἶναι τόσο τὰ γεγονότα τῆς ἱστορίας τῆς τέχνης ὅσο τὸ νὰ μεταδώσει τὸν ἐνθουσιασμό του γιὰ τὴν τέχνη καὶ τοὺς τεχνίτες ποὺ ἀγαπάει, καὶ ὁμολογεῖ, ὅτι τὸ κεφάλαιο γιὰ τὴν ἑλληνικὴ τέχνη τὸ ἔγραψε χωρὶς ἐνθουσιασμό καὶ γι' αὐτὸ εἶναι ἀνιαρὸ στὸ διάβασμα. Ἔρχεται βέβαια φυσικὸ τὸ ἐρώτημα, τότε γιὰτί τὸ ἔγραψε; Εἶναι ὁμῶς χρησιμώτερο νὰ γνωρίσομε τὴν ἐπίκριση τὴν ἴδια.

Τὰ σπουδαιότερα κεφάλαιά της εἶναι, νομίζω, δύο. Τὸ ἕνα ἀναφέρεται στὰ ζητήματα καὶ στοὺς τρόπους τῆς ἔκφρασης· κατηγορεῖται ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ τέχνη, ὅτι προσπάθησε πάντα νὰ ἐκφράσει μόνον τὴ σωματικὴ τελειότητα τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἀδιαφόρησε γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ του ὑπόσταση. Ὁ ἰσχυρισμὸς αὐτὸς ἀγγίζει ἕνα πολὺ πλατὺ θέμα, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνασκευὴ του εἶναι εὐκολώτερη· ὥστε τὸ κεφάλαιο αὐτὸ δὲν θὰ μᾶς ἀπασχολήσει σήμερα. Θὰ περιοριστοῦμε στὸ δεύτερο κεφάλαιο, ποὺ ἀναφέρεται στὰ εἰδικὰ μορφικὰ καὶ τεχνικὰ μέσα τῆς ἑλληνικῆς τέχνης, πῶς συγκεκριμένα στὴν ἀνεπάρκεια τοῦ σχεδίου τῆς ἑλληνικῆς ζωγραφικῆς καὶ ἀγγειογραφίας, ὅπως τὴ διατύπωσε ὁ Fry.

Στὸ ἑλληνικὸ σχέδιο, λέει ἡ ἐπίκριση, ἡ

γραμμὴ δὲν ἔχει ὑποβλητικὴ δύναμη (evocative power), πρῶτα· γιὰτί ὁ Ἕλληνας τεχνίτης εἶναι ἀνίκανος νὰ αἰστανθεῖ τὴ σχέση ἑνὸς ἀντικείμενου μὲ τὰ γύρω του, ἀπομονώνει τὸ ἀντικείμενο καί, δεύτερα, γιὰτί ἐπιθυμεῖ πάντοτε τὴν τελειότητα, τὴν ὁμαλὴ συνέχεια τῆς καμπύλης χωρὶς νὰ προσέχει τί ἔχει νὰ ἐκφράσει. Ὅλοι οἱ μεγάλοι ζωγράφοι, λέει ὁ ἐπικριτὴς, ἀπὸ τὸν Giotto ὡς



Εἰκ. 1: PICASSO: Ἀπὸ τὴν εἰκονογράφηση στὶς «Μεταμορφώσεις» τοῦ Ὀβιδίου (1930).

προσέξομε στὸ πῶς ἐξηγεῖ τὴν ἀπουσία τῆς δυνάμεις αὐτῆς ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ σχέδιο. Τὸ ἑλληνικὸ σχέδιο, θέλει νὰ πει, βλέπει ὄχι ἕνα σύνολο ποὺ τὰ μέρη του ἔχουν ὀρισμένη σχέση μεταξύ τους, ἀλλὰ κομμάτια τέλεια ποὺ ἀθροίζονται καὶ ἀποτελοῦν ἕνα σύνολο· ἡ γραμμὴ τοῦ σχεδίου αὐτοῦ εἶναι ἕνα συστηρότατο περίγραμμα, ποὺ χωρίζει καθαρὰ τὸ ἕνα μέρος ἀπὸ τ' ἄλλο, ἀντὶ νὰ τὰ σχετίζει· δὲν κατορθώνει λοιπὸν νὰ δώσει τὴ σχετικὴ θέση τῶν μερῶν μεταξύ τους, νὰ ὑποβάλει μὲ τὸ σχέδιο ἐπάνω στὴν ἐπιφάνεια τὴν αἴσθησι π. χ. τοῦ βαθιοῦ ὄγκου τοῦ σώματος, τοῦ βάθους μιᾶς σύνθεσης, μιᾶς ὁμάδας. Γιατί, γιὰ νὰ τὸ κατορθώσει αὐτὸ, θὰ ἔπρεπε νὰ θυσιάσει κ' ἕνα ποσοστὸ ἀπὸ

τὴν τελειότητα καὶ τὴν ὁμαλότητα τῆς γραμμῆς του· τοῦτο εἶναι μάλιστα ἀπαραίτητο, ὅταν τὸ σχέδιο ἐκφράζει π. χ. κίνηση, ψυχικὲς καταστάσεις ποὺ χρειάζονται μορφασμούς, συστροφή κλπ. Ὁ Ἕλληνας ὅμως σχεδιαστής, ἀδιάφορος γιὰ τὴν ἔκφραση καὶ γιὰ τὴ σχέση τοῦ ἀντικειμένου μὲ τὰ γύρω του, δὲν θέλει νὰ θυσιάσει τίποτε ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ἀκεραιότητα καὶ ὁμαλότητα τῆς γραμμῆς του· ἔτσι τὸ σχέδιό του δὲν μπορεῖ νὰ γίνῃ «ὑποβλητικόν», δὲν ἔχει νὰ πεί τίποτε ἄλλο ἔξω ἀπὸ ὅσα δείχνει ἄμεσα στὸ μάτι, δὲν ἔχει καμμιά ἐπέκταση μέσα στὴ φαντασία μας.

Ἡ ἐπίκριση αὐτὴ λησμονεῖ σημαντικὰ πράγματα τῆς ἱστορίας τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς τέχνης καὶ ἀπλοποιεῖ τὰ ὑπόλοιπα. Δὲν εἶναι σωστό, ὅτι τὸ κλασσικὸ ἑλληνικὸ σχέδιο δὲν ἐγνώρισεν ποτὲ τὴ λεγόμενη «ὑποβλητικὴ» γραμμὴ, παρὰ μόνον τὴν κοφτερὴ καὶ χωριστικὴ ἐκείνη, ποὺ δὲν δημιουργεῖ πειστικὲς σχέσεις βάθους καὶ χώρου στὰ σώματα· οὔτε εἶναι σωστὸ χωρὶς πολλοὺς περιορισμούς, ὅτι καὶ αὐτὴ ἀκόμη ἢ κοφτερὴ καὶ χωριστικὴ γραμμὴ δὲν ὑ-

ποβάλλει τίποτε, ἀλλὰ ἐξαντλεῖται μὲ τὴν ὁρατὴ, «χειροπιαστὴ» τελειότητά της.

Ἐνα σημερινὸ παράδειγμα «ὑποβλητικού» σχεδίου δίνει ἡ εἰκ. 1. Δὲν θὰ ὑποστηρίξει κανένας, ὅτι ὁ ἄνθρωπος ποὺ τράβηξε τὶς ὠραίες αὐτὲς λεπτὲς γραμμὲς ἦταν ἀνίκανος νὰ αἰστανθεῖ τὴ σχέση τοῦ ἀντικειμένου μὲ τὰ γύρω του καὶ ὅτι τὸ σχέδιο αὐτὸ δὲν ἔχει «ὑποβλητικὴ» δύναμη; μὲ ἀπλὲς μόνον γραμμὲς, μὲ τὴ φορά τους μόνον, χωρὶς ἄλλες ψιλὲς γραμμοῦλες γιὰ φωτοσκίαση, χωρὶς τὸ ἄγγιγμα κανενὸς χρωματικοῦ τόνου, δίνεται ὁ ὄγκος (π. χ. δεξὶ πόδι γυναίκα ἀριστερά), ἢ ἡ σχέση του πρὸς τὸ βάθος μὲ τοὺς ἄλλους ὄγκους (π. χ. ὀλόκληρη ἢ σκυφτὴ γυναίκα δεξιά, τὸ κεφάλι της, τὸ ἀριστερὸ της πόδι, ἢ μᾶζα τῶν μαλλιῶν σὲ ὄλες). Καὶ ὁ καλλιτέχνης αὐτὸς ἀγαπάει τὴν ἀκεραιότητα τῆς γραμμῆς, αἰσθάνεται

τὴν ὁμορφιά τῆς πληρότητας (π. χ. βραχίονας καὶ μῆρὸς τῆς σκυφτῆς, τὸ αὐγουλὸ πρόσωπό της, βραχίονας καὶ πλαγινὴ ὄψη προσώπου τῆς ὄρθιας ἀριστερά, πρόσωπο σὲ 3/4 τῆς ὄρθιας δεξιά κλπ.)· ἀλλὰ τὴ δίνει τόσο μόνον, ὅσο θέλει, ἐνῶ ἄλλοῦ τὴν κόβει ἢ τὴν τσακίζει. Τὸ σχέδιο αὐτό, ἐνῶ δὲν εἶναι καθόλου ἀκαδημαϊκόν, ψυχρὰ κανονικόν, ἀλλὰ γεμᾶτο ἀπρόοπτα καὶ ὄλο φαντασία, στέκεται πολὺ κοντὰ στὸ κλασσικόν. Δύσκολα ὅμως θὰ μαντέψει ὁποῖος δὲν τὸ ξέρει ἀπὸ πρὶν, ὅτι εἶναι ἔργο τοῦ πρὸ ἀνατρεπτικοῦ ἀπὸ τοὺς σύγχρονους ζωγράφους, τοῦ Picasso, ἀπὸ τὴν εἰκονογραφημένη ἔκδοση τῶν «Μεταμορφώσεων» τοῦ

Ὀβιδίου ποὺ ἔγινε στὰ 1930. Δείχνει ἔτσι καὶ στὴν πράξη ὁ μεγάλος ζωγράφος, ποὺ δὲν ἀρνήθηκε ποτὲ τὸν ἑαυτό του, πόσο αἰσθάνεται τὶς ἀρετὲς τοῦ ἑλληνικοῦ σχεδίου (σημάδια τῆς ἐκτίμησής του ὑπάρχουν καὶ στὰ καθαρὰ «πικασσικά» ἔργα του, εἶναι ὅμως λιγώτερο χτυπητά): δὲν εἶναι μόνον ποὺ προσάρμοσε ἔξωτερικὰ, «φυσιογνωμικὰ», τὶς μορφές του μὲ τὶς ἑλληνικὲς, ἐξαιτίας τοῦ θέματος· ἀλλὰ καὶ τὸ εἶδος



Εἰκ. 2: Ζεὺς καὶ Ἥρα. Ἑλληνικὴ ἀγγειογραφία κατὰ τὰ 340 π. Χ.

τοῦ σχεδίου του θυμίζει ἑλληνικὰ ἀγγεῖα, καὶ μάλιστα τὶς τελευταῖες λευκὲς ληκύθους καὶ τὶς ἀγγειογραφίες τοῦ 4ου αἰῶνα π. Χ. («ρυθμὸς τοῦ Κέρτς»).

Πραγματικὰ. ἂν ἀφήσομε κατὰ μέρος τὴν ἐντελῶς προσωπικὴ ἐξαιρετὴ ποιότητα τοῦ σχεδίου τοῦ Picasso, τὸ εἶδος του τὸ ξαναβλέπομε πολὺ ὅμοιο σὲ ἔργα ταπεινῶν ἀγγειογράφων, ὅπως στὴν εἰκ. 2, γύρω στὰ 340 π. Χ., ποὺ παρασταίνει τὸν Δία μὲ τὴν Ἥρα. Εἶναι φανερὸ πὼς κ' ἐδῶ «ἡ γραμμὴ ἰχνογραφεῖ γρήγορα - γρήγορα, ὑποδηλώνει μονάχα, χαλαρῶνει τὴν πλαστικὴ πυκνότητα καὶ κατορθώνει ἔτσι νὰ δώσει στὸ σῶμα στρογγυλὸ πλάσιμο» (Buschor). Εἶναι δηλαδὴ φανερὸ πὼς ὁ ἀγγειογράφος ἔχει αἰσθησὴ τῆς σχετικῆς θέσης τῶν μερῶν, ποὺ εἶναι μέλη ἑνὸς συνόλου, καὶ θέλει νὰ τὴ δείξει. Ἄν οἱ ἀγγειογράφοι δείχνουν τέ-

τοιες ἰκανότητες, φαντάζεται κανεὶς πόσο θὰ ἦταν αὐτονόητες στὴν καθαυτὴ ζωγραφικὴ τῶν Ἰδίων χρόνων. Τὸ ἔργο ὁμοίως αὐτὸ καὶ τ' ἄλλα τοῦ Ἰδίου ρυθμοῦ πέφτουν ἔξω ἀπὸ τὰ καθαυτὰ κλασσικὰ χρόνια τοῦ 5ου αἰῶνα, καὶ θὰ μπορούσε κανένας νὰ υποστηρίξει, ὅτι ἡ ἐπίκριση ἀναφέρεται μόνον στὸ κλασσικὸ ἑλληνικὸ σχέδιο· ἀλλὰ θὰ ἴδουμε ὅτι τῶν κλασσικῶν ἴσα-ἴσα χρόνων γέννημα εἶναι τὸ νέο αὐτὸ εἶδος τοῦ σχεδίου, τὸ «ὑποβλητικόν».

**

Πρωτύτερα ὁμοίως εἶναι χρήσιμο νὰ διαπιστώσουμε, ὅτι καὶ τὸ ἄλλο εἶδος τοῦ σχεδίου, ποῦ εἶναι τάχα τὸ μόνον ἑλληνικόν, ἐκεῖνο δηλαδή ὅπου ἡ γραμμὴ δὲν ἑυσιάζει τίποτε ἀπὸ τὴν τελειότητά της καὶ τὴν ὁμαλὴ συνέχεια καὶ χωρίζει ἀντὶ νὰ σχετίζει τὰ μέρη μεταξύ τους — καὶ αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ σχεδίου μπορεῖ νὰ ἔχει ὀρισμένη «ὑποβλητικὴ δύναμη».

Τοῦ εἴδους αὐτοῦ ὁ «Αἴας ποῦ αὐτοκτονεῖ» τοῦ μεγάλου ἀρχαικοῦ ἀγγειογράφου (καὶ ζωγράφου) Ἐξηκία, κατὰ τὰ 540—530 π. Χ., εἶναι ἕνα ἐξαιρετικὰ ὠραῖο, ἀλλιῶς ὁμοίως τυπικὸ παράδειγμα εἰκ. 3. Βέβαια, ἂν κοιτάξουμε μόνον τὸ χάραγμα τοῦ σχεδίου, ποῦ ἡ γραμμὴ του εἶναι παντοῦ τὸ ἴδιο γεμάτη καὶ ἀκέραιη, πρέπει νὰ ποῦμε, ὅτι χωρίζει τὰ μέρη μεταξύ τους καὶ δὲν φανερώνει τὴν πρὸς τὸ βάθος διαβάθμισή τους. Ἄν ὁμοίως προσέξουμε τὸ σύρσιμο τῆς γραμμῆς, τὴ φορά της, καὶ προπάντων τὸ συνταίριασμά της μὲ τὴν κυρτότητα τοῦ ἀγγείου, αἰσθανόμεσθε ἀμέσως καὶ ἀβίαστα ἕνα στρογγυλὸ πλαστικὸν ὄγκο—ἀκόμα καὶ στὴ φωτογραφία οἱ ἀνταύγειες τοῦ φωτὸς ὀδηγοῦν τὸ μάτι μας μὲ ἀσφάλεια. Ἀλλὰ ἴδω ἀκριβῶς βρίσκεται ὁ κόμπος τοῦ ζητήματος: ὅτι στὶς ἀγγειογραφίες τὸ σχέδιο πρέπει νὰ τὸ βλέπομε πάντοτε ὅσπιν λειτουργία ποῦ ἐκτελεῖ ἐπάνω στὴν κυρτὴ ἐπιφάνεια

τοῦ ἀγγείου καὶ στὸ σφαιρικὸ σχῆμα του, καὶ τότε πλουτίζεται μὲ ἐντελῶς καινούργιες ἰδιότητες. Τοῦτο εἶναι ἕνας πρῶτος περιορισμὸς στὴν ἀλλιῶς σωστὴ διαπίστωση, ὅτι ἡ κοφτερὴ καὶ χωριστικὴ γραμμὴ τοῦ κλασσικοῦ ἑλληνικοῦ σχεδίου δὲν εἶναι «ὑποβλητικὴ» μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Fry. Ποτὲ ἡ ἀρχαία ἀγγειογραφία δὲν ταυτίζεται ὁλοτελῶς μὲ ἕνα σχέδιο ἐπάνω σὲ ἕνα ὀρθογώνιο φύλλο χαρτιοῦ· ἂν τὴ βλέπομε ἔτσι, δείχνουμε ὅτι εἴμαστε λιγώτερο εὐαίσθητοι ἀπ' ὅ,τι πιστεύουμε, ἀλλιῶς θὰ εἴχαμε αἰστανθεῖ ὅτι τὸ σχέδιο τῆς ἑλληνικῆς ἀγγειογραφίας προορίζεται γιὰ διαφορετικὴ ἐπιφάνεια.

Κάνοντας μιὰ μικρὴ παρέκβαση στὸ ζήτημα

τῆς ἐκφράσεως, θὰ εἴχαμε νὰ σημειώσομε, ὅτι ἀπὸ τὴν τετρωμένη προσοχὴ τοῦ Αἴαντος, ποῦ στεριώνει τὸ σπαθί του, καὶ τὴ συνταραχτικὴ ἐρημιὰ καὶ μουγκάδα τῆς εἰκόνας αὐτῆς, ποῦ ἐπιτείνονται μὲ τὸ δέντρο καὶ τὴν πανοπλία, πνέει ἕνας ἀέρας τραγωδίας, ἀπὸ τὰ χρόνια Ἰσίου-Ἰσίου τοῦ Θεσπίδος· ὥστε ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι ὁ ζωγράφος



Εἰκ. 3: Αὐτοκτονία τοῦ Αἴαντος, Ἔργο τοῦ Ἐξηκία, κατὰ τὰ 540 π. Χ. [Μουσεῖο Boulogne]

δὲν ἔκαμε ἄλλο τίποτε παρὰ νὰ παραστήσει ἕνα τέλειον σῶμα ἀδιαφορώντας γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ πλευρὰ τοῦ θέματος, θὰ ἦταν ἀκατανόητος.

Στὸν Αἴαντα τοῦ Ἐξηκία χωρὸς βέβαια δὲν παρασταίνεται τὸ δέντρο καὶ ἡ πανοπλία εἶναι μόνον σημάδια χώρου, σύμβολα, ὅπως καὶ ἡ ἐπιφάνεια τῆς εἰκόνας καὶ ἡ γραμμὴ ὅπου πατοῦν οἱ μορφές εἶναι οὐδέτερα πράγματα. Ὡστόσο οἱ Ἕλληνες καλλιτέχνες ἔχουν συνείδηση ὅτι ἕνα σῶμα ἢ μιὰ πράξη «πιάνουν τόπο», ποῦ ἔχει ὄχι μόνον πλάγια σύνορα, ἀλλὰ καὶ ἕνα μπρὸς καὶ ἕνα πίσω, δηλαδή κάποιον βάθος· καὶ ἀποχτοῦν σιγά-σιγά τὴ θέληση νὰ παραστήσουν τὸν τόπο αὐτόν. Τὸ ἀποφασιστικὸ βῆμα γίνεται καμμιά ἑξήκοντα χρόνια μετὰ τὸν Ἐξηκία, στὸν καιρὸ τῶν περσικῶν πολέμων, ὅταν τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα καταχτᾷ νέο πλάτος, ἀλλὰ

μαζὶ φανερώνει καὶ βάθος ποὺ προκαλεῖ Ἰλιγγο: ἀπόδειξη ἢ ποίηση τοῦ Αἰσχύλου, οἱ ἀντίθετες φιλοσοφίες τοῦ Ἡράκλειτου καὶ τοῦ Παρμενίδη.

Στὴν τέχνη ἡ μεγάλη μορφή τῶν χρόνων αὐτῶν εἶναι ὁ ζωγράφος Πολύγνωτος, γύρω στὰ 470 π. Χ. Οἱ ἀρχαῖοι μιλοῦν μὲ ἀπεριόριστο θαυμασμό γιὰ τὸ «ἦθος» τῶν προσώπων του· καὶ περιγράφουν, ἐξωτερικά, μερικὰ ἀπὸ τὰ μέσα μὲ τὰ ὁποῖα ἔδωσε στὴ ζωγραφικὴ ἐντελῶς νέα ὄψη. Ὅρισμένα μοτίβα, ποὺ ὁ Πολύγνωτος εἶναι ὁ «πρῶτος εὑρετής» τους — ἀπίστευτα τολμηρὰ, γιατί παρουσιάζονται πρώτη φορά στὴν ἱστορία τῆς τέχνης —, δείχνουν τὴν καινούργια αὐτὴ πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ ἐμβάθυνση, ἔχουν ὁμοίως καὶ εἰδικώτερο τεχνικὸ ἐνδιαφέρον, γιατί εἰσάγουν στὴν εἰκόνα καινούργιες στάσεις καὶ κινήσεις. Καὶ μὴν ἄλλη καινοτομία του ἀναφέρουν οἱ ἀρχαῖοι γιὰ σημαντικὴ, ὅτι παράστανε τὶς μορφές ὄχι πιά νὰ πατοῦν ὄλες στὴν ἴδια οὐδέτερη γραμμὴ, ἀλλὰ νὰ στέκονται σὲ διάφορα ὕψη, δηλ. ἐπίπεδα. Οἱ ἀρχαῖοι τὸν αἰσθανόντουσαν σὰν τὸν μεγάλο ἀρχηγέτη καὶ εἰσηγητὴ τῆς καινούργιας περιόδου τῆς ζωγραφικῆς τέχνης, ἀλλὰ καὶ σὰν *primitif* δίπλα στοὺς νεώτερους του. Γι' αὐτὸ οἱ νεώτεροι μελετητὲς τὸν ἔχουν παραβάσει σωστὰ μὲ τὸν Giotto· ἐπειδὴ ὁμοίως ὁ ρυθμὸς τῆς ἐξέλιξης στὰ κλασσικὰ ἑλληνικὰ χρόνια εἶναι πολὺ ραψοδαῖος, μὲ ὁρισμένα σημεῖα τῆς τέχνης τοῦ θυμίζει κιόλας καλλιτέχνες 150 χρόνια νεώτερους τοῦ Giotto, δηλαδή τῆς καθαυτῆς Ἀναγέννησης. Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ φανταστοῦμε ὅτι ἄλλαξαν ἀμέσως *ριζικὰ* τὰ τεχνικὰ μέσα τῆς ζωγραφικῆς, τὸ χρῶμα καὶ τὸ σχέδιο. Τὸ χρῶμα ἐξακολούθησε καὶ στὰ χρόνια τοῦ Πολυγνώτου νὰ εἶναι, ὅπως καὶ στὰ ἀρχαῖα, γέμισμα τοῦ σχεδίου, δηλαδή μιὰ χρωματισμένη ἐπιφάνεια ἐνιαία, χωρὶς μεταβατικὸς τόνους ποὺ πλάθουν. Καὶ τὸ εἶδος ὁμοίως τοῦ σχεδίου δὲν ἔχει οὐσιαστικὰ ἀλλάξει, δὲν ἔχει γίνει ἀκόμη «ὕποβλητικὸ» μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Fry, μένει κοφτερό, ἀκέραιο καὶ ὀλοφάνερο.

Ἀπήχηση τῶν καινοτομιῶν τοῦ Πολυγνώτου ἐξωτερικὴ, δηλαδή σὲ πολὺ κατώτερη ποιότητα, ἔχομε σὲ μερικὲς ἀγγειογραφίες τῶν χρόνων τούτων — ἀλλὰ ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἀμέσως ὅτι, γιὰ τὴν αἰτία ποὺ θὰ ἰδοῦμε σὲ λίγο, οἱ καλύτεροι ἀγγειογράφοι δὲν υἱοθετοῦν τὶς καινοτομίες τῆς ζωγραφικῆς γιὰ τὴν ὑποδήλωση τοῦ βάθους. Μιὰν ἰδέα γι' αὐτὲς παίρνομε ἀπὸ τὸ γνωστὸ κρατῆρα τοῦ Λούβρου, εἰκ. 4, ὅπου μιὰ ὁμάδα Ἀθηναίων, ποὺ τοὺς σκέπουν ἄρατοι ἢ Ἀθηναῖοι καὶ ὁ Ἡρακλῆς, ἐτοιμάζονται γιὰ τὴ μάχη: βλέπομε τὶς διάφορες γραμμὲς τοῦ ἐδάφους, ὅπου πατοῦν οἱ μορφές ἢ μισοκρύβονται πίσω τους, καὶ μερικὲς ἀπὸ τὶς καινούργιες στάσεις, ὅπως τοῦ ξαπλωμένου, ἐκείνου ποὺ στηρίζει τὸ γόνατό του, τοῦ ἄλλου ποὺ ἀκουμπάει τὸ ἕνα πόδι ψη-

λότερα, τοῦ συλλογισμένου ποὺ στηρίζει τὸ χέρι του στὴ μέση κ.τ.δ. Ἐδῶ ὁμοίως εὐκόλα οἱ ἐπικριτὲς θὰ ἀποδείξουν μιὰν ἀντίφαση ἀνάμεσα στὸ χαρακτῆρα τοῦ σχεδίου καὶ στὸν ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ: ἡ γραμμὴ εἶναι ἢ ἴδια παντοῦ, ἀκέρια καὶ τέλεια καὶ χωριστικὴ, δὲν «ὕποβάλλει» σχέση τοῦ σώματος μὲ τὰ γύρω του ἢ τῶν μερῶν του μεταξὺ τους, δὲν ὑποδηλώνει τὴ σχετικὴ τους θέση· ὅλα ἢ *γραμμῶς* τὰ δείχνει ἐπίπεδα. Ἀλλὰ ἀπὸ τὴ σωστὴ εὐθετή, καὶ πολλές φορές γινωμένη, διαπίστωση οἱ ἐπικριτὲς θὰ συμπεράνουν, ὅτι ὁ Ἕλληνας σχεδιαστὴς ἦταν ἀνίκανος νὰ αἰστανθεῖ τὴ σχέση αὐτῆ· τὸ συμπέρασμα ὁμοίως εἶναι πολὺ βιαστικὸ. Τὰ σημάδια δείχνουν ὅτι τὴ σχέση ὁ ἀγγειογράφος τὴν αἰσθάνεται πολὺ καλά· τί τὸν ἐμποδίζει καὶ νὰ τὴν παραστήσει; Ἄς συλλογιστοῦμε λίγο.

Ὅταν ὁ Newton συγκρίνει μιὰ Παναγία τοῦ Simone Martini μὲ μιὰ τοῦ Ραφαήλ — ποὺ ὁ πρῶτος (σύγχρονος ἢ καὶ λίγο νεώτερος τοῦ Giotto!) τὴν παράστανε νὰ πιάνει ὅσο τὸ δυνατό λιγώτερο βάθος, σχεδὸν ἐπίπεδη, ἀντίθετα μὲ τὸ δεύτερο — προλαμβάνει αὐτὴ τὴν πολὺ πρόχειρη καὶ ἐπιπόλαιη κριτικὴ τοῦ ἀναγνώστη του λέγοντας ὅτι «ὁ Ραφαήλ αἰσθανότανε τὴ ζωγραφία σὰν μιὰ ἀποψη κοιταγμένη μέσα ἀπὸ ἕνα ἄνοιγμα τοῦ τοίχου, ὁ Simone Martini ὁμοίως σὰν μιὰ διακόσμηση χρωματισμένη ἐπάνω στὸν τοῖχο». Ἀλλὰ τὸ «τίμιο παιγνίδι» (*fair play*) ἐπιβάλλει νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ στὸ ἑλληνικὸ σχέδιο αὐτὸ ποὺ τονίζουν πάντοτε οἱ μελετητὲς τῆς ἑλληνικῆς τέχνης: ὅτι ἦταν ἀνυπόφορη γιὰ τὸν Ἕλληνα μιὰ εἰκόνα ποὺ θ' ἄνοιγε μιὰ αἰσθητικὴ «τρύπα» στὸ, πολὺ ζωντανὸ γι' αὐτόν, «σῶμα» τοῦ ἀγγείου· γι' αὐτὸ ποτὲ δὲν ἔσπρωξαν στὰ ἀγγεῖα τὸ «βάθος» τῆς εἰκόνας πάρα πολὺ ὥστε νὰ «σπάσει» τὸ τοίχωμα. Αὐτὸ τὸ ἐνστικτο κανονίζει, ὡς ἕνα βαθμὸ, καὶ τὸ εἶδος τῆς γραμμῆς τοῦ σχεδίου. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ αἰτία ποὺ ἐμπόδισε τοὺς ἀγγειογράφους νὰ υἱοθετήσουν ἀπεριόριστα τὶς καινοτομίες τῆς ζωγραφικῆς ἀπὸ τὸν Πολύγνωτο κ' ὕστερα.

Ἄν ἕνας κριτικὸς μπροστὰ σ' ἕνα μεσαιωνικὸ μωσαϊκὸ, βυζαντινὸ ἢ δυτικὸ, ἀντὶ νὰ μιλήσει γιὰ τὶς χρωματικὲς του ἀξίες, γιὰ τὴν ποιότητα τῆς γραμμῆς τοῦ σχεδίου του, γιὰ τὴν τέχνη του ἐν γένει, ἀρχίζει νὰ ἀναπτύσσει πῶς ὁ τεχνίτης του δὲν αἰσθάνεται καὶ δὲν μπορεῖ νὰ παραστήσει καλά τὴ σχέση τοῦ ἀντικειμένου μὲ τὰ γύρω του — γιατί καὶ στὸ μωσαϊκὸ τὸ σχέδιο καὶ τὸ χρῶμα κάνουν ὅλα τὰ ἀντικείμενα ἐπίπεδα (ἀνάλογα μὲ τὴν ἀγγειογραφία τοῦ Λούβρου εἰκ. 4) — θὰ τοῦ παρατηρήσουν ὅτι λείπει αὐτονόητα, ἀνιὰρὰ καὶ ἀχρηστὰ πράγματα. Καὶ στὸ ἑλληνικὸ ἀγγεῖο τὸ «τίμιο παιγνίδι» ἐπιβάλλει νὰ κρίνομε μόνο τὴν τέχνη του καὶ νὰ ποῦμε βέβαια ὅτι ἡ γραμμὴ τοῦ ἀγγειογράφου π. χ. τῆς εἰκ. 4 εἶναι κάπως



Εἰκ. 4: Οἱ Ἀθηναῖοι ἔτοιμοι γιὰ μάχη. Κρατῆρας τοῦ Λούβρου, κατὰ τὰ 450 π. Χ.

«ἀκαδημαϊκή», στεγνή, σωστή ἀλλὰ χωρὶς πολλή φαντασία, ὄχι ὅμως καὶ ὅτι εἶναι ἀνίκανος νὰ αἰστανθεῖ τῇ σχετικῇ θέσῃ τοῦ ἀντικειμένου καὶ γι' αὐτὸ δὲν μπορεῖ τὸ σχέδιό του νὰ «ὑποβάλλει» τίποτε. Βέβαια, ὁ Ἕλληνας σχεδιαστὴς ἐκτιμᾷ πολὺ τὴν ὁμορφιὰ τῆς ἀκέριας γραμμῆς ποὺ ἔχει ὁμαλὴ συνέχεια. Ἀλλὰ καὶ ὁ Γάλλος Villard de Honnecourt, τοῦ 13ου αἰ., τὸ ἴδιο ἔκαμε στὴν ἐξαίσια μορφή του Ἰησοῦ στὴ Γεθσημανῆ, (βλ. hors-texte): δὲν θυσιάζει τίποτε ἀπὸ τὴν ἀρτιότητα τῆς γραμμῆς του καὶ ἀφήνει ἐντελῶς ἀσαφῆ τὴ σχέση τῶν μερῶν μεταξύ τους, δὲν κατηγορήθηκε ὅμως ἀπὸ κανέναν γι' αὐτό. Τὸ ἴδιο καλλιτεχνικὸ δικαίωμα δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἐξευτελίσομε στὸν ἑλληνα ἀγγειογράφου.

**

Τὰ παραπάνω ἐκφράζουν μερικοὺς ἀπὸ τοὺς περιορισμοὺς ποὺ πρέπει νὰ ἔχομε ὑπόψη μας γιὰ νὰ μὴν ἀπλοποιοῦμε ὑπερβολικὰ τὰ πράγματα, ὅταν ἐξετάζομε τὸ αὐστηρὸ καὶ κοφτερὸ ἑλληνικὸ σχέδιο, τὸ κατὰ τὸν Fry «ὄχι ὑποβλητικὸ». Ὅμως τὸ εἶδος αὐτὸ δὲν εἶναι τὸ μόνον στὸ κλασσικὸ ἑλληνικὸ σχέδιο. Εἶδαμε στὴν ἀρχὴ τὴν ἀγγειογραφία τοῦ Διὸς μετὰ τὴν Ἡρα, τῶν χρόνων τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ποὺ ἀνήκει ὁλοσωδιόλου στὸ «ὑποβλητικὸ» εἶδος· ἀλλὰ τὰ ἱστορικὰ τεκμήρια εἶναι πολυαριθμότερα

καὶ παλιότερα. Στὰ χρόνια τοῦ Παρθενῶνα καὶ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου γίνεται ἡ δευτέρη μετὰ τὸν Πολύγνωτο μεγάλη μεταβολὴ στὴ ζωγραφικὴ. Ἄς ἀφήσομε τὸν Ἀγάθαρχο, ποὺ ἐζωγράφισε σκηνογραφίες γιὰ τὰ τελευταῖα ἔργα τοῦ Αἰσχύλου, καὶ τὸν Ἀπολλόδωρο τὸ «σκιαγράφου»—δείχνουν ἀπασχόληση μετὰ τὰ ζητήματα τοῦ χρώματος καὶ τῆς προοπτικῆς ποὺ θυμίζει τὰ χρόνια τῶν Masaccio, Uccello, Piero della Francesca κλπ.—καὶ ἄς περιοριστοῦμε στὸ σχέδιο: καὶ μόνον ἀπὸ μερικὰ ἀνάγλυφα τῆς Ν. Η. ζωφόρου τοῦ Παρθενῶνα θὰ ἔπρεπε νὰ συμπεράνομε, ὅτι οἱ ζωγράφοι σχεδιάζουν ὄχι πιά μόνον μετὰ τὴν παλιὰ ἀκέρια κοφτερὴ γραμμὴ, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴ λεγόμενη «ὑποβλητικὴ».

Τὸ λένε ὅμως καὶ ρητὰ οἱ ἀρχαῖες μαρτυρίες καὶ ἐξαίρουν τὸ νέο εἶδος τῆς γραμμῆς στὸ ἔργο τοῦ Παρράσιου, τοῦ ζωγράφου ποὺ ἔκαμε τὰ σχέδια γιὰ τὴν τορευτικὴ παράσταση τῆς ἀσπίδας τῆς Ἀθηνᾶς Προμάχου. Ὁ Σωκράτης κιόλας σὲ μιὰ συζήτηση μαζί του (Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα) λέει πῶς οἱ ζωγράφοι ξέρουν «τὰ κοῖλα καὶ τὰ ὑψηλὰ καὶ τὰ σκοτεινὰ καὶ τὰ φωτεινὰ καὶ τὰ σκληρὰ καὶ τὰ μαλακὰ καὶ τὰ τραχέα καὶ τὰ λεία καὶ τὰ νέα καὶ τὰ παλαιὰ σώματα διὰ τῶν χρωμάτων ἀπεικάζοντες ἐκμιμῆσθαι». Ἴσως ὅμως θὰ μπορούσε ἡ κρίση αὐτὴ νὰ θεωρηθεῖ πολὺ φιλολογικὴ καὶ ὑπερβολικὴ. Ἀλλὰ λίγο ἀργό-

τερα μιὰ ἄλλη κρίση γιὰ τὸν Παρράσιο δείχνει, καὶ μόνο μὲ τὴ φρασεολογία της, ἐμπειρότατο τεχνοκρίτη, ποὺ ἐννοεῖ κάθε λέξη του νὰ ἐκφράζει αὐστηρὰ ἓνα συγκεκριμένο πρᾶγμα: «ὄλοι οἱ καλλιτέχνες ὁμολογοῦν,

ὅτι ὁ Παρράσιος ἐθριάμβευσε στὶς ἄκρες γραμμές [=στὰ περιγράμματα, contours, ὅπως θὰ λέγαμε σήμερα]. Αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ μεγάλη λεπτότητα τῆς ζωγραφικῆς· γιατί τὸ νὰ ζωγραφίσει σώματα καὶ τὰ ἐσωτερικὰ τῶν πραγμάτων [=τὶς ἐσωτερικὲς λεπτομέρειες], εἶναι βέβαια δύσκολο, ἀλλὰ πολλοὶ δοξάστηκαν σ' αὐτό· νὰ δίνεις ὅμως τὴν ἄκρη τῶν σωμάτων [=τὸ περίγραμμα] καὶ νὰ κλείνεις μέσα σ' αὐτὴ τὸν ρυθμὸ τῆς μορφῆς στὰ σημεῖα ἀκριβῶς ὅπου παύει ἡ μορφή, αὐτὸ σπανιώτατα τὸ βρίσκομε στὴν πορεία τῆς τέχνης. Γιατί πρέπει ἡ ἄκρη νὰ περιβάλλει τὸ σῶμα καὶ νὰ παύει ἔτσι, ὥστε νὰ ὑπόσχεται ἄλλα πράγματα πίσω της καὶ νὰ φανερώνει καὶ ἐκεῖνα ποὺ κρύβει...».

Αἰσθανόμεσθε ἀμέσως τὴν καίρια ματιά, ποὺ πάει στὴν καρδιά τῶν καλλιτεχνικῶν προβλημάτων. Ὁ Πλίνιος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ δέξτατος αὐτὸς τεχνοκρίτης εἶναι ὁ Ξενοκράτης ὁ Ἀθηναῖος, γλύπτης τῶν ἀρχῶν τοῦ 3ου αἰῶνος π. Χ. Καὶ ὅτι ἄλλο σώθηκε ἀπὸ τὸ σύγγραμμά του γιὰ τὴν ἑλληνικὴ τέχνη εἶναι ἐξίσου βαρῦτιμο. Πέρα ἀπὸ τὶς βασικὲς ἐννοιες, μὲ τὶς ὁποῖες συ-

νέλαβε αὐτὸς τὰ καλλιτεχνικὰ προβλήματα, δὲν ἔχει οὐσιαστικὰ προχωρήσει ἢ αἰσθητικὴ τῆς τέχνης.

Ἡ κρίση ὅμως αὐτὴ λέει καθαρώτατα ὅτι ὁ Παρράσιος κατόρθωνε μὲ τὸ περί-

γραμμα — γεμάτο βέβαια λεπτότητες καὶ διαφοροποιημένο— νὰ συλλαβαίνει τὴ στρογγυλότητα τοῦ σώματος καὶ νὰ κάνει αἰσθητὸ τὸ βάθος του. Ἡ γραμμὴ τοῦ Παρράσιου πρέπει νὰ ἦταν «ὄχι ἀπλὸ σύνορο ἐπιπέδων ἐπιφανειῶν, ἀλλὰ γραμμὴ μὲ αἰσθητικὴ αὐτονομία, πλούσια σὲ κίνηση καὶ ἐνέργεια, ποὺ νὰ δημιουργεῖ καὶ σχέσεις ὄγκων» (Bandinelli). Εἶναι ἀκριβῶς τὸ «ὑποβλητικὸ» σχέδιο, ποὺ δὲν βρίσκουν στὴν ἑλληνικὴ τέχνη οἱ ἐπικριτές. Ἀπὸ τὸν Παρράσιο δὲν σώζεται βέβαια τίποτε. Ἀλλὰ ἡ καινοτομία του, ποὺ προκάλεσε τόσο θαυμασμό, δὲν μπορούσε νὰ μὴν ἀφήσει σημάδια καὶ στὴν ἀγγειογραφία, μ' ὄλο ποὺ αὐτὴ ἦταν περιορισμένη, ὅπως εἶδαμε, ἀπὸ μιὰ ἐνδοξη ἀντίθετη παράδοση καὶ ἀπὸ τὸ δέσιμό της μὲ



Εἰκ. 5: Ὁ νεκρὸς μπροστὰ στὴ στήλη του. Λευκὴ λήκυθος, κατὰ τὰ 410-400 π. Χ.
[Ἐθν. Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο]

τὸ τοίχωμα τοῦ ἀγγείου. Ἀπὸ τὰ πολλὰ παραδείγματα ἀρκοῦν ἐδῶ δυὸ ὡραῖες λευκὲς λήκυθοι, εἰκ. 5 καὶ 6, τῆς τελευταίας δεκαετίας τοῦ 5ου αἰῶνα π. Χ. Ἐδῶ ἡ γραμμὴ, μόνη της, πετυχαίνει πραγματικὰ νὰ ὑποβάλλει π. χ. ὄγκο (ἐκεῖ ποὺ ζαρώνει ἡ κοιλιὰ, στὸ θώρακα), βραχύνσεις ὀπτικές (χέρια), σκιές (κάτω ἀπὸ τὸ σαγόνι, στὰ

πλευρά), διαφάνεια στὸ ροῦχο, ἀκόμη καὶ ὑγρότητα στὰ μάτια. Ἴσως καὶ γιὰ ἓνα, τουλάχιστο, ἔργο τοῦ Παρράσιου, τὸν περίφημο «Φιλοκτήτη» του, μπορούμε νὰ πάρουμε κάποια ἐξωτερικὴ καὶ ἀχνὴ ἰδέα: στὸ ἀσημένιο ποτήρι τῆς Κοπεγχάγης εἰκ. 7, τορνευτικὸ ἔργο τῶν χρόνων τοῦ Αὐγούστου, τὸ πλούσιο καὶ γεμάτο μεγαλοσύνη μοτίβο τοῦ Φιλοκτήτη βγαίνει τόσο πολὺ ἐξω ἀπὸ τὰ συνηθισμένα, ὥστε μὲ διάφορους συλλογισμοὺς γίνεται πιθανό, διὰ ἀντιγράψει τὴ μορφή τοῦ Παρράσιου, ποὺ θὰ ἦταν ἀληθινὰ Μιχαηλαγγελική. Πόσο τὸ σχεδίασμα μιᾶς τέτοιας μορφῆς — ἔστω καὶ ὅπως τὴ βλέπομε μέσα στὴ διάθλαση τοῦ ἀκαδημαϊσμοῦ τῶν χρόνων τοῦ Αὐγούστου — φωτίζεται ἀπὸ τὴν κρίση τοῦ Ξενοκράτη, εἶναι φανερό.

* *

Ὡστε ἡ «ὐποβλητικὴ» γραμμὴ εἶναι δημιούργημα τοῦ κλασσικοῦ Ἰσίου-Ἰσίου ἑλληνικοῦ σχεδίου καὶ κατὰ χιτησε καὶ τὴν ἀγγειογραφία. Δὲν θὰ συνεχίσουμε πῶς κατὼ τὴν ἐξέτασιν. Σταματοῦμε δηλαδὴ τὴ συζήτηση μὲ τοὺς ἐπικριτὲς σ' ἓνα σημεῖο ὅπου εἶναι εὐνοϊκὸ γιὰ τὰ δικά τους ἐπιχειρήματα: ρίξαμε τὸ βᾶρος στὴν ἀγγειογραφία καὶ σταθήκαμε σ' ἓνα στάδιο κῆς ἐξέλιξης, ὅπου ἡ ἑλληνικὴ ζωγραφικὴ λύνει τὰ προβλήματά

της ἀκόμη μὲ τρόπο «γραμμικὸ-πλαστικὸ» ἀφήσαμε λοιπὸν ἐξω ἀκριβῶς τὴν καθαρῶτερα «ζωγραφικὴ» τῆς περιόδου, ἀπὸ τὸν 4ον αἰ. π. Χ. καὶ κάτω, ὅταν ἀναπτύσσει σὲ βαθμὸ καταπληκτικὸ τὰ καθαυτὸ ζωγρα-

φικὰ μέσα τοῦ χρώματος καὶ τῆς σκιάς. Ἀλλὰ καὶ ἐδῶ ποὺ σταθήκαμε, στὸ «γραμμικὸ-πλαστικὸ» στάδιο, τὰ πράγματα ἀνασκευάζουν τὴν ἐπιχειρηματολογία τῶν ἐπικριτῶν. Ὁ ἰσχυρισμὸς τους, ὅτι ὁ Ἕλληνας σχεδιαστής, ἀνίκανος νὰ αἰστανθεῖ τὴ σχέση τοῦ ἀντικειμένου μὲ τὰ γύρω του καὶ παρασυρμένος ἀπὸ τὴ μανία τῆς τελειότητας τῆς γραμμῆς, δὲν μποροῦσε νὰ σχεδιάσει «ὐποβλητικὰ», μαρτυρεῖ πολὺ πρόχειρη καὶ ἐπιφανειακὴ γνώση τῶν μνημείων τῆς ἑλληνικῆς ζωγραφικῆς καὶ τῆς ἱστορίας της: τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι, ὅτι στεροῦν τὸν ἑαυτὸ τους μὲ ἐξαίρετη πηγὴ πλουτισμοῦ καὶ δροσισμοῦ τῆς καλλιτεχνικῆς καὶ ψυχικῆς τους ἐμπειρίας.

Στὸ βάθος, αὐτὴ ἡ βιαστικὴ καὶ ἀκατάδεχτη ἀπασχόληση μὲ τὴν ἑλληνικὴ τέχνη φανερώνει, νομίζω, τὴν ἀνο-

μολόγητη πεποίθηση, ὅτι ἡ νεώτερη τέχνη, ἀπὸ τὴν Ἀναγέννηση ἕως τὴς ἡμέρες μας, εἶναι ἡ μόνη ποὺ ἀξίζει τὸ ὄνομα, ἡ μόνη δηλαδὴ ποὺ ἔθεσε καλλιτεχνικὰ προβλήματα σοβαρὰ καὶ τοὺς ἔδωσε λύση ὀλοκληρωτικὴ καὶ τελειωτι-



Εἰκ. 6: Ἡ νεκρὴ μπροστὰ στὴ στήλη της. Λευκὴ λήκυθος κατὰ τὰ 410—400 π. Χ. [Ἐθν. Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο]

κή. Φοβοῦμαι ὅτι, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνομε, πέφτομε καὶ ξαναπέφτομε κάθε λίγο στὴν κατάστασι τοῦ ἀπλοῖκοῦ ἐκείνου μαθητῆ τοῦ Φάουστ, τοῦ Βάγνερ, ποῦ ἤθελε νὰ διαβάσει τὰ παλιὰ βιβλία, γιὰ νὰ βλέπει πῶς σκεφτόντουσαν πρὶν ἀπὸ μᾶς οἱ σοφοὶ καὶ πόσο θαυμάσια ἔχομε ἐμεῖς προχωρήσει. Θὰ ἔφτανε νὰ συλλογιστοῦν οἱ ἐπικριτὲς τοῦτο: ἀπὸ τὰ δικά μας καλλιτεχνικὰ προβλήματα καὶ ἀπὸ τίς λύσεις μας, ποῦ φαίνονται πιά αὐτονόητα πράγματα, πόσα ἦταν αὐτονόητα προτοῦ νὰ τὰ θέσει καὶ νὰ τὰ λύσει, πρώτη, στὴν ἱστορία, ἡ ἑλληνικὴ τέχνη (καὶ μάλιστα νὰ τὰ λύσει μὲ τρόπο ἐντελῶς ἀνάλογο μὲ τὸ δικό μας καὶ μὲ συνέπειες ποῦ δὲν ἔσβησαν πιά ἀπὸ τὴν ἱστορία); θὰ ἀπαντοῦσαν, πιστεύω, μόνοι τους: σχεδὸν κανένα. Εἶναι ἐντελῶς ἔξω ἀπὸ τὴν πρόθεσίν μου τὸ νὰ ἀρνηθῶ τὴν ἰδιομορφίαν τῆς νεώτερης εὐρωπαϊκῆς τέχνης ἢ διαφορά τῆς ὁμῶς ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ εἶναι πολὺ λεπτή, φοβερὰ δύσκολη νὰ διατυπωθεῖ, ἀσχετὴ μὲ τίς ἀντιθέσεις «ὑποβλητικὸ — ὄχι ὑποβλητικὸ» ἢ «ψυχικὸ — πνευματικὸ», ποῦ φαίνονται σὰν βαναυσικὴ ἐπι-

νόησι. Ἀκόμη εἶναι ἐντελῶς ἔξω ἀπὸ τὴν πρόθεσίν μου τὸ νὰ ἀρνηθῶ τὴν ἀξία τῆς νεώτερης τέχνης, καὶ τῆς νεώτατης. Ἄν ὁμῶς μᾶς ὑποχρεώσουν, χωρὶς νὰ ὑπάρχει κανένας λόγος, νὰ ζυγίσουμε τὸ βᾶρος τοῦ παλιοῦ καὶ τοῦ καινούργιου ἢ νὰ διαλέξουμε ἀνάμεσα στὰ δύο, θὰ προτιμήσουμε, νομίζω, νὰ ἐμπιστευθοῦμε στὴν κρίσιν ἑνὸς καλλιτέχνη τοῦ περασμένου αἰῶνα, ἑνὸς δημιουργοῦ ποῦ κάθε ἄλλο παρά συμμορφώθηκε μὲ τὰ καθιερωμένα καὶ ποῦ ἀναστάτωσε τὴ ζωγραφικὴ τοῦ καιροῦ του τόσο, ὥστε στὴν ἀρχὴ μόνον ἕνας ποιητὴς σὰν τὸν Baudelaire τὸν κατάλαβε: εἶναι ὁ Delacroix, ποῦ, ξέροντας πόσο ἀχρηστο εἶναι τὸ ξεχώρισμα αὐτό, βεβαιώνει ὅτι «στὴν τέχνη τὸ καινούργιο εἶναι ὅ,τι ὑπάρχει πιά παλιό».

Χ. Ι. ΚΑΡΟΥΖΟΣ

Σημείωσις: Γιὰ τὸν Ξενοκράτη βλ. τὴ σπουδαία καὶ ὠραία μελέτη τοῦ B. Schweitzer, Xenokrates von Athen (1932), ὅπου καὶ τ' ἀποσπάσματά του. Γιὰ τὸν Παρράσιον μιά σύντομη σπουδὴ στὸ βιβλίον τοῦ R. Bianchi — Bandinelli *Storicita dell'arte classica* (1942).



Εἰκ. 7: Ὁ Φιλοκτήτης. Ἀσημένιο ποτήρι στὴν Κοπεγχάγη, τῶν χρόνων τοῦ Ἀυγούστου.