

III

ΕΝΤΕΥΘΕΝ
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΚΑΙ
ΕΠΕΚΕΙΝΑ
ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

ΠΛΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΟΟΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΦΗΜΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΟΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΦΗΜΟΣ

Ε.γ.Δ της Κ.Π
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Αν. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ. ΠΕΤΣΙΟΣ

Ε.γ.Δ πλ.Κ.π.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

Κάποτε ή σκέψη μας είναι χλωμή και κουρασμένη κι ένας ουρανός θαμπός, ἀπελπιστικά θαμπός, ἀπλώνεται πάνω της. Κάποτε πάλι η σκέψη μας διψάει τὴν ἔκφραση, διψάει νὰ ἐνσωματωθῇ σὲ μιὰ ἐπίγεια ἢ ἐπουρανία μορφή: είναι πρόσχαρη καὶ ζεστή καὶ εὐπαθής, δπως κάθε πλάσμα ποὺ ποθεῖ νὰ ζήσει. — Ἡ σκέψη μου τώρα διψάει τὴν ἔκφραση, διψάει νὰ ἐνσωματωθῇ σὲ μιὰ ἐπίγεια ἢ ἐπουρανία μορφή: είναι πρόσχαρη καὶ ζεστή καὶ εὐπαθής, δπως κάθε πλάσμα ποὺ ποθεῖ νὰ ζήσει ἔνα δύνειδο ἢ νὰ ὀνειρευτῇ μὰ ζωή.

ΔΙΕΓΓΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Τὸ παντοδύναμο φῶς τῆς ἐρήμου. Ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι ναρκωμένη. Καὶ παντοῦ, ἐντεῦθεν καὶ ἐπέκεινα τοῦ περίγυρου, μιὰ ἀκινησία, μιὰ συνοχὴ ποὺ κατακτᾷ σχεδὸν ἀποκρυστάλλωση. Ἔξαφνα ἡ σκηνὴ ἄλλαζει. Τὸ παραπέτασμα τῆς σιωπῆς πέφτει· οἱ ψυχὲς τῶν κεκοιμημένων αἰώνων ἐγείρονται· οἱ καμπάνες τῶν παληῶν πολιτισμῶν σημαίνουν· καὶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἀρχαίας της συλλογῆς ἡ Σφίγγα σηκώνεται, τεντώνει ἥδονικὰ τὸ κορμί της, κοιτάζει γύρω της μὲ τὰ πελώρια μάτια, της (ῷ αὐτὰ τὰ ἀπλανῆ ἀθάνατα μάτια, ποὺ τόσο στὰ παιδικά μου χρόνια θαύμασα!) κι ἔνα χαμόγελο πικρὸ δ καὶ εἰρωνικὸ μισανούγει τὰ πέτρινα χείλια της.—— Τὸ παντοδύναμο φῶς τῆς ἐρήμου. Ἡ ἀτμόσφαιρα σὰν νοτισμένη ἀπὸ δάκρυα. Μιὰ ταραχή, μιὰ κίνηση ποὺ γίνεται σχεδὸν δρμή. Καὶ πέρα πάντα ρεῖ ἡ ψυχὴ τοῦ Νείλου, ψυχὴ τῆς Μοίρας μας καὶ πρωταρχὴ τῆς ψυχῆς μας!

55

Μόνο δ,τι είναι θεῖο είναι καὶ ἄρρητο. Τὸ ἀνθρώπινο είναι ρῆμα, λόγος, ἔκφραση, — είναι ἥχος καὶ στίχος, γραμμή καὶ χρῶμα, προσευχὴ καὶ μῦθος.

56

Τί είναι λοιπὸν τὸ ὕφος; — Τὸ ὕφος είναι ἡ «ψυχὴ» τῆς ψυχῆς, τὸ «πνεῦμα» τοῦ πνεύματος, δ «λόγος» τοῦ λόγου. Τὸ ὕφος είναι τὸ «αἰώνιο» μέσα σὲ δ,τι είναι ἐφήμερο καὶ τὸ «ἐφήμερο» μέσα σὲ δ,τι είναι αἰώνιο. Τὸ ὕφος είναι... ἀλλὰ τί είναι λοιπὸν τὸ ὕφος;

57

Αρχή τῆς τέχνης πρέπει νὰ εἶναι τὸ πολύπτυχο, τὸ πολυσήμαντο, τὸ μυστικό, — — ή Sancta Perplexitas ! — Αρχὴ τῆς ζωῆς πρέπει νὰ εἶναι τὸ λιτό, τὸ μονοσήμαντο, τὸ εὐδιάκριτο, τὸ παραστατικό, — ή Sancta Simplicitas !

58

Οι "Ελληνες τοῦ πέμπτου αἰώνα π. Χ. μεγάλωσαν τόσο πολὺ τὸν αἰώνα τους ὥστε νὰ μείνει η ύψηλότερη κορφὴ στὴν ὁροσειρὰ τῆς Ἰστορίας. Ποιός δμως εἶπε πῶς δὲν θὰ τὸν ὑπερβῇ σὲ ψυχος ὁ αἰώνας μας ; Καὶ ποιός δὲν συλλογίστηκε τὸ νέο «έλληνικὸ θαῦμα», που θὰ πραγματοποιήσουν οἱ "Ελληνες τοῦ είκοστοῦ αἰώνα μ. Χ. ;

59

Μηνύματα μᾶς ἄλλης ζωῆς μᾶς ἔχονται ἀπὸ τὰ ἀβυσσαλέα βάθη τοῦ μέλλοντος. Προαναγγέλουν ἀραγε ἐναν θεῖο κόσμο, που θὰ ὑπερνικήσει δ, τι εἶναι ἐξωτερικὸ καὶ θὰ ἐσωτερικευθῇ ; "H, ἀπεναντίας, προαναγγέλλουν ἐναν ἀνθρώπινο, ἀπολύτως ἀνθρώπινο κόσμο, που θὰ προβάλει δ, τι εἶναι ἐσωτερικὸ καὶ θὰ πνευματοποιήσει τοὺς ἐπίγειους, τοὺς ἐπουρανίους καὶ τοὺς ὑπερουρανίους τόπους ;

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
Ε.Γ.Δ της Κ.Π
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

60

Tί θαυμάζω στὴν ἐποχή μας; Αὐτὸς πρῶτος: τὸ δῆτι μᾶς ἔξαναγκάζει volens nolens νὰ κοιτάζουμε κατὰ πρόσωπο τὰ μικρὰ μυστικὰ τῆς Γῆς καὶ τὰ μεγάλα μυστικὰ τοῦ Οὐρανοῦ. Καὶ αὐτὸς δεύτερος: τὸ δῆτι μᾶς ὑποχρεώνει νὰ μιλοῦμε ἀνοιχτὰ γιὰ πράγματα πού, χιλιετηρέδες τώρα, εἴχαμε μάθει νὰ ἀποσιωποῦμε.

61

Κάθε ἀλήθεια εἶναι μιὰ παγίδα ποὺ στήνει ἡ ψυχὴ στὸ σῶμα, καὶ κάθε ψεῦδος, μιὰ παγίδα ποὺ στήνει τὸ σῶμα στὴν ψυχὴν. Κάθε ἀλήθεια προξενεῖ στὸ σῶμα ἕνα ρῆγος φρίκης καὶ κάθε ψεῦδος προκαλεῖ στὴν ψυχὴν ἕναν πόνο βαθὺ καί, ὅχι σπάνια, ἀνυπόφερτο.

62

Είναι μάταιο νὰ μιλοῦμε γιὰ τοὺς προσωπικούς μας λογισμούς. Γιατὶ ή ἀδυναμία μας νὰ τοὺς ἔκφράσουμε μὲ πειθὼ καὶ μὲ ἀκρίβεια, τοὺς παραμορφώνει καὶ τοὺς θαμπώνει καὶ τοὺς νοθεύει καὶ τοὺς κάνει ἀπρόσιτους ἀκόμη καὶ στοὺς πιὸ εὐαίσθητους ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀκόμη καὶ σ^ο ἔχείνους ποὺ διψοῦν νὰ μάθουν καὶ νὰ καταλάβουν.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

63

*Μπορεῖς νῦν ἀγνοεῖς τὸ παρόν καὶ νὰ ζῆς σὲ
μιὰ διαρκῆ ἀνταπόκριση μὲ τὸ μέλλον, τὸ
ἀνέγγιχτο καὶ ἄυλο καὶ ἀχνο; Τότε δὲν πρό-
κειται νῦν ἀπογοητευτῆς ποτέ. Γιατὶ τίποτα
δὲν εἶναι τόσο γλυκό καὶ παθητικὸ δσο ἢ προ-
φητικὴ διαίσθηση τοῦ μέλλοντος — θεῖο χα-
μόγελο που σκάζει στὰ χείλια τοῦ ἀνθρώπι-
νου δνείρου καὶ φωτίζει τὰ μάτια
τοῦ ἀνθρώπινου λογισμοῦ.*

64

*Βέβαια, ἔχει καὶ τὸ σῶμα τὶς ὕρες τῆς σιωπῆς
του καὶ τὶς μέρες τῆς μοναξιᾶς του.*