

# ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ

ΠΑΝΗΣ ΤΕΜΟΣ  
ΤΟΜΕΑΝ ΟΥΓΓΑΡΙΚΟΥ ΛΑΟΥ  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΚΑΘΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ — ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΗΣ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ—ΙΟΥΝΙΟΣ

1934

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΚΔΟΤΑΙ  
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ» — ΣΤΑΔΙΟΥ 46<sup>Α</sup>  
ΑΘΗΝΑΙ

Ε.Υ.Δ.Τ.Κ.Π.  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2008



STEFAN ZWEIG

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  
ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΕΠΙΧΗΜΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΑΣΙΔΗΣ

# ΝΙΤΣΕ<sup>\*</sup>

## Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑΣ

Αυτό πού δὲ μὲ σκοτώνει, μὲ κάνει πιὸ δυνατό.

Διπλή ΕΡΤΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΗΜΗΣ: ΑΝ. ΚΑΘΗΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΜΑΣΙΔΗΣ

Απειρες είναι οἱ κραυγές τῆς δδύνης ποὺ βγάζει αὐτὸ τὸ μαρτυρικὸ σῶμα. Εἶναι ἔνας πίνακας δλῶν τῶν φυσικῶν καὶ καὶ, μ<sup>ν</sup> ἐκατὸ ἀναγραφές καὶ τὴν ὑστατὴ φράσῃ ἀποκάτω: «Σ<sup>τ</sup> ὅλες τὶς ἐποχές τοῦ βίου, ἡ ὑπερβολὴ τοῦ πόνου ύπηρε σ<sup>τ</sup> ἐμένα θηριώδης.» Πραγματικά, κανένας διαβολικὸ μαρτύριο δὲ λείπει ἀπ<sup>τ</sup> αὐτὸ τὸ τραγικὸ πανδαιμόνιο τῆς ἀρρώστειας: πονοκέφαλοι δυνατοὶ σὰ σφυροκοπῆματα κι<sup>ν</sup> ίκανοι νὰ ξεκουφάνουν, ποὺ γιὰ μέρες ξαπλώνουν ἀναίσθητο σ<sup>τ</sup> ἔνα ντιβάνι ἢ σ<sup>τ</sup> ἔνα κρεββάτι αὐτὸ τὸ δυστυχισμένον ἀνθρωπὸ ποὺ παραμιλεῖ· ὁδυνηρὲς θυσπάσεις τοῦ στομάχου μὲ ἐμέτους ἀπὸ αἷμα· ἡμικρανίες, πυρετοί, ἀνορεξία, ἀτονίες, αἷμορροιδες, ἐντερικὲς ἐνοχλήσεις, ρίγη, ίδρωτες νυχτερινοὶ — ἔνας τρομαχτικὸς κύκλος. Προσθέστε σ<sup>τ</sup> ὅλ<sup>η</sup> αὐτὰ: «μάτια κατά τὰ τρία τέταρτα βυθισμένα στὸ σκοτάδῳ», ποὺ πρήζονται σὲ κάθε προσπάθεια κι<sup>ν</sup> ἀρχίζουν νὰ κλαῖν καὶ ποὺ δὲν τοῦ ἐπιτρέπουν ν<sup>τ</sup> ἀπολαύσῃ τὸ φῶς περισσότερο ἀπὸ «μιάμιση ὥρα τὴν ἡμέρα». Μὰ δ Νίτσε περιφρονεῖ αὐτὴ τὴν ὄγεια τοῦ σώματος καὶ μένει δέκα δρες συνεχῶς στὸ τραπέζι τῆς δουλειᾶς. Τότε τὸ ὑπερθερμασμένο του μυαλὸ ἐκδικεῖται αὐτὲς τὶς προσβολές τῶν τρομερῶν πονο-

κέφαλων μὲ μιὰ ὑπερδιέγερση νευρική, γιατὶ, δταν τὸ βράδυ τὸ σῶμα ἔχει κουραστεῖ ἀπὸ ἀρκετὴ ὥρα, τὸ μυαλὸ αὐτὸ δὲ σταματάει ἀμέσως, μὰ ἔξακολουθεῖ νὰ δουλεύει δράματα καὶ σκέψεις δωπου νὰ χρειαστεῖ ὑπνωτικὰ γιὰ νὰ κοιμηθεῖ. Μὰ ἀπ<sup>τ</sup> αὐτὰ χρειάζεται διαρκῶς μεγαλύτερες ποσότητες (σὲ δυὸ μῆνες δ Νίτσε ξοδεύει πενήντα γραμμάρια χλωράλης γιὰ νὰ δώσει στὸν ἐστό του λίγον υπνο). Επειτα, τὸ στομάχι ἀρνεῖται μὲ τὴ σειρά του νὰ πληρώσει ἔναν τόσο μεγάλο φόρο, κι<sup>ν</sup> ἐπαναστατεῖ. Καὶ τώρα (φαῦλος κύκλος) ἔρχονται ἔμετοι σπασμαδικοί, νέοι πονοκέφαλοι, ποὺ χρειάζονται νέα φάρμακα. Αγώνας σκληρός, ἀτελείωτος καὶ γεμάτος πάθος, τῶν ἐρεθισμένων του δργάνων, ποὺ πηγαίνοφέρνουν σιωπηλὰ σ<sup>τ</sup> ἔνα τρελλὸ παιγνύδι τὴν ἀγκαθωτὴ μπάλλα τῆς δδύνης. Ποτὲ λίγη ήσυχία ἀπ<sup>τ</sup> αὐτοὺς ἔκει τοὺς τρόμους. Ποτὲ λίγες στιγμὲς ίκανοποίησης, κάμπισες μέρες εύχαριστησης καὶ λησμονιᾶς.

Μέσα σὲ εἴκοσι χρόνια δὲ βρίσκει κανεὶς οὕτε δώδεκα γράμματα ποὺ ἀπ<sup>τ</sup> τὶς γραμμές τους νὰ μὴ βγαίνει κανένας θρήνος. Καὶ διαρκῶς πιὸ μανιασμένες, πάντα πιὸ δυνατές, γίνονται οἱ κραυγές ἔκεινου ποὺ τὸν πηρουνίζουν τὰ πολὺ εύαίσθητα, πολὺ λεπτὰ καὶ πολὺ φλογισμένα νεύρα του: «Συν-

\* Συνέχεια ἀπὸ τὸ προηγούμενο.

τόμεψε λοιπὸν τὴ ζωὴ σου πέθανε!» φωνάζει στὸν ἕδιο τὸν ἑαυτό του. Γράφει ἀκόμα: «Ἐνα πιστόλι εἶναι γιὰ μένα τώρα πηγὴ εὐχάριστων σκέψεων.» Ή: «Τὸ φοβερὸ καὶ σχεδὸν ὀπέλειωτο μαρτύριο μὲ κάνει ἐπιτέλους νὰ ἐλπίζω, ἀπὸ μερικὲς ἐνδείξεις, ὅτι δὲ λυτρωμός, ἡ συμφόρηση τοῦ ἔγκεφάλου, εἶναι κοντά.»

Ἄπὸ καὶ ρό, δὲ βρίσκει πιά, γιὰ νὰ ἐκφράσει τὰ μαρτύριά του, τὰ χρειαζούμενα ὑπερθετικά. Μονότονες κατάντησαν στὸν παροξυσμὸ τους καὶ στὴ γοργότητα τῆς ἐπανάληψῆς τους αὐτές οἱ φριχτὲς κραυγὲς, που σχεδὸν δὲν ἔχουν πιὰ τίποτε τὸ ἀνθρώπινο, καὶ ποὺ ἀπευθύνονται στοὺς ἀνθρώπους μὲ τόσο σπαραγμό, ἀπ' τὰ κατάβαθμα ἐκείνου ποὺ πραγματικὰ ἔχει καταντῆσει «μιὰ σκυλλίσια ὄπαρξη».

Μὰ νὰ ποὺ ξαφνικὰ ξεπετιέται σὰ φλόγα (καὶ τρέμει κανεὶς ἀπὸ φόβο μπρὸς σὲ μιὰ τόσο φριχτὴ ἀντίφαση) στὸ ἔργο του «Ἐσσε Ήμο»<sup>(1)</sup> αὐτῇ ἡ δυνάτῃ «δμολογία πίστεως», ἡ ὑπερήφανη καὶ δλοζώντανη, ποὺ φαίνεται νὰ δείχνει σὰν ψεύτικες δλεὶς τὶς προηγούμενες κραυγὲς: «Γενικά, ἔζησα (προκειται γιὰ τὰ δεκαπέντε τελευταῖς χρόνιαι) σὲ μιὰ καλὴν ὄγεια.» Τὶ πρέπει λοιπὸν νὰ πιστέψουμε; Τὶς μύριες κραυγὲς τοῦ πόνου ἢ τὴν τελευταῖς κουβέντα; Καὶ τὰ δυὸ μαζί. Τὸ σῶμα τοῦ Νίτσε ἥταν ὀργανικά γερὸ καὶ ἱκανὸν<sup>v</sup> ἀντέχει. Τὸ κορμὶ του, τὸ δεμένο, μποροῦμε νὰ σηκώσει καὶ τὸ βαρύτερο φορτίο. Οἱ ρίζες του ἔμπαιναν βαθειὰ στὸ ἀγιασμένο χῶμα μιᾶς οἰκογένειας γερμανῶν παστόρων. Γενικά, μποροῦμε νὰ πούμε δτὶ τόσο ἀπὸ ἀποψῆς ἰδιοσυγκρασίας ὅσο κι<sup>v</sup> ἀπὸ ἀποψῆς ὀργανισμοῦ, στὰ θεμέλια τῆς σάρκας καὶ τοῦ πνεύματος του δὲ Νίτσε ἥταν πραγματικὰ ἔνας ἀνθρωπὸς γεμάτος ὄγεια. Μόνο, τὰ νεῦρα του εἶναι πολὺ λεπτά γιὰ τὴν ἔνταση ποὺ μ<sup>v</sup> αὐτὴν δουλεύουν οἱ αἰσθήσεις του. Καὶ γι<sup>v</sup> αὐτὸ εἶναι ἐρεθισμένα καὶ ταραγμένα διαρκῶς. (Μὰ δὲρεθισμός τους αὐτὸς

ποτὲ δὲ θὰ μπορέσει νὰ κλονίσει τὴ μπρούτζινη δύναμη, τὴ δύναμη νὰ κυριαρχεῖ στὸν ἑαυτό του.)

Ο ἕδιος δὲ Νίτσε βρήκε μιὰ μέρα τὴν πιὸ πετυχημένη ἔκφραση γιὰ νὰ χαρακτηρίσῃ αὐτὴ τὴν κατάσταση τοῦ μισοκίνδυνου, τῆς μισοασφάλειας, κάνοντας λόγο γιὰ «τὶς μικρὲς προσβολὲς τῶν μαρτυρίων του». Πραγματικά, σ' αὐτὸ τὸν πόλεμο, τὸ ἐσωτερικὸ χαράκωμα τῆς ἐνεργητικότητός του ποτὲ δὲν κυριεύτηκε. Ο Νίτσε ἔζησε δπως δ Γκούλιβερ στὸ Brodignac, ἀπλῶς πολιορκημένος διαρκῶς ἀπὸ μιὰ μυρμηκιά Πυγμαίων: ἀπὸ τοὺς πόνους του. Τὰ νεῦρα του εἶναι αἰωνίως ταραγμένα, δὲ ίδιος προσπαθεῖ ἀδιάκοπα νᾶναι ξύπνιος καὶ νὰ φρουρεῖ, κι<sup>v</sup> δλη του ἡ προσοχὴ εἶναι πιασμένη ἀπὸ τὶς κουραστικὲς κι<sup>v</sup> ἀπορροφητικὲς φροντίδες τῆς προφύλαξης τοῦ ἴδιου του ἑαυτοῦ. Μὰ ποτὲ μιὰ σοβαρὴ ἀρρώστεια δὲν καταφέρνει νὰ τὸν ρίξει κάτω ἢ νὰ τὸν νικήσει, ἐκτὸς ἵσως ἀπὸ τὴ μοναδικὴ αὐτῇ ἀρρώστεια ποὺ εἴκοσι δλόκληρα χρόνια σκάβει ἔνα λαγούμι κάτω ἀπὸ τὴν ἀκρόπολη τοῦ ἔγκεφάλου του, καὶ ποὺ στὸ τέλος, ξαφνικά, τὴν τινάζει στὸν ἀέρα. «Ἐνα μεγάλο πνεῦμα, δπως τοῦ Νίτσε, δὲν ὑποκύπτει μ<sup>v</sup> ἔναν τιποτένιο πυροβολισμό μόνο μιὰ ἔκρηξη, μπορεῖ νὰ κάνει κάτι στὸ γρανίτη ἐνὸς τέτοιου ἔγκεφάλου.» Ετσι, στὸ μεγάλο μαρτύριο ἀντιστοιχεῖ μιὰ μεγάλη δύναμη ἀντοχῆς ἀπέναντί του, τὸ ίδιο δπως μιὰ πολὺ μεγάλη εύπάθεια τοῦ κινητηρίου συστήματος ἀντιστοιχεῖ σὲ μιὰ πολὺ λεπτὴ αἰσθητικότητα. Γιατί, κάθε νεῦρο τοῦ στομαχιοῦ, δπως καὶ τῆς καρδιᾶς, καὶ κάθε αἰσθηση, εἶναι στὸ Νίτσε ἔνα μανόμετρο ἔξαιρετικῆς ἀκριβείας, μὲ λεπτότητα τοῦ μηχανισμοῦ του τέτοια, ποὺ φανερώνει καὶ τὶς πιὸ μικρὲς μεταβολὲς καὶ πιέσεις, προκαλώντας μὲ φριχτὸ τρόπο δύσυνηρὰ ἐρεθίσματα. Τίποτα δὲν εἶναι δίχως συνείδηση στὸ σῶμα τοῦ, δπως καὶ στὸ πνεῦμα του. «Η πιὸ μικρὴ ἴνα, ποὺ στοὺς ἄλλους εἶναι μουγκή, τοῦ κάνει ἀμέσως σινιάλο μ<sup>v</sup> ἔνα σκίρτημα κι<sup>v</sup> ἔνα τοίμπημα, κι<sup>v</sup> αὐτὸς

(1) «Ἴδοὺ δ ἀνθρωπος» (Σημ. τοῦ μεταφρ.).

« δ μανιασμένος ἐρεθισμός ». Θρυμματίζει σὲ μύρια κοφτερά κι' ἐπικίνδυνα συντρίμμια τὴν ἀπὸ φυσικό της δράστηρια ἐνεργητικότητά του.

Ἄπὸ κεῖ κατόπι ἔρχονται οἱ φριχτὲς αὐτὲς κραυγές, ὅταν στὴν παραμικρὴ κίνηση, στὸ παραμικρὸ βῆμα ποὺ κάνει μὲς στὴ ζωὴ του, χτυπάει ἔξαφνα κανένα ἀπὸ τὰ πάντα τε εὔξαπτα καὶ κλονισμένα νεῦρα του.

Αὐτὴ ἡ μοιραία καὶ σχεδὸν δαιμονιακὴ ύπερευαισθησία τῶν νεύρων τοῦ Νίτσε, ποὺ τὰ πιὸ ἀνάλαφρα ρεύματα — χωρὶς νὰ περνοῦν, σ' ἄλλους, τὸ κατώφλι τῆς συνείδησης — ἀναστατώνουν δύσυνηρά, εἶναι ἡ μόνη ρίζα τῶν μαρτυρίων του ἀλλὰ καὶ ἡ πηγὴ τῆς μεγαλοφυούμενος του ίκανότητος στὴν ἑκτίμηση τῶν ἀξιῶν. Γιὰ νὰ κυκλοφορεῖ μέσα του τὸ αἷμα γρηγορώτερα, ἀπὸ μιὰ φυσιολογικὴ ἀντίδραση, δὲ χρειάζεται νὰ ὑπάρχει κάποιο πρᾶγμα χεροπιαστὸ ἢ ἔνα πραγματικὸ πάθος: μονάχα ἡ ἀτμόσφαιρα μὲ τὶς μετεωρολογικές της μεταβολὲς ποὺ ἀλλάζουν ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα, εἶναι γι' αὐτὸν αἰτία ἀτέλειωτων μαρτυρίων. Ήσως νὰ μὴν ὑπῆρξε ποτὲ διανοητής τόσο εὐαίσθητος στὶς ἀτμοσφαιρικές συνθῆκες, τόσο φριχτὰ εὐπαθής σ' ὅλες τὶς ἐντάσεις καὶ διακυμάνσεις τῶν μετεωρολογικῶν φαινομένων, ὅσο αὐτός, ποὺ εἶναι ὅλος ἔνα μανόμετρο, ἔνας ἀληθινὸς ὑδράργυρος, ἡ ἴδια ἡ εὐαίσθησία: μεταξὺ τοῦ σφυγμοῦ του καὶ τῆς ἀτμοσφαιρικῆς πίεσης, μεταξὺ τῶν νεύρων του καὶ τοῦ βαθμοῦ τῆς ὑγρασίας τῆς ἀτμόσφαιρας, φαίνεται δτὶ ὑπάρχουν μυστικὲς ἡλεκτρικὲς συνάφειες. Τὰ νεῦρα του ἀκόμη καταγράφουν κάθε μέτρο ὑψους, κάθε ἀλλαγὴ τοῦ καιροῦ, μὲ πόνους τῶν διαφόρων ὅργανων, καὶ ἀντιδροῦν μὲ μιὰν ἀνταρσία ἀνάλογη πρὸς κάθε ἀναστάτωση τῆς φύσης. Ἡ βροχὴ, δ. συννεφιασμένος οὐρανός, περιορίζουν τὴ ζωτικότητά του: « Ὁ σκεπασμένος οὐρανὸς μὲ πληγώνει κατάβαθμα. » Αἰσθάνεται σχεδὸν ὡς τὰ ἔντερά του τὴν ἐπίδραση ἐνὸς συννεφιασμένου οὐρανοῦ. Ἡ βροχὴ ἐλαττώνει τὴ ζωηρότητά του, ἡ ὑγρασία ἐπί-

σης, ἡ ξηρασία τῇ μεγαλώνει, ὁ ἥλιος τοῦ δίνει ζωὴ, ὁ χειμώνας εἶναι γι' αὐτὸν ἔνα εἶδος τετάνου καὶ θανάτου. Ἡ τρεμουλιαστὴ βελόνα τοῦ βαρόμετρου τῶν νεύρων του, ποὺ ἀνεβοκατεβαίγει σάν ἀπριλιάτικος καιρός, δὲ μένει ποτὲ ἀκίνητη: αὐτὸ ποὺ τοῦ χρειάζεται εἶναι νὰ φτάσει τὸ γρηγορώτερο σ' ἔνα μέρος δίχως σύννεφα, στὰ ψηλά δροπέδια τοῦ Engadine, ποὺ δὲν τὰ πειράζει κανένας καιρός. Καὶ δπως τὸ παραμικρὸ βάρος καὶ ἡ παραμικρὴ πίεση ἔχουν ἐπίδραση στὸ φυσικὸ οὐρανό, ἔτοι εἶναι αἰσθητὸ καὶ στὰ φλογισμένα του ὅργανα τὸ ἀποτέλεσμα κάθε βάρους, κάθε διαταραχῆς καὶ κάθε ἀτμοσφαιρικῆς πτώσης ποὺ γίνεται στὸν ἑσωτερικὸ οὐρανὸ τοῦ πνεύματός του. Γιατί, κάθε φορά ποὺ πάλλει μέσα του μιὰ σκέψη, ἡ σκέψη αὐτὴ περνάει σάν ἀστραπὴ μέσον ἀπὸ τοὺς τεντωμένους κόμπους τῶν νεύρων του: ἡ ἐκδήλωση τῆς σκέψης στὸ Νίτσε γίνεται μ' ἔνα τόσο ἐκοτατικὸ μεθύσι, μὲ μιὰ τέτοια ἡλεκτρικὴ δόνηση, ὥστε ἐνεργεῖ πάντα στὸ σῶμα του σὰ μιὰ θύελλα, καὶ, σὲ κάθε ἔκρηξη τῆς εδασθησίας του, ἔνα κλείσιμο τοῦ ματιοῦ — κυριολεκτικά — ἀρκεῖ γιὰ νὰ τροποποιήσει τὴν κυκλοφορία τοῦ αἷματός του. Τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ πιὸ ζωτικοῦ ἀπ' ὅλους τοὺς διανοητές, εἶναι κολλημένα τόσο στενά μὲ τὴν ἀτμόσφαιρα, ὥστε, γιὰ τὸ Νίτσε, οἱ ἑσωτερικὲς κι' ἔξωτερικὲς ἀντιδράσεις εἶναι δμοιες: « Δέν εἶμαι οὔτε πνεῦμα, οὔτε σῶμα, μὰ κάποιο τρίτο πράμα. » Υποφέρω γιὰ τὸ κάθε τί, δπου κι' ἀν βρεθῶ. »

Ἡ ἔμφυτη λοιπὸν αὐτὴ τάση γιὰ τὴ διαφοροποίηση δλῶν τῶν ἐρεθισμάτων, αὐτὴ ἡ τάση ν' ἀντιδρᾷ ζωηρά σὲ κάθε ἐντύπωση, ἀναπτύχθηκε πολὺ ἀπ' τὴν ἀκίνητη καὶ περιωρισμένη ἀτμόσφαιρα τῆς ζωῆς του, ἀπ' τὶς δεκάδες τῶν ἔτων ποὺ πέρασε ὁ Νίτσε στὴ μοναξιά. Ἄφοῦ στὶς τρακόδιες ἔξιντα πέντε μέρες τοῦ χρόνου τίποτα δὲν ἔρχεται σὲ συνάφεια μ' αὐτόν, ἔκτος ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα του (οὔτε γυναικα, οὔτε φίλος), ἀφοῦ στὶς εἰκοσιτέσσε-

ρις ώρες τής ήμέρας δὲν ἔχει ἄλλο πρόγμα ἀπ' τὸ αἷμα του γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν ἑαυτό του, ζητάει ἔνα εἶδος ἀδιάκοπου διάλογου μὲ τὰ νεῦρα του.

Διαρκῶς, μέσα αὐτῇ τῇ φριχτῇ σιωπή, κρατεῖ στὰ χέρια του τὴν πυξίδα τῶν αἰσθήσεων του, καὶ, δπως ἀκριβῶς δλοι οἱ ἐρημίτες, οἱ ἀνθρώποι ποὺ ζοῦν μόνοι, οἱ ἀνύπεαντροι καὶ οἱ ἴδιοτροποι, παρατηρεῖ σὰν ὑποχονδριακὸς καὶ τὶς πιὸ ἀσήμαντες τροποποιήσεις ποὺ γίνονται στὶς λειτουργίες τοῦ σώματός του. "Ἄλλοι λησμονοῦν τὸν ἑαυτό τους, γιατὶ ἡ προσοχὴ τους εἶναι ἀπασχολημένη στὶς συζητήσεις καὶ τὶς ὑποθέσεις, στὸ παιγνίδια καὶ τοὺς κόπους, γιατὶ πνίγουν τὴν εὐαισθησία τους στὸ κρασὶ καὶ τὴν ἀδιαφορία. Μὰ ἔνας Νίτσε, ἔνας τόσο μεγαλοφυῆς καρδιογνώστης, προσπαθεῖ διαρκῶς νὰ δώσει στὸν ἑαυτό του — ὑποφέροντας ἀρκετά — μιὰ περίεργη ψυχολογικὴν εὐχαρίστηση μὲ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του ως θέμα «τῶν πειραματισμῶν του».

Διαρκῶς, μὲ τανάλιες κοφτερές, (γιατρὸς μαζὶ καὶ ἄρρωστος,) βρίσκει κάθε τὶ ποὺ προκαλεῖ πόνο στὰ νεῦρα του, κι' ἔτσι, δπως δλες οἱ νευρικὲς καὶ γεμάτες φαντασία φύσεις, δὲν κάνει ἄλλο παρὰ νὰ ἐρεθίζει ἀκόμη πιὸ πολὺ τὴν ὑπερβολικὰ ταραγμένη εὐαισθησία του. Δύσπιστος στοὺς γιατρούς, γίνεται δὲν ίδιος γιατρὸς τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ «γιατρεύεται μόνος του» διαρκῶς σ' δλη του τὴ ζωὴ. Δοκιμάζει δλα τὰ μέσα κι' δλες τὶς θεραπείες ποὺ φαντάζεται, μασσάζ, ἡλεκτρικά, δίαιτες, υδροθεραπείες καὶ λουτροθεραπείες. Πότε καταπραῦνει τὶς διεγέρσεις του μὲ βρωμιούχα, πότε τὶς μεγαλώνει μ' ἄλλα μίγματα. Ἡ μετεωρολογικὴ του εὐαισθησία τὸν σπρώχνει ἀκατάπτουστα στὸ ν' ἀναζητᾶ τὴ μοναδικὴ ἀτμόσφαιρα, ἔνα μέρος ποὺ νᾶναι καμωμένο γι' αὐτόν, «ἔνα κλῖμα τῆς ψυχῆς του». "Άλλοτε εἶναι στὸ Iugano ἐξ αἰτίας τοῦ ἀέρα τῆς λίμνης καὶ τῆς ἀπουσίας τῶν ἀνέμων, ἔπειτα στὸ Pfafers καὶ στὸ Sorrente,

Κατόπι φαντάζεται δτὶ τὰ μπάνια τοῦ Ragaz θὰ μποροῦσαν νὰ τὸν λυτρώσουν ἀπ' τὸ ἐπώδυνο ἐγώ του, κι' δτὶ ἡ ύγιεινὴ ζώνη τοῦ Saint-Moritz, οἱ πηγές τοῦ Baden-Baden ή τοῦ Marienbad θὰ μποροῦσαν νὰ τοῦ κάμουν καλό. Μιάν δλόκληρη ἄνοιξη κάνει τὴν ἀνακάλυψη πώς ἡ φύση του μοιάζει μὲ τὸ Engadine ἐξ αἰτίας τοῦ «καθαροῦ καὶ γεμάτου δζον ἀέρα του». "Ἐπειτα θ' ἀλλάζει τὸ Engadine γιὰ μιὰ πόλη τοῦ Νότου, τὴ Νίτσα, μὲ τὸν «ξερὸ» τῆς ἀέρα, υστερα πάλι γιὰ τὴ Βενετία καὶ τὴ Γένοβα. "Άλλοτε θᾶθελε νᾶναι στὰ δάση, ἄλλοτε στὶς παραλίες τῶν θαλασσῶν, ἄλλοτε στὶς δχθες τῶν λιμνῶν καὶ ἄλλοτε σὲ μικρὲς ἥσυχες πόλεις «μὲ μιὰ καλὴ κι' ἐλαφριά διατροφή».

"Ο Θεός ξέρει πόσες μυριάδες χιλιομέτρων διέτρεξε μὲ τὸ σιδηρόδρομο αὐτὸς δ «περιπλανώμενος φυγάς», μόνο καὶ μόνο γιὰ ν' ἀνακαλύψει αὐτὸν τὸν παραμυθένιο τόπο δπου τὰ νεῦρα του θὰ παύνει νὰ τὸν καίνε καὶ νὰ τὸν ἐνοχλοῦν κι' δπου τὰ δργανά του θὰ παύνει νᾶναι αἰώνια σ' ἐπιφυλακή. Σιγά-σιγά ἀποστάζει ἀπ' τὰ πειράματά του πάνω στὰ πάθη του ἔνα εἶδος ύγιεινολογικῆς γεωγραφίας γιὰ ἀτομικὴ του χρήση, σπουδάζει βαρειά βιβλία γεωλογίας γιὰ ν' ἀνακαλύψει τὸ μέρος ποὺ ζητᾶ, σὰ λυχνάρι τοῦ Aladin, γιὰ νὰ πετύχει στὸ τέλος τὴν κυριαρχία πάνω στὸ σῶμα του καὶ τὴ γαλήνη τοῦ πνεύματός του. Κανένα ταξίδι δὲ θᾶταν πολὺ μεγάλο γι' αὐτόν: 'Ἡ Βαρκελώνη εἶναι στὰ σχέδια του κι' ἐπίσης σκέφτεται τὰ ψηλά βουνά τοῦ Μεξικοῦ, τὴν Ἀργεντινὴ κι' ἀκόμα καὶ τὴν Ιαπωνία. 'Ἡ γεωγραφικὴ θέση, η διαιτα ποὺ ταιριάζει στὸ κλῖμα καὶ διατροφής τῆς διατροφῆς γίνονται σιγά-σιγά η δεύτερη του ίδιατερη ἐπιστήμη. Καθενὸς μέρους σημειώνει τὴ θερμοκρασία καὶ τὴν ἀτμοσφαιρικὴ πίεση. Μετράει σὲ χιλιοστά τοῦ μέτρου, μὲ τὸ υγροσκόπιο καὶ τὰ υδροστατικὰ δργανα, τὶς ἀτμοσφαιρικὲς πτώσεις καὶ τὴν υγρασία τοῦ περιβάλλοντος, σὲ τρόπο ποὺ τὸ σῶμα

του έχει γίνει πιά κάτι άναλογο μὲ τὴν ὑδραργυρικὴ στήλη ἐνδὸς βαρόμετρου. Σ' ὅλη του τὴν ζωή, ἡ ἴδια ὑπερβολικὴ εὐαισθησία. Κι' ἔκει, τὸ ἴδιο, ὑπάρχει ἔνας δλόκληρος «δόμηγός», ἔνας δλόκληρος κατάλογος προφυλάξεων. Τὸ τοσάτη πρέπει νῦναι δρισμένης μάρκας καὶ κανονισμένο ἔτσι, ώστε νὰ μὴ τοῦ κάνει κακό. Τὸ κρέας στὴν τροφή του βλάπτει καὶ τὰ χόρτα πρέπει νὰ ἐτοιμάζονται μὲ δρισμένο τρόπο. Σιγά-σιγά, αὐτὴ ἡ δουλειά, «νὰ κάνῃ λίγο τὸ γιατρό» καὶ νὰ βάζει καὶ κάποιες διαγνώσεις, πέρνει ἔνα χαραχτήρα νοσηροῦ ἐγωΐσμοῦ καὶ κολλάει πιά ἀναπόσπαστα στὸ ἐγώ του. Τίποτε δὲν ἔκανε τὰ μαρτύρια τοῦ Νίτσε τόσο ὁδυνηρά, δσο αὐτὴ ἡ αἰώνια ἀνατομία τοῦ ἐαυτοῦ του. «Οπως πάντα, ὁ ψυχολόγος ὑποφέρει δυσ φορὲς περισσότερο ἀπ' τὸν καθένα, γιατὶ αἰσθάνεται δυσ φορὲς τὸ μαρτύριο του: πρῶτα, στὴν πραγματικότητα, καὶ κατόπι ἀπὸ τὴν αὐτοπαρατήρηση.

Μὰ δὲ οἱ Νίτσε εἶναι πνεῦμα δυνατῶν ἀντιθέσεων. «Ἀντίθετα ἀπ' τὸν Γκαΐτε, ποὺ ἤξερε νὰ ξεφεύγει ἀπ' τοὺς κινδύνους πολὺ ἔξυπνα, αὐτὸς ἔχει ἔναν τρόπο ἔξαιρετικὰ τολμηρὸ νὰ πηγαίνει μπροστά τους κι' ἀρπάζει τὸν ταῦρο ἀπὸ τὰ κέρατα.

«Ἡ ψυχολογία, ἡ νόηση (καὶ δοκίμασα νὰ τὸ δεῖξω), σπρώχνουν δυνατὰ τὸν εὐαίσθητο· ὄνθρωπο πρὸς τὸ μαρτύριο καὶ τὴν ἀβύσσο τῆς ἀπελπισίας. Ἄλλα καὶ ἡ ψυχολογία ἀκριβῶς, τὸ πνεῦμα τὸ ἴδιο, τὸν δόμηγον στὴν ὁγεία. «Οπως ἡ ὄρρωστεια, τὸ ἴδιο καὶ ἡ γιατρειά τοῦ Νίτσε ἔρχεται ἀπ' τὴ μεγαλοφυῖ ἐπίγνωση ποὺ ἔχει τοῦ ἐαυτοῦ του. Ἡ ψυχολογία, μὲν ἔναν τρόπο μαγικό, γίνεται ἐδῶ μιὰ θεραπευτική, μιὰ δίχως ταῖρι ἐφαρμογὴ ἔκεινης τῆς «ἀλχημικῆς τέχνης» ποὺ καυχιέται «ὅτι μπορεῖ νὰ βγάλει μιὰν ἀξίαν ἀπὸ ἔνα πρᾶγμα ποὺ δὲν ἔχει καθόλου». «Υστερα πιὰ ἀπὸ δέκα χρονῶν ἀτέλειωτα βάσανα, ἔφτασε στὸ «κατώτατο δριο τῆς ζωτικότητάς του». «Ἐκμηδενισμένον ἀπ' τὰ νεῦρα του καὶ κατατρεχόμενον ἀπὸ μιὰν ἀπελπιστικὴ

μελαγχολία, τὸν νομίζουν τώρα πεσμένον στὸν πεσιμισμὸ καὶ τὴν αὐτοεγκατάλειψη. Νά δημος ποὺ ξαφνικά, μέσα σ' αὐτὴ τὴν πνευματικὴ κατάσταση τοῦ Νίτσε, γεννιέται μιὰ ἀπ' αὐτὲς τὶς πραγματικὰ ἀνωθεν προερχόμενες «μεταβολές» ποὺ μοιάζουν σὰν κεραυνοί, μιὰ ἀπ' αὐτὲς τὶς αὐτοεπιγνώσεις καὶ τὶς αὐτοσωτηρίες ποὺ δίνουν μιὰ τόσο μεγαλόπρεπη καὶ συγκινητικὴ δραματικότητα στὴν ίστορία τοῦ πνεύματός του. Ἀπότομα τραβάει ἀπ' τὸν ἔσωτρο του τὴν ὄρρωστεια ποὺ τοῦ ἀνοίγει τὸν τάφο καὶ τὴ στραγκαλίζει σφίγγοντάς την στὸ στήθος του. Αὐτὴ ἡ στιγμὴ εἶναι πραγματικὰ μυστηριώδης (δὲ μπορεῖ κανεὶς νὰ δρίσει τὸ ἀληθινό της ἀποτέλεσμα), μιὰ ἀπ' αὐτὲς τὶς ἀστραπιαῖς ἐμπνεύσεις ποὺ παρουσιάζονται στὴ μέση τοῦ ἔργου του, δημος δὲ οἱ Νίτσε «ἀνακαλύπτει» τὴν ἴδια του ὄρρωστεια· δημο — προσπαθώντας νὰ βρίσκεται ἀκόμα στὴ ζωή καὶ νὰ βλέπει δὲ τὶς τόσες βαθειές του θλίψεις, σ' ἐποχές τῆς ὄπαρξης του πολὺ ὁδυνηρές, ἡ παραγωγικότης του δὲν ἔκανε ἄλλο παράν<sup>ν</sup> αὐξανεῖ — φωνάζει σ' δλους, μὲ τὴν πιὸ βαθειὰ πεποίθηση, δὲ τὰ μαρτύρια του, οἱ στερήσεις του, ἀποτελοῦν γι' αὐτὸν μέρος τῆς «αἰτίας», τῆς λερῆς αἰτίας τῆς ὄπαρξης του, τῆς μόνης αἰτίας πούναι ἀγια γι' αὐτόν. Κι' ἀπ' αὐτὴ τὴ στιγμὴ ποὺ τὸ πνεῦμα του δὲν αἰσθάνεται πιὰ οἶκτο γιὰ τὸ σῶμα του, δὲν πέρνει πιὰ μέρος σ' αὐτὰ τὰ μαρτύρια, βλέπει γιὰ πρώτη φορὰ τὴ ζωή του ἀπὸ καινούργια ἀποψη καὶ τὴν ὄρρωστεια του μὲ μιὰ πιὸ βαθειὰ ἔννοια. Μὲ τὰ χέρια ἀνοιχτὰ τὴ δέχεται συνειδητὰ μὲς στὸ πεπρωμένο του σὰ μιὰν ἀναγκαιότητα, καὶ, καθὼς σὰν φανατικὸς «ὑπερσπιστής τῆς ζωῆς» ἀγαπάει τὸ κάθε τὶ στὴν ὄπαρξη του, λέει στὸ μαρτύριό της τὸ τραγουδιστὸ «ναὶ» τοῦ Ζαρατούστρα, αὐτὸ τὸ χαρούμενο «Ἀκόμη μιὰ φορά! Ἀκόμη μιὰ φορά! Αἰώνια!» Ἡ ἀπλῆ γνώση γίνεται σ' αὐτὸν μιὰ ἀναγνώριση κι' ἡ ἀναγνώριση μιὰ εὐγνωμοσύνη. Γιατὶ, σ' αὐτὸ τὸν

ἀνώτερο διαλογισμό που ύψωνει τά  
βλέμματά του πάνω ἀπ' τὸ μαρτύριο  
του καὶ ποὺ δὲ βλέπει στὴ ζωὴ του  
παρὰ ἔνα μόνο δρόμο προορισμένο  
γιὰ τὸν ἴδιο, βρίσκει (μ. αὐτῆς τὴν ὑ-  
περβολική χαρὰ που τοῦ παρέχει ἡ  
μαγεία τῶν ἐξαιρετικῶν πράγμάτων)  
ὅτι δὲν εἶναι δεμένος μὲ καμμιὰ ἀπὸ  
τὶς γῆγίνες δυνάμεις, ὅτι δὲ χρωστάει  
σὲ καμμιάν τίποτα, ἔξω ἀπ' τὴν ἀρ-  
ρώστεια του, κι' ὅτι ἀκριβῶς στὸν πιὸ  
ἀσπλαγχνο δῆμο χρωστάει τὸ πιὸ πο-  
λύτιμό του ἄγαθό: τὴν ἐλευθερία, τὴν  
ἐλευθερία τῆς ἐξωτερικῆς ὑπαρξῆς, τὴν  
ἐλευθερία τοῦ πνεύματος. Γιατὶ παν-  
τοῦ ὅπου τολμοῦσε νὰ ξεκουραστεῖ,  
νὰ τεμπελιάσει, νὰ ξαλαφρωθεῖ καὶ  
νὰ χάσει κάτι ἀπ' τὴν πρωτοτυπία του  
ἀρχίζοντας μιὰ δουλειά, ἔνα ἐπάγ-  
γελμα ἢ μιὰν δρισμένη πνευματικὴ δια-  
μόρφωση, ἢ ἀρρώστεια, μανιασμένη,  
τὸν κυνηγοῦσε ἔκει μὲ τὸ καμουτσί<sup>της.</sup>

Στὴν ἀρρώστεια χρωστάει τὸ ὅτι  
σώθηκε ἀπ' τὴ στρατιωτικὴ ὑπηρεσία  
καὶ δόθηκε στὴν ἐπιστήμη, καὶ σ' αὐ-  
τὴν ἐπίσης τὸ ὅτι δὲν κόλλησε σ'. αὐ-  
τὴ τὴν ἐπιστήμη καὶ τῇ φιλολογίᾳ. Ἐ-  
κείνη τὸν ἔκαμε νὰ βγεῖ ἀπ' τὸν κύ-  
κλο τοῦ Πανεπιστήμιου τῆς Bâle γιὰ  
νὰ τὸν κάμει νὰ μπεῖ στὴ «μόνωση»  
κι' ἀπ' αὐτὴ στὸν κόσμο, γιὰ νὰ τὸν  
δῦνηγῆσει δηλαδὴ στὸν ἴδιο του ἑαυτό.  
Στὰ ἄρρωστά του μάτια χρωστάει τὸ  
ὅτι «λυτρώθηκε ἀπ' τὸ βιβλίο», «τῇ  
μεγαλύτερῃ ὑπηρεσίᾳ που ἐπρόσφερα  
στὸν ἑαυτό μου». Τὸ μαρτύριο τοῦ  
ἀπέσπασε (δύνηρά, μᾶς γιὰ δφελός  
του) δλες, τὶς φλούδες που πήγαιναν  
νὰ σχηματιστοῦν γύρω του, δλα τὰ  
δίχτυα που πολεμοῦσαν νὰ τὸν τυλί-  
ξουν. «Ἡ ἀρρώστεια, σὰ νὰ ποῦμε, μὲ  
λυτρώνει μὲ τὴν ἐνέργειά της» λέει ὁ  
ἴδιος. «Υπῆρξε γι' αὐτὸν ἡ μαμή που  
βόηθησε νὰ γεννηθεῖ ὁ ἑσωτερικὸς  
ἄνθρωπος, καὶ τὰ μαρτύρια που τοῦ  
προξένησε ὑπῆρξαν ἀκριβῶς οἱ πόνοι  
τοῦ τοκετοῦ. Χάρη σ' αὐτήν, ἡ ζωὴ ἐ-  
γινε γιὰ κείνον δχι μιὰ ρουτίνα, μᾶ  
ἔνα ξανάνιωμα, μιὰ ἀποκάλυψη:  
«Ανακάλυψε τὴ ζωὴ — καὶ τὸν ἑαυτό

μου ἀκόμα — σὰν κάτι καινούργιο».

Γιατὶ, (κι' ἔτσι αὐτὸς δ βασανισμένος  
ἄνθρωπος ἀνυμνεῖ μ' εὐγνωμοσύνη τὰ  
βάσανά του στὸ μεγαλόπρεπο ὅμνο  
πρὸς τὸν Ἱερὸ πόνο) μόνο μαρτύρια  
παρέχει ἡ ἐπιστήμη. «Ἡ ἀρκουδίσια  
ὑγεία»<sup>(1)</sup> που εἶναι μιὰ ἀπλὴ κληρο-  
νομία καὶ ποτὲ δὲ χαλάει, Ικανοποιεῖ-  
ται στὰ κρυφά καὶ χωρὶς νὰ δείχνεται.  
Δὲ ζητάει τίποτα, δὲν προβάλλει καμ-  
μίαν ἀξιωση καὶ γι' αὐτὸ δὲν ὑπάρχει  
ψυχολογία στους ὑγιεῖς. Κάθε γνώση  
προέρχεται ἀπ' τὴν ὁδύνη. «Ο πόνος  
γυρεύει πάντοτε νὰ νοιώσει τὶς αἰτίες,  
ἐνῶ ἡ εύχαριστη προσπαθεῖ νὰ μείνει  
ἔκει που βρίσκεται χωρὶς νὰ κοιτά-  
ζει πίσω.» Γίνεται κανεὶς «διαρκῶς  
πιὸ λεπτὸς μὲ τὸν πόνο». Τὸ μαρτύριο,  
που μᾶς τρώει καὶ μᾶς σβύνει, δργώνει  
τὸν κάμπο τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ ἑσωτερι-  
κοῦ σκαψίματος ἢ ἐπώδυνη δουλειά  
σὰν τὸ ἀλέτρι ἀνακατεύει τὸ χῶμα γιὰ  
τὴ νέα πνευματικὴ ἐσοδεία. «Ο μεγά-  
λος πόνος εἶναι ὁ τελευταῖος λυτρω-  
τὴς τοῦ πνεύματος: Μονάχα αὐτὸς  
μᾶς ἀναγκάζει νὰ κατεβοῦμε στὰ κατά-  
βαθμα τοῦ ἑαυτοῦ μας» καὶ μὲ τὸ δίκιο  
του ἔκεινος, που γι' αὐτὸν ἥταν σχε-  
δὸν θανάσιμος, θά μπορεῖ κατόπι νὰ  
λέει αὐτὴ τὴν ὑπερήφανη κουβέντα:  
«Ξέρω θαυμάσια τὴ ζωὴ μου, γιατὶ ἀρ-  
κετὲς φορὲς ἔφτασα στὸ σημεῖο ν' ἀ-  
φανιστῶ.» Ο Νίτσε δὲν κυριαρχεῖ πά-  
νω<sup>σ'</sup> αὐτὰ τὰ μαρτύρια μὲ τεχνάσμα-  
τα, μὲ τὴν ἄρνηση, μὲ πρόσκαιρες ἀνα-  
κούφισες ἢ πέρνοντας ἰδεαλιστικὰ τὴ  
σωματικὴ του ἀγωνία, ἀλλὰ μὲ τὴν  
πρωτόγονη δύναμη τῆς φύσης του  
μόνο, μὲ τὴ γνώση: αὐτὸς δ ὑπέρ-  
τατος ἔφευρέτης ἀξιῶν, φανερώνει  
στὸν ἑαυτό του τὴν ἀξιὰ τῆς ἀρρώ-  
στειας του. Μάρτυρας ἀπὸ τὴν ἀνά-  
ποδη, δὲν ἔχει πρῶτα-πρῶτα τὴν πί-  
στη, που γι' αὐτὴν τραβάει αὐτὰ τὰ  
μαρτύρια. Μόνο ἀπ' τὰ μαρτύρια, ἀπ'  
τὰ βάσανα ἀκριβῶς, ἀποχτάει αὐτὴ  
τὴν πίστη. Μά τη σοφή του χημεία βρί-  
σκει ὅχι μονάχα τὴν ἀξιὰ τῆς ἀρρώ-

(1) «Ἡ γερή κράση τῶν κοινῶν ἀνθρώπων  
(Σημ. τοῦ μεταφ.)

στειας, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀντίθετο πόλο της; τὴν ἀξία τῆς υγείας. Χρειάζονται καὶ τὰ δύο αὐτὰ πράγματα ἐνωμένα γιὰ νὰ δώσουν πλέον τὸ αἰσθημα τῆς ζωῆς, τὴν αἰώνια κατάσταση τῆς προσπάθειας που πάει ἀπὸ τὸ μαρτύριο στὴν ἔκσταση καὶ που σπρωχνει τὸν ἄνθρωπο στὸ ἄπειρο. Καὶ οἱ δύο εἶναι ἀναγκαῖες: ἡ ἀρρώστεια ως μέσο κι' ἡ υγεία ως σκοπός. Ἡ ἀρρώστεια ως δρόμος κι' ἡ υγεία ως τέρμα. Γιατί, ἡ δύνη, κατὰ τὴν ἀντίληψη τοῦ Νίτσε, δὲν εἶναι παρὰ ἡ σκοτεινὴ δχθη τῆς ἀρρώστειας. Ἡ ἀλλη δχθη λάμπει μ' ἔνα ἀγέκφραστο φῶς: λέγεται γιατρειά καὶ δὲ μπορεῖ κανεὶς νὰ τὴν φτάσει παρὰ φεύγοντας ἀπὸ τὴν δχθη τῆς δύνης. Ἡ γιατρειά, λοιπόν, ἡ ἀνάκτηση τῆς υγείας, ἔχει μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ τὴν ἀπλὴ ἐπάνοδο στὴν κανονική ζωή. Δὲν εἶναι μιὰ μεταμόρφωση, μά κάτι ἀπείρως ἀνώτερο. Εἶναι μιὰ ἀνάβαση, μιὰ ἀνύψωση καὶ μιὰ αὔξηση τῆς λεπτότητος. Βγαίνει κανεὶς ἀπὸ τὴν ἀρρώστεια «μ' ἔνα καινούργιο δέρμα», πιὸ ντελικάτο, μὲ μιὰ λεπτή ἀντίληψη τῆς εὐχαρίστησης, μὲ μιὰ γλώσσα πιὸ ἐπιτήδεια στὸ νὰ ἐκτιμάει δλα τὰ καλά πράγματα, μὲ μιὰ χαρούμενη εύαισθησία «καὶ κάποια δεύτερη ἀγνότητα πιὸ ἐπικίνδυνη στὴν τόση χαρά», μοιάζοντας μ' ἔνα παιδί, κι' ἐκατὸ φορὲς πιὸ ραφιναρισμένος ἀπὸ δο ποτὲ δὲν ὑπῆρξαν ἀλλοι. Κι' ἡ δεύτερη αὐτὴ υγεία που ἀκολουθεῖ τὴν ἀρρώστεια, «καρπὸς τῆς κατάθλιψης καὶ τῆς δύνης», δῶρο δχι παρμένο στὰ τυφλά, μά θησαυρὸς που πολὺ ἀγαπήθηκε, που μὲ πολὺ κόπο ἀναζητήθηκε, που ἀγοράστηκε μὲ μύριους ἀναστεναγμούς, κραυγὲς καὶ πόνους, εἶναι χλιες φορὲς πιὸ δυνατὴ ἀπὸ τὴ χοντροκομμένη υγεία ἔκείνων που εἶναι πάντοτε καλά. Αὐτὸς που δοκίμασε μιὰ φορὰ τὴ ριγηλὴ γλύκα, τὸ δυνατὸ μεθύσιο αὐτῆς τῆς γιατρειᾶς, καλγετάι ἀπὸ τὸν πόθο νὰ δοκιμάζει πάντα τὴν ἴδια αὐτὴ αἴσθηση. Πάντα ρίχνεται ξανά στὸ ἀπὸ φωτιά καὶ θειάφι ρεῦμα τῶν σπαραχτικῶν μαρτυρίων, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ξαναβρεῖ αὐτὴ

«τὴ γόησσα ἐντύπωση τῆς γιατρειᾶς», αὐτὸ τὸ χρυσὸ μεθύσιο, ποὺ γιὰ τὸ Νίτσε πέρνει τὴ θέση δλων τῶν συνηθισμένων τονωτικῶν τοῦ ἀλκοόλ καὶ τῆς νικοτίνης, ξεπερνώντας τα χλιες φορές.

Μὰ μόλις καὶ μετὰ βίας δ Νίτσε καταφέρνει ν' ἀνακαλύψει τὴν ἔννοια τοῦ πόνου του καὶ τὴ μεγάλη ἥδονὴ τῆς γιατρειᾶς, ποὺ ποθεῖ νὰ τὴν κάμει ἀποστολικὸ κήρυγμα καὶ νὰ διακρίνει σ' αὐτὴν τὴν ἔννοια τοῦ σύμπαντος. «Οπως δλοι οἱ δαιμονισμένοι, εἶναι σκλάβος τῆς ἴδιας του ἔκστασης καὶ δὲ μπορεῖ πιὰ νὰ χορτάσει μ' αὐτὴ τὴ γοητευτικὴ ἐναλλαγὴ τοῦ πόνου καὶ τῆς εὐχαρίστησης. Θέλει τὰ βάσανά του νὰ τὸν κάμουν νὰ μαρτυράει ἀκόμη περισσότερο, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ πετάξει πιὸ ψηλά στὴν ἀνώτερη κι' εύτυχισμένη σφαῖρα τῆς ἀνάρρωσης που εἶναι γεμάτη φῶς, καὶ δύναμη. Σ' αὐτὸ τὸ ξαναμμένο μεθύσιο συγχίζει σιγά-σιγά τὴ μανιασμένη του θέληση γιὰ γιατρειά μὲ τὴν ἴδια τὴ γιατρειά, τὸν πυρετό του μὲ τὴ ζωτικότητά του καὶ τὸν ἰλιγγο τῆς πτώσης μὲ μιάν αὔξηση τῆς δύναμης. Ἡ υγεία! Ἡ υγεία! Αὐτὸς δ μεθυσμένος μὲ τὸν ἑαυτό του ἀνθρωπὸς ἀνεμίζει σὰ σημαία αὐτὴ τὴ λέξη πάνωθε του: ἔκει πρέπει νὰ βρίσκεται ἡ ἔννοια τοῦ σύμπαντος, δ σκοπὸς τῆς ζωῆς, τὸ μοναδικὸ μέτρο κάθε ἀξίας. Κι' αὐτὸς που δεκάδες χρόνια βάδιζε ψηλαφῆτα στὸ σκοτάδι, ἀπὸ βάσανο σὲ βάσανο, σηκώνει τώρα τὴ φωνή του σ' ἔνα θαυμαστὸν ὅμνο τῆς ζωτικότητος, τῆς χτηνώδους καὶ μεθυσμένης μὲ τὸν ἑαυτὸ της δύναμης. Ξετυλίγει μανιασμένος τὴ ζωηρόχρωμη σημαία τῆς θέλησης τῆς δύναμης, τῆς θέλησης τῆς ζωῆς, τῆς θέλησης νὰ εἶναι κανεὶς σκληρὸς καὶ ἀσπλαγχνος, καὶ τὴν προσφέρει σὲ μιὰ μελλοντικὴν ἀνθρωπότητα, — χωρὶς ν' ἀμφιβάλλει δτὶ ἡ δύναμη που τὸν ἐμψυχώνει νὰ κρατάει τόσο ψηλά αὐτὸ τὸ λάβαρο, εἶναι ἡ ἴδια που τεντώνει τὸ τόξο μὲ τὸ βέλος που θὰ τὸν σκοτώσει.

Γιατὶ ἡ δεύτερη αὐτὴ υγεία τοῦ Νίτσε, ποὺ στὴν ἔξαψή της υψώνεται ως

τὸ διθύραμβο, εἶναι μιὰ αὐθυποβολή, μιὰ ύγεια «έφευρεμένη». Τὴ στιγμὴ ἀκριβῶς ποὺ σηκώνει χαρούμενα τὰ χέρια στὸν οὐρανό, μεθυσμένος ἀπὸ τὴ δύναμή του, καὶ καυχιέται (στὸ Ecce Homo) γιὰ τὴ μεγάλη του ύγεια κι' ὅρκίζεται πώς ποτὲ δὲν ήταν ἄρρωστος οὕτε ἔξαντλημένος, τὸ ἀστροπελέκι ἀνταριάζει κιολας μὲς στὸ αἷμα τοῦ. «Ο, τι τραγουδάει καὶ θριαμβεύει μέσα του δὲν εἶναι ἡ ζωὴ του, μά ὁ θάνατός του. Δὲν εἶναι πιὰ τὸ γεμάτο ἐπιστήμη πνεῦμα, μά ὁ δαίμονας ποὺ ἀρπάζει τὸ θῦμα του. Αὐτὸ ποὺ πέρνει γιὰ φῶς, γιὰ πύρα τοῦ αἷματός του, κλείνει μέσα του τὰ θανατηφόρα σπέρματα τῆς ἄρρωστειας του, καὶ τὸ κλυνικὸ βλέμμα κάθε γιατροῦ νοιώθει σήμερα καθαρά σ' αὐτὸ τὸ θαυμαστὸ αἰσθῆμα τῆς ύγειας ποὺ τὸν ἔχει περιλάβει στὶς τελευταῖες του ὥρες, δ.τι δύνομάζουμε σήμερα εύφορία, τὴν κατάσταση αὐτῆς τῆς τυπικῆς «εὔεξιας» ποὺ προμηνύει τὸ τέλος. Ἡ ἀσημένια διαύγεια ποὺ ἀπλώνεται στὶς τελευταῖες του ὥρες, ρίχνει μπρός του τὸ τρεμούλιασμα μιὰς ἀλληγορίας, τῆς σφαίρας τοῦ δαίμονα, τῆς σφαίρας τοῦ ὑπερπέραν. Αὐτὸς δύμως, στὸ μεθύ-

(Ἀκολουθεῖ)

σι του, δὲν τὴ γνωρίζει, καὶ αἰσθάνεται μονάχα τὸν ἑαυτό του φωτισμένο ἀπὸ δῆλη τὴν αἴγλη κι' δλες τὶς χάρες τὶς γῆς.

Οἱ ἴδεες ξεπηδοῦν ἀπὸ μέσα του σὰ φωτιά. Ἡ γλῶσσα πάλλεται μὲ μιὰ δύναμη πρωτότυπη σὲ κάθε νοιγμα τῆς κουβέντας του καὶ ἡ μουσικὴ γεμίζει τὴν ψυχὴ του: παντοῦ δπου ρίχνει τὸ βλέμμα του, βλέπει νὰ λάμπει ἡ εἰρήνη. Οἱ ἀνθρώποι τοῦ δρόμου χαμογελοῦν. Κάθε γράμμα εἶναι μιὰ θεῖα εἰδοποίηση, καὶ ἀκτινοβολώντας ἀπὸ εύτυχα κραυγάζει στὸ τελευταῖο του γράμμα, ἀπευθυνόμενο στὸ φίλο του Peter Gast: «Τραγούδα μου ἔνα κανούγιο τραγούδι. Ὁ κόσμος ἔχει μεταμορφωθεῖ κι' οἱ οὐρανοὶ διασκεδάζουν.» Ἀπὸ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸ μεταμορφωμένον οὐρανὸ βγαίνει ἡ πύρινη ἀκτίνα ποὺ τὸν χτυπάει καὶ ποὺ συλλιγεῖ τὴν δύνη καὶ τὴν «εὔεξια» σ' ἔνα μονάχο κι' ἀδιάσπαστο δευτερόλεπτο. Οἱ δυοὶ ἄκρες τοῦ αἰσθήματος μπαίνουν μαζὶ τὴν ἴδια στιγμὴ στὸ στήθος του, ποὺ ἀνασσαίνει μὲ κόπο, καὶ στοὺς ἀναμμένους κροτάφους του τὸ αἷμα κάνει νὰ θορυβοῦν μαζὶ ἡ ζωὴ κι' ὁ θάνατος, σὲ μιὰ μοναδικὴ κι' ἀποκαλυπτικὴ μουσική.

Μεταφρ. Π. Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

## Σὲ ΠΡΟΣΜΕΝΩ

Μὲ τὸν ἀγέρα σὲ προσμένω,  
πουλάκι παραστρατημένο.  
Μόνο τὸν ἥχο ἀπὸ τὴ φτερούγα  
νάκονσω στὴν πλατειὰ τὴ ρούγα  
ποὺ ἡ σιωπὴ σφιχτά τὴ ζώνει,  
θὰ τρέξω νὰ ξεμανταλώσω  
καὶ κλώνο τὴν καρδιάθ' ἀπλῶσω,  
νὰ κάθεσαι, μικρό μου ἀηδόνι.

Δὲν ἥρθες μὲ τὸ πλάνο ἀγέρι . . .  
Τάχα ἡ βροχούλα θὰ σὲ φέρῃ  
κι' ἡ νοτισμένη συγνεφιά;  
Φωλιά σου ἡ ἀδειά μου, ἀπαλάμη  
ποὺ τρέμει ως λυγερὸ καλάμι . . .  
Τάχα θὰ ρθεῖς μὲ τὸ χιονιά  
μιὰν ἀγρια θλιβερὴ νυχτιά,  
νὰ μοῦ χτυπήσεις τὸ ἔρμο τζάμι;

Πουλάκι παραστρατημένο,  
μὲ τὸ χιονιά πῶς νὰ προσμένω;  
Κι ἀν μοῦ χτυπᾶς στὸ παραθύρι,  
θὰ σβύνει ὁ χτύπος σου πικρά  
μέσα στὰ κρύα καὶ στὰ νεκρά.  
Σπασμένο θάμαι πιὰ ποτῆρι  
ποὺ ὁ ἥχος πνίγεται βαθειά  
στὴ ραγισμένη του καρδιά.

ΔΙΑΛΕΧΤΗ ΖΕΥΓΩΛΗ