

ΕΤΟΣ Ι.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1939

ΤΕΥΧΟΣ 2

ΑΡΧΕΙΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

«Τὸ γὰρ αὐτὸν νοεῖν δυτὶν τε καὶ εἶναι»
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

† Heinrich Rickert Τακτ.Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου Heidelberg.—
Ernst Hoffman τέως Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου Heidelberg.—Erich Frank.—Guido Calogero Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Φλωρεντίας.—
Ραφ. Δήμου, Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου Harvard τῶν 'Ην. Πολ. τῆς
Αμερικῆς.—Κ. Τριανταφυλλόπουλος Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τῶν
Αθηνῶν.—August Faust Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Breslau.—Μιχ.
Γσαμαδός.—Franz Boëhm ἔκτ. καθ. τοῦ Πανεπιστημίου Heidelberg.—
Κωνσταντίνος Τσάτσος Καθ. Πανεπιστημίου Αθηνῶν.—Ιωάν. Θεο-
δωρακόπουλος Καθηγ. Πανεπιστημίου Αθηνῶν.—Θεό. Τσάτσος υψηλ.
Πανεπιστημίου Αθηνῶν.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΥΠΟΙΣ: Κ. Σ. ΠΑΠΠΑΖΟΓΙΑΝΝΗ
ΨΑΡΩΝ 41
1939

Ε.Υ.Δ της Κ.Π
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΟΕΛΗ¹⁾

УПО

ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΠ. Ι.
Αν ή γνώση, ή ἐπιστήμη, γιὰ τὸν "Ελληνα γενικὰ σημαίνει ἔνα
ἀπὸ τὰ πιὸ εὐγενικὰ καὶ τὰ πιὸ ἀξιόλογα ἀγαθὰ τῆς ζωῆς, γιὰ τὸν
Ἀριστοτέλη εἰδικὰ εἶναι στὴν ὑψηλότατη μορφὴ τῆς πραγμάτωσής της,
στὴ θεωρία, ή καθαρὴ εὐδαιμονία. Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη ή κύρια
διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν ἀνθρώπο καὶ στὸ ζῷο ἔγκειται ἀκριβῶς σὲ
τοῦτο, ὅτι τὸ ζῷο δὲν γνωρίζει τὴν εὐδαιμονία, γιατὶ δὲν μετέχει καθό-
λου στὴ γνώση, στὴ θεωρία. Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου ἀνεβαίνει γιὰ
τὸν "Ελληνα καὶ εἰδικὰ γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη ἀνάλογα μὲ τὸν βαθμὸ τῆς
γνώσης ποὺ ἔχει, γιατὶ ή γνώση, ή ἐπιστήμη, εἶναι κάτι αὐτὸν καὶ²⁾ αὐτὸ-
λαζίο.²⁾ Γι' αὐτὸν δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός, ὅτι δὲν ἀριστοτέλης ἀρχί-
ζει τὰ μεταφυσικά του καὶ τὸ ἔργο του περὶ ψυχῆς μὲ τὸν ἔπαινο
τῆς γνώσης. "Ενα φιλοσοφικὸ πρόβλημα, ἐφ' ὃσον μᾶς δίνει ἀριθμὴ
γιὰ θαυμασμὸ καὶ ἔτσι γίνεται ἀντικείμενο τῆς γνώσης, μπορεῖ
νὰ γίνη πηγὴ εὐδαιμονίας γιὰ τὸν ἀνθρώπο. Καὶ αὐτὸν ἀκριβῶς
γίταν γιὰ τὸν "Ελληνα ή ἴδιαίτερη ἀξία καὶ ή ὄλωσδιόλον ἴδιότυπη
γοητεία ποὺ εἶχε ή «σχολή» του, δὲν ἐλεύθερος καιρός του. Τὸ πρό-
βλημα τῆς ψυχῆς, ἐπειδὴ ἀνήκει στὰ θεμελιωδέστερα καὶ δυσκολώ-
τερα προβλήματα τῆς φιλοσοφίας, ἐφ' ὃσον τὸ συλλαμβάνει ή γνώση

1) Ἡ μελέτη αὐτή ἀποτελεῖ τὰ πρῶτα πέντε κεφάλαια τοῦ βιβλίου μου «Der Begriff der Seele bei Aristoteles», ποὺ ἔγινε δεκτὸ νὰ δημοσιευθῇ στὴν ἐπιστημονικὴ σειρὰ ἐκδόσεων «Neue deutsche Forschungen» ποὺ ἐκδίδεται ὑπὸ τῶν Hans R. G. Günther und Erich Rothacker στὸ Βερολίνο.

2) «Ἄντη καθ' ἑαυτὴν τιμία», Ἀριστ. μέτα τα φυστά της Ε.Π.Σ. ΝΝΝΙΛ

μας, συμβάλλει ἀκόμα πιὸ πολὺ γιὰ νὰ αὐξηθῇ ἡ ἀξία μας καὶ ἡ εὐδαιμονία μας. Ἡ γνώση του μᾶς ἀνοίγει μιὰ προοπτικὴ γεμάτη ἐλπίδα γιὰ ὅλο τὸ κράτος τῆς ἀλήθειας καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴ γνώση τῆς φύσης, γιατὶ ἡ ψυχὴ εἶναι αἴτια καὶ βάση γιὰ κάθε τι ποὺ ἔχει ζωή. Μ' αὐτὸ δύμως μεγαλώνει ἀπειρα δ βαθμὸς τοῦ θαυμασμοῦ μας καὶ τῆς εὐδαιμονίας μας.

Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ μέσα στὴν ἴστορία τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας ποὺ ἡ ψυχὴ στὴν οὐσία της καὶ στὴ βάση της γίνεται πρόβλημα. Εἶναι ἐδῶ, στὸν Ἀριστοτέλη, ποῦ τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα, ἔπειτα ἀπὸ πολλοὺς ψηφισμούς, γιὰ πρώτη φορὰ γυρίζει στὸν ἑαυτό του καὶ κύνει τὴν ἴδια του τὴν βάση, τὴν «ψυχὴ», ἀντικείμενο τοῦ θαυμασμοῦ του καὶ τῆς γνώσης του. Ὁ Πλάτων ἐγιόρτασε βέβαια ἵδη τὴν «τελετὴν» τῆς θέας καὶ τῆς χαρᾶς ποὺ δοκίμασε ἡ ψυχὴ, καθὼς θεάσθηκε τὸν ἑαυτό της, στὸν «Φαῖδρο», ἀλλὰ ὁ Ἀριστοτέλης πάει ἀκόμα πιὸ πέρα ἀπὸ τὴν «τελετὴν» τούτη μὲ τὸ νὰ ἴδῃ τὸ πρόβλημα ὡς κάτω στὰ θεμέλιά του καὶ ἔτσι νὰ βάλῃ τὶς βάσεις του γιὰ τὶς χιλιετηρίδες.

Ἡ θεωρία του δύμως περὶ ψυχῆς εἶναι ἀχώριστη ἀπὸ τὴν μεταφυσική του καὶ τὴν λογική του. Γιὰ νὰ τὴν κατανοήσωμε, πρέπει νάχωμε τὴ γνώση καὶ τῶν δύο αὐτῶν κλάδων τῆς φιλοσοφίας του. Καὶ ἀνοιβῶς στὸν Ἀριστοτέλη εἶναι ποὺ πρέπει κανεὶς νὰ ἔχῃ ὅλο τὸ σύστημα στὸ νοῦ του, ἀν θέλῃ νὰ φθάσῃ στὴν κατανόηση τῶν φιλοσοφιῶν του προβλημάτων. Καὶ ὅσο πιὸ δύσκολο εἶναι τὸ εἰδικὸ πρόβλημα, τόσο πιὸ ἀναγκαία συνδέεται τοῦτο μὲ ὅλο τὸ σύστημα. Ὁ Ἀριστοτέλης ὁ ἴδιος, ἀμέσως κι' δλας στὴν ἀρχὴ τοῦ ἔργου του περὶ ψυχῆς, θέτει τὸ πρόβλημα τῆς μεθόδου καὶ τῶν βάσεων ἀπὸ τὶς ὅποιες πρέπει νὰ ἔχεινήσῃ κανεὶς. Πρὸ παντὸς δύμως τὸν ἐνδιαφέρει τὸ πρόβλημα τῆς μεταφυσικῆς θέσης τῆς ψυχῆς μέσα στὸ σύστημα τῶν κατηγοριῶν. Εἶναι ἡ ψυχὴ μιὰ οὐσία, κάτι ἀπόλυτα ὠρισμένο; Μὲ ἄλλα λόγια εἶναι ἔνα πρῶτο γένος τοῦ εἶναι, ὅπου εἶναι δυνατὸν ν' ἀναχθοῦνε ὅλα τὰλλα εἴδη τοῦ εἶναι; Ἡ μήπως εἶναι κάτι δευτερεῦον, ἃς ποῦμε, κάτι ποιοτικὸ ἢ ποσοτικό, μὲ ἄλλα λόγια κάτι ποὺ εἶναι δύνατὸν ν' ἀναχθῇ σὲ κάτι πρωτεῦον; Αὐτὰ εἶναι γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη ἔρωτήματα πρωταρχικῆς σημασίας. Καὶ πρέπει ἀκόμα σ' αὐτὰ νὰ προστεθῇ τὸ ἔρωτημα, ἀν ἡ ψυχὴ εἶναι μιὰ δυνατότητα, κάτι ποὺ

ὑπάρχει δυνάμει, ἢ ἂν ἀντίθετα εἶναι μᾶς πραγματικότητα, καὶ τὸν
ὑπάρχει ἐνεργείᾳ. Γιατὶ τὸ ἔνα εἶναι κάτι πολὺ διαφορετικὸν ἀπὸ
τοῦλο, ἀφοῦ τὸ δυνάμει εἶναι κατὰ τὴν οὐσία του ἀκαθόριστο καὶ
χωρὶς μορφὴ καὶ ἔχει μέσα του τὴν δυνατότητα νὰ εἶναι ἔτσι καὶ ἄλ-
λοιῶς, ἐνῶ ἡ πραγματικότητα ἡ, ὅπως λέγει στῇ τεχνικῇ του γλῶσσα
δὲ Ἀριστοτέλης, ἡ ἐντελέχεια ἡ ἐνεργεια εἶναι κάτι ὄφε-
στικό. Γενικά γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ἀλλὰ καὶ γιὰ δὴ τὴν Ἑλληνικὴν
σκέψη, εἶναι ἀγαμφισβήτητο, ὅτι, ἐπὶ ὅσον κάτι εἶναι ὀρισμένο, μπο-
ροῦμε γι' αὐτὸ πιὸ καλὸ νὰ μαλίσσωμε, παρὰ γιὰ κεῖνο ποὺ ὡς πρὸς
τὴν οὐσία του εἶναι ἀκαθόριστο. Ἡ ἐντελέχεια στέκει συνεπῶς πιὸ
κοντά στὸν λόγο.³⁾ Λόγος καὶ μορφὴ εἶναι στὴν οὐσία τους συγγενικά.

Σ' αὐτὰ προσθέτει δὲ Ἀριστοτέλης καὶ ἄλλα ἀκόμα ἐρωτήματα, ἀν π.χ.
ψυχὴ εἶναι μεριστὴ ἢ ἀμέριστη, καὶ ἀν εἶναι κατὰ βάθος
ὅμοειδίς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ γεγονός ἀν εἶναι ἀνθρώπινη ἡ ζωὴν
ψυχή. Ἡδη δὲ Πλάτων ἔθεσε, τόσο κατὰ λογικὸ τρόπο (Θεαίτης, Πο-
λιτεία), ὅσο καὶ μυθικά (Φαιδρος), τὸ πρόβλημα τῆς ἔνότητας καὶ τῆς
ὅμοειδίας τῆς ἀρχῆς τῆς ψυχῆς. Εἶναι δημος ἔργο ἀποκλειστικὸ τοῦ
Ἀριστοτέλη, ὅτι αὐτὸς ἔθεσε τὸ πρόβλημα τῆς ὅμοειδίας τῆς ψυχῆς
σὲ δὴ του τὴν φιλοσοφικὴν σκέψη. Καὶ ἀν ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι κάτι ὅμοειδές,
ἔτσι φωτάει δὲ Ἀριστοτέλης, πρόκειται τότε μονάχα γιὰ μᾶς διαφορὰ
εἶδους ἡ γένους; Τέτοια ἐρωτήματα μποροῦσε νὰ θέσῃ μόνον ἡ δια-
φοροποιημένη φιλοσοφικὴ σκέψη τοῦ Ἀριστοτέλη.

Τὸ πρόβλημα τῆς ψυχῆς ἔχει τότε μόνον τεθῆ ἀληθινά, δταν ἡ
προοπτικὴ μας μᾶς πάει πέρα ἀπὸ τὸν στενὸ δρίζοντα τῆς ἀνθρώπινης
ψυχῆς. Σ' αὐτὸ διαφέρει δὲ Ἀριστοτέλης, κατὰ τὴν ὅμολογία του, ἀπὸ
τοὺς προδρόμους του. Αὐτὸς ἐπεκτείνει τὸ πρόβλημα τόσο, ὅστε νὰ τὸ
κάμη πρόβλημα δὴ τῆς ζώσας φύσης. Αὐτὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐσκέ-
φθηκε τὸ πρόβλημα ὡς τὸ τέλος του κατὰ τὴν ξννοια τούτη. Ἡ ψυχὴ
γίνεται ἐδῶ ἀρχὴ δὴ τῆς ζώσας φύσης. Εἶναι ἡ ξννοια τῆς ψυχῆς,
ποὺ ζητεῖται ἐδῶ, καὶ αὐτὸ θὰ εἰπῇ πὼς ἐδῶ ζητεῖται κάτι, ποὺ δὲν
ὑπόκειται σὲ κανένα γίγνεσθαι καὶ σὲ καμιαὶ φθορά. Ταυτόχρονα

3) "Ἐκαστον τότε λέγεται δταν ἐντελεχείᾳ ἡ μᾶλλον ἡ δταν δυνάμει
Ἀριστ. φυσικά, β. 1, 194 βλ.

προκύπτουν φυσικὰ γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ ἄλλα ἀκόμα ἐρωτήματα καὶ μάλιστα τὸ ἐρώτημα, ἀνὴρ ἔρευνα πρέπει ν' ἀρχίσῃ ἀπὸ τὰ μέρη ἢ ἀπὸ τὸ ὅλο τῆς ψυχῆς. Περαιτέρω ἐγείρεται τὸ ἔξῆς ἐρώτημα: ποῦ ἐπάνω πρέπει κανεὶς νὰ στηριχθῇ γιὰ νὰ ἔχωρίσῃ τὰ μέρη τῆς ψυχῆς, τὸ ἔνα ἀπὸ τάλλο; Ἐάν δὲ Πλάτων ἐτριχοτόμησε τὴν ψυχὴ στὴν «Πολιτεία» του, καὶ ἀνὴρ στὸν «Φαῖδρο» μᾶς τὴν παρουσίασε πλαστικὰ σ' αὐτή της τὴν τριχοτόμηση, δὲ Ἀριστοτέλης ἐρωτάει, ἀνὴρ αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ χωρισμοῦ εἶναι γενικὰ δυνατό; Πάει μάλιστα ἀκόμα πιὸ πέρα καὶ ρωτάει, ἀνὴρ ἔρευνα τῆς ψυχῆς δὲν πρέπει νὰ ἀρχίσῃ ἀπὸ τὶς ἐνέργειες, ἢ μάλιστα ἀπὸ τὸ ἀντικείμενα μὲ τὰ ὅποια ἔχουν νὰ κάμουν οἱ ἐνέργειες; Ὁ Ἀριστοτέλης ἀπλώνει τὴν ἔκταση τοῦ προβλήματος τῆς ψυχῆς τόσο, ὡστε καὶ τὰ ἴδια τὰ ἀντικείμενα, τὰ αἰσθητὰ καὶ τὰ νοητά, νὰ περιλαμβάνωνται μέσα στὴν περιοχὴ τῆς ἔρευνας. Καὶ σ' αὐτὸ εἶναι δὲ Ἀριστοτέλης πιὸ ἀντικειμενικὸς καὶ πιὸ μεθοδικὸς ἀπὸ τὸν Πλάτωνα. Ἀπέναντι στὴν ἐνέργεια τῆς αἰσθησης στέκει τὸ αἰσθητὸ καὶ ἀπέναντι στὴν ἐνέργεια τῆς νόησης στέκει τὸ νοητό. Καὶ δλα αὐτὰ γίνονται τώρα προβλήματα. Ἡ ἀμοιβαία σχέση ἀνάμεσα στὴν ἰκανότητα τῆς ψυχῆς καὶ στὸ ἀντικείμενο καὶ ἡ ἐσωτερικὴ συγγένεια ἀνάμεσα στὰ δύο γίνενται ἀντιληπτὴ σ' ὅλῳ της τὸ νόημα ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη καὶ φωτίζεται φιλοσοφικά. Ἐχτὸς δὲ μάζας δλων αὐτῶν, ἀπὸ τὴ γνώση τῆς ἔννοιας τῆς ψυχῆς θὰ μπορέσῃ κανεὶς νὰ προχωρήσῃ καὶ στὴ γώση τῶν μὴ οὖσιωδῶν ἰδιοτήτων τοῦ λογικοῦ εἶναι.

Τί εἶναι δὲ μὴ οὖσιώδης ἰδιότητα; Ὅλα δέ τα δὲν ἀνήκουν οὔτε στὴν ἔννοια οὔτε στὸ καθ' αὐτὸ εἶναι ἐνὸς πράγματος, τὰ δνομάζει δὲ Ἀριστοτέλης τυχαῖα, «καὶ συμβεβηκός». Τὸ «κατὰ συμβεβηκός» εἶναι ἔκεινο ποὺ δὲν ἔχει καμμιὰ ἀναγκαιότητα καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διατυπωθῇ. Ἐν τούτοις ὑπάρχει καὶ ἔνας ἀνιίθετος γνωριστικὸς δρόμος, ἔκεινος ποὺ ὅδηγει ἀπὸ τὶς ἐποισιώδεις ἰδιότητες στὴν οὖσία, δηλαδὴ σ' ἔκεινο ποὺ μένει μέσα καὶ ποὺ τὸ περικλείει δὲ δρισμός. Στὴ γνώση δὲν πρέπει νὰ περιφρονῇ κανεὶς οὔτε αὐτὸν τὸν δρόμο. Αὐτὸς εἶναι δὲ καλούμενος ἐπαγωγικὸς δρόμος, ποὺ συνήθως δὲ μάζας τὸν παρερμηνεύει κανεὶς μὲ τὸ νὰ νομίζῃ δὲτι αὐτὸς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μιὰ προσθετικὴ σύναξη. «Ολως διόλου τὸ ἀνιίθετο συμβαίνει, γιατὶ καὶ ἐδῶ ἔχομε μιὰ συνθετικὴ πρᾶξη τῆς κριτικῆς μας

δύναμης. Κατὰ τὴν ἔρευνα τῆς ψυχῆς ὁ δρόμος αὐτός, ή μέθοδος αὐτή, δὲν πρέπει νὰ παραγγωρισθῇ. Ὁ Ἀριστοτέλης λέγει, ὅτι, ὃν εἴμεθα σὲ θέση νὰ δώσωμε λόγο γιὰ τὶς ίδιότητες ἐνὸς πράγματος, εἶτε γιὰ ὅλες εἶτε γιὰ τὶς περισσότερες, τότε μποροῦμε καὶ γιὰ τὴν οὐσία νὰ δώσωμε πιὸ καλοὺς διορισμούς. "Ωστε ἡ γνώση τῆς ξννοιας εἶναι τότε μόνον σημαντική, ὅταν προκύπτει ἀπ' αὐτὴν ἡ γνώση τῶν ίδιοτήτων. Ὁ δρισμὸς τῆς ξννοιας, ἐφ' ὃσον δὲν ὅδηγει μὲ ἀναγκαότητα, στὴ γνώση τῶν ίδιοτήτων, εἶναι ἔργο μάταιο. Ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ συνήθως μᾶς εἶναι προσιτὴ μέσα στὶς καταστάσεις της, π. χ. μέσα στὸ αἰσθήμα, τὸ ὅποιον δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μὰ κατάσταση ἐκείνου ποὺ αἰσθάνεται, θέτει δ Ἀριστοτέλης τὸ ἔρωτημα, ἀν, ἐφ' ὃσον εἴμεθα σῶμα, συμμετέχομε σὲ ὅλες τὶς καταστάσεις τῆς ψυχῆς" δηλαδὴ ὃν ὅλες οἱ καταστάσεις της μᾶς εἶναι προσιτὲς μὲ τὴ σωματικότητά μας, ἢ ὃν ὑπάρχει καμμιὰ περιοχὴ τῆς ψυχῆς, ποὺ νὰ τῆς εἶναι ὅλωσδιόλου δική της. Τοῦτο εἶναι ἔνα πρόβλημα γιὰ τὸ ὅποιον δ Ἀριστοτέλης ζητάει σαφήνεια.

Βρισκόμαστε ἔδῶ πράγματι ἀπέναντι σ' ἔνα ἀληθινὸ ψυχολογικὸ πρόβλημα καὶ ἔχομε ν' ἀγωνισθοῦμε μὲ μεγάλες δυσκολίες. Γι' αὐτὸ ἔχει δ Ἀριστοτέλης ἀπόλυτη συνείδηση. Εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς σχέσης τῆς ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα, ποὺ τίθεται ἔδῶ γιὰ πρώτη φορὰ στὴ φιλοσοφικὴ του σημασία. "Υπάρχει ἔνα ὄριο, πέρα ἀπὸ τὸ ὅποιο ἡ ψυχὴ δὲν βρίσκεται σὲ καμμιὰ σχέση μὲ τὸ σῶμα; "Οτι ἡ ψυχὴ, στὶς πιὸ πολλὲς καταστάσεις της, δὲν μπορεῖ νὰ νοηθῇ χωρὶς τὸ σῶμα, δηλαδὴ οὔτε ὅταν διάκειται ἐνεργητικὰ οὔτε ὅταν διάκειται παθητικά, τοῦτο εἶναι εὔκολο νὰ διαπιστωθῇ. "Ολη ἡ περιοχὴ τοῦ αἰσθήματος, τῆς ἐπιθυμίας, καὶ ὅλης τῆς ἐνεργητικῆς καὶ παθητικῆς συμμετοχῆς τῆς ψυχῆς στὸ περιβάλλον της εἶναι, χωρὶς καμμιὰ ἀμφιβολία, συνδεδεμένη μὲ τὸ ζωντανὸ σῶμα. Ἄλλα, γιὰ νὰ μπορέσῃ κανεὶς νὰ διαπιστώσῃ αὐτὸν τὸν σύνδεσμο τῆς ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα, πρέπει τὸ πνεῦμα νὰ ἔχῃ ἥδη συνείδηση γιὰ τὴν ἐλευθερία του. Πρέπει τὸ πνεῦμα νὰ εἶναι ἥδη πέρα ἀπὸ τὸ πεπερασμένο καὶ τὸ περιωρισμένο. "Υπάρχει κάτι μέσα στὴν περιοχὴ τῆς ψυχῆς ποὺ ἔρχεται στὴ συνείδηση γιὰ τὸν ἔαυτό του καὶ τὴν ὑπαρξίη του, μόνον ὅταν χωρισθῇ ἀπόλυτα ἀπὸ ὅλες τὶς ἄλλες ἐνέργειες τῆς ψυχῆς. "Ο νοῦς, λέγει δ Ἀριστοτέλης, εἶναι μέσα

στὴν ψυχὴν κάτι ծλως διόλου χωριστό· μέσα σ' αὐτὸν ἡ ψυχὴ εἶναι ծλως διόλου μόνη, καὶ εἶναι βυθισμένη στὸν ἑαυτό της. Σ' αὐτὸν εἶναι ὁ Ἀριστοτέλης καὶ ὁ Πλάτων σύμφωνοι καὶ κατὰ τοῦτο διαφωνοῦν καὶ οἱ δύο μὲ ծλους τοὺς προσωρινούς, γιατὶ σ' ծλους αὐτούς, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ νοῦς καὶ ἡ σκέψη εἶναι κάτι σωματικό, ծπως καὶ τὸ «αἰσθάνεσθαι». Ἀλλά, παρ' ծλη τὴν ἀπελευθέρωση τῆς σκέψης καὶ τοῦ νοῦ ἀπὸ τὸ σωματικό, δὲν πρέπει νὰ νομίζωμε, ὅτι στὸν Ἀριστοτέλη ἔχομε μιὰ σκέψη ἀδεια ἥ χωρὶς ὑπόβαθρο. Ἀντίθετα ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνος ποὺ ἀνάπτυξε ἀριστοτεχνικὰ τὴν σχέση ծλων τῶν ἱκανοτήτων τῆς ψυχῆς τὴν μία μὲ τὴν ἄλλην καὶ ποὺ ἔθεσε τὴν σκέψη αὲ ἀμεση σχέση μὲ τὴ φαντασία καὶ μ' αὐτὸν τὴν συγέτισε μὲ κάθε πραγματικό.

^{ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΦΟΡΜΩΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΦΙΟΓΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ} Η φαντασία εἶναι σ' αὐτὸν ἔνα ἀναγκαῖο ὑπόβαθρο τῆς σκέψης, γιατὶ ծπως ὁ ἴδιος λέγει «ποτὲ δὲν σκέπτεται ἡ ψυχὴ χωρὶς τὴν εἰκόνα τῆς φαντασίας».⁴⁾ Μ' αὐτὸν τίθεται βέβαια ἡ σκέψη σὲ σχέση μὲ τὸ σῶμα, γιατὶ τὴ φαντασία εἶναι ἀδύνατο νὰ τὴν νοήσωμε χωρὶς τὴ σωματικότητα ἥ καλύτερα χωρὶς τὸ «αἰσθάνεσθαι». «Ωστε ὁ ἀπόλυτος χωρισμὸς τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα θὰ ἥταν τότε μόνον δυνατός, ὅταν ἥταν δυνατὸν νὰ διαπιστωθῇ, ὅτι μιὰ οἰαδήποτε κατάσταση τῆς ψυχῆς, ἥ μιὰ οἰαδήποτε ἐνέργεια τῆς ψυχῆς, τῆς ἀνήκει ἀποκλειστικά, δηλαδὴ ἀσχετα ἀπὸ τὸ σῶμα. Σὲ περίπτωση ποὺ καμιὰ ἐνέργεια τῆς ψυχῆς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθῇ χωριστὰ ἀπὸ τὸ σῶμα, θὰ μπορούσαμε νὰ παρομοιάσωμε τὴν ψυχὴ μὲ τὴν εὑθεῖα γραμμή, καθ' ὅσον ἡ γραμμὴ παρουσιάζει ἴδιότητες ποὺ ἐμφανίζονται μόνον τότε, ὅταν τεθῇ σὲ σχέση μὲ τἄλλα γεωμετρικὰ σώματα. »Ετσι π.χ. εἶναι τὸ γεγονός ὅτι ἡ γραμμὴ θίγει τὸν κύκλο σ' ἔνα σημεῖο. Αὐτὴν τὴν ἴδιότητα τῆς εὑθείας γραμμῆς εἶναι ἀδύνατο νὰ τὴν νοήσωμε, ἀν ὑεωρήσωμε τὴν γραμμὴ σὲ ἀπόλυτο χωρισμὸ ἀπὸ τἄλλα γεωμετρικὰ σώματα. »Ετσι θὰ ἥταν καὶ ἡ ψυχὴ κάτι τὸ «ἀχώριστον», ἀν ἥταν δυνατὸν νὰ διαπιστωθῇ, ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι ποτὲ χωρὶς τὸ σῶμα. «Οτι οἱ καταστάσεις, τὰ «πάθη» τῆς ψυχῆς ἐμφανίζονται πάντα μαζὶ μὲ τὸ σῶμα, εἶναι, ծπως εἴπαμε ἥδη, κάτι εὔκολο νὰ διαπιστωθῇ. «Ο θυμός, ἡ γαλήνη τῆς ψυχῆς, ὁ φόβος, τὸ θάρρος, ἡ συμπόνια,

4) Διὸ οὐδέποτε νοεῖ ἄνευ φαντάσματος ἡ ψυχὴ. Περὶ ψυχῆς, 433, a, 17.

ἔπειτα ἡ χαρὰ καὶ ἡ λύπη, καθὼς καὶ ἡ ἀγάπη καὶ τὸ μῖσος, εἶναι καταστάσεις, ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ νοηθοῦν χωρὶς τὸ σῶμα. Εἶναι ἀναπόφευκτο, ὅτι στὶς καταστάσεις αὐτὲς τὸ σῶμα κάτι παθάνει. Στὴ περίπτωση τούτη θὰ ἔχουν δυνατὸν νὰ μιλήσουμε γιὰ «λόγους», ποὺ περιέχονται μέσα στὴν ἕδια τὴν ὑλη. Αὗτοὶ δμοὶ δὲν θὰ ἔταν τίποτε ἄλλο παρὰ ἐνεργητικὲς μορφὲς μέσα στὴν ἕδια τὴν ὑλη, «ἐνυλοὶ λόγοι», γιατὶ ὁ λόγος, ὡς ἀντίθεση στὴν ὑλη, εἶναι ταυτόσημος μὲ τὴν μορφή.

ΤΗ ΉΛΗ, Τὸ σῶμα, δὲν νοεῖται στὴ περίπτωση αὐτὴ σὲ ἀπόλυτη στάση, ἀλλὰ σὲ στενὴ σχέση μὲ τὴ μορφή, καὶ μάλιστα ἔτσι, ὅτε ἡ μορφὴ ἔδω εἶναι ἐνεργητική, δρῶσα, ἀπόλυτα ζωντανή. "Αν οὐθελε κανεὶς, σύμφωνα μὲ αὐτά, νὰ δώσῃ τὸν δρισμὸ μᾶς κατάστασης τῆς ψυχῆς, ἡ ὅποια θὰ ἔπρεπε νὰ νοεῖται πάντα σὲ σχέση μὲ τὸ σῶμα, τότε θὰ ἔλεγε ὅτι π. χ. δ θυμὸς εἶναι μὰ κίνηση μέσα στὸ δρισμένο σῶμα, ποὺ γεννιέται ἀπὸ μὰ δρισμένη ἀφορμὴ γιὰ ἓνα δρισμένο σκοπό. "Ετσι ἡ ψυχὴ γίνεται ἀντικείμενο τῆς φυσικῆς ἐρευνας, εἴτε ὡς ὅλότητα εἴτε σὲ μὰ δρισμένη ἰδιότητά της. Μ' αὗτὸ δὲν πρέπει βέβαια κανεὶς νὰ ἔννοήσῃ τίποτε ἄλλο παρὰ ὅτι τὴν ψυχὴ μπορεῖ νὰ τὴν ἐρευνήσῃ ἡ φυσικὴ φιλοσοφία, γιατὶ ὁ «φυσικὸς» εἶναι ἐκεῖνος ποὺ καταγίνεται μὲ τὴν «φυσικὴ φιλοσοφία». Καὶ εἶναι αὐτονόητο ὅτι ὁ δρισμὸς τῶν καταστάσεων τῆς ψυχῆς, ἂς εἰποῦμε τοῦ θυμοῦ, ποὺ θὰ δώσῃ δ φυσικός, θὰ εἶναι διαφορετικός, ἀπὸ τὸν δρισμὸ ποὺ θὰ δώσῃ δ διαλεκτικός. Γιατὶ ὁ ἔνας θὰ ἔδινε λόγο γιὰ τὴν ὑλη, γιὰ τὴν ὑλικὴ πλευρὰ τοῦ ψυχικοῦ γεγονότος, ἐνῶ ὁ ἄλλος γιὰ τὴν μορφή, γιατὶ ὁ «λόγος» εἶναι ἡ μορφὴ τῶν δυνών. "Ετσι ὁ φυσικὸς θὰ ὠρίζε τὸν θυμὸ ως ζέση τοῦ αἵματος καὶ τῆς θερμοκρασίας γύρω στὴν καρδιά, ἐνῶ ὁ διαλεκτικὸς θὰ ὠρίζε τὸν θυμὸ ως δρμὴ γιὰ ἀνταπόδοση. "Αν καὶ ὁ Ἀριστοτέλης στὴ σφυῖδα τῆς φυσικῆς ἐπιστήμης, ὅπως λέγει ὁ Jäger «ἔκαμε τὶς πιὸ καταπληκτικὲς προόδους», ἡ γνώμη του εἶναι, ὅτι στὴν ἐρευνα τῆς ψυχῆς πρέπει κανεὶς νὰ μεταχειρίζεται καὶ τὶς δύο μεθόδους, τόσο τὴν λογική, δσο καὶ τὴ ἐμπειρική, γιατὶ ἔδω πρόκειται καὶ γιὰ τὶς δύο θεμελιακὲς ἔννοιες, δηλαδὴ καὶ γιὰ τὴν ὑλη καὶ γιὰ τὴν μορφή. Τοῦτο εἶναι ἄλλως τε εὔκολο νὰ τὸ καταλάβῃ κανεὶς ἀπὸ τὸ ὅλο ἐργό τοῦ Ἀριστοτέλη, ὅτι δηλαδὴ αὐτὸς ψη-

συμποιεῖ πάντοτε καὶ τὶς δύο μεθόδους, τὴν ἐμπειρικὴν — φυσικὴν καὶ τὴν λογικὴν — μεταφυσικήν. Τὸ ἔργο τοῦ Ἀριστοτέλη περὶ τῆς ψυχῆς, μὲ τὴν ἀνάλυσην τοῦ ὅποίου θὰ καταγίνωμεν ἐδῶ κυρίως, τὸ δείχνει αὐτὸν κατὰ τρόπο λαμπρόν.¹ Εγὼ στὰ πρῶτα δύο μέρη τοῦ ἔργου κυριαρχεῖ ἡ ἐμπειρικὴ ἢ ἡ ψυχολογικὴ μέθοδος, στὸ μέρος ὅπου δὲ Ἀριστοτέλης πραγματεύεται τὸν νόον ἐπικρατεῖ ὁ λογικός, μεταφυσικὸς τρόπος τοῦ σκέπτεσθαι. Τοῦτο εἶναι ἔνας διπλὸς μεθοδικὸς χαρακτήρας, ποὺ διέπει δῆλη τὴν φιλοσοφία τοῦ Ἀριστοτέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΡΟΔΡΟΜΩΝ

Δὲν ὑπάρχει κανένα πρόβλημα στὴν ἀριστοτελικὴ φιλοσοφία, ποὺ νὰ μὴν ἔχῃ μιὰ προϊστορία μέσα στὴν προηγούμενη πνευματικὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ίδιος δὲ Ἀριστοτέλης, πρὸ τοῦ καταπιασθῆναι μὲ τὴν συστηματικὴν διαπραγμάτευση ἐνὸς προβλήματος, ἐπιχειρεῖ πάντα μιὰ κριτικὴ κάθισματος τοῦ φιλόσοφοῦ πεδίου. Εἶναι δὲ πρῶτος ποὺ σκέπτεται ὡς ἔνα βαθμὸν σὰν ἴστορικὸς τῆς φιλοσοφίας, διποτὲ ἐννοοῦμε ἐμεῖς τὴν ἔννοια τούτη. Ἀπὸ τάλλο μέρος πάλι ἔχομε σ' αὐτὸν τὸ πρῶτο παράδειγμα τῆς μονομέρειας καὶ τοῦ δογματισμοῦ τῆς ἴστορίας τῆς φιλοσοφίας, πράγμα ποὺ ἔγινε κυρίως στὴν νεώτερη ἐποχῇ, διποτὲ συχνὰ παρατηροῦμε, διτεῦνας μεταγενέστερος φιλόσοφος ἐβλεπε μὲ μονομέρεια ἀπὸ τὴν ἄποψή του τὴν φιλοσοφία τῶν προδρόμων του καὶ τὴν δογματοποιοῦσε. Μὲ τὸν Ἀριστοτέλη δικαίως, δὲ ὅποιος ἐβαλε στὸ δρόμο τῆς τὴν μέθοδο τῆς ἴστορίας τῆς φιλοσοφίας, ἐτοιμάζεται ταυτόχρονα τὸ τέλος τῆς μυθικῆς θάλεγα θεώρησις τῆς ἴστορίας τῆς φιλοσοφίας, ποὺ τὴν συναντᾶμε ἀκόμα καὶ στὸν Πλάτωνα. "Ο, τι εἶπαν οἱ προηγούμενοι φιλόσοφοι γιὰ τὴν οὖσία τῆς ψυχῆς; τὸ ὑποβάλλει δὲ Ἀριστοτέλης σὲ ἔνα αὐστηρὸ ἔλεγχο μὲ τὸν ὠρθόσμένο σκοπὸν νὰ παραλάβῃ στὸ σύστημά του, μόνον ἐκεῖνο ποὺ τοῦ φαίνεται ὀρθὸ καὶ τάλλα νὰ τὰ ἀπορρίψῃ. "Ετσι μποροῦμε λοιπὸν νὰ εἰποῦμε διτεῦνας στὸν Ἀριστοτέλη ἔχομε μιὰ συνειδητὴ στάση πρὸς τὴν ἴστορία τῆς ἔννοιας τῆς ψυχῆς.

Τὴν ἔρευνά του τὴν ἀρχίζει δὲ Ἀριστοτέλης μὲ ἐκεῖνο ποὺ φαίνεται πῶς πιὸ πολὺ ἀνήκει στὴ φύση τῆς ψυχῆς. Τοῦτο εἶναι ἀπὸ τὸ

ἔνα μέρος ή κίνηση καὶ ἀπὸ τάκκο μέρος ή αἴσθηση, γιατὶ μέσα σ' αὐτὰ βλέπει κανεὶς συνήθως τὰ δύο κύρια γνωρίσματα τοῦ ἐμφέρου. Μ' αὐτὰ φαίνεται πῶς διαφέρει τὸ ἐμφυγό ἀπὸ τὸ ἄφυγο. Τὰ κύρια τοῦτα γνωρίσματα εἶναι ἐκεῖνα ποὺ ἐτόνισε κυρίως ή προηγούμενη φιλοσοφία.

Σ' αὐτό, λέγει δὲ Ἀριστοτέλης, βλέπουν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς προδρόμους του τὸ αὐτιῶδες τῆς ψυχῆς· κυρίως δὲ καὶ πρωταρχικῶς στὸ ἔνα ἀπὸ τὰ δύο τοῦτα γνωρίσματα, στὴν κίνηση.¹⁾ Ορίζουν τὴν ψυχὴν ὡς ἐκεῖνο ποὺ ἔχει τὴν δύναμην νὰ κινῇ. Σ' αὐτὸ πρέπει ἀκόμα νὰ προστεθῇ, ὅτι εἶχαν τὴν γνῶμην πώς, ἂν κάτι δὲν κινεῖται, εἶναι ἀδύνατο νὰ κινῇ κάτι ἄλλο. Γι' αὐτὸ ἐθεωροῦσαν τὴν ψυχὴν γιὰ κάτι ποὺ κινεῖται, ή καλύτερα, γιὰ ἔνα ἀπὸ τὰ πράγματα ποὺ κινοῦνται. Ο Ἀριστοτέλης ἀναφέρει τὸν Δημόκριτο πρῶτον, δὲν ποτέ, ἐπειδὴ ἦταν πεισμένος ὅτι η ψυχὴ εἶναι κάτι ποὺ κινεῖται, τὴν εὑρίσκειν δὲ κάτι πύρινο ή θερμό. Ταυτοχρόνως εἶναι αὐτονόητο ὅτι η ψυχὴ στὸν Δημόκριτο δὲν νοεῖται διαφορετικὰ παρὰ σωματικά. Σύγκειται ἀπὸ λεπτά, λεῖα καὶ στρογγυλὰ ἄτομα. «Υπάρχουν, κατὰ τὴν γνώμην του, ἀπειρα εἴδη ἀπὸ ἄτομα καὶ ἀπὸ μορφές. Τὰ στρογγυλὰ ἀπὸ δὲλτα ταῦτα τὰ στοιχεῖα δὲλτης τῆς φύσης, ἀπὸ δὲλτην «πανσπερμίαν», τὰ δὲν ομάζει δὲν Δημόκριτος φωτιὰ καὶ ψυχὴ. Τὰ πύρινα τοῦτα ἄτομα «τὰ παραδέχεται δὲν Δημόκριτος σκορπισμένα μέσα σ' δὲλτο τὸ σῶμα καὶ γι' αὐτὸ εἶναι τοῦτο γεμάτο ζωὴ σ' δὲλτα τὰ μέρη του».) Πρόκειται λοιπὸν ἐδῶ γιὰ ὕρισμένες, βέβαια ἀπειρόμικρες, σωματικὲς μορφές. Οἱ στρογγυλὲς ἀπὸ αὐτὲς ἀποτελοῦν τὴν ψυχὴν, γιατὶ αὐτὲς ἀκριβῶς ἔχουν τὴν ἵκανότητα νὰ διαπερνοῦν δὲλτα. Καὶ καθὼς αὐτὲς κινοῦνται ἔχουν τὴν δύναμην ταυτόχρονα νὰ κινοῦνται δὲλτα τάλλα, ποὺ ἔχουν ζωὴν. «Ωστε η ζωὴ ἔχει τὴν αἵτια τῆς στὴν ψυχὴ καὶ αὐτὴ πάλι δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τὰ αὐτοκινούμενα, στρογγυλὰ ἄτομα.

Τὴν διαδικασία τῆς ζωῆς τὴν φαντάζεται δὲν Δημόκριτος, βέβαια κάπως ἀπλοϊκά, κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπο. Οἱ μέραι, ποὺ περιβάλλει τὸ σῶμα, πιέζει καὶ μὲ τὴν δύναμή του βγάζει ἀπὸ τὸ σῶμα ἐκεῖνα τὰ ἄτομα ποὺ δίνουν στὴ ζωὴ τὴν κίνησή της. Καὶ μ' αὐτὸ θὰ ἐπε-

1) Zeller, Philosophie der Griechen, I, μέρος 2ον 1115—16.

λείωνε ἡ ζωή, ἀν ταυτόχρονα δὲν ἔρχονταν σὲ βιόθυνα ἡ εἰσπνοὴ καὶ δὲν συνέβαλε αὐτῇ γιὰ τὴν διατήρηση τῆς ζωῆς. Ἡ εἰσπνοὴ ἐνεργεῖ κατὰ δύο τρόπους. Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ὅδηγεῖ ἀπὸ τὸν ἔξωτερικὸ κόσμο ἄτομα ζωῆς σιὸ σῶμα, ποὺ καταλαμβάνουν τὴν θέση τῶν ἄλλων, ποὺ βγῆκαν μὲ τὴν πίεση τοῦ ἀέρα, ἀπὸ τάλλο μέρος ὅμως ἐμποδίζει, μὲ τὸ ἀντίθετο ρεῦμα της, τὰ ἄτομα ποὺ βρίσκονται μέσα στὸ σῶμα τῶν ὅργανισμῶν νὰ ἔξελθουν, γιατί, μὲ τὸ ἀντίθετο ρεῦμα της, τοὺς κάνει δυνατὴ τὴν ἀντίσταση ἐναντίον τῆς πίεσης τοῦ ἔξωτερικοῦ ἀέρα. Γιὰ τοῦτο ἡ ἀναπνοὴ εἶναι κατ' οὖσίαν ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὰ δρια τῆς ἀναπνοῆς εἶναι καὶ δρια τῆς ζωῆς. Τὸ ζωντανὸ δὲν διατηρεῖται στὴ ζωή, ἐφ' ὅσον μπορεῖ νὰ κάνῃ αὐτὴ τὴν ἀντίδραση. Μ' αὐτὸ ἔξηγεῖται ἡ ζωὴ κατὰ τρόπο καθαρὰ μηχανικό.

*Ιδιαίτερη σχέση ἔχει μ' αὐτὰ καὶ ἡ ἀντίληψη τῶν Πυθαγορείων γιὰ τὴν ψυχή. Κατὰ βάθος ἡ ἀντίληψη των εἶναι ἵ ἴδια μὲ τὴν ἀποψη τοῦ Δημοκρίτου, γιατὶ καὶ αὐτοὶ θεωροῦν τὴν κίνηση ὡς τὸν κύριο ὅρισμὸ τῆς οὖσίας τῆς ψυχῆς. Καὶ δὲν εἶναι οὖσιώδης ἡ διαφορά, ἀν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς Πυθαγόρειους ταυτίζουν τὴν ψυχὴ μὲ «τὰ ἐν τῷ ἀέρι ἔγματα», τὰ διποῖα κινοῦνται ἀδιάκοπα, ἵ ἄν ἄλλοι πάλι ἀπ' αὐτοὺς θεωροῦν τὴν ψυχὴ ὡς ἐκεῖνο ποὺ θέτει σὲ κίνηση αὐτὰ τὰ «ἔγματα». Ἡ αἰτία ποὺ οἱ Πυθαγόρειοι ἐθεωροῦσαν τὰ «ἔγματα» τοῦτα ὡς τὴν ἴδια τὴν ψυχὴ εἶναι, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, τὸ γεγονός, ὅτι ἀντὰ βρίσκονται σὲ ἀκατάπαυστη κίνηση, καὶ ὅταν ἀκόμα ἐπικρατεῖ ἀπόλυτη νηνεμία. Ἀναχώρησαν λοιπὸν ἀπὸ τὴν προϋπόθεση, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι κίνηση, καὶ τὴν αἰτία τῆς κίνησης τὴν ἔβλεπαν μέσα στὰ ἴδια τὰ «ἔγματα». Στὸ βάθος ὅμως ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ θεωροῦν τὴν ψυχὴ ὡς κάτι ποὺ κινεῖται μόνο του ἔχουν τὴν ἴδια γνώμη, γιατὶ αὐτοὶ δέχονται πὼς ἡ «κίνησις» εἶναι ἐκεῖνο ποὺ εἶναι στὴ ψυχὴ «οἰκειότατον». Ἡ ψυχὴ πρέπει λοιπὸν νὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ κάθε κίνησης. Ὁλα τάλλα κινοῦνται ἀπ' αὐτὴν καὶ μόνον αὐτὴ κινεῖται μόνη της. Πῶς ἔφθασαν, ἔτσι ρωτάει ὁ Ἀριστοτέλης, σ' αὐτὴν τὴν ἀποψη; Κατέληξαν ἐδῶ, γιατὶ δὲν ἔβλεπαν τίποτε ἄλλο ποὺ νὰ κινῇ κάτι ἄλλο, χωρὶς νὰ κινῇ τὸν ἑαυτό του.²⁾ Ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ δίνει στὸ σῶμα τὴν κίνηση, ἥταν ἀνάγκη

2) Διὰ τὸ μηθὲν ὁρᾶν κινοῦν ὁ μὴ καὶ αὐτὸ κινεῖται. Περὶ ψυχῆς 404, a, 25.

νὰ γίνη δεκτὸς ὅτι καὶ αὐτὴ ἡ ἴδια κανεῖται. Σ' αὐτὸς φαίνονται, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ὅλοι οἱ πρόδρομοι του νὰ ἔχουν μιὰ γνώμη, ἢν καὶ διαφέρουν στὴν ἐκφραστή, γιατὶ ὁ ἕνας τὴν δυναμάζει ψυχὴ καὶ ὁ ἄλλος νοῦ. Καὶ ὁ Ἀναξαγόρας ἔχει τὴν ἴδια γνώμη, γιατὶ καὶ αὐτὸς λέει πὼς ἡ ψυχὴ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ κινεῖ τάλλα. Βέβαια δὲν πρέπει νὰ συνταυτίσωμε τὴν γνώμη τοῦ Ἀναξαγόρα μὲ τὴν ἀποψη τοῦ Δημόκριτου, γιατὶ ὁ Δημόκριτος ταυτίζει τὴν ψυχὴ καὶ τὸν νοῦ, ὥπως ταυτίζει καὶ τὴν αἴσθηση μὲ τὴν νόηση. Ὁ Δημόκριτος δὲν ἔχει ἀκόμα τόσο προχωρήσει ὥστε νὰ χωρήσῃ τὴν νόηση, τὸν νοῦ ἀπὸ τὴν ψυχὴ κατὰ τρόπο ποὺ νὰ δρίσῃ τὸν νοῦ ὡς τὴν δύναμη ἐκείνη ποὺ συλλαμβάνει τὴν ἀλήθεια. Αὐτὸς θὰ ἔρχονταν ἄλλως τε καὶ σὲ ἀντίφαση μὲ τὴν θεμελιακή του ἀντίληψη, ὅτι αἴσθηση καὶ νόηση πρέπει ν' ἀποδοθοῦν ἐξ ἕσου σὲ ὑλικὲς ἄλλοιώσεις. Μὲ λιγότερη σαφήνεια ἐκφράζεται γιὰ τὸ ζήτημα τοῦτο ὁ Ἀναξαγόρας, γιατὶ τὴν μὰ φορὰ θέτει τὸν νοῦ ὡς αἰτία τῆς ὠμορφιᾶς καὶ τῆς τάξης τοῦ κόσμου καὶ τὴν ἄλλη φορὰ τὴν ψυχή.

Τὸ πνεῦμα, ὁ νοῦς, εἶναι κατ' αὐτὸν μέσα σ' ὅλα τὰ ὅντα· ὁ νοῦς δίνει σὲ ὅλα, μικρὰ καὶ μεγάλα, ἀνώτερα καὶ κατώτερα, τὴν ὠμορφιά τους καὶ τὴν τάξη τους. Ἀπέναντι σ' αὐτὴν τὴν καθαρὰ μεταφυσικὴ ἀποψη τοῦ Ἀναξαγόρα ὁ Ἀριστοτέλης φέρνει τὸ σχεδὸν καθαρὰ ἐμπειρικὸ γεγονός, ὅτι ὁ νοῦς, ἐφ' ὅσον τὸν πάρει κανεὶς ὡς δύναμη ποὺ σκέπτεται, δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ στὴν ἴδια μοῖρα μέσα σ' ὅλα τὰ ζῶα, καὶ μάλιστα οὔτε μέσα σ' ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Ἀριστοτέλης χωρίζει λοιπὸν ἐδῶ συνειδητὰ τὸν νοῦ, στὴν μορφὴ ποὺ εἶναι προσιτὸς σὲ μᾶς, ἀπὸ τὴν μεταφυσικὴ του ὑπόσταση, ἔτσι ὥπως τὸν συναντοῦμε στὸν Ἀναξαγόρα. Τοῦτο εἶναι μὰ μεγάλη πρόοδος στὴν κριτικὴ θέση ποὺ ἔχει πάρει ἡ ἴδια ἡ σκέψη γιὰ τὸν ἔαυτό της. Ὁ νοῦς εἶναι γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη, ὥπως ὁ ἴδιος λέγει, «δύναμίς τις περὶ τὴν ἀλήθειαν»,³⁾ δηλαδὴ ἡ δύναμη ποὺ καταγίνεται μὲ τὴν ἀλήθεια. «Ο, τι εἶναι ἡ ὅψη γιὰ τὸ σῶμα, τὸ ἴδιο εἶναι ὁ νοῦς γιὰ τὴν ψυχή. Αὐτὸς εἶναι τὸ φῶς ποὺ ἀναψε ὁ θεός μέσα στὴν ψυχή. Ἀπὸ ὅλα ὅσα ἔχομε ὁ νοῦς εἶναι τὸ πιὸ καλό μας ὅργανο, γιατὶ μ' αὐτὸν συλλαμβάνομε τὴν ἀλή-

3) Περὶ ψυχῆς, 404, a, 30.

θεια. 'Ο νοῦς δύμως αὐτὸς εἶναι ἀδύνατο νὰ εἶναι μέσα σ' ὅλα τὰ δύντα ποὺ ἔχουν ζωή· τοῦτο εἶναι γιὰ τὸν Ἀριστοτέλη κάτι ποὺ μπορεῖ κανεὶς ἐμπειρικὰ νὰ τὸ διαπιστώσῃ.

'Αντίθετα σ' αὐτοὺς ποὺ εἰθεώρησαν τὴν ψυχὴν ὡς ἀρχὴ τῆς κίνησης στέκουν ἔκεινοι ποὺ ἔρριξαν τὴν προσοχή τους στὴ γνώση καὶ στὴν αἴσθηση ποὺ ἔχομε γιὰ τὰ πράγματα, «ἐπὶ τὸ γινώσκειν καὶ αἰσθάνεσθαι».⁴⁾ Γιὰ τοῦτο αὐτοὶ δὲν εἶδαν μέσα στὴν ψυχὴν τίποτε ἄλλο παρὰ τὶς ἀρχὲς τῆς γνώσης. Ἐδῶ ἡ ψυχὴ πρώτη φορά θεωρεῖται ἀπὸ γνωσιολογικὴ σκοπιά. Εἶναι οἱ ἀρχὲς τοῦ εἶναι ποὺ ζητοῦνται τώρα μέσα στὴν ψυχήν. Στὴν προσπάθεια αὐτὴν εἶναι μερικοὶ ποὺ δέχονται μὰ πολλότητα ἀπὸ ἀρχὲς μέσα στὴν ψυχήν, ἄλλοι πάλι ποὺ συνταυτίζουν τὴν ψυχὴν μὲ τὴν ἑνότητα. Καὶ τοῦτο εἶναι μὰ σκέψη θεμελιακῆς σημασίας γιὰ δὴ τὴν ἴστορία τῆς φιλοσοφίας, γιατὶ τόσο ἡ θεωρία ποὺ δέχεται τὴν γνώσην ὡς εἰκόνα τῆς πραγματικότητας, δόσο καὶ ἡ καθηρᾶ λογικὴ θεωρία γιὰ τὴν γνώση, ἔχουν τὶς οἵτες τους μέσα σ' αὐτὴν ἐδῶ τὴν ἀποψην. Ἡ σκέψη τῆς δύμοιότητας τόσο μεταξὺ νοῦ καὶ ἀντικειμένου, δόσο καὶ μεταξὺ ἐποπτείας καὶ πραγμάτων, ἐδῶ θεμελιώνεται γιὰ πρώτη φορά, ἀν καὶ δὲν εἶναι ἀκόμα ἐλευθερωμένη ἐντελῶς ἀπὸ τὴν μυθικὴν νοοτροπία. Ἔτσι παραδέχεται ὁ Ἐμπεδοκλῆς πὼς ἡ ψυχὴ συντίθεται ἀπὸ τὴν ὅλότητα τῶν στοιχείων· ἀλλὰ καὶ κάθε στοιχεῖο χωριστὰ εἶναι μὲν ψυχή.⁵⁾ Μ' αὐτὸν ἔχομε ἐμεῖς; οἱ ἀνθρώποι τὴν ἴκανότητα νὰ ἀντιλαμβανόμαστε δὴ, δηλαδὴ μὲ κάθε ἀρχὴ τῆς ψυχῆς μας μποροῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε καὶ νὰ γνωρίσωμε κάτι, ἕνα ὠρισμένο ἀντικείμενο τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου. Ὁλα τὰ γνωρίζομε μὲ τὸ δύμοιο ποὺ ἔχομε μέσα μας, μὲ τὴν γῆ βλέπομε τὴν γῆ, μὲ τὸ νερό ἀντιλαμβανόμαστε τὸ νερό. Γιὰ νὰ γεννηθῆ ἔνα αἴσθημα, πρέπει νὰ ἐλθουν σὲ ἐπαφὴ τὰ μόρια ποὺ ἀποκόβονται ἀπὸ τὰ ἀντικείμενα μὲ τὰ δύμοια μόρια ποὺ βρίσκονται μέσα στὰ αἰσθητήρια ὅργανα. Ἔτσι γεννιέται, κατὰ τὸν Ἐμπεδοκλῆ, τὸ αἴσθημα τῆς ὅρασης. Οἱ «ἀπορροές», δηλαδὴ τὰ μόρια ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὰ ὅρατὰ ἀντικείμενα, καταφθάνουν στὰ μάτια, δῆτα, μέσω τῶν πόρων ἄλλες «ἀπορροές» τοῦ ἐσωτερικοῦ φωτὸς καὶ τοῦ ὕδατος, ἀναπηδοῦν, καὶ ἀπὸ τὴν συνάντηση καὶ τῶν δύο

4) Περὶ ψυχῆς, 404, β, 9.

5) Περὶ ψυχῆς, 404, β, 12, καὶ ἔκαστον ψυχὴν τούτων.

γεννιέται ἡ εἰκόνα τῆς ὄρασης. "Ομοία γεννιέται ἡ σκέψη γιατὶ μέσα σ' ὅλα τὰ πράγματα, νομίζει ὁ Ἐμποδοκλῆς, περιέχεται γοῦς, διάνοια ὡς στοιχεῖο. Ὁ Πλάτων, ἔτσι νομίζει ὁ Ἀριστοτέλης, ἀκολουθεῖ στὸν «Τίμαιο» αὐτὴν τὴν ἀντίληψη, γιατὶ ἔχει σχηματίζει τὴν ψυχὴν ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ στοιχεῖα. Καὶ αὐτὸν τὸν προσδιορίζει ἡ ἀντίληψη, ὅτι ἡ γνώση εἶναι δυνατή μόνον γιατὶ τὸ ὅμοιο γνωρίζει τὸ ὅμοιό του.⁶⁾ "Ωστε, ἐπειδὴ ἡ γνώση εἶναι δυνατή, πρέπει τὰ πράγματα νὰ εἶναι σχηματισμένα ἀπὸ τὶς ἕδιες ἀρχὲς στὶς ὁποῖες ὀφείλει τὴν μορφή της καὶ τὸ εἶναι της καὶ ἡ ψυχή.

Οἱ ἀρχὲς ὅμως τοῦ πλατωνικοῦ συστήματος εἶναι τὸ εἶναι, ἡ ταυτότητα, ἡ ἑτερότητα, ἡ κίνηση καὶ ἡ στάση. "Όλα ὅπα γενικὰ ὑπάρχουν, ὅλα ὅσα λέμε ὅτι ὑπάρχουν, μετέχουν σ' αὐτὲς τὶς θεμελιακὲς προϋποθέσεις. Καὶ ἡ ψυχὴ λοιπὸν πρέπει νὰ ἔγκειται σ' αὐτὲς τὶς ἀρχές, ἵη, ὅπως λέγει ἡ μυθικὴ γλῶσσα τοῦ «Τίμαιου», καὶ αὐτὴν ὁ δημιουργὸς τὴν συναρμολόγησε (συνεστίσατο) ἀπὸ τὶς ἕδιες ἀρχές.⁷⁾ Η ψυχὴ ἐμορφώθηκε ἀπὸ τὸ εἶναι καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ δύο εἶδη τοῦ εἶναι, δηλαδὴ ἀπὸ τὸ αἰώνιο εἶναι, ποὺ δὲν μοιράζεται, καὶ ἀπὸ τὸ γῆινο, ποὺ μοιράζεται, δηλαδὴ ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ εἶναι μέσα στὰ αἰσθητὰ ἀντικείμενα.

"Η ἔξηγητικὴ αἰτία αὐτῆς τῆς σύνθεσης τῆς ψυχῆς εἶναι, ὅτι αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἔχῃ γνώση καὶ γιὰ τὰ δύο εἶδη τοῦ εἶναι, δηλαδὴ καὶ γιὰ τοὺς δύο κόσμους, ἀπὸ τοὺς ὅποίους ἀποτελεῖται. Μὲ τὴν γνώση εἶναι στὴν ψυχὴ καὶ οἱ δύο κόσμοι τοῦ εἶναι προσιτοί, καὶ, ἐπειδὴ ἡ γνώση εἶναι δυνατὴ μὲ βάση τὴν ταυτότητα καὶ τὴν ἑτερότητα, εἶναι φανερό, ὅτι οἱ ἀρχὲς αὐτὲς πρέπει νὰ καταλογισθοῦν στὰ στοιχεῖα τῆς σύνθεσής της. "Οὐ τέλος ἡ ψυχὴ εἶναι κάτι ποὺ κινεῖ τὸν ἑαυτό του, τοῦτο εἶναι μία θεμελιακὴ προϋπόθεση τῆς πλατωνικῆς σκέψης. Ψυχὴ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ κινεῖ τὸν ἑαυτό του αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ θέση τοῦ «Φαίδρου». Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι μέσα στὴν κίνησί της διατηρεῖται ὃς ἔνότητα ἀποδείχνει καὶ τὴν σταθερότητά της. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ ψυχὴ ἔχει γίνει ἀπὸ τὶς ἔσχατες ἀρχὲς τοῦ εἶναι, μίπορε, μὲ βάση τῷ ὅμοιότητα, νὰ ἔχῃ καὶ γνώση γιὰ τὰ πράγματα καὶ γιὰ τὸ εἶναι. Φαί-

6) Γινώσκεσθαι γὰρ τῷ ὅμοιῷ τὸ ὅμοιον. Περὶ ψυχῆς, 404, β, 12.

νεται λοιπὸν σύμφωνα μ' αὐτά, ὅτι ὁ τελευταῖος λόγος, ποὺ ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ ἔχῃ σχηματισθῆ ἀπὸ τὶς ἴδιες ἀρχὲς μὲ τὸ εἶναι, εἶναι ἡ ἴδια ἡ γνώση. Γιὰ τοῦτο ὁ Πλάτων ἐπῆρε τὴν γνώση γιὰ κύριο γνώρισμα τῆς οὖσίας τῆς ψυχῆς.

‘Ο Ἀριστοτέλης εἶχε ἄλλη εὐκαιρία στὸ διάλογό του «περὶ φιλοσοφίας», ποὺ ἐλάχιστα ἀποσπάσματά του μόνον μᾶς ἔχουν διασωθῆ, καὶ ποὺ ἀρχίζε μὲ μιὰ ἀνάπτυξη τῆς ἴστορικῆς ἔξελιξης τῆς Ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, νὰ κάμη ὅμοιες παρατηρήσεις γιὰ τὸν Πλάτωνα καὶ τοὺς Πυθαγόρειούς, μ' αὐτὲς ποὺ κάνει ἐδῶ στὸ ἔργο του περὶ ψυχῆς.⁷⁾ Ο Πλάτων, κατὰ τὸ τελευταῖο στάδιο τῆς φιλοσοφίας του, ἐσυνταύτισε, ὅπως λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, τὶς ἴδεες μὲ τοὺς ἀριθμούς. Στοὺς Πλατωνικοὺς διαλόγους δὲν ὑπάρχει καμμιὰ σχετικὴ δήλωση. Τουναντίον ἀπὸ τὴν «Πολιτεία» προκύπτει σαφέστατα, ὅτι ὁ Πλάτων ἔβαλε τὰ μαθηματικὰ στὴ μέση βάσει τοὺς ἀριθμοὺς καὶ τὶς μαθηματικὲς σχέσεις ἀνάμεσα στὴν ἴδεα καὶ στὸ φαινόμενο. Τὰ μαθηματικὰ συνδέουν τὸ φαινόμενο μὲ τὴν ἴδεα. Οἱ ἀριθμοὶ ἀνταποκρίνονται στὴ «διάνοια», καὶ αὐτὴ πάλι εἶναι βέβαια πάνω ἀπὸ τὴν ἐποπτεία καὶ τὴν αἴσθηση, ἀλλὰ κάτω ἀπὸ τὸν «νοῦν», ποὺ ἀπέναντί του στέκουν οἱ ἴδεες. Τὸ φαινόμενο εἶναι δυνατὸν κατὰ τὸν Πλάτωνα νὰ νοηθῇ μὲ τὴ βοήθεια τῶν μαθηματικῶν. Τὰ μαθηματικὰ εἶναι ἡ μόνη δυνατότητα γιὰ νὰ θέσωμε στὸ φαινόμενο ἕνα μέτρο καὶ ἕνα ὅριο ποὺ νὰ τὸ καταλαβαίνωμε. Ἀπὸ τάλλο μέρος, γιὰ νὰ ἀνεβοῦμε στὴν ἴδεα, πρέπει νὰ περάσωμε μέσα ἀπὸ τὰ μαθηματικά. Τὰ μαθηματικὰ εἶναι κατὰ τὴν ἔννοια τούτη ἡ προπαίδεια τῆς διαλεκτικῆς.

‘Ο Ἀριστοτέλης ὅμως μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι ὁ Πλάτων ἐσυγχώνευσε τὶς ἴδεες καὶ τὰ μαθηματικὰ ἡ τοὺς ἀριθμούς. Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη οἱ πλατωνικὲς ἴδεες δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ ἀριθμοί.⁸⁾ Μ' αὐτὸ τὸ ζήτημα δὲν μποροῦμε ἐδῶ νὰ καταγίνωμε βαθύτερα. ‘Οτι οἱ ἴδεες δὲν εἶναι ἀριθμοί, τοῦτο πρέπει πιὰ σήμερα νὰ θεωρεῖται βέβαιο. Κατὰ τὸν Ἰωάν. Φιλόπονον οἱ ἴδεες ὀνομάσθησαν ἀριθμοὶ ἢ διότι, ὅπως οἱ

7) Ὁμοίως δὲ καὶ ἐν τοῖς περὶ φιλοσοφίας λεγομένοις διωρίσμη. Περὶ ψυχῆς, 404, β, 18. Παράβαλε Werner Jaeger, Aristoteles σελ. 125 καὶ έξ.

8) Μετὰ τὰ φυσικά, 987, β, 20.

ἀριθμοὶ μετροῦν καὶ δοῖς οὐν τὸ ἀντικείμενα, ὅμοια καὶ οἱ ἰδέες εἶναι θεμελιώδεις προῦποθέσεις γιὰ τὸ μέτρημα καὶ τὸν δομισμὸν τῆς ψυχῆς, (μετρητικὰ ἐπὶ καὶ δοιστικὰ τῆς ψυχῆς), ἢ διότι, δπως οἱ ἀριθμοὶ καταγονται ἀπὸ μιὰ ἀρχή, ἀπὸ τὴν ἐνότητα, ὅμοια καὶ οἱ ἰδέες προέρχονται ἀπὸ τὴν μιὰν καὶ μόνην ἀρχὴν ὃλων τῶν πραγμάτων, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ ἢ τοῦ ἐνός. “Οτι οἱ ἰδέες ἀποτελοῦνται προῦποθέσεις γιὰ τὸν δομισμὸν τῶν ὅντων, τοῦτο προκύπτει καθαρὰ ἀπὸ τὸν «Φαίδωνα» καὶ «Φίληβο» τοῦ Πλάτωνος. Στὸν «Φίληβο» μάλιστα ὀνομάζεται ἡ ἰδέα τὸ «περαιῶν» τὸ πέρας, δηλαδὴ ἐκεῖνο ποὺ δοῖται. Ὁ Ἀριστοτέλης ἀναφέρει ἐδῶ τέσσερες ἀρχές, ἀπὸ τὶς δποῖες προῆλθαν ὅλα τὰ ὄντα κατὰ τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Πυθαγόρειον. Δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἰδέα τοῦ ἐνός, ἀπὸ τὸ πρῶτο μῆκος, ἢ τὴν ἰδέα τοῦ ἀριθμοῦ «δύο», ἀπὸ τὸ πρῶτο πλάτος, ἢ τὴν ἰδέα τοῦ ἀριθμοῦ «τρία» καὶ ἀπὸ τὸ πρῶτο βάθος ἢ τὴν ἰδέα τοῦ ἀριθμοῦ «τέσσαρα». Ὁ Ἀριστοτέλης λέει δι τῇ ζωῇ γενικά, δηλαδὴ ἡ ἰδέα, τὸ εἶδος ὃλης τῆς ζωῆς, κατὰ Πλάτωνα, ἔγινε ἀπὸ τὶς τέσσαρες αὐτὲς ἀρχές στὴν ἀπολυτότητά των καὶ τὴν καθαρότητά των. “Ωστε ἀπὸ τὴν ἐνότητα, αὐτὴν καθ’ αὐτήν, ἀπὸ τὴν δυϊκότητα, αὐτὴν καθ’ αὐτήν, ἀπὸ τὴν τριαδικότητα, αὐτὴν καθ’ αὐτὴν καὶ ἀπὸ τὴν τετραδικότητα, αὐτὴν καθ’ αὐτήν, ἔγινε ἡ ζωή. Κατὰ τὸν ἕδιο τρόπο δημιουργήθηκαν καὶ ὅλα τάλλα, ὃπου βέβαια ἡ καθαρότητα καὶ ἡ ἀπολυτότητα τῶν ἀρχῶν αὐτῶν μειώνεται τόσο ὅσο ἀπομακρινόμαστε ἀπὸ «αὐτὸ τὸ ζῶον», δηλαδὴ ἀπὸ τὴν ἰδέα τῆς ζωῆς. “Ωστε ὅλα τὰ πράγματα, σύμφωνα μὲν αὐτὴν τὴν ἀποψη, ἔγιναν μὲ βάση αὐτὲς τὶς ἀρχές, δὲν ἔχουν διμος ὅλα τὴν ἕδια ἀξία, γιατὶ δὲν βρίσκονται ὅλα στὴν ἕδια ἔγγυτητα τῶν ἀρχῶν τούτων. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ ψυχὴ γνωρίζει ὅλα τὰ πράγματα, πρέπει κι’ αὐτὴ κατ’ ἀνάγκην νὰ ἔχῃ γεννηθῆ ἀπὸ τὶς τέσσερες αὐτὲς ἀρχές. Σύμφωνα μὲν αὐτὰ πρέπει δὲ νοῦς μέσα στὴν ψυχὴ νὰ είναι ἥ-ἐνότητα, γιατὶ δὲ νοῦς είναι ἀμέριστος καὶ γνωρίζει τὰ πράγματα μὲ μῆλη, καθαρὴ κατάληψη. Ἡ ἐπιστημονικὴ γνώση, ἡ διάνοια, ἢ, δπως δὲ Πλάτων καὶ ἄλλοιως λέει, ἡ ἐπιστήμη, μέσα στὴ ψυχὴ σημαίνει τὴν δυϊκότητα, γιατὶ αὐτὴ διανύει ἕνα δρόμο, γιατὶ είναι μιὰ διαδικασία ἐνὸς λογικοῦ δρόμου. Ξεκινάει ἀπὸ ἀρχές καὶ καταλήγει σὲ συμπεράσματα. Ἡ διάνοια ξεκινάει πάντα ἀπὸ ὅρισμέ-

νες προϋποθέσεις καὶ προχωρεῖ μὲν ἀναγκαιότητα σὲ ὕρισμένα ἀποτελέσματα.

Ἄντιθετα ἡ ἀθεμέλιωτη γνώμη, ἡ «δόξα», σημαίνει τὸν ἀριθμὸν τῆς ἐπιφάνειας ἢ τὴν τοιάδα, γιατί, μὲ τὸ νὰ προσπαθῇ νὰ συλλάβῃ κάτι, χωρίζεται καὶ εἶναι σὺν νῷ ἀνοίγεται μπροστά της ἔνας διπλὸς δρόμος καὶ σῶμαντή νὰ μὴν ἔρει ποιὸν δρόμο ἀπὸ τοὺς δυὸν πάρη. «Οπως ἔνας διδούποδος ποὺ πῆγε ἔνα ὕρισμένο κομμάτι τοῦ δρόμου καὶ ἐριθάνει σὲ ἔνα ὕρισμένο μέρος, δποὺ δυὸν δρόμοι διασταυρώνονται, δὲν ἔρει ποιὸν ἀπὸ τοὺς δυὸν νῷ ἀκολουθήσῃ, δμοια εἶναι καὶ ἡ γνώμη» ἀφοῦ βάλλει γιὰ βάση κάποια προϋπόθεση, δὲν εἶναι πιὰ σὲ θέση νῷ ἀποφασίση τὸ ναὶ ἢ τὸ ὅχι, ἀλλὰ γίνεται ἀναποφάσιστη καὶ ταλαιντεύεται ἀνάμεσα στὶς δυὸν δυνατότητες. Τέλος ἡ αἰσθηση ἀνταποκρίνεται στὸν ἀριθμὸν τοῦ σωματικοῦ ἢ στὴν τετράδα, γιατὶ αὐτὴ αἰσθάνεται μονάχα τὸ μεριστὸ καὶ τὸ σωματικό. Χωρὶς τὸ σῶμα ἡ αἰσθηση δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργήσῃ. Ἡ ψυχὴ λοιπὸν μπορεῖ νὰ τὰ γνωρίσῃ δλα, μόνον γιατὶ ἔχει γίνει κι ἀντὴ ἀπὸ τὶς ἴδιες ἀρχὲς μὲ τὰ δόντα. Καὶ ἐπειδὴ ἔδω οἱ ἀρχὲς τῶν πραγμάτων εἶναι οἱ ἀριθμοί, οἱ δποῖοι συνταυτίζονται μὲ τὶς ἴδεες, ἡ ψυχὴ συνίσταται σὲ ἀριθμούς. Τὰ στοιχεῖα, οἱ βάσεις τοῦ κόσμου εἶναι οἱ ἀριθμοί.

Ἐπειδὴ δμως ἔθεωροῦσαν ὅχι μόνον τὴν κίνηση, ἀλλὰ καὶ τὴ γνώση ὡς κάτι ποὺ ἀνήκει στὴν οὐσία τῆς ψυχῆς, μερικοὶ φιλόσοφοι κατέληξαν νὰ παραδεχθοῦν ὅτι ἡ ψυχὴ συνίσταται καὶ ἀπὸ τὰ δυό. Παραδέχθηκαν ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἔνας ἀριθμὸς ποὺ κινεῖ τὸν ἔαυτό του.⁹⁾ «Ο ἴδιος δ Πλάτων ὕρισε τὴν ψυχή, τόσο κατὰ τὸ γνώρισμα τῆς κίνησης δσο καὶ κατὰ τὸ γνώρισμα τῆς γνώσης. Στὸν «Φαῖδρο» λέγει «ἀφοῦ δρίσαμε τὸ ἀθάνατο ὡς ἔκεινο ποὺ κινεῖ τὸν ἔαυτό του, δὲν θὰ ντραποῦμε, ἀν εἰποῦμε πώς σ' αὐτὸ ἔγκειται ἡ οὐσία καὶ δ λόγος τῆς ψυχῆς».¹⁰⁾ Τουναντίον στὸν «Τίμαιο» δρίζει τὴν ψυχὴ μὲ βάση τὴν δύναμη τῆς γνώσης.¹¹⁾ «Ωστε ἔβλεπε δ Πλάτων τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς μέσα στὴν γνώση καὶ μέσα στὴ κίνηση. Ο διάδοχος τοῦ Πλάτωνος στὴν Ἀκαδημία, δ Ξενοκράτης, εἶναι ἔκεινος ποὺ συνένφε

9) Τὴν ψυχὴν ἀριθμὸν κινοῦνθ' ἔαυτόν, Περὶ ψυχῆς, 404, β, 29—30.

10) Πλάτωνος «Φαῖδρος», 245, Ε.

11) Πλάτωνος «Τίμαιος», 89 Ε — 90 Δ.

αὐτοὺς τοὺς δύο ὅρισμοὺς καὶ εἶπε, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἔνας ἀριθμὸς ποὺ κινεῖ τὸν ἑαυτό του.

Σ' αὐτό, ὅτι δηλαδὴ ἡ ψυχὴ εἶναι ταυτόσημη μὲ τὶς ἀρχές, ἥταν ὅλοι οἱ πρόδρομοι τοῦ Ἀριστοτέλους σύμφωνοι. ·Η διαφωνία τους ὅμως ἀφοροῦσε τὶς ἕδιες τὶς ἀρχές, τὴν οὐσία τους καὶ τὸν ἀριθμὸ τους. ·Ετσι ἔμεσα φιλογεικοῦσαν φυσικὰ καὶ γιὰ τὴν οὐσία τῆς ἕδιας τῆς ψυχῆς. ·Η φιλονεοχία τούτη ἦταν ἰδιαίτερα σφοδρὴ ἀνάμεσα στοὺς ὄλιστες καὶ ἴδεαλιστες. Στὸ μέσο αὐτῶν τῶν δυὸ μερίδων ἔστεκαν ἐκείνοι ποὺ κατέληξαν σὲ μιὰ συγχώνευση τῶν σωματικῶν καὶ τῶν ἀσωμάτων ἀρχῶν. ·Υλικὰ αἴτια ἐδέχονταν ὁ Θαλῆς, ὁ Ἀναξιμένης, ὁ Ἀναξίμανδρος, ὁ Ἡράκλειτος καὶ ὁ Δημόκριτος· αὗτοὶ εἶναι οἱ φυσικοὶ φιλόσοφοι. ·Οπαδοὶ τῶν ἀσωμάτων ἀρχῶν ὅμως ἦταν οἱ Πυθαγόρειοι καὶ ὁ Ξενοκράτης. Στὸ μέσον ἔστεκαν ὁ Ἐμπεδοκλῆς καὶ ὁ Ἀναξαγόρας. Σ' αὐτοὺς θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ κατατάξῃ καὶ τὸν Δημόκριτο, γιατὶ αὐτὸς μὲ τὰ ἀμέριστα σώματα, τὰ ἄτομα, εἰσήγαγε καὶ τὸ «κενό».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.

ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΣΗ

·Ο Ἀριστοτέλης, ἀφοῦ ἔξειθεσε σύντομα τὶς γνῶμες τῶν προδρόμων του γιὰ τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς, προχωρεῖ καὶ στὴ κριτικὴ τους ἔξεταση. Καὶ πρῶτα-πρῶτα στρέφει τὶς ἀντιρρήσεις του ἐναντίον τῆς γνώμης, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι κίνηση. ·Απὸ τὴν ἀποφασιστικότητα καὶ τὴν ἔξαντλητικὴν κριτικὴν ποὺ ἀσκεῖ ὁ Ἀριστοτέλης στὴν γνώμη, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι κίνηση, καὶ ἀπὸ ὅλη τὴν ἀκολουθία τῶν σκέψεών του, προκύπτει καθαρά, ὅτι ἔχει ὑπ’ ὅψει του τὸν ἕδιο τὸν Πλάτωνα. ·Ο Πλάτων λέει στὸν «Φαιδρο»¹⁾ ὅτι ψυχὴ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ κινεῖ τὸν ἑαυτό του, καὶ στοὺς «Νόμους»²⁾ λέει, ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ψυχῆς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι καμμιὰ ἄλλη παρὰ τούτη, ὅτι ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ

1) Πλάτωνος, Φαιδρος 245, Γ.

2) Πλάτωνος, Νόμοι, 895 Ε.

κινεῖ τὸν ἔαυτό της. Ὁ ἐναντίον αὐτῶν τῶν δύο ἔννοιῶν κατευθύνει τὴν κριτική του ὁ Ἀριστοτέλης. Στὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου τούτου θὰ ἴδομε κατὰ πόσο ἡ ἀριστοτελικὴ αὐτὴ κριτικὴ ἀγγίζει πράγματι τὴν γνώμη τοῦ Πλάτωνος.

Ο Ἀριστοτέλης ἐπιχειρηματολογεῖ ὡς Ἑξῆς· ἐπειδὴ ὁ τρόπος μὲ τὸν ὅποιον κάτι κινεῖται εἶναι διπλός, δηλαδὴ ἢ κινεῖται, ἐφ' ὃσον εἶναι μέσα σ' ἔνα ἄλλο ποὺ κινεῖται, ἢ κινεῖται αὐτὸ καθ' ἔαυτό, πρέπει, σύμφωνα μ' αὐτό, νὰ ἐρευνηθῇ, ἂν ἡ ψυχή, αὐτὴ καθ' αὐτὴν, κινεῖται, γιατὶ ὅτι ἡ ψυχὴ κινεῖται «κατὰ συμβεβηκός», δηλαδὴ ἐφ' ὃσον εἶναι μέσα σὲ κάτι ἄλλο ποὺ κινεῖται, τοῦτο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀμφισβηθῇ, καὶ ὁ Ἀριστοτέλης τὸ δέχεται χωρὶς συζήτηση. Ἐφ' ὃσον ἡ ψυχὴ εἶναι μέσα στὸ σῶμα καὶ ἐφ' ὃσον τὸ σῶμα κινεῖται, κάνει καὶ ἡ ψυχὴ μαζί του ὅλες τὶς κινήσεις «κατὰ συμβεβηκός». αὐτὸ οὐλεῖται μ' αὐτὸ δὲν ἐκφράζεται ἡ οὐσία της.

Τὸ πρόβλημα ὅμως εἶναι ἔδω, ἂν ἡ ψυχὴ κινεῖται στὴν οὐσία της, ἂν κινεῖται «μὴ κατὰ συμβεβηκός». ἂν ἡ κίνηση ἀνήκει ἀπὸ τὴν φύση στὴν ἕδια της οὐσία, στὸ εἶναι της. Ἐπειδὴ ὅμως τὰ εἴδη τῆς κίνησης εἶναι τρία, δηλαδὴ ἡ τοπικὴ κίνηση, ἡ ἀλλοίωση, ἡ αὔξηση καὶ ἡ μείωση, πρέπει ἡ ψυχή, ἂν κινεῖται, νὰ παρουσιάζῃ ἡ ἔνα ἀπὸ τὰ τρία τοῦτα εἴδη τῆς κίνησής ἢ ταυτόχρονα πιὸ πολλὰ ἢ τέλος καὶ τὰ τρία. Ἄν ἔδω, δηλαδὴ μέσα στὸ κείμενό του περὶ ψυχῆς, γίνεται λόγος γιὰ τέσσερα εἴδη κίνησης, τοῦτο προέρχεται ἀπὸ μιὰ ἐκφραστικὴ δυσκολία τῆς γλώσσας. Ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν ἔχει καμμιὰ δυνατότητα νὰ ἐκφράσῃ μὲ μιὰ λέξη τὴν θετικὴ καὶ ἀρνητικὴ κίνηση μέσα στὴ ποσότητα. Γιὰ τοῦτο μετάχειρίζεται τὶς δυὸ λέξεις «αὔξησις» καὶ «φθίσις». Ὁτι τὰ εἴδη τῆς κίνησης εἶναι τρία, τοῦτο ωητῶς τὸ λέει ὁ Ἀριστοτέλης στὰ φυσικά του.³⁾ Ἐπίσης στὰ φυσικὰ⁴⁾ μιλάει ὁ Ἀριστοτέλης διεξοδικὰ γιὰ τὰ εἴδη τῆς κίνησης. Κάθε εἶδος ἀπὸ αὐτὲς τὶς κινήσεις ἔχει στενώτατη σχέση μὲ τὴν κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς ἀριστοτελικὲς κατηγορίες. Ἡ ἀλλαγὴ τοῦ τόπου εἶναι δυνατὴ μέσα στὸ χῶρο, ἡ ἀλλοίωση εἶναι δυνατὴ μέσα στὴν ποιότητα, καὶ τέλος ἡ αὔξηση καὶ

3) Φυσικά, 102, β, 14.

4) Φυσικά, 224—206.

ἡ μείωση εἶναι δυνατὴ μέσα στὴν ποσότητα. "Ολα δὲ οὐδαμά κινοῦνται κατὰ τὸν τρόπον τοῦτον, εἶναι καὶ ἀνάγκην δεδομένα σὲ ἕνα τόπο μέσην στὸ χῶρο, καὶ, διπλας λέει διὰ Σιμπλίκιος ἐρμηνεύοντας τὸν Ἀριστοτέλη, εἶναι ἡ ἔνα ἀπλὸ ἡ ἔνα σύνθετο σῶμα, διπλας εἶναι τὸ ὕδιο τὸ ζῷο. "Αν λοιπὸν ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ κινεῖται κατὰ ἔναν ἄπ' αὐτοὺς τοὺς τρόπους, τότε πρέπει καὶ ἀνάγκην νὰ εἶναι σὲ ἔναν τόπο, δηλαδὴ νὰ εἶναι σῶμα. Ἀπὸ αὐτὸν προκύπτει ἀκόμα μὲ ἀναγκαιότητα, ὅτι, ἐφ' ὅσον ἡ ψυχὴ εἶναι δεδομένη σὲ ἔναν τόπο, πρέπει νὰ εἶναι καὶ κάτι ποὺ μεριζεται, γιατὶ διὸ τι εἶναι μέσα στὸ χῶρο, εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ γαραχτηρίσωμενός κάτι, ποὺ τὰ μέρη του εἶναι τὸ ἔνα ἔξω ἀπὸ τἄλλο. «Ἀλλοθι τὰ οἰκεῖα ἔχοντι μόρια» (Σιμπλίκιος). Μὲ αὐτὸν δὲ διαφέρεται ἡ ἔνότητα καὶ ἡ ὀλότητα τῆς ψυχῆς. "Αν λοιπὸν ὑποθέσωμε, ὅτι ἡ ψυχὴ κινεῖται κατὰ τὴν φύση της καὶ ὅτι μὲ αὐτὸν τῆς ἀνήκει ἔνας ὁρισμένος τρόπος, τότε πρέπει μὲ βεβαιότητα νὰ συμπεριάνωμε, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι δυνατὸν καὶ διὰ τῆς βίας νὰ κινηθῇ, δηλαδὴ ὅτι εἶναι δυνατὸν ἡ ψυχὴ διὰ τῆς βίας νὲ ἀλλάξῃ τὸν τόπο της. Καὶ τὸ ἀντίθετο εἶναι δυνατὸν ἡ καλύτερα αὐτονόητο, γιατὶ κάθε τι ποὺ κινεῖται διὰ τῆς βίας, δηλαδὴ ἀντίθετα πρὸς τὴν φύση του, ἐπειδὴ ἡ κίνηση αὐτὴ σημαίνει ἔνα μετατόπισμα ἀπὸ τὴν ὕδια τὴν φύση του, δὲν μπορεῖ πάντα νὰ μένῃ σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση."

"Η ἐπιχειρηματολογία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ γενικευθῇ, δηλαδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναφερθῇ καὶ στὰ οὐρανια σώματα, γιατὶ διὸ λέει ὅτι αὐτὰ τὰ σώματα εἶναι ἀπαλλαγμένα ἀπὸ κάθε θνητὴ δυσχέρεια.⁵⁾

"Ο Ἀλέξανδρος διὸ Ἀφροδισιεύς, γιὰ νὰ ξεφύγῃ ἀπὸ τὴν δυσκολία αὐτὴν τῆς ἀριστοτελικῆς ἐπιχειρηματολογίας, παρατηρεῖ, ὅτι τὰ οὐρανια σώματα δὲν κινοῦνται κατὰ τὴν φύση, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ μιὰ ἀνώτερη δύναμη.

"Ἐκεῖνο δὲν εἶπώθηκε γιὰ τὴν κίνηση τῆς ψυχῆς, τὸ ὕδιο μποροῦμε νὰ ἴσχυρισθοῦμε καὶ γιὰ τὴν στάση. "Ἐκεῖ ὅπου ἀπὸ τὴν φύση κινεῖται ἡ ψυχή, ἐκεῖ πρέπει ἀπὸ τὴν φύση πάλι νὰ ἀναπαύεται,

5) Ἀπαθής (δι οὐρανὸς) πάσης θνητῆς δυσχερείας. Ἀριστ. Περὶ οὐρανοῦ, 284, a, 14.

καὶ ἔκει ὅπου κινεῖται διὰ τῆς βίας, ἔκει πρέπει ἐπίσης καὶ διὰ τῆς βίας νὰ κρατιέται σὲ στάση. Μὲ ἄλλα λόγια, ἡ ψυχὴ θὰ ἀναπαύεται κατὰ τὴ φύση της ἔκει ὅπου καὶ κατὰ τὴ φύση της ἀνήκει. Κάθε ἄλλο εἶδος ἥρεμίας, στάσης, ποὺ μπορεῖ νὰ τῆς ἀνήκῃ ἢ νὰ τῆς ἐπιβληθῇ, εἶναι βίαιο, δηλαδὴ βγάζει τὴ ψυχὴ ἔξω ἀπὸ τὸν τόπο που τῆς ἀνήκει. Ποιὲς κινήσεις ὅμως καὶ ποιὲς καταστάσεις ἀκινησίας τῆς ψυχῆς πρέπει νὰ θεωρηθοῦν βίαιες, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ εἰπῇ κανεῖς, καὶ **ὅταν ἀκόμα βοηθηθῇ σ' αὐτὸ ἀπὸ ὅλη του τὴν φαντασία, γιατὶ ὅτι γίνεται πραγματικὰ μέσα στὴν ψυχή,** δὲν εἶναι δυνατὸν μὲ κανένα τρόπο νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς βίαια κίνηση ἢ ὡς βίαια στάση. Δὲν μπορεῖ κανεὶς οὔτε τὸ λογικὸ οὔτε τὸ μὴ λογικὸ μέσα στὴν ψυχή, δηλαδὴ οὔτε τὴ σκέψη οὔτε τὴν βούληση οὔτε τὴν αἴσθηση νὰ τὰ χαρακτηρίσῃ ὡς βίαια, γιατί, ὅπως εὔχολα καταλαβαίνει κανεὶς, ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀπὸ τὴ φύση συνδυασμένα μὲ τὴ ζωὴ τῆς ψυχῆς. Αὐτὰ εἶναι θεμελιακὲς προϋπόθεσεις τῆς κανονικῆς ψυχικῆς μας ζωῆς.

"Ανεξάρτητα ὅμως ἀπὸ αὐτό, ὁ Ἀριστοτέλης φέρνει καὶ ἕνα ἄλλο ἀ· ὅμα ἐπιχείρημα ἐναντίον τῆς κίνησης τῆς ψυχῆς. "Αν ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ κινῇ τὸ σῶμα κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπο, ὅτι δηλαδὴ αὐτὴ τὸ φέρνει τρόπος τὰ ἔκει ὅπου ἡ ἴδια κινεῖται, σὰν νὰ ἥταν μέσα του καὶ νὰ ἥταν αὐτὴ κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτό, τότε εἶναι ἀνάγκη, τὸ σῶμα νὰ κάνῃ τὴν ἴδια κίνηση τῆς ψυχῆς καὶ ἀπὸ τἄλλο μέρος πάλι ἡ ψυχὴ νὰ κάνῃ τὴν ἴδια κίνηση μὲ τὸ σῶμα. Καὶ ἐπειδὴ τὸ σῶμα κινεῖται κατὰ τρόπο τοπικό, θὰ ἥταν ἀνάγκη καὶ ἡ ψυχὴ νὰ κάνῃ αὐτὴν τὴν κίνηση, ἔτσι ὥστε ἡ ψυχὴ, σύμφωνα μὲ τὴν τοπικὴ κίνηση τοῦ σώματος, εἴτε στὴν διάτητά της εἴτε στὰ μέρη της πρέπει νὰ ἀλλάξῃ τόπο. Καὶ συγκεκριμένα στὴν διάτητά της, ἐφ' ὅσον αὐτὴ κινεῖ ὅλο τὸ σῶμα, στὰ μέρη της, ἐφ' ὅσον αὐτὴ κινεῖ ἕνα μέρος τοῦ σώματος. Καὶ ἂν τοῦτο γίνη δεχτό, τότε πρέπει κανεὶς νὰ προχωρήσῃ καὶ στὸ ἄτοπο συμπέρασμα, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι σὲ θέση, νὰ ἀφίνῃ τὸ σῶμα καὶ πάλι νὰ ξαναγυρίζῃ σ' αὐτὸ καὶ ἔτσι θὰ φθάναμε στὸ πιὸ ἄτοπο συμπέρασμα, ὅτι τὰ νεκρὰ «ζῶα» ἀνασταίνονται πάλι. "Η ἄτοπη αὐτὴ δυνατότητα ὑφίσταται, ἐφ' ὅσον δέχεται κανείς, ὅτι ἡ ψυχὴ κινεῖ τὸ σῶμα κατὰ τὴν ἀκόλουθη ἔννοια, ὅτι δηλαδὴ αὐτὴ τὸ κινεῖ μὲ τὴν ὀμητική της δύ-

ναμη, μὲ τὸν δικό της μοχλό, σὰν νὰ τὸ κινοῦσε μὲ καμιά μηχανική κίνηση.

Αὐτὸς δικαίως τὸ ἐπιχείρημα ἔχει κῦρος, ἐφ' ὅσον κανεὶς δεχθῇ ὅτι η ψυχὴ κινεῖ τὸ σῶμα δἰωσδιόλου μηχανικά, καὶ ὅτι τὸ σῶμα μόνο τον δὲν ἔχει καμιά ἴκανότητα νὰ ἐπιχειρῇ κινήσεις. Ἐπέναντι σ' αὐτὸν θὰ ἀπαντοῦσε ὁ Δημόκριτος, ὅτι, ἔχτὸς ἀπὸ τὴν δύναμη τῆς ὕθησης ποὺ ἔχει η ψυχὴ, ποέπει νὰ δεχθῇ κανεὶς καὶ μιὰ ὠρισμένη τάξη καὶ μιὰ ὠρισμένη σχέση τῶν ἀτόμων ποὺ μορφώνουν τὸ σῶμα. Ἀλλοιώς εἶναι πάντας ἀδύνατο νὰ κινηθῇ τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν ψυχὴν. Ἐφ' ὅσον δικοὶ η τάξη η ἡ ἀρμονία αὐτὴ τῶν στοιχείων, ποὺ ἀποτελοῦνται τὸ σῶμα, διαλυθῇ, δὲν μπορεῖ πιὰ η ψυχὴ νὰ κινῇ τὸ σῶμα καὶ φυσικά οὔτε μπορεῖ νὰ ξαναγυρίσῃ πιὰ σ' αὐτό. Τοῦτο εἶναι βέβαια λογικό. Μὲ αὐτὸν δικαίως θὰ παρουσιάζονται γιὰ τὴν ἔξηγηση τῆς κίνησης τοῦ σώματος ἕνας δεύτερος παράγοντας, ὁ ὅποιος στὴν ἀρχὴ δὲν εἶχε καθόλου μνημονευθῆ. Ἀλλὰ καὶ ἔξι ἀρχῆς θὰ ἥταν αὐτός ἔνα ἐμπόδιο γιὰ νὰ συμπεράνωμε τὴν κίνηση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν κίνηση τοῦ σώματος, γιατὶ ὅλη η ἐπιχειρηματολογία ἔκεινηςε ἀπὸ αὐτό. Ἡ φράση τοῦ Ἀριστοτέλη «ἔπει φαίνεται κινοῦσα τὸ σῶμα», δὲν σημαίνει τίποτε ἄλλο παρὰ ὅτι ἀπὸ τὴν κίνηση τοῦ σώματος, ποὺ μᾶς εἶναι δοσμένη μέσα στὴν αἰσθηση, μέσα στὸ «φαίνεται», συνεπαίρανται καὶ τὴν κίνηση τῆς ψυχῆς καὶ ὅτι εἶναι αὐτὴ ποὺ κινεῖ τὸ σῶμα. Γενικὰ λοιπὸν μποροῦμε νὰ εἰποῦμε, ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμπεράνωμε τὴν κίνηση τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὴν κίνηση τοῦ σώματος καὶ ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ ἀποδώσωμε τὴν κίνηση στὴν οὐσία τῆς ψυχῆς.

Ἄν η ψυχὴ μποροῦσε μόνη της νὰ κινηθῇ καὶ ἀν εἶχε τὴν κίνηση μέσα στὴν ἵδια τὴν οὐσία της, τότε θὰ ἥταν δἰωσδιόλου ἀδύνατο νὰ κινεῖται αὐτὴ ἀπὸ κάτι ἄλλο. Αὐτὸν θὰ ἥτανε ἀντιφατικὸ στὴν ἵδια τὴν οὐσία της, γιατὶ τότε δὲν θὰ ἥτανε κάτι ποὺ μόνο του κινεῖ πάντα τὸν ἔαυτό του. Ὁπως τὸ καθαυτὸ ἀγαθὸ δὲν μπορεῖ μέσω ἑνὸς ἄλλου νὰ γίνη ἀγαθό, ἄλλο τόσο δὲν μπορεῖ ἔκεινο ποὺ κινεῖ τὸν ἔαυτό του, η ποὺ η κίνηση εἶναι η ἔννοια του καὶ η οὐσία του, νὰ κινηθῇ ἀπὸ κάτι ἄλλο. Ἡ ψυχὴ δικαίως φαίνεται πὼς κινεῖται ἀπὸ τὰ αἰσθητὰ πράγματα, δηλαδὴ φαίνεται πὼς η κίνηση τῆς ἔρχεται ἀπὸ κάτι ἄλλο. Ἐπ' αὐτὸν θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ συμπεράνῃ πὼς δὲν εἶναι κάτι ποὺ

κινεῖ μόνο του τὸν ἑαυτό του. Τὸ συμπέρασμα αὐτὸ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ξεφύγη, παρὰ ἀν δεχθῆ, δτι ἡ ψυχὴ δὲν κινεῖται κατὰ τὴν οὐσία της, ἀλλὰ «κατὰ συμβεβηκός». Ἡ ψυχὴ τίθεται σὲ κίνηση ἀπὸ τὰ ἀντικείμενα τῆς αἰσθησης, ἐφ' ὅσον διεγείρεται ἀπ' αὐτὰ καὶ ἀπὸ τὶς κατὰ μέρος ἐποπτεῖες ἀνεβαίνει στὴ γνώση τοῦ γενικοῦ. Μ' αὐτὸ δὲν πρέπει βέβαια νὰ νομισθῇ, δτι τὰ αἰσθητὰ ἀντικείμενα εἶναι τὰ αἴτια τῆς γνώσης που ἔχει ἡ ψυχὴ, ἀλλὰ δτι αὐτὰ εἶναι ἡ ἀφορφὴ γιὰ νὰ φθάσῃ ἡ ψυχὴ στὴ λογικότητά της. "Ολα τὰ αἰσθητήρια εἶναι δυνατὸν νὰ χαρακτηρισθοῦν πηγὲς τῆς κίνησης τῆς ψυχῆς. Μ' αὐτὸ δικαίως ἡ ψυχὴ δὲν θὰ ἥτανε, κάτι ποὺ κινεῖ μόνο του τὸν ἑαυτό του.

'Αλλά, καὶ ἀν δεχθοῦμε, δτι ἡ ψυχὴ κινεῖ μόνη της τὸν ἑαυτό της καὶ ἀν αὐτὸ ἐσήμαινε, δτι, ἐφ' ὅσον εἶναι ψυχὴ, μὲ τὴν κίνηση ἀλλάζει, θὰ φθάναμε μ' αὐτὸ στὸ συμπέρασμα, δτι ἡ ψυχὴ ἔτσι ἀφίνει τὴν ἕδια τὴν οὐσία της, γιατὶ δλα δσα κινοῦνται, ἐφ' ὅσον κινοῦνται, βγαίνουν ἔξω ἀπ' ἐκεῖνο ποὺ εἶναι. "Ωστε καὶ ἡ ψυχὴ, ἀν κινεῖται, ἐφ' ὅσον εἶναι ψυχὴ, καὶ ἐφ' ὅσον ἡ κίνηση ἀνήκει στὴν οὐσία της, θὰ βγαίνη μ' αὐτὸ ἔξω ἀπὸ τὴν ἕδια τὴν οὐσία της καὶ μὲ τὴν κίνηση θὰ καταστρέψῃ τὴν ἕδια τὴν οὐσία της. "Αγ κάτι κινεῖται ὡς πρὸς τὴν οὐσία του, ἢ ἀν ἡ κίνηση ἀφορᾷ τὴν ἕδια του τὴν οὐσία, ἐπειδὴ ἡ κίνηση εἶναι ἀλλαγή, τότε θὰ καταστρέψεται τοῦτο ὃς πρὸς τὴν οὐσία του. "Ωστε δὲν μπορεῖ κανεὶς οὔτε νὰ εἰπῃ, δτι ἡ ψυχὴ κινεῖται, γιατὶ μ' αὐτὸ θὰ καταστρέψεται τὴν ἕδια τὴν οὐσία της. Τοῦτο, ποὺ εἶναι ἕνα συμπέρασμα ἀναγκαῖο, εἶναι δυνατὸν ν' ἀποκλεισθῇ, μόνον ἀν ἡ ψυχὴ κινεῖται «κατὰ συμβεβηκός»· τότε δικαίως ἡ ψυχὴ δὲν θὰ ἥταν κάτι ποὺ μόνο του κινεῖ τὸν ἑαυτό του, γιατὶ ἡ αὐτοκινησία θὰ ἔπρεπε νὰ πηγάζῃ μέσα ἀπὸ τὴν ἕδια τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς, πρᾶγμα ποὺ ἔδω δὲν μπορεῖ νὰ γίνη. "Αν ἡ ψυχὴ κινεῖται «κατὰ συμβεβηκός», δηλαδὴ κατὰ ποσότητα ἢ κατὰ ποιότητα, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ, αὐτὴ καθ' αὐτήν, δὲν εἶναι οὔτε ποσότητα οὔτε ποιότητα, τότε δὲν θὰ ἥταν κάτι ποὺ κινεῖ μόνο του τὸν ἑαυτό του ὡς πρὸς τὴν οὐσία του.

Τὴν κύρια κριτική του δικαίως ἀσκεῖ ὁ Ἀριστοτέλης στὸν Πλάτωνα, τὸν δποῖον ἀναφέρει μαζὶ μὲ τὸν Δημόκριτο. "Οπως δὲν Δημόκριτος ἔδεχονταν, δτι ἡ ψυχὴ, δηλαδὴ τὰ ἀμέριστα σφαιρίδια, ἐπειδὴ δὲν γνωρίζουν ὑπὸ φυσικοῦ τῶν καμμιὰ ἀνάπταντα στὴ κίνησή των, μ'

αὐτὸς συμπαρασύδουν σὲ κίνηση καὶ τὸ σῶμα, ὅπου μέσα του ὑπάρχουν ὡς ξένα σωμάτια, ὅμοια δέχεται καὶ ὁ Πλάτων στὸν «Τύμαιο», κατὰ τὴν γνώμην τοῦ Ἀριστοτέλη, ὅτι ἡ ψυχή, ἀφοῦ κινεῖται καὶ ἀφοῦ εἶναι συνυφασμένη μὲ τὸ σῶμά, κινεῖ καὶ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα. Ἀπὸ τὴν φρασεολογίαν ὅμως τοῦ Ἀριστοτέλη προκύπτει ὅλωσδιόλου καθαρά, ὅτι ὁ Πλάτων ἀντιλαμβάνονταν τὴν σχέση τῆς ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα ἄλλοιώτικα ἀπὸ τὸν Δημόκοριτο, γιατὶ στὸν Πλάτωνα, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, πρόκειται γιὰ ἔνα «συμπεπλέχθαι» τῆς ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα, ἐνῷ στὸν Δημόκοριτο γιὰ ἔνα «συνεφέλκειν» μὲ τὸν πρῶτο ὅρο ἐκφράζεται ἡ μῆ - μηχανική, ἐνῷ μὲ τὸν δεύτερο ἡ μηχανικὴ σχέση.

Στὸν Δημόκοριτο ἡ ψυχή, ἡ καλύτερα τὰ ἀμέριστα σωμάτια μέσα στὸ σῶμα, εἶναι σὰν μέσα σ' ἕνα πιθάρι καὶ μόνον μηχανικὰ αἴτια δὲν τὴν ἀφίνοεν νὰ βγῆ ἔξω. Πρέπει ὅμως ἥδη ἐδῶ νὰ εἰπωθῇ, ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης ἀδικεῖ τὸν Πλάτωνα, καθ' ὅσον γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς θεωρίας τῆς ψυχῆς στὸν Πλάτωνα στηρίζεται ἀποκλειστικὰ στὸν «Τύμαιο», δηλαδὴ σ' ἔνα ἔργο τοῦ Πλάτωνος, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων τὸ γρακτηρίζει «ὡς εἰκότα μῆθον». Ἀδικεῖ κανεὶς πάντα τὸν Πλάτωνα, διὰν φέρνει ἐναντίον τῶν μυθικῶν του διαλόγων διαλεκτικὰ ἐπιχειρήματα. “Οπως ἀναφέρομε πρίν, ἡ δημιουργία τῆς ψυχῆς στὸν Πλάτωνα γίνεται κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπο. Ὁ θεὸς παίρνει τὰ στοιχεῖα, ἀπὸ τὰ δρῶα ἔγιναν ὅλα, δηλαδὴ τὴν οὐσία, τὴν ταυτότητα καὶ τὴν ἐτερότητα, καὶ ἀπὸ τὸν συγκερασμό τους σχηματίζει μιὰ εὐθεῖα γραμμή, τὴν δρῶαν ὕστερα γωρίζει σὲ ἀρμονικοὺς ἀριθμούς, δηλαδὴ σὲ τέτοιους ἀριθμούς, ποὺ ἔχουν τὴν ἵκανότητα γιὰ μιὰ γεωμετρική, ἀρμονικὴ καὶ ἀριθμητικὴ ἀναλογία. Ἡ αὕτη ποὺ γίνεται τοῦτο εἶναι, ὅτι ἡ ψυχὴ πρέπει νὰ ἔχῃ μέσα της μιὰ ἀρμονία καὶ νὰ μπορῇ, ἐφ' ὅσον εἶναι ἀνθρώπινη ψυχή, νὰ δημιουργῇ μιὰ ἀρμονία ἀνάμεσα στὸν «θυμὸν» καὶ στὸ «ἐπιθυμητικὸν» καὶ ταυτοχρόνως νὰ μπορῇ νὰ γνωρίζῃ τὴν ἀρμονία τοῦ σύμπαντος καὶ τέλος νὰ νοιώθῃ κάθε ἀρμονία. Ἐφ' ὅσον πάλι εἶναι γενικὴ ψυχή, ψυχὴ τοῦ κόσμου, νὰ μπορῇ νὰ κινῇ ἀρμονικὰ - τὸν ἑαυτό της καὶ ὅλα τάλλα. Ἐπειτα ὁ δημιουργὸς ἐδίχασε τὴν εὐθεῖα αὐτὴν γραμμὴ σὲ δυὸ εὐθεῖες καὶ, ἀφοῦ τὶς ἔβαλε τὴν μιὰ ἐπάνω στὴν ἄλλη ὥστε νὰ σχηματισθῇ ἐναὶ X, ἔκαμψε τὴν κάθε μιὰ ὥστε νὰ γίνῃ ἀπὸ τὴν κάθε μιὰ ἐνας κύκλος. Καὶ στοὺς δύο

κύκλους ἔδωκε τότε τὴν κυκλική κίνηση ποὺ στρέφεται πάντα κατὰ τὸν ἕδιο τρόπο καὶ μέσα στὸν ἕδιο χῶρο. Τὸν ἑνα δῆμως ἀπὸ τοὺς δυὸ αὐτοὺς κύκλους τὸν ἔβαλε ἀπὸ ἔξω, τὸν ἄλλο ἀπὸ μέσα. Στὴν πρώτη κίνηση ἔδωκε τὸ ὅνομά της ἀπὸ τὴν φύση τῆς ταυτότητας, τὴν ὀνόμασε τῆς ἐτερότητας, τὴν εἶπε δηλαδὴ «ἔτεραν». Τὸν κύκλο μὲ τὴν ταυτότητα τὸν ἔκαμε νὰ κινηται πρὸς τὰ δεξιά, τὸν κύκλο μὲ τὴν ἐτερότητα νὰ κινηται πρὸς τὸ ἀντίθετο μέρος, δηλαδὴ πρὸς τὰ ἀριστερά· τὴν κυριαρχία δῆμως τὴν ἔδωκε στὸν κύκλο τοῦ ταυτοῦ καὶ διοίσου, καὶ μόνον αὐτὸν τὸν ἀφῆσε ἀδιαίρετο. Τὸν ἐσωτερικὸ δῆμως κύκλο τὸν ἔχωρισε ἔξη φορὲς σὲ ἐπτὰ ἀνισους κύκλους, τὸν καθέναν κατὰ τὰ διπλᾶ καὶ τριπλᾶ διαστήματα, ποὺ εἶναι τρία ἀπὸ τὸ καθένα ἀνὰ τὰ δύο εἶδη, καὶ ἐπρόσταζε τοὺς κύκλους νὰ κινυῦνται δὲ καθένας σ' ἀντίθετη ἀπὸ τὸν ἄλλον κατεύθυνση. "Οἱ τι δῆμως ἀφορᾶ τὴν ταχύτητά των ἔδωκε στοὺς τρεῖς κύκλους τὴν ἕδια ταχύτητα, στοὺς τέσσερους ἄλλους δῆμως ἔδωκε ἀνισες κινήσεις ἀναμεταξύ των, δῆμως κατὰ μιὰ ὠρισμένη ἀναλογία."⁶⁾

Αὗτὸς εἶναι δὲ πλατωνικὸς μῦθος γιὰ τὴν δημιουργία τῆς ψυχῆς, δημού βέβαια πρέπει κανεὶς νὰ ζητήσῃ ἑνα νόημα. Τὸ νόημα τοῦ μύθου εἶναι περίπου τὸ ἀκόλουθο. Ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ ζωὴ τοῦ σύμπαντος. Ὁ κόσμος, τὸ σύμπαν, εἶναι ἑνα ζωντανὸν, «ζῶον», τὸ δποῖον ἔχει ψυχὴ καὶ νοῦν. Γιὰ νὰ δείξῃ, τόσο τὸ ἑνα δσο καὶ τὸ ἄλλο, δηλαδὴ γιὰ νὰ φανερώσῃ ἐποπτικὰ τόσο τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς δσο καὶ τὴν ἀρχὴ τῆς νόησης τῆς ψυχῆς, δὲ Πλάτων χρησιμοποιεῖ στὸν «Τίμαιο», σύμφωνα μὲ τὴ πλαστικὴ καὶ μυθικὴ του κλίση, τὰ πυθαγόρεια σύμβολα. Ὡς πρὸς αὐτὸ τοῦ ἥταν πολὺ πρόσφορα ἡ εὐθεῖα γραμμὴ καὶ δὲ κύκλος. Ὁ κύκλος ἔγινε ἔτσι γιὰ τὸν Πλάτωνα τὸ σύμβολο γιὰ τὴν νόηση τῆς ψυχῆς, γιατὶ δὲ κύκλος εἶναι πάντα στὸν ἑαυτό του γυρισμένος, ἔκειναι ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ γυρίζει πάντα πάλι στὸν ἑαυτό του. "Ομοια πραγματώνεται καὶ ἡ νόηση, γιατὶ καὶ αὐτὴ γυρίζει στὸν ἑαυτό της καὶ θωρεῖ τὸν ἕδιο τὸν ἑαυτό της. Ἀντίθετα ἡ ζωὴ, ἡ ζωτικότητα, ἔχει, δὲς ποῦμε ἔτσι, μία «πρόοδον», πάει ἀπὸ τὸ ἑνα σημεῖο στὸ ἄλλο

6) Πλάτωνος, Τίμαιος, 36, C. D.

καὶ ἔχει ἀρχὴν καὶ τέλος, ὅπως ἡ εὐθεῖα γραμμή. Μάλιστα ὁ Πλάτων θέλει νὰ ὑποδηλώσῃ τὴν διπλῆν ἀποψην τῆς ζωῆς, δηλαδὴ τὸν νοητικό καὶ τὸν ζωϊκό της χαραχτῆρα.

Τὴν ἕδια ἔννοιαν ἔχουν βέβαια καὶ οἱ δύο κύκλοι, γιατὶ οἱ δυνάμεις τῆς ψυχῆς εἶναι δύο εἰδῶν, ἢ μία ὅδηγει τὴν ψυχὴν πρὸς τὰ ἐπάνω, ἢ ἄλλη, ἐφ' ὅσον μὲν αὐτὴν συνδέεται ἡ γένεση τῆς ζωῆς, σέρνει τὴν ψυχὴν πρὸς τὰ κάτω, ὅπως τὸ δείχνει καὶ ὁ «Φαιδρός» μὲν ἄλλα σύμβολα. Ἐδῶ εἶναι τὰ δύο ἀλογα, πουν θέλουν νὰ ὅδηγήσουν τὴν ψυχὴν σὲ δύο διαφορετικοὺς σκοπούς. Τὸ καλὸν ἄλλο γέλαιο θέλει νὰ ὅδηγήσῃ τὴν ψυχὴν πρὸς τὰ ἐπάνω, ὅπου τὸ διευθύνει ὁ νοῦς· ἀντίθετα τὸ κακὸν θέλει νὰ τὴν παραπλανήσῃ πρὸς τὰ κάτω, γιατὶ αὐτὸν λαχταράει τὴν ἥδονήν καὶ τὴν γέννα μέσα στὴν ἥδονήν. Ὁ ἔξωτερικὸς κύκλος εἶναι στὸν «Τίμαιο» τὸ σύμβολο τῆς νοητικῆς δύναμης. Ὁ ἔσωτερικὸς ἀντίθετα τὸ σύμβολο τῆς γεννητικῆς δύναμης τῆς ψυχῆς. Ταυτόχρονα οἱ κύκλοι σημαίνουν τὶς κινήσεις τῶν οὐρανίων σωμάτων, γιατὶ οἱ κινήσεις αὐτὲς ἔχουν γιὰ τὸν Πλάτωνα τὴν αἴτια τους μέσα στὴν ἕδια τὴν ψυχὴν. Καὶ ὁ ἔξωτερικὸς κύκλος ὑποδηλώνει καὶ τὴν κίνηση τῶν ἀπλανῶν ἀστέρων, οἱ ὅποιοι, κατὰ τὸν Πλάτωνα, κινοῦνται γύρω ἀπὸ τὸν ἀξονάτων καὶ ἔτσι πραγματοποιοῦν τὴν κίνησιν τῆς νόησης, ἐνῶ οἱ ἔφταντες ἔσωτερικοὶ κύκλοι ὑποδηλώνουν τὶς κινήσεις τῶν ἔφταντων, οἱ ὅποιοι ἔχουν διαφορετικὲς κινήσεις.

Ο Ἀριστολέτης ἔρεινάει ἐδῶ ἀπὸ τὴν παραδοχήν, ὅτι ὁ πλατωνικὸς μῦθος γιὰ τὴν ψυχὴν δμιλεῖ γι' αὐτὴν σὰν γιὰ ἓνα μέγεθος ἢ μάλιστα σὰν γιὰ μιὰ χωρικότητα καὶ κατευθύνει τὰ ἐπιχειρήματά του ἐναντίον αὐτῆς τῆς γνώμης. Νὰ θέλῃ δημως κανεὶς νὰ θεωρήσῃ τὴν ψυχὴν στὸν Πλάτωνα ὡς μέγεθος ἢ ὡς κάτι χωρικό, τοῦτο θὰ ἐσήμαινε ὅτι παρερμηνεύει ὅλη τὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία ἀπὸ τὰ θεμέλιά της. Τὸ μυθικὸ φόρεμα τῆς γλώσσας δὲν πρέπει νὰ μᾶς παρασύρῃ σ' αὐτό. Η οὐσία τῆς ψυχῆς εἶναι κατὰ τὸν Πλάτωνα κάτι ὅλως διόλου διαφορετικὸ ἀπὸ τὴν ἔννοια τοῦ μεγέθους καὶ τῆς χωρικότητας. Η ψυχὴ εἶναι συγγενικὴ κατ' οὐσίαν μὲ τὶς ἴδεες. Καὶ γιὰ τοῦτο τότε μονάχα μπορεῖ κανεὶς νὰ καταλάβῃ τὴν φύση της, ὅταν στραφῇ στὴ γνώση τῆς ἕδιας τῆς ἴδεας. Η ψυχὴ εἶναι, κατὰ τὴν φύση της, χωρὶς ἀρχὴν καὶ χωρὶς τέλος, δηλαδὴ ἐλεύθερη ἀπὸ κάθε ποικιλία, ἀνισότητα καὶ συν-

θετότητα. Στὸν «Φαίδωνα» λέγεται, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι δμοιότατη μὲ τὸ θεῖο, τὸ ἀθάνατο, τὸ νοητό, τὸ καλό, τὸ ἀδιάλυτο καὶ μὲ τὸ πάντα ἀναλλοίωτο.⁷⁾

Τὸ γεγονός, ὅτι στὸν «Τίμαιο» γίνεται λόγος γιὰ τὴ γένεση τῆς ψυχῆς μὲ τὴ βοήθεια μαθηματικῶν συμβόλων, δηλαδὴ ὅτι ὄνομάζεται ἔκεī ἡ ψυχὴ εὐθεῖα γράμμη ἢ κύκλος, δὲν πρέπει νὰ μᾶς παρασύρῃ, νὰ θεωρήσωμε τὴν ψυχὴ ὡς μέγεθος ἢ χωρικότητα. Τουναντίον, ὅτι ὁ Πλάτων διιλεῖ μυθικὰ γιὰ τὴν ψυχή, τοῦτο ἀκριβῶς πρέπει νὰ τὸ πάρωμε ὡς προειδοποίηση. «Ἄν δυνατοῦμε πώς ἡ ψυχὴ εἶναι μέγεθος ἢ χωρικότητα, δπως λέει ὁ Ἀριστοτέλης ὅτι τοῦτο τὸ δέχεται ὁ «Τίμαιος», τότε δὲν εἶναι βέβαια δυνατὸν νὰ καταλάβῃ κανείς, πῶς, παρ' ὅλο τοῦτο, μπορεῖ νὰ τῆς ἀποδοθῇ ἡ νόηση. Γιατὶ ἡ νόηση εἶναι ὡς πρὸς τὴν οὐσία της ἐνιαία, συνεχῆς καὶ πραγματώνει μιὰ κυκλικὴ κίνηση, δηλαδὴ δὲν ἀφίνει αὐτὴ τὸν ἑαυτό της, εἶναι πάντα μέσα στὸν αὐτό της. Ἡ ἐνότητα καὶ ἡ συνέχεια τούτη τῆς νόησης εἶναι δυνατὴ μόνον μὲ τὸ ὅτι ἡ νόηση ὡς πρὸς τὴν οὐσία της εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ μὲ τὸ νούμενο. Τὸ νοούμενο πάλι συνίσταται σὲ μιὰ ἴδιότυπη συνέχεια καὶ ἐνότητα. Ἡ οὐσία του ἔγκειται σὲ τοῦτο, ὅτι αὐτό, δπως καὶ ὁ ἀριθμός, προχωρεῖ ἀπὸ τὸ ἕνα μέλος στὸ ἄλλο μὲ ἀναγκαιότητα καὶ μ' αὐτὸ κρατάει τὴν καθαρότητά του καὶ τὴν ἐνότητά του. Ἡ ἐνέργεια τῆς νόησης δὲν γυρίζει πρὸς τὰ ἔξω, ἀλλὰ πρὸς τὰ μέσα, καὶ ὅταν ἡ νόηση θεάζεται τὸ νοούμενο, θωρεῖ καὶ τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό της, γίνεται ἡ ἴδια τὸ πλήρωμα τῶν ἴδεῶν. Καὶ μ' αὐτὸ διατηρεῖ τὴν ἀπόλυτη συνέχειαν καὶ ἐνότητά της. Τουναντίον τὸ χωρικὸ εἶναι στὴν συνέχεια του ἀπειρα μερικό. Γιὰ τοῦτο δὲν μπορεῖ ἡ νόηση νὰ εἶναι συνεχῆς κατὰ τὴν ἔννοια ποὺ εἶναι ἡ χωρικότητα, ἀλλὰ δπως ὁ ἀριθμός. Τότε μόνον νοιώθει κανεὶς τὴν οὐσία τῆς νόησης, ὅταν τὴν θεωρήσῃ ὡς κάτι ὅλωσδιόλου ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸ χωρικὸ καὶ χωρὶς τὴν δυνατότητα τοῦ μερισμοῦ. Γιατὶ πῶς μπορεῖ, ἔτσι ωτάει ὁ Ἀριστοτέλης πολὺ ὅρθα, ἡ νόηση νὰ καταλάβῃ, δηλαδὴ νὰ πραγματώσῃ τὴν καθαυτό της ἐνέργεια, ἂν εἶναι μέγεθος ἢ χωρικότητα; Νόηση εἶναι ἔκείνο ποὺ δὲν μερίζεται καὶ ποὺ δὲν ἀφίνει τὴν οὐσία του καὶ τὸν

7) Πλάτωνος, Φαίδων, 80, Β, δμοιότατον εἶνε ψυχήν.

ξαντό του, "Ωστε δὲ οὗδιος δὲ Ἀριστοτέλης συγχρίνει ἐδῶ τὴν νόησην, ὡς ποὺς τὴν συνέχειαν καὶ τὴν ἑνότητά της, μὲ τὸν ἀριθμόν.

"Ας παραδεχθοῦμε δύως τὴν ἄτοπη δυνατότητα, ὅτι ἡ νόηση συνίσταται στὴ χωρικότητα καὶ δεῖ εἶναι μέγεθος. Πῶς θὰ νοοῦσε τότε: Μήπως μὲ κάθε ἔνα ἀπὸ τὰ μέρη τῆς; "Αν δεχθοῦμε, ὅτι ἡ νόηση εἶναι π.χ. ἔνας χύκλος, διόποιος κινεῖται ἀδιάκοπα, καὶ μὲ τὴν κίνηση τούτη δίγει τὶς σκέψεις, τότε εἶναι δυνατὸν νὰ σκέπτεται ἡ μὲ ἔνα μέρος ἡ μὲ ἔνα σημεῖο τῆς κίνησής του. "Αν λοιπὸν σκέπτεται μὲ ἔνα σημεῖο τῆς κίνησής του, τότε εἶναι δλα τὰ ἄλλα σημεῖα περιττά. Τότε θὰ ἔταν καὶ ἡ χυκλική του κίνηση ἡ καὶ τὸ μέγεθός του ἀδύνατα. "Αν ἡ νόηση δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ σύλληψη ἀπὸ σκέψεις καὶ ἂν τὸ ἔνα σημεῖο τῆς κίνησής της ἀρκεῖ γιὰ νὰ συλλάβῃ σκέψεις, τότε θὰ ἔταν τὸ μέγεθος δλωσδιόλου ἀχρηστό. "Αν δύως πάλι ἡ νόηση δὲν σκέπτεται ωὲ ἔνα, ἄλλὰ μὲ περισσότερα σημεῖα τῆς χυκλικῆς τῆς κίνησής, τότε γεννιέται τὸ ἑρώτημα, μὲ πόσα σημεῖα σκέπτεται καὶ γιατὶ μὲ τόσα καὶ ὅχι μὲ περισσότερα; Τὰ ἄλλα δύως θὰ ἔταν τότε περιττά. "Αν δύως πάλι σκέπτεται μὲ δλα τὰ σημεῖα τῆς χυκλικῆς κίνησής της, τότε θὰ σκέπτεται ἡ μὲ κάθε σημεῖο δλες τὶς σκέψεις μαζὶ ἡ μὲ ἔνα, δαλαδὴ μὲ τοῦτο τὸ δλωσδιόλου ὠρισμένο σημεῖο τῆς κίνησής της τούτη τὴν ὠρισμένη σκέψη καὶ οὕτω καθεξῆς. "Αν λοιπὸν ἡ νόηση σκέπτεται μὲ κάθε σημεῖο τῆς κίνησής της δλα μαζί, τότε, ἐπειδὴ τὰ σημεῖα εἶναι ἄπειρα, θὰ σκέπτεται συχνὰ ἡ ἄπειρα τὴν ἴδια σκέψη καὶ δὲν θὰ φθάνη ποτὲ στὸ σκοπό της. Ἡ νόηση θὰ ἔταν τότε μιὰ ἀπέλπιδη προσπάθεια, δὲν θὰ μποροῦσε ποτὲ νὰ συλλάβῃ τὸν ἑαυτό της στὴν ἐνότητά της. Μὲ ἄλλα λόγια δὲν θὰ ἔφθανε ποτὲ σὲ κεῖνο ποὺ πραγματικὰ εἶναι ἡ σκέψη, σὲ δλοκληρωτικὴ δηλαδὴ σύλληψη.

Τὸ τέλος θὰ ἴσχυε, ἂν ἐδεχόμαστε, ὅτι ἡ νόηση θίγει μὲ κάθε μέρος τῆς κυκλικῆς της κίνησης τίς σκέψεις ἢ ὅτι δλόκληρη ἡ κυκλικὴ κίνηση εἶναι ἀναγκαία γιὰ νὰ σκεφθῇ κάτι ἡ νόηση. Στὴν πρώτη περίπτωση ἡ νόηση δὲν θὰ ἔφθανε ποτὲ στὸ τέρμα της, στὴ δεύτερη δὲν θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ καταλάβῃ γιατὶ τὸ ἄγγισμα μέσω τῶν μερῶν εἶναι ἀπαραίτητο, ἀφοῦ γιὰ νὰ συλλάβῃ ἡ νόηση μιὰ σκέψη εἶναι ἀναγκαία δλόκληρη ἡ κυκλικὴ κίνηση. Θὰ ἦταν λοιπὸν ἀνάγκη γιὰ νὰ σκεφθῇ ἡ νόηση, νὰ θίξῃ ὅλες τὶς σκέψεις, καὶ ἐπειδὴ οἵ σκέψεις

ψεις είναι ἄπειρες, θὰ ἦταν τοῦτο ἀδύνατο. "Ωστε ἔτσι θὰ ἦταν ἡ νόηση κάτι ἀδύνατο. Καὶ ἐπειδὴ οὔτε ἀπὸ τὰ μέρη πρὸς τὸ ὅλο οὔτε ἀπὸ τὸ ὅλο πρὸς τὰ μέρη ὑπάρχει δρόμος, ἡ νόηση δὲν θὰ ἦταν ποτὲ σὲ θέση νὰ συλλάβῃ τὸ ὅλο, οὔτε πάλι ἀπὸ τὸ ὅλο νὰ καταλάβῃ τὰ μέρη.

Σὲ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀτοπα καταλήγομε, λέει δὲ Ἀριστοτέλης, ἂν δεχθοῦμε, δὲν ἡ νόηση είναι ἕνας πραγματικὸς κύκλος, «τὸν κύκλον τοῦτον»,⁸⁾ δόποιος κινεῖται. "Οτι λοιπὸν δὲ «Τίμαιος» δέχεται τὴν νόηση ὡς ἔνα κινούμενο πραγματικὸν κύκλο, σε αὐτὸν ἐπιμένει δπωσδιῆποτε δὲ Ἀριστοτέλης. Αὐτὸν τὸν κύκλο ποὺ κινεῖται, λέγει δὲ Φιλόπονος, πρέπει δὲ Ἀριστοτέλης νὰ τὸν δεχθῇ ὡς πρᾶγματικό, δηλαδὴ ὡς αἰσθητὸν κύκλο, γιατὶ δὲ μὴ πραγματικός, δὲ γενικός, ἢ ἡ ἔννοια τοῦ κύκλου, δὲν κινεῖται μὲ κανένα τρόπο. Καὶ ἐπειδὴ δὲ κύκλος ἔχει τὴν ἴδια σχέση μὲ τὴν κίνησή του ποὺ ἔχει ἡ νόηση μὲ τὴν ἐνέργειά της, γιατὶ καὶ τὰ δύο είναι κινήσεις, πρέπει συνεπῶς δὲ κύκλος νὰ ἔχῃ τὴν ἴδια σχέση μὲ τὴν νόηση. Καὶ ἂν ἡ κίνηση τοῦ κύκλου είναι ταυτόσημη μὲ τὴν ἐνέργεια τῆς νόησης, τότε πρέπει δὲ κύκλος νὰ είναι τὸ ἴδιο πρᾶγμα μὲ τὴν νόηση. Καὶ ἐπειδὴ ἡ κυκλικὴ κίνηση ἀνήκει σὲ ἔναν αἰσθητὸν κύκλο, πρέπει καὶ ἡ νόηση νὰ παριστάνῃ ἔναν αἰσθητὸν κύκλο.

Ποιὸ θὰ ἦταν ὅμως τὸ περιεχόμενο αὐτῆς τῆς νόησης; Σύμφωνα μὲ δοσα ἔχομε εἰπεῖ πρέπει ἡ νόηση αὐτὴ νὰ βρίσκεται σὲ αἰώνια κίνηση, ὥστε πρέπει καὶ τὸ περιεχόμενό της νὰ τὸ θεωρήσωμε ὡς κάτι ποὺ αἰώνια κινεῖται, δηλαδὴ τὸ περιεχόμενό της δὲν θὰ ἐγίνονται ποτὲ ἔννοια, ἀλλὰ θὰ σκορπίζονται πάντα μέσα σὲ μιὰ ροή ποὺ δὲν ἔχει καμμιὰ ἔννοια. Μὲ ἀλλα λόγια δὲν θὰ ἦταν αὐτὴ πραγματικὴ νόηση. Γιατὶ ἡ πραγματικὴ νόηση, εἴτε πραχτικὴ εἴτε θεωρητικὴ είναι, είναι ὠρισμένη, δηλαδὴ μέσα σὲ ὅρια. "Ετσι ἡ πραχτικὴ νόηση είναι ὠρισμένη κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπο, διτι ἔχεινάει ἀπὸ τὸ σκοπὸ τῆς πράξης καὶ γυρίζει στὴν ἀρχὴ τῆς πράξης. "Ἐννοια καὶ πράξη ἔξαρτωνται τόσο ἡ μιὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὥστε ἡ ἔννοια είναι ἡ νοητὴ ἀρχὴ τῆς πράξης καὶ ἡ πράξη ἡ πραχτικὴ ἀρχὴ τῆς ἔννοιας. Ἡ θεωρητικὴ σκέψη είναι ἐπίσης καθωρισμένη, δηλαδὴ μέσα σὲ ὅρια, γιατὶ ἀρχίζει

8) Περὶ ψυχῆς, 407, a, 20.

ἀμέσως μὲ ἔννοιες καὶ μὲ κάθε ἔννοια συλλαμβάνει κάτι ὡρισμένο. Καὶ ἐκεῖ ὅπου ἡ σκέψη εἶναι ἀποδειχτική, ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος, δηλαδὴ κινεῖται μέσα σὲ ὅρια. Μὲ ἄλλα λόγια ἔκπινάει ἀπὸ θέσεις, προτάσεις, καὶ μὲ τὸν συλλογισμὸν φθάνει σὲ συμπεράσματα. "Οστε δὲν ὑπάρχει οὔτε ἔννοια, οὔτε ἀπόδειξη ποὺ νὰ μὴν ἔχουνε τέλος. Τοῦτο θὰ ἦταν κάτι ἀντίθετο στὴν οὐσία τῆς νόησης. Μιὰ ἔννοια χωρὶς τέλος, δηλαδὴ χωρὶς ὅρια, δὲν εἶναι ἔννοια. Καὶ τὸ ἕδιο ἴσχύει καὶ γιὰ τὴν ἀπόδειξη. Οὕτε ποὺς τὸ μέρος τῶν προτάσεων οὔτε ποὺς τὸ μέρος τῶν συμπερασμάτων ὑπάρχει ἀπειρος δρόμος. "Αν ἦταν δυνατὸ τὸ ἀντίθετο, τότε τοῦτο θὰ ἦταν ἀναίρεση κάθε γνώσης, ὅπως καὶ πράγματι θὰ συμβῇ ἀν ταυτίσωμε τὴ νόηση μὲ τὴν κίνησι τοῦ κύκλου. Κι' ἐπειδὴ ἡ κίνηση τοῦ κύκλου θὰ εἶναι πάντα ἡ ἕδια, θὰ πρέπει κανεὶς πάντα νὰ σκέπτεται τὸ ἕδιο, ἢ, καλύτερα, θὰ πρέπει νὰ κάνῃ ἀσκοπα τὸν ἕδιο κόπο, γιατὶ μιὰ σκέψη δὲν θὰ μπορέσῃ κανεὶς ποτὲ ἔτσι νὰ συλλάβῃ.

Καὶ ἀν τὴ ζήτηση τῆς γνώσης εἶναι δυνατὸν νὰ τὴν χαρακτηρίσωμε ὅμοια μὲ τὴν κίνηση, γιατὶ ἐκεῖνος, ποὺ ζητεῖ καὶ ωτᾶ βρίσκεται πραγματικὰ σὲ κίνηση καὶ σὲ ἀνησυχία, τὴ νόηση ὅμως τὴν ἕδια, τὴ γνώση τὴν ἕδια, πρέπει πιὸ πολὺ νὰ τὴν παρομοιάσωμε μὲ μιὰ ἡσυχη ἐμμονὴ καὶ μὲ μιὰ ἡρεμία παρὰ μὲ μιὰ κίνηση. "Οταν πιὰ ἔχουμε τὴν γνώση ποὺ ζητᾶμε, τότε εἴμαστε ἡσυχοι· γι' αὐτὸ φαίνεται ὅτι καὶ ἡ γνώση ὠνομάσθηκε «ἐπιστήμη», γιατὶ φέρνει τὴν ψυχὴ σὲ στάση.⁹⁾ Καὶ ἡ ἀπόδειξη φέρνει στὴν ψυχὴ ἡσυχία· ὥστε καὶ σ' αὐτὴ τὴ περίπτωση δὲν μποροῦμε νὰ μιλήσωμε γιὰ κυκλικὴ κίνηση. Ἐπειδὴ λοιπὸν ἡ κίνηση εἶναι κάτι ἀντίθετο στὴ φύση τῆς ψυχῆς, ἀν ἐδεχόμαστε ὅτι κινεῖται, θὰ τῆς ἀφαιρούσαμε τὴν εὐδαιμονία της, ἡ δποία ἀπὸ τὸν ἕδιο τὸν Πλάτωνα θεωρεῖται ώς δεδομένη στὴν ψυχή. "Ετσι ἐπιχειρηματολογεῖ πιὸ πέρα ὁ Ἀριστοτέλης. Κάθε κίνηση τῆς ψυχῆς, ἐπειδὴ θὰ τῆς ἦταν κάτι ἀφύσικο, θὰ τῆς κατάστρεφε τὴν εὐδαιμονία της. "Ο, τι δὲν εἶναι ἀπαλλαγμένῳ ἀπὸ κάθε μόχθο, τοῦτο δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι «μακάριον». Ἡ ψυχὴ τοῦ κόσμου ὅμως πρέπει, κατὰ τὸν Πλάτωνα, νὰ εἶναι «εὐδαιμων θεός».¹⁰⁾ Καὶ πῶς μποροῦμε, ἔτσι ωτάει ὁ

9) Ἀριστοτέλους, Προβλημάτων, 14, 956, β, 40. "Οι τὴν ψυχὴν ιστήσιν.

10) Πλάτωνος, Τίμαιος, 34, Ο.

'Αριστοτέλης, νὰ μιλᾶμε γιὰ εὐδαιμονία, ἐν τῇ ψυχῇ εἶναι συνυφασμένη μὲ τὸ σῶμα καὶ δὲν ἔχει καμμιὰ δυνατότητα νὰ ἐλευθερωθῇ ἀπ' αὐτό; Καὶ ἐν δεχθοῦμε, ὅτι εἶναι συνυφασμένη μὲ τὸ σῶμα γιὰ νὰ μπορῇ μὲ τὴ δύναμη τῆς νὰ κινῇ ὅλον τὸν οὐρανό, τοῦτο δὲν θὰ τῆς εἶναι κάτι χωρὶς μόχθο, καὶ συνεπῶς δὲν θὰ ἦταν «εὐδαιμων». Ο Πλάτων ὁ ἴδιος ἀξίωσε κατὰ τῷ πότῳ ἑορταστικὸ τὸν χωρισμὸ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸ σῶμα, ἀκριβῶς γιατὶ εἶναι καλύτερα γιὰ τὴν ψυχὴν νὰ εἶναι μοναχὴ τῆς γιατὶ ἡ ζωὴ μέσα στὸ οῶμα τῆς εἶναι κάτι «ἐπίπονον». ¹¹⁾ Καὶ ἔδω, δηλαδὴ στὸν «Τίμαιο», ἡ ψυχὴ τοῦ κόσμου φαίνεται πῶς ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ ἀπελευθερωθῇ ἀπὸ τὸ σῶμα καὶ ὅμως πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν εὐδαιμονία τῆς.

"Αν λοιπόν, ὅπως καταδείχθηκε, ἡ κυκλικὴ κίνηση δὲν ἀρμόζει στὴν οὐσία τῆς ψυχῆς, τότε μένει καὶ ἡ κυκλικὴ κίνηση τοῦ οὐρανοῦ κατὰ βάθος ἀνεξήγητη. Γιατί, ἐπειδὴ ἡ κίνηση ἡ κυκλικὴ τοῦ οὐρανοῦ ἐπρεπε νὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς κυκλικῆς κίνησης τῆς ψυχῆς καὶ ἐπειδὴ ἡ δεύτερη εἶναι ἀδύνατη, μένει καὶ ἡ πρώτη, αὐτὴ εἶναι ἡ γνώμη τοῦ Ἀριστοτέλη, ἀνεξήγητη ἀπὸ τοὺς Πλατωνικούς. Οὕτε μπορεῖ τὸ σωματικὸ νὰ εἶναι ἡ αἰτία τῆς κυκλικῆς κίνησης, ἐπειδὴ κατὰ τοὺς Πλατωνικούς ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ αἰτία κάθε κίνησης. Οὕτε καὶ λέγεται τοῦτο στὸν «Τίμαιο», γιατὶ δηλαδὴ ἀκριβῶς ἡ κυκλικὴ κίνηση εἶναι ἔκείνη ποὺ ἀρμόζει στὸν οὐρανὸ καὶ ὅχι καμμιὰ ἄλλη. "Ετσι μένομε σὲ ἄγνοια καὶ ὅσον ἀφορᾷ τὴν causa movens καὶ ὅσον ἀφορᾷ τὴν causa finalis τῆς κίνησης τοῦ οὐρανοῦ.

Στὸ τέλος ὁ Ἀριστοτέλης φέρνει καὶ ἕνα ἀκόμα ἐπιχείρημα κατὰ τῆς πλατωνικῆς ψυχολογίας, τὸ ὅποιον ὅμως ταυτόχρονα ἀφορᾷ ὅλους τοὺς φιλοσόφους, ποὺ πρὸς ἀπ' αὐτὸν ἐφιλοσόφησαν γιὰ τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς. "Ολοι αὐτοὶ δηλαδὴ δὲν εἴπαν τίποτε γιὰ τὴν σχέση τῆς ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα. Καὶ ὅμως συνέπεια αὐτῆς τῆς σχέσης εἶναι τὸ ἔνα ἀπ' αὐτὰ νὰ δῷ καὶ τὸ ἄλλο νὰ πάσχῃ, καὶ τὸ ἔνα νὰ κινῇ καὶ τὸ ἄλλο νὰ κινῆται. "Ολα αὐτὰ δὲν εἶναι δυνατά, ἐν δεχθοῦμε μιὰ τυχαία καὶ ὅχι ἀναγκαία σχέση τοῦ σώματος μὲ τὴν ψυχή. Κατὰ τὴν σχέση τῆς μορφῆς καὶ τῆς ὕλης πρέπει νὰ δεχθοῦμε, ὅτι αὐτὴ

11) Περὶ ψυχῆς, 407, β, 2.

ἡ ψυχή μορφὴ ἔρχεται σὲ σχέση μὲ αὐτὴ τὴν ψυχήν ψυχήν. Καὶ ἀνὴν ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ μορφὴ τοῦ σώματος, τότε πρέπει νὰ μπορῇ κανεὶς νὰ εἰπῇ τὴν αἵτια, γιατὶ ἀκριβῶς αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἔρχεται σὲ σχέση μὲ τοῦτο τὸ εἶδος τοῦ σώματος. Ἀποκλείεται λοιπὸν ἡ σχέση ἀνάμεσιν στὰ δύο αὐτὰ νὰ εἶναι τυχαία, νὰ δεχθοῦμε δηλαδή, ὅπως τὸ κάνει ἡ θρησκευτικὴ ψυχολογία τῶν Πυθαγορείων, ὅτι κάθε ψυχὴ μπορεῖ νὰ εἰσέλθῃ σὲ κάθε σῶμα. Αὐτὸν θὰ ἡταν, λέγει δὲ Ἀριστοτέλης, ἄλλο τόσο ἀτοπο. Ὡσοῦ, ἀνὲλέγαμε, ὅτι ἡ ἀρχιτεκτονικὴ μπορεῖ νὰ λάβῃ τὴν μορφὴ τοῦ αὐλοῦ. "Οπως κάθε τέχνη χρησιμοποιεῖ ψυχήν αὐτὴν δραγανα, ὅμοια πρέπει νὰ δεχθοῦμε, ὅτι κάθε ψυχὴ χρησιμοποιεῖ τὸ ψυχήν της. γι' αὐτὴν εἰδικὰ προωθισμένο, σῶμα.

"Οσο διεξοδικὴ ὅμως καὶ ἀν φαίνεται πὼς εἶναι ἡ κοιτικὴ ποὺ ἀσκεῖ ἐδῶ δὲ Ἀριστοτέλης στὸν Πλάτωνα, ἐν τούτοις δὲν ἀγγίζει ἡ κοιτικὴ αὐτὴ τὴν πλατωνικὴ θεωρία περὶ ψυχῆς καὶ μάλιστα γιὰ δύο σπουδαίους λόγους. Πρῶτον δὲ πλατωνικὸς «Τίμαιος», ὅπου κυρίως ἀναφέρεται ὁ Ἀριστοτέλης, δὲν εἶναι διαλεκτικός, λογικός, ἄλλα καθαρὰ μυθικὸς διάλογος. Τὸν μῆθον ὅμως τὸν ἔχει δὲν ἕδιος δὲν Πλάτων χαρακτηρίσει ως «ψεῦδος». δὲν μῆθος ἔχει μόνον τούτη τὴν ἀξία, ὅτι ὑποδηλώνει μονάχα τὴν ἀλήθεια, χωρὶς δὲν ἕδιος νὰ εἶναι ἀλήθεια. Ἐργάζεται μὲ τὰ μέσα τοῦ φαινομένου καὶ ποτὲ μὲ τὰ μέσα τοῦ εἶναι. Δὲν εἶναι «λόγος» καὶ γι' αὐτὸν δὲν πρέπει νὰ τὸν κοιτάζωμε ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ λόγου καὶ νὰ θέλωμε νὰ τὸν ἀναιρέσωμε. Δεύτερον, ἀν δὲν Πλάτων δρίζῃ τὴν ψυχὴν ὡς αὐτοκινησία, εἶναι δλοφάνερο, ὅτι μὲ αὐτὸν δὲν ἔννοει μὲ κανένα τρόπο τὴν τοπικὴ κίνηση, ἄλλὰ τὴν κίνηση τῆς νόησης. Τοῦτο τὸ εἶχαν ἥδη παρατηρήσει οἱ ἀρχαῖοι σχολιαστὲς τοῦ Πλάτωνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ Η ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ

Κατὰ τῆς γνώμης, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀρμονία ἡ καὶ ἀριθμὸς δὲν Ἀριστοτέλης ἐποιέμησε πρῶτα στὸν διάλογό του ποὺ χάθηκε, στὸν «Εὐδημο». Ο Φιλόπονος μᾶς πληροφορεῖ, ὅτι δὲν Ἀριστοτέλης στὸν «Εὐ-

δημο» χρησιμοποιοῦσε δύο ἀπὸ τίς πέντε ἀποδείξεις τοῦ πλαιτωνικοῦ «Φαίδωνος», ποὺ κατευθύνονταν κατὰ τῆς γνώμης, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀρμονία. Καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ὁ ἕδιος λέγει στὸ ἔργο του «περὶ ψυχῆς», ὅτι ἡ γνώμη αὐτὴ γιὰ τὴν ψυχὴν ἔχει ἥδη ὑποβληθῆ σὲ ἔξεταση καὶ μάλιστα στὰ ἔξωτερικά του συγγράμματα.¹⁾ Μ' αὐτὸ δὲν ἔννοεῖ τίποτε ἄλλο παρὰ τὸν διαλόγο του. «Οπως δὲν οὐκονεῖ τίποτε ἄλλο παρὰ τὸν διαλόγο του Φαίδωνα, ὅμοια ἐπολέμησε ὁ Ἀριστοτέλης στὸν Εὔδημο τὴν ἀντίληψη τοῦ ὑλισμοῦ ποὺ μάχεται τῇ θεωρίᾳ γιὰ τὴν ἀθανασία καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἕδια διατύπωση ποὺ ἔχει ἡ ἀντίθετη ἀποψη ἥδη στὸν Πλάτωνα· ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἀρμονία τοῦ σώματος, δηλαδὴ ἔκεινο τὸ διαφορετικὸ κάτι ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὸ ἀθροισμα τῶν ὑλικῶν στοιχείων, τὸ δποῖον καὶ ὁ σημεριγὸς ὑλισμὸς χαρακτηρίζει ψυχή».²⁾

Ἡ γνώμη, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀρμονία, βασίζεται σὲ τοῦτο, ὅτι ἡ ἀρμονία εἶναι μιὰ μίξη καὶ ἔνωση ἀπὸ ἀντιθέσεις καὶ ὅτι τὸ ἕδιο τὸ σῶμα συντίθεται ἀπὸ ἀντιθέσεις. Εἶναι βέβαια πιθανὸν ὅτι οἱ καταστάσεις τοῦ σώματος ἔδωσαν ἀφορμή, ὥστε νὰ θεωρηθῇ καὶ ἡ ψυχὴ ὡς ἀρμονία, γιατὶ ὅτι ἡ ὑγεία καὶ γενικὰ κάθε «ἀρετὴ» τοῦ σώματος εἶναι ἀρμονίες, τοῦτο δὲν εἶναι εύχολο νὰ τὸ ἀρνηθῇ κανείς. «Οπως ἡ ἕδια ἡ ἀρμονία συντίθεται ἀπὸ ἀντιθέσεις,³⁾ ὅμοια καὶ τὸ ἔμψυχο σῶμα εἶναι ἀρμονία. «Οτι ἡ ἀρμονία εἶναι μιὰ σχέση ἢ μιὰ σύνθεση, τοῦτο δὲν μπορεῖ κανεὶς καθόλου νὰ τὸ ἀμφισβητήσῃ. «Οτι δμως καὶ ἡ οὖσία τῆς ψυχῆς τῆς ἕδιας ἔγκειται στὴν ἀρμονία, τοῦτο εἶναι, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, κάτι ὅλωσδιόλου ἀπαράδεχτο, γιατὶ ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι οὔτε σχέση οὔτε σύνθεση, ἀλλὰ «οὖσία». Σ' αὐτὸ πρέπει ἀκόμα νὰ προστεθῇ, ὅτι ἡ ἀρμονία δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ κινήσῃ κάτι ἄλλο, ἐνῶ ἡ ψυχὴ, κατὰ τὴν γνώμη τῶν προδρόμων τοῦ Ἀριστοτέλη, κινεῖ τὸ σῶμα ἔκεινο τοῦ δποίου εἶναι ψυχή. Καὶ ὅτι ἡ ψυχὴ κατέχει αὐτὴν τὴν κινητικὴ δύναμη, τοῦτο τὸ δέχονται ὅλοι· αὐτὸ μάλιστα εἶναι ποὺ γενικὰ τῆς ἀποδίνουν. «Οτι ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι ἀρμονία, τοῦτο μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ συμπεράνῃ ἀπὸ τὸ ὅτι εἶναι ἀδύνατο τὶς κατα-

1) Περὶ ψυχῆς, 407, β, 29, τοῖς ἐν κοινῷ λεγομένοις.

2) Werner Jäger, Aristoteles, Berlin, 1923, σελ. 38.

3) Κατὰ τὸν δρισμὸ τῶν Πυθαγορείων ἡ ἀρμονία εἶναι «πολυμιγέων καὶ δχὰ φρονεόντων ἔνωσις».

στάσεις καὶ τὶς ἐνέργειες τῆς ψυχῆς⁴⁾) νὰ τὶς θεωρήσῃ κανεῖς ὃς ἀρμόνιες. Γιατὶ τὶ εἶδους ἀρμονία θὰ ἥταν π. χ. δὲ μηδὲς ἢ ἡ ἐπιθυμία, ἡ αἰσθηση, ἡ φαντασία καὶ ὅλα τὰλλα ποὺ ἀνήκουν στὴν ψύχη: “Οταν μιλᾶμε γιὰ τὴν ἀρμονία εἴγαί δύο πράγματα ποὺ σκεπτόμαστε μ’ αὐτήν. Κυρίως μιλᾶμε γιὰ ἀρμονία, ὅταν συναρμόζομε μεγέθη ποὺ ἔχουν κίνηση καὶ θέση κατὰ τρόπο ποὺ νὰ μὴν μπορῇ μεταξύ των νὰ χωρέσῃ τίποτε τὸ συγγενικό, π. χ. ὅταν δώσωμε στὴν ὕλη μιὰ ὁρισμένη σχέση, ἀναλογία, ὅπου μέσα νὰ μπορῇ ἡ ὕλη νὰ ἀναπαύεται ἀρμονικά, ὅπως μποροῦμε νὰ τὸ ἴδοῦμε στὴν οἰκοδομή μιᾶς οἰκίας.

“Απ’ αὐτὸν μεταφέρομε τὴν ἔννοια τῆς ἀρμονίας καὶ στὴν σχέση, τὴν ἀναλογία τῶν ἀριθμῶν, τῆς μουσικῆς καὶ κάθε ἄλλης μέζης, ὅπου τὰ συστατικὰ βρίσκονται σὲ μιὰ τάξη καὶ συμμετοία ἀναμεταξύ των.

“Ἐχομε λοιπὸν ἔδω, ὅπως λέγει ὁ Φιλόπονος, τὴν μιὰ φορὰ μιὰ ἀρμονία «κατὰ παράταξιν», τὴν ἄλλη φορὰ μιὰ ἀρμονία «κατὰ μέζην». Κανένα εἶδος ἀπ’ αὐτὲς τὶς δύο ἀρμονίες δὲν μποροῦμε, χωρὶς ἀντίφαση, νὰ τὸ ἐφαρμόσωμε στὴν ψύχη. “Οτι τὸ πρῶτο εἶδος τῆς ἀρμονίας δὲν ἀρμόζει μὲ κανένα τρόπο στὴν ψύχη εἶναι εὔκολο νὰ τὸ καταλάβῃ κανείς, γιατί, ἀφοῦ ἡ σύνθεση τῶν μερῶν τοῦ σώματος εἶναι διαφορετική καὶ ἀφοῦ κάθε σύνθεση εἶναι ἀνά γκη νὰ εἶναι καὶ μιὰ ψυχὴ θὰ εἶχαμε μ’ αὐτὸν μέσα σ’ ἓνα σῶμα πολλὲς ψυχές. Σ’ αὐτὸν πρέπει ἀκόμα νὰ προσθέσωμε, ὅτι καὶ στὸ καθένα μέρος πρέπει νὰ ὑπάρχουν διάφορες συνθέσεις, π. χ. ἡ σύνθεση ὅλου τοῦ χεριοῦ καὶ ἡ σύνθεση τῶν μερῶν τοῦ χεριοῦ. Μ’ αὐτὸν θὰ ἔπειπε στὸ ἓνα καὶ αὐτὸν μέρος νὰ παραδεχθοῦμε πολλὲς ψυχές, πρᾶγμα ποὺ θὰ ἥταν δλωσδιόλου ἀτοπο. Καὶ τίνος μέρους καὶ ποιᾶς σύνθεσής του θὰ ἥταν τότε, μέσα σ’ αὐτὸν τὸ συνονθύλευμα, τὸ πνεῦμα καὶ τίνος μέρους ἡ αἰσθηση:

“Αλλὰ ἡ ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ νοηθῇ οὕτε ὃς μιὰ σχέση κατὰ τὸν τρόπο, ὅτι μέσα τῆς ἔρχονται σὲ ἀρμονία διάφορα ἄλλα, γιατί, ἂν τὰ εἶδη αὐτὰ τῶν σχέσεων θὰ ἥταν μέσα μας πολλά, θὰ εἶχαμε τότε καὶ πολλὲς ψυχές. “Αν κάθε σχέση τῶν στοιχείων μέσα μας ἥταν καὶ ἀπὸ μιὰ ψυχὴ, ἐπειδὴ μέσα σὲ κάθε μέρος τοῦ σώματός μας ἔχομε καὶ μιὰ διαφορετική σχέση, θὰ εἶχαμε μ’ αὐτὸν μέσα στὸ σῶμά μας

4) Περὶ ψυχῆς, 408. a, 4. Τὰ πάθη καὶ τὰ ἔργα.

πολλὲς ψυχές. Καὶ ἀδιάφορο ποιὰ ἀπὸ τὰ δύο εἴδη τῆς ἀρμονίας προσδώσωμε στὴν ψυχή, πάντα θὰ φθάνωμε μὲν αὐτὸ σὲ ἀντιφάσεις. Γι' αὐτὸ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ καταλάβωμε, πῶς ὁ Ἐμπεδοκλῆς ἔφθασε νὰ παραδεχθῇ, ὅτι κάιθε μέρος τοῦ σώματος γίνεται ἀπὸ μιὰ ἴδιαίτερη σχέση, ὅτι ἡ ὠρισμένη αὐτὴ σχέση διαμορφώνει π. χ. τὰ ἄστα καὶ μιὰ ἄλλη πάλι ὠρισμένη σχέση τὴ σάρκα.

Τί εἶναι ὅμως μέσα σ' ὅλα αὐτὰ ἡ ἴδια ἡ ψυχή; Εἶναι κι' αὐτὴ μιὰ σχέση τῶν στοιχείων ποὺ ἀναμιγγύονται ἀναμεταξύ των, ἢ εἶναι κάτι ἄλλο; Καὶ ἂν ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ σχέση τῶν στοιχείων ποὺ ἀναμιγγύονται ἀναμεταξύ των, πῶς μποροῦσε τότε ὁ Ἐμπεδοκλῆς νὰ ἴσχυρισθῇ, ὅτι μὲ τὴ γῆ μέσα μας βλέπομε τὴ γῆ;⁵⁾ Η σχέση ἡ ἴδια εἶναι πάντως ὡς πρὸς τὴν οὐσία της κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τὰ ἴδια. Ἐπειτα, ἂν εἶναι ἄλληθινὸ ἀντὸ ποὺ λέει ὁ Ἐμπεδοκλῆς, ὅτι δηλαδὴ κάθε μέρος μέσα μας διαμορφώνεται μὲ μιὰ ἴδιαίτερη σχέση καὶ ἂν, ἐχτὸς αὐτοῦ, κάθε σχέση εἶναι ἥδη καὶ μιὰ ψυχὴ, τότε θὰ εἶχαμε πάλι πολλὲς ψυχὲς μέσα μας.

"Ετσι ὁ Ἀριστοτέλης ἀποκρούει μὲν αὐτὴν τὴν ἐπιχειρηματολογία κατ' ἀρχὴν τόσο τὴν κίνηση τῆς ψυχῆς κατὰ τὴν οὐσία της, ποὺ ἔδεχονταν ὁ Δημόκριτος καὶ ὁ Πλάτων, ὁ καθένας βέβαια μὲ διαφορετικὸ τρόπο, ὅσο καὶ τὴ γνώμη, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀρμονία παραδέχεται ὅμως, ὅτι ἡ ψυχὴ μπορεῖ μόνον «κατὰ συμβεβηκός» νὰ κινηθῇ καὶ νὰ κινήσῃ τὸν ἑαυτό της. Εἶναι, λέει, δυνατὸν ἡ ψυχὴ νὰ κινηθῇ, μὲ τὸ νὰ εἶναι μέσα στὸ σῶμα, ὅπως τὸ παραδέχθηκε ἥδη πρίν, π. χ. νὰ κινηθῇ ἐξ αἰτίας ἀντικειμένων τῶν αἰσθήσεων· καὶ εἶναι δυνατὸν τὸ σῶμα νὰ κινηθῇ ἀπὸ τὴν ψυχή. Μὲν αὐτὸ ἔννοεῖ βέβαια μόνον τὴν τοπικὴ κίνηση. Ἐφ' ὅσον δηλαδὴ ἡ ψυχὴ κινεῖ τὸ σῶμα, καὶ ἐπειδὴ κάθε κίνηση τοῦ σώματος εἶναι τοπική, καὶ ἐφ' ὅσον ἡ ψυχὴ βρίσκεται μέσα στὸ σῶμα, μὲν αὐτὸ κινεῖται «κατὰ συμβεβηκός» καὶ ἡ ἴδια. Μὲ κανένα τρόπο ὅμως δὲν ὅρμοζει στὴν ψυχὴ κίνηση κατὰ τὴν οὐσία της. Τοῦτο δὲν θὰ ἔπειπε νὰ τὸ παραδέχθοῦμε οὔτε ἀν ἔκαναμε τὴν ἀκόλουθη σειρὰ ἀπὸ σκέψεις, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς παρασύρῃ νὰ προσδώσωμε στὴν οὐσία τῆς ψυχῆς κίνηση. Λέμε δηλαδὴ, ἡ ψυχὴ

5) Περὶ ψυχῆς, 408, β, 29.

είναι θλιμμένη ή χαρούμενη, ή είναι θαρραλέα ή φοβισμένη. Λέμε ἐπίσης ότι ή ψυχή είναι θυμωμένη, αἰσθάνεται καὶ στοχάζεται. "Ωστε, ἐφ' ὃσον μιλοῦμε ἔτσι γιὰ τὴν ψυχή, θὰ μπορούσαμε νὰ παραδεχθοῦμε, ὅτι μ' αὐτὸ δὲν ἔχουμε τίποτε ἄλλο κατὰ νοῦν παρὰ κινήσεις τῆς ψυχῆς. Καὶ ἂν βέβαια αὐτὰ ὅλα είναι κινήσεις τῆς ψυχῆς, τότε θὰ ἦταν καὶ ή̄ ἴδια ή̄ ψυχὴ κίνηση. "Ομως τὸ συμπέρασμα τοῦτο δὲν είναι ἀναγκαῖο, γιατὶ μπορεῖ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀναγρέδαμε νὰ είναι κινήσεις καὶ δύναμις ή̄ ἴδια ή̄ ψυχὴ μ' αὐτὰ νὰ μὴ θίγεται στὴν οὐσία της. "Ολα αὐτὰ ἀφοροῦν δηλαδὴ ὅχι τὴν ψυχή, αὐτὴν καθ' ἑαυτήν, ἀλλὰ τὸ ἔμψυχο σῶμα, ἥγουν τὸ ζωντανὸ δόν, ή̄ τὴν ψυχὴ μόνον στὴ σχέση της μὲ τὸ σῶμα. Καὶ ὅτι τοῦτο είναι ἔτσι, μποροῦμε νὰ τὸ καταλάβωμε ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ εἰποῦμε π. χ. ή̄ ψυχὴ ὑπαίνει ή̄ οἰκοδομεῖ, γιατὶ αὐτὰ είναι ἐνέργειες τοῦ ἔμψυχου δόντος, πού, μέσω τοῦ σώματος, κάνει ὅλα αὐτά. "Επίσης δὲ θυμός, δὲ φόβος, ή̄ αἰσθηση, καὶ ή̄ νόηση είναι καταστάσεις ή̄ ἐνέργειες τοῦ «ἀνθρώπου», μέσω τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ ἐφ' ὃσον αὐτὸς χρησιμοποιεῖ τὴν ψυχή.

Δὲν μπορεῖ λοιπὸν κανεὶς ἐδῶ νὰ μιλήσῃ γιὰ κινήσεις, ποὺ είναι μέσα στὴν ἴδια τὴν ψυχή, ἀλλὰ γιὰ κινήσεις, ποὺ φθάνουν ώς τὴν ψυχή, καὶ ἀκόμα γιὰ κινήσεις, ποὺ λαμβάνουν τὴν ἀφετηρία τους ἀπὸ τὴν ψυχή. "Ολες οἱ κινήσεις, ποὺ είναι δοσμένες μὲ τὴν αἰσθηση, ἔρχονται στὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα, γιατὶ ή̄ ἔξωτερικὴ ἀρχὴ τῆς αἰσθησης είναι μέσα στὰ αἰσθητὰ ἀντικείμενα, ποὺ θέτουν σὲ κίνηση, κατὰ ἕνα ὠρισμένο τρόπο, τὰ αἰσθητήρια δργανα. "Αντίθετα ὅλες οἱ κινήσεις, ποὺ είναι δοσμένες μὲ τὴν ἀνάμνηση, ἔχουν γιὰ ἀφετηρία τὴν ἴδια τὴν ψυχὴ καὶ φθάνουν στὰ αἰσθητήρια δργανα. Γενικὰ ὅλα ὅσα ἔμειναν σήμερα τὰ ὀνομάζομε ἐνέργειες τῆς ψυχῆς, δηλαδὴ τὴν μνήμη, τὴν ἀγάπη, τὸ μῆσος, καὶ αὐτὴ ἀκόμα τὴν κριτικὴ σκέψη, «διανοεῖσθαι», δὲν είναι καταστάσεις οὔτε ἄλλοιώσεις οὔτε πάλι κινήσεις στὴν οὐσία τῆς ἴδιας τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ τοῦ ὠρισμένου ἔμψυχου δόντος, τοῦ «κοινοῦ», δηποτε λέγει δὲ Ἀριστοτέλης, ἐφ' ὃσον αὐτὸς χρησιμοποιεῖ τὴν ψυχή, δηλαδὴ ἐφ' ὃσον αὐτὸς ἔρχεται σὲ σχέση μὲ τὴν ψυχή. "Ολα αὐτά, ἐπειδὴ είναι δυνατὰ μόνον σ' αὐτὴ τὴ σχέση, ἀφανίζονται ενθὲν τὸ ἔμψυχο δὲν δὲν είναι πιὰ στὴ ζωή. "Ἐκεῖνο δύναμις ποὺ ἀποτελεῖ τὴν ἴδια τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς δὲν καταστρέφεται μὲ κανένα τρόπο,

ἔπειδη αὐτὸς εἶναι καὶ ὄλωσδιόλου ἀθικτὸς ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὰς κινήσεις. Καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ «νοῦς», ὁ ὅποῖς εἶναι «οὐσία». Ἡ κριτικὴ σκέψη, ἡ ἀγάπη, τὸ μῆσος δὲν εἶναι ἐνέργειες τοῦ «νοῦ», ἀλλὰ τοῦ ὄρισμένου ἀνθρώπου, πυὸ τὰς τὰς ἔχει, ἐφ' ὅσον πράγματι τὰς ἔχει. Αὐτὰ εἶναι ἴδιότητες τοῦ χρονικοῦ μέρους μέσα μας. "Ἐτσι δοίζει ὁ Ἀριστοτέλης ἀπὸ πρὸν τὴν οὐσία τῆς ψυχῆς. Ὁ «νοῦς» δὲν εἶναι μιὰ μορφὴ ἐσωτερικὴ τῆς ὕλης, ποὺ καταστρέφεται μὲ τὴν ἀλλοίωση τῆς ὕλης, ἀλλὰ εἶναι κάτιο ὄλωσδιόλου διαφορετικὸς καὶ δὲν ὑπόκειται σὲ φθορά, ὅπως π. χ. ὁ θυμός, ἡ ἐπιθυμία καὶ ὅλα ὅσα συνδέονται μὲ αὐτά. Ὁ νοῦς εἶναι τὸ θεῖο καὶ τὸ ἀναλλοίωτο μέσα μας, τὸ «ἀπαθέτο». Μὲ αὐτὸν δέλει ὁ Ἀριστοτέλης ἥδη ἐδῶ νὰ ὑποδηλώσῃ τὸ ἀπώτερο σημεῖο, ὃπου κατευθύνεται ὅλη του ἡ θεωρία περὶ ψυχῆς. Ταυτίζει λοιπὸν ἐδῶ τὴν ψυχὴν μὲ τὸν νοῦν κατὰ τὸν ἀκόλουθο τρόπο: κάθε χρονικὸς καὶ φθαρτὸς μέσα στὴν ψυχὴν τὸ ἀπορρίπτει. Ὁ νοῦς εἶναι τὸ μοναδικὸ ποὺ ἔρχεται «θύραθεν» μέσα μας, δηλαδὴ στὸ ἔμψυχο ὅν. Καὶ γι' αὐτὸς εἶναι τὸ μοναδικὸ ποὺ εἶναι θεῖο, γιατὶ καμμιὰ σωματικὴ ἐνέργεια δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμμετέχῃ στὴν ἐνέργεια τοῦ νοῦ.⁶⁾

"Αν δημοσίη ἡ οὐσία τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ νοῦς, τότε εἶναι εὔκολο νὰ καταλάβη κανείς, ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν κινεῖ τὸν ἑαυτό της. Καὶ ἐφ' ὅσον γενικὰ ἡ ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ τεθῇ σὲ κίνηση, γιατὶ εἶναι ἡ ἴδια οὐσία καὶ ἡ οὐσία δὲν κινεῖται μὲ κανένα τρόπο, τότε δὲν μπορεῖ καὶ μόνη νὰ κινήσῃ τὸν ἑαυτό της.

Μὰ μὲ πιὸ πολλὴ δύναμη ὁ Ἀριστοτέλης ἀντιμάχεται τὴν γνώμη, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἔνας ἀριθμὸς ποὺ κινεῖ τὸν ἑαυτό του. Αὐτὸν σημαίνει ὅτι ἀντιμάχεται τὸν Ξενοκράτη. Τὴν γνώμην αὐτὴν τὴν χαρακτηρίζει μάλιστα ὁ Ἀριστοτέλης ὡς τὴν περισσότερο ἀσύμφωνη μὲ τὸ λόγο.⁷⁾ "Οτι ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι μέγεθος μέσα στὸ χῶρο, τοῦτο τὸ συζητήσαμε ἥδη πρὸν διεξοδικά. Τώρα πρόκειται νὰ δείξωμε, ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι οὕτε ἀριθμητικὸς μέγεθος, δηλαδὴ οὕτε μονάδα. Καὶ πρῶτα πρέπει νὰ παρατηρηθῆ, ὅτι ἥδη στὸν δρισμὸ τῆς ψυχῆς, ποὺ λέγει ὅτι ψυχὴ εἶναι μονάδα ποὺ κινεῖ τὸν ἑαυτό της, ὑπάρχει μιὰ ἀντίφαση. Γιατὶ μὰ

6) Ἀριστοτέλους, περὶ ζώων γενέσεως. 736, β, 28.

7) Περὶ ψυχῆς, 408, β, 32, ἀλογώτατον.

μονάδα ποὺ κινεῖ τὸν ἑαυτό της παύει νὰ εἶναι μονάδα. Μιὰ μονάδα ποὺ ταυτόχρονα κινεῖται καὶ κινεῖ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀδιαιρετη καὶ ἀδιάκριτη, ὅπως ἀπαιτεῖ ἡ φύση τῆς μονάδας. "Ομως, ἂν θέλῃ κανεὶς νὰ σκεφθῇ καθαρὰ λογικά, δὲν μπορεῖ τὴν λεγομένη αὐτὴ μονάδα οὔτε νὰ τὴν βάλῃ στὴν σκέψη του⁸⁾" Άλλὰ καὶ ἂν ἐκινεῖτο ἀπὸ κάτι ἄλλο δὲν θὰ ἥτανε μονάδα. Περαιτέρω πρέπει ἀκόμη νὰ ἐρωτήσωμε πῶς, δηλ. σὲ ποιὰ κατεύθυνση, κινεῖται : "Ολα αὐτὰ δὲν θέλουν νὰ ποῦν τίποτε ἄλλο παρὰ ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ σκεφθοῦμε μιὰ μονάδα σὲ τέτοια σχέση μὲ τὸν ἑαυτό της, χωρὶς μ' αὐτὸν νὰ παύση νὰ εἶναι ἀδιαιρετη καὶ ἀδιάκριτη.

"Οτι δ' Ἀριστοτέλης ἀντιτίθεται ἐντονώτατα στὴ γνώμη, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἕνας ἀριθμὸς ποὺ κινεῖ τὸν ἑαυτό του, τοῦτο προκύπτει καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κατευθύνει ἐναντίον τῆς ὅλη του τὴν εἰρωνία. Λέγει δηλαδὴ ὅτι, ἂν δεχθοῦμε, ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι μιὰ μονάδα μέσα μας ποὺ κινεῖ τὸν ἑαυτό της, ἐπομένως μιὰ μονάδα ποὺ κατέχει θέση, πρέπει σύμφωνα μὲ τὴν γεωμετρία νὰ ποῦμε, ὅτι οἱ κινήσεις τῆς μονάδας μέσα μας, δηλαδὴ τῆς ψυχῆς, πρέπει νὰ προκαλοῦνε γραμμές. Σύμφωνα λοιπὸν μ' αὐτὰ ἡ θέληση, ἡ ἐπιθυμία καὶ ἡ νόηση δὲν θὰ ἥτανε τίποτε ἄλλο παρὰ γραμμές, ἀφοῦ θὰ ἐγίνονταν μέσα μας μὲ τὴ κίνηση τῆς μονάδας αὐτῆς. Ἐπειδὴ τὸ σημεῖο δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ πραγματωμένη μονάδα, δηλ. ἐπειδὴ τὸ σημεῖο δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μονάδα σὲ ὠρισμένη θέση στὸ χῶρο, καὶ ἐπειδὴ ἡ μονάδα ὡς ψυχή, ἔφόσον ἔρχεται σὲ τοπικὴ σχέση μὲ τὸ σῶμα, κατέχει καὶ αὐτὴ μιὰ θέση στὸ χῶρο, πρέπει κατ' ἀνάγκην ἡ κίνησή της νὰ διαγράφῃ γραμμές. "Οτι ἡ παρατήρηση αὐτὴ τοῦ Ἀριστοτέλη ἐναντίον τοῦ Ξενοκράτη εἶναι εἰρωνία, τοῦτο δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ εἰπωθῇ ἔδω. Χαρακτηριστικὴ ὅμως εἶναι ἡ παρατήρηση αὐτὴ μόνο γιατὶ δείχνει πόσο ἔντονα ἀποκρούει δ' Ἀριστοτέλης τὴν γνώμη τούτη. Ἰδιαίτερη σημασία ὅμως ἔχει καὶ τοῦτο : ὅτι οἱ σχέσεις τῶν ἀριθμῶν ἀναμεταξύ των δείχνουν ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ ταυτίσωμε τὴν ψυχὴ μ' αὐτούς. "Αν δηλ. σὲ ἔναν ἀριθμὸ προσθέσωμε ἔναν ἄλλον ἢ ἀπὸ ἔναν ἀριθμὸ ἀφαιρέσωμεν ἔναν ἄλλον, μποροῦμε εῦκολα νὰ καταλάβωμε ὅτι τώρα

8) Περὶ ψυχῆς, 409, a, 1, πῶς κεὶ νοῆσαι μονάδα κινουμένην :

πιὰ ἔχομε νὰ κάνουμε μὲ ἕνα καινούργιο ἀριθμό. Ὁ ἀριθμὸς ποὺ θὰ προκύψῃ, ἀν ἀφαιρέσω ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ πέντε τὸν ἀριθμὸ δύο, θὰ εἶναι ἕνας ὅλωσδιόλου ἄλλος ἀριθμός. Στὴν ψυχὴ τουναντίον δὲν μποροῦμε νὰ διαπιστώσωμε κάτι παρόμοιο, γιατὶ «τὰ φυτὰ καὶ πολλὰ ζῶα ἔξακολουθοῦνε νὰ ζοῦν καὶ ὅταν ἀκόμη κομματιαστοῦν καὶ φαίνεται πῶς κατὰ τὸ εἶδος ἔχουν τὴν ἕδια ψυχὴ καὶ μετὰ τὸ κομμάτιασμα».⁹⁾

Ἐκεῖνο ποὺ ἐδῶ μᾶς ἔνδιαφέρει εἶναι, ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ οὐτε ἀριθμητικὸ μέγεθος, δηλ. δὲν μποροῦμε νὰ ἔννοήσωμε τὴν ψυχὴ ποσοτικά. Γιὰ τοῦτο εἶναι καὶ ὅλωσδιόλου ἀδιάφορο ἀν ὅμιλη κανεὶς γιὰ μονάδες ἢ γιὰ μικρὰ σωμάτια, ὅπως κάνει ὁ Δημόκριτος, γιατὶ στὸ προκείμενο ζήτημα δὲν ἔχει σημασία ἡ διαφορὰ μεγάλου ἢ μικροῦ, ἀλλὰ μόνον ἀν ἡ ψυχὴ εἶναι κάτι ποσοτικό.¹⁰⁾ Ἡ Αἱ τοῦτο οὐσία τῆς ψυχῆς εἶναι κάτι ποσοτικό. Ἐπειδὴ ὅμως, ὅπως ἔδειξαμε πάρα πάνω, δὲν εἶναι δύνατὸν νὰ ἔννοήσωμε τὸ μέγεθος ἢ τὴ μονάδα νὰ κινῇ τὸν ἑαυτό της, πρέπει νὰ εἶναι κάτι ἄλλο ποὺ νὰ τὸ κινῇ. Ἐφόσον ὅμως μέσα στὸ ζωντανὸ ὃν ἔκεινο ποὺ δίδει τὴν κίνηση εἶναι ἡ ψυχὴ, ἀν παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἀριθμός, τότε ἡ ψυχὴ εἶναι κάτι ποὺ κινεῖται ἀπὸ κάτι ἄλλο καὶ κινεῖ κάτι ἄλλο πρᾶγμα ἀτοπο, διότι ἡ ψυχὴ εἶναι μόνον τὸ κινοῦν.¹¹⁾

Τὸ λάθος καὶ αὗτῆς τῆς θεωρίας περὶ ψυχῆς ἔγκειται, ὅπως λέγει ὁ Ἀριστοτέλης, σὲ τοῦτο: ὅτι ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος συμφωνεῖ ὅλωσδιόλου μὲ τὴ θεωρία ποὺ ἔκλαμβάνει τὴν ψυχὴ γιὰ ἕνα σῶμα συνιστάμενο ἀπὸ λεπτότατα σωμάτια, κι' ἀπὸ τἄλλο μέρος ὅτι θέτει τὴν ψυχὴ ὡς ἀρχὴ τῆς κίνησης. Δηλαδὴ ἔκεινοι ποὺ δέχονται τὴν ψυχὴ ὡς ἕνα «λεπτομερὲς» σῶμα, κατ' οὐσίαν δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ δέχωνται δύο σώματα, ἀπὸ τὰ δύο τὸ ἕνα πρέπει νὰ τὸ θεωρήσωμε ὅτι κινεῖται καὶ τὸ ἄλλο ὅτι κινεῖ καὶ ἄλλα καὶ κινεῖ καὶ τὸν ἑαυτό του. Στὸ ἕδιο καταλήγει καὶ ἡ γνώμη ὅτι ἡ ψυχὴ εἶναι ἕνας ἀριθμὸς ποὺ κινεῖ τὸν ἑαυτό του. Γιατὶ καὶ ἐδῶ ἔχομε νὰ κάνωμε μὲ μιὰ ποσότητα· κι' ὅπως λέγει ὁ Ἀριστοτέλης δὲν ἔχει σημασία, ἀν μιλοῦμε γιὰ μικρὰ σφαιρίδια ἢ γιὰ ἀριθμοὺς ποὺ κινοῦν τὸν ἑαυτό τους. Καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις εἶναι

9) Περὶ ψυχῆς, 409, α, 9.

10) Περὶ ψυχῆς, 409, α, 15.

11) Περὶ ψυχῆς, 409, α, 18.

ἀναγκαῖο ὅτι αὐτὰ κινοῦν τὸ ζωντανὸν ὅν μὲ τὴν ἴδιαν τους κίνησην. Στὶς δυσκολίες αὐτές, ποὺ ἀναφέραμε ὡς τώρα καὶ ποὺ δείχνουν ὅλες αὐτὲς τὶς θεωρίες γιὰ τὴν ψυχὴν ἀβάσιμες, πρέπει νὰ προστεθοῦν καὶ οἱ ἀκόλουθες, ἐπίσης σπουδαιες. Συνίστανται σὲ τοῦτο, ὅτι μὲ αὐτὲς ὅλες τὶς θεωρίες ὅχι μόνον δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ δώσωμε δρισμὸν τῆς ψυχῆς, ἀλλὰ οὕτε καὶ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῆς ψυχῆς μποροῦν νὰ ἔξηγηθοῦν καὶ νὰ δρισθοῦν. "Ἄν δὲ κανεὶς ἐπιχειρήσῃ, μὲ βάση τὶς θεωρίες αὐτές, νὰ προχωρήσῃ στὸν δρισμὸν τῆς νόησης, τῆς αἰσθησης, τῆς ήδονῆς καὶ τοῦ ἀντίθετου των, ὅση φαντασία καὶ [γὰ ἔχη, θὰ τοῦ εἶναι πολὺ δύσκολο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΟΤΙ Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

"Απὸ τοὺς τοءῖς δρισμοὺς τῆς ψυχῆς, ποὺ εὑρίσκει ὁ Ἀριστοτέλης στὴν φιλοσοφικὴ φιλολογία τῆς ἐποχῆς του, μένει ἀκόμα, ἐπειτα ἀπὸ τὴν πραγμάτευση τῶν δύο πρώτων, νὰ μιλήσωμε γιὰ τὸν τρίτο, ποὺ λέει ὅτι ἡ ψυχὴ συνίσταται ἀπὸ τὰ ἴδια τὰ στοιχεῖα. Καὶ ἡ αἰτία ποὺ ἔφθασαν μερικοὶ σ' αὐτὴ τὴν γνώμην εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς γνώσης. Δέχθηκαν ὅτι μποροῦν μὲ αὐτὴν τὴν γνώμην νὰ ἔξηγήσουν τὴν δυνατότητα τῆς γνώσης· γιατὶ ἂν ἡ ὑπόσταση τῆς ψυχῆς βρίσκεται στὰ ἴδια τὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀποτελοῦνται καὶ τὰ ὄντα, τότε θὰ μποροῦσε νὰ αἰσθανθῇ ἡ ψυχὴ τὰ πράγματα καὶ νὰ τὰ γνωρίσῃ.

Μὰ κι ἂν ὑποθέσωμε ὅτι ἡ ψυχὴ καὶ τὰ ὄντα εἶναι καμωμένα ἀπὸ τὰ ἴδια στοιχεῖα καὶ ὅτι τὸ ὅμοιο γνωρίζεται μὲ τὸ ὅμοιο, πάντως καὶ τότε θὰ μένῃ ἡ δυσκολία, πῶς ἡ ψυχὴ δὲν αἰσθάνεται καὶ δὲν γνωρίζει τὶς ἀρχές τῶν ὄντων, ἀλλὰ τὰ ἴδια τὰ ὄντα. Γιὰ νὰ εἶναι αὐτὸ δυνατὸ θὰ πρέπει νὰ θεωρήσωμε τὴν ψυχὴ ταυτόσημη μὲ τὰ ἴδια τὰ ὄντα καὶ ὅχι μὲ τὶς ἀρχές τους. Μ' αὐτὸ δμως θὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὴν θεμελιακὴν ἀρχὴ τῆς θεωρίας τῆς ὅμοιότητας. "Ἄν ἡ γνώση στηρίζεται στὸ ὄντι τὸ ὅμοιο γνωρίζεται μὲ τὸ ὅμοιο, τότε ἡ ψυχὴ, σύμφωνα μὲ τὴν θεμελιακὴν ἀρχὴ αὐτῆς τῆς θεωρίας, θὰ ἔγνωριζε ὅτι εἶχε μέσα της, δηλαδὴ μονάχα τὰ στοιχεῖα καὶ τὶς ἀρχές τῶν

ὅντων, ὅχι ὅμως καὶ τὰ ἕδια τὰ πράγματα στὴν ἀπειρη ποικιλία τῶν.

Κάθε πράγμα εἶναι δ.τι εἶναι, γιατὶ στηρίζεται σὲ μιὰ ἕδιαίτερη ἀναλογία καὶ σύνθεση¹⁾ καὶ ἐφ' ὅσον ἡ ψυχὴ δὲν μετέχει στὴ σύνθεση αὐτὴ δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση καὶ νὰ τὴν γνωρίσῃ. Τὸ ὅλο τοῦ πράγματος, «τὸ σύνολον», θὰ μείνῃ συνεπῶς στὴ ψυχὴ ἀπρόσιτο. "Ωστε ἡ ψυχὴ μὲν αὐτὸ δὲν θὰ μπορῇ νὰ καταλάβῃ τὶ εἶναι «ἄνθρωπος», ἀφοῦ αὐτὸ εἶναι ἔνα «σύνολον». Πρέπει λοιπόν, γιὰ νὰ φθάσωμε στὴ γνώση, ὅχι μόνον τὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀναλογίες τῶν πραγμάτων, νὰ εἶναι μέσα μας, δηλαδὴ νὰ εἶναι μέσα στὴ ψυχῆ. "Αν ὅμως τόσο τὰ στοιχεῖα δύσο καὶ οἱ ἀναλογίες τῶν πραγμάτων πρέπει νὰ εἶναι μέσα στὴ ψυχῆ, τότε τοῦτο δὲν θὰ ἐσήμαινε τίποτε ἄλλο παρὰ δτι ὅλα τὰ πράγματα εἶναι αὐτούσια μέσα στὴ ψυχῆ. "Οτι ὅμως τοῦτο εἶναι κάτι ἀδύνατο, δὲν χρειάζεται οὔτε κὰν νὰ εἰπωθῇ, γιατὶ ποιὸς μπορεῖ νὰ συλλάβῃ τὴ σκέψη, δτι ὁ ὠρισμένος αὐτὸς ἄνθρωπος ἢ τὸ ὠρισμένο αὐτὸ λιθάρι περιέχεται μέσα στὴ ψυχῆ.²⁾ "Εκτὸς ὅμως ἀπ' αὐτὴν τὴν ἐπιχειρηματολογία, ποὺ σημαίνει μιὰ ἐσωτερικὴ κριτικὴ αὐτῆς τῆς θεωρίας, φέρνει ὁ Ἀριστοτέλης καὶ μιὰ ἄλλη σειρὰ ἀπὸ σκέψεις, ποὺ τὴν στηρίζει στὴν μεταφυσική του.

"Εκφράζομε τὸ εἶναι, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, μὲ δέκα κατηγορίες κι' ἔτσι δηλώνομε ἄλλοτε τὴν οὐσία, ἄλλοτε τὴν ποσότητα, ἄλλοτε τὴν ποιότητα καὶ οὕτω καθεξῆς. "Αν λοιπὸν ἡ ψυχὴ γνωρίζει ὅλα μὲ βάση τὴν δμοιότητα, τότε πρέπει καὶ ὅλα νὰ περιέχωνται μέσα στὴ ψυχῆ. "Άλλὰ γεννιέται ἐδῶ τὸ πρόβλημα, πῶς πρέπει τότε νὰ νοήσωμε τὴν ψυχῆ; Πρέπει νὰ περιλαμβάνῃ ὅλα τὰ εἴδη τοῦ εἶναι μέσα της; "Αν ναί, τότε ἡ ψυχὴ θὰ ἥταν πάλι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ ποσότητα, πρᾶγμα ποὺ κατὰ τὴν προηγούμενη ἀνάλυση ἀποκλείεται ὅλωσδιόλου, γιατὶ τοῦτο θὰ ἐσήμαινε νὰ ταυτίσωμε τὴν ψυχὴ μὲ τὸ σῶμα. Αὐτὸ ἄλλωστε θὰ ἀποκλείονταν καὶ γιὰ ἔναν ἄλλον λόγο, ἥγουν ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατο ἡ ψυχὴ νὰ εἶναι μιὰ οὐσία καμωμένη ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς ποσότητας καὶ ταυτόχρονα πάλι νὰ μὴν εἶναι ποσότητα.

"Αν πάλι πρέπει ἡ ψυχὴ νὰ συνίσταται μόνον ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς

1) Περὶ ψυχῆς, 410, α, 2, λόγῳ τινὶ καὶ συνθέσει.

2) Περὶ ψυχῆς, 410, α, 11, ἔνεστιν ἐν τῇ ψυχῇ.

οὐσίας, πῶς θὰ γνωρίσῃ τότε τὰ στοιχεῖα τῶν ἄλλων εἰδῶν τοῦ εἶναι μὲ βάση τὴν ὅμοιότητα, π. χ. τὴν ποσότητα ἢ τὴν ποιότητα; Ἡ ψυχὴ μὲν μπορεῖ συνεπῶς νὰ εἶναι καμωμένη ἀπὸ τὰ στοιχεῖα ὅλων τῶν εἰδῶν τοῦ εἶναι, γιατὶ τότε δὲν θὰ ἥταν μόνον «οὐσία» ἄλλὰ καὶ ποσότητα καὶ ποιότητα. Τοῦτο ὅμως ἀποκλείεται, ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ εἶναι μόνον οὐσία. ^{ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΑΝΝΑΣ ΦΑΝΕΡΑΚΗΣ} Αν δικαίως παρὰ ταῦτα, ἥθελε κανεὶς νὰ δεχθῇ, ὅτι ἔνα μέρος τῆς ψυχῆς εἶναι, ἃς εἰποῦμε, οὐσία, ἔνα ἄλλο μέρος ποσότητα, ἔνα πάλι ἄλλο μέρος ποιότητα καὶ οὕτω καθεξῆς μὲ δλα τὰ ἄλλα εἴδη τοῦ εἶναι, τότε θὰ ἥταν ὑποχρεωμένος ἀκόμα νὰ ἔξηγήσῃ, πῶς ἡ ψυχὴ μὲ αὐτὰ ὅλα φθάνει σὲ ἔνότητα, δηλαδὴ ἡ παραδοχὴ του αὐτὴ θὰ κατάστρεψε ὅλωσδιόλου τὴν ἔνότητα τῆς ψυχῆς.

Περαιτέρω προκύπτει ἀκόμα μιὰ δυσκολία, ἐπειδὴ ἡ θεωρία τῆς ὅμοιότητας ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος παραδέχεται, ὅτι τὸ ὅμοιο δὲν δέχεται καμμιὰ ἐπίδραση ἀπὸ τὸ ὅμοιο καὶ ἀπὸ τἄλλο μέρος, ὅτι τὸ ὅμοιο τὸ αἰσθάνεται ἢ τὸ γνωρίζει τὸ ὅμοιο. Σ' αὐτὸ πρέπει ἀκόμα νὰ προστεθῇ, ὅτι ἡ θεωρία τῆς ὅμοιότητας ἔννοει τὸ «αἰσθάνεσθαι» ὡς ἔνα «πάσχειν» καὶ ως ἔνα «κινεῖσθαι». "Οτι δικαίως ἔδω μέσα ὑπάρχει μιὰ ἀντίφαση, τοῦτο εἶναι αὐτονόητο. Ἐκεῖνο ποὺ ἔχει τὴ γνώση πάσχει κάτι, ἐφ' ὅσον γνωρίζει, ἀντίθετα ἐκεῖνο ποὺ γνωρίζεται ἔνεργει, κάνει κάτι, ἐφ' ὅσον δίδεται σ' ἐκεῖνο ποὺ ἔχει τὴ γνώση. "Ομοια ἔνεργει καὶ τὸ ἀντικείμενο τῆς αἰσθησης ἐπάνω στὸ αἰσθητήριο δργανο, τὸ αἰσθητήριο δργανο ἂρα πάσχει κάτι. Φαίνεται λοιπόν, ὅτι, τόσο τὸ αἰσθητήριο δργανο δσο καὶ τὸ δργανο τῆς γνώσης, ἐφ' ὅσον λειτουργοῦν, τίθενται καὶ σὲ κίνηση; ὅπως ἄλλωστε δέχεται καὶ ἡ ἴδια ἡ θεωρία τῆς ὅμοιότητας. ^{Ε. Ν. Τ. Π. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006} "Αν δικαίως ἀληθεύῃ, ὅτι τὸ ὅμοιο δὲν παθαίνει τίποτε ἀπὸ τὸ ὅμοιο, καὶ ἀν γίνη δεκτό, ὅτι τὸ ἀντικείμενο τῆς γνώσης κάνει κάτι, ἐπιδρᾶ, καὶ τὸ ἀντικείμενο τῆς γνώσης πάσχει κάτι, καὶ ἀν ἀκόμα προστεθῇ ὅτι τὰ δύο τοῦτα, ἀντικείμενο καὶ ὑποκείμενο τῆς γνώσης, εἶναι δικαία ἀναμεταξύ των, τότε θὰ ἥταν συνεπὲς νὰ εἰποῦμε, ὅτι τὸ ὅμοιο δὲν γνωρίζεται ἀπὸ τὸ ὅμοιο. "Ετσι φαίνεται, ὅτι ἡ δυνατότητα τῆς γνώσης δὲν στηρίζεται στὴν ταυτότητα τῶν στοιχείων τῶν δύντων καὶ τῆς ψυχῆς.

"Αν τὸ δόγμα τοῦ Ἐμπεδοκλῆ ἥταν δρθό, ὅτι δηλαδὴ «μὲ τὴν γῆ μέσα μας βλέπομε τὴν γῆ ποὺ εἶναι ἔξω ἀπὸ μᾶς» δηλαδὴ τὴ γνωρί-

ζομε, τότε θὰ ἔπειπε ὅλα μέσα μας ποὺ συγγενεύουν μὲ τὴν γῆν νὰ ἔχουν γι' αὐτὴν μιὰ πολὺ καλύτερη γνώση, τὰ δόστα μας π. χ. θὰ ἔπειπε νὰ γνωρίζουν τὴν γῆν καλύτερα. "Ομως δχι μόνον τοῦτο δὲν συμβαίνει, ἀλλὰ ἀντίθετα ὅλα δσα μέσα μας συγγενεύουν πιὸ πολὺ μὲ τὴν γῆν, φαίνονται νὰ μὴν ἔχουν οὔτε αἰσθηση. Σ' αὐτὸ πρέπει ἀκόμα νὰ προστεθῇ καὶ κάτε σπουδαῖο, δτι δηλαδὴ μ' αὐτὸ θὰ εἶχαμε ἐνα περίεργο εἶδος γνώσης, ἐπειδὴ κάθε στοιχεῖο μέσα μας θὰ εἶχε μιὰ γνώση γιὰ τὸ ὅμοιό του στοιχεῖο ἔξω ἀπὸ μᾶς καὶ ταυτόχρονα δὲν θὰ ἔγγνωριζε ὅλα τάλλα στοιχεῖα. Θὰ γνωρίζαμε τότε τὰ δντα κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μὲ τὸ νοῦ μας, δπως τὺ αἰσθανόμαστε μὲ τὰ διάφορα αἰσθητήρια δργανά μας. Τότε δὲν θὰ εἶχαμε καμμιὰ ἑνιαία γνώση, δπως δὲν ἔχομε καὶ καμμιὰ ἑνιαία ἐποπτεία.

*Αν δλα, δπως λέγει δ 'Εμπεδοκλῆς, γνωρίζονται μὲ τὰ ὅμοιά των καὶ ἀν δλα γίνονται ἀπὸ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα καὶ ἀπὸ τὴν ἀντίθεση καὶ τὴ φιλία, καὶ ἀν δ θεὸς κατὰ τὸν 'Εμπεδοκλῆ, δὲν γνωρίζει τὴν ἀντίθεση, τὴν «φιλονικεικίαν», τότε προκύπτει μὲ ἀναγκαιότητα, δτι δ θεός, δτι ἀφορᾷ τὴν γνώση, θὰ εἴναι πιὸ φτωχὸς ἀπὸ τὶς θνητὲς ὑπάρξεις. 'Ο θεός, δηλαδὴ τὸ εῦδαιμονέστατο δν, θὰ ἥταν ἀρα, γιὰ νὰ πάρωμε τὴν ἔκφραση τοῦ 'Αριστοτέλη, «ἀφρονέστατον» ἢ δπως ἡπιώτερα λέγει στὰ μεταφυσικά του³⁾ «ἥττον φρόνιμος τῶν ἀλλων», γιατὶ δὲν θὰ ἔγγνωριζε ὅλα τὰ στοιχεῖα, ἀφοῦ δὲν ἔχει τὴν φιλονεικία καὶ ἀφοῦ δλα γνωρίζονται μὲ τὸ ὅμοιό των. 'Εδῶ δμως θὰ ἥταν δυνατὸν νὰ παρατηρήσωμε στὸν 'Αριστοτέλη, δτι ἵσως σ' αὐτό, δτι δηλαδὴ δ θεὸς τοῦ 'Εμπεδοκλῆ δὲν γνωρίζει τὴν φιλονεικία, ἔγκειται ἡ ὑπεροχὴ καὶ ἡ ἀξία του, γιατὶ ἔτσι δὲν θὰ τοῦ ἔλειπε τίποτε, ἔτσι δὲν θὰ τοῦ «κνεῖκος» εἴναι κάτι δλωσδιόλου ἀρνητικό. Τὸ ἀρνητικὸ δμως θὰ ἥταν γιὰ τὸν θεὸ κάτι ἔξω ἀπὸ τὴν ἑννοιά του. 'Ως πρὸς αὐτὸ λοιπὸν ἀδικεῖ ἔδῶ δ 'Αριστοτέλης τὸν 'Εμπεδοκλῆ.

Θὰ ἔμενε ἀκόμα νὰ ρωτήσωμε, γιατὶ κάθε δν, κάθε τι ποὺ ὑπάρχει, νὰ μὴν εἴναι ψυχή, ἢ νὰ μὴν ἔχῃ ψυχή, ἀφοῦ δλα εἴναι στοιχεῖα ἡ ἔχουν γίνει ἀπὸ τὰ στοιχεῖα; Θὰ ἥταν συνεπὲς νὰ θεωρήσωμε δλα ὡς ἔμψυχα καὶ νὰ δεχθοῦμε μέσα σ' δλα τὴ δυνατότητα τῆς γνώσης ἡ

3) Μετὰ τὰ φυσικά, 1000, β, 4.

τῆς αἰσθησης. Κάθε ὅν θὰ ἐπρεπε τότε νὰ ἔχῃ μᾶλιστη γιὰ τάλλα ὄντα, ἐφ' ὅσον συντίθεται ἀπὸ τὴν ἕδια στοιχεῖα.

Ἐκεῖνο, ὅμως ποὺ ἔχει ἀκόμα πιὸ μεγάλη σημασία, εἶναι τὸ πρόβλημα τῆς ἐνότητας τῶν στοιχείων, δηλαδὴ τὸ πρόβλημα τῆς ἐνότητας τῆς ψυχῆς. Πῶς φθάνει αὐτὸ ποὺ εἶναι ψυχὴ στὴν ἐνότητα τοῦ ἑαυτοῦ του; Ποιὰ εἶναι ἡ δύναμη, ποὺ φέρνει στὴν ἐνότητα τὰ χωρισμένα στοιχεῖα, τὰ δύοτα μάλιστα θεωροῦνται ως ὑλικά, καὶ μορφώνει τὴν ψυχή; Μὲ τὸ ἐρώτημα τοῦτο θέτει ὁ Ἀριστοτέλης ἕνα θεμελιακὸ πρόβλημα τῆς ψυχολογίας. Ἐφ' ὅσον μένει κανεὶς μέσα στὸν κόσμο τῆς νεκρῆς ὑλῆς καὶ μέσα στὸν κόσμο τοῦ καθαρὰ ὑλικοῦ καὶ ποσοτικοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ φθάσῃ σὲ καμμιὰ ἔννοια τῆς ψυχῆς. Ἡ αἰτία τῆς ἐνότητας τῶν στοιχείων πρέπει νὰ εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ τὴν ἕδια τὰ στοιχεῖα. Ἐκεῖνο ποὺ τὰ ἔνώνει δὲν μπορεῖ νὰ κατάγεται ἀπὸ τὴν ἕδια σφαιραῖς μὲν αὐτά, ἢλλοιοῦς ἡ ἐνόνητα εἶναι ἀδύνατη. Πρέπει, ὅπως λέει ὁ Ἀριστοτέλης, νὰ εἶναι ἕνα «κυριώτατον», ἥγουν ἕνα ἔξαιρετικὰ ἄξιο.

Ο Ἀριστοτέλης ἀφοῦ μᾶς ἔγγρισε ως τώρα, μὲ τὴν κριτικὴ ποὺ ἀσκεῖ στοὺς προδρόμους, μέσα στὴν σφαιραῖς τοῦ ὑλικοῦ εἶναι, ὅπου εἶχαν σταματήσει, ἀν ἔξαιρέσωμε τὸν Πλάτωνα, ὅλοι οἱ ἄλλοι πρόδρομοί του, καὶ εἶχαν θεμελιώσει τὴν ψυχὴ ὑλικά, μῆς ὅδηγει πιὰ τώρα μὲ τὸ ἐρώτημά του γιὰ τὴν αἰτία τῆς ἐνότητας τῆς ψυχῆς πέρα ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο, καὶ ἔτσι θέτει τώρα, πιὰ τὸ πρόβλημα τῆς ψυχῆς. «Ολα τάλλα ποὺ ως τώρα, ἐκτὸς τῆς πλατωνικῆς θεωρίας περὶ ψυχῆς, ἵσχυαν γιὰ ψυχολογία, δὲν ἦταν τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα μέρος τῆς φιλοσοφίας τῆς φύσης. «Εἶναι, λέει ὁ Ἀριστοτέλης, ἀδύνατο νὰ ὑπάρχῃ κάτι καλύτερο καὶ ὑπεροχώτερο ἀπὸ τὴν ψυχή».⁴⁾ Στὸ θεμελιακὸ ἐρώτημα, ποὺ θέτει στὸ τέλος τῆς κριτικῆς του πρὸς τοὺς προδρόμους του, τὶ εἶναι τέλος πάντων ἐκεῖνο ποὺ δίνει στὰ στοιχεῖα τὴν ἐνότητα, ἀπαντᾷ ὁ ἕδιος ὁ Ἀριστοτέλης, ὅτι τοῦτο εἶναι μόνον ἡ ψυχὴ ἡ ἕδια. «Ωστε ἐκεῖνο ποὺ ζητοῦσαν ἐκεῖνοι καὶ δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ βρεθῇ μέσα στὰ ἕδια στὰ στοιχεῖα, τοῦτο τίθεται τώρα πιὰ ως κάτι ξεχωριστὸ ἀπὸ ὅλα αὐτά. Καὶ ἐπειδὴ ἡ ψυχὴ φέρνει τὰ στοιχεῖα σὲ ἐνότητα μέσα στὰ ζωνταγὰ ὄντα, αὐτὴ εἶναι καὶ τὸ κυρίαρχο ἐκεῖ μέσα,

4) Περὶ ψυχῆς, 410, β, 13.

Ἄπ^τ αὐτὸ προκύπτει μὲ ἀναγκαιότητα, δτι ἡ ψυχὴ εἶναι τὸ πρωταρχικὸ καὶ ὅχι τὰ στοιχεῖα.

Ἡ ψυχὴ εἶναι κάτι κατ^ο οὖσίαν πρῶτον, ἢ δπως λέει ὁ Ἀριστοτέλης, «πρῶτον τῇ φύσει». Αὐτὴν εἶναι ἡ πρόοδος τῆς ἀριστοτελικῆς φιλοσοφίας ἀπέναντι στοὺς προδρόμους της. Οἱ Προσωκρατικοὶ ἐσταμάτησαν στὰ στοιχεῖα καὶ ἔγόμισαν πὼς μέσα σ' αὐτὰ εὑρῆκαν τὴν ψυχήν. Τὸ πρόβλημα τῆς σχέσης ἀνάμεσα στὴ ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα, καθὼς καὶ τὸ πρόβλημα τῆς ἔνότητας τῆς ψυχῆς, κατ^ο οὖσίαν δὲν τὸ ἔθεσαν. Ἡ ψυχὴ κνοιασχεῖ τὸ σῶμα καὶ σ' αὐτὸ ἔγκειται τὸ κύριο ἔργο της. Κατὰ τὴν ἔννοια τούτη ἡ ψυχὴ εἶναι ἔκεινο ποὺ ἀπέναντι στὰ στοιχεῖα στέκει ποιοτικὰ ἀπειρα πιὸ πάνω. Καὶ γιὰ νὰ ἔχωμε ἥδη ἀπ^τ ἐδῶ μιὰ ἰδέα γιὰ τὴν παραπέρα πορεία τῶν σκέψεών του, ὁ Ἀριστοτέλης μᾶς δίνει μιὰ νῦν σχετικὰ μὲ τὸν νοῦ. «Οπως ἡ ψυχὴ γενικὰ ἀπέναντι στὰ σώματα καὶ στὰ στοιχεῖα εἶναι κάτι δλωσδιόλου διαφορετικὸ καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀξία ἀνώτερο, ὅμοια εἶναι καὶ ὁ νοῦς, ἐφ' ὃσον νοηθῇ ὡς χωριστὴ οὖσία, ἀπέναντι στὴ ψυχὴ κάτι ὑψηλότερο. Αὐτὸς εἶναι πρωταρχικώτερος ἀπὸ τὴν ψυχὴ καὶ εἶναι «κύριος κατὰ φύσιν»,⁵⁾ ὥστε κάτι «τῇ φύσει πρότερον» ἀπέναντι στὴ ψυχὴν. Μὲ τὸν νοῦ ἔννοεῖ ἐδῶ ὁ Ἀριστοτέλης τὸ λογικὸ μέρος τῆς ψυχῆς, ἔκεινο ποὺ ἔννοεῖ τὸν ἔαυτό του καὶ μαζὶ καὶ ὅλα τάλλα.

5) Περὶ ψυχῆς, 410, β, 15.