

A.

ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΠΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ἡ πρώτη ἀπάντηση στὸ ἔρωτημα, ποὺ ἀναφέρεται στὴν ὑπαρξὴ τοῦ Εἶναι, βγαίνει ἀπὸ τὴν ἀκόλουθη βασικὴ πεῖρα:

“Ο, τὶ κι ἂν γίνεται γιὰ τὰ μάτια μου ἀντικείμενο, πάντα πρόκειται γιὰ ἓνα φρισμένο Ἐἶναι πλάΐ σ’ ἄλλα καὶ πάντα πρόκειται γιὰ ἓνα εἰδος τοῦ Εἶναι. Ὁπωσδήποτε κι ἂν σκέπτωμαι τὸ Εἶναι, εἴτε τὸ σκέπτομαι π. χ. ὡς ὑλη, εἴτε ὡς ἐνέργεια, εἴτε ὡς πνεῦμα, εἴτε ὡς ζωὴ κ. ο. κ.—κι ὅλες οἱ νοητὲς κατηγορίες τοῦ Εἶναι ἔχουν δοκιμασθῆ—, πάντα ἡ σκέψη αὐτὴ μοῦ δεύχνει στὸ τέλος, ὅτι ἀνύψωσαι στὸ ἐπίπεδο τοῦ ἀπόλυτου Εἶναι ἓνα εἶδος ὥρισμένου μονάχα Εἶναι, ποὺ σημειώνεται μέσα στὸ ὅλον τοῦ Εἶναι. Κανένα ἀπὸ τὰ γνωστὰ Εἶναι δὲν εἶνε ΤΟ Εἶναι.

Πάντα ζοῦμε μέσα σ’ ἔναν δρίζοντα τῆς γνώσης μας. Καὶ τείνουμε διαρκῶς νὰ ὑπερβοῦμε κάθε δρίζοντα, ποὺ μᾶς περιζώνει καὶ ποὺ μᾶς κλείνει τὴ θέα. Μὰ δὲν καταφέρνουμε νὰ κατακτήσουμε κανένα γιὰ τὴν δρασή μας δρμητήριο, ποὺ τὸ σημεῖο του νὰ βρίσκεται ἔξω ἀπὸ τὸν περιοριστικὸ δρίζοντα καὶ ποὺ, ἀπὸ ἐκεῖ νάνε δρατὸ τὸ ἀπαλλαγμένο πιὰ ἀπὸ κάθε δρίζοντα κι ὅμως μὲν ὅλα ταῦτα κλειστὸ καὶ τελειωμένο Ὅλον. Οὔτε μποροῦμε νὰ κατακτήσουμε μιὰν ἄλιστίδα ἀπὸ δρμητήρια, ποὺ—ὅπως συμβαίνει στὸν περίπλου τῆς γῆς—νὺ μᾶς δίνουν στὸ σύνολό τους, ἐνῷ θὰ περνᾶμε ἀπὸ τὸν ἔναν δρίζοντα στὸν ἄλλον, τὴν δυνατότητα νὰ συλλάβουμε τὸ ἓνα, τὸ κλειστὸ καὶ διόλκηρο Εἶναι. Τὸ Εἶναι μένει γιὰ μᾶς τέτοιο, πὸν δὲν μπορεῖ νὰ κλείσῃ. Μᾶς τραβάει ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρές του πρὸς τὸ ἀπεριόριστο. Πάντα φέρνει ἔνα μπροστὰ στὰ μάτια μας κάτι τὸ νέο, ποὺ εἶνε κάθε φορὰ ἓνα ὥρισμένο Εἶναι.

Αὐτὴ εἶνε ἡ πορεία τῆς γνώσης μας, ποὺ πάει ὅλο καὶ πιὸ μπρός. Ἐνῷ συλλογιζόμαστε αὐτὴν τὴν πορεία, ζητᾶμε κι ὅλας τὴν ἀπάντηση στὸ ἔρωτημα, ποὺ ἀναφέρεται στὴ φύση τοῦ ἴδιου τοῦ Εἶναι, τοῦ Εἶναι, ποὺ μὲ τὸ ξάνοιγμα ὅλων τῶν φαινομένων μπροστὰ στὰ μάτια μας μοιάζει μὲν ὅλα ταῦτα νὰ ὑποχωρῇ πάντα καὶ νὰ ξεφεύγῃ.

Τὸ Εἶναι αὐτὸ δνομάζουμε τὸ περιβάλλον δὲν εἶνε δμως μονάχα ὁ δρίζοντας, ποὺ μέσα του βρίσκεται κάθε τόσο ἡ γνώση μας, μὰ εἶνε κάτι, ποὺ δὲν γίνεται ποτὲ δρατὸ μονάχα ώς δρίζοντας καὶ ποὺ ἀπὸ μέσα του ξεπηδοῦν μάλιστα καὶ δλοι οἱ νέοι δρίζοντες.

Τὸ περιβάλλον εἶνε τὸ στοιχεῖο ἔκεινο, ποὺ πάντα προμηνύεται μονάχα—καὶ προμηνύεται μέσα ἀπ' ὅτι εἶνε ἀντικειμενικὰ παρόν, καθὼς καὶ μέσ' ἀπ' τοὺς δρίζοντες—, μὰ ποὺ δὲ γίνεται ποτὲ ἀντικείμενο. Τὸ περιβάλλον εἶνε τὸ στοιχεῖο ἔκεινο, ποὺ τὸ ἴδιο δὲν παρουσιάζεται καὶ δὲν συμβαίνει ποτέ του, μὰ ποὺ μέσα του συμβαίνουν δλα τ' ἄλλα. Κι' εἶνε ταῦτα δὲν τὸ στοιχεῖο ἔκεινο, ποὺ κάνει δλα τὰ δντα δχι μόνο νὰ εἶνε ὅτι ἀμεσα φαίνονται, μὰ καὶ νὰ μένουν διαφανῆ.

Μ' αὐτὴν τὴν πρώτη σκέψη ἐκτελέσαμε ἐνα βασικὸ φιλοσοφικὸ ἐγχείρημα. Στηριγμένοι στὴ σκέψη αὐτῇ, ἂς λυτρωθοῦμε ἀπ' τὰ δεσμά, ποὺ δένουν τὸ δντολογικό μας συνειδὸς σὲ μιὰ γνώση καὶ ποὺ ξαναγυρίζουν μὲ μιὰ διαφορετικὴ πάντα μορφή. Πρόκειται γιὰ μιὰν ἀπλὴ σκέψη, ποὺ δμως, ἐνῷ ἀνοίγει μπροστά μας τὴν πιὸ μεγάλη θέα, μοιάζει ταῦτα δντα σᾶν νᾶνε ἀδύνατο νὰ πραγματοποιηθῇ.

Καὶ μοιάζει ἔτσι, γιατὶ εἴμαστε δεμένοι στὴ μορφή, ποὺ ἔχει τὸ ἀνθρώπινο σκέπτεσθαι, στὴ μορφή, ποὺ μᾶς ἀναγκάζει, ὅτιδήποτε κι' ἀν ζητᾶμε νὰ γνωρίσουμε, νὰ τὸ μεταβάλλουμε σ' ἐνα ὠρισμένο ἀντικείμενο. "Οταν ζητᾶμε νὰ συλλάβουμε μὲ τὴ σκέψη τὸ περιβάλλον, γίνεται κι' αὐτὸ ἀμέσως ἀντικείμενο καὶ λέμε π.χ., ὅτι τὸ περιβάλλον εἶνε ὁ κόσμος, εἶνε ἡ ὑπαρξη, ποὺ ἐμεῖς τὴν ἀποτελοῦμε, εἶνε τὸ ἐν γένει συνειδός. Συλλαμβάνοντας μὲ μιὰ σαφῆ σκέψη τὸ περιβάλλον, διαπράττουμε ὅτι ἀκριβῶς πρέπει, ὅταν τὸ σκεπτόμαστε, νὰ ὑπερνικιέται. "Οταν ζητᾶμε στὸ περιβάλλον τὸν λόγο, ποὺ στηρίζει τὰ πάντα, δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νᾶχουμε μπροστὰ στὰ μάτια μας κανένα ἀντικείμενο, ποὺ νὰ τὸ λέμε περιβάλλον. Συλλαμβάνοντάς το ὅμως μὲ τὴ σκέψη, τὸ συλλαμβάνουμε μ' δλα ταῦτα ἀναπότρεπτα μὲ τὴν βοήθεια ὠρισμένων περιεχομένων του Εἶναι. "Οταν ἐκτελοῦμε τὴ σκέψη, πρέπει τὰ περιεχόμενα αὐτὰ να ἔξαφανίζωνται, ἀν θέλουμε νὰ νοιώσουμε τὸ Εἶναι ἔκεινο, ποὺ παύει νᾶνε ἐνα ὠρισμένο ἀπλῶς Εἶναι.

Κάθε φράση λοιπόν, που άναφέρεται στὸ περιβάλλον, περιέχει μέσα της ἕνα παραλογισμό. Κι ἀν ἀκόμα θάταν δυνατὸν — πρᾶγμα, που ἀποτελεῖ ἀκριβῶς ἕνα βασικὸ ἔγχείρημα τοῦ φιλοσοφικοῦ λογισμοῦ — νὰ σκεφθῇ κανεὶς μὲ τὴ μօρφὴ τοῦ ἀντικειμένου κάτι, που δὲν ἔχει ἀντικειμενικὴ ὑπαρξη, πάλι θάταν ἐκτεθειμένη ἥ κάθε φράση σὲ ἀναπότρεπτες παρεξηγήσεις: ἀντὶ νὰ νοιώθουν οἱ ἀνθρώποι τὸ περιβάλλον μέσῳ στὴ στροφὴ, που ἔχει ἥ σκέψη, θὰ παίρνανε λέξη πρὸς λέξη τὶς ἀπομονωμένες φράσεις καὶ θὰ εἶχαν ἔτσι μιὰ ψεύτικη καὶ ἀπατηλὴ γνῶση γιὰ τὸ ὄλον τοῦ περιβάλλοντος.

“Ο, τι, σύμφωνα μὲ τὶς συνηθισμένες γνωστικὲς δυνάμεις καὶ μὲ τὴ λογικὴ τῶν ἀντιφάσεων, εἶνε ἀπραγματοποίητο, πραγματοποιεῖται μὲ ὅλα ταῦτα φιλοσοφικὰ ὡς τὸ φωτεινὸ χάραμμα ἐνδὲς ὅντολογικοῦ συνειδότος, που δὲν παραβάλλεται μὲ καμμιὰν ἀπὸ τὶς ὠρισμένες γνῶσεις. Καὶ πατᾶμε τὸ πόδι μας στὸν πιὸ ἐκτεταμένο χῶρο τοῦ Δυνατοῦ. Καθετί, που εἶνε γιὰ μᾶς ὡς ὅν (ὡς Εἶναι) γνωστό, κερδίζει ἔτσι ἕνα βάθος μὲ τὴν ἀναφορά του σ' αὐτὸν τὸν χῶρο, που ἀπὸ μέσα του ἀκριβῶς προβάλλει πιά, ἔξαγγέλλοντας τὸ Εἶναι, χωρὶς τὸ ᾖδιο ἐκεῖνο στοιχεῖο, που προβάλλει, νᾶνε καὶ τὸ ᾖδιο τὸ Εἶναι.

Τὸ περιβάλλον πρέπει νὰ διαφωτισθῇ ἀκόμα περισσότερο. Πρέπει ν' ἀποχτήσουμε τὴ γλῶσσα, που μὲ τὴν βοήθειά της θὰ μπορέσουμε ἔπειτα νὰ θέσουμε κἄθαρὰ τὰ βασικὰ ἔρωτήματα γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ γιὰ τὴν πραγματικότητα. Ἡ βαθειὰ καὶ σωστὴ ἀνάπτυξη αὐτῶν τῶν εἰσαγωγικῶν ἀρχῶν τοῦ φιλοσοφικοῦ λογισμοῦ εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ ἔργα τῆς φιλοσοφικῆς λογικῆς. Ἐδῶ πρέπει νὰ μᾶς ἀρκέσουν μερικοὶ (οὓτε καν σκιαγραφικοὶ) ὑπαριγμοὶ καὶ αὐτοὶ μᾶς εἶνε ἀναγκαῖοι γιὰ νὰ δρίσουμε τὸ νόημα μερικῶν λέξεων, που εἶνε δηλωτικὲς γιὰ τὸ περιβάλλον καὶ που θὰ χρησιμοποιήσουμε στὸ δεύτερο μέρος αὐτῆς τῆς ἔργασίας. Πρόκειται συγκεκριμένα γιὰ τὶς λέξεις: κόσμος, συνειδὸς ἐν γένει, ὑπαρξη, πνεῦμα, ὑπόσταση, ὑπερβατικότητα.

Τὸ ἔνιαίο περιβάλλον — τὴ στιγμή, που μιλάω γι' αὐτό, ζητώντας νὰ τὸ διαφωτίσω — χωρίζεται ἀμέσως, παίρνοντας τὴν ὑπαρξη ἀπὸ τὴν ἀντικειμενικὴ ὑπαρξη ὠρισμένων φαινομένων, στὶς φάσεις τοῦ

περιβάλλοντος. Οι φάσεις αυτές έχουν μονάχα χωρίζονται, όπως έπιχειρούμε τ' ἀκόλουθα βήματα στή σκέψη μας.

Τὸ πρῶτο βῆμα:

Ο Kant ξένοιωσε, ὅτιδε κόσμος δὲν γίνεται γιὰ μᾶς ἀντικείμενο, μὰ ὅτι ἀποτελεῖ μονάχα μιὰν ἰδέα, δηλαδὴ ὅτι ὅλα, ὅσα μποροῦμε νὰ γνωρίσουμε, βρίσκονται στὸν κόσμο, ἔκτὸς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν κόσμο, ὅτι τέλος, ζητώντας νὰ γνωρίσουμε τὸν κόσμο σᾶν ἕνα "Όλον, ποὺ ὑπάρχει ως ὄν, εἶνε μοιραῖο νὰ πέσουμε σὲ ἄλλες ἀντιφάσεις, στὶς «ἀντιτομίες».

Ο Kant ξένοιωσε ἐπίσης, ὅτι καθετὶ τὸ ἀντικειμενικὰ ὑπαρκινὸπάρχει γιὰ μᾶς μὲ τὴν προϋπόθεση τοῦ σκεπτόμενου συνειδότος (ἔτσι π. χ. ἡ ἐνότητα τοῦ ἐκάστοτε ἀντικειμενικὰ ὑπαρκτοῦ ὑπάρχει μὲ τὴν προϋπόθεση τῆς ἐνότητας τοῦ ἐν γένει συνειδότος, μιᾶς ἐνότητας ποὺ θεσπίζει ἀκριβῶς καὶ τὴν ἐνότητα τῶν ἀντικειμένων). "Ἄς τὸ διατυπώσουμε διαφορετικά: «"Όλα ὅσα ὑπάρχουν» ἀποτελοῦν γιὰ μᾶς τὸ φαινόμενο τοῦ «καθ' αὐτὸν Εἶναι», ὅπως προβάλλει τοῦτο στὸ ἐν γένει συνειδός, ποὺ περικλείνει γιὰ μᾶς ὅλα ὅσα ὑπάρχουν. Ἡ ἀνάπτυξη τῆς «κριτικῆς μεθόδου» τοῦ Kant ἀναφέρεται ἀμεσα στὸ ἰδεολογικὸ συνειδός: ἡ ἀνάπτυξη αὐτὴ γεννάει καὶ διαφορίζει τὴ γνώση μας γιὰ τὴν φαινομενικότητα τοῦ παγκόσμιου Εἶναι συλλαμβάνοντας τὸ περιβάλλον τοῦ ἐν γένει συνειδότος.

"Ἔτσι ἐπρόβαλε τὸ περιβάλλον σὲ δυὸ φάσεις. Τὸ περιβάλλον, ποὺ μέσα του ἐμφανίζεται τὸ ἴδιο τὸ Εἶναι, ὀνομάζεται κόσμος. Τὸ περιβάλλον, ποὺ είμαι ἐγὼ δ' ἴδιος καὶ ποὺ εἴμαστε ἡμεῖς οἱ ἴδιοι, ὀνομάζεται τὸ ἐν γένει συνειδός.

Τὸ δεύτερο βῆμα:

Τὸ περιβάλλον, ποὺ είμαι ἐγὼ δ' ἴδιος, δὲν ἔξαντλεῖται μὲ τὸ ἐν γένει συνειδός. Ἐγὼ είμαι καὶ μιὰ ὑπαρκεῖη, ποὺ είνε διφορέας αὐτοῦ τοῦ συνειδότος. Ἡ ἐπιστροφὴ στὴν πραγματικότητα ἔκτελεῖ τὸ βῆμα ἀπὸ τὴν ἀπλῆ συνείδηση στὴν πραγματικὴ ὑπαρκεῖη, δηλαδὴ στὴν ὑπαρκεῖη, ποὺ ἔχει ἀρχὴ καὶ τέλος καὶ ποὺ μέσα στὸν γύρω τῆς κόσμο μοχθεῖ καὶ ἀγωνίζεται ἢ κουράζεται καὶ ὑποχωρεῖ, ἀπολαμβάνει καὶ πάσχει, φοβᾶται καὶ ἐλπίζει. Καὶ δὲν είμαι μάλιστα μονάχα μιὰ ὑπαρκεῖη, μὰ είμαι πραγματικὸς καὶ ως πνεῦμα, ποὺ μέσα στὶς ἴδαικες ἐνότη-

τές του μπορεῖ νὰ γίνῃ δεκτὸ καθετί, ποὺ σκέπτεται τὸ συνειδός, καθετί, ποὺ εἶνε ώς ὑπαρξη πραγματικό.

Τὸ τρίτο βῆμα:

Αὐτὲς οἱ φάσεις τοῦ περιβάλλοντος καὶ οἱ τρεῖς ἀποτελοῦν κάτι, ποὺ εἶνε ἀναμφισβήτητα παρὸν στὰ μάτια μας. Οἱ φάσεις αὐτὲς συνιστοῦν τὰ ἐγκόσμια καὶ συγκεκριμένα ώς τὸ στοιχεῖο ἔκεινο, ποὺ εἶμαι ἔγὼ—ὑπαρξη, συνειδός ἐν γένει, πνεῦμα—καὶ ώς τὸ στοιχεῖο ἔκεινο, ποὺ εἶνε γιὰ μένα ἀντικείμενο καὶ ποὺ εἶνε δὲ κόσμος. Τώρα δύμως προβάλλει τὸ ἔρωτημα: εἶνε τάχα ἡ ἐγκοσμιότητα αὐτὴ αὐτάρκης ἢ μᾶς παραπέμπει σὲ κάτι ὅλλο; Τὸ δεύτερο εἶνε ἀκριβῶς, ποὺ συμβαίνει. Τὸ πήδημα πέρα ἀπὸ τὰ ἐγκόσμια ἐκτελεῖται ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ σημειώνεται μάλιστα τὸ πήδημα ταῦτοχρονα ἀπὸ τὸν κόσμο στὴ θεότητα καὶ ἀπὸ τὴν ὑπαρξη τοῦ συνειδητοῦ πνεύματος στὴν ὑπόσταση. Υπόσταση εἶνε ἔκεινο ποὺ μᾶς κάνει νάμαστε δὲ ἔαυτός μας, εἶναι ἔκεινο, ποὺ ἀναφέρεται στὸν ἔαυτό μας, καὶ μέσω τοῦ ἔαυτοῦ μας στὸ ὑπερβατικό, ποὺ μέσα ἀπὸ τοὺς κόλπους του προσφέρεται ώς δῶρο καὶ ποὺ ἀπάνω του ἀκριβῶς θεμελιώνεται.

Ἡ διαίρεση τοῦ περιβάλλοντος βασίζεται στὴ διάκριση τῶν τοιῶν βημάτων, ποὺ ἀναφέραμε: Τὸ πρῶτο βῆμα ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸ περιβάλλον γενικὰ στὸ περιβάλλον, ποὺ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Ίδιοι, καὶ στὸ περιβάλλον, ποὺ εἶνε τὸ Ίδιο τὸ Εἶναι. Τὸ δεύτερο βῆμα ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸ περιβάλλον, ποὺ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Ίδιοι, στὴ διάκριση ἀνάμεσα στὶς διάφορες φάσεις αὐτοῦ τοῦ περιβάλλοντος καὶ ποὺ οἱ φάσεις αὐτὲς εἶνε ἡ ὑπαρξη, τὸ ἐν γένει συνειδός καὶ τὸ πνεῦμα. Τὸ τρίτο βῆμα ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸν ἐγκόσμιο χῶρο στὸν ὑπερβατικό.

Ἡ διαίρεση λοιπὸν αὐτὴ δὲν πηγάζει ἀναγκαστικὰ ἀπὸ μιὰν ἀρχή, ἀλλὰ σημαίνει μονάχα, διεισδύει στὰ δρια τοῦ περιβάλλοντος συναντᾶμε καὶ παραλαβαίνουμε τὶς φάσεις, ποὺ μέσα τους σημειώνεται γιὰ τὰ μάτια μας πρωταρχικὰ ἢ παρουσία τοῦ Εἶναι.

Ἄς μελετήσουμε τώρα κάπως περισσότερο τὸ νόημα τῶν δύσων ἀναπτυξάμε. Ἡ διαφώτιση τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῶν φάσεων τοῦ περιβάλλοντος μπορεῖ, διεισδύει, νάχῃ μιὰν ἐπίδραση, ποὺ ἐκδηλώνεται στὸ νόημα κάθε γνώσης. Γιατὶ μὲ τὴν διαφώτιση τοῦ περιβάλ-

λοντος ξεκαθαρίζονται ώρισμένες φιλοσοφικές ἀποφάσεις, που δὲν ἀφίνουν τίποτε ἀθικτό στὴν ὑπαρξή μας :

1) Τὸ βασικὸ φιλοσοφικὸ ἔγχείρημα, ποὺ ἐσκιαγραφήσαμε, μεταφώνει τὸ ὄντο λογικὸ συνειδός μου καὶ τὸ κάνει ν' ἀναφέρεται στὸ Εἶναι, χωρὶς νᾶνε πιὰ ὄντολογικό. Τὸ Εἶναι στὸ σύνολό του δὲν εἶνε πιὰ ἐννοιολογικὰ συλληπτὸ μέσω μιᾶς ὄντολογίας, μὰ μπορεῖ νὰ διαφωτισθῇ μονάχα ὡς ὁ χῶρος καὶ ὡς οἱ χῶροι, ποὺ μᾶς περιβάλλουν καὶ ποὺ ἀπὸ μέσα τους προβάλλει στὰ μάτια μας τὸ κάθε Εἶναι. ¹⁰ Αν ἡ ὄντολογία παρουσίαζε τὸ Εἶναι σᾶν ἔνα σύστημα ἀπὸ ἀντικείμενα ἢ ἀπὸ ἐνότητες ἀντικειμένων, ἀπ' τὴν ἐποχὴ τοῦ Kant ἔχει ἀπορριφθῆ πιὰ κάθε ὄντολογία. Τὸ μόνο, ποὺ ἀπομένει, εἶνε οἱ χῶροι, ποὺ μέσα τους πρέπει ἀκριβῶς ν' ἀναζητήσουμε τὸ Εἶναι καὶ τὴν ὄντότητά του. Γιὰ τὴν ὄντολογία ἥταν τὸ καθετὶ μονάχα ἔτσι, ὅπως τὸ σκεπτόμαστε, ὅτι εἶνε. Γιὰ τὸν φιλοσοφικὸ λογισμὸ εἶνε τὰ πάντα διαποτισμένα ἀπὸ τὸ περιβάλλον ἢ εἶνε σᾶν χαμένα. Ἡ ὄντολογία διασαφήνιζε τὰ ὅσα ἐννοοῦσαν οἱ ἀναφερόμενες στὸ Εἶναι ἐκφράσεις μας, ἀνάγοντάς τα σ' ἔνα πρῶτο καὶ ἀρχικὸ Εἶναι. Ο φιλοσοφικὸς λογισμὸς προβαίνει σὲ μιὰ διαφώτιση τοῦ περιβάλλοντος, ποὺ μέσα της βρίσκουν τὸν θεμελιακὸ τους λόγο καὶ τὴν πηγὴ τους δλα, ὅσα διατυπώνονται ἔπειτα σὲ συγκεκριμένες ἐκφράσεις. Ἡ ὄντολογία ἐπιχειροῦσε μιὰ διαφώτιση ἀντικειμενικὴ ἐπάνω στὰ πράγματα, δηλαδὴ ἔδειχνε, μὲ τὴν σκέψη τὴν προσανατολισμένη στὰ ἔγκόσμια, κάτι τὸ ἀμεσα δρατό. Ο φιλοσοφικὸς λογισμὸς πετυχαίνει μὲ τὴν ὑπερβατικὴ σκέψη ἔμμεσα τὸ Εἶναι. Ἡ ὄντολογία μπορεῖ νὰ παρομοιασθῇ μὲ τὸν ταξινομητικὸ πίνακα τῶν κατηγοριῶν, ποὺ ἀδρανοῦν. Ἡ φιλοσοφικὴ διαφώτιση τοῦ περιβάλλοντος μπορεῖ νὰ παρομοιασθῇ μὲ μιὰ κινητὴ καὶ κυμαινόμενη δέσμη ἀπὸ γραμμὲς καμωμένες νὰ ξεκαθαρίσουν τὸν ὄριζοντα.

Ἐνῷ δμως διαφωτίζονται οἱ φάσεις τοῦ περιβάλλοντος, ἀναπότρεπτα προβάλλει ἔνα πλῆθος ἀπὸ ὄντολογίες φαινομενικές, ποὺ πρέπει νὰ τὶς χρησιμοποιήσουμε. Καὶ πρέπει νὰ τὶς χρησιμοποιήσουμε, γιατὶ ἡ ἐννοιολογικὴ τους ὑπαρξή μᾶς παρέχει ἀκριβῶς τὴν πιθανότητα τῶν γλωσσικῶν διατυπώσεων. Πάντως τὸ ὄντολογικό τους νόημα διαλύεται πάλι ἀμέσως μέσα στὴν κίνηση τοῦ φιλοσοφικοῦ λο-

γισμοῦ κι' ἀφίνει νὰ προβάλῃ — ἀντὶ γιὰ μιὰ γνώση, ποὺ ἀναφέρεται σὲ κάτι — ἡ παρουσία ἐνὸς χώρου, ποὺ ἔχει κάθε φορὰ ἐναὶ ἴδιότυπο χρῶμα καὶ ποὺ δὲν κλείνει ποτέ.

2) Ἡ πλοκή, ποὺ μέσα τῆς ὑπάρχει γιὰ μᾶς τὸ Εἶναι, ἀνοίγει ἀπὸ τὴ μιὰ μεριά στὴ γνώση ἐλεύθερο τὸ δρόμο γιὰ ἐναὶ ἀπεριόριστο προχώρημα σὲ ὅλα ὅσα ἀντικειμενικὰ «γίγνονται», θεσπίζει ὅμως γιὰ τὴ γνώση ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά ἐναὶ ἀνυπέρβλητο σύνορο καὶ τὸ σύνορο αὐτὸ εἶνε τὸ περιβάλλον, ποὺ χρησιμεύει ταῦτόχρονα καὶ γιὰ νὰ δίνῃ φτερὰ στὴ γνωστική μας ἐνέργεια.

Ἡ παρατήρηση αὐτὴ ἔχει, πρὸ πάντων γιὰ τὴ γνώση τῆς πραγματικότητας τοῦ ἀνθρώπου, μιὰ μεγάλη σημασία. Τὸ περιβάλλον, ποὺ ἀπαρτίζω ἐγὼ δ' ἕδιος ὡς ὑπαρξη καὶ ὡς πνεῦμα, γίνεται ἀντικειμενικὸ καὶ ἐπομένως ἀντικείμενο μελέτης ὡς ἡ ἔγκρισμα πραγματικότητα τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξης καὶ τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος. Ἡ ἐπιστήμη ὅμως τοῦ ὑπαρκτοῦ καὶ ἡ ἐπιστήμη τοῦ πνεύματος δὲν εἶνε γνώση τοῦ περιβάλλοντος, μὰ εἶνε γνώση ἐνὸς φαινομένου, ποὺ τὸ Εἶναι του εἴμαστε ἐμεῖς ἡ μποροῦμε νάμαστε ἐμεῖς οἱ ἕδιοι καὶ ποὺ γιὰ νὰ τὸ φθάσουμε καὶ νὰ τὸ συλλάβουμε ἔχουμε ν' ἀκολουθήσουμε δυὸ συνυφασμένους μεταξύ τους δρόμους: δ' ἐνας μᾶς κάνει νὰ τὸ γνωρίσουμε, νὰ τὸ συλλάβουμε γνωστικά, δ' ἄλλος μᾶς κάνει νὰ τὸ νοιώσουμε.

Ολες οι φάσεις τοῦ περιβάλλοντος ἀφανίζονται, ὅταν τὶς κάνουμε ἀντικείμενα μιᾶς ἔρευνας καὶ ὅταν τὶς ἀναγκάζουμε νὰ μὴν εἶνε τίποτε ἄλλο ἀπὸ τέτοια ἀντικείμενα. Σβύνουν καὶ μᾶς παραδίνουν τὴν ψυχή τους μὲ τὸ νὰ γίνουν ὡς ἀντικείμενα μιᾶς ἔρευνας δρατὲς καὶ γνωστικὰ συλληπτές. Ποιός εἶνε δ' χαρακτήρας τῆς πραγματικότητας, ποὺ ἔχει τὴν κάθε φορὰ τὸ ἀντικείμενο μιᾶς ἐπιστημονικῆς γνώσης, αὐτὸ εἶνε ἐρώτημα, ποὺ σὲ κάθε εἰδικὴ περίπτωση πρέπει νὰ τὸ θέτει κανεὶς χωριστά. "Αν θέλουμε νὰ δώσουμε μιὰν ἀρνητικὴ ἀπάντηση, εὔκολο εἶνε νὰ εἰποῦμε τὰ ἔξης:

Καμιὰ ἀνθρωπόλογία δὲν καταφέρνει νὰ γνωρίσῃ, τὶ εἶνε πραγματικὰ ἡ ζωντανὴ ὑπαρξη τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ζωντανὴ ὑπαρξη, ποὺ εἴμαστε ὡς περιβάλλον ἐμεῖς οἱ ἕδιοι, δὲν εἶνε γιὰ τὸ βιολογικὰ συλληπτὸ παρὰ μόνο μιὰ προοπτικὴ ἡ εἶνε κάτι, ποὺ χρησιμεύει ὡς

άπλο μέσο. Στὸ περιβάλλον, ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ μᾶς τὸν ἕδιους, «κινούμεθα» ἔρευνητικά, ἀνάγοντας τὴν ὑπαρξή μας σὲ ἀντικείμενο, δρώντας ἀπάνω τῆς καὶ χοησιμοποιῶντας την, μά, ὅταν ἀσκοῦμε αὐτὴν τὴν ἐνέργεια, μᾶς γίνεται ταῦτόχρονα ἀναγκαστικὰ ἀντιληπτό, ὅτι δὲν μποροῦμε σὲ καμιὰ περίπτωση νὰ τὴν ἀδράξουμε μὲ τὰ χέρια μας, ἔκτὸς βέβαια, ἂν τὴν ἀδράξουμε ως κάτι ἀκατανόητο γιὰ νὰ τὴν συντρίψουμε.

Καμιὰ ἐπιστήμη τῆς τέχνης δὲν μπορεῖ ως ἐπιστήμη νὰ συλλάβῃ τὸ τὶ εἶνε ἀκριβῶς ἢ οὐσιαστικὴ πραγματικότητα τῆς τέχνης, δὲν μπορεῖ δηλαδὴ νὰ συλλάβῃ τὴν ἄληθεια, ποὺ νοιώθει καὶ παράγει ὅ δημιουργὸς μέσος στὴν τέχνη. “Ο, τι ὀνομάζουμε ἀντικείμενικὰ «ἔκφραση» κι’ ὅ, τι ἀνάγομε σ’ ἓνα «βιωτικὸ αἴσθημα» ἢ σ’ ἓνα «χαρακτῆρα», αὐτὰ ὅλα εἶνε μιὰ ἀπλῆ ἀνακοίνωση, ποὺ γίνεται ἀπὸ μιὰ πηγὴ σὲ μιὰν ἄλλη πιθανὴ πηγὴ, καὶ εἶνε μονάχα μιὰ πραγματικότητα, ποὺ μᾶς περιβάλλει.

Καμιὰ θρησκειολογία (ίστορία, ψυχολογία καὶ κοινωνιολογία τῆς θρησκείας) δὲν μπορεῖ νὰ συλλάβῃ τὸ τὶ εἶνε ἀκριβῶς πραγματικὰ ἢ θρησκεία. Ἡ ἐπιστήμη μπορεῖ νὰ συλλάβῃ μὲ τὴν γνώση καὶ νὰ ἔρμηνεύσῃ τὶς θρησκείες, χωρὶς δύνως καὶ νὰνε δυνατὸν νὰ βρεθῇ ὅ ἔρευνητής μεσος στὴν οὐσία τῶν θρησκειῶν αὐτῶν καὶ νὰ σταθῇ μέσα σὲ μιὰν ἀπ’ αὐτὲς ως πιστός. Ἡ ἄληθινὴ πίστη δὲν εἶνε γνωστικὰ συλληπτή.

Τὸ περιβάλλον μὲ κρατάει ἔλεύθερο μπροστὰ καὶ ἐνάντια στὸ γνωστικὰ συλληπτό. Αὐτὸ δύνως, ποὺ «γνώρισα», μὲ κάνει νὰ μοῦ ἔεφεύγῃ ἢ πραγματικότητα δσες φορὲς ἔκλαμβάνω τὸ περιεχόμενο κι’ ὅλας τῆς γνώσης ως τὴν πραγματικότητα. Τὸ ν’ ἀναπτύξουμε θετικὰ τὰ δσα ἔχουν συλληφθῆ γνωστικά, αὐτὸ εἶνε τὸ φιλοσοφικὸ ἔργο μέσα σὲ κάθε ἐπιστήμη. Καθετί, ποὺ ἐπιχειροῦμε, ἔχοντας γιὰ βάση τὴ γνώση μας, προσανατολίζεται ἀναγκαστικὰ στὸ περιβάλλον, ποὺ μένει ἀδόρατο: ἡ ιατρικὴ θεραπεία εἶνε προσανατολισμένη ἀναγκαστικὰ στὴ ζωή, ποὺ δὲν ἔχει διαγνωσθῆ: ἡ βασισμένη ἀπάνω σὲ συστηματικὸ σχέδιο προσπάθεια, ποὺ ἀποβλέπει νὰ μεταβάλῃ τὴν ἀνθρώπινη ὑπαρξη, εἶνε ἀναγκαστικὰ προσανατολισμένη στὴν πραγματικὴ πίστη, ποὺ δὲν ἔχει ποτὲ διοραθῆ, καθὼς καὶ σὲ ὅ, τι περιβάλλει τὸν ἀνθρώπο οὐσια-

στικά. Κάθε άληθινή διευθέτηση ἀνθρώπινων πραγμάτων καθοδηγεῖται λοιπὸν ταύτοχρονα ἀπ' αὐτὸν τὸ περιβάλλον, ποὺ δμως ἡ γνώση δὲν μπορεῖ νὰ τὸ φθάσῃ καὶ νὰ τὸ ἔκτοπίσῃ. Ἡ γνώση ἄλλωστε ποὺ μᾶς εἶνε δυνατή, δὲν αἴρεται διόλου μὲ τὸ δεινὸν νοιώθουμε καὶ ἀγγίζουμε, νοιώθοντας, τὸ περιβάλλον. Ἀντίθετα μάλιστα ἡ γνώση συλλαμβάνεται καὶ βγαίνει—ἀπ' τὴν στιγμή, ποὺ σχετικοποιεῖται—ἀπὸ ἕνα καινούργιο βάθμος. Γιατὶ ἡ ἀπεριόριστη κίνησή της μπαίνει κ' ἐκδηλώνεται μέσα σ' ἕνα χῶρο, ποὺ κανένα του σημεῖο δὲν συλλαμβάνεται βέβαια γνωστικά. Κανένα ἀπ' τὰ γνωστὰ Εἶναι δὲν εἶνε τὸ Εἶναι. Ἐκεῖνο ποὺ ἔρεω ἀπὸ τὸν ἔαυτό μου, δὲν εἶναι ποτὲ ὁ οὐσιαστικὸς ἔαυτός μου. "Ο, τι ἔρεω ἀπὸ τὸ Εἶναι δὲν εἶνε ποτὲ τὸ οὐσιαστικὸ Εἶναι. "Ο, τι ὑπάρχει ως γνωστὸ εἶνε κάτι ποὺ «ἔγινε», εἶνε ἐπομένως κάτι τὸ μερικὸ καὶ μερικὰ γνωστό, μὰ καὶ ταυτόχρονα κάτι τὸ συγκαλυπτικὸ καὶ στενωτικό. "Ετσι εἴμαστε ἀναγκασμένοι—ἀφοῦ βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ κάτι τὸ κλειστὸ—γὰ τὸ διατρυπήσουμε καὶ πάλι, μὰ δὲν μποροῦμε πάντως, διατρυπώντας το, ν' ἀποκαλύψουμε τὴν οὐσία παρὰ μόνο ἀν δαμάσουμε ἀνεπιφύλακτα καὶ προσπαθώντας νὰ εἴμαστε πλαϊ στὰ πράγματα τὴν γνώση, ποὺ εἶνε πάντα μερική.

3) Τὸ ἀν θάχω, φιλοσοφώντας μπροστὰ στὰ μάτια μου ἡ δὲν θάχω, τὴν δλότητα τῶν φάσεων τοῦ περιβάλλοντος, αὐτὸν εἶνε κάτι, ποὺ ἀναφέρεται σὲ μιὰ θεμελιακὴ ἀπόφαση. Μοιάζει βέβαια σᾶν νᾶναι δυνατὸν νὰ συλλάβῃ κανεὶς τὸ οὐσιαστικὸ Εἶναι, ἀντικρύζοντας μιὰ μεμενωμένη φάση του—τὸν κόσμο, τὸ ἐν γένει συνειδός, τὴν ὑπαρξη, τὸ πνεῦμα—Ἡ ἀλήθεια δμως εἶνε, δτι δποιος δοκιμάζει κάτι τέτοιο εἶνε ἔκτεθειμένος ἀναγκαστικὰ σὲ ίδιότυπες πλάνες καὶ ἀπώλειες στοιχείων τῆς πραγματικότητας.

"Ἀπ' δλες πάντως τὶς θεμελιακὲς ἀποφάσεις, ποὺ πρέπει νὰ πάρῃ κανεὶς, ἔκείνη, ποὺ ἔχει τὴν πιὸ βαθειὰ ἐπίδραση, εἶνε ἡ ἀκόλουθη: θ' ἀρνηθῶ τὸ πήδημα ἀπ' τὴν δλότητα τοῦ ἐγκόσμιου Εἶναι στὸ ὑπερβατικὸ ἡ θὰ χρησιμοποιήσω τὸ πήδημα αὐτὸν ὡς τὸ ἔκπινημα ἀκριβῶς τοῦ φιλοσοφικοῦ λογισμοῦ;

Πρόκειται γιὰ τὸ πήδημα, ποὺ σημειώνεται ἀπὸ καθετές, ποὺ μποροῦμε ως χρονικὸ νὰ τὸ ζήσουμε καὶ ως ἄχρονο νὰ τὸ γνωρίσουμε (καὶ ποὺ ἔτσι μένει πάντα ἕνα φαινόμενο), πρὸς τὸ Εἶναι τὸ ίδιο, ποὺ

εἶνε πραγματικὸς καὶ αἰώνιος (καὶ ποὺ ἐπομένως δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ συλληφθῇ γνωστικὰ στὴν χρονικὰ προσδιωρισμένη ὑπαρξῆ, ἀν καὶ μᾶς ἀπευθύνῃ βέβαια τὸ λόγο καὶ τ' ἀκοῦμε μέσα στὴν χρονικὰ προσδιωρισμένη ὑπαρξῆ).

Πρόκειται γιὰ τὸ πήδημα, ποὺ σημειώνεται ἀπὸ τὸ περιβάλλον, ποὺ ὡς ὑπαρξῆ, ως συνείδηση καὶ ὡς πνεῦμα εἴμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, πρὸς τὸ περιβάλλον, ποὺ ἔχουμε τὴν δυνατότητα νάμαστε ἢ ποὺ ὡς ὑπόσταση μάλιστα εἴμαστε. Καὶ πρόκειται ἔτσι ταῦτοχρονα γιὰ τὸ πήδημα, ποὺ σημειώνεται ἀπὸ τὸ περιβάλλον ἐκεῖνο, ποὺ γνωρίζουμε ὡς κόσμο, πρὸς τὸ περιβάλλον, ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὸ Εἶναι αὐτὸς καθ' αὐτό.

Τὸ πήδημα, ποὺ ἔννοοῦμε, εἶνε ἀποφασιστικὸς γιὰ τὴν ἐλευθερία μου. Γιατὶ ἡ ἐλευθερία ὑπάρχει μόνο μὲ προϋπόθεση τὴν ὑπερβατικὴν πράξη.

Τὸ πάροχει βέβαια καὶ στὴν ἔγκόσμια σκέψη κάτι, ποὺ μοιάζει μὲ τὴν ἐλευθερία. Καὶ ὑπάρχει εἰδικὰ τότε, ὅταν δὲν ταῦτιζω τὸ περιβάλλον, ποὺ είμαι ως ὑπαρξῆ καὶ ως πνεῦμα ἐγὼ δ' ἴδιος, μὲ τὴν δεκτικότητα αὐτοῦ τοῦ περιβάλλοντος νὰ συλληφθῇ γνωστικά. Πάντως στὴν περίπτωση τοῦ περιβάλλοντος, ποὺ ἀπαρτίζεται ἀπὸ τὴν ὑπαρξῆ καὶ ἀπὸ τὸ πνεῦμα, πρόκειται γιὰ μιὰ σχετικὴ ἐλευθερία καὶ αὐτὴ ἔγκειται στὸ δτι κάτι μένει ἀνοιχτό.

Τὸ πάροχει βέβαια ἐπίσης ἡ ἐλευθερία τῆς σκέψης, ποὺ ἐντείνεται καὶ σὲν μιὰν ἀπόλυτη ἐλευθερία τοῦ νὰ τὰ παραβλέπω τὰ τὰ πάντα καὶ προβάλλει ἔτσι ως ἡ ἐλευθερία τοῦ «Οχι». Ἡ θετικὴ ὅμως ἐλευθερία ἔχει μιὰ πηγή, ποὺ δὲν εἶνε ἡ σκέψη. Ἡ πηγή της εἶνε ἡ ὑπόσταση, ποὺ τὴν κατακτᾶμε μὲ τὸ ὑπερβατικὸ πήδημα. Καὶ ἡ ἐλευθερία αὐτὴ σβύνει, ὅταν ἡ σκέψη—στὴ διάθεσή της νὰ παραβλέψῃ τὰ πάντα—φθάνει ως τὸ σημεῖο νὰ παραβλέψῃ τὴν ἴδια τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ὑπερβατικὴν πράξη. Δὲν εἶνε δυνατὸν νὸς ἀποστρέψω τὰ μάτια ἀπὸ τὸν ἔαυτό μου ως πιθανὴ ὑπόσταση καὶ ἐπομένως ἀπὸ τὸ ὑπερβατικὰ δεδομένο, χωρὶς νὰ κάνω μιὰ προδοσία τοῦ ἔαυτοῦ μου καὶ χωρὶς νὰ βυθισθῶ στὸ κενό.

Γιατὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ νὰ είμαι μιὰ ὑπόσταση ὑπάρχει μόνο ταῦτισμένη μὲ τὸ Πηγαῖο, ποὺ ἀπάνω του—σᾶν νὰ πρόκειται

ται γιὰ μιὰν ἄκτη—φθάνει καὶ ἀράζει ἡ σκέψη. Ἡ ἐλευθερία αὐτὴ χάνεται ἀμέσως τὴν ἕδια στιγμή, πού, ἀνακαλώντας τὸ πήδημα, γλυ-
στράω καὶ πάλι πρὸς τὰ νερὰ τῆς ἐγκόσμιας σκέψης : π. χ. πρὸς τὶς
ἀπατηλὲς ἴδεες ἐνὸς γενικὰ ἀναγκαίου καὶ γνωστικὰ συλληπτοῦ δλικοῦ
γίγνεσθαι, ποὺ ἀναφέρεται ὡς «δλικὸ» στὸν κόσμο, στὴν ὑπαρξη καὶ
στὸ πνεῦμα καὶ ποὺ ἐμπρός του παρατάω τὴν ἐλευθερία μου.

Στὸ πήδημα λοιπὸν πρὸς τὸν ὑπερβατικὸ λογισμὸ διατυπώνεται νοητικὰ ἡ θεμελιακὴ ἀπόφαση τοῦ Εἶναι, ἡ θεμελιακὴ ἀπόφαση, ποὺ ἀπ' αὐτὴν κρέμεται ἡ πραγματικότητα τοῦ Εἶναι μου.

Τὸν νὰ φιλοσοφήσῃ κανένας ἀπάνω στὶς φάσεις τοῦ περιβάλλοντος
εἶνε κάτι, ποὺ ἔξαρτᾶται ἀπὸ μιὰν ἀπόφαση. Πρόκειται γιὰ τὴν
ἀπόφαση, ποὺ ἀπ' αὐτὴν ἔξαρτᾶται, ἐν θὰ θελήσω—κ' ἡ θέληση
αὐτὴ ἀναφέρεται στὸ Εἶναι—ἐν θὰ θελήσω νὰ λυτρωθῶ ἀπὸ κάθε
ῳδισμένη γνώση τοῦ Εἶναι, ἀφοῦ βέβαια προηγουμένως θάχω κάνει
τὴ γνώση αὐτὴ ἀπόλυτα δική μου, γιὰ νὰ μπορέσω νὰ δεχθῶ νὰ φέρθῃ
κοντά μου τὸ ἕδιο τὸ Εἶναι, ἀληθινά.

Πρόκειται γιὰ τὴν ἀπόφαση, ποὺ ἀπ' αὐτὴν ἔξαρτᾶται, ἐν θὰ προ-
τιμήσω—ἄντὶ νὰ ζῶ ἥσυχος μέσα σὲ μιὰν ἴκανοποιητικὴ γνώση τοῦ
Εἶναι—ν' ἀφογκράζωμαι μέσα στὸν ἀνοιχτὸ χῶρο, ποὺ περιβάλλει
ὅλους τοὺς ὅρίζοντες καὶ ποὺ δ ἕδιος δὲν ἔχει ὅρίζοντα, τὶς φωνές,
ποὺ μοῦ μιλᾶνε, νὰ βλέπω τὰ λαμπερὰ φῶτα, ποὺ δείχνουν, ποὺ προει-
δοποιοῦν, ποὺ μαγεύουν καὶ ποὺ ἵσως γνωστοποιοῦν μάλιστα τὸ Εἶναι.

Πρόκειται γιὰ τὴν ἀπόφαση, ποὺ ἀπ' αὐτὴν ἔξαρτᾶται, ἐν θὰ βρῶ
τὴν βεβαιότητα τοῦ ἑαυτοῦ μου στὶς ἀντανακλάσεις μονάχα τοῦ Εἶναι,
ποὺ ὅλες προιβάλλουν δια προσωπευτικὰ σήματα τοῦ Εἶναι,
ἄν μ' ἄλλα λόγια θὰ ξεφύγω ἢ δχι ἀπ' αὐτὸν τὸν μοναδικὰ προσιτὸ
στὰ βήματά του δρόμο τῆς ἐγκοσμιότητας.

Πρόκειται γιὰ τὴν ἀπόφαση, ποὺ ἀπ' αὐτὴν ἔξαρτᾶται, ἐν θὰ καταφέρω—ἄντὶ ν' ἀρκεσθῶ στὸ ἀπατηλὸ στήριγμα μιᾶς θεωρίας τοῦ
Εἶναι—νὰ γίνω ἐγὼ δ ἕδιος ως ἴστορικὴ ἐμφάνιση μέσα στὸ ἀνοιχτὸ
περιβάλλον δ ἑαυτός μου.

Οἱ φάσεις τοῦ περιβάλλοντος διαφωτίζουν ἐναὶ βασικὸ χαρακτηρι-
στικό, ποὺ ὑπάρχει στὴν δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου.

Θὰ θέλαμε βέβαια πολὺ νὰ βροῦμε καὶ νὰ ΐδοῦμε τὸ ΐδεωδες τοῦ ἀνθρώπου. Θὰ θέλαμε νὰ ξαναβροῦμε στὴ σκέψη τὸ τὶ δέογ νὰ εἴμαστε καὶ τὸ τὶ μποροῦμε μέσα ἀπὸ τὰ σκοτεινά μας βάθη νὰ εἴμαστε. Κ' εἶνε μάλιστα σᾶν νὰ θέλαμε ν' ἀποχτήσουμε καὶ νὰ βροῦμε στὴν εἰκόνα, ποὺ σχηματίζουμε μπροστά μας, καὶ μὲ τὴν διαύγεια, ποὺ παίρνει στὸ ΐδεωδες ἢ ΐδεα τοῦ Ἀνθρώπινου, μιὰ βεβαιότητα γιὰ τὸ ΐδιο μας τὸ Εἶναι.

"Απὸ κάθε εἰκόνα ὅμως τοῦ Ἀνθρώπινου, ποὺ συλλαμβάνεται μὲ τὴ σκέψη καὶ γίνεται δρατή, λείπει τὸ καθολικὸ κῦρος. Ἡ μορφὴ εἶνε μονάχα μιὰ ἀπὸ τὶς ὅψεις, ποὺ ἔχει ἡ ιστορικὴ ύπόσταση. Δὲν εἶνε ἡ ΐδια ἡ ύπόσταση. Καὶ κάθε μορφή, ποὺ παρασταίνει μιὰ πιθανὴ ἀνθρώπινη τελειοποίηση, ἀποδεικνύεται στὴ σκέψη σᾶν κάτι, ποὺ σπάζει μέσα του, κι' ἀποδεικνύεται στὴν πραγματικότητα σᾶν κάτι, ποὺ δὲν μπορεῖ ν' ἀποτελειωθῇ.

Γι' αὐτὸ μᾶς καθοδηγοῦν βέβαια ΐδεωδη. Κ' εἶνε στὸ ταξίδι μας τὰ ΐδεωδη σᾶν σημεῖα, ποὺ χρησιμεύουν στοὺς ναυτικοὺς γιὰ τὸν προσανατολισμό τους. Δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν ὅμως τὰ σημεῖα αὐτὰ νὰ μείνουμε, ἀτενίζοντά τα, σᾶν νὰ βρισκόνταν κι' ὅλας μέσα τους ὁ σκοπὸς καὶ ἡ γαλήνη.

Τὰ ΐδεωδη εἶνε—ὅπως εἶνε κι' ὅλα· ὅσα μᾶς γίνονται ως ἀντικείμενα γνωστὰ—χωμένα μέσα στὸ περιβάλλον. Πέρα ἀπὸ ὅλα τὰ ΐδεωδη—ἔστω καὶ περνώντας ἀναγκαστικὰ ἀπὸ τὸ δρόμο τους καὶ χρησιμοποιώντας τα πάντοτε ως στήριγμα—μᾶς δείχνει ὁ φιλοσοφικὸς λογισμὸς στὸ περιβάλλον τὸν μόνο σταθερὸ χῶρο. Τὸ ν' ἀποκτήσουμε τὴ συνείδηση αὐτοῦ τοῦ διαστήματος, αὐτὸ εἶνε συνυφασμένο μὲ τὸ ὅτι εἴμαστε ἀνθρώποι, γιατὶ τὸ περιβάλλον ἀκριβῶς κρατάει μέσα μας ἔνπνια τὴν ἀτομική μας δυνατότητα. "Υπάρχουμε βέβαια μονάχα μὲ τὸ δτι ἀδράχνουμε πάντοτε δτι εἶνε τὸ πιὸ πλησίον καὶ τὸ ἀδράχνουμε μὲ τὸ μέτρο τῶν ΐδεωδῶν, ποὺ ως τὴ στιγμὴ ἔχουν ξεκαθαρισθῆ μέσα μας. Ἡ σκέψη ὅμως, ποὺ ἀναφέρεται στὸ περιβάλλον, ἀνοίγει τὴν ψυχὴ—ἐνῷ κάνει τὸν χῶρο νὰ εὔρυνθῇ—τὴν ἀνοίγει καὶ τῆς δίνει τὴ δύναμη νὰ νοιώσῃ τὸ Πηγαῖο.

Γιατὶ ἡ οὖσία τοῦ ἀνθρώπου δὲν βρίσκεται κι' ὅλας στὸ ΐδεωδες, ποὺ μπορεῖ νὰ προσδιορισθῇ, μὰ βρίσκεται στὴν ἐλεύθερη ἀπὸ κάθε

φραγμὸν ἀποστολὴ του, ποὺ ἐκπληρώνοντάς την σπρώχνεται ὁ ἀνθρωπὸς πρὸς τὴν πηγὴν ἔχεινη, ποὺ ἀπὸ μέσα τῆς ἐκπορεύεται καὶ ποὺ μέσα τῆς ζητᾷ καὶ πάλι νὰ παραδώσῃ τὸν ἑαυτό του.

Κι' ἂν ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου δὲν βρίσκεται στὸ Ἰδεῶδες, ἀλλά λιγότερο βρίσκεται κλεισμένη σὲ ὅ, τι συλλαμβάνει γιὰ τὴν ὕπαρξή του ἡ γνώση ἀνθρωπολογικά, σὲ ὅ, τι τὸν ἐμφανίζει μονάχα σᾶν ἔναν ἀπὸ τοὺς ζωντανοὺς δργανισμούς, ποὺ προβάλλουν στὸν κόσμο. Οὕτε ἔξαντλεῖται ἡ οὐσία τοῦ ἀνθρώπου στὶς συναρτήσεις, ποὺ ἔχει ἡ ὕπαρξή του, στὴν συνείδησή του, στὸ πνεῦμα του. "Ολα αὗτὰ βέβαια ἀπαρτίζουν τὸν ἀνθρωπὸν κι' ὅταν λείψῃ μιὰ δποιαδήποτε ἀπὸ τὶς φάσεις αὐτὲς τοῦ. Εἶναι του χάνεται ὁ ἀνθρωπὸς ἢ φθίνει.

Μὰ δσο κι' ἂν ἡ περιωρισμένη χρονικὴ ὕπαρξή μας μένῃ τυλιγμένη μέσα σὲ συγκαλυπτικοὺς πέπλους, δσο κι' ἂν ἀναγκαζόμαστε γιὰ τὴν στιγμὴν νὰ μένουμε ἀνήσυχα ἵκανοποιημένοι μὲ ὅ, τι εἶνε προσωρινό, μέσα μας ὑπάρχει μὲν ὅλα ταῦτα ἔνα μυστικὸν βάθος, ποὺ σὲ ὠρισμένες μεγάλες στιγμὲς γίνεται αἰσθητό, ὑπάρχει κάτι, ποὺ διαπερνώντας ὅλες τὶς φάσεις τοῦ περιβάλλοντος, μπορεῖ νὰ μᾶς γίνῃ μὲ τὴν βοήθεια αὐτῶν τῶν φάσεων συλληπτό. "Ο Schelling τὸ ὄνομάζει «γνωστικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὴν δημιουργία» καὶ τὸ ὄνομάζει ἔτσι, γιατὶ εἶνε σᾶν νὰ βρεθῆκαμε μέσον στὸν βυθὸν τοῦ ἑαυτοῦ μας παρόντες τὴν ὕρα ποὺ γεννήθηκαν ὅλα τὰ ὅντα καὶ σᾶν νὰ τὸ ἔχασαμε αὐτὸν τὸ πρᾶγμα μέσα στὸν στενὸ χῶρο τοῦ κόσμου μας. Φιλοσοφώντας, βαδίζουμε ἀπάνω στὸ δρόμο, ποὺ εἶνε ταγμένος νὰ ξυπνήσῃ ξανὰ τὴν ἀνάμνηση, τὴν ἀνάμνηση, ποὺ μὲ τὴν βοήθεια τῆς ἐπιστρέφουμε στὸν βυθό. Μὲ τὸ νέον απαρασταίνουμε μπροστά μας τὸ περιβάλλον κάνουμε τὸ πρῶτο (ἀρνητικὸν βέβαια ἀλόγο) βῆμα, ποὺ εἶνε ταγμένο νὰ σπάσῃ καὶ νέον ξεγένεται τὸν στενὸ χῶρο.

"Ἔτσι δμως γίνεται μιὰ ἀφηρημένη μονάχα παραπομπὴ στὸ πλάτος καὶ στὸ βάθος. Μένουν τάχα (τὸ πλάτος καὶ τὸ βάθος) ἀδειανὰ ἡ προβάλλει μέσα τους πραγματικὰ τὸ Εἶναι; Ἡ συνείδηση τοῦ πλάτους δὲν ἔξασφαλίζει μονάχη τῆς καμμιὰ πλήρωση, μὰ προκαλεῖ μόνο μιὰν ὕθηση. Ἀφοῦ διαπεράσω τὸν χῶρο τοῦ περιβάλλοντος, δυὸς εἶνε οἱ πιθανότητες, ποὺ μοῦ δίνονται:

"Ἡ πρώτη πιθανότητα εἶνε νὰ βυθισθῶ καὶ νὰ χαθῶ στὴν ἀνεδα-

φικότητα τοῦ ἄπειρου: Εἴτε βρίσκομαι μέσα στὸ Μηδέν, ποὺ ἀντίκρυ του είμαι μονάχα μέσω τοῦ ἴδιου τοῦ ἑαυτοῦ μου ὅτι απορῶ νὰ μαίω. "Αν δὴ σκέψη αὐτὴ δὲν ἔμπνεύσῃ στὸ ἀμφίβολο Εἶναι μου τὴν ἰδέα τῆς φυγῆς, κάνοντάς με στὸ τέλος νὰ χάσω κάθε συνείδηση γιὰ τὸ Εἶναι μου, θὰ μοῦ ἔμπνεύσῃ πάντως ἓνα φανατισμὸς καὶ μάλιστα μὲ τὸ σκοπὸν νὰ μὲ κάνῃ νὰ ζητήσω τὴν σωτηρία μου—τυφλὸς πιὸ μπροστὰ στὸ περιβάλλον καὶ ἔχοντας ἀντίκρυ μου τὸ Μηδέν—σὲ κάτι, ποὺ βίᾳα θὰ ἀδράξω μὲ τὰ χέρια μου, σὲ κάτι μονόπλευρα ὁρισμένο.

"Η ἄλλη πιθανότητα εἶνε νὰ γεννήσῃ μέσα μου δὴ συναίσθηση τοῦ πλάτους τὴν ἀπεριόριστη διορατικότητα καὶ τὴν ἴκανότητα νὰ είμαι ἔτοιμος γιὰ ὅλα. Τότε προβάλλει γιὰ τὰ μάτια μου στὸ περιβάλλον καὶ μάλιστα μέσον ἀπὸ ὅλες τὶς πηγὲς τὸ Εἶναι. 'Ο ἑαυτός μου προσφέρεται ὁσὲ δῶρο στὰ χέρια μου.

Καὶ οἱ δυὸς πιθανότητες ὑπάρχουν. Χάνοντας τὴν οὐσία τοῦ ἑαυτοῦ μου, νοιώθω τὸ Μηδέν. Δωρίζοντας στὰ χέρια μου τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μου, νοιώθω τὴν πληθώρα, ποὺ γεμίζει τὸ περιβάλλον.

Καμμιὰν ἀπὸ τὶς δυὸς πιθανότητες δὲν μπορῶ νὰ ἐκβιάσω. Δὲν μπορῶ μὲ τὴν θέλησή μου νὰ κάνω τίποτε ἄλλο ἀπὸ τοῦ νὰ μαίω τίμιος, ἀπὸ τοῦ νὰ προετοιμάζω καὶ νὰ καλλιεργῶ τὴν ἀνάμνηση.

"Αν δὲν προβάλλῃ τίποτε μπροστά μου, ἀν δὲν ξέρω νὲ ἀγαπήσω, ἀν μὲ τὴν ἀγάπη μου δὲν ἀνατείλῃ στὰ μάτια μου τὸ Εἶναι καὶ ἀν δὲν γίνω μέσα του ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός μου, τότε ἀπομένω ἀπλούστατα σᾶν μιὰ ὑπαρξη, ποὺ εἶνε καμωμένη νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ νὰ κιταναλωθῇ μονάχα σᾶν ὑλικό. 'Επειδὴ ὅμως ὁ ἀνθρώπος δὲν εἶνε ποτὲ μονάχα ἓνα μέσο, μὰ εἶνε ταῦτοχρονα πάντα ἓνας τελικὸς σκοπός, γι' αὐτὸν ἀκριβῶς ὅποιος φιλοσοφεῖ ζητάει, ἐνῷ στέκεται μπροστὰ στὴν διπλῆ πιθανότητα καὶ ἐνῷ τὸν ἀπειλεῖ ἀκατάπαυστα τὸ Μηδέν, ζητάει τὴν πλήρωση, ποὺ βγαίνει μέσα ἀπὸ τὴν πηγή.

("Ἐπεται συνέχεια)

[Μετάφρασις ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ ὑπὸ Παν. Κανελλοπούλου]