

ΕΤΟΣ ΣΤ'.

ΙΟΥΛΙΟΣ 1935

ΤΕΥΧΟΣ 3

# ΑΡΧΕΙΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

«Τὸ γὰρ αὐτὸν νοεῖν ἔστιν τε καὶ εἶναι»

ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ

## ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ

Heinrich Rickert Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Heidelberg.—  
Ernst Hoffman Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου Heidelberg.—Erich Frank,  
Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Marburg.—Guido Calogero Καθ. τοῦ  
Πανεπιστημίου τῆς Φλωρεντίας.—Ραφ. Δήμου, Καθ. τοῦ Πανεπιστη-  
μίου Harvard τῶν 'Ην. Πολ. τῆς Αμερικῆς—K. Τριανταφυλλόπου-  
λος Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου τῶν 'Αθηνῶν.—August Faust Καθ.  
τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Heidelberg.—Μιχ. Τσαμαδός.—X. Τζωρ-  
τζόπουλος Καθ. τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.—Franz Boehm  
ύφηγ. τοῦ Πανεπιστημίου Heidelberg.—Παν. Κανελλόπουλος Καθ.  
Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν.—Κωνσταντίνος Τσάτσος Καθ. Πανεπιστη-  
μίου 'Αθηνῶν.—Ιωάν. Θεοδωρακόπουλος Καθ. Πανεπιστημίου Θεσ-  
σαλίκης.—Θεμ. Τσάτσος ύφηγ. Πανεπιστημίου 'Αθηνῶν.

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΥΠΟΙΣ: Κ. Σ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ  
ΨΑΡΡΩΝ 41  
1935

Ε.Υ.Δ της Κ.Π.  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

# ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ KARL JASPERΣ

(“Ενας άναγκαιος έπίλογος”)

ΥΠΟ

ΠΑΝΑΓ. Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ο Karl Jaspers, καθηγητής τῆς φιλοσοφίας στὸ πανεπιστήμιο τῆς Ἀϊδελβέργης, μᾶς ἔστειλε—πρᾶγμα, ποὺ ὀφείλεται κυρίως στὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἑλλάδα, μιὰν ἀγάπη, ποὺ ἐτόνωσαν μέσα του ὅσα τοῦ λέει γιὰ τὴν προσπάθειά μας τὸν τελευταῖο καιρό, ζώντας κοντά του, δ συνεργάτης μας Δημήτριος Καπετανάκης—τὴν εἰσαγωγὴ στὸ ἔργο του γιὰ τὸν Nietzsche, ποὺ πρόκειται προσεχῶς νὰ ἐκδοθῇ. Ἡ εἰσαγωγὴ αὐτή, πού, μεταφρασμένη ἀπὸ μένα, δημοσιεύεται στὸ τεῦχος τοῦτο, εἶναι ἔνα μεγάλο, πλούσιο ἀπόκτημα γιὰ τὸν Ἑλληνα ἄναγνώστη. Κανεὶς ἄλλος δὲν θὰ μποροῦσε νὰ μᾶς πῇ δσα εἰσαγωγικὰ μᾶς λέει δ Jaspers γιὰ τὸν Nietzsche. Καὶ δὲν εἶναι μόνον αὐτό· δὲν μᾶς μιλάει δ Jaspers μόνο γιὰ τὸν Nietzsche, μᾶς μιλάει ἀκόμα περισσότερο γιὰ τὸν ἑαυτό μας. Κανεὶς ἄλλος δὲν θὰ μποροῦσε κι’ αὐτὸν νὰ κάμῃ, ὅπως τὸ κάνει δ Jaspers. Γιατὶ δ Jaspers μᾶς ἔρει ὅλους, μᾶς γνωρίζει ὅλους ἀπὸ πολὺ κοντά, ἀπὸ πιὸ κοντὰ παρ’ ὅτι γνωρίζουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι τὸν ἑαυτό μας. Γιὰ μερικά, ποὺ μᾶς λέει ἡ ποὺ ὑπονοεῖ, πρέπει ἵσως νὰ νιραποῦμε· αὐτὸν δμως—κ’ ἐδῶ εἶναι τὸ δύσκολο, μὰ ώραιο—δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἐμποδίσῃ ἀπὸ τοῦ νὰ δμολογήσουμε, πὼς κι’ ὅσα ἀξίζουνε νιροπὴ ἀφοροῦν ἐμᾶς! Πῶς δὲν ἀφοροῦν μόνον τὸν πλησίον μας! “Ἐτσι μόνον μποροῦν νὰ ἴσχύσουν ἀργότερα γιὰ μᾶς—ἀργότερα: ἔπειτα ἀπὸ κόπους, ἔπειτα ἀπὸ μιᾶς ἔντονης ἀνομονῆς τὸ ἀργά, μὰ σταθερὸ βάδισμα—κι’ ὅσα συνιστοῦν μιὰ διάκριση, μιὰ τιμή!”

E.P.D. K.  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006

‘Ο Jaspers μᾶς ξέρει όλους. Γι’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα θὰ πεισθοῦν καὶ ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες μας δὲν ἔχουν διαβάσει τίποτε ἄλλο ἔκτὸς ἀπὸ τὴν εἰσαγωγή, ποὺ δημοσιεύουμε μεταφρασμένη. Θὰ πεισθοῦν βέβαια μόνον, ὅν δὲν ἀφήσουν καμμιὰ φράση τοῦ Jaspers χωρὶς ν’ ἀναζητήσουν τὴν οὐσιαστική της καὶ μάλιστα τὴν ἴδιαίτερή της σημασία. “Ολες ἔχουν τέτοια σημασία, κι’ αὐτὲς ἀκόμα ποὺ φαίνονται αὐτονόητες καὶ περιττές. Εἶναι αὐτονόητες ἀπὸ τὴ στιγμή, ποὺ τὶς ἀκοῦμε. Καὶ κομίζουμε πὼς τὶς ξέρουμε ἀπὸ πρίν. Δὲν πρέπει — καὶ αὐτὸ ἴσχυει σὲ πολλὲς περιπτώσεις — νὰ ἐπαναπαύμαστε στὴν ἴδεα, διεύθυνσαμε κ’ ἐμεῖς νὰ τὶς συλλάβουμε καὶ νὰ τὶς διατυπώσουμε. Τὸ χαρακτηριστικὸ στὸν Jaspers, ποὺ δὲν χαρακτηρίζει καὶ κάθε μεγάλο διανοητή, εἶναι πὼς κάθε φράσις του εἰκονίζει ὅλόκληρη τὴν προσωπικότητά του. Αὐτὸ εἶναι βέβαια μιὰ μοῖρα βαρειὰ γιὰ τὸν συγγραφέα. Γιὰ νᾶναι ὁ ἔαυτός του ὅλόκληρος διαρκῶς παρών, γιὰ νᾶναι μάλιστα παρὼν στὸν πιὸ στενὸ πολλὲς φορὲς χῶρο, πρέπει σὲ κάθε φράση του νὰ δώσῃ πολὺ βάθος γιὰ νὰ χωρέσῃ μέσα της. Καὶ τὸ βάθος αὐτὸ δίνει στὴν ἐπιφάνεια μιὰν ἀποστολή, ποὺ αἴρει τὴν αὐτάρκειά της. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο, ὅσο κι’ ὃν εἶναι — πρᾶγμα, ποὺ ἐπίσης κατορθώνει ὁ Jaspers — ἡ ἐπιφάνεια ὥραια καὶ σᾶν καμωμένη μοναχὰ γιὰ τὸν ἔαυτό της, δὲν πρέπει ποτὲ νὰ περνᾶμε μόνον ἀπὸ ἐμπρός της, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ἀρκῆ ποτὲ ὃ, τι χτυπάει ἀπλῶς στὴν πρώτη μας ματιά. Καὶ κάτι ἄλλο ἀκόμα: εἶναι τόσο λεπτὸ τὸ νῆμα, ποὺ συνδέει τὴν κάθε φράση τοῦ Jaspers μὲ τὸ νόημά της, ποὺ πρέπει μὲ μεγάλη διάκριση νὰ τὸ πλησιάζουμε. Ὅντι τὸ ἀγγίξουμε μὲ δάχτυλα χοντρά, ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νὰ σπάσῃ, νὰ κοπῇ τὸ νῆμα καὶ τότε δὲν θὰ φθάσουμε ποτὲ στὸ νόημα τῶν ὅσων λέει.

Ἐνόμισα ἀναγκαῖο νὰ κάμω στὸν ἀναγνώστη αὐτὲς τὶς ὑποδείξεις σήμερα κι’ ὅλας, σήμερα, ποὺ δημοσιεύεται καὶ ποὺ ὑπάρχει κίνδυνος νὰ διαβασθῇ ἀσχῆμα ἡ μελέτη τοῦ Jaspers, ποὺ μιλήσω πιὸ συκεχριμένα γιὰ τὴν διδασκαλία του, γιὰ τὸ ἔργο του. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο ἐλπίζω νὰ μπορέσω σὲ ἄλλη περίσταση νὰ τὸ κάμω. “Ἄσ ἀρχέσιν σήμερα αὐτὰ<sup>1)</sup> κι’ ὅσα ἔγραψε στὸ προτελευταῖο τεῦχος τοῦ ‘Αρ-

1) Μερικὲς γενικώτατες παρατηρήσεις γιὰ τὸν Jaspers περιλαμβάνει καὶ ἡ μελέτη μου, ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ ‘Αρχέσιον: «Ιστορία τῆς φιλοσοφίας ὡς φιλοσοφία τῆς Ιστορίας».

χείου δὲ Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, μιλώντας γιὰ τὶς σύγχρονες κατευθύνσεις τῆς γερμανικῆς φιλοσοφίας, μιᾶς φιλοσοφίας, ποὺ βρῆκε σήμερα τὸν δυνατότερο ἀντιπρόσωπό της στὸν Jaspers. Καὶ εἶναι δὲ Jaspers ὁ δυνατότερος ἀντιπρόσωπος τῆς σύγχρονης γερμανικῆς φιλοσοφίας, γιατὶ δὲν εἶναι ἀπλῶς ἀντιπρόσωπος της, μὰ εἶναι καὶ ἔχωριστός, δὲν εἶναι μόνον σᾶν ἔκείνους, ποὺ ἔαναλένε ὅσα ἔχουν εἰπωθῆ (μὲν λέξεις μάλιστα λιγότερο πετυχημένες καὶ στεγνές), ποὺ τὰ συστήματοποιοῦν ἴσως καλλίτερα καὶ προσθέτουν μόνον δυδτρεῖς νέες σκέψεις, μὰ εἶναι ἀπὸ τοὺς λίγους, πού, παρ' ὅλην τὴν ἐπιδρασῃ, ποὺ ἔδεχτηκαν ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ἀπὸ ὅσους προηγηθήκανε, κατορθώνουν, ἀνατρέποντας τὴν χρονολογικὴν διαδοχὴν, νὰ γίνουνε κι ἀντοὶ ἀναγκαῖοι γιὰ τοὺς προδρόμους των. Αὗτοὶ εἶναι οἱ μόνοι ἀληθινοί· οἱ ἄλλοι εἶναι στὴν καλλίτερη περίπτωση ἐπίγονοι, στὴν χειρότερη μηρυκαστικὰ τοῦ πνεύματος, ποὺ δὲν ἔχουν κάμει καν τὸν κόπο, ὅπως τὰ διμώνυμά των ζῶα, νὰ μαστήσουν τούλαχιστον οἱ ἕδιοι τὴν τροφή, ποὺ ἔαναμασσοῦν καὶ ποὺ τὴν λυώνουν γιὰ νὰ τὴν προσαρμόσουν στὴν περιωρισμένην ἀντοχὴ τοῦ δικοῦ των στομαχιοῦ. "Ω! πόσο ἔχουν πληθυνθῆ στὴν ἐποχή μας αὗτοὶ οἱ τελευταῖοι!

"Ο Jaspers, φιλοσοφώντας, «πράττει» καὶ πρᾶξις—μιὰ τέτοια πρᾶξις μάλιστα, πού, σύμφωνα μὲν αἴτημα συνειδητό, ποὺ δὲ ίδιος προβάλλει, στρέφεται ταῦτόχρονα «στὶς μεγάλες δονήσεις καὶ στὰ καθημερινὰ»<sup>1</sup>—προϋποθέτει μιὰ εὐθύνη, ποὺ εἶναι ἀμεσα συνδεδεμένη μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ μὲ δὲ τι βρίσκεται πέρα ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας (μὰ καὶ πέρα ἀπὸ κάθε ἄλλον, κι ἀπὸ τὸν πιὸ μεγάλον ἀκόμα τοῦ παρελθόντος). Επειδὴ λοιπὸν «πράττει» δὲ Jaspers, φιλοσοφώντας, γιατὸ φιλοσοφεῖ κατ' ἔξοχήν. Δὲν διδάσκει φιλοσοφία, ἀλλὰ φιλοσοφεῖ. Δὲν εἶναι τυχαῖον, δὲ τὸ θεμελιῶδες ἔργον του δὲν φέρει τὸν τίτλο «σύστημα» ή «μαθήματα» ή «ἀρχὲς φιλοσοφίας», ἀλλὰ φέρει ἀπλῶς τὸν τίτλο «Φιλοσοφία». Κι ἀν ἀκόμα δὲν προσέθετε δὲ Jaspers τὰ ὅσα προσθέτει ως προβλήματα στὴν φιλοσοφικὴ σκέψη—καὶ προσθέτει, χρησιμοποιώντας μερικὲς οὖσιώδεις νῦξεις τοῦ Søren Kierkegaard, ὅλα ἔκεινα, ποὺ ἀποτελοῦν, παράλ-

1) Bl. Karl Jaspers, Philosophie, II Bd.: Existenzherstellung, Berlin 1932, σ. 326.

ληλα στὴν φιλοσοφία τοῦ «συνειδότος ἐν γένει», τὴν «ὑποστασιακὴ φιλοσοφία» — καὶ πάλι ότι λέγαμε τὸ ὕδιο, ότι λέγαμε δηλαδή, δτι ὁ Jaspers φιλοσοφεῖ καὶ ἐπάνω σὲ δσα οἱ ἄλλοι ἐφιλοσόφησαν, προσωπικά, κάνοντας μιὰ πραξη προσωπική. Αὗτὸ εἶναι, ποὺ λείπει ἀπὸ τοὺς πιὸ πολλούς, καμμιὰ φορὰ μάλιστα κι ἀπὸ τοὺς πιὸ γνωστούς.

\* \* \*

Δυὸ λόγια ἀκόμη γιὰ τὴ μετάφρασή μου. Ὁταν μεταφράζωνται μελέτες, σᾶν τοῦ Jaspers, εἶναι δύσκολο νὰ εἰπῃ κανείς, ἂν πέτυχε ἥ μετάφρασις ἦ δχι, χωρὶς νὰ δοκιμάσῃ νὰ τὴν ξανακάνῃ ὁ ὕδιος ὁ κριτής. Ἐκεῖνο, ποὺ είμαι ὑποχρεωμένος (γιὰ νὰ ἐλαφρώσω κάπως τὴν θέση μου) νὰ εἰπῶ, εἶναι τοῦτο: πὼς ἥ μετάφρασις ἔπρεπε βέβαια νὰ γίνῃ καὶ ἐπρεπε μάλιστα νὰ γίνῃ μέσα σὲ λίγες μέρες. Ὅσο γιὰ τὴν γλῶσσα, ἃς μὴν κάνουν κανένα θριαμβευτικὸ μορφασμὸν δσοι κυνηγοῦν νὲ ἀνακαλύψουν καὶ νὰ διακηρύξουν, πὼς ἀνακάλυψαν ἀνωμαλίες. Ἀρκεῖ νὰ τοὺς πῶ, δτι καμμιὰ ἀνωμαλία δὲν εἶναι ἀθέλητη καὶ δτι πρὸν εἰρωνευθοῦν αὐτοὶ τὶς ἀνωμαλίες μου, ἔχω εἰρωνευθῇ ἐγὼ μέσα μου τὸν ὅδοστρωτῆρα τους! Ἐκεῖνο ποὺ μὲν διαφέρει εἶναι βέβαια τὸ νὰ ὑπάρχῃ κάποια συνέπεια καὶ ἢς αὐτὲς ἀκόμη τὶς ἀνωμαλίες. Κι ἡ αὗτὸ νομίζω, πὼς τὸ πέτυχα.