

# ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΕΤΟΣ Δ' — ΤΕΥΧΟΣ 17 — ΜΑΡΤΙΟΣ — ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1966  
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

## ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ - ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Θ. ΓΕΡΟΥ

Είναι τὸ πρῶτο μέρος μιᾶς μεγαλύτερης ἔργασίας που θὰ κυκλοφορήσῃ τὸν Ἰούνιο. Είναι ἓνα σχεδίασμα Εἰδικῆς Διδακτικῆς τοῦ Γλωσσικοῦ μαθήματος.

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τὸ «τί» καὶ τὸ «πῶς» τῆς διδασκαλίας ἐπανέρχεται πάντα στὸ προσκήνιο ὅταν οἱ εἰδικοί, ἐκπαιδευτικοὶ λειτουργοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων καὶ παιδαγωγοί, ἀσχολοῦνται μὲ ζητήματα διδακτικά. Ἀπὸ τὴ μιὰ εἶναι τὸ «τί» θὰ διδάξουμε, ἢ διδακτέα ὅλη, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὸ «πῶς» θὰ διδάξουμε, ἢ μέθοδος. Τὰ τελευταῖα πενήντα χρόνια ἔγιναν πολλὲς συζητήσεις<sup>1</sup>, χωρ.ς νὰ καταλήξουν σὲ δριστικὰ συμπεράσματα, ποὺ νὰ εύνοοῦν τὴ μιὰ ἢ τὴν ἄλλη ἀποψη, γιατὶ δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ δριστικὴ καταδίκη τῆς μιᾶς καὶ ἡ ἐπικράτηση τῆς ἄλλης. Φαίνεται ἀκόμη, νὰ γίνεται μιὰ διαφοροποίηση διάφορα στοὺς λειτουργοὺς τῆς πρωτοβάθμιας παιδείας καὶ τοὺς λειτουργούς τῶν ὅλων βαθμίδων. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ τῆς πρωτοβάθμιας παιδείας δίνουν μεγαλύτερο βάρος στὸ «πῶς» θὰ προσπελάσουν τὴν ὅλη τῶν διαφόρων κλάδων, ἐνῶ οἱ ἐκπαιδευτικοὶ λειτουργοὶ τῆς δευτεροβάθμιας καὶ τῶν ὅλων βαθμίδων στὸ «τί» θὰ διδάξουν, στὴν ὅλη τὴν δποία θὰ προσφέρουν. Καὶ τὸ ἔνα καὶ τὸ ἄλλο εἶναι δικαιολογημένα ὡς ἔνα σημεῖο. Οἱ λειτουργοὶ τῆς πρωτοβάθμιας καὶ νὰ τὸ θέλουν, δὲν προφταίνουν νὰ γίνουν πανεπιστήμονες, εἰδικοὶ στὰ γλωσσικά, ἐπιστημονικά, μαθηματικά καὶ τεχνικά μαθήματα. Ἀντίθετα, οἱ λειτουργοὶ τῆς δευτεροβάθμιας εἶναι χωρισμένοι σὲ εἰδικότητες

καὶ ἔχουν ύποχρέωση νὰ γνωρίζουν τὴν ὅλη τῆς εἰδικότητάς τους<sup>2</sup>. Οἱ λειτουργοὶ τῆς πρωτοβάθμιας παιδείας οἱ δημοδιδάσκαλοι, ἔργαζονται μὲ παιδιὰ μικρά, ποὺ μόλις ἀρχισαν τὴ συστηματική καὶ ἐμπρόθετη μάθηση στὰ 5—6 χρόνια τῆς ζωῆς τους καὶ τὴ συνεχίζουν στὶς ἔξι τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

Ἡ ἔργασία ἐδῶ εἶναι σκληρὴ καὶ γιὰ τὸ μαθητὴ καὶ γιὰ τὸ δάσκαλο. Ὁ μαθητὴς κάνει τὴν πρώτη του γνωριμία μὲ τοὺς διάφορους κλάδους τοῦ ἐπιστητοῦ. Παίρνει, θὰ λέγαμε, τὶς βασικὲς ἴδεες ἀπὸ κάθε κλάδο, ἔργασία δύσκολη καὶ πρωταρχική.

Γιὰ νὰ πετύχει ὁ δάσκαλος στὸ ἔργο του, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει α) τὶς βασικὲς ἴδεες κάθε ἐπιστήμης καὶ τὴ μεγάλη σημασία ποὺ ἔχουν γιὰ μιὰ σωστὴ προσπέλαση τῆς ὅλης τοῦ μαθήματος ἀπὸ τὸ μαθητὴ β) τὴν κατάλληλη μέθοδο γιὰ τὴν κάθε ἡλικία καὶ γ) τὶς ἀτομικὲς διαφορὲς τῶν μαθητῶν του.

Οἱ ἴδιες ύποχρεώσεις μπαίνουν καὶ στὸ δάσκαλο τῆς δευτεροβάθμιας παιδείας, ἀν καὶ γι' αὐτὸν τὰ πράγματα εἶναι εὔκολώτερα. Πρῶτα ἀπ' ὅλα, εἶναι ὁ εἰδικὸς τοῦ μαθήματος τὸ δποῖο διδάσκει· ἐδῶ, τὸ «τί» εἶναι αὐτονόητο. Αὐτὸς δμως, δὲ σημαίνει δτὶ εἶναι ἐλεύθερος νὰ αὐτοσχεδιάζει, χωρὶς κανένα περιορισμό, κατὰ τὴ διδασκαλία. Εἶναι ύποχρεωμένος νὰ προχωρεῖ μὲ σύστημα καὶ μέθοδο, δργανώνοντας τὸ μάθημά του καὶ γνωρίζοντας τὴν ψυχικὴ ἴδιοσυστασία τῶν μαθητῶν του.

**Ἡ γλωσσικὴ διδασκαλία.** Γιὰ τὴ διδασκαλία τῆς γλώσσας μπαίνουν πρόσθετα καθήκοντα στὸ δάσκαλο. Ἡ γλώσσα εἶναι τὸ μέσο ἐπικοινωνίας, εἶναι ἔκφραση, εἶναι σκέψη. "Ολη ἡ ἔργασία τοῦ σχολείου στηρίζεται πάνω στὴ γλώσσα. Ἡ πνευματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ γίνεται μὲ τὴν δμιλία, μὲ τὸ διάλογο, μὲ τὸ Λόγο. Ὁ δάσκαλος θὰ βοηθήσει στὴν ἀνάπτυξη τῆς δμιλίας, τοῦ Λόγου. Αὐτὸς εἶναι ὁ ρόλος του. Νὰ γιατὶ πρέπει νὰ γνωρίζει τὴ γλώσσα καλά, νὰ τὴ σέβεται, νὰ μὴ τὴν «κακοποιεῖ». Νὰ γνωρίζει ἀκόμη τὸ βασικὸ ρόλο τῆς γλώσσας στὴν δλη πνευματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

«Γιὰ νὰ φτάσεις αὐτὸ ποὺ ἀγνοεῖς, πρέπει νὰ διασχίσεις ἔνα δρόμο, ποὺ εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἀγνοιας.

Γιὰ νὰ φτάσεις ἐκεῖ ποὺ δὲν εἰσαι, πρέπει νὰ περάσεις ἔνα δρόμο, μέσα στὸν δποῖο ἐσὺ δὲν εἰσαι.

Κι αὐτὸ ποὺ ἀγνοεῖς, εἶναι τὸ μόνο ποὺ ξέρεις. Κι αὐτὸ ποὺ κατέχεις, εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν κατέχεις.

Κι ἐκεῖ ποὺ εἰσαι, εἶναι ἐκεῖ ποὺ δὲν εἰσαι».

T. S. Eliot (East Cocker)<sup>1</sup>

## Ο ὁρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου

Τί εἶναι ὁ ἀνθρωπός; Ποιὸ εἶναι τὸ οὐσιαστικὸ ἐκεῖνο γνώρισμα, ποὺ τὸν κάνει νὰ εἶναι ἀνθρωπός;

Εἶναι μιὰ συνεχιζόμενη προσπάθεια αὐτογνωσίας<sup>2</sup>. Ὁ ἀνθρωπός

θέλει νὰ γνωρίσει τὸν ἄνθρωπο. Τὸ ἔρωτημα τί εἶναι ἄνθρωπος, θὰ συνεχίζεται: «Ποτὲ νὰ μὴ σταματᾶς νὰ ρωτᾶς τὸν ἑαυτό σου καὶ νὰ ἀνεξετάζῃς τὸν ἑαυτό σου. Τί συμβαίνει ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ μέρους τοῦ σώματός μου, τὸ δποῖον δνομάζω πνεῦμα (ἡγεμονικόν)»<sup>8</sup>.

‘Ο ἄνθρωπος εἶναι ζῶον λόγον ἔχον, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης. Εἶναι ζῶο λογικό. ‘Ο λόγος ὁρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀποκλειστικά ὡς ἄνθρωπο<sup>9</sup>. Στὸ Στωϊκισμὸν ἡ ἀνεξεταση καὶ ὁ αὐτοέλεγχος θεωρεῖται προνόμιο τοῦ ἄνθρωπου καὶ θεμελιώδες καθῆκον. Στὸν τέταρτο αἰώνα τῆς χριστιανικῆς ἐποχῆς, ὁ λόγος δὲν ἔχει τὴ δύναμη νὰ δείξει τὸ δρόμο στὴ διαύγεια καὶ στὴν ἀλήθεια, γιατὶ εἶναι αὐτὸς καθαυτὸς ἀσαφῆς καὶ σκεπασμένος μὲ μυστήριο, ποὺ βρῆκε τὴ λύση του μόνο μὲ τὴ Χριστιανικὴ ἀποκάλυψη<sup>10</sup>. ‘Ο ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα καὶ ὅμοιωση μὲ τὸ Θεό. Στὴν ἀρχική του κατάσταση, ὁ λόγος ἦταν ἵσος μὲ τὸ ἀρχέτυπό του. Ἀργότερα, μετὰ τὴν πτώση, ἡ πηγαία δύναμη τοῦ λόγου ἔχασε τὴν καθαρότητα καὶ τὴ διαύγειά της. Γιὰ τὸ Θωμᾶ Ἀκουΐνα, τὸ λογικὸ ἔχει μεγαλύτερη δύναμη, ἀλλὰ μόνο μὲ τὴ βοήθεια τῆς Θείας Χάριτος<sup>11</sup> κάνει δρθή χρήση τῶν δυνάμεων του.

Μὲ τὸν Κοπέρνικο καὶ τὸν Montaigne ἐπαναπατρίζεται ἡ δύναμη τοῦ ἄνθρωπινου λογικοῦ. Οὕτε ὁ ἄπειρος κόσμος μπορεῖ νὰ βάλει ἐμπόδια στὸν ἄνθρωπινο λογισμό. ‘Ο Diderot ὀραματίζεται μιὰ παραπέρα ἀνάπτυξη τῆς ἄνθρωπινης σκέψης, ποὺ νὰ στηρίζεται πάνω σὲ μιὰ ἐπιστήμη μὲ συγκεκριμένη μορφή.

‘Ο Δαρβίνος ἀνατρέπει τοὺς αὐθαίρετους περιορισμοὺς ἀνάμεσα στὶς διάφορες μορφὲς τῆς ὀργανικῆς ζωῆς<sup>12</sup>. Δὲν ὑπάρχουν χωριστὰ εἶδη, ἀλλὰ ἔνα συνεχές καὶ ἀδιάκοπο ρεῦμα ζωῆς. Εἶναι ὅμως ὁ πνευματικὸς κόσμος σὰν τὸν ὀργανικὸ κόσμο καμωμένος ἀπὸ τυχαῖες μεταβολές; Κάθε ὀργανισμὸς εἶναι μιὰ μοναδικὴ ὑπαρξη, παραδέχεται δὲ βιολόγος Johannes von Uexküll<sup>13</sup>. “Εχει δικό του κόσμο, γιατὶ ἔχει καὶ ἐμπειρίες δικές του. Ἡ ζωὴ παντοῦ εἶναι τέλεια, εἶναι τὸ ἕδιο τέλεια στὸν πιὸ μικρὸ καὶ στὸν πιὸ εὔρὺ κύκλο. Κάθε ὀργανισμός, ἀκόμη καὶ ὁ πιὸ κατώτερος, ὅχι μόνο προσαρμόζεται, ἀλλὰ ταιριάζει ἀπόλυτα μὲ τὸ περιβάλλον.” Εχει ἀναπτυγμένο σὲ τέλειο βαθμὸ τὸ σύστημα λήψης καὶ ἀπόκρισης καὶ ἔτσι διατηρεῖται στὴ ζωὴ. Δέχεται ἐρεθισμοὺς καὶ ἀντιδρᾶ. Τὸ σύστημα αὐτό, λήψεως καὶ ἀπαντήσεως εἶναι σφιχτοδεμένο σὲ ἔνα λειτουργικὸ κύκλο.

Αὐτὰ γιὰ τὸ ζωϊκὸ βασίλειο. Γιὰ τὸν ἄνθρωπο τὰ πράγματα πρέπει νὰ εἶναι διαφορετικά. ‘Ο ἄνθρωπος ἔχει καινούρια μέθοδο προσαρμογῆς στὸ περιβάλλον. ‘Ο λειτουργικὸς κύκλος δὲν ἔχει εύρυνθεῖ μόνο ποσοτικά. “Εχει ὑποστεῖ καὶ ποιοτικὲς ἀλλαγές. Ἀνάμεσα στὸ σύστημα λήψης καὶ στὸ σύστημα ἀπόκρισης, ποὺ συναντοῦμε σ’ δλα τὰ ζῶα, βρίσκουμε καὶ κάτι ἀλλο, ποὺ τὸ λέμε συμβολικὸ σύστημα<sup>14</sup>. Ἀνάμεσα στὸν ἐρεθισμὸ καὶ στὴν ἀπόκριση ὑπάρχουν καὶ τὸ ἐνδιάμεσα σύμβολα<sup>15</sup>. Εἶναι ἡ γλώσσα, τὸ δεύτερο σύστημα σήμανσης, κατὰ τὸν Παυλόφ, ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα στὸν ἐρεθισμὸ καὶ τὴν ἀπόκριση.

‘Ο ἄνθρωπος δὲ ζεῖ μόνο σὲ μιὰ εύρυτερη πραγματικότητα· ζεῖ σὲ μιὰ νέα διάσταση πραγματικότητας. ‘Ο ἄνθρωπος δὲν εἶναι μόνο ζῶο λογικό, εἶναι ζῶο συμβολικό. Ἡ γλώσσα στέκεται ἀνάμεσα στὸ ἐρέθισμα καὶ στὴν ἀπόκριση. Εἶναι τὸ σύμβολο<sup>16</sup>.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

### Τί είναι γλώσσα;

Είναι κυρίως μέσο **έπικοινωνίας**. Είναι καθολικό μέσο, έχει πανανθρώπινη ίσχυ ρια και είναι σὲ χρήση από δλες τις άνθρωπινες διμάδες, και δὲν ύπηρξε έποχή τῆς ιστορίας τῆς άνθρωπότητας, ποὺ νὰ μὴ χρησιμοποιήθηκει. Κάθε λέξη τῆς γλώσσας είναι ἔνα σημεῖο ποὺ ἐμφανίζει δύο απόψεις: Τὴν ύλική ἀποψή τῆς. Μὲ τὴν ἀποψη αὐτή, ἔξαιτίας της, γίνεται καθαρὰ ἀντιληπτή απὸ τὰ δργανα τῶν αἰσθήσεων. Ἡ ἄλλη ἀποψή της είναι ἐννοιολογική. **Η ἐννοιολογική ἀποψη**, τῆς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ ἀντιστοιχεῖ σὲ διάφορα φαινόμενα.

Τὰ σημεῖα τῆς γλώσσας και δ συνδυασμός τους ἔχουν **κυριολεκτική** (λεξιολογική) σημασία, ποὺ είναι ξεχωριστή γιὰ κάθε λέξη και ποὺ δὲν είναι ἡ ἴδια α' δλες τις γλώσσες. Τὰ σημεῖα τῆς γλώσσας ἔχουν και γραμματική σημασία. Αὐτή ἡ σημασία είναι ύποχρεωτική σὲ κάθε γλώσσα γιὰ δλες τις λέξεις αὐτῆς τῆς κατηγορίας.

"Αν πάρουμε **ένα-ένα σημεῖο** τῆς γλώσσας χωριστά, θὰ δοῦμε νὰ ξεχωρίζει απὸ δλα τὰ ἄλλα σημεῖα τῆς ἴδιας γλώσσας απὸ τὴν ἀποψη τὴν ύλική και τὴν ἐννοιολογική. Είναι δμως ἐνδεχόμενο νὰ ξεχωρίζει μόνο κατὰ τὴν ύλική ἀποψη, δπότε ἔχουμε **δμωνυμία**. **'Ομώνυμα** ἡ δμόηχα, κατὰ τὸν Τριανταφυλλίδη<sup>2</sup>, είναι οὶ λέξεις ποὺ προφέρονται τὸ ἴδιο ἔχουν δμως διαφορετική σημασία, δπως ρόκα (σαλατικό), ρόκα και ἀδράχτι (ἄμα γνέθουν). Στὴν περίπτωση δμωνυμίας, ἔχουμε ταυτότητα δύο ἡ περισσοτέρων σημείων, δηλαδὴ **έξωτερική δμοιότητα**. Έπίσης είναι ἐνδεχόμενο νὰ ξεχωρίζει μόνο κατὰ τὴν ἐννοιολογική ἀποψη, δηλαδὴ ταυτότητα νοηματική δύο ἡ περισσοτέρων σημείων μὲ διαφορετική **έξωτερική** (ύλική ἔκφραση) συνωνυμία. Συνώνυμα είναι λέξεις διαφορετικὲς ἀναμεταξύ τους, ποὺ ἔχουν τὴν ἴδια περίπου σημασία: ραθδί, ματσούκα, βέργα, γκλίτσα, μπαστούνι, πατερίτσα, ξημερώνει, χαράζει, γλυκοχαράζει, φέγγει φωτίζει, ἀσπρογαλιάζει.

### Μέσο έπικοινωνίας και μέσο γενίκευσης

"Αν ἀραδιάζαμε κάθε φορὰ τὰ διάφορα συγκεκριμένα ἀντικείμενα, θὰ θέλαμε πολὺ χρόνο γιὰ μιὰ ἀπλὴ συνομιλία. Γ' αὐτὸ ύπάρχει τὸ σπουδαιότατο μέσο τῆς γενίκευσης. Γιὰ διάφορα συγκεκριμένα ἀντικείμενα, χρησιμοποιοῦμε μόνο μιὰ λέξη, ποὺ περιλαμβάνει τὴν κατηγορία δλων αὐτῶν τῶν ἀντικείμενων (τὸ εἶδος). "Έτσι, ἡ ἀτέλειωτη αὐτὴ πολυμορφία τῶν φαινομένων τοῦ κόσμου, μπορεῖ νὰ καταγραφεῖ μὲ τὴ βοήθεια ἐνὸς δρισμένου ἀριθμοῦ λέξεων. (500—600 δνόματα στὰ Ἀραβικά, γιὰ τὴ λέξη καμήλα). Καθὼς τὰ περισσότερα ἀντικείμενα ἔχουν περισσότερες απὸ μιὰ ἴδιότητες και καθὼς, κάτω απὸ διαφορετικὲς συνθῆκες, ἡ μιὰ ἡ ἄλλη ἴδιότητα φαινόταν ταιριαστὴ γιὰ νὰ δώσει τὸ ὄνομα σὲ μιὰ συγκεκριμένη πράξη, αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἔγινε αἰτία νὰ ἔχουν τὰ περισσότερα ἀντικείμενα, κατὰ τὴν πρώτη περίοδο τοῦ ἀνθρώπου, περισσότερα απὸ ἔνα δνόματα<sup>3</sup>.

## Φαινόμενα τῆς γλώσσας

Ἡ γλώσσα εἶναι κυρίως κοινωνικὸ φαινόμενο. Αἰτία της ἡ ἀνάγκη τῆς ἐπικοινωνίας. Γι' αὐτό ύπάρχει. Ὁ ἐσωτερικὸς λόγος, ἡ ἐσωτερικὴ δμιλία, ποὺ εἶναι ἡ βάση τῆς νοητικῆς δραστηριότητας τοῦ ἐνήλικου, ἀπὸ ψυχολογικὴ ἀποψη, διατηρεῖ τὶς σχέσεις του μὲ τὸν ἡχητικὸ λόγο (φωναχτό). Αὐτὸ φανερώνεται κατὰ τὴ διατάραξη τοῦ ἐσωτερικοῦ λόγου, ποὺ ὀδηγεῖ καὶ στὴ διατάραξη τοῦ ἐσωτερικοῦ λόγου, σὲ περιπτώσεις σχιζοφρένειας. Τὴ σχέση ἀνάμεσα στὸν προφορικὸ ἢ ἡχητικὸ λόγο, καὶ στὸν ἐσωτερικό, τὴν παρατηροῦμε, ὅταν ἀντιμετωπίζουμε ἔνα δύσκολο πρόβλημα. Δὲν περιορίζομαστε μόνο στὴν ἐσωτερικὴ δμιλία, ἀλλὰ φωνάζουμε δυνατά, χωρὶς μὲ λογαριάζουμε τοὺς τυχὸν ἀκροατές μας. Τὸ ἕδιο παρατηρεῖται καὶ στὰ μικρὰ παιδιά ἡλικίας 5 – 7 χρονῶν, ὅταν ἀντιμετωπίζουν ἔνα πρόβλημα φωνάζουν, χειρονομοῦν καὶ ἔτσι διευκολύνονται, γιὰ νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουν. "Οταν ὁ ἐσωτερικὸς λόγος χάσει τὴν ἄμεση σχέση μὲ τὸν προφορικὸ (ἡχητικὴ γλώσσα), παύει νὰ εἶναι μέσο ἐπικοινωνίας.

## Ἡ γλώσσα ἀλλάζει

Ἡ γλώσσα ἀλλάζει ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο. Ἡ ἀλλαγὴ δμως εἶναι τέτοια, ώστε δὲ φέρνει ἐμπόδιο στὴν ἐπικοινωνία. Δὲν ἀλλάζει μόνο ὁ προφορικὸς λόγος, ἀλλὰ καὶ ὁ γραπτός. "Οταν συγκρίνουμε κείμενα γραμμένα μόλις 50 χρόνια πρὶν βλέπουμε τὴ διαφορά. Δὲ γίνεται διαφορετικάτ.

Δὲν ἔχουμε τὴ δύναμη νὰ σταματήσουμε τὴν ἔξελιξη τῆς γλώσσας. Ἡ γλώσσα τραβᾶ τὸ δρόμο της, εἴτε τὸ θέλουμε, εἴτε δὲν τὸ θέλουμε. Ἡ γλώσσα εἶναι ἀποτέλεσμα μεταβολῶν πολλῶν αἰώνων. Ἄλλαγές στοὺς φθάγγους, στὴν ἀναλογία, στὴ σημασία. Τὰ ἔκατομμύρια ἀνθρώπων ποὺ διούλεψαν γιὰ νὰ συνθέσουν τὴ γλώσσα μας, τόσες χιλιετρίδες, δὲν ἀγωνίστηκαν γιὰ νὰ τῆς δώσουν συμμετρία καὶ αὐστηρή, ἀμετάκλητη μορφή. Πρὶν ἀπ' δλα, τοὺς ἐνδιέφερε ἡ ἐπικοινωνία.

Στὴν ἴστορία ἀναφέρονται ἀπόπειρες νὰ σταματήσει ἡ γλώσσα ἐκεῖ ποὺ εἶναι καὶ νὰ ἐπιδιωχθεῖ μιὰ πλήρης ἀντιστοιχία στὸ δνομα καὶ στὸ πράγμα, ποὺ συμβολίζει. Λένε δτι σὲ μὰ περίοδο κρίσης στὴν Κίνα, πρὶν δυὸ χιλιετηρίδες, ἡ αὐτοκρατορία τῶν Τσεού χωρίστηκε σὲ πριγκιπάτα καὶ τότε ἀνάμεσα στὸν οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ δλα πήγαιναν στραβά. Καὶ οἱ πιὸ ἵερες ἀξίες εἶχαν καταπατηθεῖ.

"Ἐνας μαθητὴς ρώτησε τὸν Κονφούκιο: Ποιὰ θὰ ἥταν τὰ ἀναγκαῖα μέτρα, ποὺ ἔπρεπε νὰ πάρουν γιὰ νὰ ἀποκατασταθεῖ μιὰ τάξη (Reče Etiembile, Ἐποχὲς 29) 6. Ὁ Κομφούκιος ἀπάντησε: *Τσίνγκμίνγκ*, ποὺ σημαίνει: νὰ διορθῶστε τὶς δνομασίες. Τὸ βαθύτερο νόημα τῆς Κομφουκιανῆς ρήσης ἥταν τὸ παρακάτω: *Νὰ ἀποκαταστήσουμε, ἀνάμεσα στὸ σημεῖο καὶ στὸ σημανόμενο πράγμα, μιὰ σχέση αὐστηρὴ καὶ μόνιμη*. Εἶναι σωστὸ πὼς μιὰ γλωσσικὴ ἀναρχία μοιραία φέρνει μιὰ ἡθικὴ καὶ πολιτικὴ ἀναρχία καὶ πὼς ἀν θέλουμε νὰ δρίσουμε μιὰ ἡθικὴ, νὰ χαράξουμε μιὰ πολιτικὴ, πρέπει στὴ γλώσσα, πρῶτα καὶ κύρια, νὰ καταφύγουμε.

Γιὰ νὰ νιώσουμε σωστὰ τὴ μεγάλη ζημιά, τὶς αἰτίες καὶ τὶς ἐπιπτώ-

σεις, τῆς γλωσσικῆς ἀναρχίας, θὰ ἀναφερθοῦμε σὲ δυό πηγές της, τὴ μιὰ σύγχρονη καὶ τὴν ἄλλη παροῦσα σ' ὅλες τὶς ἐποχές: στὴ διαφήμιση καὶ τὴν πολιτική.

1) Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει δύναμη, ἀσκεῖ πίεση στὴν ἔννοια τῶν λέξεων καὶ ἐπιβάλλει δικούς του δρισμούς. Πάρτε τὴ λέξη δημοκρατία καὶ παρακολουθήστε την, πόσο δεινοπαθεῖ ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ ὡς τὰ δεξιά. Διαβάστε τοὺς λόγους τῶν δικτατόρων, γιὰ νὰ δῆτε τὴ διαστρέθλωση τῆς ἔννοιας τῶν λέξεων.

2) Ἡ διαφήμιση, ἐπίσης συντελεῖ στὴ διαστρέθλωση τοῦ νοήματος τῶν λέξεων. Γιὰ τὴ δαφημιστικὴ σύνταξη τὸ ἀναίσχυντο ψέμα εἶναι πράγμα αὐτονόητο. Κανένα προϊὸν δὲν δέχεται νὰ χαρακτηριστεῖ ὡς καλό, πρέπει νὰ εἶναι τουλάχιστο τὸ καλύτερο. Ὁ θετικὸς βαθμὸς τοῦ ἐπιθέτου εἶναι ἀνύπαρχτος στ.ς διαφημίσεις<sup>7</sup>.

Ἡ θεωρία τῶν δρθῶν δύναμασιῶν βρίσκεται στὴν ἵδια περίπου ἐποχὴ καὶ στὸν πλατωνικὸ διάλογο *Κρατύλος*. Εἶναι διάλογος γιὰ τὴν ὁρθότητα τῶν ὀνομάτων, δηλαδὴ γιὰ τὴν πλήρη ἀνταπόκριση στὸ ὄνομα καὶ στὴν οὐσία τοῦ πράγματος. Στὸ διάλογο, δι Κρατύλος ὑποστηρίζει ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρχει ἔνα ὄνομα γιὰ τὰ πράγματα καὶ μάλιστα τὸ ἴδιο στοὺς "Ελληνες καὶ στοὺς Βαρθάρους". Ὁ Ἐρμογένης δὲ συμφωνεῖ καὶ παραδέχεται πώς τὸ σωτὸ ὄνομα προέρχεται ἀπὸ τὴ συμφωνία τῶν ἀνθρώπων<sup>8</sup>. Ὁ Σωκράτης μὲ τὴ γνωστὴ μέθοδό του προσποιεῖται ὅτι συμφωνεῖ μὲ τὴ γνώμη τοῦ Κρατύλου καὶ συγκεντρώνει τὰ στοιχεῖα γιὰ νὰ κριτικάρῃ ὅλους ἐκείνους ποὺ ψάχνουν νὰ βροῦνε τὴν ἀληθινὴ γλώσσα, τὶς λέξεις ποὺ ἐκφράζουν τὴν οὐσία τῶν πραγμάτων, «τὰ πρώτα δύναματα», τὴ γλώσσα τῶν θεῶν. Μὲ τὴ συζήτηση ἀποδεικνύεται πώς ὑπάρχουν πολὺ λίγες λέξεις, ποὺ ἀπὸ τὴ φωνητικὴ τους φύση φαίνονται ὅτι ἐκφράζουν ἀληθινὰ τὸ ἴδιο τὸ πράγμα, ποὺ ὑποδηλώνουν. Οἱ λέξεις αὐτὲς εἶναι σπάνιες καὶ δι συγγραφέας πρέπει νὰ ὑπολογίσει ίδιως τὶς ἄλλες, αὐτὲς ποὺ τίποτα δὲν τὶς προόριζε νὰ σημαίνουν τοῦτο κι ὅχι ἐκεῖνο, δηλαδὴ μὲ τὶς λέξεις, ποὺ ἥταν αὐθαίρετες στὴν ἀρχή, καὶ κατόπι μὲ τὴ δύναμη τῆς «ξυνθήκης τε ὅμολογίας», ἔγιναν ἔθος, ἔγιναν ἔγκυρες.

Καὶ δι Σιούν - Τσέ, ἔνας ἄλλος μαθητής τοῦ Κομφούκιου, θέτει τὸ πρόβλημα τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὶς λέξεις καὶ στὰ πράγματα.

Ο φιλόσοφος Σιούν - Τσέ πιστεύει πώς δὲν εἶναι μέσα στὴ φύση τῶν λέξεων νὰ ἐκφράζουν τὴν πραγματικότητα τοῦ ἀντικειμένου καὶ πώς μόνο ἡ συμφωνία τῶν ἀνθρώπων ἔχει τὴ δύναμη νὰ δημιουργήσει αὐτὸ τὸ δεσμὸ ἥ νὰ τὸν ἀναιρέσει.

Μιὰ γλώσσα, δι ποὺ ἡ ἀναλογία εἶναι τέλεια ἀνάμεσα στὸ ὄνομα καὶ στὸ πράγμα, εἶναι ἡ μαθηματικὴ γλώσσα: "Οταν λέμε γωνία δρθή, τετράγωνο, τρίγωνο, πυραμίδα, ἡ λέξη σὲ κάθε μιὰ περίπτωση ἐκφράζει ἀκριβῶς τὸ πράγμα ποὺ σημαίνει καὶ μόνο αὐτό.

"Αν ὑπάρχει πλήρης ἀντιστοιχία στὸ ὄνομα καὶ στὸ πράγμα, διατρέχουμε τὸν κίνδυνο νὰ μὴν ἔχουμε λογοτεχνία. Ἡ λογοτεχνία χρωστᾶ τὴν ὑπαρξή της στὴ μεταφορά, στὴν ἀλληγορία, στὴν προσωποποίηση. Ἡ ἀσυμφωνία τῆς γλώσσας μὲ τὸ ἀντικείμενό της εἶναι δρος ἀναγκαῖος κάθε γλωσσικῆς ὅμορφιᾶς. Ἡ ἀτέλεια τῆς γλώσσας ἐπιτρέπει κι ἔγγυαται τὴ λογοτεχνικὴ τελειότητα καὶ οἱ ἀληθινοὶ ποιητές, ἀντὶ νὰ ψάχνουν νὰ βροῦν καὶ νὰ πλάθουν λέξεις νὰ φροντίσουν νὰ ποῦν ὅμορφα αὐτὸ ποὺ ἔχουν νὰ ποῦν μὲ τὶς καθιερωμένες λέξεις<sup>10</sup>. (Γρυπάρης).

### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

#### Τὸ γενετικὸ πρόβλημα

Ἡ γλώσσα μελετήθηκε ἀπ' τοὺς φιλοσόφους συστηματικά. Δὲν ἀπέφυγαν ὅμως καὶ οἱ φιλόσοφοι τὸ γενετικὸ πρόβλημα τῆς γλώσσας. Γιὰ ἑκατοντάδες χρόνια τὸ γενετικὸ πρόβλημα ἐπεσκίασε τὸ συστηματικό. Πολὺς χρόνος πῆγε χαμένος καὶ πολλὰ βιβλία γράφτηκαν γιὰ τὴν καταγωγὴ τῆς γλώσσας. *Μιὰ συζήτηση ἵσως ἀσκοπη, ποὺ ἀφηνε ἀξιόλογα προσβλήματα τῆς γλώσσας ἀμελέτητα.*

Θεωρήθηκε ἐπίσης ὡς συμπέρασμα προαιρετισμένο, ἐκ τῶν προτέρων καθορισμένο, πὼς μόνο ὅταν λυθεῖ τὸ γενετικὸ πρόβλημα, θὰ ἐπακολουθήσει αὐτόματα ἡ λύση δλων τῶν οὐσιαστικῶν προβλημάτων. “Υπάρχουν καὶ οἱ φωτισμένοι, ποὺ ἀναγνωρίζουν πὼς ἡ γλώσσα δὲν ἀνήκει στὸ βασίλειο τῶν αἰωνίων ἴδεων.

Σύμφωνα μὲ τὸν πλατωνικὸ δρισμὸ τῆς φιλοσοφικῆς γνώσης, ἡ φιλοσοφικὴ γνώση ἀσχολεῖται μὲ τὸ ὄν καὶ ὅχι μὲ τὸ γίγνεσθαι. Καὶ ἡ γλώσσα εἶναι γίγνεσθαι. Ὁ Wilhelm Humboldt,<sup>1</sup> ἀκολουθώντας τὴν κριτικὴ μέθοδο τοῦ Kant, θεωρεῖ τὴ γλώσσα σὰν ἐνέργεια, σὰν κάτι τὸ μεταβαλλόμενό καὶ ὅχι τὸ στατικό, παθητικό, συντελεσμένο. Εἶναι μιὰ συνεχῆς διαδικασία, ἔνα process, εἶναι μιὰ συνεχῆς ἀπασχόληση τοῦ μυαλοῦ, στὴν προσπάθειά του νὰ χρησιμοποιήσει τὶς ἔναρθρες κραυγὴς γιὰ νὰ ἔκφράσει σκέψη.

Ἐργο τῶν φιλοσόφων εἶναι οἱ δρισμοὶ τῶν λέξεων. Νὰ δρίσουν τοὺς κανόνες τῆς ἀκριβοῦς ἐπικοινωνίας καὶ νὰ ἀνακαλύψουν κατὰ πόσον τὰ σύμβολα ἀντιστοιχοῦν στὶς πραγματικότητες<sup>2</sup>. Ὁ φιλόσοφος δρίζει τὶς ἔννοιες καὶ ἀρνεῖται κεῖνες, ποὺ φρονεῖ ὅτι δὲν ταιριάζουν, δὲν ἀνταποκρίνονται. “Αν φωτίζει μιὰ σκέψη γιὰ τὴν δποία δὲν ὑπάρχει λέξη, ἔργο του εἶναι νὰ θρεῖ, νὰ ἐφεύρει μιὰ λέξη. Γι' αὐτό, ἔναμεγάλο μέρος τοῦ σύγχρονου (τοῦ πολιτισμένου) θὰ λέγαμε λεξιλογίου, εἶναι ἔργο τῶν φιλοσόφων.

Στὰ Ἑλληνικὰ ἡ ὅμιλία εἶναι λόγος, ἀλλὰ λόγος σημαίνει ἐπίσης λογικό. Ἡ λέξη ἄλογο εἶναι τὸ κύριο ὅνομα γιὰ τὸ ζῶο. Κανένα ζῶο δὲ σκέφτεται καὶ κανένα δὲ μῆλεῖ. Ἐξαίρεση μοναδικὴ στὸ ζωικὸ βασίλειο, δ ἄνθρωπος. Γλώσσα καὶ σκέψη εἶναι πράγματα ἀξεχώριστα<sup>3</sup>.

«Λόγια χωρὶς σκέψη εἶναι νεκροὶ φθόγγοι, σκέψεις χωρὶς λέξεις δὲν εἶναι τίποτε. Τὸ νὰ σκέφτεσαι εἶναι σὰ νὰ μιλεῖς σιγά. Τὸ νὰ μιλεῖς εἶναι σὰ νὰ σκέφτεσαι φωναχτά. Ἡ λέξη εἶναι ἡ σκέψη ἐνσαρκωμένη». Εἶναι τὰ λόγια ἐνὸς μεγάλου γλωσσολόγου, τοῦ Max Müller<sup>4</sup>.

Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ ἀνθρώπου, ὅτι τὸν διακρίνει ἀπὸ τὰ ζῶα, εἶναι ἡ ὅμιλία, ὁ λόγος<sup>5</sup>.

#### Προέλευση τῆς γλώσσας

Τὸ ἔρωτημα γιὰ τὴν προέλευση τῆς γλώσσας, ἀσκοῦσε πάντα μιὰ περίεργη ἀκατανίκητη ἔλξη πάνω στὸ ἀνθρώπινο μυαλό. Μὲ τὶς πρώτες ἀναλαμπὲς τῆς νόησής του, δ ἄνθρωπος ἀρχισε νὰ θέτει τὸ ἔρωτημα. Πολλοὶ μύθοι, σ' δλους τοὺς λαούς, ἀναφέρονται στὴν προέλευση τῆς γλώσσας.

Είναι ό γνωστός μύθος τοῦ βασιλιά Ψαμμετίκ, πού, θέλοντας νὰ ἔξακριθώσει ποιὸ ἀπὸ τὰ δυὸ ἔθνη, τὸ Αἴγυπτιακὸ ἢ τὸ Φρυγικό, ἥταν τὸ πιὸ ἀρχαῖο, ἀνάθρεψε δυὸ παιδιά μὲ γάλα κατσίκας καὶ δὲν ἐπέτρεψε σὲ κανένα νὰ τὰ μιλεῖ. Ἡ πρώτη λέξη ποὺ πρόφεραν τὰ παιδιά, ἥταν «μπέκος», δηλαδὴ μιὰ λέξη Φρυγική, ποὺ ἔσήμαινε ψωμί. Ἀπ’ αὐτὸ ἔργαλε τὸ συμπέρασμα, δτὶ ἡ Φρυγικὴ γλώσσα ἥταν ἡ πρώτη γλώσσα τοῦ κόσμου. "Αρα καὶ τὸ πρώτο ἔθνος.

Μοιάζει μὲ τὸ μύθο τῆς κότας καὶ τοῦ αύγοῦ. "Οπως καταλαβαίνετε, είναι ἔνα πρόθλημα χωρὶς λύση. Καὶ ἔρχεται νὰ ἀνατρέψει τοὺς δρισμούς ποὺ δώσαμε στὴν ἀρχὴ γιὰ τὴ γλώσσα ὡς φαινόμενο κοινωνικό.

Στὴ Βίβλο, στὸ βιβλίο Γένεσις 11 είναι γραμμένο, πὼς ὁ Θεὸς ἔξουσιοδότησε τὸν Ἀδάμ νὰ δίνει τὰ ὄνοματα στὰ πράγματα:

Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀδάμ, ἵδεῖν τί καλέσει αὐτά. Καὶ πᾶν ὃ ἂν ἐκάλεσεν αὐτὸν Ἀδάμ ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτῷ. Καὶ ἐκάλεσεν Ἀδάμ ὄνοματα πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ· τῷ δὲ Ἀδάμ οὐχ εὑρέθη βοηθός δμοιος αὐτῷ. Καὶ ἐπέθαλεν ὁ Θεὸς ἐκστασιν ἐπὶ τὸν Ἀδάμ, καὶ ὑπνωσε· καὶ ἔλαθε μίαν τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε σάρκα ἀντ’ αὐτῆς<sup>6</sup>.

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

### Τί λένε οἱ γλωσσολόγοι

Ἡ Γλωσσολογία μελετᾷ τὴ γλώσσα, τὴν προέλευσή της, τὴν ἔξέλιξή της καὶ τὴν σημερινή της κατάσταση.

Ο διάσημος Δανὸς γλωσσολόγος Otto Zespersen, στὸ βιβλίο του «Language ist nature, development and Origin»<sup>1</sup>, Γλώσσα, ἡ φύση της, ἡ ἔξέλιξή της καὶ ἡ καταγωγή της, ἐντοπίζει τὸ πρόθλημα τῆς καταγωγῆς σὲ δρισμένα ἐπὶ μέρους προθλήματα π.χ. Ἡ ἐπιστήμη τῆς γλώσσας ἀρχισε, ὅταν τὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων ἀσχολήθηκαν μὲ προθλήματα, σὰν τὰ παρακάτω: Γιατὶ δὲ μιλοῦν οἱ ἀνθρώποι παντοῦ τὴν ἴδια γλώσσα: Ποιὰ είναι ἡ σχέση ἀνάμεσα σὲ ἔνα ὄνομα καὶ στὸ ἀντικείμενο ποὺ συμβολίζει; Γιατὶ ἔνα πρόσωπο τέτοιο ἢ τέτοιο, ἢ ἔνα πράγμα τέτοιο καὶ τέτοιο ἔχει αὐτὸν τὸ ὄνομα καὶ δχι τὸ ἄλλο; Οἱ πρῶτες ἀπαντήσεις σὲ τέτοιου εἶδους ἐρωτήσεις, σὰν τὶς πρωτόγονες ἀπαντήσεις στὰ αἰνίγματα τοῦ σύμπαντος, ἥταν κυρίως θεολογικές.

### Θεωρίες γιὰ τὴν καταγωγὴ τῆς γλώσσας

1. Μιὰ ἀπ’ αὐτὲς τὶς θεωρίες παραδέχεται, δτὶ οἱ πρωτόγονες λέξεις ἥταν μιμήσεις ἥχων. Ὁ ἀνθρωπὸς ἀντέγραψε τὸ γαύγισμα τοῦ σκύλου καὶ ἔτσι ἀπόκτησε μιὰ φυσικὴ λέξη μὲ τὴ σημασία «dog» ἢ «bark».

Αὕτη τὴ θεωρία ποὺ παρουσιάζεται μὲ τὸ παρατσούκλι «βόουγόου»<sup>2</sup> τὴ σχολιάζει ὁ Condillac, ὁ μεγάλος Γάλλος στοχαστὴς ὡς ἔξῆς: Μιὰ τέτοια ἀποψη λέκει ὁ Condillac, είναι τὸ λιγότερο παράλογη, γιατὶ βάζει τὰ ἀνώτερα ζῶα νὰ μιμοῦνται τὰ κατώτερα.

2. Μιά άλλη θεωρία είναι ή *έπιφωνηματική*, που είναι γνωστή με τὸ παρατούκλι Ποὺ - πού<sup>3</sup>. Καταγωγή τῆς γλώσσας ἀπὸ τὰ ἐπιφωνήματα τοῦ πόνου ή ἀπὸ άλλα ἔντονα συναισθήματα. Οἱ δοκίμοι αὐτῆς τῆς θεωρίας δὲν ἔξετάζουν πῶς προῆλθαν καὶ τὰ ἐπιφωνήματα τὰ ίδια. 'Ο Darwin στὸ βιβλίο του «Ἡ ἔκφραση τῶν συναισθημάτων» (The Expression of the Emotions) δίνει στὰ ἐπιφωνήματα καθαρῶς φυσιολογικὴ βάση. 'Ἐνάντια στὴν *έπιφωνηματική* θεωρία, στέκει τὸ ἔξῆς ἐπιχείρημα, δῆλος τὸ θέτει ὁ Benfey Gesch.<sup>4</sup> Ανάμεσα στὸ ἐπιφωνήματα καὶ στὴ λέξη ὑπάρχει ἔνα χάσμα τόσο μεγάλο, που μᾶς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ χαρακτηρίσουμε τὸ ἐπιφωνήμα *σακάρωση τῆς γλώσσας*. Χρησιμοποιοῦμε συνήθως τὸ ἐπιφωνήμα, δταν δὲ θέλουμε ή δὲν μποροῦμε νὰ μιλήσουμε.

3. Μιὰ συγγενικὴ μὲ τὴν *έπιφωνηματική* θεωρία, είναι ή *νατιβιστική*, *ἐμφυτοκρατική*, που ἔχει τὸ παρατούκλι ντίνγκ - ντόγκ. Σύμφωνα μ' αὐτὴ τὴ θεωρία, μιώ μυστικὴ ἀρμονία ἐπικρατεῖ ἀνάμεσα στὸν ἥχο καὶ στὸ αἴσθημα. 'Ἡ γλώσσα ἔχει τὴν πηγή της σ' ἔνα παράξενο ἔνστικτο τοῦ ἀνθρώπου:

*Κάθε ἔξωτερη ἐντύπωση γίνεται αἰτία μιᾶς φωνητικῆς ἔκφρασης ἀπὸ μέσα.*

4. Μιὰ τέταρτη θεωρία ἔχει τὸ παρατούκλι γιὸ - χὶ - χό. Σὲ κάθε δυνατὴ μυϊκὴ προσπάθεια, σὰν ἀνακούφιση θγαίνει ἀπὸ τὶς φωνητικὲς χορδὲς ἔνας ἥχος. "Οταν οἱ πρωτόγονοι ἔκαναν κάτι ἀπὸ κοινοῦ, συνόδευαν αὐτὴ τὴν ἐνέργεια μὲ κάποιους ἥχους. Οἱ ἥχοι συνδεόταν μὲ τὴν ίδεα τῆς ἐνέργειας καὶ ἔπαιρνε τὸ ὄνομά της.

"Ολες οἱ παραπάνω θεωρίες γιὰ τὴν καταγωγὴ καὶ προέλευση τῆς γλώσσας, είναι ἀντικρούει τὴν άλλη καὶ καμιὰ δὲ φαίνεται νὰ δίνει ἵκανοποιητικὴ ἀπάντηση στὸ πρόβλημα.

'Ο Zeperson, ὁ μεγάλος Δανὸς γλωσσολόγος, δὲν ἀποφεύγει τὸν πειρασμὸ νὰ προτείνει μιὰ δική του θεωρία<sup>5</sup>: Συμπληρώνει τὴ συμπερασματικὴ θεωρητικὴ προσπάθεια, μὲ τὸν *ἐπαγωγικὸ συλλογισμό*. *Στηρίζει τὴν ὅλη προσπάθεια πάνω σὲ τρία πεδία ἔρευνας*:

- 1) Στὴ γλώσσα τῶν παιδιῶν.
- 2) Στὴ γλώσσα τῶν πρωτογόνων λαῶν.
- 3) Στὴν ιστορία τῆς γλώσσας.

1. "Αν θέλουμε νὰ θροῦμε τὸ παράλληλο τῆς ἀπάντησης τῆς γλώσσας τῶν πρωτογόνων *στὴν παιδικὴ ἡλικία*, πρέπει νὰ μελετήσουμε τὴ γλώσσα τοῦ παιδιοῦ ἡλικίας ἐνδὸς ἔτοντος<sup>6</sup>, πολὺ πρὶν νὰ γίνει τὸ παιδὶ ἵκανὸ νὰ παρακολουθεῖ καὶ νὰ μιμῆται τὴ γλώσσα τῶν μεγάλων. 'Εδῶ, στὸ *άσκοπο μουρμουρητὸ* ἔχουμε πραγματικοὺς ἥχους τῆς φύσης. 'Εδῶ, μποροῦμε νὰ θροῦμε τὸ μίτο τῆς νηπιακῆς γλώσσας τῆς φυλῆς.

Κριτική: Δὲν είναι γνωστὸ πότε ἀρχίζει ή νόηση. Βλέπε παρακάτω διαφορετικὲς ἀπόψεις Piaget καὶ Luria.

2. *Τὴ γλώσσα τῶν πρωτογόνων φυλῶν*, μποροῦμε νὰ τὴ θεωρήσουμε, ὅτι θρίσκεται κοντίτερα στὶς πηγὲς τῆς καταγωγῆς τῆς γλώσσας. Θὰ πρέπει ὅμως, μὲ ἐπιφύλαξη νὰ θρέψουμε συμπεράσματα, γιατὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε, ὅτι καὶ τῆς πιὸ καθυστερημένης φυλῆς ἡ γλώσσα ἔχει πίσω τῆς πολλῶν αἰώνων γλωσσικὴ ἐξέλιξη π.χ. μιὰ φυλὴ τῆς Νέας Γουΐνέας.

3. Σὰν τρίτη πηγὴ πληροφοριῶν θεωροῦμε τὴν ιστορία τῆς γλώσσας. Προτείνεται ή *συγκριση ἀνάμεσα στὶς μοντερνες γλώσσες μὲ τὰ*

*παλιά 'Αγγλικά, Δανέζικα, Νορβηγικά, 'Ιταλικά, Γαλλικά, 'Ελληνικά κλπ.*

Τώρα, πάνω σ' αύτά τὰ τρία πεδία ἔρευνας δὲ Zespersen θασίζει τὴ δική του θεωρία γιὰ τὴν καταγωγὴ τῆς γλώσσας.

## 'Ενδείξεις ἀπὸ τὴ γλωσσολογικὴ ἐπιστήμη

### 'Απλούστερη προφορά

'Απὸ τὴ φωνητικὴ πλευρὰ κάθε γλώσσας ἐπισημαίνουμε μιὰ τάση, νὰ γίνεται δόσο πάει ἡ προφορά εὐκολότερη, γιὰ νὰ λιγοστεύει ἡ μυϊκὴ προσπάθεια. Δύσκολοι φωνητικοὶ (φθογγικοὶ) συνδυασμοὶ ἐγκαταλείπονται καὶ μένει ὅτι εἶναι εὔκολο. Στὶς περισσότερες γλώσσες, μόνο φθόγγοι ποὺ παράγονται κατὰ τὴν ἐκπνοὴ διατηροῦνται, ἐνῶ φθόγγοι ποὺ προέρχονται ἀπὸ εἰσπνοὲς καὶ ἀπὸ πλατάγισμα τῆς γλώσσας ἀποθάλλονται. Αντίθετα, σὲ πολλὲς ἀπὸ τὶς 'Αφρικανικὲς γλώσσες, οἱ ἥχοι ποὺ βγαίνουν ἀπὸ τὸ πλατάγισμα τῆς γλώσσας, ἀποτελοῦν δλόκληρες λέξεις. Τὸ συμπέρασμά μας εἶναι ὅτι οἱ πρωτόγονες γλώσσες ἡταν πλούσιες ἀπὸ δύσκολους φθόγγους (φωνές).

## Τόνοι

2. Σὲ μερικὲς γλώσσες παρατηροῦμε μιὰ βαθμιαία ἔξαφάνιση τοῦ τόνου. Στὴν Νεοελληνικὴ γλώσσα καὶ στὶς Ρουμανικὲς γλώσσες, τὸ σταύχειο τοῦ τόνου ἔχει ἀτονίσει καὶ δίνεται τώρα ἔνταση στὴ συλλαβή, δπου οἱ ἀρχαῖοι σημείωναν ἐνα ὑψηλὸ δὲ χαμηλὸ τόνο (μακρά, βραχέα κλπ.). Τὰ Δανέζικα ἔχασαν τοὺς παλιοὺς τόνους.

## Τὸ πάθος

3. Τὸ πάθος ἢ ἡ ἔκφραση τοῦ πάθους στὴ γλώσσα, μὲ τὴν πρόοδο τοῦ πολιτισμοῦ, ἔχει μειωθεῖ καὶ μποροῦμε νὰ συμπεράνουμε ὅτι ἡ ὁμιλία τοῦ ἀπολίτιστου καὶ πρωτόγονου ἥταν περισσότερο παθητικὰ ταραγμένη (συγκινημένη). Καὶ σήμερα οἱ πρωτόγονες φυλὲς ὅτι προφέρουν, τὸ προφέρουν τραγουδιστά. Αὐτὸ ἵσως, σημαίνει ὅτι παλαιότερα ἡ ὁμιλία ἡταν τραγούδι. Αὐτὸ τὸ παρατηροῦμε καὶ σὲ διαλέκτους.

4. Καὶ ἄλλες μεγάλες ὀλλαγὲς παρατηροῦνται στὴ γλώσσα καθὼς περνοῦν τὰ χρόνια (οἱ αἰῶνες). Στὴν ἱστορία κάθε γλώσσας παρατηροῦμε μιὰ περικοπὴ τοῦ μήκους τῆς λέξης. Σὲ μᾶς δὲν ἀκούεται πιά, τί κάμνουσιν, τί ὑποθάλωσιν κλπ. καὶ σ' αὐτὴ τὴν καθαρεύουσα. Παντοῦ ἐγκαταλείπουν τὶς μεγάλες λέξεις.

Πρέπει λοπὸν νὰ φανταστοῦμε τὴν πρωτόγονη γλώσσα, ἀποτελούμενη κυρίως ἀπὸ λέξεις μεγάλου μήκους, καμωμένη ἀπὸ δύσκολους φθόγγους.

5. Ἀκόμη καὶ στὴ Γραμματικὴ παρατηρεῖται ἡ ἕδια τάση γιὰ ἀπλοποίηση σὰν ἔκείνη ποὺ συναντοῦμε στοὺς φθόγγους. Οἱ ἀρχαῖες γλώσσες ἔχουν περισσότερους τύπους ἀπὸ τὶς σύγχρονες (Δυϊκός ἀριθμός).

### Συμπερασματικά:

1. Ἡ γλώσσα ἀρχισε μὲ μισοτραγουδιστὲς μὴ ὀναλυόμενες ἔκφρασ-

σεις γιὰ ἄτομα καὶ ἀπομονωμένα περιστατικά. Οἱ γλῶσσες ποὺ πρῆλθαν ἀπὸ τίς λέξεις καὶ μισοπροτάσεις, εἶναι ἀδέξια καὶ ὀνεπαρκῆ δργανα σκέψης, καὶ καταντοῦν νὰ εἶναι πολύπλοκες καὶ δύσκολες.

2. Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὑπῆρχε ἡ τάση γιὰ ἀπλοποίηση, κανονικότητα, εὐκολία καὶ εὐχαμψία. Καμιὰ γλώσσα δὲν ἔχει φτάσει στὸ τέλειο. Μιὰ Ἰδανικὴ γλώσσα θὰ ἐκφράζει τὸ ἴδιο πρᾶγμα μὲ τὸ ἴδιο μέσο. Κάθε ἀνωμαλία καὶ ἀμφιβολία θὰ εἶχε ἔξαφανιστεῖν. Ὁ ἥχος καὶ τὸ αἰσθημα θὰ ἔπρεπε νὰ θρίσκονται σὲ πλήρη ἀρμονία. Δὲν θὰ ὑπῆρχε δυσκολία.

3. Ἡ ποίηση, τὰ πεζογραφήματα, ἡ ὁμορφιὰ καὶ ἡ ἀλήθεια, ἡ σκέψη καὶ τὸ συναίσθημα θὰ ἐκφράζονται μὲ τὴν ἴδια εὐκολία. "Ἐτοι τὸ ἀνθρώπινο πνεῦμα θὰ ἔθρισκε ἐνα ἔνδυμα, ποὺ θὰ συνδύαζε ἐλευθερία καὶ χάρη, ποὺ θὰ ταίριαζε θαυμάσια καὶ ταυτόχρονα θὰ ἐπέτρεπε πλήρη ἀνεση σὲ κάθε κίνηση.

Ἄλλὰ οἱ γλῶσσες σήμερα θρίσκονται ἀκόμη πολὺ μακρυά ἀπ' αὐτὴ τὴν Ἰδανικὴ τελειότητα<sup>7</sup>. Ὁπωσδήποτε θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε εὐχαριστημένοι γιὰ ὅτι ἔχει κατορθωθεῖ.

«Ἡ γλώσσα εἶναι ἐνα ἀδιάκοπο τραγούδι, ποὺ κυθερνᾶ μὲ Δαιδαλικὴ ἀρμονία ἐνα σμῆνος σκέψεων καὶ μορφῶν, ποὺ θὰ ἥσαν διαφορετικὰ χωρὶς αἰσθημα καὶ σχῆμα».

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

### Τί λένε οἱ ψυχολόγοι

Ἡ Ψυχολογία μελετᾷ τὴν κατάκτηση ἀπ' τὸν ἀνθρωπὸ τῆς ἥδη ἔτοιμης καὶ χρησιμοποιούμενης γλώσσας. Τὸν σχηματισμὸ τοῦ λόγου κατὰ τὴν πορεία τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ ψυχολόγοι δατηροῦν τὴν ἐλπίδα νὰ ἀνακαλύψουν μιὰ μέρα τί συμβαίνει στὸν ἐγκέφαλο μὲ τὴ γλωσσικὴ λειτουργία. Θὰ παραθέσουμε ἀργότερα, ὅρισμένες ἀπόψεις ποὺ συνδέονται μὲ τὶς ἔρευνες ποὺ ἐνταντικὰ γίνονται ἀλλοῦ, γιὰ νὰ ἀνακαλύψουν τὴ φυσιολογικὴ θάση τῆς ὁμιλίας.

Ο Horatio Hale\* στὸ Βιβλίο του «Ἡ καταγωγὴ τῆς γλώσσας» ὑποστήριζε τὴν ἀποψη ὅτι ὁ ἀνθρωπὸς εἶναι προϊκισμένος μὲ γλωσσοπλαστικὸ ἔνστικτο. Ἐχει τὴ δυνατότητα νὰ δημιουργεῖ τὴ γλώσσα ἐκ τοῦ μηδενός. Σύμφωνα μ' αὐτὴ τὴν ἀποψη, τὰ μικρὰ παιδιά εἶναι προϊκισμένα μὲ τὸ γλωσσοπλαστικὸ ἔνστικτο, γι' αὐτὸ κάτω ἀπὸ οἰασδήποτε συνθῆκες μποροῦν νὰ μιλήσουν. Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ τοῦ Hale ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἀποψη, ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς ἀπόκτησης τῆς ὁμιλίας εἶναι τὸ ἀνθρώπινο περιβάλλον. Παραθέτουμε τὶς περιπτώσεις τῶν παιδιῶν, ποὺ θρέθηκαν ἀφημένα (παρατημένα) στὸ δάσος καὶ μεγάλωσαν ἢ μόνα τους ἢ μὲ τὴ φροντίδα ἄλλων θηλαστικῶν π.χ. λύκων. Ἡ περίπτωση τοῦ Peter, τοῦ ἄγριου ἄγοριοῦ (the wild boy), ποὺ θρέθηκε τὸ 1723 στὸ Hanover. Ἡ περίπτωση τοῦ Victor, τοῦ γνωστοῦ μὲ τὸ ὄνομα ὁ ἄγριος τοῦ Ανευγον, ποὺ θρέθηκε τὸ 1799\* στὴ Γαλλία καὶ ἡ περίπτωση τῶν δύο κοριτσιῶν Amala καὶ Kamala, ποὺ θρέθηκαν στὸ

\* Horatio Hale : The Origin of languages and the Antiquity of Speaking man  
«Proceedings of the American Association for the Advancement of Science» 1887.

\* Suzanne K. Langer : Philosophy in a new key. A Mentor book.

Midnapur τῆς Ἰνδίας τὸ 1920. Ἀπ' ὅλα αὐτὰ τὰ ἐπεισόδια, μόνο ὁ Victor μελετήθηκε ἐπιστημονικά. Μόνο τοῦ Victor παρακολουθήθηκε ἡ παραπέρα ἀνάπτυξη. Κανένα ἀπ' αὐτὰ τὰ παιδιά δὲ μιλοῦσε, κανένα δὲν εἶχε ἐφεύρει δική του γλώσσα. Ποῦ ἦταν λοιπὸν τὸ γλωσσοπλαστικὸ ἔνστικτο;

"Ἄν τὰ παιδιά ἦταν προϊκισμένα μὲν γλωσσοπλαστικὸ ἔνστικτο, θά ἀνακάλυπταν τὴ γλώσσα μόνα τους.

Θέση πρώτη: 'Η γλώσσα εἶναι φαινόμενο κοινωνικό. Χρειάζεται συντροφιὰ ἀνθρώπινη γιὰ νὰ γεννηθεῖ καὶ ν' ἀναπτυχθεῖ καὶ μάλιστα τὴν κατάλληλη ἡλικία, δταν τὸ παῖδι εἶναι μικρό. Αὐτὸ διποδεικνύεται ἀπὸ τὶς παρακάτω παρατηρήσεις:

Στὴν πέριπτωση τοῦ ἄγριου τοῦ Aveyron ποὺ δόκτωρ Itard ἀνάλαβε νὰ τὸν παρακολουθήσει ἐπιστημονικά, παρατηρήθηκε τὸ ἔξῆς: "Ολες οἱ προσπάθειες τοῦ γιατροῦ πῆγαν χαμένες. Ὁ γιατρὸς παρατήρησε, ὅτι ὁ Victor πρόσεχε πάντα, δταν κάποιος φώναζε Oh! καὶ μιμοῦνταν κατόπιν ὁ ἴδιος τὸν ἥχο. Πῆρε ὁ γιατρὸς ἀφορμὴ ἀπὸ τὸν ἀγαπημένο ἥχο τοῦ Victor καὶ προσπάθησε νὰ τοῦ διδάξῃ τὴ λέξη lau (νερὸ) καὶ νὰ τὴ συνδέσει μὲ τὸ νερό. Δὲν κατάφερε νὰ συνδέσει τὴ λέξη μὲ τὸ πρόγυμα, μὲ τὸ νερό. Ἀργότερα θέλησε νὰ τοῦ διδάξει τὴ λέξη Lait (χάλα), γιατὶ τοῦ φάνηκε ὅτι ὁ Victor ἔλεγε καὶ ξανάλεγε τὴ λέξη. Ὁ κόπος του πῆγε χαμένος. Ὁ Victor ἔλεγε τὴ λέξη μᾶλλον γιὰ νὰ δείξει τὴν ἰκανοποίηση καὶ τὸ θαυμασμό του καὶ ὅχι γιὰ νὰ τὴ συνδέσει μὲ τὸ γάλα ποὺ ἔπινε. "Οταν τοῦ ἀδειασαν τὸ γάλα στὸ ποτήρι, ἡ λέξη ἔγγικε ἀπ' τὸ στόμα του σὰν ἐπιφώνημα χαρᾶς. Ἡ λέξη ποὺ πρόφερε δὲν ἔρχόταν σὰν ἐκδήλωση ἐπιθυμίας. Μονάχα δταν ἀπολάμβανε τὸ γάλα του, μόνο τότε ἐπαναλάμβανε τὴ λέξη. Ποτὲ δὲ ζήτησε νὰ τοῦ δώσουν γάλα, προφέροντας τὴ λέξη.

Ήταν σχεδὸν 12 χρονῶν παιδί καὶ κάθε ἐλπίδα γιὰ νὰ μάθει ἦταν χαμένη. Ἡ δρμὴ τῆς ἀσταμάτητης λαλιᾶς εἶχε περάσει.

Ἡ παραγωγὴ τῶν φωνῶν εἶναι πλούσια μόνο στὴν περίοδο τῆς λαλιᾶς, ἀπὸ τὰ ἐνάμισι ὡς τὰ τρία. "Οταν τὸ παιδί μεγαλώσει, χάνεται γιὰ πάντα ἡ εὔκαιρία. Αὐτὸ δὲν εἶναι γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις ἀλλινό.

Ο Πέτρος, τὸ ἄγριο ἀγόρι, ποτὲ δὲν ἔθγαλε ἀναρθρες κραυγές, ἔτσι, ἀπὸ εύχαριστηση. Καμιὰ φορὰ φαινόταν πῶς τραγουδοῦσε. Ἡ Kamala τοῦ Nidnapur κατόρθωσε νὰ μάθει μόνο 45 λέξεις, ὕστερα ἀπὸ ἔξι χρόνια συγχρωτισμοῦ μὲ ἀνθρώπους. Σχημάτιζε καὶ μερικές προτάσεις ἀπὸ 2–3 λέξεις. Ποτὲ δμως δὲν μιλοῦσε ἀν δὲν τὴ μιλοῦσαν. Οὕτε καὶ ἡ Kamala μπόρεσε νὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ τὴν περίοδο τῆς λαλιᾶς, τὴν ὑπερομιλητικὴ περίοδο.

Ο δόκτωρ Singhi ἀνακάλυψε τὰ δυὸ κορίτσια, τὴν Ἀμάλα καὶ τὴν Kamala, σ' ἓνα δάσος τῆς Ἰνδίας. Τὸ ἓνα ἦταν 8 ἔτῶν καὶ τὸ ἄλλο 2 ἔτῶν. Τὸ μικρό, σὲ λίγον καιρὸ πέθανε. Ἡ Kamala ἔζησε πάνω ἀπὸ 10 χρόνια. Ἡ Kamala περπατοῦσε στὴν ἀρχὴ στὰ τέσσερα, στηριζόταν πάνω στὶς παλάμες της καὶ στὰ γόνοτά της, ἔτρεχε μὲ τὰ τέσσερα. "Ετρωγε μόνο δταν ἄφηναν τὴν τροφὴ πάνω στὸ πάτωμα.

Ἐθλεπε πολὺ καλὰ τὴ νύχτα, τὴ φόθιζε τὸ δυνατὸ φῶς, ἡ φωτιὰ καὶ τὸ νερό. Δὲν ἄφηνε νὰ τὴν πλύνουν. Τὴ μέρα κοιμόταν καθισμένη πάνω στοὺς γοφούς της, στὴ γωνιὰ τοῦ δωματίου. "Εσχιζε τὰ ροῦχα ποὺ τὴν ἔντυναν καὶ πετοῦσε τὶς κουβέρτες ἀπὸ πάνω της, ἀκόμη καὶ

μὲ τὸ πολὺ κρύο.

Σὲ δυὸ χρόνια ἔμαθε νὰ στέκεται ὅρθια καὶ σὲ ἔξι χρόνια νὰ περπατᾶ, ἔτρεχε ὅμως μὲ τὰ τέσσαρα. Σὲ 4 χρόνια ἔμαθε 6 λέξεις καὶ σὲ 7 χρόνια 45 λέξεις. Στὰ 17 της χρόνια εἶχε πνευματικὴ ἀνάπτυξη τετραετοῦς παιδιοῦ.

“Ολες αὐτὲς οἱ περιπτώσεις δείχνουν ὅτι εἶναι πολὺ πιὸ δύσκολο νὰ ἀρχίσεις νὰ ξανακταίδεύεις ἐνα παιδὶ ποὺ δὲν ἔτυχε τῆς κατάλληλης παιδείας τὸν καιρὸ ποὺ ἔπρεπε.

Θέση δεύτερη. ‘*Η πνευματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἀνθρώπου, προκαθορίζεται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ τὸν συμβίωση. Χωρὶς τὴν συλλογικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐπενέργεια, ὁ ἀνθρώπος θὰ μείνει στὴν κατάσταση τοῦ ζώου.*

## Σημειώσεις:

### ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. I. Συκούτρη: «*Η Διδασκαλία τῆς Νεοελληνικῆς Λογοτεχνίας*». Ἐκδόται: Ιωάννης Δ. Κόλλαρος καὶ Σια, Ἀθῆναι 1932.

... Διότι ὁ ἑκπαιδευτικός μας κόσμος κατέχεται, ίδιως τὰ τελευταῖα χρόνια, ἀπὸ ἐνα πρωτοφανῆ καὶ ἐπικίνδυνον πυρετὸν παιδαγωγισμοῦ, εἰς θάρος κάθε ἄλλης σοθιρωτέρας ἐνασχολήσεως μὲ τὴν ἐπιστημονικὴν γνῶσιν καὶ τὸ ήθος, τὰ ὅποια, δταν ὑπάρχουν εύρισκουν συνήθως καὶ μόνα των τὴν διδακτικὴν μέθοδον, δταν ὅμως δὲν ὑπάρχουν, καμμία σοφὴ μέθοδος δὲν ἥμπορει ν' ἀναπληρώσῃ», σελ. 23.

... Θὰ ήτο παρεξήγησις τῶν γραφομένων μου καὶ τελείως ὀντίθετον πρὸς τὰς προσωπικάς μου πεποιθήσεις, ὃν κανεὶς μοῦ ἔπεδιδε καταφορὰν ἡ καὶ ὑποτίμησιν τῆς παιδαγωγικῆς ἐπιστήμης. *Η καταφορά μου στρέφεται ἐναντίον ἐκείνων, οἵ δοποῖοι παραγγωρίζουν, δτι πρέπει πρῶτα νὰ κατέχησ, τί θὰ διδάξῃς, καὶ ἔπειτα θὰ ἔξετάσῃς, πῶς θὰ τὸ διδάξῃς. Πρέπει πρῶτα νὰ γνωρίζῃς καὶ νὰ αἰσθάνεσαι, νὰ τὸ καταστήσῃς προσιτὸν καὶ εἰς τὰ παιδιά...*», σελ. 15, ὑποσημ. (1)

2. Gilbert Highet : «*Η τέχνη νὰ διδάσκῃς*», μετάφρ. Εύαγ. Πανέτου. Ἰκαρος, Ἀθῆναι 1954.

... Τὸ πρῶτο καὶ τὸ πιὸ ὀναγκαῖο ἀπ' δλα, εἶναι δτι πρέπει νὰ ξέρῃ τὸ θέμα. Πρέπει νὰ ξέρῃ τί διδάσκει. Τοῦτο φαίνεται αὐτονόητο καὶ ὅμως δὲν γίνεται πάντοτε. Πάει νὰ πῆ, δτι ὃν ἡ δουλειά του εἶναι νὰ διδάσκῃ Χημεία, πρέπει νὰ ξέρῃ τὴν Χημεία. Δὲν φτάνει γιὰ τὸ δάσκαλο τῆς Χημείας νὰ ξέρῃ τόσα μόνο ἀπ' τὴν Χημεία, ὃσα διδάσκονται στὰ σχολεῖα καὶ ὃσα ἀπαιτοῦνται γιὰ τὶς τελικὲς ἔξετάσεις. Πρέπει νὰ τὴν κατέχῃ καλὰ τὴν ἐπιστήμη τῆς Χημείας. Τουλάχιστο στὶς γενικές τῆς γραμμὲς πρέπει νὰ τὴν ξέρῃ καλά... σελ. 16 - 17.

3. Jerome Brumer : α) *The Process of Education*  
β) *On Knowing*

Harvard University Press

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

1. Παρμένο ἀπὸ τὸ ἄρθρο τῆς Νέλλης Σαθεριάδου: «*Ο κλασσικὸς δρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ ἀνθρωπὸς ὡς ὑπαρξη*». Ἐποχές, ἀριθ. τ. 10, 1964.

2. K. Μιχαηλίδη: Φιλοσοφικὴ *‘Ανθρωπολογία*, Λευκωσία 1966.

3. Μάρκου Αύρηλίου Ἀντωνίου: «*Ἐις ἔαυτόν*». Βιβλίον Υ, παρ. 11, Βιβλιοθήκη *‘Αρχαίων Συγγραφέων*, Ἐκδοτ. Οίκος Ἰωάν. Ζαχαροπούλου.